

Digitaliseret af | Digitised by



**DET KGL.
BIBLIOTEK**

Royal Danish Library

Forfatter(e) | Author(s):

Bjørnson, Bjørnstjerne.; oversat fra Norsk Bygdemaal.

Titel | Title:

Et farligt Frieri : Fortælling

Udgivet år og sted | Publication time and place:

Hillerød : Th. Rosenbergs Bogtrykkeri, 1868

Fysiske størrelse | Physical extent:

8 s.

DK

Materialet er fri af ophavsret. Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse. Husk altid at kreditere ophavsmanden.

UK

The work is free of copyright. You can copy, change, distribute or present the work, even for commercial purposes, without asking for permission. Always remember to credit the author.





Bjørnson.

Et farligt Trieri.

1868.

57-94

DET KONGELIGE BIBLIOTEK



130021591050







Et farligt Frieri.

Fortælling

af

Bjørnstjerne Bjørnson.

Overfat

fra

Norsk Bygdemaal.

Sillerød.

Eh. Rosenbergs Bogtrykkeri.

1868.



Der var ikke roligt mere paa Husebygaard fra den Tid Aslaug blev voksen. Den ene Nat efter den anden var der Slagsmaal imellem Byens bedste Knøse, saa at Husbonden, gamle Knud Huseby, fandt det raadeligst at beholde Buxerne paa naar han gik tilkøjs og at have en god Birkestok tilrede ved Hovedgjærdet.

„Er Tøsen bleven min, saa skal ogsaa jeg nok værge hende,“ sa’ han.

Tore Næsstad var kun Husmands søn, men alligevel snakkede de om, at han var den, som oftest besøgte Gaardmandsdatteren paa Husebygaard. Det holdt gamle Knud aldeles ikke af, paastod derfor at det var ikke sandt, „for han havde aldrig seet ham der.“

Folk lo saa smaat ad den Snak og der hystedes om, at han nok havde kunnet finde Tore, naar han havde søgt ordenligt efter ham oppe paa Aslaugs Kammer istedenfor at tumle og buldre med alle dem, som gik aabenlyst tilværks.

Baaren kom og Aslaug drog til Sæters med Kvæget. Naar det nu lakkede ad Middag og der blev varmt nede i Dalen, medens Bjældet rakte sig kjøligt op over den trykkende Hede, naar Bjælderne klang og Hyrdehunden gjæde og Aslaug kaldte paa Dyrene og

blæste paa Rur deroppe paa Græsgangen, — saa fik de Længsel dernede, Knøfene som gik paa Marken og arbejdede. Saasnart det blev Lørdagsaften, skyndte de sig afsted op ad Fjeldet, den En hurtigere end den Anden. Men de kom hurtigere ned end op; for deroppe stod der en haandfast Knøs bag Sæterdøren og tog imod hver En som naaede op, idet han bukkede begge Ender saadan sammen paa dem, at de nok ikke skulde glemme de Ord, de fik i Tilgift: „Brøv Du paa at komme her en Gang til, saa skal Du faae Mere!“

Efter hvad man saadan kunde skjønne, var der nok blot En i hele Sognet, der førte saadan en Næve, og det maatte nok være ham, Tore Næsstad. Og alle de rige Gaardmandsfønner syntes at det var den forkerte Verden, om den Husmandspjalt skulde være første Hane i Kurven hos Aslug Huseby.

Da gamle Knud fik Nys om den Sag, var han af samme Mening, og, tænkte han, er der ingen Andre som kan faae Bugt med Tyren, saa faaer vel jeg og mine Sønner prøve paa det Stykke Arbejde. Rigtignok begyndte Knud at blive gammel nu, han var fyldt sine 60 Aar, men ikke destomindre plejede han gjerne, naar det blev ham for lyst i Stuen, at brudes med sin ældste Søn, idet de tog hinanden ved Hosterne, løftede og svingede, for at see hvem der først maatte kysse Gulvet.

Op til Husebygaard's Sæter førte der kun en eneste Vej og den gik lige igjennem Gaarden. Næste Lørdagsaften da Tore vilde til Sæters og forsigtigt sneg sig forbi Huset og alt følte sig lettere tilbens da han havde naaet Gaden — saa sprang der en Rart frem og gik lige løs paa ham. „Hvad vil du mig?“ sagde Tore, og slog ham til Jorden saa det pek i ham. „Det skal Du faae at vide,“ sagde en Anden bag ved og gav Tore et Nakkedrag; det

var Broderen til hin. „Her kommer tredje Mand,“ sagde gamle Anud og angreb ham forfra.

Tore blev stærkere i Faren; han var smidig som en Baand og han slog saa det fved. Han snoede og vred sig; hvor Slaget faldt, der var han ikke mere; men hvor de Andre ikke ventede ham, der lod han dem føle sin Nærværelse. Han bukkede under, men var strax igjen paa Benene; han blev rigtig alvorligt tildænget, men gamle Anud erkjendte tidt bagefter, at han aldrig havde været i Rast med en kjæftere Karl. De standsede ikke førend der flød Blod; men saa sagde Gaardmanden: „Stop!“ og hentastede derhos de Ord: „Kan du næste Tordagsaften slippe fra Husebyulven og hans Unger, saa skal Tøsen være din!“

Tore stavrede hjemad saa godt han kunde, og da han var kommen hjem, gif han til Hvile. Slagsmaalet paa Huseby blev til megen Dmtale i Egnen; men snart var man enig om at sige: „Han kunde være bleven derfra.“ Der var dog En, der ikke sagde det, og det var Pigebarnet, Auloug. Hun havde ventet ham med Vængsel hin Tordagsaften, og da hun nu hørte hvorledes det var gaaet imellem Faderen og ham, satte hun sig ned og græd og sagde til sig selv: „saaer jeg ikke ham, Tore, saa saaer jeg aldrig mere nogen glad Dag i denne Verden.“

Tore blev liggende Søndagen over og om Mandagen følte han, at det nok var bedst at blive liggende. Tirsdagen kom og den var rigtig straalende. Det havde regnet om Natten; Fjeldet var helt grøntfødt; Vinduet stod aabent; Duften af det friske Vov strømmede ind; Kvægglokkerne tonede ned fra Græsgangen paa Fjeldet og der var En deroppe som lod Vøsten bølge ud i Rummet . . var det ikke fordi Broderen havde siddet hos, saa var han bristet i Graad.

Onsdagen kom og han laa endnu; men om Torsdagen, var

var at friste Vorherre og derfor kunde han ikke vente Hjælp fra ham.

„Blot denne ene Gang“ bad hun, „blot denne ene Gang maa Du hjælpe ham!“ Og hun omfavnede Hunden, som om den kunde være Tore, hvorm hun vilde holde fast, og saa rullede hun sig med den henad Grønsværet og det forekom hende som om Tiden aldrig vilde faae Ende.

Men saa blev det Hunden for meget af det Gode. Den sled sig løs. „Vov, vov!“ gjæede den og viftede med Halen; „vov, vov!“ vendte den sig mod A slang og satte Forbenene op paa hende; „vov, vov!“ bjæffede den atter ud mod Søllanten, — og der kom en rød Hue frem over Fjeldbrinken, — og Tore laa i hendes Favn.

Der blev han liggende vel et helt Minut, uden at Noget af dem kunde faae et Ord frem; — og det Sidste de sagde var der ingen Mening i.

Men da gamle Knud Huseby fik Dette at vide, sagde han et Ord, som ikke var meningsløst; han slog i Bordet saa det dundrede i Stuen: „Den Knøs har Mands Hjerte, Løsen skal være hans!“

