

Digitaliseret af | Digitised by



**DET KGL.
BIBLIOTEK**

Royal Danish Library

Forfatter(e) | Author(s):

Oehlenschläger, Adam.; Oehlenschläger ;
udgivet af F. L. Liebenberg.

Titel | Title:

Aly og Gulhyndy : et Eventyr

Udgivet år og sted | Publication time and place:

Kjøbenhavn : P.G. Philipsens Forlag, 1885

Fysiske størrelse | Physical extent:

78 s.

DK

Materialet er fri af ophavsret. Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse. Husk altid at kreditere ophavsmanden.

UK

The work is free of copyright. You can copy, change, distribute or present the work, even for commercial purposes, without asking for permission. Always remember to credit the author.





Oehlenschläger.

Aly og Gulhyndy.

1885.

57. - 319.



DET KONGELIGE BIBLIOTEK



130016617297



Oehlenschläger.

Aly og Gulhyndy.

Et Eventyr.

Udgivet

af

J. E. Liebenberg.



Kjøbenhavn.

P. G. Philipsens Forlag.

Trykt hos Nielsen & Lydiche.

1885.



Phantasien svinger
Sine lette Vinger,
Svæver hid fra Ganges til sin Skiald.
Kort var grønne Sommer,
Hvide Vinter kommer,
Folket samler sig i lune Hal.

Medens Stormen tuder,
Sneen slaaer paa Ruder,
Brænder Arnenes Flamme klar og huld;
I den dunkle Stue,
Bed den røde Lue,
Føler Siælen sig saa underfuld.

Kold og mørk er Norden,
Længer ned paa Jorden
Duffer den Forfrosne sig at boe,
Hvor i Floras Arme
Solens hulde Barme
Stedse gjør ham lykkelig og fro.

Støvet sine Lænker
Føler tungt, og tænker:
"Var du dog engang saa lykkelig,
Sligt et Liv at nyde,
Vilde Skiebnen yde,
Hvad Indbildningen kan ønske sig!"

Og hvorfor da ikke?
Livets Diebliffe
Svinde hurtigt, som de hurtigt kom;
I din Aand sit Sæde
Har den sande Glæde,
Følelsens og Tankens Helligdom.

Hvad du føler, tænker,
Dig jo Lykken skienker;
Det er virkelig, det lever du.
Lad da Stormen tude
Frygteligt derude:
Bundet er til Vintren ei din Hu.

Vil du ned til Syden?
Hør paa Harpelyden!
Skialden ved dit Duffe fryder sig.
Isen staaer om Kysten;
Du kan ei til Osten?
Vel, saa kommer Osten hen til dig.

Lad den indre Lue
Vintrens Harme fue!
Himlens Isd jo smelter Jordens Is.
Kulden kan kun quæle
Følesløse Siæle.
Musen svinger dig til Paradiis.

I et broget Billed
Har hun her dig stillet
Livet frem paa sit bemalte Blad:
Overslod og Nøden,
Rydelsen og Døden,
Himmel, Helved, Kiærlighed og Had.

Hvad dig her er skrevet,
Har du ofte levet;
Bland ei Mandens Digt med Barnets Tant!
Skialden kan kun samle
Sig det Ny af Gamle.
Læs, og du vil finde Digtet sandt.

Kaldt fra Ostens Strande
Mon Aladdin lande,
Ført herhid ved Digterstibets Gang;
Musen smilte yndig,
Nly og Gulhyndy
Egne Børn af Skialdens Hierne sprang.



Første Deel.

I Bagdad levede en rig Kiøbmand ved Navn Ibrahim. Hans eneste Søn Aly, et ungt Menneſte af ſieldne Egenſkaber, var ſin Faders Stolthed og Glæde, ſkøndt han kun lidet ſlægtede Faderen paa. Denne ſatte ſin Lykſalighed i at nyde Livet, og i den Driftighed, der hører til at ſtaffe ſig Nøglen til alle jordiske Fornøielſer: Rigdom; Sønnens Hu var derimod henvendt paa Grandſtninger og Læsning. Han forlod ſielden ſit Kammer; forſt i Aftenkølingen pleiede han at gaae ud af Byen, langs med Tigreren, til Iman Tzaſers, en muhamedanſt Helgens Grav, der ſtod i et rundt Tempel, omplantet af Dadler, en Fierdingvei fra Staden. Her ſatte han ſig gierne i Skyggen, og havde ſin Fornøielſe af at betragte de Menneſter, ſom gik ham forbi, for at holde deres Bøn i Templet. Iſær havde han, ſaavidt Eløret vilde tillade det, lagt Mærke til en ſmetter og yndig Dvindeſtabning, der for det meſte daglig gik til Moſkeen med en Eldre. Han betragtede med Velbehag den indhyllede Stikkelfe med de yndige Bevøgelſer, og fulgte den gierne med Øinene. Han havde flere Gange ſeet den knæle i Templet og bede med Iver. Det lod ogſaa til, at den Ubekjendte ofte betragtede ham. Saaledes var der, uden at han havde ſeet eller talt med hende, gjort et eget Slags Bekjendſkab, der dog ikke videre adſpreedte Aly i ſin Grublen. Naar det mørknedes, reiſte han ſig forſt, og gik da hjem Skridt for Skridt, med Øinene heſtede paa

Tigerens maanelyse Bølger eller paa det friske Grønne ved Strandbredden.

„Hvor er det muligt, min Søn!“ sagde Faderen engang efter en lang og lykkelig Rejse, da han havde aspaffet sine Kameler, „at du i saa ung en Alder saa reent slaaer dig fra Verden? Jeg priser din Flid; men glem dog ikke, at Naturen selv, næst vor hellige Alkoran, er den viseste Bog, med skionne Værdomme paa hvert Blad. Hvad er Indsigt uden Erfarenhed? Har ikke En af vore Vise selv sagt, at Rejsen er en Flid, hvorom det raa Kiød maa dreies, for at vorde spiseligt og velsmagende?“

„Kjære Fader!“ svarede Ali, „overlad mig endnu et Par Aar til mig selv; naar jeg da træder ud i Verden, vil jeg handle med mere Kraft. Du har Ret i, at Naturen er den viseste Bog; men den er ofte skrevet med saa utydelig Stil, at der hører stærke Dine til at see og læse. Hvad vi ikke selv kunne, maae vi lade Andre gjøre for os; og saaledes rejser jeg maaskee ligesaa meget paa mit Kammer, som du paa din Kameel giennem Orkenen. Alle kunne ikke rejse; og hvis jeg, hvad en god Muselman er Religionen skyldig, kun ogsaa eengang i mit Liv kommer til Mekka, saa var det mig maaskee alt Rejse nok.“

Skiondt nu Ibrahim ikke var tilfreds med at høre sine Yndlingsmeninger modsagte, kunde han dog ikke Andet end billige den sieldne Flid og Stadighed hos sin Søn; heller ikke var det hans Faderforsængelighed utiært, at høre Ali udraabt af Alle, som kiendte ham, for et Mønster paa et ungt Menneſke.

Paa den anden Side var Faderens Ytringer ikke uden Virkning paa Sønnen. Han begyndte at søle Forstjellen paa blot Forestilling og virkelig Nydelse, og naar han læste om noget Stort, Skiont eller Forunderligt, var han ikke længer saa ganske henrykt under Læsningen; han begyndte at ønske selv at opleve Sligt. I en saadan Stemning steg han da tidt op paa Altanen af sin Faders Huus, hvorfra han havde en fri Udsigt over Tigeren og den sandige Dal

til Biergene i Horizonten, hvor han i klart Betr kunde stielne Ruinerne af det gamle Babylon ved Bredden af Euphrat. Han kunde staae saaledes hele Timer, og drømme sig i de besynderligste, eventyrligste Forhold.

Naar han nu gif sin sædvanlige Aftengang til Tzasers Tempel under Daddeltræerne, forekom det ham eensformigt og smaaligt. Han troede at læse Foragt for sig i Blikket af Tigerens hurtighensfyllende Bover, der havde gjort saa uhyre Keiser fra Hoilandet i Asien giennem aldrig sete Gulr og Fielde. Naar han sad i Skumringen, kom det ham for, som om de savulpene Volger, der styrtede mod Kiselstenene, fortalte ham Eventyr om Optrin, de paa fjerne Steder havde været Vidne til.

Nu besluttede han igien at vandre ud til Ruinerne af Babylon, hvor han kun eengang havde været i sin Barndom. Hans Fader, som forspiede sig over den nykomne Lyft, og troede i den at see Begyndelsen til en forandret Levemaade, gav ham gierne Tilladelse, at anvende nogle Dage paa denne Vandring.

„Du vil i det Smaa finde et Billed af det Store, min Søn! paa denne korte Reise,“ sagde han; „thi saa kort den er, mangler den ikke Afvevling. Omegnen er ligesaa bebygget, som den brede Dal jiden er sandet; ja, den ligner en Ørk, indtil atter Biergenes grønne Tæppe moder dig, og hyder dig ind i de behageligste Skovegne. Jeg vilde holde det usfordent, at give dig en Formaning med paa Beien, dersom jeg ikke vidste, at unge Menneſter, som du, ofte med stor Omhyggelighed bestjæftige Iudbildningen med ældgamle og langfraværende Ting, uden at vide, hvad der foregaaer ved Siden af dem. Vogt dig altsaa for at vandre over Heden mellem Bagdad og Babylon ved Natte-tide; indret heller din Vandring saa, at du gaaer over den i Morgen- eller Aften-Stunden. Det er et almindeligt Sagn, at en ond Aand har faaret sig denne Hede til Bolig; at han svæver over den om Natten,

og har sin Lyst af at fordærve de Mennesker, som med deres Nærværelse forstyrre hans natlige Sværmen." Sønnen lovede sin Fader dette; og efter at have ladet sig snøre en Badsæk paa Ryggen, tog han Stav i Haand, og begav sig en Morgen tidlig paa Veien.

Han gik over den lange Skibsbro, der med stærke Jernlænker er fæstet over den rivende Tiger, der har faaet sit Navn Thir (een Pæl) af sin Hurtighed. Ally skyndte sig giennem den temmelig forfaldne Forstad, og nu kom han til en smuk Mostee. I Nærheden af denne holdt endnu den Karavane, med hvilken hans Fader for nogle Dage siden var kommen; den udhvilede sig til at fortsætte Reisen videre. Hvor selsomt forekom det ham, at giennemstreife denne bevægelige Handelsstad, hvor Husene vare Kameler, og Paladserne Elephanter! Ally gik forbi en saadan Elephant, paa hvis Ryg var bygget et temmelig stort Hus. Det var Middagstid, og Børnene, som legede i Græsset, stulde op til Bords. Faderen, som stod nede imellem dem, tog nu det ene efter det andet, og rakte det til Elephanten; denne fattede det med sin Snabel, slyngede det langtsomt og varligt i Luften, boiede Snabelen over Hovedet, og gav Barner til Moderen i Døren deroppe, som modtog det ene efter det andet, uden Tegn til Frygt, og uden at Børnene strege, eller viste sig forstrækkede. Den aabne Mostee var fuld af Mennesker, der deels takkede Allah for en lykkelig Hiemkomst, deels bade om fremdeles Held til at fortsætte Reisen. Ally opholdt sig hele Dagen i denne forunderlige Omgivning; mod Aften indbøde ham nogle Kiøbmand i deres Telt, hvor unge indianske Karle og Piger dansede under Trianglers og Pibers Lyd. De giestfrie Kraber glædede sig ved at kunne byde ham et godt Aftensmaaltid og et mageligt Nattely.

Tidlig næste Dags Morgen gav han sig paa Veien igien i Rølingen. Han vandrede over Heden, som var udyrket og usrugtbar. Han sandt Fornøielse i at arbejde sig giennem Sandet til frugtbarere Strækninger,

der som Landsør laae i det gule Støv, med grøn Engbund, brogede Blomster og enkelte Palmer, der vederqvægeligt udbredte deres grønne Solstierne, og som formedelst den Husvælske, de gave, havde ligesom noget Guddommeligt. Aly var begejstret. Det gaaer Araberer i sin Ort, som Biergboeren paa sit Field, som Oboeren ved Overblikket af det hellige Hav. Og har han end aldrig seet det saaledes før, saa finder han sig strax, som Fuglen, i sit Element, og overlader sig trostigt til sin Naturdrift. Den overmodige Ungling spildte sine Kræfter; Middagen kom, Heden blev tryk-
kende, Tørsten plagede ham. Aly ilede med stærke Skridt mod de sjerne Bierge, og ønskede, som hans Stammemoder Hagar i gamle Dage, at finde en Kilde paa Beien, for at slukke sin Tørst.

Han havde hørt om en Kilde i Nærheden. Hvor glad blev han ikke ved at træffe paa en større Jordstrækning, end sædvanlig, hvor hyppige, men vantrevne Palmer omhvævede en Brønd! Det rislende Vand lokkede og pirrede Tørsten. Nu stod han for Kilden. Men man tænke sig hans Mismod, da han saae Røg stige op af Boverne, og lugtede Svovldampe! Fortvivlet over det feilslagne Haab, kastede han sig i Nærheden af Kilden under Palmerne. Han sølte sig mat af Heden, træt af Anstrengelsen, og sov paa Overblikket ind.

Han havde ikke sovet længe, før han blev vakt af en stærk Røst. I det han slog Øinene op, blev han en Mand vaer i en linnestrikket Kiortel, siddende paa en Kameel, der var behængt med Krukker og Læderflaster. „Ulyksalige!“ raabte han, „er du fied af dit Liv, siden du paa saa letfindig en Maade vil ende det?“ Aly sprang op, og Manden paa Kamelen blev fast forstrækket, thi han havde ikke gjort Regning paa at kalde den Sovende fra de Døde, skjøndt han af naturlig Medlidenshed tilraabte ham. „Hvad vil du?“ spurgte Aly, „hvad Fare er der ved at slumre under disse Palmer i Middagsheden?“ — „Kiender du ikke denne Kilde?“ sagde Manden. — „Nei,“ svarede Aly, og

fortalte ham, hvor han var fra, og hvor han vilde hen. Manden i Kittelen sagde: „Det lader til, at den onde Mand ikke blot driver sit Væsen her ved Midnat, men ogsaa ved Middag. Følg mig hen under hiin Palme, som staaer længst fra Brønden, saa skal jeg husvare dig med en kølig Drik. Jeg boer i næste By, hvor endnu Vandet er saa slet, at vi daglig maa stiftes til at hente Vand fra Tigerstrømmen. Alle de Krutter og Plaffer, som du her seer, ere fyldte ved Floden af din Fødestad. Jeg maa lee deraf, naar jeg betænker, at du kommer fra Tigeren til os for at drikke, ja at du selv udsøger dig det allerfordærveligste Væld, der vel kan synes at have sit Udspring fra Helvede.“

Disse Ord vilde strax vakt Allys Nysgierrighed, dersom ikke Tørsten havde været større. Han gik hen med Manden, som rakte ham en Krukke, og sagde: „Lædst din Tørst, sæt dig saa op med mig paa Kamelen! Vi ere snart i min By; der kan du hvile, og mageligt mod Aften gaae til Babylon.“ Ally takkede ham. Han steg paa Kamelen, og de rede stiltiende afsted i Heden den øvrige Dei, indtil de kom til en langt større Sandø, end Ally før havde seet, bevoxet med Træer, og bebygget med Hytter. Kun et bredt Sandstræde skilte den fra det grønne, faste Land, som strakte sig friskt ned fra Foden af Biergene imod Østen. Vandhenteren lod Ally gaae ind i sin Hytte, hvor de bode hinanden vexelsidig til Giest: hiin ham paa en kølig Sorbet, denne hiin paa det gode Maaltid, han havde i sin Badsæk.

De havde neppe stillet deres Hunger og Tørst, førend Vandhenteren paa Allys Begiering tog Ordet, og sagde: „Det undrer mig, at du aldrig har hørt tale om Ally Hammamys Kilde. Du maa vide, at denne Brønd, som jeg sagde, i gamle Dage har været god, ja en Sundhedskilde, hvortil utallige Værkbrudne aarlig have begivet sig. Den er opkaldt efter vor hellige Prophets Svigersøn Ally, som paa dette Sted engang skal have knælet, for at holde sin Bon. Da

han nu, som en oprigtig Muselmand, først vilde tvætte sit Ansigt og sine Hænder før Bønnen, og intet Vand fandt i Nærheden, skal han i Tillid til den Almægtige have vredet Hænderne i det hede Sand, hvilket strax er løbet ham fra Fingrene som de klareste Vandstraaler, hvoraf denne Brønd har sin Oprindelse. Men de onde Mander, som fordærve Alt, hvad de kunne overkomme, efter Allahs besynderlige Langmodighed og skjulte Hensigt, have med Tiden sat sig i Besiddelse deraf, især den søle Zelulu, der om Natten har sit Ophold paa denne Hede. Man mener, at han boer i denne Brønd; og han har ikke alene fordærvet Vandet, saa det ganske har tabt sin lægende Kraft, men det er endog vorden giftigt og dræbende. De Svovldampe, som opstige deraf, forpøste Luften. Du kan altsaa nok begribe, hvor forfærdet jeg maatte blive ved at see dig slumre der. Du kan takke din sunde Natur og den pludselige Hielp for din Redning."

Hvor bevæget blev Aly ved at høre Vandhenteren fortælle dette! Han tryllede hans Haand, og med Haandtrykket fulgte nogle Guldstykker. Den Fattige blev herover saa glad, at den Rige glemte sin nylige Fare over den Fattiges Glæde. Manden fulgte Aly et Stykke paa Veien; og nu havde Unglingen ikke langt at gaae, inden han naaede behagelige Skove af Cypresser, Ahorn og Cedertæer, hvorigennem han gik ned til Ruinerne af det gamle Babylon, som laae ved den mægtige Flod.

Nu stod han i Midten af de vidtadsprede ubetydelige Levninger, bevoxede med Græs og Mos. Nogle Støtter og Mure stode endnu ved Strandbredden, og spejlede sig i den rolig forbiglydende klare Euphrat. En Hyrde sad paa et Architrav, og blæste paa Rørfløite, medens hans Gebiord trippede omkring, og nippede det høie Græs mellem Stenene. "Kiender du dette Sted?" spurgte Aly. — "Jeg har min Hytte her i Nærheden." — "Hvad bethyde disse Steenbunker?" — "Her skal engang have staaet en gammel Stad." — "Kan du Intet fortælle mig derom?" —

„Nei, det har været her saa øde i lang Tid; hverken min Fader eller min Bedstefader kan erindre sig det anderledes.“ Ally stod henstunken i Tanker. Det kom ham rørende for, at see den unge Hyrde sidde paa Stenen, som den sorgløse Rutid paa Oldtids Grav ved Kanden af Tidens forbiilende Strøm, den paradisiske Phrat, der saae Adams og Babylons Fald, og som endnu ungdommelig rullede hen med sine friske Bølger. Ethvert usædvanligt Præg i de hensmuldrende Steenklodse begejstrede ham; og han tænkte ligesaa meget derved, som den unge Hyrde i net, der plukkede Græsset af Stenene med Ally, ikke for at læse Indskriften, som han, men for at give sine Geder, hvad de ikke selv kunde naae.

Han begav sig henimod Aften igien paa Veien til Bagdad. Med Hovedet fuldt af Betragtninger streifede han over Heden. Den skionne Aften opmuntrede ham; det var køligt og klart, og Bagdad laae ham allerede, da han var gaaet nogle hundrede Skridt, saa tydeligt for Dine, at han ikke kunde Andet, end give sig god Tid, i den Tanke, at han kom tids nok. Han opholdt sig længe paa de yndige Sandøer. Maanen gik op, og skinnede saa klar, at den næsten gjorde Nat til Dag. Saaledes glemte han ganske Tiden; han folte sig træt, og da han noget horte saae en stor Steen med et udhugget Sæde, kunde han ikke lade være at sætte sig der med Haand under Kind, og stirre hen i den rolige, klare, kule Ørk. Palmerne susede i Vinden over hans Hoved. Men man forestille sig Allys Forstrækkelse, da Vinden med eet lagde sig; thi han horte Rilden risle nogle Skridt derafra, og lugtede de søle Dampe, som Vinden før havde viftet til den modsatte Side.

Forfærdet sprang han op, og løb over hundrede Skridt tilbage. Han mærkede, at det pludselig traak op til et truende Uveir. Ved det svage Maanelys, der hvert Dieblis truede med at sfiule sig bag tykke fra Horizonten drivende Skyer, kunde han netop sfielne, hvad Bei han sfulde hjem. Han ilede afsted, og for-

dømte den Bane, der bragte ham til ved mindste Anledning at slutte sig ind i sit eget Indre, som en Aftenblomst, uden at tænke paa, hvor han var, eller hvad der foregik omkring ham. Det blev alt mørkere og mørkere, Tordenskyerne skjulte Maanen, stærke Skrald rullede over hans Hoved, ingen Regndraabe faldt. En heed Vind susede giennem Ørken, og oprørte Sandet, saa Aly idelig maatte lukke Øinene. „Lever der virkelig onde Aander,“ tænkte han, „som kunne staae Menneskene? Nei, Ustyrbigheden er det sande store Salomons Segl, som selv ei den skrækelige Eblis formaaer at bryde.“ Han havde neppe udtalt dette, før et forfærdeligt Bælmørke tvang ham til at staae stille. Pludselig stode Himmel og Jord i en bleg Bue; en tattet Lynstraale knittede over hans Hoved, og slog ned lige ved Siden af ham i et huult Træ. I det samme brast skyllende Regn fra Øverne, og Aly styrte bedøvet af uhyre Tordenskrald til Jorden. Længe laae han saaledes. Endelig blev Alting roligt, og han hævede atter sit Hoved. Men hvor forfærdet blev han, da han i den mørkeblaa, maaneklare Nat saae en uhyre sort Ræmpe staae for sig paa Heden! Hans uformede Hovedknub rakte høit op i Lusten, og med et stort, blegtsunklende Øie i Panden betragtede han Aly. Aly vilde flygte, men Forfærdelsen bandt ham fast til Stedet. Stiælvende stirrede han atter paa den uhyre Ræmpe, som han meente vilde knuse ham. Hvor glad blev hans Forundring, da han opdagede, at den frygtelige Skikkelse ikke var Andet, end en lang, tulsfort Sky, den sidste Levning af Tordenveiret, med et Hul i Midten, hvorigiennem just Maanen straaede! Denne Opdagelse gav ham Modet ligesaa hurtigt tilbage, som han havde tabt det. Han indsaae, at det Hele ikke var Andet, end et Naturspil, der formodentlig ofte gientog sig i denne lumre Dal, og som havde givet Almuen Anledning til Overtro. Han skyndte sig nu afsted med nye Kræfter; og det varede ikke længe, inden han atter med et let Hierte gif over Tigerbroen, glad over saa lykkelig at have tilendebragt sit Eventyr.

Men den sorte Zelulu (thi det havde virkelig været ham, der havde sit Spøg af at forblinde den selvfløge Yngling) stirrede smilende efter ham med det gloende Die, og loe, saa det stikbeede i Ørkenens Palmer. Derpaa rystede han Manterne paa sit uhyre Hoved, solbede de store Luftmasser af sit Legeme i sig selv, og svævede hen over Brønden, hvor han forvandlede sig til en Skystøtte, og sank ned med et forfærdeligt Hyl. Fra nu af besluttede han at besuære og fordærve Ynglingen, som vi ville bede Allah bevare med, hvad han selv kaldte, det store, salomoniske Segl.

Uly fandt ved sin Hiemkomst Huset i den største Forvirring og Bedrøvelse. Hans Fader var ikke tilstede, og da han spurgte efter ham, kunde Ingen svare for Suf og Taarer. „Hvor er min Fader?“ raabte han, „er han død? Bringer mig i det mindste til hans Liig!“ — „Ulykkelige Søn!“ sagde en gammel Slave, „ei engang hans Liig under den grusomme Skiebne dig at see. I dette Dieblif modtager han det dræbende Slag af Starpretterens Haand; den ædle Ibrahims Legem er maastee allerede kastet for Ravne og Ørne.“ Uly stod maaløs og bleg. Marsagen til denne ulykkelige Begivenhed var følgende:

Saa billig og god en Mand Ibrahim end var, bar han dog et uforsonligt Had til Husfain, Rabi i Bagdad, og denne igjen til ham. Man pleiede i Byen at nævne Ibrahim og Husfain, naar man vilde give Exempel paa to uforsonlige Fiender. De vare opdragne i Huus sammen efter Forældrenes Død hos en sælles Paa-rørende. Intet er værre, end naar Mennesker af ganske forskiellig Tænkemaade ere nødte til altid at omgaaes. Uvenskabet og Raget voxer daglig; Samtalen er en evig Feide. Husfain var stolt og mørk, Ibrahim munter og levende. Nu irettesatte de hinanden jævnlig. Hiin holdt denne i sit Hierte for en letsindig Bellystning, denne hiin for en kold Selvtiærlig. Da de blev ældre, knyttedes Hadet fastere. Deres Formynder havde en deilig Datter, hvilken de

begge, som Lemmer af Familien, havde Veilighed til at see. Ibrahim blev forelsket; han haabede Gienkærlighed og Faderens Samtykke. Men da Hussain med sit gode Nemme, sin Flid og Driftighed svang sig op til en anseelig Øvrighedsbetjening, fik han — mod Ibrahims Formodning — pludselig den skønne Mirzas og Faderens Ja. Ibrahim var ude af sig selv. For at hevne sig tog han kort derpaa to Koner; den ene skienkede ham Uly med Tabet af sit eget Liv. Mirza levede nogle Aar med Hussain, inden hun gav ham en Datter. Nu hengik der en rum Tid; Mirza døde, og Adskillelsen, der koler Had saavel som Venkskab, havde ogsaa næsten udslukt den muntre Ibrahims Had. Men et Tilfælde viste snart, at det endnu var friskt hos den stolte Hussain; og denne Opdagelse god atter en Olie i Ibrahims Ild, som det lod til at kun Døden kunde slukke.

Ibrahim kom for to Aar siden tilbage fra en Reise, og bragte iblandt andre Kostbarheder et indist Guldstof, hvis Vige aldrig var seet. Hussain hørte tale derom, og da hans Datter var voxet op til en af Bagdads skønneste Piger, satte han sin Faderstolthed i, ved alle Kunstens og Rigdommens Midler at smykke dette deilige Barn. Han havde i Forbigaaende seet Stoffet i Ibrahims Bod; men da han ikke selv vilde kiøbe det af ham, sendte han en Slave til ham med Begjæring, at han skulde overlade ham Toiet. Ibrahim betragtede dette som det første Skridt til Forsoning, og da han var af et blødere Sind end Hussain, og meget vel til Mode over sin lykkelige Reise, rakte han Slaven Hussain modtage det til en Grindring om gammelt Venkskab. Kort derefter kom Slaven tilbage med Toiet, og sagde, hans Herre havde fundet sig meget fornærmet over, at en Borger vovede at byde Kadi Forræinger, hvilket altid meer eller mindre maatte ligne Bestikkelse. Et saadant Forhold kunde ikke finde Sted mellem en Øvrighed og hans Undergivne. Ibrahim skulde sige, hvad han vilde have for Stoffet; Kadi

var i Stand til at betale det, skøndt han ikke aarlig, som en Kræmmer, slæbte sig Rigdomme hjem paa Kameler. Dette stolte Svar opbragte Ibrahim aldeles. Han tog Guldstoffet af Slavens Haand, og i det han skælvende sønderrev det, raabte han: „Siig din Herre, at saaledes sønderriver jeg de sidste Traade af vort fordums Venskab; saaledes oprykker jeg de Blomster, Barndommen havde virket i vort Livs gyldne Grund, med Rode!“ — Om Aftenen sildig samme Dag, som dette var skeet, og Ibrahim alt længe havde luffet sin Bod, hørte han det bankte; han gik hen, og luffede op, men fandt Ingen. Keppe havde han sat sig ned, førend det atter bankede; han luffede atter op, men saa intet meer, end første Gang. Fortrydelig vilde han gaae ind igien, da det bankede langt stærkere, end de tvende forrige Gange. Nu sprang Ibrahim hurtig hen, og rev Døren op, i den Tanke at tugte den Uforflammede, som vovede at giække ham. I det han aabnede Døren, saa han en smuk midaldrende Kone staae for sig, klædt i Sort, med en Stok i Haanden. „Hvad vil du?“ raabte Ibrahim. — „Jeg har en Bøn at gjøre dig, min Søn!“ sagde hun. — „Nu da?“ — „Jeg har en smuk Datter, som skal have Bryllup om nogen Tid; men jeg er fattig, og kan ikke pynte hende, som hun fortjener. Giv mig det Guldstof, som du sønderrev i Morges! Det er godt nok endnu til os; for dig har det tabt sin meste Værdi. Naar vi miste vore gamle Venner,“ blev hun ved, „maa vi søge nye blandt Fremmede.“ Ibrahim, som var gavmild, gav hende Loiet. Hun betragtede det opmærksomt, og sagde: „Det har lidt stor Brøst og Bræk. Det vil koste Flid og Umage at sye sammen igjen; dog kan det bedres.“ Derpaa hilste hun Ibrahim venlig, og gik. Han havde aldrig seet hende siden.

Fra nu af gav den opirrede Ibrahim sin Harmes daglig Luft i heftige Ord mod Hussain; hvad han sagde, blev bragt denne med Til sætninger af tjenstvillige Aander, og den snysende Rudi lurede kun paa en Leilighed til at hevne sig. Denne gaves ham hurtigere,

end han selv havde troet. Harun al Raschids menneske-
 færlige og milde Regiering, saa velgjørende den for
 Resten var, havde dog i visse Henseender ubehagelige
 Følger for ham. Den store Hob, som sielden frivillig
 ledes af det Gode, havde neppe mærket, at den ikke
 slavisk behøvede at stielve for den ædle Kalife, før den
 med dumdriftig Forvovenhed begyndte at dadle hans
 Handlinger og bagtale ham. En Tidlang lod han det
 gaae hen, som u hørt; men Uforstammenheden tog til, al
 Raschids Blod, der, saa ædelt det var, dog ikke ophørte
 at være saracenisht Blod, begyndte at koge, og nu kund-
 giordes pludselig en Advarsel, at hvo som understod
 sig at laste Kalifens Handlinger, skulde straffes paa
 Livet. Denne Forkyndelse udkom et Par Dage efter
 Ibrahims Hiemkomst, samme Morgen, hans Søn gik
 til Babylon. Han havde meget at bestille, blev den
 hele Dag i sit Huus, og kom først henimod Aften hen
 i en Khan, hvor han daglig pleiede at tilbringe nogle
 Timer. Han havde ikke talt med noget Menneske, og
 kiendte intet til Forordningen. Neppe var han traadt
 ind, før en Udraaber kom igiennem Gaden, og for-
 kyndte, at Enhver skulde begive sig til Side, da Zo-
 beide, Kalifens kiæreste Hustru, kom forbi med sine
 Slavinder, for at gaae i Moskeen. Ibrahim, der var
 oprømt, og just ikke pleiede at veie sine Ord, sagde:
 „Man siger, Harun al Raschid er den viseste Mand;
 kan ogsaa vel være, at han besidder sieldne Egenstaber,
 men i Henseende til Qvindfolk er han det skrobeligste
 Kiød og Blod, jeg har kiendt. Jeg har en Søn paa
 tyve Aar, som i den Henseende er ti Gange visere, end
 han. Det var bedre,“ blev han ved, „Kalifen sparede
 sine Kræfter noget mere til sig selv, end at øde dem
 paa sine Efterkommere.“

Neppe havde Ibrahim sagt disse Ord, før han
 blev grebet af Radis Tienere, og bragt for Hussain.
 Man tænke sig den arme Ibrahims Skræk, da han
 hørte sin Dødsdom! Han bad Hussain for deres
 Barndoms Venstabs Skyld at redde ham Livet. „Vort
 Venstabs“, svarede denne kold, „har du selv sønderrevet.

Der er Vidner paa dine Ord; jeg kan ikke redde dig. Alt, hvad jeg kan gjøre, er næste Divansdag at bringe dig for de Troendes Behersker, der har befaleet at see den første Overtræder af sit Bud, og at være tilstede ved hans Henrettelse."

Dette var Aarsagen til det bedrovelige Budskab, der mødte Aly ved hans Hjemkomst. Han stod bedøvet af Stræk, først en Herold fra Kalifen vakte ham. — „Bringer du mig hans graahærdede Hoved?" raabte Aly; „har allerede Bøddeløgen blodfarvet de tynde Solvhaar?" — „Jeg bringer dig til din Fader," svarede Budet; „Kalifen har tilladt ham at tage Afsted med sin Søn for sin Død." — „Han lever endnu!" raabte Aly, og ilede til Slottet. Da han kom ind, saae han Kalifen paa sin Throne; foran ham paa Tæppet knælede Alys Fader med bagbundne Hænder, et Solv bæcken stod i Nærheden, og Skarpretteren havde allerede uddraget sit brede, skarpe Sværd. Aly tryktede sin Fader i sine Arme. „Jeg kan ikke omfavne dig, min Søn!" sagde den Gamle, „mine Hænder ere bundne; men jeg døer for dig. Faderfiærlighed loffede mig hine Ord af Munden, som berøbe mig Livet." — „Løser ham," sagde Kalifen, „lad ham omfavne sin Søn, før han døer!" Aly kastede sig ned for Kalifens Throne: „Giv mig min Fader tilbage!" raabte han. — „Jeg beklager eders Stiebne," sagde Harun al Raschid bevæget; „men jeg har svoret en Ed: Dens Blod skal flyde, som fremdeles foragter min Hojhed og mine Belgierninger." — „O, saa er der endnu en Redning!" raabte Aly. „Er jeg ikke Blod af min Faders Blod? Lad da mit Blod flyde for ham, saa falder jeg som et Offer for din Hevn, og min Død løser dig fra din Ed!" — „Unge Menneſte! hvad tilbyder du mig?" sagde Kalifen mørk; „tro ikke at røre mit Hierte med et almindeligt Kunstgreb! Hvad jeg har besluttet, staaer fast, og ved den almægtige Guds Navn, dine Taarer formaae ikke at bøie mig." Aly knælede. „Hug til!" raabte han til Slaven, i det han udstrakte sin Hals. — „Hvad gjør du, min Søn?" sagde den Gamle.

— „Jeg efterligner min Fader,“ svarede Aly. — „Nei,“ raabte Ibrahim, „skaar ikke mine korte, regnfulde Vinterdage, skaan din unge Vaar, mit Barn! der endnu længe kan smykke Jorden.“ — „En gold Ort med en græsfelig Blodplet,“ sagde Aly, „hvorpaa mit Die evig vilde stirre, var Livet mig, hvis du saaledes skulde berøves mig.“ — „Og din Elskede?“ sagde Kalifen; „hvor vil hun vride sine hvide Hænder!“ — „Hersker over de Troende! jeg har ingen.“ — „Hvoredes? Du elsker ei endnu? Har den almægtige Elskov endnu ei henrevet dit Hierte?“ — „Jeg elsker Allah, min Fader, dig, min Fyrste! selv i min Død, thi jeg veed, du est ellers god og retfærdig; jeg elsker Naturen, Menneſtene og alt Blomstrende; men intet enkelt qvindligt Væsen har endnu vundet min Kiærlighed.“ — „Saa har jo altsaa Ibrahim Ret,“ sagde al Raschid smilende; „saa est du jo virkelig visere, end Kalifen. Staaer op!“ blev han ved; „Ingen af eder skal døe. Ibrahim har ikke overtraadt mit Bud; thi han kiendte det ikke. Han har heller ikke pralet med sin Søn paa Kalifens Bekostning. Min Ed fordrer ikke hans Blod. Tilgiver mig eders Dødsstræf! En Fyrste har sielden Leilighed til med egne Dine at see ind i det skulste Hierte. Kun paa den store Grændse mellem Livet og Døden forsvinde alle Forhold; kun saaledes kunde jeg lære at kiende eder, som jeg nu huder. Gaf hiem, ærlige Ibrahim! du est af saa sund og munter en Natur, at denne Rystelse ikke vil have farlige Følger for dig. Og du, vise Aly!“ sagde han smilende, „om et Aar vil jeg tale med dig igien, og da vil jeg see, om du endnu er ligesaa viis, som nu.“ Da han havde sagt dette, lod han dem gaae hiem, led-saget af kostbare Foræringer.

Til alt dette var Husfain Dienvidne. Man tænke sig, hvorledes denne udmærkede Naade maatte opflamme hans Had, og med hvilken Triumph Fader og Søn begave sig til deres Hiem!

Ibrahim levede nu atter roligt med sin Søn, som paa ny hengav sig til sine Studeringer. En Dag kom

en Slave op til Ally, og bad ham komme ned; hans Fader havde kjøbt ham Noget paa Torvet i Dag. Ally gik ned, og forundrede sig ikke lidet ved at see en lille Banstabning staae for sig i Slaveklæder med en høipullet Turban paa Hovedet, prydet med brogede Hænsfiære. Han havde en Puffel paa Ryggen og paa Brystet, bleggraae Kattesøine, hvormed han skelede, og Næsen hang ham, som en rødblaas Drue, ned over Munden. For Resten var han munter, sund og frist med samt sine Puffer; og med det høire trefantede Die betragtede han Ally opmærksomt, medens det venstre trak sig ind, og stirrede paa sin egen Næseknog.

Medens Ally forundrede sig over dette Ideal af menneskelig Hæslighed, kunde hans Fader ikke bære sig for Latter. „Er jeg ikke kommen i en lykkelig Tid paa Torvet i Dag?“ raabte han; „en Time sildigere vilde været for silde, sli en Rift var der om ham. Jeg kan takke min Hurtighed for, at jeg fik ham for to hundrede Guldstykker. Tænk engang, min kloge Søn! du indslutter dig mellem dine fire Bægge, for, som en Bi, at indsuge den høieste Viisdom og Lærdom; og dog skal denne puffelryggede Slave, der aldrig har havt Tid til at sidde inde og læse Bøger, være saa lærd efter alle Kyndiges Forsikring, at Ingen i hele Arabien eller Persien ligner ham. Man kan ogsaa see det paa ham, Viisdommen brækker ud af ham til alle Sider, saadan indvortes Overflødighed maa der være. Tag ham med dig! jeg skienker dig ham, til en Medhielp i dine Studeringer og til en lystig Udspredelse i dine ledige Timer.“

Da Ally stod med sin vanstabte Slave paa sit Kammer, og denne saae den Mængde Bøger og Papirer, der laae rundt omkring, foldede han sine Hænder, og raabte ivrig: „Den vise Confucius maa vel sige: „Salig er den, som kiender sin Bestemmelses Hensigt! Den Bei, han skal gaae for at naae sit Maal, stiller sig banet for hans Die. Uvished og Tvivl vige fra ham, saasnart han betræder denne Sti; Fred og Ro bestroe ham Veien med Roser.““ Men han maa ogsaa

sige: „Ulykkelig den, som holder Træets Grene for Rødder, dets Blade for Frugter; som holder Skyggen for Væsenet, og som ikke veed at stille Middelet fra Hensigten.“

„Hvad vil du sige dermed?“ spurgte Aly. — „Den Fordærveligste blandt Menneskene“, siger Sadi, „blev den Anden ved, er en Lærd, som ingen Nytte gjør med sin Lærdom. Jeg hører en Mølle flappre, men jeg seer intet Meel. Et Ord uden Værk er som en Sky uden Regn, som en Bue uden Stræng.“ Aly vilde prøve, om Slavens Kundskaber gif over flige Læresætninger, som han hyppig førte i Munden; han undersøgte ham, og blev forundret over hans Lærdom i den arabiske, persiske, indiske og chinesiske Visdom. „Hvad hedder du?“ sagde Aly. — „Da min Moder havde født mig,“ sagde Puffelryggen, „synes hun, jeg var saa god at kiende, at jeg intet Navn behøvede. Hun troede, man nok kunde stille Puffen fra Faarene, uden at hun bandt den et rødt Baand om Halsen.“ — „Est du en Mahomedaner?“ spurgte Aly. — „Mahomed kunde hverken læse eller skrive. Mithra er min Guddom. For den bøier jeg mine Knæ; ei mod Dypgangen i Østen, men mod Nedgangen i Vesten.“ — „Saa tilbeder du Solen?“ — „Solen selv er kold, avler først Varme med den jordiske Luft. Jlden har skønne gule Lokker, sunklende Dine; den opliver Alt med sin Kiærlighed, og brænder skønnest om Matten.“ — „Et Navn maa jeg dog give dig,“ sagde Aly. — „Jeg er ligesaa lille, vansør og hæsliq, som den berømte Lokman,“ sagde Slaven; „og han var ligesaa klog, og vidste ligesaa meget, som jeg. Vespj gif det ligedan. Mange mene, at disse To have været Een. Hvad To vare, kunne Tre være med. Kald mig Lokman, og tro paa Siælevandringen! Det er den sparsomste Tro, som sætter Skaberen i mindst Uleilighed.“

Aly vidste ikke, om han skulde smile eller forarge sig over denne formastelige Spøg. Han vidste ei engang, om det var Spøg; thi Alt, hvad den Puffelrygge (som vi efter hans egen Begiering ville kalde Lok-

man) sagde, var blandet med en vis frampeagtig Alvorlighed, der rigtig nok hyppigst gik over til bidende Spot.

Om Aftenen læste Ally høit følgende Sted i Zoroasters Wiisdom:

Almagts Kraft er til fra Ewighed.
 To Engle lystre Almagt: Dyd og Last,
 Af Lysets, Mørkets Blanding, steds i Kamp.
 Vandt Dyden Seir, fordobles Lysets Glands;
 Vandt Last, da hæver Mulmet sorten Hoved.
 Slig Strid bestaaer til Verdens sidste Dag.
 Da dommer Allah Last til evig Dval,
 Til evigt Lys og evig Glæde Dyd;
 Og aldrig blandes Lys og Mørke meer.

Da Ally var kommen til dette Sted, fik Lokman, der var i Bærelset, saa heftigt Næseblod, at han maatte gaae ud. Ally saae ham ikke mere den Aften.

Om Morgenens tidlig vaagnede han ved en Sang fra Haugen, hvortil hans Binduer vendte. Han hørte en svingrende, men veløvet Stemme synge Følgende:

Baaren smiler med det Grønne,
 Blomsterknoppen rødmer smukt;
 Men for alt det friske Skionne
 Er Ahafis Hierte lukt.

Pigens elskovsfulde Miner
 Ei bevæge kan hans Bryst.
 Under styrkende Ruiner
 Søger han den svundne Lyst.

Ei han, som et Barn, vil lege
 Med en nysudsprungne Mø;
 Kun hans Hierte kan bevæge,
 Hvad der minder om at døe.

Hist paa Træets gamle Stubber
 Sidder han, af Veemod tung.

Døt din Barm! han hader Knopper;
Søde Blut! du er for ung.

Ei han Læbens Rose kysser,
Ei han kiender Kiærlighed,
I de længstforfaldne Dysser
Lider han, hvad Secler leed.

Søde Lyst, som eengang kommer,
Eengang kun, mens Hjertet slaaer!
Gaa; han kiender ei din Sommer
Meer, end han har kiendt din Vaar.

Ally gik ned i Haugen, og fandt Lokman siddende under et Træ med en Strængeleg i Haanden. „Syn-ger du ogsaa?“ spurgte Ally ham. — „Dersom Ugle-
strig kan kaldes Sang,“ sagde Lokman, „saa synger jeg, som Skovens befædrede Sanger.“ — „Din Gui-
tarre klinger godt.“ — „Det lærte den af et Faar, da en Ulv slog Kløerne i dets Indvolde.“ — „Hvad var det, du sang?“ — „En mat Vise over et stort Emne, giort af en af de Poeter, som bestandig bede os at tage Villien for Evnen. Skal jeg synge eder een endnu?“ Ally tillod ham det, og Lokman sang:

Sygelige Daarstab, du,
Som i svimle Phantaster
Til Erindringen dig vier
Uden Daad og uden Nu!
Siig, hvad vil, hvor vil du hen?
Til Forgangenhed igien,
For at finde, hvad du statter?
Arme! hvad er da din Skat?
Skuggen i en Febernat,
Som i Dromme kun du fatter.

Om nu virkelig du stod
Hjst i Ostens Purpurblod,
Stod du da i Morgenrøden?

Her den er, og hist er Døden.
 Mellem Oldtids Laageslud,
 Mellem Fremtids Straalebrud
 Kan du kun Regnbuen finde.
 Nærm dig — og den vil forsvinde.
 I dit Døie staaer dens Skær,
 Altid fiern og altid nær.

Nyd da Livet sundt og stort!
 Saa har dine Helte gjort.
 Hæng veemodig ei ved Sorgen,
 Drøm ei bort din Foraarsmorgen!
 Livets Træ er dig forundt,
 Frugten gjør dit Hjerte sundt.
 Vogt dig for den skumle Stamme,
 Som gjør Støvet alt for viis!
 Slangen leer — og Paradiis
 Luffer sig med Bredens Flamme.

„Denne Sang kender jeg,“ sagde Uly, „og den har ofte behaget mig; men jeg veed ikke, den taber sit Værd og klinger mig ilde i din Mund. Det kommer mig for, som om jeg saae Slangen i Paradiis, der havde slynget sig om Livets i Stedet for om Kundskabens Træ, for at saae Adam til at synde.“ Lokman søgte at skjule sin Misfornøielse ved at gribe vilde, phantastiske Toner i Strængene.

Uly gik nu ofte ud igien til Tzasers Tempel, og Lokman fulgte ham. „Hvorfor gaaer du altid ad denne Vej?“ spurgte Lokman engang; „ere de andre Forstæder ikke ogsaa smukke?“ — „Jeg kender dem ikke saa godt, som denne,“ sagde Uly. „Disse Omgivelser høre aldeles til min Barndom; ethvert Skridt minder mig om et Dieblif af mit foregaaende Liv, og har for mig noget usigelig Kiært.“ Næste Dag, da de skulde gaae ud sammen, havde Lokman afslagt den smukke Dragt, Uly havde givet ham, og atter behængt sig med sin gamle lasede Slavekortel. „Hvad er dette?“ spurgte Uly; „hvorfor har du taget disse Pialter paa

igien? Har jeg ikke givet dig en smuk og anstændig Dragt?" — "Forlad mig, min Herre!" sagde Lokman; "jeg kiender ikke min ny Dragt saa godt, som denne. Disse Omgivelser høre aldeles til mit foregaaende Liv; ethvert Hul, enhver Rift minder mig om et Dieblit deri, og har altsaa for mig noget usigelig Klært." Alh forstod ham, og fandt, at han ikke havde saa ganste Uret. "Løb hjem," sagde han, "og stift Klæder; kom saa igien og gaa, saa vil jeg stifte Bei med dig."

De gik nu altsaa ud sammen af den modsatte Port, der vendte mod en anden Krumning af Tigerstrømmen. Her vare mange private Høuger, omgierdede af høie Mure, men mellem disse dog smukke Alleer og Steenbænke, til Lise for den Vandrende. Alh satte sig paa en saadan Bænk, da han havde vandret noget omkring, og kaldt som sædvanlig i Tanker. Da han vaagnede af sin Grublen, vilde han spørge Lokman om Noget; men han saae ham ikke. Han var altsaa nødt til at kalde flere Gange: "Lokman! Lokman!"

Den Lille kom frem af en tyk Hække, der stod ved Muren. "Kom dog, Lokman!" raabte Alh, "du maa sige mig Bested om Noget." — "Sligt lader sig ikke beskrive, min Herre!" svarede Slaven; "kom selv, og see!" — "Hvad skal jeg see?" — "Just det, som ikke lade sig beskrive. Vil du høre luslidte Signelser om Kinder som Roser, Læber som Rubiner, Tænder som Perler, Hænder som Lilier, en Barm som oversnede Granatæbler, Dienbryne som Regnbuer? Kom selv og see, saa vil du finde en Uforlignelighed, der, da den er qvindlig, formodentlig ei engang altid ligner sig selv." Alh ilede til Busken, hvor han giennem et Hul i Muren kunde see ind i en deilig Hauge med herlige Vandspring i Marmorbækkener. Paa en Græsbænk sad den yndigste Qvindestabning; andre skionne Piger omringede hende, saaledes som de blegere Himmellys omringe Aftenstiernen. Hendes Ungdom blomstrede virkelig med al den Glands og med alle de sieldne Farver, der ellers i Naturen kun findes hos de meest for-

ftiellige Ting, og som Lokman paa orientalfk Viis havde opregnet. Men foruden alt dette opdagede Ally en Ynde paa hendes Læbe, en Aand i hendes Die, som hverken Rubinen kan funkfe, eller Diamanten ftraale. Ufkyld og barnlig Munterhed oplivede hendes Aflyn; hendes Bevægelfer vare faa naturlige og lette, fom Zephyrens; og af den Venlighed, der herffede mellem hende og hendes Opparterinder, sluttede Ally fig til hendes Guldfalighed. Ally stod henrykt i Befkuelfen af denne Skionhed. Han troede at fee et Mirakel fra Himlen, hvilket intet Under er, naar man veed, at dette var den forfte qvindlige Deilighed, han havde feet uden Slor. Pludselig overtrak fig hans Anfigt med en høi Rødme. Han fkiælvede, i det han forlod Muren med vallende Skridt, og vinkte ad Lokman, at han fkulde følge ham. Denne kunde ikke holde fig fra atter at lige ind, og mærkede nu, at Slaverinderne vare beftiæftigede med at aflæde den Skionne. De lange Haar rullede allerede ned over de blottede Skuldre, og det hvide Liin flagrede løft om det deilige nøgne Brjft. Tienftvillige Hænder løfte den Smekkes Bælte. Paa alle Tilberedelfer var det klart, at hun vilde betiene fig af det kole Bad i Aftenftunden. „Herre!“ raabte Lokman, „bi dog for Allahs og Prophetens Skyld, og drik Staaen ud; det Bedfte ligger paa Bunden.“ Ally tog ham forbitret ved Armen, og lafede ham tilfide. „Disfe ufkyldige Under“, fagde han, „fkulle ikke vanhelliges af Kiærlighedens flammende, mindre af Vellyftens fkelende Blik.“ — „O, du er ikke klog,“ raabte Lokman, og fulgte ham fortrydelig. „Du kniber Læberne fammen for Manna i Orken, du forfmaaer en kølig Drik paa Heden, naar den bydes dig. Du er ingen Muselmand. En Muselmand er vellyftig, og elfter fandfelige Glæder; Propheten har tilladt ham dem i denne, lovet ham dem i den tilkommende Verden.“

„Propheten har ikke befaleet, hvad han har tilladt,“ fagde Ally. „Som Englen tog den forte Draabe ud af hans Hierte, hvori Spiren laae til den diævelffe

Sæd, saa kan ogsaa Dydens Engel renske ethvert Menneskes Sierte." — "Du er ingen Muselmand," sagde Lokman; "hverken Krig eller Elskov begejstrer dig." — "Nei," svarede Aly, "men Heltmod og Kiærlighed." — "Reis til det taagede Europa!" raabte Lokman; "du er ingen Asiat; Nazaraæren fra Bethlehem har forført dig. Din Dyd er ikke Daad, kun Afholdenhed; dit Liv er en langsom Forberedelse til Døden."

Aly taug af Fortrydelse, og gik; dog glemte han snart Lokman. Den skionne Pige paa Græsbænken svævede stedse for hans Dine i sin hele Ynde; men saa levende som han saae hende, ønskede han dog Intet mere, end at forfriske sig Indbildningen ved et virkeligt Giensyn.

Han kunde neppe oppebie næste Dags Aften; da den kom, gik han (uden at tage Lokman med), ikke til Tzafers Tempel, men til Steenbænken og Hagemuren.

Han satte sig først paa Bænken, og estertænkte, hvem denne Hauge kunde tilhøre. Derpaa gik han nogle Gange op og ned ad Alleen mellem Murene; og da han Ingen saae, kunde han ikke holde sig fra at standse ved Hækken, ja tilsidst fandt han sig drevet til at giennembryde den, og at see ind igiennem Hullet paa Muren. Han saae Intet; Haugen var forladt, Altting stille. Paa Græsbænken ligeover for ved Vandet laae en Rose. Aly ønskede sig den. Han forestilte sig, at hun havde plukket den, at den var jalden af hendes Bryst. "Mon hun dog ikke skulde komme?" tænkte han, og gik atter et Par Gange op og ned; derpaa gjorde han igien et Forsøg med at see ind.

Som han stod allerbedst, pikkede der ham pludselig Nogen sagte paa Skulderen; han vendte sig om, og en venlig midaldrende Kone stod for ham. "Hvad seer du efter, min unge Herre?" spurgte hun ham smilende. Aly var forvirret. — "Jeg vil spare dig Svaret," fortsatte hun; "din lille Dverg har været her i Morges tidlig, og talt med mig om Alt. Min Frue ønsker ligesaa meget at see dig, som du at see hende."

Uden at vente Svar, tog hun Ally, som forvirret fulgte, ved Haanden, og ledte ham ind giennem den aabenstaaende Haugedør i en tæt Lovhytte, hvor hun forlod ham ved Indgangen. Den skønne Gulhyndy kom ham i Møde, iført et tyndt sort Taftes Klædebon med korte Ermer, der forhøiede den naturlige syldige Hvidhed af hendes Arme, Hænder, Hals og Bryst. Hendes Haar flød hende i lange Fletninger ned ad Ryggen; et bredt Bælte besat med Edelstene slyngte sig om hendes smalle Midie.

„Du vil forundre dig, min Herre!“ sagde hun med naturlig Utvungenhed, „over at være bragt saa pludselig til en ung Kvinde, du ikke kiender. Jeg maa skynde mig, jo før jo heller at sætte dig ud af en Tvivl, hvori du muligen kunde svæve, til Skade for mig. Viid altsaa, at ingen Marsag, hvorfor jeg eller du behøver at rødme, driver mig til at gjøre dit Bekiendtskab. Dette raske Skridt skeer som den eneste mulige Maade, hvorpaa jeg kan lære et Menneske at kiende, hvis aandrige Samtaler og behagelige Omgang jeg saa længe har ønsket, at jeg umulig længer kunde modstaae Fristelsen, da Tilfældet kom mine Ønsker i Møde. Du maa desuden vide, det er ikke første Gang, vi sees; vi have allerede længe kiendt hinanden.“

Ally forundrede sig meer og meer; han vidste ikke, hvad han skulde svare. Den Skønne tog et langt uigiennemsigtigt Slør, som laae i Nærheden, der kun havde en smal Rift for Ansigtet, kastede det over sig, gik nogle Skridt frem og tilbage, og sagde derpaa: „Kiender du mig nu?“ Ally studsede; det var hans ubekiendte Veninde fra Tzasers Tempel. — „Jeg er vis paa, at du nu kiender mig,“ sagde hun; „mit Navn er Gulhyndy, jeg har alt længe kiendt dig, og bedre, end du troer. En from Dervisch, med hvem jeg daglig talte i Templet, har fortalt mig meget Godt om dig. Jeg kan ikke negte,“ blev den skønne Gulhyndy rødrende ved, „hvad han forsikkrede mig, lader dit Udseende til at holde. Min Amme (den Kone, som luffede dig ind, og som var mit daglige Følgeskab) er

en Christen. Hun har opdraget mig. Jeg maa beundre den Naade, hvorpaa Franckerne opdrage deres Qvinder. De udvillie, de danne ogsaa deres Mand. Vi stoffels Araberinder ere fordømte til at sidde som Fanger i Buret. Men jeg kan ikke holde det ud. Min gode Maria har begyndt min Opdragelse; og jeg beder dig, ædle unge Muselman, som saa langt overgaaer dine Jævnlige! at fuldende den."

Det var umuligt andet, end at disse Ord maatte gjøre Indtryk paa Aly. „Elskværdige Ubekjendte!" raabte han, „ved Allah sværger jeg dig: jeg skal gjøre mig værdig til dine gode Tanker, og aldrig misbruge din Tillid." — „Nu kommer det kun an paa at udfinde en Mafte, hvorunder jeg daglig kan see dig. Spiller du noget Instrument?" — „Jeg forstaaer at spille paa Guitarre," svarede Aly. — „Fortræffeligt!" raabte Gulhyndy; „min Fader har lovet mig, at jeg skulde lære dette Instrument. Han har tilladt mig, i min Ammes Nærværelse at modtage daglig en Times Underviisning af en fransk Slave. Denne Slave maa du være. Vil du det?" — „Skionne Gulhyndy!" sagde Aly blussende, „jeg er allerede din Slave." Gulhyndy rødmede. „Du sætter dig alt i din Character; du siger mig Artigheder," sagde hun. „Det er en Feil, Franckerne have; i saa Henseende staae vi Østerlændere over dem, vi sige reent ud vor Hiertens Mening." — „Det gjør ogsaa jeg," sagde Aly, „jeg har ikke fornegtet min Natur." — „Nu atter?" raabte Gulhyndy. „Jeg mærker, du er sledsfere, end jeg havde tænkt; jeg har maaskee gjort ilde i at komme dig saa oprigtig i Møde."

Nu blev der aftalt, at Aly skulde skaffe sig en fransk Dragt, og komme igien næste Dag med en Guitarre. Maria lukkede ham ud. Hun bad ham tilgive Lokman, som af Iver for sin Herre havde handlet uden Befaling. Den henrykte Aly lovede det. Han spurgte hende, hvem hendes Herskerinde var. — „Saa tier som hendes og din Dyfsalighed er dig," sagde Maria, „saa spørg aldrig om, hvem hun er. Lad det

være dig nok, at hun hedder Gulhyndy. Hun veed ikke mere om dig, end at du hedder Ally. Det Dieblif, I begge vidste meer, vilde vende al eders Glæde til Sorg." Ally maatte sværge hende, at han vilde undgaae at vide meer. Han ilede nu hen for at købe en skøn Guitarre, og ventede utaalmodig næste Dag paa den Time, der atter aabuede ham Døren til hans jordiske Paradiis.

Den kom; han traadte ind i Haugen, og blev ført i Lovhytten, som i Gaar; kun at Maria i Dag blev tilstede, og holdt sig i Nærheden af Indgangen til den lange Lovsal, der hvælvede sig langs med Haugemuren. Gulhyndy kom ham i Møde med langt større Pragt, end sidste Gang. Hun var paa persifl Wiis iført tynde brogede Silkekæder, der hang løst om Begemet uden Bælte. Det skønne Ansigt var omsvøbt med mange Rader ægte Perler og steenbesatte Spænder. Paa hendes Fingre havde hun Diamanter, indlagte i Sølvringe (thi Mahomedanerne tør ingen bære af Guld). De grønne Strømper sluttede sig yndigt om de velstakke Been; og paa de smaae Fødder havde hun gyldne Skoe. Hun smilte, og sagde: „Tro ikke, kære Ally! at jeg har iført mig denne Dragt af Forsængelighed. Min Fader, som ynder Pragt, har nylig været hos mig, og jeg fik ikke Tid til at omklæde mig, inden du kom. Vi et Dieblif, saa skal du strax see mig her igien, som jeg var i Gaar. Thi denne Prydelse er ikke selstabelig; jeg kan ikke dreie mit Hoved for Edelstene, og ikke bevæge Fingrene for Ringe. Din Lærling maa være naturlig klædt, naar hun skal modtage Undervisning paa den skønne Strængeleg, som jeg seer du har bragt med dig.“ Da hun havde talt disse Ord, gik hun bort med Maria. Ally stirrede efter hende; og skøndt han ønskede at see hende i den simplere Dragt, maatte han dog udraabe med Høifangeren, da han saae hende træde ud af Lovhytten i de rige Prydelser: „Hvor deilig er din Gang i Skoene, du Fyrstedatter! Dine Rinder staae livsaligt i Spænderne, og

din Hals i Kiæderne. Dine Dine ere som Duepine mellem dine Fletninger. Din Rankhed er som Palmetræet, og din Barm som Viindrueerne. Min Due i Klippekløften! viis mig atter din Skabning, lad mig høre din Stemme; thi din Stemme er sød, og din Skabning er elskelig."

Det varede ikke længe, før hun kom igjen i det sorte Klædebon. Hvor langt deiligere saae hun saaledes ud! Mellem Barmens svulmende halvdækte Hvalvinger, som blindede Alys Dine med deres Sneer, hang en Rubin, der var blodrød af Forbittrelse, fordi den maatte staae tilbage for hendes Læber. En Sølvrelie hængte sig giennem hendes Loffer. Hun tog Guitarren i Haanden, og sagde: „Lad os ikke spille Tiden! Du skal ikke have taget den med forgieves; du maa virkelig lære mig at spille.“ — Alys maatte vise hende Fingersætningen. Hvor skælvede han ved at berøre de hvide Hænder, ved at tage om de trinde Fingre! Hun glædede sig, som et Barn, ved at kunne gribe de første Accorder. „Hvilken Sødhed ligger der i Grundtonernes Samklang!“ raabte hun. — „Skionne Gulhyndy!“ sagde Alys, „de hellige syv Toner klinge ligesaa himmelsk i deres naturlige Forhold, som de hellige syv Farver straale os fra Regnbuen. Alt, hvad vi høre og see, er ikke Andet end Gientagelsen og Omskiftningen af disse.“ — Hvorfor har dog Propheten forbudt Instrumenternes Lyd i Moskeerne?“ spurgte Gulhyndy. — „Menneskestemmen“, sagde Alys, „er det skionneste, Gud værdigste Instrument; Propheten har troet at burde offere Allah det Bedste. Vi, skionne Gulhyndy! ville ikke forsmæde Strængelegen i det jordiske Liv; thi den understøtter og hæver den svage Røst, den forbinder Mennesket med Naturen.“

Det var Aften, og Solen dalede; den kastede sit sidste Skin ind i Lovhytten. „Vi maae nu stilles ad,“ sagde Gulhyndy, i det hun rakte ham Guitarren; „spil og syng mig til Afsted en Sang!“ Alys Dine hvilede paa Aftenroden, han præluderede længe i sagte Toner, derpaa hævede han sin Røst saaledes:

Ton, søde Strænge! tolf med eders Klang,
 Hvad ei min Sang
 Formaaer at yttre for min Stabers Throne;
 Kling, hulde Lyd! et Echo af min Røst,
 Og smelt mit Bryst,
 Og understøt min Andagt med din Tone.

Tolf, som i Træet i den dunkle Dal
 En Rattergal,
 Din Kiærlighed, mens al Naturen sover!
 Lad risle, som i Aftensolens Blod
 Den klare Flod,
 Med sød veemodig Svulmen dine Bøver!

Hvad intet Sprog at tolke var i Stand,
 Du tolke kan,
 Forstaaet saa vidt, som Himlens Bue hvælver.
 Naar Læben bæver og det fulde Bryst,
 Er Ordet tyft;
 Men Strængen toner saligt, naar den stæklver.

Aly havde nu saaledes flere Gange Leilighed til at see Gulhyndy, og hver Dag blev hun ham elskværdigere. Gengang fandt han hende bleg og forgrædt. Maria maatte gaae bort. „Skionne Gulhyndy!“ spurgte han med Deeltagelse, „hvad fattes dig?“ — „Jeg vil sige dig det, Aly!“ sagde Gulhyndy, „jeg maa. Tilgiv en stakkels Pige, som ingen Ven har paa Jorden! Den ædle Siæl, der lyser af dit Ansigt, gav mig fra første Sieblik, jeg saae dig, Mod til at fortroe mig til dig. Naar du har hørt mig, vil du bedre, end nu, forstaae, hvor nødvendigt det var mig, at søge dit Raad og din Fortrolighed.“ Aly lyttede opmærksomt til, og Gulhyndy vedblev:

„Min Amme, har jeg sagt dig, er en Christen; hun har et godt Hierte, har havt megen Deel i min Opdragelse, jeg har hende meget at takke for. Kun i een Ting har jeg fra min tidligste Ungdom ikke kunnet søie hende: hun har villet ombende mig til den christne

Tro; men den Lærdom, min Moder gav mig som Barn, har luffet mit Hierte for hendes Overtalelser. Dog har hun ofte sat mig i stor Urolighed; og skiondt det ikke er lykkedes hende, at ombvende mig til sin Religion, saa har hun dog gjort mig vakkende i min egen. Propheten, siger hun, udelukker den qvindlige Deel af Menneſtene fra sin Himmel. Hvad stræber du efter? I dette Liv behøver du ingen overnaturlig Hielp, og i det andet Liv er den dig negtet. Men selv i dette, hvad est du vorden ved Mahomed's grusomme Indretninger? Før dit Giftermaal — en indspærret Fugl i Buret, og naar du er gift, en uhyffelig Qvinde, som deler en veltystig Tyrans Gunstbeviisninger med hundrede Andre. Følg mit Raad, tag dine Juveler, og flygt med mig til Europa! Min Familie er stor og lykkelig, mit Land skiont og frugtbart, dets Qvinde i den høieste Agtelse. Mange Ynglinge ville kappes om at behage dig, og kalde sig lykkelige ved at faae din Haand. Den christne Kirke optager dig med Glæde som en elsket Datter i sit Skød, og hiiset venter dig den evige Salighed.“

Gulhyndy holdt et Dieblit inde, for at høre, om Ny vilde sige Noget; da han taug, og med venlige Dine opmærksomt betragtede hende, blev hun ved: „Jeg vilde maaffee ikke have været stærk nok til at modstaae hendes Overtalelser, hvis ikke en forunderlig Omstændighed var kommen mig til Hielp. I en søvnløs Nat, da jeg laae paa mit Leie i den ængsteligste Kummer og Sambittighedsangst, faldt jeg pludselig i den sødeste Slummer. Jeg drømte, at Loftet adskilte sig i mit Kammer, og at der nedsvævede en yndig Fee til mig paa en Rosenſky, som opfyldte Bærelset med Bellugt. Hun var klædt i en himmelblaa Silkekiortel, over hvilken flød et giennemſigtigt Flor, indvævet med Solvstærner. Paa hendes Hoved havde hun en Krone af Diamanter, og et Scepter af Smaragder i sin Haand. Hun bøiede sig over mit Hovedgierde, berørte mit Hoved med sit Spiir, og sagde: „Bær trostlig, min Datter! flygt ei, og fornegt ei din

Tro. Dyden er en Blomst, som voxer under enhver Himmel. Vær trofast, uden at forsage! Jeg lover dig en Ungersvend, som skal elske dig og være dig tro; han skal være af Ismaels Stamme, som du, og boe i dine Pauluner.“ Da hun havde sagt dette, forsvandt hun. Jeg har ofte seet hende siden, naar jeg var bedrovet; hun svævede da blot ned, og betragtede mig et Dieblit smilende, hvilket gav mig Styrke for mange Dage. Men i to Maaneder har jeg nu ikke seet hende; og Maria trænger daglig paa mig. Saaledes traf jeg dig i min Nod. O, Uly! forlad ikke den frygt-somme Hind, der tager sin Tilflugt i dit Lø.“

Hvorledes skulde det været Uly muligt, længer at tvinge sine Følelser? „Gulhyndy!“ raabte han, „denne Ungersvend har du fundet, som den gode Fee lovede dig, dersom du vil nøies med min Kiærlighed og min Trostab.“ — „Uly!“ sagde Gulhyndy, „lad ikke Medlidenhed for en Ulyffelig bringe dig til at troe, at du elsker hende.“ — „Jeg har hidindtil ikke vidst, hvad Elskov var,“ svarede Uly; „men dersom det er en Følelse, som fortrænger enhver anden, og gjør den kiære Gienstand til det eneste Ønskelige paa Jorden, saa elsker jeg dig.“ Gulhyndy kunde ikke tale; hendes Arme omslyngede den Ulyffelige, og han drak den sødeste Salighed i det første Kyss. — „Men, Uly!“ sagde hun, efterat de havde fattet sig af den voldsomme Glæde, „du maa dog flygte, dog forlade dit Fædreland, hvis du elsker mig. O Allah! hvor kan jeg fordrø det af dig?“ sagde hun sukkende. „Nei, nei! jeg handler mod min gode Fees Barjel. Hun lovede mig en Veiler, med hvem jeg ikke behøvede at flygte; som skulde boe med mig i mine Pauluner. Ak, Uly! det er umuligt med dig, og uden dig er Verden mig Intet.“ — „Fat Nod, min Gulhyndy!“ sagde Uly; „min Fader er en rig, anseelig Mand. Jeg kiender ikke din, men han vil Intet have mod vort Giftermaal, naar den rige Ibrahim beder om dig til sin Søn, og bringer den forlangte Brudgave.“

Han havde neppe talt disse Ord, før den forskrækkede Maria kom hurtig løbende, og raabte: „For Guds Skyld, mine Børn! fatter eder, saa tiært eders Liv er eder. Din Fader kommer,“ raabte hun til Gulhyndy. „Spil!“ sagde hun til Aly. Aly tog Guitarren, og havde neppe grebet nogle Toner, før Hussain Rabi hurtig traadte ind i Lovhytten. Man tænke sig Alys Forfærdelse! Guitarren var nær falden af hans Hænder. Hussain betragtede ham opmærksomt. „Er det den græste Slave, min Datter?“ spurgte han, „som din Amme har skaffet dig til Underviisning i Musikken?“ — „Ja, min Fader!“ stielvede Gulhyndy. — „Du er rørt? Du har grædt? Hvad vil dette sige?“ — „Min Fader! han har spillet og sunget en Sang for mig, som inderlig har bevæget mig.“ — „Er han sliq en Mester i at opvække Følelser?“ sagde Hussain. „Spil, Christenhund! lad os høre, om du ogsaa kan bevæge mig.“ — „Tilgiv din Slave, min Herre!“ sagde Aly; „Følelser lader sig ikke befale. For at den hulde Kunst skal kunne gjøre sin Virkning, maa Stemningen i Forveien være hos Hørerens.“ — „Du forstaaer altsaa at stemme i Forveien?“ spurgte Hussain, i det han betragtede Aly med et giennemborende Blik. Aly taug. — „Est du en frigiven Slave?“ — „Ja!“ — „Hvo har været din Herre tilforn her i Bagdad?“ — Aly nævnte et Navn. — „Du seer mig mere ud til at være en Araber, end en Franke,“ sagde Hussain med et betydeligt Eftertryk. — Aly vilde tale. — „Ja, det er saa!“ raabte Hussain; „jeg kender det forhadte Ansigt, de afstyelige Træt igien.“ Han greb bleg til sin Side, men savnede Sværdet. „Vi et Dieblit,“ sagde han med tilshueladende Kulde, „jeg skal strax være hos dig igien.“ Han løb ud af Lovhytten, og klappede i Hænderne ad en Slave. Da endnu ingen kom, skyndte han sig op til Huset. Aly og Gulhyndy vare i den yderste Fortvivelse. „Kom, min Elste!“ raabte hun, i det hun omsavnede ham; „kun igiennem sin Datters Dierte skal han finde Veien til dit.“ — „Det var intet

haardt Skiold," raabte en hæs Stemme oppe paa Muren. „Kom, Herre! red dit Liv, og erkjend din Dieners Trostab." — Ali slog sine Dine i Beiret, og saae Lokman siddende strævs over Haugemuren med en Strikkefuge, som han hurtig hissede ned til ham. Ali omfavnede sin Elskede, og søgte en Redning, der ligesom kom fra Himlen. Han stod snart paa den anden Side af Muren med Lokman, der bragte ham om et Hjørne i Skjul under nogle tykke Buske. Da det var mørkt, skyndte han sig hjem med Lokman, takkende ham for hans Trostab og for hans kække Mod.

Det Første, han derpaa gjorde, var at tale med sin Fader, og at aabenbare ham Alt. „Derfom du har din Søn kjær," sagde han tilsidst, „saa overvind dit Had, gaa med mig til Hussain, begier hans Datter for mig, ræl ham Haanden til Forlig, lad eders Børns Kiærlighed forvandle eders Fiendskab til Venskab!" — „Er det muligt, min Søn?" raabte Ibrahim; „kan en Lidenskab saa aldeles henrive dig, at du glemmer derover, hvad du skylder din Fader? Jeg skulde fornedre mig for din Fornoielses Skyld?" — „Er det da at fornedre sig, at forsjone sig med sin Fiende?" spurgte Ali. — „Jeg har eengang giort et Stridt til Forjoning," sagde Ibrahim, „som blev skiændig afviist, og jeg har svoret ved Allah, saa vist som Guldstoffet blev sønderrevet, at Hussain nu for evig skulde være revet fra mit Hierte. Fat dig, min Søn! tving din Lidenskab. Der er skionne Piger nok i Bagdad. Jeg er rig, og kan købe dig deilige Slaver. Men tænk aldrig paa en Forening med Hussains Blod; det var en Forening mod Naturen, din Bryllupsdag vilde vorde din Faders Dødsdag."

Alt hvad Ali bad, saa hjalp det ikke; den ellers blide Ibrahim blev saa opbragt, som han aldrig havde været mod sin Søn, og han vendte ham Ryggen med de Ord: „Ti, og glem din Daarlighed, hvis jeg ikke skal forbande det Dieblit, da din Moder fødte mig dig til Verden. Den, der elsker Hussains Datter, kan ikke

elste mig; jeg maa betragte en Saadan som min Ziende, der har lagt Raad op imod mig."

Ally var alene, han var i Fortvivlelse. Lokman nærmede sig ham. "Hvad er du bedrøvet over?" spurgte han. — "Stiebnen negter mig min Ulyksalighed paa Jorden," sagde Ally. — "Naar har Stiebnen negtet dig den?" spurgte Lokman; "det maa have været, da jeg ikke var tilstede." — "Gaa bort!" raabte Ally; "er jeg ikke ulykkelig nok, at du endnu altid blot skal komme med din Spot?" — "Jeg kommer ikke altid blot med Spot," sagde Lokman, "jeg kommer ogsaa undertiden med Strikfestiger." — "Tilgiv mig!" raabte Ally, "Smerthen bragte mig til at glemme din Belgierning." — "Nei," svarede Lokman, "jeg tilgiver Alt, kun ikke enfoldig Hielpeløshed." — "Og er jeg da ikke hielpeløs?" — "Ingen kan hielpes lettere, end du, naar du selv vil." — Ally betragtede ham forundret: "Spøger du, eller er det dit Alvor? Er der en Bei til Redning? Tal!" — "Har du da reent glemt Kalifen og hans Raade?" spurgte Lokman. — En Straale af Haab faldt i Allys mørke Sael. — "Gaa til Kalifen," sagde Lokman, "aabenbar ham Alt! Det vil fornøie ham; det vil smigre ham, at du endelig ogsaa er fanget i Kiærligheds Net. Du har fundet Raade for hans Dine; han vil lee, og give sine Befalinger; et Ord af ham er Grundvolden til din Ulykke." — Ally fattede Mod. Dog sagtnedes hans Glæde ved nøiere Eftertanke. Han tænkte paa Hussains Harmes og hevngierrige Sind. "Skal jeg gaae, maa jeg gaae strax," sagde han; "i Morgen er det for silde. Hussain er ond, han er Kadi, og har Magt til at sætte sine onde Forsætter i Værk." — "Saa gaa endnu i Aften!" sagde Lokman.

Ally svøbte sig i sin Raabe, og gik. Det var allerede temmelig silde; men det var smukt Veir, og Maaenen skinnede. Da han kom til Paladset, saae han det sunkle med utallige Uds, og hørte Musik. "Alt," tænkte han med et bange Hierte, "Kalifen giver en Fest i Aften; der er intet Haab om at faae ham i Tale, og

i Morgen er det for silde." Hvad han troede, blev stadfæstet af Dørvogternes Ord; de sagde: Kalifen talte ikke med Nogen saa silde; han maatte komme igien i Morgen. En af dem sagde: „Hvad kan denne Fremmede have at tale med Kalifen om? Hvi har han svøbt sig i den store Kaabe, og kommer ved Nattetide? Forvirring er i hans Ansigt. Hvis det var en Forræder, som vilde myrde Kalifen i en hemmelig Samtale? Jeg holder det for bedst, at vi bringe ham til Kadi, at han bliver i hans Huus i Forvaring i Nat; i Morgen kan man jo lade ham løs igien, hvis han findes uskyldig." I dette Forslag samtykte Adskillige af de Andre. „Det er ikke første Gang," sagde de, „sligt Forsøg er giort. Kalifen er for høihiertet til Mistanke; men det er hans Tieneres Pligt, at sørge for hans Sikkerhed." — Man tænke sig Ali's Forstrækkelse, da allerede Nogle af Bagten lagde Hænder paa ham, for at bringe ham til Husfain! I sin Forvirring rev han Kappen tilside, og raabte: „Jeg er Ali, Ibrahim's Søn. Kalifen kiender mig, og har viist mig udmærket Raade. Jeg har noget Vigtigt at tale med ham om; og I ville paadrage eder hans høieste Unaade, hvis I behandle en fredelig Borger som en foragtelig Løsgænger." — Til Lykke for Ali kiendte Een af Bagten ham; paa dennes Ord lode de Andre ham gaae, med den Forsikkring: det var umuligt i Aften at tale med Kalifen, han maatte komme i Morgen igien.

Ali gik nu i sin Forvirring en lang Tid op og ned ad Gaderne. Han vilde ikke med usorrettet Sag vende tilbage til sin forbittrede Faders Huus. Han havde Alt at frygte af den opbragte Kadi. I denne Sorg satte han sig paa en Bænk ved Tigerfloden.

Han havde ikke siddet længe, før han saae tre gamle Dervischer med langsomme Skridt at komme op ad Gaden. De hilste ham; men han blev det neppe vaer. Den Ene nærmede sig ham, og satte sig hos ham, medens de Andre fortsatte deres Vej. — „Bliv ikke vred, min Herre!" sagde Oldingen, „at jeg, uden

at kiende dig, tiltaler dig saa frit; men naar man intet Bekendtskab har, saa maa man gjøre sig det. Vi ere Dervischer fra Basra, hidreiste for at tale med Kalifen i et vigtigt Erinde. Uheldigviis ere vi komne for silde; han giver en Fest i Anledning af en ny Slavinde, han har saaet i sit Harem, og vi maatte forlade Slottet med usorrettet Sag. Vi havde haabet at kunne jove i Slottets Forgaard i Nat; men denne Giestfrihed er af Omsorg for Kalifens Sikkerhed heller ikke mere tilstedt. Nu have vi vandret omkring over en Time, og endnu ingen Plads fundet i noget Herberg. Jeg er den Eldste og den Trætteste. Tillad mig at hvile lidt ud hos dig her; maaskee mine Staldbrodre imidlertid ere lykkeligere i at finde Hunsly."

"Det gjør mig ondt," sagde Aly, "at jeg just i Aften aldeles ikke er stemt til at more Nogen med mit Selskab; men hvis du gaaer til min Faders Hus" (han nævnte Navnet og Gaden), "saa vil han med Giestfrihed modtage eder, og gierne beholde eder hos sig, saalænge I ere i Bagdad. Ville I gaae med, skal jeg vise eder Veien. Det er desuden ikke godt, at vi opholde os saalænge paa Gaderne; thi Kadis Dienere have Befaling, at gribe alle dem, som findes der over en vis Tid om Natten." — "O, for Kadis Dienere have vi ingen Nød!" sagde Dervischen; "Kadis Dienere gjøre sig i Aften til Gode i Anledning af den Lykke, som hans Datter nyder." — "Hvad vil du sige dermed?" spurgte Aly. — "Ei!" svarede Dervischen, "det er jo just hende, som er bragt til Kalifen; det er for hendes Skyld, Festen holdes. Derfom den Kiærlighed varer ved, som Kalifen blev optændt af ved at see hende første Gang, saa kan hun gjøre sig Haab om at vorde optaget mellem hans kiæreste Hustruer." — "Det er umuligt," raabte Aly. — "Det er vist og sandt," blev den gamle Dervisch ved. "Faderen har selv bragt hende til Kalifen, og udbedet sig det som en Naade for sin Trost, at han vilde optage hende mellem sine Slavinder endnu i Aften, og gjøre hende til sin Medhustru endnu i Nat." — "Hvad?" raabte

Ali. „Ha, jeg maa tale med Kalifen; han maa give mig hende tilbage! Jeg nedhugger Bagten, hvis den sætter sig til Modværge; jeg nedhugger Kalifen, og derpaa hende og mig selv.“ — „Unge Menneſte! er du rasende?“ ſagde Oldingen; „vil du begaae den ſtamme-
 ligſte Misgierning? vil du myrde de Troendes Be-
 herſter? Den blotte Yttring er jo allerede den høieſte
 Majeſtæts-Forbrydelse.“ — „Jeg gaaer,“ raabte Ali
 ſnyſende; „jeg kan døe med Gulhyndy, men jeg kan ikke
 overleve hendes og min Banære.“ — „Hvad Banære?“
 ſagde Derviſchen; „maa det ikke være hende den høieſte
 Vre, at ſluttet i Harun al Raſchids Arme?“ — „Sim-
 mel og Jord!“ raabte Ali, og vilde bort. — „Vi dog
 et Dieblit,“ ſagde den Gamle; „ſaml din Fornuſt, kom
 til dig ſelv igien! Er det muligt,“ blev han ved, „at
 een og ſamme By kan indſlutte to Menneſter af ſaa
 yderſt forſkielligt Sindelag? Dig har en hurtig For-
 elſkelse gjort til en blodgierrig Tiger, og der er en
 Yngling her i Byen, ved Navn Ali, der ſkal være et
 ſaadant Mønſter paa koldſindig Afholdenhed og For-
 nuſt, hvad Kiærlighedsſager angaaer, at hans Rygte
 endogſaa er naaet til Baſra.“ — „Denne Ali er jeg
 ſelv,“ raabte den Ulykkelige. — „Du Ali? Umuligt!
 Ali er jo viis.“ — „Den høieſte Viisdom er Kiær-
 lighed,“ raabte Ali. „Men hvad ſtaaer jeg her og
 ſpilder Tiden hos dig, og imidlertid — ha!“ Han
 rev ſig løs fra den gamle Mand, og vilde til Slottet.
 — „Siden det da er dig,“ ſagde Derviſchen, „og du
 har ſaadan Haſt, ſaa vil jeg ikke opholde dig. Men der-
 ſom Tidenſtaben tillader dig at høre et fornuſtigt Ord,
 ſaa hør: Du har, uden at kiende os, tilbudt os Nat-
 tely; derfor ere vi dig Forbindtligheſt ſkyldige. Som
 fromme Mænd er det deſuden vor Pligt, at hielpe
 enhver Rettroende med hvad vi formaae. Jeg ſeer
 hiſſet mine Staldbrodre komme tilbage. Hør mig:
 følg med os! Vi ville bringe dig til Kalifen. Dit
 Forſæt, at nedsable Bagten, er en Afſindighed, ſom
 du ſelv med en Draabe koldere Blod maa forkaſte.
 Vi ville gaae med dig. For at ſaae Afgang, ville vi

ſige, at vi komme fra Statholderen i Baſra om vigtige Ting. Naar vi da ſtaaer for Kalifen, ville vi ſom Religionens og Dydens Talsmænd kaſte os for hans Fodder, og udbede os din Brud. Maaskee røre vi ham. Maaskee røres han af din Tilſtand; hvis ikke, er der jo endnu Tid til at gjøre Alt, hvad Fortvivlelſen byder dig."

Ali takkede den gode Derviſch for ſit Tilbud. De tvende Andre blev ſnart underrettede om Sagen, og vare ſtrax ligesaa villige, ſom den Førſte; men det koſtede dem meget, at ſaae Ali til at ſamtykke, der, ſaa forſtyrret han var, dog indſaae, hvad de for hans Skyld udſatte ſig for.

Det koſtede dem ikke meget, at komme ind; da de havde talt et Par Ord med Bagten, lod den dem ſtrax gaae forbi, og viſte den ældſte Derviſch Værelſedighed. Man førte dem op giennem flere Værelſer i en prægtig Sal, klar af utallige Bortlys, med Kalifens Throne i Baggrunden. Salen var fuld af unge Dvinder, ſom forlyſtede ſig med Spil og Dands; men Alis Dine kunde endnu hverken opdage Kalifen eller Gulhyndy. „Hvor ere de?“ ſagde han blegnende til den ældſte Derviſch. — „Kalifen er formodentlig gaaet ind i ſit eget Værelſe med ſin unge Brud,“ ſagde denne. „Arme Ali! jeg frygter, vi ere komne for ſilde.“ Ali ſvimlede; i det ſamme gav den gamle Derviſch ſig høit til at lee, tog ſin Hætte af Hovedet, lod ſin Kappe falde, og ſtod nu ſom Harun al Raſchid for Ali i ſin fyrſtelige Pragt. „Wiſe Ali!“ raabte han, „ſkal jeg ſaaledes ſee dig her igjen, i en Tilſtand, hvori du ikke er et Haar viſere, end din Kalife?“ Med diſſe Ord tog han ham ved Haanden, og førte ham ind i et Sideværelſe, hvor Gulhyndy ſtrax kom ham i Møde. „Modtag din Brud af min Haand!“ ſagde han; „hun er din, og jeg opgiver ganſte min Ret til hende. Dog vil jeg ikke handle egenmægtigt i denne Sag; jeg har ſendt Bud efter eders Fædre, og haaber at overtale dem til at ſamtykke.“ Han havde neppe

talt disse Ord, før man allerede bragte Husfain og Ibrahim.

„Husfain!“ jagde Kalifen streng, „jeg har Marsag til at være høilig fortørnet paa dig. Du har ikke bragt mig din Datter for min Skyld; du har brugt mig som et Middel til din Hevn. For at hindre Ulys og Gulhindy's Forening, har du offret mig denne Pige, som vilde været ulykkelig, dersom ikke Fortvivlelsen havde givet hende Mod til at aabenbare mig Alt. Giv dit Samtykke! Det er den eneste Maade, hvorpaa du igien kan vinde min Naade.“

„Herster over de Troende!“ svarede Husfain, „du har Magten; men du est god og retfærdig, og vil ikke misbruge den. Fra det første Dieblik, jeg saae, at min Datter vilde vorde skion, besluttede jeg, hun skulde enten tilhøre dig, eller Ingen. At jeg saa pludselig blev nødt til at fuldføre min Beslutning, var denne Unglings Skyld, en Søn af min affagte Fiende, der ikke har forlangt min Datter til Ægte, men har lumskelig sneget sig ind i mit Huus, for at forføre hende. At jeg gav dig, hvad jeg troede for godt til nogen Anden, kan umulig fortørne dig. Du er dit Folks Fader, og vil ikke i Unaade forskyde din Slave, som i sin Nød tager sin Tilflugt til din Beskyttelse.“

„Jeg veed den hele Sammenhæng,“ sagde Kalifen, „Gulhindy har fortalt mig Alt, og jeg veed, hun har underrettet dig om det Samme. Gjør ingen Udflugter! Min Villie er, at du og Ibrahim skulde forliges, og gjøre eder selv og eders Børn lykkelige.“

„Min højeste Ulykke“, svarede Husfain, „vilde denne Forening være. Døden er mig kærere. Jeg beder dig, min Herre! dersom jeg har viist dig nogen Trostfab og Flid i min lange Tjeneste, saa beløn den med ikke at berøve mig mine Faderrettigheder, berøv mig ikke Villien over mit Barns Stiebne.“

„Hun kan ikke vorde min Hustru,“ sagde al Raschid. — „Svar er da hendes Ulykke,“ sagde Husfain; „tillad da mig og min Datter at begive os hjem igien, at svøbe os i Sæl og Afse, og i Stilhed at begræde

din Unaade!" — „Og du, Ibrahim?" sagde Kalifen, i det han vendte sig til ham; „gør du intet Stridt for din Søn's Lykke?" — „Herster over de Troende!" svarede Ibrahim, „jeg mener ikke, at en Mand bliver ulykkelig, fordi han mister en Kvinde, til hvem hans Hierte for et Dieblit har hængt sig. Hvis saa var, maatte jeg være ulykkelig i høi Grad; thi Hussain er just den, som har stilt mig ved min Brud, ved min Ungdom's Glæde og Haab. Jeg haaber, min Søn vil ikke finde det umuligt, at dele sin Faders Skiebne, og at lide det, som jeg i min Ungdom leed; en Lidelse, som jeg af Erfaring veed kun varer et Dieblit, og hvorfor der gives hundredefold Trøst."

Blodet begyndte at stige al Radschid til Hovedet, og hans Dine sunkede med en Ild, som pleiede at være Forbudet paa en frygtelig udbrydende Brede; dog tvang han sig endnu. „Er det eders uroffelige Beslutning," spurgte han, „at modsætte eder disse unge Menneskers Lykke og min Billie?"

Begge Fædrene mærkede Kalifens Sindsbevægelse. Hussain blev rolig; men Ibrahim bleguede. Han kastede sig i Støvet for al Radschid. „Jeg er din Slave," sagde han, „din Billie stee, du er viis. Du handler som Prophetens Blod, som Religionens og Folkets Skytsengel. Jeg giver mit Samthkke. — Min Søn kan tage sig flere Koner," tænkte han ved sig selv; „han kan forskyde den, han før har havt. Jeg afstaaer ikke saa meget, som Hussain, og kommer ham ikke nærmere for det."

Hussain betragtede ham med et iiskoldt, foragteligt Smil. — „Og du?" sagde Kalifen til Hussain. — „Herster over de Troende!" svarede Hussain, „din Billie stee. I Morgen holder jeg min Datters Bryllup; men i Aften vil du ikke forhindre mig i at tage hende hjem med mig i mit eget Hus. Alts Forlovede kan ikke tilbringe Natten i Kalifens Harem." „Tag hende!" sagde Kalifen; „men med dit Liv staaer du mig inde for hende." — „Jeg staaer inde med mit Liv," sagde Hussain rolig, tog sin Datter ved Haanden, og gif

bort. — „O, lad ham ikke gaae!“ raabte Aly. „Gulhindy! min Elfte!“ Hun vendte sig om, og betragtede Aly med et smerteligt Smil, derpaa gik hun med sin Fader. Kalifen trøstede Aly, som fulgte hjem med Ibrahim i den største Uvisshed og Bevægelse.

Da Hussain var kommen hjem, befalede han sin Datter at gaae strax til Sengs, at staae op med Morgenrøden, bade sig, forrette sin Bøn, og berede sig til en lang Reise, de havde at gjøre sammen. Den arme Gulhindy tilbragte Natten i Bedrøvelse, i den sikkre Formodning, at hendes Fader havde tilberedt Alt til Flugt, og at hun for sidste Gang havde seet sin Aly.

Om Morgenens tidlig traadte Hussain ind til hende; da han saae hende ligge paa Knæ i en ivrig Bøn, traadte han sagte tilside, til hun var færdig, og befalede Maria at gaae paa sit Kammer. Derpaa sagde han: „Det glæder mig, min Datter! at have seet dig saa ivrigt bede. Jeg tvivler ikke om, at Allah vil tilgive dig den Synd, du har begaaet mod din Fader og mod din Vre her i Verden. Paa Jorden er det nu med os forbi. Min Fiende har seiret; han har vundet Kalifens Hjerte, og Harun al Raschid vil betiene sig af Magten, og lade mig henrette, dersom jeg ikke søier ham i hans Ønske. Da nu, saalænge jeg har levet, Vren stedsse var mig af langt høiere Værd, end Livet, saa foretrækker jeg ogsaa langt heller min Død, end min Skændsel. Dog vil jeg ikke forlade denne Verden, før jeg har sat dig ud af Stand til at beskæmme mig videre ved en affhyelig Forbindelse med min afsagte Fiendes Søn. Propheten har givet enhver Muselmannd Ret til at tugte deres Børn, og gjort dem til Herrer over deres Liv. Som en fornuftig Gartner, der indseer, at den Blomst, han med Omhyggelighed har plantet og pleiet, i Fremtiden vil blive fordærvet af Ormen, bryder jeg dig altsaa af, du skønne Knop! før du skændigen visner. Jeg tager dig med mig i de evige Boliger, og haaber, med god Samvittighed at forsvare min Sag. Lovet være Allah, Skabningens Herre, Herskeren paa Dommeday, det allerbarmhjer-

tigste Bøsen!" Med disse Ord tog han en Dolt af sin Barm, og stødte den i den heilige Gulhündys Hierte. Han holdt hende et Dieblif i sine Arme, og betragtede den Blegnende, hvorpaa han lagde hende sagte ned paa Jorden. Derpaa tog han en Silkesnor frem af violblaa Farve, lagde sig den om Halsen, snorede til uden at skiælve, og forfortede saaledes frivillig sine Dage, sin Stolthed og Uforsonlighed tro.

Morgenen derpaa lod Kalifen sende Bud efter Husfain og Gulhündy. Man fandt deres Liig. Ulys Taarer vædede Gulhündys blege Ansigt; men de vakte hende ikke atter til Live. Det er Mahomedanernes Skik, tre Timer efter Døden at jorde deres Affiælede. Husfain og hans Datter bleve altsaa bragte i en Gravhvelving uden for Byen, og bisatte. Uly fulgte sin Gulhündy. Da Alle vare gangne bort, blev han sidende ene paa Kirkegaarden ved Gravhvelvingen. Den var nylig tillukket; i den klare Nat straaede Maanen stærkt paa Begravelsesmuren. „Jeg maa see hende endnu engang!" raabte han efter en lang Tausshed, i det Taarerne finge Magt over den stumme Smerte. „Den heilige Maane maa endnu engang bestraae hende i mine Arme, førend det skionne Legem falder til Støv." Han saae i det samme Noget pusle i det høie Græs mellem Gravene. I den Tanke, at det var Graveren, gif han derhen, for at bede ham hielpe sig med at vælte Stenen bort. Da han kom nærmere, opdagede han Lokman. Uly gyste ved at see den lille Bantrevning paa dette heilige Sted. Det kom ham for, som om han i det blege Maanestjn saae meget sælere og lumskere ud, end ellers. „Hvad vil du her?" spurgte Uly ham. — „Hielpe min Herre, som jeg altid pleier," svarede Lokman. — „Jeg trænger ikke mere til din Hielp," raabte Uly. „Du er Skyld i hendes Ulykke, hendes Død; du har forført mig til at see hende: uden mig havde hun levet endnu, og været lykkelig." — „Vilde du heller ønsket, at du aldrig havde seet hende?" spurgte Lokman. — „Gaa," sagde Uly; „beed Graveren komme hid til mig, og gaf selv hjem!" —

„Graveren er ikke hjemme,” svarede Lokman; „jeg veed, hvad du vil, og kan hielpe dig bedre, end han.“ — Du skal ikke vælte Stenen fra denne Grav,” raabte Ally. — „Det vilde ogsaa kun nytte lidet,” sagde Dvergen, „thi hun er der ikke.“ — „Hun er hos Allah,” vedblev Ally; „men hendes Legem hviler her. Jeg har selv indstødt Liigtisten i denne Hvelving, og ikke forladt Graven siden.“ — „Hvor hendes Legem er, er hun med,” sagde Lokman; „men ingen af Delene er i denne Gravhvelving.“ Som han sagde dette, tog han et Dødningsbeen, der laae i Nærheden, piffede tre Gange sagte paa Stenen, og den sprang tilside af sig selv. „See engang ind!” sagde Lokman. Ally stirrede ind, og saae Husfains og Gulhyndys Liigtister aabne og tomme. „Himmel! hvad er det?” raabte Ally, og sonderrev sine Klæder. — „Gulhyndy er ikke død,” sagde Lokman, „hun lever endnu og for dig. Naar du vil see hende, saa gaa en Nat over Heden. Sviil dig ved Ally Hammamys Kilde, og gik ned i de babilonste Ruiner. Imod Vesten er en Hule, omhælvvet af gamle Marmorstene; ved dennes Indgang vil du finde mig færdig at føre dig til din Elskede. Forjag Frygten af dit Hjerte, og sat ingen uværdig Mistanke til din Ben og Beskytter!”

Da Lokman havde sagt dette, gik han bort, og forsvandt mellem Gravene. Nogle smaae blegblaae Lys, som flammede ud af Jorden, betegnede Veien, hvor han var gaaet. Ally stirrede efter ham; han vaagnede ligesom af en græsfelig Drøm. Han vidste ikke, hvad han skulde tænke. Naanen skinnede bleg paa Gravhvelvingen, og Bæggen var lukket. Natte-duggen faldt tungt paa Græsset, og Faareklyngerne pib i de vaade Straae.

Anden Deel.

Midt i Hoiasien (det ældste, men tillige mindst bekiendte Land i Verden) strækker sig en uhyre Jordryg, hvis Egne stilles fra hverandre ved endnu høiere og goldere Biergaase. Grunden bestaaer af grovt Sand og Kieselstifer, hvormellem dog ofte findes de skønneste Edelstene. Hist og her, i den gode Marsid, findes græsrigge Steder, hvor Mongolerne drive deres Kvæg. Det største Strøg er ganske nøgent uden Træ eller Busk. Hist og her sprudle Kilder, som snart atter forsvinde i Afgrunden. De høie Bækkener i Snebjergene ere Vandbeholdninger, hvorfra utallige Smaastrømme flyde ned giennem Risterne til alle Sider, og danne de uhyre asiatiske Floder. Store Steenhobe ere satte i kort Afstand fra hinanden, for at vise Karavanerne Veie; ved Steenhobene ere Brønde udgravede til Lædstelse i den stærke Hede. For Resten findes der mange Bitterføer paa disse Høider, der langt borte have et rødligt Udseende. Den vilde Hest Dscheggetai løber her omkring i Hobetal; letbygget som et Muulæsel, med sin ranke Hjortehals, sin skønne Isabelfarve, farer den som et viftende Flyvesand over Heden. Alle Europas tamme Huusdyr: Hunden, Katte, Oxen, Mensdyret, Hesten, løbe her i deres oprindelige Bildhed, og føre Krig med de endnu vilde, aldrig betvungne Løver, Tigre og Pardere, og med

de gruelige Slinger, som ruge i Klosternerne, og hvisle frem i Tusmørket. Hift og her have Rhabarbragraverne bygget sig Hytter paa Fjeldfæstningerne under friiske Cedere, de eneste menneskelige Skabninger, som betragte den vilde Natur.

I disse uhyre, ubekiendte Strækninger findes Egne, indsluttede af høie Biergraber, hvor den skønne Natur endnu blomstrer i en paradisisk Ungdomsfylde, som endnu intet dødeligt Die har seet. Her leve Vandlerne i den store Natur, som i Skabelsens første Dage, førend det endnu faldt Allah ind, at danne Mennesket. De vælge deres Ophold efter deres Sindelag. De onde Vandler sværme gierne om paa de goldeste, ufrugtbare Steder. De leve i mørke, fugtige Huler dybt under Jorden, og sadle natlig de pestsvangre Binde, for at hjemføge Menneskene ved Aasiens frugtbare sydlige Strande. De gode Vandler leve i svale Grotter, paa deilige frugtbare Steder, ved Kildernes Udlob, og svinge sig ofte i Morgenrøden giennem den himmelblaa, kølige Luft ned til Arabien, Persien og Indien, for at vederkvæge og vejlede de Mennesker, som gjøre sig værdige til deres Hielp. Det hele ubekiendte forunderlige Land kalde Østerlænderne Ginnistan; og skøndt de vide det paa Jorden, troe de det dog utilgængeligt og adstilt fra alle andre menneskelige Egne.

I en saadan deilig Grotte, hvor de vandklare Krystaller trængte sig frem som Fjastapper giennem malmsprængte Stene, slog den skønne Gulhyndy igien sine Dine op, vakt af den sprudlende Kilde i Baggrunden, der sprang ned i en Musling af sleben Jaspis. Den forbiflydende klare Flod tiende hende strax til et Speil, hvor hun saae sig selv, da hun reiste sig, i den yndigste Morgendragt. Hun havde neppe betragtet sig et Par Gange, og jukket af Forundring og Bestyrtelse, førend Alt blev levende omkring hende. Af Floden stege Vandjomsruer med Siv i Haaret, Vandet flød dem bestandig ned ad de sneehvide, glatte Brysthvælvinger. I deres Hænder havde

de Strængelege, som de holdt mod Bølgerne i Flo-
den; disse sbuglede mod Strængene, og det gav en
underlig Klang. I Træerne hang deilige nøgne
Drengebørn med spraglede Binger; deres loftede Haar
slagrede dem om Hovedet som Løv, og Morgenrøden
bestraalte de æblerøde Kinder. Giennem Biergklosterne
stak underlige Skikkelser deres Ansigter frem: alvor-
lige, blege, prydede med Kroner af Guld og Edel-
stene. De havde blanke Gongonger i Hænderne af
Sølv og Malm, hvorpaa de sloge. Gulhyndys For-
undring steg til det Høieste, da hun hørte de selsomme
Skabninger synge følgende Chor:

Klipper, Floder, Træets Binde
Hilse Dalens Herskerinde
I den aarle Stund.
Deilig efter korte Blund
Eft du atter.
Evas unge Datter!

Som naar sig i Løv indfatter
Jomsruosen i den kolde,
Baade Foraarsnat:
Knap har den med Mørkets Trolde
Synkende forladt
Jorderige,
Før man atter skuer stige
Rød i Solen Baarens bedste Skat.

Skionne Pige!
Saadan dig det gaaer.
Rosens Lige,
Uden Kummer,
Dvæget af den korte Slummer,
Nyfødt du i Morgenrøden staaer.

Derpaa forsvandt de besynderlige Skabninger igien,
og hun hørte, som før, Rilden risle, Træerne susse,
og Echoet deraf lyde giennem Hulens Hvælvinger.

Kort derpaa kom en Glare hvidklædte Piger ind i Grotten, og bredte et Tæppe for hende, der dæktes af de herligste Ketter. De lagde et Hynde for hende, og endnu et til en Anden, neiede, og sagde: „Din Engel kommer.“ Derpaa gik de bort. Gulhyndy var endnu ikke kommen sig ret af sin Forundring, da under et talrigt Følge af dansende og syngende Bæsenes en deilig Yngling indtraadte, langt kosteligere smykket, end Kalifen i Bagdad. Det friskeste Purpur flød ham ned fra Skuldrene; for Resten var han i snehvid Silke, med en Krone af glødende Rubiner paa sit Hoved. Han satte sig, og bad Gulhyndy gjøre det samme. Da de dansende og syngende Chore vare traadte tilside, sagde han: „Gulhyndy er nu salig i Paradiis.“ Hun taug, og stielvede. Den skønne Konge gav sig til at nyde af de Ketter, man satte for ham; efter et Dieblis Taushed sagde han: „Gulhyndy er i Nydernes Bolig, hun nyde uden Frygt!“ Gulhyndy stod op, og fastede sig for hans Fodder. „Mægtige Bæsen!“ sagde hun; „jeg kan Intet nyde. Min Nydelse var kun lidet jordist, medens jeg levede i Støvet, mindre nu, da en hellig Magt har hævet mig til dit Eden. Skienk mig min Uly, naar han har endt sine Dage! Indtil den Tid vil jeg drømme mig Grindringen tilbage i disse Egne, og forberede mig paa en saligere Ewighed.“ — „Er jeg da mindre lustig, end du?“ sagde den unge Konge, „og nyder dog. Tag een af disse Frugter! dens Saft er himmelsk, dens Nydelse aandelig.“ Gulhyndy neiede sig til Jorden; det var hende umuligt, at modtage det Uble, han rakte hende. Saa skøn som han var, havde han Noget i sit Ansigt, der var hende modbydeligt, og der ligesom advarede hende, ei at tage Frugten. Han smilte, og stod op. „Den jordiske Natur maa luttres,“ sagde han, og gik. Gulhyndy var nu ene den hele Dag. Hun gik ud af Grotten i skønne Egne. Henimod Aften ved Solens Nedgang begyndte Hungeren at plage hende. „Kan man virkelig føle saa jordist en Trang i et saligt Liv?“ tænkte hun. „Al nei, jeg

er ikke salig. Jeg føler mig saa jordist, som før. Dyb Beemod og Længsel betager mig; jeg er ikke lykkelig. Savnet og Afstedden ligger trykkende paa mit Hierte." Som hun sagde disse Ord, faldt hendes Dine paa en Brodfrugt, som stod og hvælvede over en Kilde. Den saae hende saa uskyldig ud. Hun plukkede nogle Frugter, spiste dem, øste sig Vand af Kilden med den hule Haand, og drak. Det tarvelige Maaltid vederqvægede hende; hun følte sig styrket. Den nedgaaende Sol tilsmilte hende fra de dybe Kloster af Horizontens Sneebierge; den kastede sine Straaler paa den guldløvede Bust Dsaac, som voxte ved Strandbredden. Flyvende Fiske svang sig med deres Solvfinner i de sidste Straaler. Gulhyndy gik rolig under Aftenfangen af quiddrende Fugle til sin Grotte. Hun faldt i en sød Slummer paa sin Løibænk, hvor en venlig Drøm viste hende Alh.

Den anden og de følgende Dage gif det ligesaa. Den unge Konge kom hver Dag i større Pragt. Han talte venligt med Gulhyndy, han lod opføre Dands og Musik, han sang selv for hende, medens hans Dine kælent betragtede hendes Indigheder. Gulhyndy blev taus, besteden og kold. Hun nød ikke af de læckre Retter, man satte for hende; hun aabnede hverken sit Dre eller sit Hierte for hans Sange. Han smilte bestandig ved Afstedden, og sagde: "Den jordiste Natur maa luttres." Gulhyndy var glad, naar han gif. Hun vandrede da ud i de skønne Egne. O, hvor ønskede hun sig Alh her! Man kan ikke tænke sig større Naturskønheder, end dem, hun saae. Imellem de mange deilige Fugle elskede hun især en Fasan af den prægtige Argusart. Den blev strax i de første Dage tam for hende, gif ved hendes Side, og stod for hende i Solen med sin gule Krop, med de sorte Pletter paa Vingerne, Hovedet og Nakkens rød, med en blaa Færbusk. Naar hun strøg den, udbredte den sin tresodslange Biste med quulbrune Fjære, der pralede med de store aflange Dine. Hun fandt i de friske grønne Enge en stor Mængde af den herlige Plante

Ginseng, som Østerlænderne skatte saa høit, som vederqvæger, og helbreder for alle Sygdomme. Hun tvivlede ikke om, at hun var i et Paradiis. Kun til Engelen, som man kaldte ham, kunde hun intet Hierte-lav fatte. Hun sølte endog en Slags Uffky for ham. Han forekom hende at være en Belystens Aand; og saa smul han var, troede hun dog at spore Træt, som bragte hende til at tænke paa et Menneske af den fæleste Hæslighed, hun et Par Gange havde seet paa Jorden: Lokman, Ulys Slave.

Tengang, da hun gik over Marken hen i Skoven, sprang en gruelig Løve hende i Møde med udspilet Gab. Da den kom nærmere, stod den stille, krummede sin Ryg, lagde sig ned paa Forbenene, og stirrede paa hende, som om den hvert Dieblit vilde anfælde hende. I første Dieblit blev Gulhyndy forstrækket, men hun fattede sig snart, og stod rolig. I det samme kom den unge Konge fra Jagten under Hornenes Klang. Da han saae Løven i den truende Stilling mod Gulhyndy, ilede han til, og dræbte den med sit Spyd. „Jeg har reddet dit Liv, skionne Pige!“ sagde han. — „Umuligt, min Herre!“ svarede hun; „mit jordiske Liv, siger du jo, at jeg har mistet, og det evige kan kun en god Samvittighed redde, og kun syndige Tanker tabe, for hvilke Allah bevare mig!“ — „Jeg priser dit Mod og din Estertanke,“ sagde den unge Konge ærgerlig, og gik fortørnet bort.

Da Gulhyndy havde været der nogle Dage, og bestandig blev ved at være, som hun pleiede, sagde den unge Konge; „Det er min Pligt, skionne Gulhyndy! at vise dig, hvad du ikke ønsker at see. En uværdig Dødelig offres din Følelse, og gjør dig uskiftet til høiere Glæde. Har du Lyst til at see Uly engang?“ — „O,“ raabte Gulhyndy, „und mig denne Salighed, og evig skal jeg takke dig!“ — „Du skal saae ham at see i Aften i din Grotte,“ sagde den unge Konge. Om Aftenen, da Solen var gaaet ned, og Maanen skinnede ind i Grotten, kom han igien, som første Gang, i Purpurtaabe, med Rubinkronen paa

Hovedet. Den straalende underligt i Maanelyset. „See ind i det Dybeste af Hulen, hvor Alt er mørkt,“ sagde han; „men vogt dig under Synet for at betragte mig, thi da vil pludselig Alting forsvinde.“ Han slog med sin Stav, og giennem en lysende Runddeel i den bœlmørke Baggrund saae nu Gulhyndy Ali i en fremmed ung og deilig Qvindes Arme. „Skionne Zulima!“ hørte hun ham sige, „elst mig; Gulhyndy er død, og min forrige Kærlighed med hende.“ Gulhyndy bleguede. Pludselig fattede hun sig; hun erindrede sig, hvad den unge Konge havde været hende for, dreiede hurtig sit Hoved, uden at han mærkede det — og saae nu — i Stedet for den skionne Yngling — Lokman staae ved hendes Side, med de affhyelige Bukler, de stælende Dine, og Hænsfiærene i den spidspullede Turban. Han blev neppe vaer, at hun betragtede ham, førend Synet forsvandt, og han stod atter i sin forrige Skionhed.

„Hellige Allah! mægtige Prophet!“ raabte Gulhyndy, i det hun kastede sig paa Knæe, og strakte sine hvide Arme mod den straalende Maane; „red mig fra den Onde, bortfiern Forsøreren, som ængster mig.“ Hun havde neppe sagt dette, før den unge Konge var forsvunden. Maanen skinnede klar. Hendes tro Argus kom ind i Grotten til hende, og lagde sig ved hendes Side. Fuglene sang i Bustene; Kilden, som var standset i Grotten, rislede; og Gulhyndy faldt i en Drøm, hvori Ali atter stod for hende, lagde Haanden paa sit Hierte, og sagde: „Jeg er Gulhyndy tro.“

Fra dette Dieblif af saae hun ikke meer den unge Konge. Hun nærrede sig af Jordens Rødder, Skovens Frugter og Kildevandet. Ingen Nympfer eller Bæfener lode sig mere see. Hendes Hierte var roligt. Daabet vaagnede paa ny. Hun blomstrede som en Rose i Dalen, gjorde mange nydelige Dyr tamme, og gik som en Hyrdinde mellem dem. Hver Morgen og hver Aften gjorde hun en Bøn til Allah om atter at see sin Ali, og hver Nat saae hun ham i Drømme.

Medens det nu gif Gulshyndy saa vel, befandt hendes Fader sig, da han vaagne, i den ganske modsatte Tilstand. Husfain laae, da han atter slog Dinene op, paa et goldt Fjeld udstrakt i Solen med Strikken om Halsen. Forstukket af en Mængde Myg, som omfusede ham, sprang han op, plaget af den heftigste Torst, der ikke gav ham Tid til at gjøre Betragtninger. Han løb omkring som en Affindig, men fandt ingen Kilde, der kunde lædste ham, intet Træ engang, der kunde vederqvæge ham med sin Skygge. Just i det Dieblif, han vilde styrte magtesløs til Jorden, blev han en Hule vaer, temmelig rummelig, som Solen skinnede ind i. Længer inde faldt nogle Dagstraaler ned gennem et Hul i Loftet. Husfain gif ind, han saae et Bord udhugget i Klippen, en Steenblok var der som Stol. Paa Bordet stod et Træbæger, og i Nærheden hørte han en Kilde. Det første, han gjorde, var at tage Bægeret, løbe hen dermed til Kilden, fylde det og drikke. Derpaa fyldte han det endnu engang; men da han sølte det alt for køligt i Skyggen af Hulen, og frygtede for Feber, tog han Bægeret med sig, satte sig i Solen ved Indgangen af Hulen, og drak langsomt. Som han drak, kom det ham for, som om Noget bevægede sig i Bægeret. Han saae deri, og blev en Igle vaer, som krummede sig paa Bunden. Husfain kastede Bægeret, Bæmmelse betog ham, han blev nødt til at kaste alt Vandet op, og faldt i Afmagt til Jorden.

En stærk Kusten vakte ham. Han slog Dinene op, og saae en liden Bantrebning staae for sig, med Puffel for og bag, skelende Dine og Næsen hængende ned over Munden, som en knudret Druue. Han var for Resten sort klædt, havde et Skjødsskind som en Biergmand, og en sort Hue paa Hovedet. I Haanden holdt han en Stav med en Ørehammer, saaledes som Biergfolkene bruge den til at hugge Metallerne løs med. „Hvad gjør du her?“ spurgte han. „Hvem har givet dig Lov til at gaae ind i min Hule? til at kaste mit Bæger i Sandet? til at sove paa mit Gulv?“ —

„Tilgiv mig, Herre!“ sagde Hussain, „jeg er en Ulykkelig. Hvordan jeg er kommen her, veed jeg ikke. Jeg har engang været Kadi i Bagdad, det mindes jeg. Jeg havde en smuk Datter, som vilde gifte sig med min Fiendes Son; det vilde jeg ikke tillade. Hvad der siden er steet, skjuler sig som en taaget Drom for min Erindring.“ — „Du er gaaet herind uden min Billie,“ sagde den lille Biergmand, „du har kastet mit Bæger paa Gulvet, du har ikke villet tillade din Datter at gifte sig — alt dette fortjener Straf.“ Med disse Ord tog han den skælvende Hussain, og førte ham ind i en Hule, hvor det iiskolde Vand evig faldt ned, som et Styrtebad, giennem utallige Rister i Afgrunden. Hussain maatte staae paa et smalt Klippestykke, hvor han uagtet sin Feberhystelse ikke turde røre sig, for ei at styrte ned i Brønden. Da han havde staaet saaledes en Tidlang, tog Biergmanden ham ud, og kastede ham paa Sandet i Solen, hvor han laae uden at kunne røre sig. Derpaa fyldte Biergmanden atter Bægeret med Vand, tog et stort Brød af et Jndelukke, og satte det for Hussain med de Ord: „Drik, spis, og vær min Slave! Bev dig ikke tyve Skridt fra Hulen! Hviil, at du kan være stærk til Arbeid, naar jeg kommer igien!“ Saa gik han. Hussain greb efter Brødet. Hungeren tillod ham ikke at smage, hvor oret det var. Men da han greb efter Vandbægeret, og atter fandt Iglen deri, var han nær ved at fortvivle. Han søgte efter en Dvilst, hvormed han kunde rage den ud, men fandt ingen. Han satte atter Bægeret hen. Men tilsidst kunde han ikke holde det ud; han greb til, og drak. Den dræbende Tørst overvandt Modbydeligheden. Keppe havde han drukket, før Iglen hængte sig ved hans Læber, og han faldt i Usmagt igien. En Rusken vækkede ham atter. „Har du nu igien kastet mit Bæger paa Gulvet?“ sagde den lille Biergmand. Hussain skælvende. — „For denne Gang vil jeg skaane dig for Straf,“ sagde Biergtrolden. „Følg mig!“

Hussain maatte gaae ud med ham paa Heden. „Det er mig af Bigtighed, at finde Guld og Edelstene

til mine Kroner," sagde Biergtrolden. "Endnu er du for svag og for uerfaren til at arbejde i Bierget; jeg har for det første bestemt dig til et lettere Arbejde. Du skal opsoge mig Guldsand og Edelstene paa Heden. Hver Aften maa du i det mindste bringe mig tre gode Stene og tre Lod Guld. Hvis ikke, kan du vente din Ladhed straffet." Hvilket Arbeid for den uheldige Husfain! Han maatte hele Dagen gaae i det golde Sand i den brændende Solhede, og søge. Det var fielden, at han tilfredsstillede sin grusomme Herre, som haardelig straffede ham med Hunger og Tørst og det iiskolde, voldsomme Bad. Al hans Føde var det orede Brød, nogle Frugter, og Vand af det sæle Bæger. Men han havde allerede vant sig saaledes til Iglen, at han ikke mere brød sig om den; tværtimod, det var hans eneste Ven og Legekammerat. Naar hans Hænder vare hovne af at rage mellem de skarpe Stene, og hans Fodder af at gaae derpaa, satte han Iglen paa Bablerne, som da lindrede ham Smerten i Hænder og Fodder, ved at udsuge det usunde Blod. Saaledes tilbragte han lang Tid. Hans Stoltthed og Hovmod, der fordem havde gjort ham og hans Datter saamegen Ulykke, forsvandt efterhaanden. Iglen havde udsuget hans hidstige Blod; hvad han havde tilbage, løb mildere giennem hans Hierte. Kun mod Ibrahim vedblev han at føle et stedsbevarende Had og en Afsky, som om han havde været Marsjagen til hans Elendighed.

Men det er Tid, at kaste et Die tilbage igien paa Uly. De første Uger af hans Utrosthed vare forløbne, Fortvivlelsen havde udstormet, og Haabet, som atter vogte og trivedes, begyndte at minde ham om det eneste Rodanker, den eneste Redning, der var tilbage: Lokmans Hielp. I Forstningen gyste han for den Tanke, at tage sin Tilflugt til en ond Mand. Siden tænkte han: „Er det da sagt, han er ond? Hvad har han gjort, som beviser Ondskab? Paa Heden ved Uly Hammamys Kilde har jeg ikke seet Andet, end hvad der var naturligt. Lokman har tient mig med

sin Kundskab, søgt at drage mig fra min Censomhed, skaffet mig at see og tale med min Elskede, reddet mit Liv fra hendes Faders Hestighed, og givet mig Haab, da alt Haab var udsuffet. At han er hæslig, at han har noget Spottende i sit Ansigt, at der steg blaae Flammer af Jorden efter ham — hvad siger det? Er han en Aand, saa maa det jo være ham en let Sag, at være Herre over sin jordiske Aabenbaring. Var han en sledst Aand, saa vilde han vel have vidst at vise sig i Forsførelsens meest lokkende Skikkelse. Men det forsmaaede han. Det er et af de lunefulde Bæsjener, som blande sig i vore Handlinger, og som gjøre Menne-
stene lykkelige eller ulykkelige, eftersom det mover dem. Han har fattet Godhed for mig, og det vilde være en Daarlighed af mig uden Lige, ikke at gjøre Brug deraf."

Det var Aly en let Sag, at faae Tilladelse af sin Fader til at vandre engang ud til Babylon igien. Den Gamle var glad ved, at der var Noget, der kunde fornøje Sønnen, og haabede, at Aly snart vilde forvinde sit Savn. Aly tog altsaa sin Badsæk paa Ryggen, og vandrede ligesom første Gang; dog tog han sig i Agt for ikke at glemme Tiden. Han gik over Heden i den behageligste Morgentøilighed, og der mødte ham Intet af Betydning paa Veien. Først da han kom til Aly Hammamys Kilde, begyndte han at forundre sig, thi denne Kilde var som forvandet. Palmernerne rundt omkring vare friske og grønne; Blomster omhvælvede dens Rand, og han mærkede Intet til Svovldampe; tværtimod, da han kom nærmere, saae han det yndigste Væld flyde ud med klare Straaler. En huul Smaragd hang i en Guldkæde ved Brønden, og indbød ham til at drikke. Han havde allerede Skaalen i Haanden, havde allerede fuldendt den, da der ligesom overløb ham en Gysen. Han kastede Vandet bort, lod Skaalen hænge, og gik videre. Han tilbragte Middagen hos sin gamle Bekjendt, Vandhenteren, og henimod Aften vandrede han til Ruinerne af Babylon. Han gik længe, inden han fandt det omtalte

Sted. Solen begyndte allerede stærkt at dale; den fastede sine sidste Straaler paa nogle med Bedbend omvorne Qvaderstene, og nu blev Ally mellem dem en Indgang vaer, og troede at see Lokman staae i Indgangen. — „Kommer du endelig?“ sagde Lokman. „Jeg har ventet dig over en Time. Hvad fattes dig? Du seer bleg og forstyrret ud. Du har ingen Tillid til mig. Hvorfor drak du ikke af Vandet? Har jeg ikke sagt dig, at uden Tillid kan Intet lykkes?“ — „Jeg har Tillid,“ sagde Ally. „Hvo du end er, mægtige Mand! bring mig til Gulhyndy.“ — „Jeg er et Menneſte, som du,“ sagde Lokman; „et ſtakkels godlidende Menneſte, som finder Fornøiſe i at hielpe Andre, uden at tænke paa ſig ſelv. Mine Grandſkninger have aabnet mig Vinene før adſkillige af Naturens Hemmeligheder. Min Kunſt har jeg brugt til din Redning; thi du har vundet mit Hierte. Jeg har opdaget nogle gamle prægtige Hvelvinger af det for lang Tid ſiden nedſunkne Babylon, og dem har jeg indrettet til din Nytte. Du kan nu boe her med den deilige Gulhyndy, ubekjendt og lykkelig. Om Dagen kunne I vandre i de ſkønne Egne, og om Natten ſlutter det herlige ſunkne Slot eder i ſit faſte Skjød. Jeg vil tiene eder, ſom hidindtil; og min Glæde ſkal være, ſom før, at viſe eder min Hengivenhed og min Troſkab.“ Da han havde ſagt dette, tog han Ally ved Haanden, og førte ham ned ad nogle Steentrapper.

Ally fulgte villig; men da han havde talt tre Hundrede Trin ned i Jorden, og endnu ikke mærkede Enden, begyndte han at ghyſe. Det var bælmørkt omkring dem; Lokman havde kun en Lygte i Haanden, hvoraf Skinet faldt ham ſelv i Anſigtet, og viſte Ally de ſæle Træk. Det kom ham for, ſom om Lokman ofte fordreiede ſit Anſigt, og ſmiilte ſpødiſk. Da Ally havde talt tre Hundrede Trin, ſtandsede han, og raabte: „Hvor fører du mig hen? Jeg kan ikke gaae længer. Gulhyndy er en Lyſets Engel; hun kan ikke være i Underverdſens mørkeſte Boliger.“ Lokman gav ſig ſaa høit til at lee, at Hulen rystede, og Lyſet gik ud i

hans Lygte. „Er du bange i Mørke?“ sagde han; „vel! det skal snart worde lyst.“ Med disse Ord slog han sin Stok mod Fjeldvæggen. Den revnede, og Aly besfandt sig paa et deiligt Sted, hvis Lige han aldrig havde seet. Han stod som i en stor gothist Kirke. Pillerne af bruunt Porphyr hævede sig rankt i Beiret, som Træstammer, og udbredte ovenover deres grønne Hvelvinger af Smaragder, som Lovfletninger. I Baggrunden af Hvelvingen stod en lysende Kugle paa et Alter af halvgiennemsigtigt Krystal, rød som en Fuldmaane. Det saae ud, som naar Maanen i Horizonten straaler ind i den dunkle Skov. I denne Kirke ginge de giennem en snever Gang, ved hvis Ende de traadte ind i et muntert Bærelse med Bæggene glatslebne af det hvideste Marmor. Midt i Kammeret hang en Lysekrona af Diamanter, og i Baggrunden var et Purpurforhæng for en Alkove. Paa hver Side af Alkoven stode tvende Malmloever, saa kunstigt dannede, at man skulde troet, de vare levende, hvis ikke Malmglandsjen havde overbeviist om det Modsatte.

„Du er nu i din Glædes og i din Bestemmelses Havn,“ sagde Lokman. „I denne Alkove slumrer Gulhyndy, som Himlen har bestemt for dig. Hun strækker dig sine Arme i Møde, og det kommer an paa dig selv, hvilket Dieblit du vil være den lykkeligste Dødelige. Til til hende, og gjør hendes kiærlige Drøm virkelig. Naar I vaagne i Morgen, saa gik ind i Kirken hisset med din Brud, knæl for Maanens glødende Billed, og kald Allah og Propheten til Bidne paa eders Pagt. Saa ere I Ugtefolk, og Fremtiden vil bestroe eders Bane med Roser.“ Da Lokman havde sagt disse Ord, gik han hen til Alkoven, og slog Purpurforhænget tilside. Aly saae Gulhyndy paa sorte Bolstre, slumrende i den yndigste Stilling. Over hende laae et giennemsigtigt Slør, som forhøiede enhver af hendes Yndigheder, uden at skjule dem. Lokman betragtede Aly. „Vær lykkelig!“ sagde han, og forlod Bærelset.

Gulhyndys høie Skionhed henrev Aly; men han

rødmede ved at see hende saa blottet. Hun blev liggende et Dieblit i den første Stilling, derpaa sukede hun saa dybt, at Floret aldeles gled bort fra det soulmende Bryst. „O, min Elfte!“ raabte hun i Søvn, i det hun udstrakte sine Arme; „hvor er du, min Uly?“ Uly skælvede, en ubekjendt Ild giennemfoer hans Blod. Han var paa Veien til at kaste sig i hendes Favn — han nærmede sig. Men i det samme standsede han. „Nei, Gulhyndy!“ tænkte han, „ikke saaledes skulle vi samles igien. Sov sødt! Jeg vil vente, til du staaer op, og kommer din Uly i Møde.“ Med disse Ord drog han Purpurforhængen sagte for Alkoven igien, og skyndte sig ind i Kirken.

Alt var her saa stille og roligt. De brune Porphyrstammer strakte sig rankt i Beivet, og Lyset spillede jelsomt fra Maanen i Choret i de utallige Edelstene, der bedækkede Loftet med funklende grønt Løv. Uly knælte. „Mægtige Allah!“ raabte han, „jeg staaer langt fra din sande Maane, langt fra din levende blomstrende Skov, som smykker Jordens Overflade; Banghed og Forventning beklemme mit Bryst i de mørke Jordens Indvolde, hvor Lampelys og døde Stene med giøglende Skær skulle forestille din hellige Nattehue, din friske, unge, aarligveglende Natur. Men hvor jeg er, der er du. Du seer mig i Jordens Skjød, som paa Biergets Tinde. Jeg staaer i din Magt, hvor jeg aander, og overlader mig trøstigt til dig. Beskiern Gulhyndy og mig, foren os, og lad her i Dybet, som paa Jorden, dit Aashyn lyse over os!“ Da Uly havde forrettet denne Bøn, stod han dristigt op, og gik omkring, for at betragte alle de besynderlige Ting. Han nærmede sig Choret, hvor den straalende Krystallugle laac paa Alteret, og dreiede sig langsomt omkring af sig selv. I det samme blev han paa venstre Haand en aabenstaaende Dør vaer, som førte til en prægtig Begravelse. Paa begge Sider af Døren stode to Kæmper af sort Steen, med blanke Sværd i Hænderne. Uly nærmede sig; men ligesom han traadte for Døren, lode de to Kæmper deres Sværd falde

Krydsviis for Indgangen. Alh soer forfærdet tilbage, men fattede sig strax. Han saae, at de tvende Kæmper hævede deres Sværd igien, og at Alting skete ved en mekanisk Indretning. Han vogtede sig for at gaae lige ind ad Døren; han snoede sig trygt op ad en af Kæmperne, trængte sig ind paa Siden — og nu stod han uden Hinder i en besynderlig Gravhvælving. Dens knudrede Vægge og Buer vare af sorte Granater; hist og her giennem Nisterne i Bierget nedstraalede blaae Lysstraaler, som af brændende Salpeter, og opklarede Gulen. Midt i Hvælvingen stod en Sølv-Liigkiste, hvori et qvindligt Liig laae udstrakt, klædt i Sølvmor, med en Diamantkrone paa Hovedet. En blaa Straale faldt igiennem Loftet lige paa hendes Ansigt, der var blegt som en Dødnings. Alh følte en underlig Ghysen, og vilde vende tilbage; da han i det samme blev en glimrede Slange vaer, der bevægede sig paa Ligets Bryst, og vendte Braaden af sin Mund imod den Bleges Hierte. Uden at betænke sig, dreven af en from Erbødighed for den Døde, forarget over at Jordens Kryb nærmede sig de balsamerede Levninger, løb Alh hen, tænkte ikke paa sin egen Fare, greb Slangen om Hovedet, og rev den bort. Hvor forundret blev han, da han mærkede, at hvad han holdt i Haanden, var en kunstig af Edelstene sammensat Talisman. Han havde neppe taget den, før den Døde drog et dybt Sul, slog Dinene op, udstrakte sine Arme, og reiste sig over Ende i Kisten. Hun saae sig om, og blev Alh vaer, som forfærdet stod med Talismanen endnu i Haanden. Hun lagde Begesfingeren paa sin Mund, og lod til at betænke sig. Derpaa reiste hun sig, og gif Alh i Møde med den lysende Krone paa Hovedet, medens Sølvmoret slæbte efter hende. Alh stielvede. „Lovet være Allah,“ raabte han, „det allerbarmhertigste Bæsen!“ — „Lovet være Allah!“ sagde den Blege. Da Alh hørte hende nævne Allahs Navn, fattede han Mod. Hans Mod vogte, da han saae en liflig Rødme vende tilbage i hendes Kinder. Hun lod det stive Sølvmor falde til Jorden, og stod nu i en himmel-

blaa Kiortel, hvorover flød et Flor med indvævede Sølvstierner. Diamantkronen beholdt hun paa sit Hoved. Det første, hun gjorde, var at gaac tilbage til Kisten og gribe et Scepter af Smaragder, som havde ligget ved hendes Side. „Nu har jeg dig igien, min stærke Magt!“ sagde hun. „Tak være den Ynglings Mod, som frelst mig!“ Ally knælede; han kiendte hende af Gulhyndys Beskrivelse: det var den yndige Fee, som var kommen til hans Elskede i Dromme, som havde trøstet og styrket hende, og som for et Par Maaneder siden var bleven borte. „Du seer nu Grunden til min Udeblivelse,“ sagde den skønne Peribanu, som saae i hans Hierte. „Jeg er Gulhyndys Veninde. Følg ind med mig i Kirken! Faa Ord ville gjøre dig Sammenhængen klar.“ Med disse Ord tog hun ham ved Haanden, og førte ham ind i den herlige Smaragdhvælving. De satte sig paa et Sæde i en temmelig Afstand fra den straalende Krystallugle; hvorpaa Peribanu sagde:

„Jeg er en af de Feer, som finde deres Glæde i at gjøre Menneskene lykkelige, og lever alt lang Tid i Strid med den onde Zelulu, en Mand, som opoffrer dem for sin Tidsfordriv. Han har engang beilet til mig; men det var mig umuligt at elske hans Grumhed. Jeg vendte mig fra ham med Foragt, og denne Foragt optændte hans Had. Han kunde ikke køle det paa mig, og nu maatte de stakkels Mennesker undgiælde det.

Nogen Tid derefter kom han til mig, og sagde: „Peribanu! tillad mig at forære dig et kostbart Brystsmykke. Det er den eneste Maade, hvorpaa du atter kan gjøre din Fornærmelse god igien.“ Uforsigtigviis, stolende paa hans Kiærlighed, i det mindste til mig, modtog jeg denne skønne Slange af kostbare Edelstene, som du holder i din Haand, og sæstede den paa mit Bryst. Det var neppe steet, før en dødelig Slummer betog mig. Af Zelulus Slaver blev jeg ført i denne Begravelse, hvor jeg vilde have ligget flere Aarhundreder uden Redning, dersom ikke Himlen havde

reddet mig ved din Haand. Hver Aften er han kommen til mig, og har spurgt mig, om jeg vilde elske ham. Thi Trolddommen var saaledes indrettet, at den berøvede mig Brugen af min Magt og min Bevægelse, uden at berøve mig Bevidstheden. Jeg har altid svaret ham med et høit og lydeligt Nei, saa han har været nødt til at gaae hver Gang igien uden Haab."

Da Peribanu havde talet disse Ord, stod hun op, tog Aly ved Haanden, og førte ham ud af Moskreen gennem den lange Gang ind i det hvide Marmorværelse. Hun rørte hans Dienlaage med sit Scepter; derpaa slog hun Forhænget tilside. Hvor forbausket blev han ved at see i Stedet for Gulhyndy — et Bøxbilled, som kun havde en siern og hæsliq Viigthed med hans Elskede! Hvad der hos hende var levende og yndigt, var her dødt og stivt. Billedet stirrede sælt paa ham med de dumme Glasøine, som et sminket Viig. Han kunde ikke begribe, hvor det havde været ham muligt, at see Gulhyndy i denne affhyelige bleggule Bøxklump. — "See, hvad Følgen havde været," sagde Feen, "om du havde kastet dig i dette Billedes Arme!" Hun slog paa Bugen af Bøxfiguren med sit Spiir, den revnede, og en affhyelig Fletning af giftige Slinger vandt sig, som Indbolde, ud deraf, og flygtede gennem Hulens Rister, af Frygt for hendes Tryllestav. Aly gyste. — "Men du seer endnu ikke Alt. Bliv kun ikke ræd!" sagde Feen. Aly kastede sine Dine paa de tvende Malmlover, som stode paa hver Side af Alkoven, og mærkede nu til sin Forsærdelse, at de vare levende. De viftede sig med deres Haler, og gloede paa ham med gnistrende Dine. "Disse Lover havde sonderrevet dit Viig," sagde hun, "hvis du havde været svag nok til at falde i Zelulus Snare. Flyer!" raabte hun, i det hun hævede sit Spiir; og logrende, som to ydmyge Hunde, skyndte de sig bort.

"Du har reddet dig selv, Aly!" sagde Peribanu. "Drag hjem til din Fader! Gjør, hvad han befaler dig, naar du kommer hjem; det vil være et Middel

til dit Held. Gulshyndy skal du eie. Om et Aar holder jeg eders Bryllup."

Med disse Ord førte hun ham op ad en Trappe til en Nabning. "Stig ud her!" sagde hun. "Du vil finde dig paa et velbekendt Sted, ikke langt fra din Fødeby. Husk paa, hvad jeg har sagt, stol paa mig, og glem mig ikke!" Med disse Ord forsvandt hun. Ali steg ud af Nabningen, og fandt sig paa Randen af Ali Hammamys Kilde. Det var en deilig Morgen, og Solen bestraaite ham. Han stod et Dieblit, og stirrede ned. Han vidste ikke, om det var en Drøm eller Virkeligt. I det samme mærkede han, at han havde den kunstige Talisman endnu i Haanden. Han vogtede sig vel for at lægge den paa sit Bryst; dog tog han den med sig, som et Tegn paa hvad der var skeet, og svøbte den omhyggeligt i sin Turban. Han begav sig derpaa med et let Sind og et freidigt Haab paa Veien; inden Middag var han hos sin Fader i Bagdad igjen.

Morgenen derpaa kom Ibrahim ind til Ali, og sagde: "Det glæder mig, min Søn! at du allerede har begyndt at fatte dig. Der gives intet bedre Middel imod sorgelige Forestillinger, end Forretninger. Jeg har besluttet at gjøre en Reise til Samarland i disse Dage, og tvivler ikke om, at den vil være os yderst fordeelagtig. Mine Være har jeg faaet lykkelig fra en Havn af det røde Hav, og tænker nu med Fordeel at bytte dem om for Høilandets kostbare Sager. Min Fordeel er din. Reis med din Fader! Det vil adsprede dig, og lette dit Hierte." Ali erindrede sig, hvad Peribanu havde sagt ham, og betragtede sin Faders Forslag som et Vink til sin Lykke. "Min Fader!" sagde han, "gør, som du vil; jeg følger." Han skyndte sig nu af alle Kræfter at bringe sine Sager i Stand, og det varede ikke længe, før Ibrahim med sin Søn og et betydeligt Antal Slaver red ud af Bagdad med tungtbelæssede Kameler. De stødte ikke langt fra Byen til en Karavane, og droge nu, saa hurtigt som Omstændighederne vilde tillade det, giennem flere mærk-

værdige Byer og Egne hen imod det navnkundige Samarland.

De vare ofte nødte til at drage giennem Ørkener og ubeboede Heder. Ibrahim havde endnu aldrig gjort denne Reise, og overlod det til en Fører, at vejlede dem. De havde reist flere Maaneder, og opholdt sig adskillige Steder paa Veien. Nu droge de engang henimod Aften giennem en Ørk, som Førerens forsikrede vilde være den sidste; om tre Dage lovede han at skulle bringe dem til Samarland.

Som de droge giennem en snever Dal, til alle Sider omringet af Bierge, og bevoget med Naaletræer, adspalttede pludselig et frygteligt Naturoptrin den hele Karavane. Et Tordenveir traf op, og Lynet slog ned i en mægtig Ceder. Den harpizfulde Bark blev strax antændt, Træet brændte, og nu udbredte den knitrende Løbeild sig i et Dieblit til alle Sider. Alle Graner, Fyrer, Bærtræer og Cedere stode i lys Lue. Ildens røde Loffer viftede forsærdeligt hen ad Bergaasene i den mørke Nat. En uhyre Røg opsteg, og fordunklede Luften. I den almindelige Forsærdelse, hvor Enhver var betænkt paa sin egen Sikkerhed, kom Ibrahim i Mørket fra sin Sons Side. Ahy ilede af alle Kræfter efter sin Fader, men fandt ham ikke. I den gyselige Nat foer han saalænge afsted paa sin Kameel, som den vilde bære ham. Sky af Ilden, som brændte rundt omkring, kastede den ham endelig af, og løb ind i Flammerne. Ahy sprang op. Han trængte sig dristig giennem et snevert Pas mellem Fjeldene, hvorhen endnu ikke Ilden var naaet. Nu saae han en bred Dal, som skilte denne Skov fra Skoven paa hiin Side. Han anvendte sine sidste Kræfter paa at vinde derhen, og sank asmægtig under et Træ, hvor han ved Lyset af den brændende Skov hist kunde see, at Ilden ikke vilde naae hid over Dalen. Meer tillode hans Kræfter ham ikke at ændse. Matheden luffede hans Dine.

Saasnart han vaagne, var hans første Tanke at finde sin Fader. Han sølte sig styrket af den korte

Søvn, og skyndte sig afsted. Naturen var frisk, som i Baaren, skøndt det var Høst. Han havde aldrig tilforn seet et saa lifligt Grønt, saa stærktfarvede Blomster. Ligesom hans Dine stod en Lund med herlige Frugttræer. Han ilede derind, satte sig under et Træ, og gav sig til at tage sin Frokost i den tøle Gensommelighed. Som han saaledes sad, hørte han en Stemme raabe: „Alh! Alh!“ Han saae sig forundret om, men blev ingen menneskelig Skabning vaer. I den Tanke, at han havde hørt feil, gav han sig til atter roligt at fortære sine Frugter. Pludselig begyndte en anden Stemme ligeoverfor igien at raabe: „Alh! Alh!“ Dette Raab blev gientaget fra flere Steder i Skoven. Nu opdagede han til sin Forundring, at det var endeel deilige Papegøier, der slagrede omkring fra Øvst til Øvst, som om de betragtede ham, og alt som de hoppede, gientog de hyppigt deres: „Alh! Alh!“ med inderligt Selvbehag. Alh sprang op. „Hvo har lært dem det?“ tænkte han. Papegøierne sladdrede fort: „Alh! Alh! kom! kom!“ og slagrede fra en Green til en anden. Alh fulgte dem, og standsede tilsidst ved en tyk Hæk, der var uigiennemtrængelig. Papegøierne fløi over Hækken, satte sig indensfor, og raabte: „Alh! Alh!“ Alh løb omkring, for at finde en Abning. Endelig fandt han den. Han traadte ind, og saae en herlig stor Grønning, halv omkrandsset af høie Hækker, og paa den anden Side en Flod. I Midten af Grønningen var et Blomsterbed. Een af Papegøierne hoppede ind, satte sig paa Blomsterbedet, og raabte: „Alh! Alh!“ Alh kom, betragtede Trækket af de nye udprungne Græsstræer. Hvor stor var hans Glæde, da han opdagede et A og et G slynget i hinanden! Nu tvivlede han ikke længer om, hvor han var. I sød Forventning kastede han sine Dine omkring, og opdagede den herlige Grotte. Han ilede ind. „Min Gulhynch! hvor er du?“ raabte han. —

„Alh! min Alh! elskede Ven!
Til din Gulhynch kom dog igien!“

hørte han en spæd Stemme sige. Han blev igien forundret. „Hvad er dette?“ raabte han; „det er ikke hendes Stemme. Det er heller ingen Paapegoie; de bleve bestedent uden for Grotten. — „Aly! min Aly! elskede Ven! til din Gulhyndy kom dog igien!“ sagde atter en nydelig lille Stær, i det den løb frem paa Gulvet, og pikkede nogle Frøforn op. Aly satte sig paa en Løibænk. Han taug, Taarerne randt ned ad hans Kinder, medens han lyttede. — „Aly! Aly!“ raabte Paapegoierne udenfor. — „Aly! min Aly! elskede Ven! til din Gulhyndy kom dog igien!“ sagde Stæren, og betragtede ham med lang Hals og kloge Dine, i det den vendte sit Hoved. I det samme begyndte en deilig Fugl i et Guldbuur at sløite en Melodie, som han havde lært Gulhyndy faa Dage før deres Skilsmisse. — „O, hun elsker mig,“ raabte Aly, „hun er her! Hun har lært sine nydelige Dyr mit Navn og mine Sange. Hvor mange hundrede Gange maae de Ord være strømmede over hendes skionne Læber, før de lærte dem! O, min Gulhyndy!“ Han hørte Nogen komme. „Det er hende!“ tænkte han. „Men hun maa ikke see mig endnu. Jeg udsætter, jeg sparer paa det salige Dieblit.“ Han tog sin Stav, og skrev i Sandet ved Indgangen: „Aly er her!“ Derpaa traadte han tilside, og stulke sig i Hulens Baggrund.

Han havde neppe stulst sig, før han saae det underligste Syn, man kan tænke sig. Tvende behændige Aber, klædte som Slaver i røde Klæder med hvide Turbaner, traadte ind i Hulen. De toge hver sin Kofst i Krogen, seiede Gulvet, og satte Alting i Orden. Derpaa løb den Ene ud, og hentede en Kurv med Brød, Frugter og Blomster, medens den Anden bredte et Tæppe paa Gulvet, lagde et Hynde derved, stullede et Bæger i Kilden, og satte det paa Tæppet. Smidlertid sprang den Første op paa en Løibænk, og greb efter en Guitarre, der hang høit oppe paa Væggen. Da han ikke kunde naae den, vendte han sig om til den Anden, og gjorde ynkkelige Miner, i

det han skreg, og pegede op til Guitarren. Den Anden forstod ham. Han sprang op paa Løibænken, hvorefter den Første atter klavrede op paa ham, og naaede saaledes Guitarren, hvilken han tog ned og gav sig til at stemme, med de vigtigste og latterligste Miner af Verden. Alt som han stemte, lagde han Øret til, som for at lytte, om Tonen var rigtig. Da han ganske havde forstemt Guitarren, uden dog at lade en eneste Stræng springe, nikkede han selvtilfreds med Hovedet, som om han vilde sige: Nu er den ypperlig! Hvorpaa han atter skyndte sig at hænge den hen paa sit Sted.

Neppe var dette skeet, før den deilige Gulhyndy, som en huld Naturens Dronning, kom med sit talrige Høffølge. Foran hende gik med langsomme Skridt, som en stolt Livvagt, tvende store brandgule, tylmantede Løver. Ved hendes Side traadte den prægtige Argus, som en kjær Beninde, og rundt omkring hoppede og slagrede de deiligste Stovens Dyr og Fugle. Troppen sluttede en Flok sneehvide Lam med røde Baand om Halsen. Hver af dem havde en Sangfugl paa sit Hoved, som slog høie Triller, medens Lammet brægede. Til allersidst kom en Hiort, hvis store Tæller var besatte med Biælder og Klokke. Naar nu Lammene brægede, Fuglene fløitede, og Hiorten rystede sine Klokke, var det Hele ikke uligt en lystig Janitscharmusik.

Da Toget var kommet til Hulens, lagde begge Løverne sig roligt ned, hver til sin Side af Indgangen, hvorpaa Gulhyndy gik ind i Grotten med Argus. Hele den øvrige Skare blev udenfor, og satte sig omkring Hulens i en Halvkreds, medens Gulhyndy holdt sit Maaltid. Musikanterne trak sig endnu længer tilbage, heelt henne ved Hækken, og undlode ikke midlertid at gjøre en støiende Taffelmusik. De tvende Aber stode bag Gulhyndys Sæde som Tjenere; de rakte hende Frugter, og bragte hende Vand fra Kilden i Bægeret, naar hun vilde drikke. Argus stod ved hendes Side, og snappede de Smuler i Luften, som

hun med sin hvide Haand kastede den i Ræbet. Hvad der af Banvare faldt paa Gulvet, løb Stæren hastig hen og snappede, før Argus fit Tid til at bukke sig. Da Maaltidet var tilende, gif Argus hen i Indgangen, udbredte sin pralende Biste, og vendte den et Par Gange frem og tilbage. Det samtlige Hoffolk havde neppe seet dette Tegn, førend de brøde op, og begave sig bort i største Hast. Musikanterne løbe bagefter. Kun de tvende Løver bleve liggende ved Indgangen, og Argus blev i Hulen hos sin Hersterinde som Selfabdsdame.

O, hvor skælvede Aly af Kiærlighed ved at see Gulhyndy! Hendes gule Haar flød i de lange, brede velbekiendte Fletninger. For Resten var hun iført en grøn linnet Kiortel med Purpurbælte, uden Pragt, Glands eller Edelstene. Det kom ham for, som om Gulhyndy var bleven større, friskere og kraftigere. Det var ikke længer den smægtende, drømmende Morgenlænderinde, der længtes efter sin Frihed; det var den sunde, liflige Evadatter, der blomstrede i Naturen, af alle Blomster den skønneste. Dog nedtyngte en huld Beemod endnu lidet de hvælvede Dienlaage, og viste, at hun uagtet al sin Lykhalighed havde et Savn. Uden denne milde Tungfind vilde Aly troet at see en Gudinde. Hun tog Guitarren ned, og prøvede den. Det skønne Ansigt udtrykte en med Smil blandet Misfornøielse. „De enfoldige Aber,“ sagde hun; „de ere alt for tjenstvillige. Jeg havde dog troet i Dag at have hængt den høit nok.“ Derpaa stemte hun Guitarren, spillede til Alys Forundring med Lethed, og istemte til hans Glæde følgende Sang:

O Magt, som til en Edens Have
 Forvandlet har mit Fangebuur!
 Som negter ei den bedste Gave
 Mig af din hellige Natur!
 Hvi skal kun Hiertet føle Trængsel,
 Og være midt i Glæden arm?

Hvi skal en aldrig stillet Længsel
 Forgieves fylde denne Barm?

Om al Naturens Lyst mig skientes,
 Den tilfredsstillend ei min Su.
 Som Adam efter Eva længtes,
 Saa længes atter Eva nu.
 Al, al mit Held er ingen Lykke,
 Det lindrer ikke mit Forliis:
 Naar ham jeg til mit Bryst kan trykke —
 Da er jeg først i Paradiis.

Med de sidste Ord sank hendes Blik til Jorden, og opdagede de Ord: „Ally er her!“ Hun vilde ikke troe sine egne Dine. Hun stirrede hen som i en drømt Genrykkelse. Hvor sødt blev hun overbevist om Sandheden, da den lykkelige Ally sprang frem af Baggrunden, og laae for hendes Fødder! Nu manglede der dem begge Intet i et fuldkomment Paradiis.

Ally byggede sig en Hytte i Nærheden af Gulhyndys Grotte, uden Bekymring for sin Fader, som han trostigt overlod i Peribanus Bold. Men det gik ikke Ibrahim saa godt, som hans Søn formodede.

Ibrahim streifede længe omkring i den græsselige Nat. Han ilede fra den brændende Skov til den modsatte Side, i Stedet for, som Ally, at giennemtrænge den. Endelig blev Grunden saa stenet og ujævn, at det ikke var ham muligt, at ride videre paa sin Kameel. Han bandt den ved et Træ, og forsøgte paa at bryde giennem de tætte Buske, for at komme til en høi Ceder, hvor han uden Frygt for Slanger og vilde Dyr kunde tilbringe Natten. Som han nu gik, styrtede han ned i et Hul, og befandt sig i en mørk og fugtig Kielder. Han laae længe bedøvet. Da han vaagnede, erindrede han sig kun dunkelt Aarsagen til sin nærværende Tilstand. Hussains og Gulhyndys Død havde han reent glemt. Det kom ham for, som om han var flygtet fra Bagdad med

sin Søn, for at undgaac den onde Rabis Efterstræbelser.

Han havde ikke ligget længe, før han saae et lille Bæsen komme giennem en snever Steengang, i sort Biergmandsdragt, med en Lygte i Haanden. „Lokman!“ raabte Ibrahim, som strax kiendte ham, „du her? i denne Dragt! Hvad vil det sige? Hvor er min Søn?“ — „Hæs selv paa din Søn!“ sagde Lokman, „han kommer ikke mig ved. Men du kommer mig ved. Reis dig op! til Arbeid! Nu er du min Slave.“

Da Ibrahim havde nydt et høist tarveligt Maaltid, sagde Lokman: „Stat op, og kom med mig! Du har af din Tid været en Ven af at søge Rigdomme; jeg skal vise dig Veien til Guld og Edelstene.“ Derpaa tog han ham med sig ud paa Heden, og befalede ham at søge. Ibrahim stod alene. Han var i den største Forvirring og Bedrøvelse; men Lokmans Trusler bevægede ham til at søge ivrigt. Som han gik i den stærke Hede, kom han forbi et høit Klippestykke, der paa den ene Side havde lidt Skygge og lidt grønt Græs. Ibrahim saae en bleg, mager Mand med indfaldne Kinder sidde der i den yderste Mathed. Ibrahim var medlidende. Han havde faaet en Kruffe Band med sig ud i Orken, at lædste sig paa under Arbeidet. Hurtig løb han efter sin Kruffe, som han havde nedgravet i Sandet, for at holde Bandet køligt, kom tilbage dermed, og holdt det for den Afmægtiges Læber. Den blege Mand drak, følte sig styrket, solde sine Hænder, løstede sine Dine op, og sagde sukkende: „Hvo est du, Engel fra Himlen! som hvaler mig i min Nød?“ Ibrahim kiendte Stemmen. „Hussain!“ raabte han med Forundring. Hussain stirrede paa ham. „Ibrahim!“ sagde han saa bestyrtet, som hans Mathed tillod ham det, „du her? Hvorledes est du kommen i Jammerens Dal, for at vederqvæge din Fiende?“ — „Jeg er falden i et Uhyres Bold,“ sagde Ibrahim, „og er fordømt af ham til at søge Guldstøv og Edelstene paa denne Hede.“ I det Ibrahim sagde dette, greb Hussain efter sin

Posse, som han med megen Anstrengelse i Dag havde fyldt. Hvor stor var hans Forstrækkelse, da han fandt den halv tom! „Hvad er dette?“ raabte den Glendige; „kommer du i mit Livs svageste, sidste Dieblit, for at bestiale mig? for at forvolde mig den græsselige Straf?“ Ibrahim forsikkrede, at han Intet havde taget; den usle Hussain rørte ham, han glemte ganske sin egen Jammer. — „Ha, du lyver, Skarnagtige!“ raabte Hussain; „din Sæt er fuld, du har taget det fra mig.“ — „Jeg forsikkrer dig,“ sagde Ibrahim, „at jeg Intet har taget, at jeg ikke har tænkt paa at skaffe dig Fortræd; og til Beviis derpaa vil jeg bytte Sæt med dig, hvad Dieblit du forlanger.“ Han rakte ham sin. „Sid ned og hvil dig!“ vedblev Ibrahim; „jeg er ikke saa mat, at jeg jo vel kan søge en Posse fuld endnu inden Aften.“ Han gik fra ham, og samlede med megen Møie den anden halve Deel. Hussain vidste ikke, hvad han skulde tænke; de ginge hjem sammen til Hulen, uden at næle et Ord.

„Have I eders Poser fulde?“ raabte Trollden, som sad i Indgangen af Hulen. „Ryster dem ud for mig!“ Ibrahim udrystede sin; den var fuld af Guld og Edelstene. Hussain kom nu med den, han havde byttet sig til; han rystede den ud — og der var ikke Andet deri, end Sand og Glimmerstene. Lokman taug, betragtede Hussain forbittret, greb ham ved Armen, og førte den asmeegtige, matte Mand atter ind under det forsærdeligt susende Styrtebad, hvor han af Kraftløshed var falden ned i Afgrunden, dersom ikke Lokman havde grebet ham, og kastet ham ud som død paa Sandet.

„Det er et Skarn,“ sagde Lokman til Ibrahim, efter at Hussain var daanet. „Jeg vil tilstaae dig det reent ud: han har sat Dndt for dig hos mig, og er ene Skyld i, at jeg modtog dig saa haardt. Jeg kan ikke udstaae ham; han duer ei engang meer til at trælle for mig. Gjør mig en Tjeneste, saa vil jeg give dig Frihed, bringe dig til din Søn, og sætte eder begge i eders forrige Velstand i Bagdad.“ — „Hvad

forlanger du?" spurgte Ibrahim. — "Jeg er en Mand," sagde Lokman, "og raader ikke over de Dødeliges Liv. Indbyrdes derimod kunne I forkorte hinandens Dage. Tag denne Kniv, og stød den i Husfains Hierte, saa sætter jeg dig i din forrige Lyksalighed, og stienker dig alt det Guldsand og alle de Edelsiene, som jeg har i min Hule." — "Det være langt fra mig, at handle saaledes," sagde Ibrahim, "selv mod min bitterste Fiende! Hvad Ondt vi have gjort, maa Gud tilgive, vi bøde nu begge derfor. Mit Had er slukt. Jeg har i Dag byttet min Bøse med ham i den oprigtige Hensigt at lette ham Byrden. At det er faldet ilde ud, er ikke min Skyld." — "Dræb ham!" raabte Lokman truende, i det han rakte ham Kniven, "eller jeg kaster dig giennem dette aabne Svælg, hundrede Favne ned til Dgler og Slangere." — "Kast!" raabte Ibrahim med freidigt Mod, i det han foldede sine Hænder, og sæstede sine Dine paa de funklende Stierner. — "Du har saaet Mod, Ibrahim!" sagde Lokman spodst. — "Det giver Ulykken," svarede Ibrahim. — "Og paa hvilken Grund — hvilket Haab gjør dig modig?" spurgte Trolden. — "Mit Haab staaer til den Barmhertige," sagde Ibrahim, "hvis kraftige Haand ligesaa vel kan redde mig fra Dglerne, som fra dig." — "Forbøvne!" raabte Lokman, "du er mig ikke moden endnu. Langsomt vil jeg pine dig." Han gik bort. — "Arme Husfain!" jultede Ibrahim, og betragtede den Blege. Husfain slog sine Dine op, han smilte venligt, og rakte Ibrahim sin Haand. "Jeg har hørt, hvad der er foregaaet mellem dig og Trolden," sagde han. "Den Ondes Anslag lykkedes ham ilde. Hvad der skulde adspilte mere, har forenet. Ibrahim! nu kiender jeg dig. Tilgiv, at jeg mistænkte dig! Kan du tilgive?" Ibrahim omfavnede ham. — "Vil du være min Ven, Ibrahim?" — "I Liv og Død." — Husfain stod op, han omfavnede sin forrige Fiende.

Fra nu af vare de trofaste Venner, deelte hinandens Sorger, og sandt Trost ved hinandens Side. Det var dem ikke længer tungt, at finde Guld og

Edelstene paa Heden. De behøvede blot at gaae ud og søge et Dieblit, saa fandt de, hvad de ønskede. Medens de søgte, svævede der kolige Skyer for Solen, og en mild Vind viftede. De opdagede endog tilsidst Fiieldridser med Skygger, Blomster og Kildevæld.

Lokman, som saa dette, tog dem med ned i Biergværkerne, hvor de maatte udføre det haardeste Arbeide. Men ogsaa her kom Lykken dem i Møde. De lærte, som af sig selv, at udhugge Metallerne. Malmet faldt uden stor Vanskelighed i deres Hænder. Lokman vovede ikke længer at mishandle dem.

Det Eneeste, der endnu kostede dem Anstrengelse og legemlige Smerter, var et Skjødskind, saaledes som Biergmændene bruge, hvilket Lokman havde givet dem at sammensye. Det var af det haardeste, tykkeste Læder, og sonderrevet tværs igiennem. Naalene sprang idelig i deres blodige, forstutne Hænder, medens de syede derpaa. De skiftedes troligt; naar den Ene var træt, tog den Anden fat. Men der var endnu meget at gjøre, da Lokman en Aften, under Trusel af haarde Hudflettekser, befalede dem at sidde oppe hele Natten, for at faae det færdigt til om Morgenens. De indsaae ikke, hvordan det skulde blive muligt. De anstrengte deres sidste Kræfter, da uheldigviis Hussain, som henimod Morgenstunden just syede derpaa, medens Ibrahim blundede, jog sig Sylen saa dybt ind i Haanden, at han gav et Skrig, og kastede fortvivlet det ubøielige Læder til Jorden. Ibrahim vaagnede. For at forbinde Hussain, søgte han om sin Turban; han vilde tage Klædet deraf og vikle om Hussains Haand. I det han nu betragtede Turbanen, saa han, hvad han hidindtil ikke havde bemærket, at det ikke var hans, men hans Søns Allys Turban, som han i det sidste Natteherberge, de havde været i sammen, maatte have taget for sin. I det han nu løste Klædet op, faldt den forunderlige Talisman i hans Hænder, som Ally havde forvaret der. Ibrahim betragtede den, og da han saa de mange skønne Edelstene, tænkte han: „Vor Tyran er en Elsker af fiieldne og

skønne Stene. Saa skønne, som disse, har jeg endnu ingen seet. Jeg vil lægge dette herlige Klenodie paa hans Seng; det vil fornøie ham, naar han vaagner, og maaskee formilde ham, naar han ikke finder Skindet sammensjætt endnu." Med dette Forsæt gik han hen i Sidehulen, hvor Lokman laae, tog Talismanen, og lagde den paa Troldens blotte Bryst. Derpaa ilede han tilbage, forbandt sin Ben, og gav sig selv til at sje saa længe, til han ikke kunde mere.

Solen var allerede længe opstaaet, men Lokman sov endnu, hvad han aldrig pleiede. Husfain listede sig ind, og fandt ham i den dybeste Slummer. De tvende Venner taltede Forsynet, at det reddede dem endnu fra Misshandlinger. Ibrahim sagde: „Maaskee sover han den hele Dag, og vi have da Tid til at faae vort Arbeide færdigt.“ Nu kappedes de, alt hvad de kunde. Den Eine sjeede, medens den Anden hvilede og hentede Vand og Brød til et Maaltid. Men Natten kom — og de vare endnu ikke færdige.

Saaledes sadde de tre Dage og fire Nætter, og sjeede uafsladelig. Deres Hænder vare blodige og hovne, deres Dine dumme af at stirre. Men de lode ikke Modet falde. En Anelse sagde dem, at det var nødvendigt til deres Livs Lykke, at faae det haarde, sønderrevne Skind atter sammensjætt.

Ligesom Morgenrøden frembrød den fjerde Dag, og spredte sine Straaler ud over Heden, gjorde de begge de sidste Sting. Med Blædestaarer faldt de hinanden om Halsen, og knælede i Morgensolen. „Det er fuldbragt!“ raabte de med Henrykkelse, i det de udstrakte deres Arme mod Himlen.

„Det er fuldbragt!“ hørte de en yndig Stemme sige. De sloge deres Dine op — O, Forundring! Den mørke, fugtige Hule, hvori de nylig stode, var forvandlet til en deilig, lys Grotte. Foran dem stod den skønne Peribanu med sin Stiernekrands og sit Smaragd scepter. „Det er fuldbragt!“ sagde hun venligt smilende. „Seer, hvad I atter have sammensjætt!“ Husfain og Ibrahim betragtede det sammensjættede

Skind, som de endnu holdt i Hænderne. O, Under! Det var det prægtige Guldstof, som Ibrahim engang i Brede havde sønderrevet med Hussains Benstak.

Ibrahim kiendte paa de skønne Træk den venlige Kone igien, som engang var kommen til ham om Natten, og havde bedet ham om Stoffet til sin Datters Bryllup. — „Du maa virkelig give mig det endnu engang til min Datters Bryllup,“ sagde Peribanu; „jeg holder det i Dag, og det skal bruges til et Brudetæppe, hvorpaa hun skal knæle for Allah med sin Brudgom.“ Ibrahim rakte hende Guldstoffet, Peribanu vinkede med sit Scepter, et Forhæng hævede sig — og Ibrahim og Hussain saae deres Børn blomsterkrandsede at knæle ved et Alter for Maanens helige Billed.

Peribanu førte det kiærlige Par til de Gamle, som med Glæde omfavnede deres Børn, og gave dem den faderlige Belsignelse. Hun vinkte, Fieldet revnede, og de saae den unge Konge med Rubinkronen paa sit Hoved, i Purpurkaaben, at ligge bleg som en Dødning paa sit Leie med Talismanen paa sit blotte Bryst. Over hans Hoved brændte en Gravlampe. Han saae listig og underfundig ud endnu i sin dødelige Slummer. — „Sov der til evig Tid!“ raabte Peribanu, i det Hvælvingen atter lukkede sig.

Derpaa holdt den gode Fee det elskende Pares Bryllup. De levede længe og lykkelige i Naturens Skød, som vore første Forældre i Stabellsens unge Dage, og skienkede Efterverdenen deilige Børn, der bleve Stamfædre til en kraftig Slægt mellem Fieldene. Hussain og Ibrahim døde silde, og begrædt af deres Børnebørn. Den gode Fee forlod aldrig Ally og Guldhjndy.

Anmærkninger

af

Udgiveren.

Ally og Gulhyndy, som hidtil ikke har været udgivet særskilt, fremkom første Gang i Januar 1811, i Digtninger af Adam Dehlenschläger, I. I sine to Udgaver af Digterværket lod Dehl. 1835 og 1845 dette Eventyr trykke i en noget forkortet Stikelse, som her nærmest er fulgt. Den Forandring af Tiltalens *J* til *du*, som han foretog i Forkortelsen, er her ogsaa efterfulgt og gennemført paa de ikke saa Steder, som vare overseete.

Den første Udgaves franske Skrivemaade af Ravnene (Haroun, Peribanou, Beloulou) forlod Dehl. i de to senere Udgaver, men gjorde dog en Undtagelse med begge Hovedpersonernes Navne (Ally d. e. den Dødsiede, Gulhindi d. e. den indiske Rose). I sit Indledningsdigt, Side 4, rimer han Gulhyndy paayndig.

Handwritten title or header, possibly "Handwritten" or similar, appearing as a faint, mirrored bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten title or header, possibly "Handwritten" or similar, appearing as a faint, mirrored bleed-through from the reverse side of the page.

Main body of handwritten text, appearing as a faint, mirrored bleed-through from the reverse side of the page. The text is illegible due to its orientation and fading.

