

Digitaliseret af | Digitised by



**DET KGL.
BIBLIOTEK**

Royal Danish Library

Forfatter(e) Author(s):	Hawthorne, Nathanael.; af Nathanael Hawthorne ; oversatte af J. R. Dein.
Titel Title:	<u>Syv Fortællinger</u>
Udgivet år og sted Publication time and place:	Mariebo : Oversætterens Forlag, trykt ved Chr. Jørgensen, 1855
Fysiske størrelse Physical extent:	235 s.

DK

Materialet er fri af ophavsret. Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse. Husk altid at kreditere ophavsmanden.

UK

The work is free of copyright. You can copy, change, distribute or present the work, even for commercial purposes, without asking for permission. Always remember to credit the author.





58, - 94.

DET KONGELIGE BIBLIOTEK
DA 1.-2.S 58 8°



1 1 58 0 8 04340 3

4 Rex







Syv Fortællinger

af

Nathanael Hawthorne.

Oversatte

af

J. R. Dein.

Mariebo.

Oversætterens Forlag. — Trykt ved Chr. Jørgensen.

1855.

Ein Fortränger

Handbuch

Contra

1711



Indhold.

	Side
Den sagtmødige Dreng	1.
Mr. Higginbothams Endeligt	73.
Dr. Heideggers Experiment	103.
Præstens sorte Slør. En Parabel	127.
De prophetiske Malerier	159.
Den ærgjerrige Gjest	193.
Ligklokken til Brylluppet	215.

Inhalts

Einleitung 1
I. Die allgemeine Einleitung 1
II. Die Besondere Einleitung 103
III. Die Besondere Einleitung 135
IV. Die Besondere Einleitung 150
V. Die Besondere Einleitung 181
VI. Die Besondere Einleitung 212

Den sagtmødige Dreng.

Den löfningige Herred.

I Løbet af Aaret 1656 lode adskillige af det
Folket, der kaldes Quækere, sig see i Ny Eng-
land, ledede, som de forsikrede, af Mandens ind-
vortes Kald. Deres Ny som de, der holdt fast
ved mystiske og forkastelige Grundsætninger, var gaaet
forud for dem, af hvilken Grund Puritanerne tid-
ligt bestræbte sig for at banlyse og forebygge den
fremvorende Sects videre Fremtrængen. Men de
Forholdsregler, ved hvilke man havde i Sinde at
rense Landet fra Kjetteriet, vare, omendstjondt
mere end haarde nok, dog aldeles frugtesløse.
Quækerne, der betragtede Forsølgelsen som et gud-
dommeligt Kald til at møde, hvor der var Fare paa
Hærde, gjorde Fordring paa et helligt Mod, der var
ukjendt for selve Puritanerne, som havde undraget sig
Korset ved at skaffe sig en fredelig Udøvelse af

deres Religion i en fjern Ustkrog. Endffjøndt det var en mærkværdig Kjendsgjerning, at hver Nation paa Jorden forkastede de vandrende Enthoufiaster, der udøvede Fred mod alle Mennesker, var det Sted, hvor der berstede den største Ufred og Fare, og derfor i deres Dine det mest onskelige, Provindsen Massachusetts Bay.

De Bøder, Fængselsstraffe og Slag, der saa rundbaandet uddeltes af vore fromme Forfædre — saa stærk var den almindelige Antipathi, at den varede henved hundrede Aar efter at den egenlige Forfølgelse var ophørt — vare Tilløkkelser, der vare ligesaa fristende for Dværerne, som Høilighed, Hæder og Belønning vilde have været for de Verdslygindede. Ethvert europæisk Fartøj bragte nye Ladninger af Secten, der vare begjærlige efter at vise sig som Sandhedsvidner mod den Undertrykkelse, de haabede at komme til at dele; og da Skibsbhederne ved høje Multer bleve afholdte fra at yde dem Overfart, gjorde de lange Omveje gjennem Indianernes Land og viste sig i Provindsen, som forte derhen af en overnaturlig Magt. Deres Enthoufiaste, som næsten steg til Raseri ved den Behandling, de maatte lide,

fremkaldte Handlinger, der ligesaa meget fæede imod
 Sømmelighed som imod en fornuftig Gudsdyrkelse,
 og frembyde en besynderlig Contrast til den rolige
 og satte Opførsel hos deres Troeskæller i vore
 Dage. Mandens Kaldelse, kun hellig for Sjælen,
 og ikke til at bekæmpe med Grunde, hentede fra
 den menneskelige Visdom, blev gjort gjeldende som
 en Undskyldning for de de mest upassende Scener,
 der, abstract taget, vel fortjente en Smule Tug-
 telse med Svøben. Disse Udfæjlsler og de For-
 følgerser, der paa eensgang vare deres Marsag og
 Virkning, vedbleve at tage til, indtil Regeringen
 i Massachusetts Bay i Aaret 1659 lode to Med-
 lemmer af Drækersecten lide Martyrdøden.

En usviftelig Blodplet klæber ved alle deres
 Hænder, som have givet deres Samtykke til denne
 Handling, men en betydelig Andel af dette stræffe-
 lige Ansvar maa hvile paa den Person, som den
 Gang stod i Spidsen for Regeringen. Det var
 en sneverbjertet Mand, som kun havde nydt en
 maadelig Opdragelse, og hans idevarslende Vi-
 gotteri opflammedes og blev fordæveligt ved vold-
 somme og heftige Lidenskaber; han brugte sin Ind-
 flydelse til usømmeligt og uretfærdigt at sætte sin

Willie igjennem med Hensyn til de to Entbonstaa-
 fters Død, og hans hele Dvsforsel imod dem bar
 Bræget af brutal Grusomhed. Dvækerne, hvis
 bevingjerrige Følelser ikke vare mindre dybe, fordi
 de vare uirksomme, mindedes denne Mand og
 hans Fæller i Fremtiden. Denne Sects Historie-
 skriver paastaar, at der formedelst Himlens Brede
 kom en Forhandelse over Landet i Nærheden af
 „den blodige By“ Boston, saa at der ingen Hvede
 vilde groe der, og han ligesom opslaaer sine Pan-
 luner blandt Gravene af deres gamle Forfølgere,
 og opregner triumpherende de Straffedomme,
 der rammede dem paa deres gamle Dage eller i
 Dødstimen. Han fortæller os, at de døde pludse-
 ligt, og voldeligt, og i Raseri; men Intet kan
 overgaae den Haan, hvormed han beretter den
 blodtørstige og grusomme Gouverneurs væmmelige
 Sygdom og „Død af Forraadnelse.“

Afstenen, der fulgte paa den Efteraarssdag, som havde været Vidne til de to Dværeres Martyrdom, vendte en puritansk Nybygger tilbage fra Hovedstaden til den nærliggende Landsby, i hvilken han boede. Luften var kjelig, Himlen klar, og det længe varende Tusmørke blev lysere ved Straalerne af Nymaanen, som for ganske nylig havde viist sig paa Randen af Horizonten. Den Rejsende, en middelaldrende Mand, indsvøbt i en graa, ulden, kippret Kappe, paastyndede sin Gang, da han havde naaet Grændserne af Byen; thi en skummel Strækning af henved fire engelske Mil laae mellem ham og hans Hjem. De lave, straatakte Huse vare i betydelige Mellemrum spredte langs benad Bejen, og da Landskabet først var blevet bebygget for omtrent tredive Aar siden, udgjorde Urstoven en ikke ringe Del i Forvold til det opdyrkede Land. Efteraarsvinden fusede mellem Grenene, hvirvlende Bladene bort af alle Træer, undtagen Naaletræerne, og hylede, som om den beklagede den Udslæggelse, hvortil den selv var Redskabet. Bejen havde hidtil gaaet gjennem de Masser af Skove, der laae nærmest ved Byen, og begyndte just at komme frem paa en aaben

Blet, da den Rejsendes Dren blev hilset af en
 Pyd, der var endnu mere klagende end Binden.
 Det var ligesom Gns Jamren, der er stedt i Nød,
 og den syntes at komme fra et højt og enligt
 Fyrretræ, i Midten af en opryddet, men ikke ind-
 begnet eller dyrket Mark. Punitaneren kunde ikke
 lade være at huske paa, at dette var den selv-
 samme Blet, som for faa Timer siden var bleven
 onsket Dødt over ved Dvæernes Henrettelse, hvis
 Legemer begge to vare blevene kastede i en hurtig
 gravet Kule under det Træ, hvor de havde lidt
 Døden. Han bekæmpede imidlertid den overtroiske
 Frygt, som tilhørte Tidsalderen, og tvang sig til
 at standse og lytte.

„Stemmen synes at tilhøre en Dødelig, ikke
 heller har jeg Marsag til at frygte, om det end
 forholdt sig anderledes“, tænkte han, idet han an-
 strængte sine Dine i det uklare Maaneskien. „Jeg
 synes, at det er ligesom en Lilles Klænk; det
 er maaske et Barn, som er flidt fra sin Moder
 og håndelsesvis er kommet til dette Dødens Sted.
 For min egen Samvittigheds Skyld maa jeg un-
 dersøge, hvorledes denne Sag hænger sammen.“

Han forlod derfor Stien, og gik noget angst

tværs over Marken. Skjøndt den nu var saa øde, var Jorden dog sammentraadt og nedtrampet af de Tusinders Rodtrin, der havde været Vidner til denne Dags Skuespil, hvilke nu Alle havde forladt Stedet og ladet de Døde blive tilbage i deres Gufombed. Den Rejsende naaede omsider Thyretræet, som fra Midten og opad var bedækket med levende Grene, endskjøndt der havde været opreist et Skafot neden under og gjort andre Anstalter til Dødens Bænk. Under dette uhyggelige Træ, hvorom man i den kommende Tid fortalte, at der dryppede Gift ned tilligemed dets Dug, sad den eneste Sorgende over det uskyldig udgydte Blod. Det var en spinkel og tyndt paaklædt lille Dreng, som heldede sit Hoved mod en Høj af frisk opkastet og halv frofsen Jord, og jamrede sig bitterligt, dog i en dampet Tone, som om hans Klager vilde være samme Straf underkastet som Forbrydelser. Puritaneren, hvis Komme Drengen ikke mærkede, lagde sin Haand paa Barnets Skulder, og tiltalte det medlidende.

„Du har valgt et frygteligt Sted til Natteleje, min stakkels Dreng, og det er intet Under, at du græder“, sagde han; „men tør dine Dine,

og sig mig hvor din Moder boer. Jeg lover dig, dersom det ikke er altfor langt borte, at jeg endnu i Aften vil sere dig i hendes Arme."

Drengen havde strax hørt op med at jamre sig, og løstede sine Dine op paa den Fremmede. Det var et blegt Ansigt med klare Dine, vist ikke mere end sex Aar gammelt; men Sorg, Frygt og Mangel havde ødelagt meget af dets barnlige Udtryk. Ved at see Drengens bange Stirren og ved at føle, hvorledes han skjelve under hans Haand, bestræbte Puritaneren sig for at opmuntre ham.

"Nej, dersom det var min Hensigt at gjøre dig Fortrød, lille Gut, vilde jeg gjøre bedst i at lade dig blive her. Hvad! Du er ikke bange for at sidde under Galgen paa en nylig opkastet Grav, og alligevel skjelver du ved en Vens Berørelse. Tag Mod til dig, Parn, og sig mig dit Navn og hvor du har dit Hjem?"

"Ben", svarede den lille Dreng med en sød, skjøndt bævende Stemme, "man kalder mig Abraham, og mit Hjem er her."

Det blege, ujordiske Ansigt, disse Dine, der syntes at smelte sammen med Waanestinet, den søde, luftige Stemme og det udenlandiske Navn,

bragte næsten Puritaneren til at troe, at Drengen virkelig var et Bæsen, som var gaaet frem af den Grav, hvorpaa han sad. Men da han havde bemærket, at Synet holdt Stand imod en kort Bøn, som han fremsagde ved sig selv, og ved at buske paa, at den Aam, han havde berørt, var som en anden Levendes, kom han til en mere fornuftig Gissning. „Det stakkels Barn er forvirret i Hovedet“, tænkte han, „men dets Ord ere i Sandhed frygtelige paa et Sted, som dette.“ Han talte derpaa med en indsmigrende Stemme, i den Hensigt at rette sig efter Barnets Phantasier.

„Dit Hjem vil neppe være hyggeligt, Abraham, denne kolde Efteraarssnat, og jeg er bange for, at du kun daarligt er forsynet med Mad. Jeg skynder mig hjem til en varm Aitensmad og til en varm Seng, og hvis du vil følge med mig, skal du dele begge med mig.“

„Jeg takker dig, Ben, men skøndt jeg er sulten og ryster af Kulde, ønsker du dog hverken at give mig Mad eller Hæst“, svarede Drengen i den rolige Tone, som Fortvivlelsen havde lært ham, hvor ung han end var. „Min Fader hørte til det Folkesæd, som alle Mennesker hade. De

have lagt ham under denne Hob Jord, og her er mit Hjem."

Puritaneren, som havde greben den lille Ibrahim's Haand, slap den, som om han havde rørt ved et væmmeligt Kryb. Men han besad et medlidende Hjerter, som end ikke religiøse Fordomme kunde gjøre til Sten.

"Gud forbyde, at jeg skulde overlade dette Barn til selv for at omkomme, hvorvel det nedstammer fra den forbandede Sect", sagde han ved sig selv. "Udspringe vi ikke Alle fra en ond Rod? Gre vi ikke Alle i Mørket indtil Lyset skinner paa os? Han skal ikke vansmægte, hverken paa Legemet, eller, dersom Ven og Lærdom kan være til Nytte for ham, paa Sjælen." Han talte derpaa venligt til Ibrahim, som atter havde skjult sit Ansigt i Gravens kede Jord. "Var enhver Dor i Landet lukket for dig, mit Barn, siden du har maattet draage til denne vanbellige Blet?"

"De jøge mig bort fra Sængslet, da de førte min Fader herhid", sagde Drengen, "og jeg stod langt borte og holdt Dje med Holkestimlen, og da de Alle vare borte, kom jeg hid, og fandt blot denne Grav. Jeg veed, at min Fader slumrer

her, og jeg sagde til mig selv: Dette skal være mit Hjem."

"Nej, Barn, nej, ikke saa længe jeg har et Lag over mit Hoved eller en Bid at dele med dig!" udbrod Puritaneren, hvis Deltagelse nu var stegen til det Højeste. "Staae op og følg med mig, og frygt ikke for, at der skal vedersfares dig noget Ondt."

Drengen græd paany, og klyngede sig tæt til denne Klump Jord, som om det kolde Hjerter under den var varmere for ham end noget andet i et levende Menneskebryst. Den Rejsende vedblev imidlertid at gjøre ham kjerlige Forestillinger og syntes til en vis Grad at vinde hans Tillid, saa at han omsider rejste sig. Men hans spinkle Lemmer rystede af Mæthed, hans lille Hoved blev spimmelt, og han lænede sig imod Dødens Træ for at finde en Støtte.

"Min stakkels Dreng, er du saa svag?" sagde Puritaneren. "Hvor længe er det siden du har spist?"

"Jeg spiste og drak af min Faders Brød og Vand i Fængslet", svarede Albrahim; "men de gavede ham Intet hverken i Gaar eller i Dag, da

de saade, at han havde spist nok for at bringe ham til hans Rejsses Ende. Bryd dig ikke om min Sult, gode Ven, thi jeg har sultet mange Gange før."

Den Rejsfende tog Børnet paa sin Arm, og prøbte sin Kappe omkring det, medens Hjertet i ham oprørtes af Skam og Brede mod den vilkaarlige Grusomhed hos Redskaberne for denne Forsølgelse. I hans Tølelsers vaagnende Varme besluttede han, at han under ingen Omstændighed vilde forlade det stakkels lille forsvarløse Væsen, som Himlen havde anbeforet til hans Omsorg. Med denne Beslutning forlod han det forbandede Sted, og slog atter ind paa den Sti, som førte til Hjemmet, og hvorfra Børnets Klynken havde kaldt ham. Den lette og ubevægelige Byrde sanked ham neppe i hans Gang, og han saae snart Skinnet af Ilden gennem Vinduerne i Huset, hvilket han, der var fodi i et fjernt Jordstrøg, havde opført i Bestens vilde, udbrædede Gane. Det var omgivet af et betydeligt Areal dyrket Jord, og Baaningen var beliggende i Læ af en skovklædt Høj, hvor den syntes at være krøben hen for at finde Beskyttelse.

„See i Vejret, Værn“, sagde Puritaneren til Abraham, hvis matte Hoved var sunken ned paa hans Skulder, „der er vort Hjem.“

Ved Ordet „Hjem“ joer der en Gysen gennem Værnet, men det vedblev at tie. Nogle saa Djeblike derefter stode de ved Husdøren, paa hvilken Gjeren bankede; thi i dette tidlige Tidsrum, da de Vilde overalt slakkede omkring i Nærheden af Nybyggerne, vare Laase og Bolte uomgængelig nødvendige til en Poligs Sikkerhed. Denne Opfordring blev besvaret af en Slave, et grovsladt Exemplar af Dienestekheden med flove Ansigtstræk, som, efterat han havde bemærket, at det var hans Herre, der bankede, luffede Døren op, og holdt en blussende Bakkell af knastet Tyrretræk frem, for at lyse ham ind. Længere tilbage i Gangen opdagede man ved det røde Skær en matroneagtig Kone, men ingen lille Børnesklok kom springende frem for at byde deres Fader velkommen ved hans Hjemkomst. I det Puritaneren traadte ind, slog han sin Kappe til Side og viste Konen Abrahams Ansigt.

„Dorothy, her er en lille Forstkudt, som Forsynet har givet i vore Hænder“, sagde han. „Vær

god imod ham, som om han kunde være een af disse Kjere, der ere vandrede bort fra os."

"Hvad er det for en lille bleg og klarøjet Dreng, Tobias?" spurgte hun; "er det En, som de vilde Folk fra de vildsomme Egne have røvet fra en eller anden christen Moder?"

"Nej, Dorothy, dette stakkels Barn er ingen Fange fra de vildsomme Egne", svarede han. "Den hedenste Vilde vilde have givet ham at spise af sin sparsomme Føde og ladet ham drikke af sit Virketræs Bæger; men christne Mennesker have, af, desværre! stød ham bort for at døe."

Derpaa fortalte han hende, hvorledes han havde fundet ham under Galgen paa hans Faders Grav, og hvorledes hans Hjerte havde onsporet ham, ligesom det var en indre Stemme, der talte, til at tage den lille Forstkudte hjem med sig, og være god imod ham. Han udtalte sin Beslutning at føde og klæde ham, som om det kunde være hans eget Barn, og at yde ham den Undervisning, som kunde modvirke de skadelige Wildfarelser, der hidtil vare indprentede i Barnets Sjæl. Dorothy var begavet med en endnu liv-

ligere Kælsomhed, end hendes Mand, og hun bifaldt Alt hvad han havde gjort eller vilde gøre.

„Er din Moder levende, mit kjære Barn?“ spurgte hun.

Taarerne fremstrømmede af hans fulde Hjerter, da han prøvede paa at svare; men omstøder begreb Dorotby dog, at han havde en Moder, der, ligesom de øvrige af hendes Sect, var en forfulgt Vandrer. Hun var for kort Tid siden bragt ud af Fængslet, ført ud i det ubeboede Bildnis og overladt til sig selv for at omkomme af Sult eller fortæres af de vilde Dyr. Dette var ikke nogen ualmindelig Fremgangsmaade for at blive af med Dværkerne, og disse pleiede at gøre sig til af, at Orkenens Beboere vare mere gjestfrie imod dem, end de civiliserede Mennesker.

„Vær ikke bange, lille Dreng, du skal ikke komme til at savne en Moder, og det en god Moder“, sagde Dorotby, da hun havde faaet denne Underretning. „Afstør dine Taarer, Abraham, og vær mit Barn, ligesom jeg vil være din Moder.“

Den gode Kone redte den lille Seng, ud af hvilken hendes egne Børn, det ene efter det andet, var blevet baaret bort til et andet Hvilested.

Førend Abraham vilde beqvemme sig til at afbenytte den, knælede han ned, og da Dorothy lyttede til hans ensfoldige og rørende Bøn, undrede hun sig over, hvorledes de Forældre, der havde lært ham den, kunde være blevne kjendt værdig til Døden. Da Drengen var falden i Søvn, bøjede hun sig over hans bleje og sjælsfulde Ansigt, trykkede et Kys paa hans hvide Pande, traadte Sengklæderne op omkring hans Hals, og gik derfra med en tungsindig Glæde i sit Hjerte.

Tobias Pearson hørte ikke til de første Udvandrere fra Moderlandet. Han var bleven i England i de første Aar af Borgerkrigen, i hvilken han havde havt sin Andel som Cornet ved Dragonerne under Cromwell. Men da hans Anførers ærgjerrige Planer begyndte at udfolde dem, forlod han Parlamentets Armee, og søgte et Tilflugtssted fra Kampen, som ikke længer var hellig blandt Folk af hans egen Troesbekjendelse i Colonien Massachusetts. En mere verdslig Betragtning øvede maaske ogsaa sin Indflydelse for at drage ham didhen; thi Ny-England frembød Fordele for Mænd, som ikke sadde i glimrende Kaar, lige saa vel som for misfornøjede Pietister, o

det var hidtil faldet Pearson vanskeligt at sørge for Kone og en stærkt tiltagende Familie. Disse mindre rene Bevæggrunde, som man forudsatte, vare de mere bigotte Puritanere tilbøjelige til at tilskrive alle hans Værns Død, for hvis jordiske Velvære Faderen havde været altfor ængstelig beskymret. De havde forladt deres Fødeland saa blomstrende som Roser, og ligesom Roser vare de visnede i en fremmed Jordbund. Disse Ransagere af Forsynets Veje, som havde dømt deres Broder, og tilskrevet ham selv Skylden for hans huslige Sorger formedelst hans Synder, vare ikke mere barmhjertige, da de saae ham og Dorothy gjøre sig Umage for at udfylde Savnet i deres Hjerter ved at antage sig et Barn af den forbandede Sect. Ikke heller undlode de at tilkjendegive Tobias deres Misfornejelse; men denne pegede blot hen paa den lille, stille, elskværdige Dreng, hvis Ydre og hele Adfærd virkelig vare saa kraftige Bevisgrunde, som der vel muligt kunde føres til hans Gunst. Selv hans Skønhed og indtagende Væsen frembragte imidlertid ofte en Virkning, der endte med at blive yderlig ufordelagtig for ham; thi naar den ydre Skæl om disse

Bigottes Jernhjerter var bleven blodgjort og igjen haard, paastode de, at ingen naturlig Aarsag kunde have frembragt en saadan Virkning paa dem.

Deres Antipathi mod den stakkels Dreng blev ogsaa foreget ved det uheldige Udfald af nogle theologiske Discussioner, ved hvilke man søgte at overbevise ham om hans Sects Bildfarelser. Det er vel sandt, at Ibrahim ikke var nogen dygtig Disputator; men Hølelsen af hans Religions Sandhed var stærk hos ham som Instinct, og han kunde hverken loffes eller nodes til at vige af fra den Tro, som hans Fader var gaaet i Døden for. Barnets Beskyttere maatte i rigt Maal dele den Misnøje, som denne haardnakkede Bedhængen opvakte, for saavidt som Tobias og Dorothy meget fort efter bleve Gjenstanden for en meget bitter Slags Forfølgelse, nemlig ved den asmaalte Høflighed hos mangen Ven, som de satte Pris paa. Folk i Almindelighed gav deres Mening tydeligere tilkjende. Pearson var en Mand af nogen Betydning, da han var Repræsentant i Commune-raadet og Lieutenant ved Militzen; men der var ikke gaaet en Maaned hen, efterat han havde antaget sig Ibrahim, førend man baade hyskede og

hujede af ham. Engang da han gik gjennem en ensom Skovstrækning, hørte han endogsaa Stemmen af en eller anden usynlig Talende, der raabte højt: „Hvad skal der gøres ved den Grafaldne? See! Svøben er knyttet til ham, ja, Svøben med de ni Strengte, og hver Streng med tre Knuder!“ Disse Hornærmelser opbragte Pearson i Djæbliffet; de trængte ogsaa ind i hans Hjerte og bleve umærkelige, men mægtige Medskabere til at føre ham mod et Maal, hvorom hans lønligste Tanker endnu ikke havde tilhyldet ham.

Den anden Sabbath efter at Abraham var blevet et Lem af deres Familie, ansaae Pearson og hans Kone det for passende, at han medte med dem ved den offentlige Gudstjeneste. De havde forberedt dem paa nogen Modsigelse fra Drengens Side mod denne Handling; men han gjorde i Stilhed Anstalter til at følge med, og var til den bestemte Tid iført den Sørgedragt, som Dorothy havde gjort i Stand til ham. Da Sognet dengang, og i mange paafølgende Aar,

ikke var forsynet med nogen Klokke, blev Signalet til Gudstjenestens Begyndelse givet ved at slaae paa Tromme. Ved den første Lyd af dennes Kalden til Stedet for hellige og fredelige Tanker, begave Tobias og Dorothy sig paa Vejen, hver af dem holdende en af lille Abrahams Hænder, ligesom to Forældre, der ere lænkede sammen ved deres Kjærligheds Barm. Paa Fodstien gjennem den bladløse Skov bleve de indhentede af mange Personer af deres Bekjendtskab, som alle stode dem og gif dem forbi ved at gaae paa den anden Side af Vejen; men en alvorligere Prøve ventede deres Standhaftighed, da de stege ned af Højen og nærmede dem det usmykkede og af Fyrretræ opførte Bedehus. Rundt omkring Døren, hvorfra Trommeslageren vedblev at udsende sin tordnende Opfordring, var opstillet en frygtelig Bhalant, i hvilken man talte nogle af de ældste Medlemmer af Menigheden, mange af de middelaldrende og næsten alle de yngre Mandspersoner. Det holdt haardt for Pearson at udbolde deres forenede og misbilligende Blik, men Dorothy, hvis Sind var anderledes beskaffent, drog blot Drengen nærmere til sig, og vakkede ikke det Mindste i hendes Gang.

Da de traadte ind ad Døren hørte de godt Forsamlingens fremmumlede Bølelser, og da de smaa Børns haanende Stemmer besmittede Abrahams Dren, græd han.

Forsamlingshusets Udseende indvendig var simpelt. Det lave Loft, de ukalkede Vægge, det nøgne Træværk og den usmykkede Prædikestol, frembød ikke Noget, der skulde oprække Andagt, hvilken, uden saadanne ydre Hjælpeidler, ofte bliver liggende skjult i Hjertet. Bygningens Gulv var optaget af Rækker af lange, hyndelose Bænke, som traadte i Stedet for Stole, og det brede Skib dannede en Adskillelse mellem Kjønnene, hvilket ikke turde passeres af Andre end Børn under en vis Alder.

Pearson og Dorothy skiltes ad ved Døren til Forsamlingshuset, og da Abraham befandt sig i Barnealderen, blev han holdt under den Sidstes Opstigt. De rynkede Matroner indsvøbte dem i deres smudsige Kaaber, da han gik dem forbi; selv Pigerne med de milde Træk syntes at frygte for Smitte, og mangen alvorlig gammel Mand rejste sig op og kastede sit frastødende Blik paa den sagtmodige Dren, som om det Hellige blev

besmittet ved hans Nærværelse. Han var en vundig, himmelsk Skabning, der havde forvildet sig fra sit Hjem, og alle Beboerne af denne usle Verden tillukkede deres urene Hjerter for ham, trak deres jordisk-beplettede Klædebon tilbage fra han Berørelse og sagde: „Vi ere renere end du.“

Abraham, der havde taget Plads ved Siden af sin Adoptiv-Moder og holdt hende fast i Haanden, viste en alvorlig og sammelig Opførsel, som godt kunde anstaae en Person af moden Smag og Dannelse, naar han befinder sig i et Tempel, der er helliget til en eller anden Dyrkelse, som han ikke anerkjender, men føler sig forpligtet til at respectere. Gudstjenesten var imidlertid endnu ikke begyndt, da Drengens Opmærksomhed blev fængslet af en Begivenhed, der tilsyneladende var af saare liden Interesse. En Kvinde, hvis Ansigt var bedækket af en Hætte og en Raabe, hvori hendes Figur var rent skjult, skied langsomt op ad det brede Skib og tog Plads paa den forreste Bænk. Abrahams blege Ansigtsfarve verlede, hans Nerver sitrede, han var ikke i Stand til at vende sine Øjne fra den formummede Kvinde.

Da Indledningsbønnen og Psalmen vare

forbi, rejste Præsten sig, og begyndte Prædikenen, efter at han havde vendt Timeglasfæt, som stod ved Siden af den store Bibel. Han var en temmelig bedaget Mand med et blegt, magert Ansigt, og hans graa Haar vare bedækkede med en sort Slojls Galor. I sine yngre Dage havde han selv af egen Erfaring af Erkebiskop Laud lært at kjende hvad Forsølgelse vil sige, og han var nu ikke opfat paa at glemme den Lærdom, som han dengang havde knurret saa stærkt over. Han bragte det tit omhandlede Thema om Dwaerne paa Bane, gav en Skizze af denne Sects Historie og en Beskrivelse af deres Læresætninger, i hvilken Uvrigelserne fra Sandheden vare fremherskende og Fordomme forvanskede det, som bar Sandhedens Bræg. Han gjorde Hentybning til de nyligtagne Forholdsregler der i Provindsen, og advarede sine Tilhørere af svagere Mandseener til at drage den retfærdige Strengthed i Tvivl, som gudsfrygtige Dvirigheds personer omfider havde været nødte til at bringe i Udøvelse. Han talte om Farerne ved at vise Medlidenhed, i nogle Tilfælde en rosværdig og christelig Dyd, men uanvendelig paa denne skadelige Sect. Han bemærkede, at saa stor

var deres djævelske Halsstarrighed i Bildfarelsen, at endogsaa de smaa Børn, Pattedglutterne, vare forhærdede og forstøffede Kjettere. Han paaftod, at Ingen uden Himlens særdeles Kald skulde forsøge paa deres Omvendelse, for at han ikke, medens han strakte sin Haand ud for at drage ham op af Afgrunden, selv skulde blive styrtet ned i dens dybeste Svælg.

Den anden Times Sand befandt sig for største Delen i den nederste Halvdel af Glæset da Tiden var endt. En Misfaldsmumlen hertes, og efterat Præsten havde opgivet en Psalme, indtog han sin Plads med megen Selvtillfredsbed, og bestræbte sig for at læse Virkningen af sin Veltalenhed paa Folks Ansigter. Men imedens Stemmer fra alle Kanter af Huset forberedte dem paa at synge, indtraf der en Scene, som, om den end ikke var meget usædvanlig i det Tidrum der i Provindsen, dog hidindtil havde været ukjendt i Sognet.

Den formummede Kvindeskikkelse, der lige til dette Djeblik havde siddet ubevægelig i den forreste Række af Tilhørerne, rejste sig nu og gik op ad Trinene til Prædikestolen med langsomme, mæje-

stættiske og faste Skridt. Den begyndende Harmonies dampede Toner bleve kvalte, og Bræsten sad i maaløs og næsten angstelig Forbauselse, medens hun luffede Døren op og nærmede sig den indviiede Pult, hvorfra der for nylig var udtordnet Forbandelser. Hun skilte sig nu ved sin Kaabe og Hætte, og viste sig i den selsomste Baaklædning. En uformelig Robe blev holdt sammen om Livet ved Hjælp af en Strikke med Knuder, hendes ravn sorte Haar faldt ned over hendes Skuldre, men dets Sortbed blev besmittet ved blege Striber af Afte, som hun havde stroet paa sit Hoved. Hendes Djenbryn, der vare mørke og skarpt tegnede, forøgede et Ansigts dødelige Blegbed, der, udtæret af Mangel, og vildt af Begjæstring og overordenlige Sorger, ikke længer bar noget Præg af tidligere Skjønbed. Denne Skikkelse stod og stirrede alvorlig paa Forsamlingen, og der hørtes ikke en Lyd eller saaes nogen Bevægelse, undtagen en let Gysen, som Enhver bemærkede hos sin Nabo, men neppe var sig selv bevidst. Omfider talte hun, da Manden kom over hende, i Begyndelsen med en sagte Stemme, og ikke altid saaledes, at det kunde forstaaes. Hendes Tale bar Bidnes-

byrd om en Indbildningskraft, der haablost havde besnæret hendes Fornuft; den var en vidisvævende og uforstaaelig Rhapsodi, som imidlertid syntes at udsprede sin egen Atmosfære om Tilhørernes Sjæl, og at røre deres Hølelser ved en eller anden Kraft, der ikke stod i nogen Forbindelse med Ordene. Giterhaanden som hun gik videre, saaes undertiden skjønne, men taagede Billeder, ligesom flinnende Gjenstande, der bevæge sig i en muddret Flod, eller en mægtig og ejendommelig udtrykt Idee dukkede frem, og med Et greb Forstanden eller Hjertet. Men hendes ujordiske Veltalenheds Strøm ledede hende snart hen paa de Forsølgelser, hendes Sect var underkastet, og derfra var der kun et kort Skridt til hendes egne Sorger. Hun var naturligtvis en Kvinde med mægtige Lidenskaber, og Had og Hævnsyge indhyllede dem nu i Fromhedens Klædebon; hendes Tales Charakter var forandret, hendes Billeder bleve skarpe i al deres Vildhed, og hendes Beskyldninger fik en næsten djævelsk Bitterhed.

„Gouverneuren og hans mægtige Mand“, sagde hun, „ere komne sammen, have holdt Raad mellem sig og sigte: „Hvad skulle vi gjøre imod

dette Folk — ja, mod dette Folk, der er kommet
 til dette Land for at bringe vor Uredelighed til
 at rødme?" " Og see, Djævelen traadte ind i
 Raadsforsamlingsværelse i en lam Mand's Pignelse
 af lav Væxt, i mørkt Klædebon, med et skummelt
 og fordrejet Ansyn, og sunklende, nedslagne Øjne.
 Og han stod midt iblandt Styrrerne, ja, han gik
 til og fra, bydskende til Enhver, og hver Mand
 laante ham sit Øre; thi hans Ord er „ihjelslaaer,
 ihjelslaaer!" Men jeg siger Guder: Ve over dem,
 som ihjelslaae! Ve over dem, som udose de Hel-
 liges Blod! Ve over dem, som have ihjelslaaet
 Husbonden, og udstødt BARNET, det omme BARN,
 at det maa vandre hjemløst, forsultet og forfros-
 set omkring indtil Døden, og have ladet Moderen
 i Live i deres milde Barmhjertigheds Grubhed!
 Ve over dem saalange de leve! forbandet være de
 i deres Hjerters Fryd og Glæde! Ve over dem
 i deres Dødstime, hvad enten den kommer hurtig
 med Blod og Bold eller efter lang og vedholdende
 Pine! Ve over dem i den mørke Polig, i Gra-
 vens Raadenhed, naar Børnenes Børn skulle be-
 spytte deres Fædres Aske! Ve, ve, ve paa Tom-
 mens Dag, naar alle de forfulgte og alle de

Abjelslagne i dette blodige Land, og Faderen, og Moderen, og Barnet skulle vogte paa dem en Dag, da de ikke kunne undslippe dem! Ordets Afkom, Ordets Afkom, I, hvis Hjertes bevæges af en Kraft, som I endnu ikke kjende, rejser Eder, toer dette uskyldige Blod af Eders Hænder! Op! løfter Eders Stemmer, I Udvalgte, raaber højt, og nedkalder med mig Forsmædelsen og Dommen!"

Efter saaledes at have givet Dndstabsjuldheden Luft, som hun med Urette ansaae for Inspiration, taug Taleren. Hendes Stemme aflestes af adskillige Kvinders hysteriske Skrig, men Forsamlingens Bølelser i Almindelighed var ikke bleven revet med af hendes Tales Flugt. De vare som forstenede, ligesom de vare løbne paa Grund midt i en rivende Strøm, som bedøvede dem ved sin Brusen, men ikke var i Stand til at føre dem med sig. Den Geistlige, der hidtil ikke havde formaaet at forjage Usurpatoren fra hans Brædifestol undtagen ved fysisk Magt, taltale hende nu i en Tone fuld af retfærdig Harm og retmæssig Myn- dighed.

„Kvinde, gaae ned fra det hellige Sted, som du vanhelliger“, sagde han. „Det er til Herrens

Hus at du er kommen for at udgyde dit Hjertes Urenhed og Djævelens Inspiration? Gaae ned, og huff vel paa, at Dødsdommen svæver over dit Hoved, ja, og den skal bringes i Udførelse, var det end blot for denne Dags Gjærning."

"Jeg gaaer, Ven, jeg gaaer; thi Stemmen er kommen til Orde", svarede hun i en nedtrykt, ja endogsaa mild Tone. "Jeg har udført min Sendelse til dig og dit Folk. Lon mig kun med Vidsteflag, Fængsel eller Død, som det maa blive Gder tilladt."

Den udtømte Lidenskabs Slaphed bevirkede, at hendes Skridt vaklede, da hun gik ned af Trappen til Prædikestolen. Folk gik imidlertid frem og tilbage paa Gulvet, hviskende indbyrdes og fastende skjæve Blik til den ubudne Gjest. Mange af dem gjenkjendte nu i hende den Kvinde, som havde angrebet Gouverneuren i et voldsomt Sprog, da han passerede forbi Vinduet af hendes Fængsel; de vidste ogsaa, at hun var dømt til at lide Døden, og blot havde undgaaet den ved en ufri-villig Banlysning i Orkenen. Det nye Anfald, hvorved hun havde fremstjundet sin Skjebne, syntes at gjøre yderligere Overbærenhed umulig, og en

Gentleman i militair Dragt, tilligemed en svær Mand af underordnet Rang, nærmede sig Døren til Forsamlingshuset og oppebiede hendes Komme. Neppe havde hendes Fødder imidlertid betraadt Gulvet, førend der indtraf et ganske uventet Skue-spil. I dette Farens Øjeblik for hende, da hvert Øje udspyede Død, banede en lille frygtsom Dreng sig Vej og slyngede sine Arme om sin Moder.

„Jeg er her, Moder — det er mig, og jeg vil følge med dig i Fængsel“, udbød han.

Hun stirrede paa ham med et tvivlende og næsten ængsteligt Udtryk; thi hun vidste, at Drengen var jaget bort, for at han skulde omkomme, og hun havde ikke baabet at see hans Ansigt igjen. Hun frygtede maaske, at det blot skulde være eet af disse lykkelige Syner, der saa ofte havde skuffet hendes ophidsede Indbildningskraft i Dikenen eller i Fængslet. Men da hun følte hans varme Haand inden i hendes egen og hørte den barnlige Kjærligheds Beltalenbed, begyndte hun at fornemme, at hun dog var Moder.

„Betsignet være du, min Søn!“ hulkede hun. „Mit Hjerte var fortørret, ja, dødt med dig og med din Fader, og nu hopper det i mig, som i

det første Djeblik, da jeg trykkede dig til min Barm."

Hun knælede ned og omfavnede ham atter og atter, medens Glæden, som ikke kunde finde Ord, skaffede sig Luft i afbrudte Udtryk, ligesom Bobler stige til Vejrs for at forsvinde paa Overfladen af en dyb Kilde. De forbigangne Aars Sorger og den truende Fare, der var nær, kastede ingen Skygge paa dette flygtige Moments Glæde. Snart saae imidlertid de Tilstedeværende en Forandring paa hendes Ansigt, da Bevidstheden om hendes kummerfulde Tilstand vendte tilbage, og Bekymringen gav den Taarekilde nyt Tillob, som Glæden havde aabnet. Ved de Ord, hun udtrede, syntes det, at Hengivelsen til den naturlige Kjærlighed indgød hendes Sjæl en øjeblikkelig Døelse af hendes Bildfarelser, og lod hende fornemme, hvor langt hun var afvegen fra Pligten ved at følge en vild Fanatismes Indskydelse.

"I en sorgfuld Time er du vendt tilbage til mig, stakkels Dreng", sagde hun, "thi din Moders Sti er bleven mørkere og mørkere, efterhaanden som den er gaaet videre, indtil Enden derpaa nu er Døden. Søn, Søn, jeg har taaren dig paa

mine Arme, da mine Ben vaklede under mig, og jeg har nærret dig med den Føde, som jeg var nærved at vanskægte efter, og dog har jeg kun slet opfyldt en Moders Pligt imod dig her i Livet, og nu efterlader jeg dig ingen anden Arvelod end Sorg og Skam. Du vil gaae søgende gjennem Verden og finde Alles Hjerter lukkede for dig, og deres milde Bøjelse vendes til Bitterhed for min Skyld. Mit Barn, mit Barn, hvor mangen Kval venter ikke din sagtmodige Aand, og jeg er Skyld i Alt!"

Hun skjulte sit Ansigt paa Abrahams Hoved, og hendes lange, ravn sorte Haar, der var plettet af den Aske, hun i sin Sorg havde bestrøet det med, faldt ned omkring ham som et Slør. En dampet og afbrudt Stonnen var det Sprog hendes Hjerter talte i sin Angst, og det undlod ikke at oppække Manges Medfølelse, som misforstode denne deres ufrivillige Tyd og ansaae den for en Synd. I den tvindelige Afdeling af Huset hørtes lydligere Suk, og hver Mand, som var Fader, foer med Haanden over Djene. Tobias Bearson var bevæget og urolig, men en vis Bøjelse, ligesom Bevidstheden om Brøde, nedtrykte ham,

faa at han ikke kunde staae frem og tilbyde sig at være Barnets Beskytter. Dorothy havde imidlertid passet paa sin Egteskælles Dine. Hendes Sind var frit for den Indflydelse, der havde begyndt at paavirke hans, og hun nærmede sig Drækerinden, og tiltalte hende i hele Forsamlingens Vaaber.

„Kremmede, anbetroe denne Dreng til mig, og jeg vil være hans Moder“, sagde hun og tog Abrahams Haand. „Forsynet har ligesvem udpeget min Egteskælle til at beskytte ham, og han har spist ved vort Bord og boet under vort Tag nu i mange Dage indtil vore Hjerter ere vorede fast til hans. Overlad det kjerlige Barn til os, og vær rolig med Hensyn til Barnets Belsærd.“

Drækerinden reiste sig op, men trak Drengen tættere til sig, medens hun saae Dorothy alvorligt ind i Ansigtet. Hendes milde, men tungfindige Træk, og nettede, matroneagtige Dragt stemte godt sammen, og dannede ligesom et Digt om Arnestedets Bøest. Selvbehendes Udortes viste, at hun var ulastelig, saa vidt som nogen Todelia kan være det, for Gud og Mennesker, medens Sværmerinden i hendes Sækkelærreds Robe og Peltet af det med

Knuder besatte Neb, ligejaa aabenbart havde overtraadt Pligterne mod dette og det tilkommende Liv, ved udelukkende at sætte sin Dymærksomhed til det sidste. De to Kvinder, hver holdende een af Abrahams Hænder, dannede en practiff Allegori; det var fornuftig Fromhed og utojlet Fanatisme, der strede om Herredømmet i et ungt Hjerte.

„Du tilhører ikke vort Folk“, sagde Dvækerinden bedrovet.

„Nej, vi ere ikke af Gders Folk“, svarede Dorothy; „men vi ere Christne og see op til den samme Himmel, som I. Tvivl ikke paa, at De der skal møde Deres Dreng, dersom der er Belsignelse med vor kjerlige og bonfaldende Vejledning af ham. Tidhen, stoler jeg paa, at mine egne Børn ere dragne forud for mig; thi ogsaa jeg har været Moder; jeg er det ikke længer“, tilføjede hun med bærende Stemme, „og Deres Søn vil nyde min fulde Omhu.“

„Men ville I lede ham paa den Sti, som hans Forældre have betraadt?“ spurgte Dvækerinden. „Kunne I lære ham den opklarende Tro, som hans Fader er død for, og for hvilken jeg, ja, selv jeg, snart vil blive en uværdig Martyr?“

Drengen er bleven døbt i Blod; ville I holde Mærket friskt og rødt paa hans Bænde?"

"Jeg vil ikke bedrage Dem", svarede Dorothy. "Derfor Deres Barn bliver vort Barn, maae vi opdrage ham i den Lærdom, som Himlen har indblæst os; vi maae bede vor egen Troes Venner for ham; vi maae handle imod ham efter vor egen Samvittighed, og ikke efter Deres. Handlede vi anderledes, vilde vi misbruge Deres Tillid, selv ved at føje os efter Deres Duffer."

Moderen saae ned paa Drengen med et sorgmodigt Ansyn, dervaa vendte hun Øjnene mod Himlen. Hun syntes at bede inderligt, og hendes Sjælekamp var tydelig.

"Men", sagde hun omsider til Dorothy, "jeg tvivler ikke paa, at min Son vil modtage al jordisk Ombed af dine Hænder. Ja, jeg vil troe, at endog saa dit ufuldkomne Lys vil kunne vejlede ham til en bedre Verden; thi sikkerligen er du paa Vejen didhen. Men du har talt om en Husbonde. Staaer han imellem denne Mæsse Folk? Lad ham træde frem; thi jeg maa vide, hvem jeg anbetroer min kostelige Skat."

Hun vendte Ansigtet mod de mandlige Til-

hørere, og efter et Øjeblikks Tøven traadte Tobias Pearson frem af Skaren. Dværkerinden betragtede den Dragt, som beregnede hans militaire Værdighed, og rystede paa Hovedet; men derpaa iagttog hun den betænksomme Mine; Djuene, der kæmpede med hendes egne, og overvandttes; Farven, som kom og gik, og ikke kunde finde noget blivende Sted. Som hun saaledes stod og stirrede, udbredte der sig en lidet lystelig Glæde over hendes Træk, ligesom Solskinnet bliver melancholisk at betragte, naar det hviler paa et øde Sted. Hendes Læber bevægede sig uden at hun sagde et Ord, men omsider talte hun.

„Jeg hører det, jeg hører det. Stemmen taler inden i mig og siger: „Forlad dit Barn, Catharina, thi hans Sted er her, og drag didhen, hvor jeg har andet Arbejde for dig. Senderriv de naturlige Tilbøjeligheders Baand, forstærk din Kjerlighed, og viid, at den evige Visdom i alle disse Ting har sit Formaal for Dje.“ Jeg gaaer, Venner, jeg gaaer. Tag I mit Barn, min kostelige Juvel. Jeg gaaer didhen, stolende paa, at Alt vil blive godt, og at der selv for dette Barns Hænder vil være Arbejde i din BINGAARD.“

Hun knælte ned og blydskede til Abraham, som først stred imod og klyngede sig til sin Moder med Hulken og Taarer, men forholdt sig rolig, da hun havde kysset ham paa Kinderne og rejst sig op. Efterat hun havde holdt sine Hænder over Hovedet i indvortes Bøn, var hun færdig til at gaae.

„Farvel, Venner i min dybe Nød“, saade hun til Pearson og hans Kone, „den gode Gjerning, I have vist imod mig, er en Skat, som er bevaret i Himlen, for at blive gjengjeldt Gder tusindfold herester. Og Farvel, I, mine Sjender, hvem det ikke er forundt at krumme saa meget som et Haar paa mit Hoved, eller at standse mine Skridt blot et Djeblik. Tager er kommen, da I skulle anraabe mig for at vidne for Gder om denne ene ikke begaaede Synd, og jeg skal staae op og svare dertil.“

Hun rettede sine Skridt mod Døren, og de Mænd, som havde stillet dem op her, trak sig tilbage og lode hende passere. En almindelig Følelse af Medlidenhed betvang Religionshadens Bitterhed. Sikket ved hendes Kjærlighed og hendes Bedrøvelse, fortsatte hun sin Gang, og alle Folk

flirrede efter hende til hun var vandret op af
 Højen og kom dem af Syne bag dens Ryg. Sit
 eget urolige Hjertes Apostel, drog hun afsted for
 paany at begynde de forbigangne Mars Vandrin-
 ger; thi hendes Stemme havde allerede været hørt
 i mange Lande i Christenheden, og hun havde
 vansmægtet i den katholske Inquisition's Fange-
 celler forend hun sølte Svøben og blev kastet i
 Puritanernes Fængsler. Hendes Sendelse havde
 endogsaa udstrakt sig til Propbetens Giterfølgere,
 og af dem var hun bleven modtagen med den
 Høflighed og Velvillie, som alle stridende Sectar
 af vor renere Religion vare enige om at negte
 hende. Hendes Ugtefælle og hun selv havde i
 mange Maaneder været bosatte i Tyrkiet, hvor
 de endogsaa fandt Naade for Sultanens Naasn;
 dette bedenske Land var tilmed Abrahams Fødested
 og hans orientalske Navn var et Kjendetegn paa
 deres Taknemmelighed mod en Vantroendes gode
 Gjerninger.

Da Pearson og hans Kone saaledes havde erholdt alle de Rettigheder over Abraham, som kunde overdrages, blev deres Kjerlighed til ham, ligesom Grindringen om deres Fædreland eller deres milde Sorg over de Døde, en Del af deres Hjerters uroffelige Tilbebor. Efter en eller to Ugers sjælelige Uro begyndte Trengen ogsaa at glæde sine Beskyttere ved mange uvilkaarlige Beviser paa, at han betragtede dem som Forældre, og deres Hus som sit Hjem. Førend Vinterens Sne var smeltet, syntes det forfulgte Barn, den lille Vandringsmand fra det fjerne og hedenske Land, at være som Indfødt i den ny-engelske Baa-ning og uadskillelig fra dens Alnesteds Varme og Sikkerhed. Under Indflydelsen af en kjerlig Behandling og ved Overbevisningen om, at han var elsket, tabte Abrahams Opførsel den altfor tidlige Mandighed, som havde været en Følge af hans forbenævrende Stilling, han blev mere barnlig og hans naturlige Charakter udviklede sig med større Frihed. Det var i mange Henseender en smuk Charakter, dog havde maaske baade hans Faders og Moders forstyrrede Indbildningskraft befordret

en vis Sygelighed i Barnets Sind. I sin sædvanlige Tilstand var Albrahim i Stand til at glæde sig ved de ubetydeligste Begivenheder og over enhver Gjenstand, der omgav ham; han syntes at opdage rige Skatte til Lyksalighed ved en Gyne, der lignede Trollehasfelses, som peger paa det forborgne Guld, hvor Alt er skjult for Djet. Hans flygtige Glæde, der kom til ham fra tusinde Kilder, meddelte sig til Familien, og Albrahim var ligesom en busvant Solstraale, der opklarede de modfaldne Anstater og forjog Mørket fra de skumle Kroge i Huset.

Da Modtagelighed for Glæde paa den anden Side ogsaa bevirker Modtagelighed for Smerte, gik Drengens fremherskende Hang til overdreven Munterhed i enkelte Djeblikke over til dyb Medflagenbed. Det var ikke altid muligt at efterspore hans Sorger til deres oprindelige Kilde; men hyppigst syntes de, hvorvel Albrahim var for ung til at være bedrevet af en saadan Grund, at stamme fra saaret Kjerlighed. Flygtigheden i hans Glæde gjorde ham ofte skyldig i Forseelser mod hvad der ansaaes for passende i et puritanst Hus, og ved disse Lejligheder undgik han

ikke altid Trettesættelser. Men det ringeste Ord, hvori han kunde spore virkelig Bitterhed — hvilket han ufejlsbarlig vidste at skjælnes fra foregiver Brede — syntes at sænke sig i hans Hjerte og forgitte alle hans Nydelse indtil han fornem, at han havde faaet fuldstændig Tilgivelse. Abraham besad ikke det ringeste af det Nag, som i Almindelighed ledsager en Overflodighed af Bølsomhed; om man end traadte paa ham, vilde han dog ikke gjengjælde det; blev han saaret, kunde han blot doe. Hans Sjæl manglede Bestanddelene til at understøtte sig selv. Den lignede en Plante, der vilde slynge sig om Noget, som var stærkere end den selv, men dersom den blev skuppet til Side eller revet løs, havde den intet andet Valg, end at visne paa Jorden. Dorothy's Skarpsindighed lærte hende, at Strengbed vilde fue Barnets Aand, og hun opdrog ham med den samme lemsfældige Omhu som En, der er vant til at haandtere med en Sommerfugl. Hendes Egtesælle lagde en lignende Kjærlighed for Dagen, hvorvel den mindre og mindre aabenbarede sig ved fortrolige Kjertegn. De nærboende Kolks Belelser med Hensyn til Dværferbarnet og dets Beskyttere, vare ikke

undergaaede nogen fordelagtig Forandring, uagtet den øjeblikkelige Triumph, som den forladte Moder havde vundet over deres Sympathier. Den Fortørnelse og Bitterhed for hvilken han var Gjenstand, var meget pinlig for Abraham, i Særdeleshed naar en eller anden Omstændighed gjorde ham det indlysende, at Børn, der vare hans Lige i Alder, delte deres Forældres Kjendskab. Hans blide og selskabelige Natur var allerede strømmet over i Kjerlighed til Alt, hvad der omgav ham, og endnu bestandig fandtes der en Fond af uændt Kjerlighed, som han længtes efter at overøse de Smaa med, som havde lært at hade ham. Da Forærens varme Dage nærmede sig, var Abraham vant til i bele Timer at forholde sig taus og uvijsk for at høre paa de legende Børns Stemmer; men med sin sædvanlige Delicateese i Bølelserne undgik han at blive bemærket af dem, og gav sig gjerne paa Slugten eller skjulte sig selv for den Mindste iblandt dem. Tilfældet syntes imidlertid omsider at ville aabne et Forbindelsesmiddel mellem hans Hjerte og deres; det var ved Hjælp af en Dreng, omtrent to Aar ældre end Abraham, hvilken Dreng var kommen til Skade ved at

falde ned fra et Træ i Nærheden af Pearsons Bolig. Da den Lidendes eget Hjem var noget borte deraf, modtog Dorothy ham gjerne under sit Tag og blev hans sømme og omhyggelige Plejerinde.

Abraham var ubevidst i Besiddelse af megen Dygtighed i at studere Phisikognomier, og denne vilde under andre Omstændigheder have afholdt ham fra at gjøre sig en Ven af denne Dreng. Den Sidstes Afsyn gjorde et ubehageligt Indtryk paa Beskueren, men der udkrævedes nogen Underfølgelse for at opdage, at Marsagen var en meget ubetydelig Fordrejelse af Munden, og Dienbrynes uregelmæssige, brudte Linie og deres for store Nærhed ved hinanden. Maaſke i Lighed med disse uvæsenlige Banstringer stod en næsten ubemærkelig Fordrejning af hvert Led og Brystets ujevne Fremstaaen, hvilket tilsammen dannede et Legeme, der var regelmæssigt som Helhed betragtet, men mangelfuldt i næsten alle dets Details. Drengens Sindelag var tvært og tilbageholdent, og Landsbyſkolelæreren gav ham Skudsmaal som Flov til at lære, endſkjøndt han i en mere fremrykket Periode af Livet lagde Uergjerrighed og ualmindelige Ta-

lenter for Dagen. Men i hvordan end hans physiske eller moralske Uregelmæssigheder monne være, omfattede og klyngede Abrahims Hjerte sig til ham fra det Djeblit, han blev bragt faaret ind i Huset; Doriolgelsens Barn syntes at sammenligne sin egen Skjebne med den Lidendes, og at føle, at selv de forskjellige Maader, hvorpaa Ulykken var kommen, havde skabt et Slags Kammeratskab imellem dem. Mad, Hvile og den friske Luft, hvorefter han længtes, bleve forsømte; han slog sig stadigt til Ro ved Siden af den lille Drengs Seng, og bestræbte sig med en kjerlig Iverskye for at være det Mellemled, hvorigjennem al den Dmbu gik, som man viste ham. Da Drengen begyndte at komme sig, lykkedes det Abraham at finde paa Lege, der passede for hans Stilling, eller morede ham ved en Gyne, som han maaske havde indsuget med Lusten i hans barbariske Tødsstavn. Denne Gyne bestod i at fortælle Eventyr paa staaende Fod og tilforneladende af en uudtomlig Kilde. Hans Fortællinger vare naturligtvis rædsomme, usammenhængende og uden Plan; men de vare værd at lægge Mærke til, fordi der løb en Aare af Menneskefjerlighed gennem dem alle

og var ligesom et tiltalende, husvant Ansigt, man traf midt i vilde og usjodiske Omgivelser. Tilhøreren viste disse Fortællinger stor Opmærksomhed, og afbrød dem undertiden ved korte Bemærkninger med Hensyn til Begivenhederne, der viste en for hans Alder usædvanlig Klogt, blandet med en moralsk Afvigelse fra det Rette, som stak meget hæsligt af mod Abrahams instinctmæssige Retsskaffenhed. Der var imidlertid Intet, som kunde standse de Fremskridt, den Sidstes Kjerlighed gjorde, og der var mange Beviser paa, at den blev gjengjeldt af den mørke og stivsendede Charakter paa hvem den blev ødslet. Drengens Forældre hentede ham omsider, for at han kunde blive fuldkommen belbredet under deres eget Tag.

Abraham besøgte ikke sin nye Ven efter hans Afrejse; men han gjorde flittige og ivrige Efterforskninger angaaende ham, og skaffede sig Underretning om hvilken Dag, han atter vilde vise sig blandt sine Legekammerater. En smuk Sommer-estermiddag havde Børnene i Nabolaget samlet sig i det lille skovbefrandede Amphitheater bag ved Bedehuset, og den lille Neconvalescent var der ogsaa, støttende sig til en Stok. Jubelen af en

Snes ubesmittede Hjerter hortes i de livlige og
og lystige Stemmer, som hoppede omkring mellem
Træerne, ligesom Solskin, der havde faaet Male;
de vorne Mennesker i denne byrdefulde Verden,
som kom rejsende forbi denne Blet, undrede sig
over, hvorledes Livet, der begyndte med en
saadan Glands, skulde fortsættes i Mørke, og
deres Hjerter eller deres Indbildningskraft sva-
rede dem og sagde, at Barndommens Velstaaelse
har sin Oprindelse i dens Uskyldighed. Men det
traf sig nu saaledes, at denne lille himmelske Skare
fik en Tilvært. Det var Ibrahim, som kom hen-
imod Børnene, med et Udtryk af Tillid i sit
smukke, sjælsfulde Ansigt, som om han, efter at
have aabenbaret sin Kjerlighed til En af dem, ikke
længere behøvede at frygte for at blive viist bort
fra deres Selskab. Der kom en Dæmper paa de-
res Glæde i det Øjeblik de saae ham, og de stode
og hvidskede til hinanden, idet han kom nærmere;
men lige paa engang foer deres Fædres Djævel i
disse Fanatikere, der nyligt havde faaet Burer,
og de styrtede løs paa det stakkels Dvælerbarn, idet
de udstødte et vildt, skærende Skrig. I et Nu
var han Skiven for en hel Angel af Røllinge-

Kjender, som løftede deres Stofke imod ham, fastede Sten paa ham, og lagde et 'Udelæggelses'-instinct for Dagen, der var langt modbydeligere end den mandlige Alders Blodtørst.

Den syge Dreng stod imidlertid langt borte fra Tumulten, og raabte med høj Røst: „Vær ikke bange, Abraham; kom hid og tag min Haand“; og hans ulykkelige Ven prøvede paa at lyde hans Raad. Efter at have iagttaget Dufferets vaklende Nærmelse med et lunt Smil og et frækt Djekast, løftede den lille ondskabsfulde Nidding sin Stof og slog Abraham saa voldsomt paa Munden, at Blodet vældede ud som en Strøm. Det stakkels Barn havde holdt Armene i Vejret for at beskytte sit Hoved mod den Syndflod af Slag, som regnede ned paa det, men nu lod han dem paa en gang synke. Hans Forsølgere slog ham ned, trampede paa ham, stæbte ham henad Jorden ved hans lange, smukke Loffer, og Abraham var lige paa Rippet til at blive saa sand en Martyr som nogen, der blødende gik ind i Himmelen. Stejen tiltrak sig imidlertid nogle saa Raboers Dymærksomhed, der gjorde sig den Ulejlighed at udsrie den lille Kjetter og bringe ham til Pearsons Dør.

Abrahims legemlige Overlast var alvorlig, men udholdende og omhyggelig Pleje bevirkede hans Helbredelse; det Saar, der var tilføjet hans folsomme Sjæl var endnu alvorligere, skjøndt det ikke var synligt. Dets Kjendetegn vare fornemmelig af en negativ Charakter og kunde blot bemærkes af dem, som tidligere havde kjendt ham. Hans Gang var saaledes langsom, adstadig og uden at verle ved de pludselige Udbrud af livligere Bevægelser, hvilke engang havde sparet saa godt til hans overstrømmende Munterhed; hans Afsyn var mørkere, og dets tidligere spillende Udtryk, Solfinnets Dands, der kastes tilbage fra den rullende Strøm, var tilintetgjort ved denne Sky over hans Tilværelse; hans Opmærksomhed blev i langt ringere Grad tiltrukken ved de foresaldende Begivenheder, og han syntes at have langt større Vanskelighed ved at fatte, hvad der var Nytt for ham, end i en lykkeligere Periode. En Fremmed, der stottede sin Dom til disse Omstændigheder, vilde have sagt, at Sløvheden i Barnets Forstand stod i en stærk Modsigelse med hvad dets Ansigtstræk lovede; men Hemmeligheden laa i den Retning, Abrahims Tanker havde taget, da han nu

ragede over dem, i Stedet for at de efter Natu-
 rens Orden skulde have slaffet vidt omkring. Et
 Forsøg af Dorothy paa at vække hans tidligere
 Munterhed, var den eneste Lejlighed, hvorved hans
 rolige Væsen gjorde Plads for et voldsomt Udbrud
 af Bedrøvelse — han brast ud i en lidenskabelig
 Graad, og lob for at skjule sig; thi hans Hjerte
 var blevet saaret saa dybt, at endog saa Belvil-
 liens Haand martrede ham som Ild. Undertiden
 hørte man ham raabe om Natten, sandsynligvis i
 Dromme, „Moder! Moder!“ som om hendes Blod,
 hvilken en Fremmed havde udfyldt medens Abra-
 him var lykkelig, ikke kunde lade sig erstatte af
 nogen Anden i hans inderlige Sorg. Blandt de
 mange livslede Stakler, som dengang befandt sig
 paa Jorden, var der maaske ikke en Gæst, hos hvem
 man i den Grad fandt Ufsoldighed og Ulykke forenede,
 som hos dette stakkels, sorgfulde Varn, hvilket saa
 snart blev et Offer for dets egen himmelske Natur.

Medens denne nedslaaende Forandring havde
 fundet Sted hos Abraham, var der kommen en
 anden til Guldmødenhed hos hans Adoptivfader
 af en tidligere Oprindelse og af en forskjellig
 Charakter. Da den Begivenhed indtraf, hvormed

denne Fortælling begynder, befandt Pearson sig i en Tilstand af religiøs Sløvhed, endskjøndt han alligevel folte en sjælelig Uro og længtes efter en mere brændende Tro, end han besad. Den første Virkning af hans Gudhed mod Israhim var at fremkalde en venligere Følelse, en begyndende Kjerlighed for hele den Sect, hvortil Barnet hørte; men i Forbindelse hermed, og maasse stammende fra en Mistro til sig selv, stod en høvmodig og aabenbar Foragt for deres Læresætninger og Overdrivelser i deres Fremtræden. Efter en lang Overvejelse — thi Spørgsmaalet raatrængte sig ham med uimodstaaelig Kraft — begyndte imidlertid Læresætningernes Taabelighed at blive mindre indlysende, og de Punkter, som fornemmelig havde stødt hans Forstand, antog en anden Skikkelse, eller tabte sig rent. Arbejdet inden i ham syntes endog at have Fremgang medens han sov, og hvad der havde været en Tvivl hos ham, naar han lagde sig til Hvile, indtog ofte en Sandheds Blads, bekræftet ved et eller andet forglemt Bevis, naar han om Morgenens kaldte Tankerne tilbage i Huskommelsen. Men imedens han saaledes aefsimilerede sig med Sværmerne, astog hans Ringeaagt

ikke i mindste Maade imod dem, men blev tillige meget heftig mod ham selv. Han bildte sig ogsaa ind, at der lurede et spottende Smil paa enhver af hans Befjendtes Ansigt, og at hvert Ord, som henvendtes til ham, var en Snert. Saaledes var hans Sjælstilstand i det Tidrum, da Ibrahim's Ulykke indtraf, og den Sindsstemning, der var en Folge heraf, gjorde den Forandring fuldstændig, hvortil Barnet havde været den oprindelige Marsag.

Imidlertid havde hverken Forfølgernes Grumhed eller deres Slagtoffers Pedaarelse aftaget. Fængslerne vare aldrig tomme; Gaderne i næsten hver Landsby gave daglig Gjenlyd af Svøben; en Kvindes Liv, hvis milde og christelige Aand ingen Grusomhed kunde forbittre, var bleven offret, og mere uskyldigt Blod skulde endnu besmitte deres Hænder, der saa ofte løftede sig i Bøn. Kort efter Restaurationen forestillede de engelske Dvæfere for Carl den Anden, at „der var en Blodaaare aaben i hans Besiddelser“; men omendskjendt den velslystige Konges Misbhag var vaft, var hans Indblanding dog ikke saa hurtig. Og nu maa vi gjøre et Spring af mange Maanedes i Fortællingen, i hvilke vi maae overlade Pearson til at kæmpe imod

Bancere og Ulykke; hans Kone til en uroffelig Standhaftighed mod tusinde Sorger; stakkels Abraham til at visne og hentæres som en ormstucken Rosenknop; hans Moder til at drage omkring paa en misforstaaet Sendelse, forsømmende det helligste Kald, som kan blive overdraget en Kvinde.

En Winteraften, ret en stormfuld Aften, formørkede Pearson's Bolig, og der fandtes ingen andre Ansigter, som kunde forjage Mørket fra hans ringe Arne. Det er vel sandt, at Ilden frembragte en glødende Hede og et rødt Lys, og store Havnestykker, drøppende af balsmellet Sne, laae rede til at kastes paa Gloderne; men Bærelsets Udseende var trist, fordi man savnede meget af den tarvelige Velstand, som engang havde prydet det; thi Udredelsen af gjentagne Mulcter og hans egen Forsømmelse af de timelige Anliggender havde i en høj Grad forarmet Gjeren. Lilligemed Robavet fra de rolige Dage var ogsaa Krigens Værktøj forsvundet med det Gamme; Sværdet var sønderbrudt, Hjelmene og Ryradslet for bestandigt

flængt til Side; Soldaten havde Intet at gjøre med Slag mere, ikke saa meget som sin bare Haand vilde han løfte i Vejret for at beskytte sit Hoved. Men den hellige Skrift var bleven tilbage, og Bordet, hvorpaa den hvilede, var trukket hen til Ilden, medens To af den forfulgte Sect søgte Trost i dens Blade.

Han, som hørte til, medens den Anden læste, var Husets Herre, nu en udmagret Stikkelse, og forandret lige indtil Ansigtets Udtryk og friske Udseende; thi hans Sind havde altfor længe dvælet blandt sværmeriske Tanker, og hans Legeme var blevet medtaget ved Fængselsstraf og Svøbeslag. Den kraftige og vejrslagne gamle Mand, som sad ved hans Side, havde lidt mindre Ulempe paa en meget længere Løbebane af det samme Slags Liv. Af Person var han høj og anselig, og, hvad der alene var nok til at gjøre ham forhadet af Puritanerne, hans graa Lokker kom frem under hans bredskyttede Hat, og hvilede paa hans Skuldre. Al den Tid den gamle Mand læste højt af den hellige Bog, pidskede Sneen mod Vinduerne, eller søg ind mellem Sprækkerne paa Døren, medens et Vindstød huserede i Skorstenen og Flam-

men hoppede rask i Vejret for at søge efter det. Og undertiden, naar Blæsten bestrog Højen i en vis Retning, og sejede ned ved Siden af Huset, tværs over den vinterlige Slette, var dens Stemme noget af det mest melancholske man kunde tænke sig; den lød ligesom Forgangenheden talte, som om de Døde hver havde medgivet den en Hvidsten, som om Tidens Udelæggelse aandede i denne ene flagende Lyd.

Dværeren lukkede omsider Bogen, men beholdt imidlertid Haanden mellem de Blade, hvori han havde læst, medens han saae skift paa Pearson. Den Sidstes Stilling og Træk maae have tilkjendegivet, at han led legemlig Smerte; han støttede Bunden mod Hænderne, hans Tænder vare tæt sammenbidte, og hans Legeme sultrede af og til ved en nervøs Rystelse.

„Ben Tobias“, spurgte den gamle Mand medlidende, „har du ingen Husvælelse funden i disse mange velsignede Steder af Skriften?“

„Din Stemme har naaet mit Øre ligesom en langt borte værende og utydelig Lyd“, svarede Pearson uden at slaae Dinene op. „Ja, og naar jeg har lyttet opmærksomt til, syntes Ordene folde

og uden Liv, og afskædede til en anden og mindre Sorg end min. Tag Bogen bort", tilsejede han med en slev Bitterhed. "Jeg har ingen Andel i dens Trostegrunde, og de opfriske kun min Sorg end mere."

"Nej, svage Broder, vær ikke som een af dem, der aldrig har kjendt Lyset", sagde den ældre Dvæsker alvorligt, men med Mildhed. "Er du den, som vilde være tilfreds med at give Alt og taale Alt for Samvittighedens Skyld; som endog saa ønskede særegne Prøvelser, at din Tro maatte blive luttret, og dit Hjerte afvænnat fra jordiske Ønsker? Og vil du bukke under for en Bedrøvelse, som er lige for dem, der have deres Lod herveden og for dem, som opsamle sig Skatte i Himlen? Tab ikke Modet; thi endnu er dit Kors let."

"Det er tungt! Det er tungere, end jeg kan bære!" udbrød Pearson med en ustadig Aands Utaalmødighed. "Fra min Ungdom af og lige til denne Tid har jeg været en Mand, der er bleven hjemføgt af Himlens Brede, og Mar for Mar, ja, Dag fra Dag har jeg udholdt saadanne Sorger, som Andre ikke kjende til i deres Levetid. Og nu taler jeg ikke om Kjærligheden, som har for-

bandlet sig til Had, Vren til Skændsel, Roligheden og Overflodigheden paa alle Ting til Fare, Mangel og Nøgenhed. Alt dette har jeg baaret, og regnet mig selv for velsignet. Men da mit Hjerte var øde af mange Tab, vendte jeg det til en Fremmeds Barm, og han blev mig dyrebarere end mine egne Smaa, og nu skal han dee, som om min Kjærlighed var Gift. Sandelig, jeg er en forbandet Mand, og jeg vil lægge mig ned i Støvet, og ikke mere rejse mit Hoved."

"Du synder, Broder, men det anstaaer sig ikke for mig, at bebrejde dig det; thi ogsaa jeg har havt mine mørke Timer, i hvilke jeg har knurret imod Korset", sagde den gamle Dræker. Han vedblev, maaste i det Haab at bortvende sin Troesfælles Tanker fra hans egne Sorger. "Endogsaa for ublygt var Lyset formørket inden i mig, da Blodmændene havde banlyst mig under Dødsstraf, og Constablerne førte mig fra Landsby til Landsby hen imod Orkenen. En stærk og grusom Haand svang det knudrede Toug; det trængte dybt ind i Kjødet, og du vilde kunne have fulgt hver Bakken og Skjelven i mine Fodspor ved det Blod, som fandtes. Efterhaanden som vi kom videre —"

„Har jeg ikke udholdt alt dette, og har jeg knurret?“ afbrød Pearson ham utaalmodigt.

„Nej, Ven, men hør mig“, vedblev den Anden.

„Efterhaanden som vi kom videre, formørkede Natten vor Sti, saa at Ingen kunde see Forsølgernes Mase, eller min Udholdenhed i Lidelser, skjøndt Himlen forbyde, at jeg skulde sætte nogen Værdi. Lysene begyndte at skinne gjennem Husenes Vinduer, og jeg kunde gjøre Forskjel paa Beboerne, efterhaanden som de samlede sig i Ro og Sikkerhed, hver Mand med sin Kone og Børn ved deres egen Arne om Aftenen. Omstøder kom vi til en Strimmel frugtbart Land; i den dunkle Belysning var Skoven ikke synlig rundt omkring den; og see! der laae en straatakt Baaning, som havde det selv samme Udseende som mit Hjem, langt borte over det vilde Ocean, langt borte i vort eget England. Da faldt der mig bittre Tanker ind; ja, Erindringer, som vare det Samme som Døden for min Sjæl. Mine tidligere Dages Lykke stod malet for mig; min Manddoms Uro, den forandrede Tro paa mine gamle Dage. Jeg tænkte paa, hvorledes jeg havde fulgt Mandens Røst at begive mig paa Ban-

bring, da min Datter, den yngste, den kjereste af min Børneskole, laa paa sin Døds seng, og —"

„Kunde du høre Manden i et saadant Øjeblik“, raabte Pearson gysende.

„Ja, ja“, svarede den gamle Mand skyndsomt. „Jeg knælede ned ved Siden af hendes Seng, da Stemmen talte højt inden i mig; men jeg rejste mig strax, greb min Stav og drog derfra. O! at det maatte være mig forundt at glemme hendes sorgfulde Blik, da jeg saaledes unddrog hende min Arm, og lod hende alene rejse gennem den mørke Dal! thi hendes Sjæl var svag, og hun havde støttet sig til mine Bønner. I hin Rædsels Nat blev jeg martret af den Tanke, at jeg havde været en vildfarende Christen og en grusom Fader; ja, selv min Datter, med hendes blege, døende Træk syntes at staae for mig og hvidske: „Fader, du er bedraget; gik hjem og søg Ly for dit graa Hoved.““ O! Du, til hvem jeg har seet op paa mine Vandringer“, vedblev Dvæveren og løftede sine flammende Dine mod Himlen, „paa- læg ikke den blodigste af vore Forfølgere denne min Sjæls ublandede Dødsqual, da jeg troede, at Alt hvad jeg havde gjort og lidt for Dig var efter

en spottende Djævels Indskydelse. Men jeg tabte ikke Modet; jeg knælede ned og kæmpede med Fristeren, medens Svøben voldsomt snertede mig i Skjødets. Min Von blev hørt, og jeg gik videre mod Drkenen med Fred og Glæde.

Den gamle Mand var, uagtet hans Fanatisme sædvanlig havde hele Fornuftens Mildhed, inderlig bevæget ved at fortælle denne Historie, og hans uvante Bevægelse syntes at nedslaae og gjøre hans Selskabsbroder Rebrydelse. De sadde tause, med deres Ansigter vendte mod Ilden, indbildende sig maaste i dens røde Gimmer at kunne see nye Forsølgelses-scener, der endnu stode tilbage at besejre. Eneen vedblev bestandigt at vidste stærkt imod Binduerne, og undertiden, efterhaanden som Tavneskyfkerens Flamme gradevis tabte sig, kom den ned gennem den rummelige Skorsten og hvilede paa Arnestedet. Af og til hørtes listende Fodtrin i et tilstødende Værelse, og Lyden henledede usvigeligt begge Svækeres Øjne til den Dør, som førte dertil. Da et heftigt og støjende Windstød ved en naturlig Ideeforbindelse ledede hans Tanker paa husvilde Rejsende i en saadan Nat, begyndte Pearson atter Samtalen.

„Jeg har været nærværd at synke under min egen Andel af denne Prøvelse“, bemærkede han, idet han sukede dybt, „og dog vilde jeg ønske, at den maatte falde dobbelt tungt paa mig, dersom Barnets Moder kunde blive sparet. Hendes Saar have været dybe og mange, men dette vil være det værste af dem alle.“

„Brygt ikke for Catharinas Skyld“, svarede den gamle Dværger; „thi jeg kjenner den modige Kvinde, og har seet hvorledes hun kan bære Korset. Det er vel sandt, at en Moders Hjerte er stærkt inden i hende, og kan synes at stride magtig mod hendes Tro; men hun vil snart staae op og vil opsende Taksigelser, fordi hendes Son saa tidligt er blevet et udkaaret Offer. Drengen har udført sin Sendelse, og hun vil føle, at han er taget bort herfra af Barmhjertighed baade mod ham og hende. Salige, salige ere de, som med saa saa Lidelser kunne gaane ind til Freden!“

Vindens lunefulde Anfald bleve nu afbrudte ved en ildvarslende Lyd; — det var en hurtig og stærk Banken paa den yderste Dør. Pearsons blege Ansigt blev endnu blegere; thi mangt et Besøg af Forfølgerne havde lært ham hvad der var

at befrygte; den gamle Mand derimod stod opret, og hans Blik var som den prøvede Soldats, der venter sin Fjende.

„Blodmændene ere komne for at søge mig“, bemærkede han med Høilighed. „De have hørt hvorfor jeg er vendt tilbage fra Landflygtigheden, og nu skal jeg føres i Fængsel, og derfra til Døden. Det er en Gude, jeg længe har været forberedt paa. Jeg vil lukke dem op, for at de i det Mindste ikke skulle sige: „See, han frygter!““

„Nej, jeg vil fremstille mig selv for dem“, sagde Pearson med tilbagevunden Styrke. „Det kan være, at de alene søge mig, og ikke vide, at du opholder dig hos mig.“

„Lader os, baade den Gne og den Anden, gaae dem dristigt i Møde“, gjenmælede hans Stalbroder. „Det anstaaer sig hverken for dig eller mig at være bange.“

De begav: dem derfor gjennem Gangen til Døren, som de aabnede, idet de henvendte disse Ord til den Vankende: „Kom ind, i Guds Navn!“ Et voldsomt Windstød drev dem Stormen lige i Ansigtet og slukkede Lampen; de fik netop Tid til at skjelne en Skabning, der fra Isse til Fodsmaal

var saa hvid af den flygende Sne, at den lignede Vinteren selv, der i menneskelig Skabning kom for at søge Ly mod sine egne Udelæggelser.

„Erød ind, Ven, og udret dit Vrende, hvordan det saa end er“, sagde Pearson. „Det maa sikkerlig være paatrængende nødvendigt, siden du kommer en saa skrækkelig Aften.“

„Fred være med dette Sted“, sagde den Fremmede, da de stode i det indre Bærelse.

Pearson foer sammen, den gamle Dvæker ragede op i de slumrende Gummer af Ilden til der steg en klar og høj Lue i Bejret; det var en kvindelig Røst, som havde talt, det var en kvindelig Skikkelse, som stod kold og vinterlig i den hyggelige Belysning.

„Catharine, velsignede Kvinde“, udbrød den gamle Mand, „er du atter kommet hid til dette formørkede Land? Er du kommet for at vidne modigt, som i gamle Dage? Svøben har ikke faaet Magt over dig, og du er gaaet triumpherende ud af Fængslet; men styrk, styrk nu dit Hjerte, Catharine; thi Himlen vil endnu prøve dig denne ene Gang, førend du gaaer din Løn i Møde.“

„Glæder Eder, Venner!“ svarede hun. „Du,

som længe har tilhørt vort Folk, og du, hvem et lidet Barn har ført til os, glæder Gder! See! jeg kommer som et Sendebud med et glad Budskab; thi Forsølgelsens Dag er forgangen. Kongens Hjerte, selv Charles' Hjerte, er blevet bevæget til Mildhed imod os, og han har udsendt sine Befalinger for at standse Blodmændenes Hænder. En Skibsladning af vore Venner er ankommen til Byen hist henne, og jeg sejelede ogsaa gladelig med dem."

Medens Catharina talte, vandrede hendes Dine omkring i Værelset, for at lede om ham, for hvis Skyld Sikkerheden var hende kjær. Pearson henvendte en taus Opsfordring til den gamle Mand, og denne unddrog sig ikke heller det pinlige Hverv, som paalagdes ham.

"Soster", begyndte han i en blød, men dog fuldkommen rolig Tone, "du fortæller os om Hans Kjerlighed, der aabenbarer sig i det timelige Gode, og nu maae vi tale til dig om den selv samme Kjerlighed, der aabenbarer sig i Tugtelse. Hidindtil Catharina, har du været som En, der vandrer paa en skummel og besværlig Sti, og fører et Barn ved Haanden; gjerne vilde du uafbrudt

have seet op imod Himlen; men Befymringen for dette lille Barn har draget dine Dine og din Kjærlighed til Jorden. Søster! vedbliv at glæde dig; thi hans vaklende Djed skulle ikke mere besvære din Gang."

Men den ulykkelige Moder var ikke saaledes til at trøste; hun rystede som et Spelev, hun blev saa hvid som selve Sneen, der hang sammenflokket i hendes Haar. Den standhaftige gamle Mand rakte hende sin Haand og holdt hende oprejst og fæstede sine Dine paa hende, ligesom for at undertrykke ethvert Udbrud af Lidenskab.

"Jeg er en Kvinde, jeg er kun en Kvinde; vil Han prøve mig over min Formue?" sagde Catharine hurtigt og næsten hvidskende. "Jeg er bleven smertelig saaret; jeg har lidt meget; meget paa Legemet, meget paa Sjælen; korsfæstet mig selv og i dem, som vare mig dyrebarest. Sandelig", tilføjede hun med en langvarig Gysen, "Han vil skaar mig i denne ene Ting." Hun udbrod med pludselig og ubetvingelig Hestighed. "Siig mig, Mand med det kolde Hjerter, hvad har Gud ladet mig vederfares? Har Han ydmyget mig saaledes, at jeg aldrig kan rejse mig mere? Har

Han senderknust mit Hjerte i sin Haand? Og du, til hvem jeg har overantvordet mit Barn, hvorledes har du opfyldt dit Hverv? Giv mig Drengen tilbage, frisk, sund, levende, levende, eller Jord og Himmel skulle hævne mig!"

Catharines kvalfulde Skrig blev besvaret af et Barns svage, meget svage Stemme.

Paa denne Dag var det bleven indlysende for Pearson, for hans alderstegne Gjest og for Dorothy, at Abrahams korte og besværlige Pilgrims-gang nærmede sig sin Ende. De to Første vilde saare gjerne have blevet hos ham, for at holde de Bønner og gudelige Samtaler, som de fandt vassende til Tiden, og hvilke, om de end ere magtesløse i Henseende til den affædtagende Rejsendes Modtagelse i den Verden, hvortil han drager, i det Mindste kan understøtte ham i at sige Jorden Farvel. Men omentskiøndt Abraham ingen Klage yttrede, forstyrredes han dog af de Ansætter, der betragtede ham, saa at Dorothy's Forestillinger og deres egen Overbevisning,

at Barnets Fødder maatte kunne betræde Himlens Stenbro uden at besudle den, bevægede de to Dvægere til at sjerne sig. Ibrahim lukkede derpaa sine Dine og blev rolig, og, dersom han ikke af og til havde hvidsket et venligt Ord til sin Plejemoder, skulde man have troet, at han sov. Da Alstenen imidlertid begyndte at falde paa og Stormen var isærd med at rejse sig, syntes der at være Noget, som forstyrrede Freden i Drenge's Sind og at gjøre hans Høresands virksom og skarp. Naar et forbigående Vindstød rystede Vinduesrammerne, bestræbte han sig for at dreje Hovedet den Vej: naar Doren klappede frem og tilbage paa sine Hængsler, saae han længe og forventningsfuld didhen; naar den gamle Mand's Stemme, medens han læste i Bibelen, blot hævdede sig en Smule højere, holdt Barnet næsten sit hængende Handedræt for at lytte; naar en Suedrive toer forbi Hytten med en Lyd, der lignede en Klædnings Maslen, syntes Ibrahim at vente, at der skulde træde en Besøgende ind.

Men efter en kort Tids Forløb opgav han ethvert hemmeligt Haab, han maatte have næret, og lagde sin Kind paa Puden med en undertrykt,

flagende Jamren. Han tiltalte derpaa Dorothy med sin sædvanlige Venlighed, og bad hende underligt at komme nærmere; hun gjorde det, og Ibrahim tog hendes Haand mellem begae sine, givende den et blidt Tryk, som for at forvise sig selv om, at han holdt den. Med Mellemrum foer der, dog uden at forstyrre Freden paa hans Nafyn, en meget svag Skjelven gjennem ham fra Hoved til Fod, som om en mild, men noget kolig Wind var pustet hen over ham og havde faaet ham til at gysse. Da Drengen saaledes ledede hende ved Haanden paa hans stille Fremgang mod Gvighedens Grændser, bildte Dorothy sig næsten ind, at hun kunde skjelne den nære, skjøndt dunkle Frydefuldhed ved det Hjem, han var næved at naae; hun vilde ikke have loffet den lille Vandier tilbage, skjøndt hun beklagede sig selv, at hun maatte forlade ham og vende om igjen. Men just da Ibrahims Fodder berorte Paradisets Jordbund, horte han en Stemme bag ved sig, og den kaldte ham nogle faa, faa Skridt tilbage paa den trange Vej, han havde vandret. Da Dorothy betragtede hans Ansigtstræk, bemærkede hun, at deres rolige Udtryk igjen var forstyrret; hendes egne

Tanker havde været saa aldeles benyttede paa ham, at hun aldeles intet Dre havde havt for Stormen og for de menneskelige Stemmer; men da Gatharines Skrig traangte gjennem Bærelset, prøvede Drengen paa at rejse sig.

„Ven, hun er kommen! Luk op for hende!“ raabte han.

Et Øjeblik efter knælede Moderen ved Siden af Sengen; hun trak Ibrahim tæt op til sit Bryst, og han gjemte sig der, uden nogen heftig Glæde, men tilfreds, som om han lullede sig selv i Sovn. Han saae hende ind i Ansigtet, og da han læste Dødsansigten deri, sagde han med mild Alvor: „Sorg ikke, kjereste Moder. Nu er jeg lykkelig.“ Og med disse Ord var den sagtmødige Dreng død.

Konaens Befaling til at standse Forfølgelserne i N^o-England vare virksomme til at forebygge flere Martyrdomme; men Autoriteterne i Colonierne, der stode paa den lange Afstand og maasse paa den kongelige Regerings formodede

Ustadighed, fornyede kort efter deres Strengbed i alle andre Henseender. Catharines Fanatisme var bleven vildere ved Sønderrivelsen af alle menneskelige Baand, og hvor som helst en Svøbe blev løftet, der var hun tilstede for at modtage Slaget, og naar et Fængsel blev aabnet, der kom hun did, for at lade sig indespærre. Men i Tidens Løb begyndte en mere kristelig Aand — en Fordragelighedens, skjøndt ikke en Broderlighedens eller Svighedens Aand at finde Indgang i Landet med Hensyn til den forfulgte Sect. Og naar da de strenge gamle Pilgrime snarere betragtede hende med Medynk end med Harme; naar Matronerne bespiste hende med Levningerne af deres Børns Mad, og tilbode hende Natteleje paa en haard og simpel Seng; naar ikke længere en lille Skare af Skoledrenge forlod deres Leg for at kaste Sten efter den rasende Sværmer; — da vendte Catharine tilbage til Pearsons Bolig og gjorde den til sit Hjem.

Som om Abrahams Ustøvedighed endnu bestandig dvælede ved hans Afse, som om hans fjerlige Aand steg ned fra Himlen for at lære hans Moder den sande Religion, blidnedes hendes vilde

og hængjerrige Natur ved de samme Sorger, som engang havde opirret den. Da en Række af Aar havde gjort Colonisterne fortrolige med Jorden bestedne Sorgendes Træk, blev hun Gjenstand for en almindelig, om end ikke dyb Interessse; et Bæsen, hvem Alle kunne yde den Medfølelse, der ellers var tilovers. Alle talte om hende med den Grad af Medlidenhed, som det er behageligt at være Gjenstand for; Alle vare rede til at vise hende de smaa Billigheder, som ikke koste noget, men dog lægge en god Billie for Dagen; og da hun endelig døde, fulgte en lang Skare af hendes engang saa bittere Forsølgere, med sammelig Bedrøvelse og med Taa- rer, der ikke vare smertelige, hende til hendes Hvilested ved Siden af Ibrahim's grønne og sammensunkne Grav.



Mr. Higginbothams Endeligt.



En ung Æbr, af Næringsvej Tobakshandler, var paa Vejen fra Morristown, hvor han havde gjort store Forretninger med Forstanderen for Chaker-Colonien*), til Byen Parkers Falls ved Salmon Floden. Han havde en net lille grønmalet Bogn, paa hver Side af samme var malet en Cigar-kasse, og bagpaa en indianst Hovding, der holdt en Pibe og en gylden Tobakstängel. Piisefræmmeren fjerte en nydelig lille Hoppe, og var selv en ung Mand af fortræffelig Charakter, nøjeseende til at slaae en Handel med, men derfor ikke det mindste værre lidt af Vanterne, der, som

*) Chakerne ere en Religionssect i Nordamerika, hvis Gudstjeneste foregaaer under en selvom Trippen eller en Slags Dands. Om denne Sect see forøvrigt Dickens „Dptegnelser“. D. A.

Jeg har hørt dem sige, hellere ville barberes med en skarp, end med en sløv Rageskiv. I Særdeleshed var han afholdt af de vakre Piger langs med Connecticut, hvis Gunst han plejede at søge ved Foræringer af den bedste Røgtobak af hans Forraad, vel vidende, at Bønderpigerne i Ny-England sædvanligvis ere store Undere af Biben. Endvidere var Bissekrammeren, som det vil sees i Løbet af min Historie, spørgesyg og noget af en Gladdermund, der altid floede efter at høre Nyt, og begjerlig efter at fortælle det igjen.

Efter en tidlig Frokost i Morristown havde Tobakshandleren, hvis Navn var Dominicus Pike, rejst syv engelske Mil gjennem en ensom Skovstrækning, uden at tale et eneste Ord til Noget undtagen til sig selv og sin lille graa Høppe. Da Kloffen var benved Syv, var han mere i Lysten efter at holde en Morgenpassiar, end en Krammer i Byen efter at læse sit Morgenblad. Lejligheden syntes at være nær for Haanden, da han, efter at have tændt en Cigar med et Brændglas, bemærkede en Mand, der kom gaaende over Toppen af den Høj, ved hvis Fod Bissekrammeren havde standsset sin grønne Vogn. Dominicus

iagttog ham, idet han gik ned ad Højen, og lagde Mærke til, at han bar en Bylt over Skuldrene paa Guden af en Stok, og vandrede afsted med trætte, men dog bestemte Skridt. Det saae ikke ud til, som om han havde begivet sig paa Vandring i den forfriskende Morgenstund, men snarere som om han havde rejst til Guds hele Natten og tænkte at gjøre det Samme hele Dagen igjennem.

„God Morgen, Mister“, sagde Dominicus, da han var kommen saa nær, at han kunde høre. „De er i et ganske godt Skub. Hvad Nytt fortællés der i Parkers Falls?“

Manden trak sin bredskyggede graa Hat ned over Djnene og svarede temmelig muggent, at han ikke kom fra Parkers Falls, hvilken By, da den var Maalet for hans Dagsrejse, Bispekrammeren ganske naturlig var kommen til at nævne.

„Ja, ja da“, tog Dominicus Pike atter til Orde, „lad os da høre de sidste Nyheder fra det Sted, De kommer fra. Jeg bryder mig ikke videre om Parkers Falls. Et andet Sted kan ogsaa gjøre det.“

Saaledes nødte, syntes den Rejsende — det

var en Tyr af saa stygt et Udseende, som man vel kunde ønske at møde i en ensom Skovstrækning — at betænke sig lidt, som om han enten søgte i sin Hukommelse efter Nyheder, eller overvejede Ljensligheden af at fortælle dem. Omfærdig steg han op paa Trinet af Bognen, og hvidskede Dominicus i Dret, skjøndt han for den Sags Skyld gjerne kunde have raabt højt, da dog ingen anden Dodelig vilde have hørt ham.

„Det er sandt, nu falder der mig lidt Nyt ind“, sagde han. „Gamle Mr. Higginbotham i Kimballton, blev myrdet i sin Frugthave i Gaar Aftes Klokker Otte af en Irlander og en Neger. De klyngede ham op i en Gren af et Middeldags Bæretæ, hvor Ingen vilde finde ham før om Morgenen.“

Saa snart som denne skrækkelige Begivenhed var meddeelt, gav den Fremmede sig igjen paa Rejsen med endnu større Alfærdighed end før, og vendte ikke engang sit Hoved om, da Dominicus indbød ham til at ryge en spansk Cigar og fortælle alle Enkeltheder. Bisketræmmen fløjtede til sin Hoppe, og op gik det ad Højen, medens han grublede over Mr. Higginbothams ynfelige

Skjebne, hvem han kjendte paa Handelens Vegne, da han havde solgt ham mangt et Bundt Cigarer og en god Del tyndt spunden Skraatobak, Lomfru- og Sigentobak. Han var temmelig forbausset over den Hurtighed, hvormed denne Nyhed havde udbredt sig. Kimballton var næsten tredsindstyve Mile derfra i lige Linie; Mordet var begaaet Klokken Drie den foregaaende Aften, og dog havde Dominicus hørt tale om det Klokken Syv om Morgenens, just da stakkels Mr. Higginbothams egen Familie havde fundet hans Legeme hængende paa Mikkelsdags Bæretæet. Den fremmede Fodgænger maatte have baaret Syv milestøvler for at rejse i en saadan Fart."

"Slemme Nyheder flire hurtigt, siger man", tænkte Dominicus Pife; „men disse stikke Jernbanerne. Hyren burde lejes til at gaae som Albud med Præsidentens Budskab."

Denne Kunde blev loft ved at antage, at Fortælleren havde taget een Dag fejl i Regningen med Hensyn til Begivenhedens Datum, saa at vor Ven ikke tog i Betænkning at fortælle Historien i hvert Vertshus og Magasin langs med Landevejen, ødende et helt Bundt spanske Papircigarer

paa i det Mindste thye forsærdede Tilhørerstæder. Han fandt sig selv ufravigelig som den første Dørbærer af Nyheden, og blev saa overøst med Spørgsmaal, at han ikke kunde Andet end udhvide Omridsene indtil det blev en ganske anstændig Historie. Han fik et Slags bekræftende Vidnesbyrd. Mr. Higginbotham var Handelsmand, og en af hans forrige Contoirbetjente, hvem Dominicus fortalte Begivenheden, bevidnede, at den gamle Herre var vant til at vende hjem gjennem Frugthaven ved Aften ns Komme med Penge og rødtindede Papirer fra Magasinet i sin Lomme. Contoirbetjenten lagde kun liden Sorg for Dagen over Mr. Higginbothams sørgelige Endeligt, idet han lod falde Vink om, hvad ogsaa Biskopfræmmere havde bemærket i sin egen Samhandel med ham, at han var en knarvorn gammel Tyr, saa indesluttet i sig selv som en Skruestik. Hans Formue vilde gaae i Arv til en vakker Niece, der nu holdt Skole i Kimballton.

Med at fortælle disse Nyheder til det almindelige Bedste, og med at drive Handel til sit eget, blev Dominicus opholdt saa længe paa Vejen, at han foretrak at overnatte i en Kro, omtrent fem

Mile fra Parkers Falls. Efter at have spist til Aften og tændt een af sine bedste Cigarrer, tog han Plads i Skjenkestuen, og gjennemgik Mordhistorien, der nu var voret saaledes, at Fortællingen medtog en halv Time. Der var vel tyve Mennesker i Værelset, hvoraf de nitten modtog den som et Evangelium. Men den Tyvende var en gammelagtig Landmand, der var kommen til Hest for kort Tid siden, og nu sad i en Krog, rygende sin Pipe. Da Fortællingen var forbi, e iste han sig meget betænksomt op, trak sin Stol hen lige over for Dominicus og stirrede ham stift ind i Ansigtet, udstøtende den gemeneste Tobaksrøg, Bispekammeren nogensinde havde lugtet.

„Vil De gjøre Deres Gd derpaa“, spurgte han i samme Tone som en Dommer paa Landet, der optager et Forhør, „at gamle Squire Higginbotham af Kimballton er bleven myrdet i sin Frugt- have i den næstforegaaende Nat, og fundet hængende i sit store Væretre i Gaar Morges?“

„Jeg fortæller Historien, som jeg har hørt den, Mister“, svarede Dominicus, og lod sin halv udbrændte Cigar falde; „jeg siger ikke, at jeg har seet hvordan det gik til. Derfor kan jeg ikke gjøre

min Gud paa, at han netop er myrdet paa denne Maade."

"Men jeg kan gjere min Gud paa", sagde Landmanden, "at dersom Squire Higginbotham er myrdet næstafvigte Nat, da har jeg druffet et Glas Pitter med hans Aand i Morges. Da han er en Nabo af mig, faldte han mig ind i sit Magasin, da jeg red forbi og tracterede mig, og bad mig om at udrette et lille Grendes for ham paa Bejen. Han syntes ikke at vide noget mere om sit eget Mord, end jeg gjorde."

"Hvad for Noget, det kan altsaa ikke være Tilfældet!" raabte Dominicus' Hise.

"Jeg bilder mig ind, at han vilde have om-talt det, hvis det var saa", sagde den gamle Landmand, og han trak sin Stol tilbage i Krogen, og lod Dominicus' rent i Stikken.

Det var en ubehagelig Opstandelse af gamle Mr. Higginbotham! Biskerammeren havde ikke Mod til at blande sig mere i Samtalen, men trostede sig selv med et Glas Grog, og gik i Seng, hvor han hele Natten igjennem drømte om Hængningen i Wiffelsdags Pæretæet. For at undgaae den gamle Landmand (hvem han afskyede i den

Grad, at han hellere havde seet ham klynget op, end Mr. Higginbotham), stod Dominicus op i den tidlige Morgenstund, sprængte sin lille graa Hoppe for den grønne Regn og kjørte i hurtigt Trav hen ad Parkers Falls til. Den forfriskende Luftning, den beduggede Vej og den yndige Sommerdawning, ermuntrede hans Livsaander og vilde endogsaa givet ham nyt Mod til at gjentage den gamle Historie, hvis der havde været en Moders Sjæl vaagen for at høre den. Men han mødte hverken Drifter af Orer, lette Bogue, Chaiset, Ryttere eller Bodaængere, indtil, ligesom han passerede Salmon Floden, en Mand kom traskende ned til Broen med en Bylt over sin Skulder, paa Guden af en Stok.

„God Morgen, Mister“, sagde Piesefræmmere, boldende sin Hoppe tilbage med Tøjlen. „Derfor De kommer fra Kimballton eller det Nabolag, kan De maaste fortælle mig den rette Sammenhæng med denne Affaire med gamle Mr. Higginbotham. Er den gamle Tyr virkelig bleven myrdet for to eller tre Nætter siden af en Islænder og en Neger?“

Dominicus havde talt i altfor stor en Styn-

ding til at han skulde have lagt Mærke til, at den Fremmede selv havde et stærkt Anstrog af Negerblod. Ved at høre dette pludselige Spørgsmaal, syntes Ethiopieren at skifte Hud, dens gule Farve forandrede sig til en dødningsagtig bleg, medens han skjælvende og stammende svarede saaledes:

„Nej! nej! det var ingen farvet Mand! Det var en Irlander, som bængte ham sidste Aften omtrent Kloffen Otte. Jeg tog bort Kloffen Syv! Hans Følk kunne endnu ikke have fundet ham i Frugthaven.“

Den gule Mand havde neppe udtalt, førend han brød fort af, og, hvorvel han syntes træt nok i Forvejen, fortsatte han sin Rejse med saadanne Skridt, at han vilde have boldt Bissekrammerens Hoppe i et ganske artig Trav. Dominicus stirrede efter ham med stor Forbauselse. Hvis Ordet ikke var begaaet førend Tirsdag Nat, hvad var det da for en Prophet, som havde forudsagt det med alle dets nærmere Omstændigheder Tirsdag Morgen? Hvis Mr. Higginbothams Lig endnu ikke var fundet af hans egen Familie, hvorledes kom da Mulatten omtrent tredive Miles Afstand

til at vide, at han hang i Frugthaven, i Særdeleshed, da han havde forladt Kimballton førend den uheldige Mand overhovedet var hængt. Disse tvetydige Omstændigheder tilligemed den Fremmedes Overraskelse og Skræk, bragte Dominicus til at tænke paa at huje og skribe efter ham, som en Medvinder i Mordet, siden det virkelig syntes, at der var begaaet et Mord.

„Men lad den stakkels Djævel gaae“, tænkte Bispekrammeren. „Jeg ønsker ikke at faae hans sorte Blod paa min Samvittighed, og ved at hænge Negeren blev Mr. Higginbotham derfor ikke ubængt. Den gamle Herre ikke hængt! Jeg veed, at det er en Synd; men jeg vilde blive rasende ved at han for anden Gang skulde komme til Live og lade mig staae som Pøgner!“

Under disse Betragtninger hjorte Dominicus Biske ind paa Gaden i Parkers Falls, der, som enhver veed, er saa blomstrende en By, som tre Bomuldsmanufacturer og et Hammerværk kunne gjøre den til. Maskinerne vare endnu ikke i Bevægelse og kun saa af Røtterne vare lukkede op, da han steg af i Staldgaarden ved Kroen, og lod det være sin første Bestilling at forlange et Hjerding-

far Havre til Hoppen. Hans anden Bestilling var naturligtvis at meddele Staldmesteren Mr. Higginbothams sørgelige Endeligt. Han fandt det imidlertid tilraadeligt ikke at være altfor bestemt med Hensyn til Tiden, da den skændige Handling blev bejaaet, og var derfor ogsaa uvis om den var udført af en Irlænder og en Mulat, eller blot ved een af Grins Søner alene. Ikke heller gav han sig af med at fortælle Historien under sin egen eller nogen Andens Autoritet; men omtalte den som et almindeligt udbredt Rygte.

Historien løb igjennem Byen ligesom en Ild mellem Træer, der ere bundne sammen, og blev saa udbredt en Kolkesnak, at Ingen kunde sige, hvorfra den var kommen. Mr. Higginbotham var saa velbekjendt i Parkers Falls som nogen af Stedets Borgere, da han havde Medpart i Hammerværket og var en betydelig Actiebayer i Bomuldsmanufacturerne. Indbyggjerne følte, at deres egen Belvære beroede paa hans Sjæbne. Saa stor var Berørelsen, at **Parkers Falls Gazette** kom ud Dagen før den plejede og med det halve Nummer blankt, samt med en Columnne meget store Bogstaver og med Overskrift: **Mr. Higgin-**

bothams gyfelige Mord!" Blandt andre skrækkelige Enkeltbeder beskrev den trykte Beretning Mærkerne af Strikken om den døde Mand's Hals, og anførte hvor mange tusinde Dollars den Myrdede var bestjaalen for; der var ogsaa anvendt megen Pathos for at skildre hans Nicer's Bedrøvelse, der var falden fra den ene Besvimelse i den anden, lige siden man fandt hendes Døkel vægende i Mikkelsdags-Bæretæet med frænaede Lommer. Byens Poet havde ogsaa den unge Dames Sorg til Skyerne i en Ballade bestaaende af sytten Stanger. Borgerrepræsentanterne holdt et Møde, hvori de, i Betragtning af Mr. Higginbothams Kortjenerster af Byen, besluttede at udsende Løbesedler, hvori der tilbødes en Belønning af fem Hundrede Dollars for Paaagribelsen af hans Mordere og Tilvejebringelsen af den stjåalne Gjendom.

Imidlertid strømmede hele Befolkningen i Parker's Hall, bestaaende af Kræmmere, Vertinder i Kost- og Logisbusene, Fabrikviger, Fabrikarbejdere og Skoledrenge, ud paa Gaden og holdt en saa støjende Gadderfladder, at den rigeligt opvejede Pomuldsmaskinernes Løusshed, som standsede deres sædvanlige Larm af Agtelse for den Af-

døde. Havde Mr. Higginbotham sat Pris paa Navnfundighed efter sin Død, vilde hans Mand have gottet sig ved denne Lumsk. I sit Hjertes Forsængelighed glemte vor Ven Dominicus de Forsigtighedsregler, han havde foresat sig, og stigende op paa Byens Post, proclamerede han sig selv som den, der havde været Overbringer af den autentiske Efterretning, der havde raft en saa forbausende Opagt. Han blev strax Djebliffets store Mand, og havde just begyndt paa en ny Udgave af Fortællingen, med en Stemme som en Markprædikant, da Postkarethen rullede op ad Gaden. Den havde fjort hele Natten, og maatte have skiftet Heste i Kimballton Kloften Tre om Morgenen.

„Nu skulle vi høre alle Enkelthederne“, kreg Hoben.

Diligencen rumlede op til Ruegangen foran Kroen, fulgt af et Tusinde Mennesker; thi hvis nogen Mand indtil dette Djeblif havde påstet sin Dømt, forlod han den nu i største Skynding for at høre Nyhederne. Bispekammereren, i Evidens for Bæddeløberne, opsnusede to Passagerer, der begge bleve meget forvirrede ved at vaagnes af

en behagelig Blund for at befinde sig midt i en
Folkelynge. Alle og Enhver antastede dem med
særskilte Spørgsmaal, alle fremsatte paa eengang,
saa at Barret blev ganske maallost, skjøndt den
Gne var Procurator og den Anden en ung Dame.

„Mr. Higginbotham! Mr. Higginbotham!
Siig os, hvorledes det hænger sammen med gamle
Mr. Higginbotham!“ vrælede Hoben. „Hvorledes
lyder Coronerens Kjendelse? Er Morderne paa-
grebne? Er Mr. Higginbothams Niece kommen
sig efter hendes Besvimelse? Mr. Higginbotham!
Mr. Higginbotham!“

Kudffen sagde ikke et Ord, undtagen for at
bande Staldmesteren frygteligt, fordi han ikke bragte
ham et nyt Hørspand. Procuratoren havde sæd-
vanligvis sin Mandsnærvarrelse, endogsaa i Sørne;
det Første han gjorde, efter at have erfaret Nar-
sagen til det hele Nere, var at fremtage en stor
rød Tegnebog. Smidlertid havde Dominicus Wife,
der var en overmaade beslig ung Mand, og som
tillige havde en Formodning om, at en kvindelig
Lunge vilde fortælle Historien ligesaa glat som
en Procurators, hjulpet Damen ud af Bognen.
Det var en smuk, indtagende Wige, nu lys vaagen

og saa skinnende som en Knar, og hun havde saadan en sød, nysfelig Mund, at Dominicus næsten ligesaa gjerne vilde have hørt en Kjærligheds- som en Mordhistorie af hende.

„Mine Herrer og Damer“, saade Procuratoren til Kræmmerne, Fabrikarbejderne og Fabrikpigerne, „jeg kan forsikre Dem, at en eller anden ubegribelig Fejltagelse, eller, endnu mere rimeligt, en forsætlig Løgn, der ondskabsfuldt er ordigtet for at skade Mr. Higginbothams Credit, er Skyld i dette besynderlige Mord. Vi passerede denne Morgen Klokken Tre gjennem Kimballton, og vilde ganske sikkert have faaet Underretning om Mordet, hvis noget saadant var begaaet. Men jeg har et Bevis paa det Modsatte, der næsten er ligesaa stærkt som Mr. Higginbothams eget mundlige Vidnesbørd. Her er en Billet, med Hensyn til en af hans Sager for Connecticut-Retterne, som blev overrakt mig af den nævnte Herre selv. Jeg finder, at det er dateret afvigte Aften Klokken Ti.“

Efterat have sagt dette, fremviste Procuratoren Datoen og Underskriften paa Billetten, som bævede det over al Tvivl, at enten var den stødige Mr. Higginbotham i Live, da han skrev den, eller

— hvad Nogle ansaae for det rimeligste af et af to Tilfælde — at han var saa fordybet i sine verdslige Forretninge, at han endog saa efter sin Død vedblev at bekkertiae sig med dem. Men ganske uventet kom der Syn for Sagen. Efterat den unge Dame havde borte paa Bispekræmmerens Forklaring, gav hun sig blot et Djebligs Tid til at glatte sin Kjole og bringe sine Vokker i Orden, nærmere sig derpaa Kroderen og gjorde et bestemt Tegns for at blive borte.

„Gode Folk“, sagde hun, „jeg er Mr. Higginbothams Niece.“

Der gik en forbauset Mumsen gjennem hele Klyngen ved at finde bende saa straalende og rød som en Rose, den samme ulykkelige Niece, hvem man, paa Parkers Falls Gazettes Autoritet, havde anseet at ligge for Døden af Krampestlag. Men der var nogle fljstae Dyre, som hele Tiden havde tvivlet paa, om en ung Dame vilde være slet saa fortvivlet over en gammel rig Dnsel var bleven bængt.

„De seer“, vedblev Miss Higginbotham med et Smil, „at denne snurrige Historie er aldeles ugrundet, hvad mig selv angaaer, og jeg troer, at

Jeg tør forsikre det Samme om min kjere Onkel Higginbotham. Han viser mig den Godhed at skjenke mig et Hjem i sit Hus, skjøndt jeg selv bidrager til mit Opbold ved at holde Skole. Jeg forlod Kimballson denne Morgen for at tilbringe den begyndende Ferie hos en Veninde, omtrent fem Mil fra Parkers Falls. Da min ædelmodige Onkel borte mig paa Trapperne, kaldte han mig ind til sin Seng og gav mig to Dollars og halvtredsšindstyve Cents for at betale min Kjørsel med Posten og en anden Dollar til mine Ertraudgifter. Han lagde derpaa sin Tegnebog under sin Bude, gav mig Haanden, og raadede mig til at tage nogle Lvebækker med i min Pose, i Stedet for at spise Krokost undervejs. Jeg er derfor fuldkommen forvisset om, at min kjere Frønde er i Live, og jeg stoler paa, at jeg ogsaa vil finde ham levende ved min Hjemkomst."

Den unge Dame nejede, da hun havde sluttet sin Tale, der var saa fornuftig og indflædt i saa velvalgte Ord, og holdt med saa megen Ynde og Værdighed, at Gubver ansaae hende skicket til at være Forstanderinde for det bedste Academi i Staten. Men en Fremmed vilde have antaget, at

Mr. Higginbotham var en Tjenstand for Afsky i Parkers Falls, og at der havde været proclameret en Taksigelse for hans Mord, saa overdreven var Indbyggernes Harme ved at erfare deres Fejltagelse. Fabrikarbejderne besluttede at vise Dominicus Wife offentlig Hyldest, men vare blot uenige i, om de skulde overstryge ham med Tjære og rulle ham i Tjær, lade ham ride paa et Gelænder med Lodder under Fødderne, eller forkræmpe ham med en Kænselse under Gadeposten, fra hvis Top, han havde erklæret sig selv for Overbringer af disse Nyheder. Efter Procuratorens Raad talte Borgerrepræsentanterne om at anlægge Sag imod ham for lovstridig Opsørsel ved at sætte ugrundede Rhytter i Omløb til stor Forstyrrelse af den almene Ro. Intet Andet reddede Dominicus saavel fra Bøvelens som fra Retteus Justits uden en veltalende Appæl fra den unge Dame til hans Fordel. Efter at have henvendt nogle saa dybt-følte, taknemmelige Ord til hans Velgjørerinde, steg han op i den grønne Bogn og kjørte ud af Byen, under en Artillerisalve fra Skoledrengene, der fandt Ammunition i Overflodighed i de nærliggende Lergrave og Mudderpøle. Da han vendte

Hovedet om, for at udverle et Afskedsblik med Mr. Higginbothams Niece, sloj der en Kugle, som var ættet i en Hart og derfor dygtig blød, ban kladskende paa Munden og gav ban et lidet lysteligt Udseende. Hans hele Person var saa tilsolet af lignende smudslige Skydevaaben, at ban næsten blev fristet til at kjere tilbage og anbolde om den Renselse ved Gadeposten, hvormed man havde truet; thi omendskjøndt den ikke var velment, vilde den dog nu have været en Barmhjertighedsgjerning.

Imidlertid skinnede Solen varmt paa stakkels Dominicus, og Mudderet, et Sindbillede paa alle Pleter af ufortjent Daddel, lod sig lettelig børste af, da det var tørt. Da ban var en lystig Væster, fik ban snart sin Munterhed tilbage, og ban kunde heller ikke afholde sig fra en hjertelig Latter ved at tænke paa den Gurlumbej, som denne Historie havde vakt. Borgerrepræsentanternes Løbesedler vilde bevirke alle Landstrygers Uboldelse i hele Staten; Artikelen i **Parkers Falls Gazette** vilde blive optaget i alle Blade lige fra Maine til Florida, og maasse gaae over i de Londonske Blade, og mangen en Oniepind vilde bære for sit Pengefrin og sit Liv ved at erfare Mr.

Higginbothams sørgelige Endeligt. Biskræmmens Lanke tvælede med megen Varme ved den unge Skolebestyrerindes Undigheder, og han bandte paa, at Daniel Webster aldrig talte saa lig en Engel, som Miss Higginbotham, da hun forsvarede ham mod den rasende Befolkning i Parkers Falls.

Dominicus var nu kommen til Bommen ved Kimballton, da han undervejs havde besluttet sig til at besøge Byen, skjøndt Forretninger havde afdraget ham fra den nærmeste Vej fra Morrisstown. Esterhaanden som han rykkede Scenen for det formodede Mord nær, begyndte han at gennemgaae Omstændighederne i sine Lanke, og forbausedes over det Udseende hele Sagen antog. Var der Antet indtruffet for at bestyrke den første R. isens des Historie, vilde man kunde have anset den for et Dyrind; men den gule Mand var aabenbar bekjendt enten med Rhytet eller med Tildragelsen, og der var noget hemmelighedsfuldt i hans nedslagne og bredefulde Blik, da der blev forelagt ham saa uventet et Spørgsmaal. Naar der til dette særegne Sammensæt af Omstændigheder blev føjet, at Rhytet passede neje til Mr. Higginbothams Charakter og Levevis, ja, at han havde

en Frugthave og et Mikfelsesdaags-Væretæ, hvilket han altid passerede forbi ved Astenens Frembrud, forekom de tilfældige Beviser Dominicus saa stærke, at han begyndte at tvivle paa Gætheden af den Autograph, Procuratoren var fremkommen med, ja selv om Nicens ligefremme Vidnesbyrd, burde antages for gyldigt. Ved at anstille var-
somme Undersøgelser paa sin Rejse, havde Bispe-
fræmmeren endvidere dragt i Erfaring, at Mr. Higginbotham i sin Tjeneste havde en Irlænder af
tvivlsom Charakter, som han havde antaget uden
Aubefaling, af oekonomiske Hensyn.

„Gid jeg selv maa blive hængt“, sagde Do-
minicus ganske højt, idet han naaede Toppen af
en enelliggende Høj, „om jeg vil troe, at gamle
Higginbotham ikke er hængt, førend jeg seer ham
med mine egne Øjne og hører det af hans egen
Mund! Og da han er en listig Ræv, vil jeg have
Præsten eller en anden respectabel Mand til at
være Borgen derfor.“

Det var blevet mørkt da han naaede Bom-
huset ved Kimballton Bom, omtrent en Fjerdedel
Mil fra Byen af samme Navn. Hans lille Hoppe
havde nær tøret sammen med en Mand til Hest,

som travede gennem Borten et lille Stykke Vej foran ham, nikkede til Bommanden og vedblev at ride mod Byen. Dominicus var bekendt med Bommanden, og de verlede de sædvanlige Bemærkninger om Vejret, medens der gaves Smaapenge igjen.

„De har vel ikke“, sagde Bispekræmmeren, idet han trak Bidkesnerten til sig, for at lade den falde saa let som en Fjer paa Hoppens Side, „seet Noget til gamle Mr. Higginbotham i en Dags Tid eller to?“

„Jo“, svarede Bommanden, „han red just lige ind ad Borten i samme Øjeblik, De kjørte frem, og der rider han hisset henne, hvis De kan see ham for Mørket. Han har i Eftermiddag været i Woodfield til en offentlig Auction. Den gamle Mand og jeg pleje ellers at give hinanden Haanden og slaae en lille Sladder af; men i Aften nikkede han blot — som han vilde sige: „sør mig Bompengene paa Regning“ — og travede videre fort; thi hvor han end tager hen, vil han dog altid være hjemme Kloffen Otte.“

„Det har man fortalt mig“, sagde Dominicus Pise.

„Jeg har aldrig seet en Mand, der seer saa gul og mager ud, som Squiren gjør“, vedblev Bommanden. „Det sagde jeg til mig selv i Aften; han er mere lig et Gjenfærd eller en gammel Mumie, end rigtigt Kød og Blod.“

Bispekrammeren anstrengte sine Øjne gennem Tusmørket, og kunde netop skjelne Rytteren, der nu var langt i Korvejen. Han syntes at kunne gjenkende Mr. Higginbothams Skikkelse; men gennem Aftenens Skygger og midt i Støvstøven fra Hestens Fodder forekom Figuren ham taaget og ulegemlig, som om den hemmelighedsfulde gamle Mands Skikkelse var løseligt sammensat af Mørke og graat Lys. Dominicus gyste.

„Mr. Higginbotham er kommen tilbage fra den anden Verden gennem Bommen ved Kimballton“, tænkte han.

Han rystede Tommerne og red fremad, holdende omtrent den samme Afstand bag den gamle graa Skygge, indtil den sidste blev skjult ved en Omdrejning af Vejen. Ved at naae dette Punkt, saae Bispekrammeren ikke længer Manden til Hest, men befandt sig ved Begyndelsen af Bygaden, ikke langt fra adskillige Pakhuse og to Vertshuse,

flængede sammen omkring Bedebusets Klokketaarn. Paa hans venstre Side var en Stenmur og en Port, Grændskjeldet af en Skovlod, hinsides af hvilket laae en Frugthave, endnu længere borte en Græsmark og sidst at Alt et Hus. Disse Gjenstande tilhorte Mr. Higginbotham, hvis Gaaning stod ved Siden af den gamle Landevej, men var traadt i Baggrunden formedelst Kimballton Bom. Dominicus kjendte Stedet, og den lille Hoppe gjorde instincmæssigt Holdt, thi han var sig ikke bevidst, at han strammede Lommen.

„Saa sandt jeg lever, jeg kan ikke komme forbi denne Port!“ sagde han gysende. „Jeg bliver aldrig Menneſke mere, førend jeg seer om Mr. Higginbotham hænger i Mikkelsdags-Pæretæet!“

Han sprang ned af Bognen, flængede Lommen omkring Portstolpen, og løb saa hurtigt langs henad den grønne Skovsti, som om Vandens var efter ham. — I samme Djævlis slog Bryns Klokke Otte, og ligesom der led et nyt dumpt Slag, gav Dominicus et nyt Spring og slej hurtigere afsted end før, indtil han uklart begyndte at skimte det berøgede Pæretæ i Vidten af Frugthaven. Gen Gren strakte sig ud fra den gamle forvredne

Stamme tværs over Stien og kastede den mørkeste Skygge paa denne ene Plet. Men det saae ud, som om der var Noget, der bevægede sig heftigt under Grenen!

Bispefræmmeren havde aldrig givet sig ud for at have mere Mod, end der egner sig en Mand, som driver en fredelig Eysel, ikke heller kunde han gjøre Rede for sin Kjelhed ved denne stræffelige Lejlighed. Vist er det imidlertid at han styrtede frem, strakte en fiskaaren Irlander til Jorden med den tykke Ende af sin Vidst, og fandt — om just ikke hængende i Mikkelsdags-Bæret, men rystende under det, med en Strikke rundt om sin Hals, den gamle, tit omtalte Mr. Higginbotham.

„Mr. Higginbotham“, sagde Dominicus frygtfomt, „De er en honnet Mand, og jeg vil lade Deres Ord staae til Troende. Har De været hængt eller ej?“

Derfor man ikke allerede har løst Gaaden, vil et Par Ord være tilstrækkelige til at forklare det simple Maskineri, hvorved denne „tilkommende Begivenhed“ blev i Stand til at „kaste sin Skygge i Forvejen“. Tre Mænd havde sammenrottet dem

om at udplyndre og myrde Mr. Higginbotham to af dem tabte, den Ene efter den Anden, Modet og flggede, hvorved Enhver af dem forhalede Forbrydelsen een Nat ved deres Forsvinden; den Tredie var i Begreb med at fuldfore Handlingen, da en Kæmpe, blindt hen følgende Skjebnens Kald, ligesom Heltene fra den gamle Middertid, aabenbarede sig i Dominicus Wifes Person.

Der staaer nu blot tilbage at berette, at Biskofkræmmeren fik en høj Stjerne hos Mr. Higginbotham, som begunstigede hans Frieri hos den vakkre Skolebestyrerinde, og overdrog sin hele Gjenstand til deres Børn. I passende Tid satte den gamle Herre Kronen paa sin Yndest mod dem ved at dee en christelig Tod i sin Seng, efter hvilken beklagelige Hændelse Dominicus Wife flyttede fra Kimballton og anlagde en stor Tobaksfabrik i min Todeby.



[Illegible Title]

[The following text is mirrored and illegible due to bleed-through from the reverse side of the page. It appears to be a formal document or letter.]

[The following text is also mirrored and illegible due to bleed-through from the reverse side of the page.]

Doctor Heideggers Experiment.

Printed and Published by
J. B. Lippincott & Co.,
15 North Second Street, Philadelphia, Pa.

Den meget besynderlige gamle Mand, Doctor Heidegger indbød en Dag fire ærværdige Venner til at besøge ham i hans Bibliothek. Det var tre hvidstjeggede Gentlemen, Mr. Medbourne, Oberst Killigrew og Mr. Gascoigne, samt en salmet Dame, Enken Wycherly. De vare Alle melancholiske gamle Skabninger, som havde været uheldige i Livet, og hvis største Ulykke det var, at de ikke for længe siden laae i deres Grave. Mr. Medbourne havde i sine bedste Aar været en velhavende Kjøbmand; men havde mistet Alt hvad han ejede ved en vild Speculation, og var nu ikke stort Andet end en Tigger. Oberst Killigrew havde ødelagt sine bedste Aar, sin Helbred og sin Formue ved at jage efter syndige Fornøjelser, som havde affødt en Vngel af Pinsler, saasom Sigt

og forskjellige andre Plager for Sjæl og Legeme. Mr. Gascoigne var en forsalden Politiker, en Mand med et slet Ry, eller som i det Mindste havde havt et saadant paa sig, indtil Tiden havde begravet ham i den nærværende Slægts Kundskab og gjort ham obscur i Stedet for berømt. Hvad Enken Wycherly angaaer, fortæller Traditionen os, at hun var en stor Skjønhed i sin Tid; men hun havde forlængst levet i den strengeste Indtøgenhed, formedelst visse scandaleuse Historier, som havde indtaget den fine Verden i Byen imod hende. Det er en Omstændighed, som vel er værd at omtale, at enhver af disse tre gamle Gentlemen, Mr. Medbourne, Oberst Killigrew og Mr. Gascoigne tidligere havde været Enken Wycherlys Gæster og engang nær havde skaaret Halsen over paa hinanden for hendes Skyld. Da, tørend jeg gaaer videre, vil jeg blot lade falde et Vink om, at man stod i den Formening, at Dr. Heidegger og alle hans fire Gæster undertiden ikke vare saa ganske ved Sands og Samling; et Tilfælde, der ikke er usædvanligt hos gamle Folk, naar de enten plages af den nærværende Tids Byheder eller af smertelige Grindringer.

„Mine kjære, gamle Venner“, sagde Dr. Heidegger, indbydende dem til at tage Plads, „jeg ønsker Deres Bistand til eet af disse smaa Experimententer, med hvilke jeg morer mig her i mit Bibliothek.“

Lersom alle Historier vare sande, maatte Dr. Heideggers Bibliothek være et meget selsomt Sted. Det var et skummelt, gammeldags Bærelse, garneret med Spindelvær, og belagt med antikt Støv. Langsmed Væggene stode flere Egetræs Reoler, hvis nederste Hylder vare opfyldte med Rækker af gigantiske Folianter og af Dvartanter med Munkeskrift, og de øverste med smaa i Pergament indbundne Quodezer. Ovenpaa den største Reol befandt sig en Kiste af Hippokrates, med hvilken Dr. Heidegger, i Folge Rogles Baaftand var vant til at holde Raadslagninger i alle vanskelige Tilfælde i hans Praxis. I den mørkeste Krog af Bærelset stod et højt og smalt Egetræs Skab med Døren paa Klem, indenfor hvilken man fik et Glimt at see af et Skelet. Imellem to af Reolerne hang et Spejl, fremvisende sit høje og stovede Glas indenfor en plettet forgyldt Flamme. Blandt mange andre vidunderlige Historier, der fortalte om dette

Spejl, vilde man indbilde Folk, at alle Doctorens afdøde Patienter havde taget Ophold indenfor dets Kamme, hvorfra de stirrede ham ind i Ansigtet, naar han saae derhen. Den modsatte Side af Bærelset var prydet med et Portrait i Legemsstørrelse af en ung Dame, prunkende i Silkes, Atlaskes og Brocades falmede Herlighed, og med et Ansigt, der var ligesaa falmet, som hendes Bynt. For omtrent et halvt Aarhundrede siden havde Dr. Heidenager staaet paa Rippet til at ægte denne unge Dame; men da hun var bleven angreben af en ubetydelig Uvasseligbed, havde hun taget et af hendes Elsker foreskrevet Lægemiddel ind, og døde om Aftenen paa hendes Brøllupsdag. Den største Mærkelighed i Bibliotheket staaer dog endnu tilbage at omtale; det var en mægtig Foliant, indbunden i sort Læder, med massive Sølvspænder. Der stod ingen Bogstaver bag paa Ryggen, og Ingen kjendte Bogens Titel. Men det var velbekjendt, at det var en Trolddomsbog, og da en Stuepige engang løftede den, blot for at vidske Støvet af, havde Skelettet klappret inde i sit Skab, den unge Dame havde sat een Fod paa Gulvet, og flere Lødningehoveder havde tittet frem

af Spejlet, medens Hippokrates Kobberhoved slog
Rykker paa Banden og sagde: „Lad være!“

Saaledes var Dr. Heideggers Bibliothek.
Den Sommer-Eftermiddag, hvorom der handles i
vor Fortælling, stod der et lille rundt Bord, saa
fort som i Ibenholt, i Midten af Værelset, hvor-
paa der fandtes en fløben Glasvase af en smuk
Form og fortrinligt Arbejde. Solskinnet faldt
ind gjennem Vinduet mellem de folderige Drap-
perier af to falmede Damaskes Gardiner og
lige tværs over denne Vase, saa at den kastede et
mildt Gjenstær paa de aftefarvede Ansigter af de
fem gamle Mennesker, som sadde rundt omkring.
Der stod ogsaa fire Champagneglas paa Bordet.

„Mine kjære gamle Venner“, gjentog Dr. Hei-
degger, „maa jeg gjøre Regning paa Deres Hjælp
for at kunne udføre et overmaade interessant Ex-
periment?“

Doctor Heidegger var noksom betjendt for at
være en meget underlig gammel Herre, hvis Er-
centricitet var bleven Kjernen i tusinde phantastiske
Historier. Nogle af disse Fabler — til min
Skam være det sagt — kunne muligvis føres til-
bage til mit eget sanddru Jeg, og dersom der i

nærværende Fortælling skulde findes nogle Steder, som maatte rokke Læserens Tro, maa jeg finde mig i at bære Stempet af en Lognekammer.

Da Doctorens fire Gjester hørte ham snakke om det Experiment, han agtede at foretage, ventede de dem intet mere Vidunderligt end en Mus's Død, bevirket ved Luftpumpen, eller Undersøgelsen af en Spindeltræv ved Hjælp af Mikroskopet, eller lignende Visvas, med hvilket han plejede at plage sine Fortrolige. Men uden at vente paa Svar, humpede han tværs igjennem Bærelset og vendte tilbage med den omtalte tunge Foliant, indbundet i sort Læder, som Rygtet almindeligt paastod at være en Trolddomsbog. Efter at have lukket Sølvsplænderne op, aabnede han Bogen og fremtog af dens gotbiske Blade en Rose, eller hvad der engang havde været en Rose, skøndt de grønne Blade og carmoisinrøde Blomsterblade nu havde antaget en brunlig Farve, og den gamle Blomst syntes nærvæd at falde hen til Støv i Doctorens Hænder.

„Denne Rose“, sagde Dr. Heidegger med et Suk, „denne samme visnede og hensmuldrende Rose blomstrede for fem og halvtredsinde syve Aar siden. Jeg fik den af Sylvia Ward, hvis Portrait

bænger hist hende, og jeg mente at bære den paa mit Bryst vor Bryllupsdag. Dem og halvtred-
sindstyve Aar har den været opbevaret mellem
denne gamle Boges Blade. Vilde De nu ansee
det for muligt, at denne halvhundredaarige Rose
nogensinde skulde blomstre igjen?"

"Vjant!" sagde Enken Bycherly med et vrip-
pent Kæft med hendes Hoved. "De kunde ligesaa
godt spørge om en gammel Kones rynkede Ansigt
nogensinde kunde blomstre igjen?"

"See!" svarede Dr. Heidegger.

Han tog Laaget af Vasen og kastede den fal-
mede Rose i Vandet, som fandtes deri. I Be-
gyndelsen laae den let paa Overfladen af Vædffen,
uden tilsyneladende at indsuge noget af denne.
Snart begyndte der imidlertid at finde en selsom
Forandring Sted. De fortrykte og tørre Blomster-
blade begyndte at røre sig, og antog et mærkere
Skær af Carmoisin, som om Blomsten levede op
af en dødlignende Slummer; den spinkle Stilk og
Bladaarerne bleve grønne, og atter blomstrede
den halvhundredaarige Rose ligesaa frisk, som da
Sylvia Ward første Gang havde givet den til
sin Elsker. Den var knap fuldt udsprungen;

thi nogle af dens fine røde Blade krusede sig be-
skeden rundt dens fugtige Parm, indeni hvilken
der glindsede to eller tre Dugdraaber.

„Det er virkelig en meget net Djenforblin-
delse“, sagde Doctorens Venner, dog noget lige-
gyldigt; thi de havde været Vidner til større Mi-
rafler ved en Magikers Forestilling, „sig os dog,
hvorledes det gaaer til?“

„Har De aldrig hørt tale om „Ungdoms-
kilden“?““ spurgte Dr. Heidegger, „som den spanske
Eventyrer Ponce de Leon rejste for at søge efter
for to eller tre Aarhundreder siden?“

„Men fandt Ponce de Leon den nogensinde?“
sagde Enken Wycherly.

„Nej“, svarede Dr. Heidegger, „thi han ledte
aldrig efter den paa det rette Sted. Hvis jeg er
rigtig underrettet, ligger den berømte „Ungdoms-
kilde“ i den sydlige Del af Halvøen Florida, ikke
langt fra Søen Macaco. Dens Væld er over-
skygget af flere gigantiske Magnolier, som, endstjendt
de ere utallige Aarhundreder gamle, have holdt dem
ligesaa friske som Violer, formedelst dette vidunder-
lige Blands Kraft. En af mine Bekjendte, som
sjender min Videbegjerlighed med Hensyn til saa-

danne Ting, har sendt mig hvad De seer der i Vasen?"

"Hem!" sagde Oberst Kelligrew, som ikke troede et Ord af Doctorens Historie; "og hvilken Indflydelse kan denne Bædste vel have paa den menneskelige Organisme?"

"De skal selv faae Lejlighed til at domme, min kjære Oberst", svarede Dr. Heidegger, "og Enhver af Dem, mine ærede Venner, skulle hjertelig gjerne faae et saa tilstrækkeligt Quantum af denne beundringsværdige Bædste, som er nok for at gjen- give Dem Ungdommens Blomster. Hvad mig selv angaaer, da har jeg havt al for megen Ulejlighed med at blive gammel til at jeg skulde skynde mig med at blive ung igjen. Med Deres Tilladelse vil jeg derfor indskrænke mig til at iagttage hvorledes Experimentet falder ud."

Medens han talte, havde Dr. Heidegger fyldt de fire Champagneglas med Vand fra "Ungdoms- Eilden". Det var øjensynligt gennemtrængt af en sydende Luftart; thi der steg bestandigt smaa Blærer op fra Bunden af Glasfene, og de oplosse sig i Sælskum paa Overfladen. Da Bædsten ud- bredte en behagelig Duft, tvivlede de gamle Men-

nesser ikke paa, at den besad hjertestyrkende og bebagelige Egenskaber, og hvorvel de vare yderlig keftisse med Hensyn til dens foryngende Kraft, vare de dog strax beredvillige til at tomme Glasfene. Men Dr. Heidegger besvor dem at vente et Djeblif.

„Hørend I drikke, mine respectable gamle Benner“, sagde han, „vilde det være godt om I, med en Levetid's Erfaring til at vejlede Eder, vilde opstille nogle saa almindelige Regler, som I kunde efterfølge ved anden Gang at skulle gjenngaae Ungdommens Fristelser. Tænk hvilken Synd og Skam det vilde være, dersom I, med de særlige Doctrin, I have fremfor Andre, ikke skulde blive Monstre paa Dyd og Visdom for alle unge Mennesker i den Alder!“

Doctorens fire ærverdige Benner gave ham intet andet Svar end en dæmpet og frygtfuld Lat-ter, saa overordentlig komisk var den Idee — og dog vidste de, hvor tæt Angeren følger i Hælene paa Bildfarelsen — at de nogensinde skulde skeje ud paaany.

„Drik da“, sagde Doctoren med et Buf; „det glæder mig, at jeg har gjort saa godt et Valg af Personer ved mit Experiment.“

Med rystende Hænder hævde de Glasfene til deres Læber. Drikken — hvis den virkelig besad saadanne Dyder, som Dr. Heidegger tilskrev den — kunde ikke være bleven forundt fire menneskelige Væsener, der haardere trængte til den. De saae ud, som om de aldrig havde vidst hvad Ungdom eller Glæde var, men havde været Afkom fra en Tid, da Naturen gik i Barndom og altid de graahædede, affældige, kraftløse, jammerlige Stafler, som nu sadde frumbøjede rundt omkring Doctorens Bord, uden at have Liv nok i deres Sjæle eller Legemer til at oplives ved selve Udsigten til at blive unge paany. De drak Vandet, og satte Glasfene igjen paa Bordet.

Ganske afgjort viste der sig næsten øjeblikkeligt en Forandring til det Fedre i Selskabets Udseende — ikke ulig den Virkning, der frembringes ved et Glas ædel Vin — tilligemed en pludselig Blød af muntert Solskin, der paa eengang lyste over Alles Ansigter. Der udbredte sig en sund Rødme paa deres Kinder i Stedet for den Afsefarve, der havde gjort dem saa dødningsagtige. De saae paa hverandre, og indbildte sig, at een eller anden Trolddomsmagt virkelig havde begyndt

at udrette de dybe og bedrøvelige Indskrifter, som raader Tid for saa længe Jiden havde indgravet paa deres Bander. Enken Wycherly satte sin Kappe i Lave; thi hun begyndte næsten at føle som en Kvinde igjen.

„Giv os mere af det vidunderlige Vand!“ raabte de ivrigt. „Vi ere yngre; men vi ere endnu for gamle! Hurtigt! giv os mere!“

„Laalmodighed, Laalmodighed!“ gjemlede Dr. Heidegger, der sad og iagttog Experimentet med filosofisk Kulde. „I have været en lang Tid om at blive gamle. I kunne vel nok være fornøjede med at blive unge i en halv Time! Men Vandet er til Eders Tjeneste.“

Atter ihlode hen deres Glas med den fornygende Drik, hvoraf der endnu var nok i Vasen til at forvandle Halvdelen af de gamle Folk i Staden til samme Alder som deres egne Børnebørn. Medens Bøblerne endnu funkede i det bredfulde Maal, snappede Doctorens fire Gjester deres Glas fra Bordet og tomte deres Indhold i eet eneste Drag. Var det en Indbildning? Endogsaa medens Drikken passerede gennem deres Struber syntes den at bevirke en Forandring i

deres hele System. Deres Dine bleve klare og skinnende; et mørk Skær sænkede sig over deres solberne Poffer; de sadde rundt om Bordet: tre middelaldrende Gentlemen og en Dame, der neppe var ud over hendes blomstrende Ungdomskaar.

„Min dyrebare Enke, De er fortryllende!“ udbrød Oberst Killigrew, hvis Dine havde været fæstede paa hendes Ansigt, medens Alderdommens Skvager flygtede bort, ligesom Mørket for Daggryets Garmin.

Den smukke Enke v'ndte fra gamle Dage, at Oberst Killigrews Komplimenter ikke altid vare afpassede efter den nogeterne Sandhed; hun sprang derfor op og løb til Spejlet, endnu flygtende for, at en gammel Kones stryge Ansigt vilde møde hendes Blik. Imidlertid opførte de tre Herrer dem paa en saadan Maade, der beviste, at Bandet fra Ungdomskilden besad nogle Trylleegenskaber, med mindre Opvækkelsen af deres Livsaander virkelig blot var livlig Hovedsvimmel, der bevirkedes ved Borttagelsen af Aarenes Bægt. Mr. Gascoignes Tanker syntes at tage en politisk Flugt, men om de havde Hensyn til det Forbigangne, Nærværende eller Fremtidige, var ikke let at af-

gjøre, siden de samme Idæer og Udrafer havde været i Belten i de sidste halvtredshundstyve Aar. Nu rumlede han saaledes, at han havde Munden fuld af djærve Sentenser om Patriotisme, Nationalære og Folkets Rettigheder; saa fremmulede han noget farligt Tojeri i en saa forslagen og betænkeliq hvidskende Tone, og saa forstaaigt, at end ikke hans eene Samvittighed lettelig kunde opfange Hemmeligheden; og derpaa talte han atter med ajsmaalt Tonefald og i en særdeles ærbødig Tone, som om et kongeligt Dre lyttede til hans sirligt afrundede Perioder. Oberst Killigrew havde hele Tiden trallet en lystig Drikkevisé og klingede med sit Glas i Samklang med Gboret, medens hans Djne dvælede ved Gnken Wcherlys fyldige Figur. Paa den anden Side af Bordet var Mr. Medbourne fordybet i en Beregning med Dollars og Cents, hvori der paa det forunderligste var indblandet et Project til at forsyne Ostindien med Is, ved at spænde Hvaler for Polar-Ishjergene.

Hvad Gnken Wcherly angaaer, da stod hun foran Spejlet coquetterende og smilende affectert til sit eget Billede, og hilsende det som en Ven, hvem hun elskede højere end den hele Verden uden-

for. Hun satte sit Ansigt tæt op til Glasset for at see om nogle Rynker, som hun huskede meget vel, virkelig vare forsvundne. Hun undersøgte om Sneen var rent smeltet af hendes Haar, saa at den ærværdige Kappe rolig kunde lægges til Side. Omstøder vendte hun sig muntert bort, og kom hen til Bordet med et Slags Dandsetrin.

„Min kjære gamle Doctor“, sagde hun, „jeg beder, giv mig et Glas til!“

„Hjertelig gjerne, bedste Madame, hjertelig gjerne!“ svarede den galante Doctor, „see! jeg har allerede fyldt Glæssene.“

Der stod virkelig de fire Glas, spingfulde af det vidunderlige Vand, hvis fine Skum, saaledes som det boblede paa Overfladen, lignede Diamanters dirrende Glæds. Det var nu saa nær ved Solens Nedgang, at Værelset var blevet skumlere, end nogenstæde; men et svagt, maanefkinsaagtigt Skær straaede frem indenfra Basen, og faldt saavel paa de fire Gjesters som ogsaa paa Doctorens ærværdige Figur. Han sad i en højrygget, kunstig=udskaaen Egetræs Rænestol, med en graa=bærdet Bærdiabed i sit Udseende, som meget godt kunde have anstaaet selve Fader Tid, hvis Magt

aldrig før var bleven bestridt uden af dette lykkelige Selskab. Selv medens de gjorde dem tilgode ved den tredie Slut af Ungdomskilden, bleve de næsten slagne af Greisrygt ved Udtrykket i hans hemmelighedsfulde Ansigt.

Men i det næste Øjeblik strømmede Ungdomslivets forfriskende Bæld gennem deres Aarer. De befandt dem nu i Ungdommens lykkelige Blomstringstid. Alderdommen, med dens jammerlige Følge af Bekymringer, og Sorger, og Sygdomme, mindedes blot som en ubehagelig Drom, af hvilken de vare opvaagnede med Glæde. Sjælens friske Glands, der saa tidlig taber sig, og uden hvilken Verdens efter hinanden følgende Scener kun vilde være et Galleri af afblegede Billeder, fastede igjen sit Trolleskær over deres Fremtid. De solte dem ligesom nyskabte Væsener i en nyskabt Verden.

„Vi ere unge! Vi ere unge!“ raabte de jublende.

Ligesom den graahærdede Alderdom havde gjort, saaledes udslittede Ungdommen den modnere Alders skarpt udprægede Charaktertræk, og sammenfæltede dem gjensidigen med hinanden. De ud-

gjorde en Gruppe af glade unge Mennesker, næsten ellelvilde af deres Alders Lyftighed. Den besynderligste Virkning af deres Munterhed var en Impuls til at bespotte den Skrøbelighed og Ufældighed, hvorfor de nylig selv havde været Diffe. De stoggerløe over deres gammeldags Paaklædning, de unge Mænds bredskjødede Kjoler og slapt nedhængende Veste og den blomstrende Piges kun lidet moderne Kappe og Kjole. Een blinkede tværs over Gulvet ligesom en gigtig Bedstefader; en Anden satte et Par Brillen paa Næsen og anskillede sig som om han grundede over den magiske Bog med Munkeskristen; en Tredie satte sig i en Lænestol, og gjorde sig Umage for at efterligne Dr. Heideggers ærverdige Udseende. Alle raabte de i Munden paa hinanden af Glæde og boppede omkring i Bærelset. Enken Wycherly — dersom en saa frist Slut ellers kan kaldes for Enke — trippede hen til Doctorens Stol, med en skadefro Glæde i hendes rosenfarvede Ansigt.

„Doctor, De, gode gamle Skind“, sagde hun, „staae op og dans med mig!“ Og nu loe de fire unge Mennesker højere end nogenstunde ved at

tænke paa hvilken pudsig Figur den gamle Doctor vilde gjøre.

„Jeg beder om Forladelse“, svarede Doctoren roligt. „Jeg er gammel og rheumatisk, og mine Dandsedage ere forbi for længe siden. Men enhver af disse muntre unge Herrer vilde være glade ved saa nydelig en Meddandsferinde.“

„Dands med mig, Clara!“ udbrod Oberst Killigrew.

„Nej, nej, jeg vil dandse med hende!“ raabte Mr. Gascoigne.

„Hun lovede mig sin Haand for halvtredstindstyve Aar siden!“ udbrod Mr. Medbourne.

De samlede sig Alle om hende. Gen greb begge hendes Hænder i sit lidenslabelige Tag — den Anden slyngede sin Arm om hendes Liv — den Tredie begravede sin Haand i hendes gyldne Loffer, der bølgede frem under Enkens Kappe. Blusfende, pustende, modstridende, skjændende, leende, vittedes hendes varme Aande verelvis henimod dem, idet bun søgte at rive sig løs, medens bun bestandig omslyngedes af det tredobbelte Favntag. Aldrig saae man et livligere Billede af ungdommelig Kappesstrid, med en mere fortryllende Skjønhed

til Kamppris. Dog, ved et selsomt Djenbedrag, der maatte tilskrives Bærelsets Skummelhed og de gammeltdags Draater, de endnu bare, det høje Spejl siges at have gjengivet tre gamle, graa-hærdede, affældige Oldinges Skikkelse, der førte en latterlig Strid om en rynket Matrones magie Hæslighed.

Men de vare unge: deres glødende Piden-
skaber viste dem i det Mindste saaledes. Dyflam-
mede til Kaseri ved Vige-Enkens Coquetteri, som
hverken tilstod eller rent unddrog dem sin Gunst,
begyndte de tre Medbejlere at verse truende Blik.
Stadigt holdende fast paa det skjønne Bytte, grebe
de hinanden vildt i Struben. Som de saaledes
tumlede dem, væltede de derved Bordet og Basen
blev flaaet i tusinde Stykker. Det kostelige Vand
fra Ungdomsvældet flød i en klar Strøm tværs
over Gulvet, vædende Vinagerne paa en Sommer-
fugl, der var ældet med den astagende Sommer,
og var dalet derned for at doe. Insectet slagrede
let gjennem Bærelset og satte sig paa Dr. Hei-
deggers snebride Hoved.

„Nu, nu, Gentlemen! — nu, Madame Wy-

cherly", udbrod Doctoren, „jeg maa virkelig protestere mod denne Tummel."

De stode stille og gyste; thi det var ligesom den graa Tid kaldte dem tilbage fra deres solklare Ungdom, langt ned i Narenes kolde og mørke Dal. De saae paa gamle Doctor Heidegger, som sad i sin udskaarne Vænestol, holdende den halvhundredaarige Rose, som han havde reddet ud af Brudstykkerne af den ituslaaede Vase. Efterat han havde givet dem et Bink med sin Haand, toge de fire Spektakelmagere atter deres Plads, saa meget desto villigere, fordi deres voldsomme Anstrengelser havde udmattet dem, hvor ungdommelige de end vare.

„Min stakkels Sylvias Rose",yttrede Doctor Heidegger pludseligt, holdende den i den dalende Sol's Skin; „det seer ud, som den atter visnede."

Dg saaledes var det. Endnu medens Selskabet betragtede den, vedblev Blomsten at skrumpes sammen indtil den var ligesaa tør og skrøbelig, som da Doctoren først havde kastet den i Vasen. Han afrystede de saa Draaber Vædske, som klæbede til dens Blomsterblade.

„Jeg holder ligesaa meget af den saaledes,

som i dens beduggede Kriffhed, bemærkede han, trykkende den visne Rose til hans visne Læber. Medens han talte, flagede Sommerfuglen ned fra Doctorens snevide Hoved, og faldt paa Gulvet.

Hans Gjester gyste atter. En felsem Kulde, om den stammede fra Legemet eller Sjælen, kunde de ikke afgjøre, sneg sig gradvis ajennem dem Alle. De betragtede hinanden, og bildte dem ind, at ethvert flygtende Djeblit boctranede en Lillokkelse, og efterlod en dyb Bure, hvor der ingen før havde været. Var det en Illusion? Vare en Levetid's Forandringer sammentrængte i saa snevert et Tidssrum, og vare de nu fire alderstegne Mennesker, som sadde hos deres gamle Ven, Dr. Heidegger?

„Gre vi saa snart blevne gamle igjen?“ udbrød de flagende.

I Sandhed, det var saaledes. Ungdomsvandet besad blot en Kraft, der var mere flygtig end Vinens. Det Delirium, det havde fremkaldt, var dunstet bort. Ja! de vare atter gamle. Med et Anfald af Gysen, der viste, at hun endnu bestandig var en Kvinde, holdt Enken sine magre Hænder for Ansigtet, og onskede, at Ristelaaget skjulte det, siden det ikke længer kunde være smukt.

„Ja, Venner, I ere atter gamle“, sagde Dr. Heidegger; „og see! alt Ungdomsbrændet er spildt paa Gulvet. Nu — jeg beklager det ikke; thi selv om Bældet strømmede lige forbi mit Dørtrin, jeg vilde ikke bukke mig ned for at væde mine Læber — nej, selv om dets Delirium varede i Aar i Stedet for i Djeblikke. Denne Lærdom have I givet mig!“

Men Doctorens fire Venner havde ikke selv erhvervet dem en saadan Lære. De besluttede dem uden videre til at foretage sig en Pilgrimsfart til Florida for Morgen, Middag og Aften at gjøre dem tilgode ved Ungdomsbrændet.



Præstens sorte Slør.

En Parabel.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Handwritten title or heading, possibly "Handwritten Title" or similar, written in a cursive or semi-cursive hand.

Second block of faint, illegible text, continuing the bleed-through from the reverse side.

Klokkeren stod i Indgangen til Milford Forsamlingshus og trak lystigt i Klokketouget. De gamle Folk i Landsbysen kom rokkende gjennem Gaden. Børn med straalende Ansigter trippede glade ved Siden af deres Forældre, eller paatog dem en adstadig Mine i selvbevidst Værdighed om deres Søndagsklæder. Budsede Ungkarle kastede et Sideblik til de vakre Piger, og bildte dem ind, at Søndags-Solskinnet gjorde dem endnu vakkrere end de søgne Dage. Da Stimmelsen næsten var strømmet gjennem Indgangen, begyndte Klokkeren at ringe sammen, holdende Dje med den velærværdige Mr. Hoopers Dør. Det første Blimt af Præstens Skikkelse var Signalet for Klokkeren til at holde inde.

„Men hvad har den gode Pastor Hooper

taget paa sit Ansigt?" raabte Klokkeren i sin Forbauselse.

Alle, som hørte det, vendte dem strax om og saae Mr. Hoopers Skikkelse langsomt skride sin betænksumme Vej hen imod Forsamlingshuset. Som rammende af eet Slag, jøre de sammen og udtrykte mere Forundring, end om nogen fremmed Præst var kommen for at banke Støvet af Puderne paa Mr. Hoopers Prædikestol.

"Er De ogsaa vis paa, at det er vor Præst?" spurgte Goodman sig selv Klokkeren.

"Ganske vist er det den gode Mr. Hooper", svarede Klokkeren. "Han og Pastor Shute i Westbury havde aftalt at bytte Prædikestol; men Pastor Shute sendte i Gaar en Undskyldning, da han skulde holde en Ligprædiken."

Anledningen til hele denne Forbauselse maa synes overmaade ubetydelig. Mr. Hooper var i Et og Alt en Gentleman, omtrent tredive Aar gammel og endnu ugift, klædt med tilbørlig geistlig Methed, som om en omhyggelig Kone havde flivet hans Bladkrave, og afberstet hele Ugens Støv af hans Søndagsklædning. Der var blot een Ting, som var paaafaldende i hans Udseende. Bundet om-

kring hans Bænde og hængende saa langt ned over hans Ansigt, at det bevægedes af hans Aanded, havde Mr. Hooper et sort Elor. Ved nærmere Betragtning syntes det at bestaae af dobbelt sammenlagt Elor, som aldeles skjulte hans Træk, undtagen Munden og Hagen, men sandsynligvis ikke gjorde Synet noget Afbræk, undtagen at alle levende og livløse Ting fik et formerket Udseende. Med denne mørke Skygge foran sig, vandrede Mr. Hooper fremad med langsomme og rolige Skridt, noget ludende og seende til Jorden, hvad der er sædvanligt hos Mænd, der ere fordybede i Tanker, dog nikkende venligt til dem af hans Sognekolk, som endnu ventede paa Trinene til Forsamlingshuset. Men saa slagne af Forbauselse vare de, at de knap hilste igjen.

„Jeg kan ikke rigtig føle mig overbevist om, at den gode Mr. Hoopers Ansigt er bag dette Stykke Elor“, sagde Klokkeren.

„Jeg kan ikke lide det“, mumlede en gammel Kone, idet hun bumpede ind i Forsamlingshuset. „Han har forvandlet sig selv til noget Skrækkeligt, blot ved at skjule sit Ansigt.“

„Vor Præst er bleven gal!“ raabte Goodman Gray, idet han fulgte Klokkeren over Dørtærskelen.

Et Røre, som ved et eller andet ubegribeligt Phænomen var gaaet forud for Mr. Hoopers Indtræden i Forsamlingshuset, og satte hele Menigheden i Bevægelse. Der var Baa, som kunde afholde dem fra at dreje Hovedet om mod Døren; Mange stode op og vendte dem om uden videre, medens flere Smaadrenge flattede op paa Søderne og kom ned igjen med et frygteligt Pump. Der var en almindelig Forstyrrelse, en Raslen af Kvindernes Kjoler og en Skraben med Mændenes Fodder, der var højlig forskjellig fra den lydlose Stilhed, der ellers fulgte paa Præstens Indtræden. Men Mr. Hooper syntes ikke at lægge Mærke til denne Forstyrrelse i Menigheden. Han traadte ind med næsten lydlose Trin, nikkede mildt med Hovedet til dem, der sadde i Stolene paa hver Side, og bukkede, da han kom forbi den Ældste i Sognet, en hvidhaaret Oldesader, som havde sin Lænestol i Midten af Skibet. Det var underligt at lægge Mærke til, hvor langsomt denne ærværdige Mand blev sig bevidst, at der var noget Usædvanligt i hans Præsts Udseende. Han syntes

ikke ganske at dele den almindelig Forundring før-
 end Mr. Hooper var stegen op ad Trappen og
 viste sig paa Prædikestolen, Ansigt til Ansigt med
 sin Menighed, kun at det sorte Slør skilte dem.
 Det bemmelighedsfulde Emblem blev ikke en eneste
 Gang draget til Side. Det bevægede sig med hans
 aismaalte Aandedrag, da han opgav den Psalme,
 der skulde synges; han lod det faste sit Mørke
 mellem ham og de belliae Blade, da han læste
 Skrifterne, og medens han bad laa Sløret tungt
 paa hans oploftede Naahyn. Vilde han søge at
 skjule det for det ophøjede Væsen, hvem han hen-
 vendte sig til?

En saadan Virkning havde dette simple Stykke
 Slør, at mere end eet Fruentimmer med svage
 Nerver var nodt til at forlade Forsamlingshuset.
 Maaske var dog den blege Menighed næsten lige-
 saa frygteligt et Syn for Præsten, som hans sorte
 Slør for den.

Mr. Hooper var bekjendt for at være en god,
 men ikke nogen energisk Prædikant; han stræbte
 at vinde Folk for Himlen ved snarere at bruge
 sin milde, overtalende Indflydelse, end ved at drive
 dem derhen ved Ordets Torden. Den Prædiken,

som han nu holdt, karakteriserede sig ved samme Stil og Maner, som almindeligt udmærkede hans Tale fra Prædikestolen. Men der var Noget, enten det nu laa i selve Taleu eller blot i Tilhørernes Indbildning, som frembragte den mægtigste Virkning, de nogenstinde havde fornummet af en Prædiken fra deres Præsts Læber. Den havde et mere end almindeligt Anstrog af det milde Tungfind i Mr. Hoopers Temperament. Themaet angik de hemmelige Synder, og disse sorgelige Mystrier, som vi skjule selv for vore Nærmeste og Kjæreste, og hvilke vi gjerne vilde fordølge for vor egen Samvittighed, ja, endogsaa glemmende, at den Allvidende kan opdage dem. En opbejlet Magt aandede gjennem hans Ord. Enhvert Medlem af Menigheden, den uskoldigste Bige og den mest forhærdede Mand vare tilmede, som om Præsten gjennemskuede dem bag sit forfærdelige Slør og opdaagede den forborgneste Uredelighed i Daad eller Tanke. Mange udbredte deres foldede Hænder over deres Bryst. Der var intet Rædsomt i det, Mr. Hooper sagde, i det Mindste intet Voldsomt, og dog bævede Tilhørerne ved enhver Stælven i hans melancholske Stemme.

En ukonstlet Pathos gik Haand i Haand med Forførdelsen. Saa bevidste vare Tilhørerne om et eller andet uvant Særkjende hos deres Præst, at de længtes efter et Vindstød, som kunde blæse Sløret til Side, da de vare nærved at troe, at de vilde faae en Fremmeds Ansigt at see, skjøndt Figuren, Bevægelserne og Stemmen tilhørte Mr. Hooper.

Da Gudstjenesten var forbi strømmede Folk ud med et usømmeligt Hastværk, begjærlige efter at tale med hverandre om deres fordulgte Forbavelse, overbeviste om, at de vilde føle dem lettere om Hjertet i samme Øjeblik de tabte det sorte Slør af Ørne. Nogle samlede dem i smaa Klynger og stak Hovederne sammen, medens de Alle bvidskede hinanden i Munden; Andre gik alene hjem, fordybede i stille Betragtninger; atter Andre snakkede højt og vanhelligede Sabbathens Dag ved Stoggerlatter. Nogle Kaa rystede paa deres floge Hoveder og anstillede sig, som om de gjennemskuede Hemmeligheden, medens To eller Tre paa stode, at der slet ingen Hemmelighed gaves, men at blot Mr. Hoopers Dine vare saa svækkede ved den midnatlige Lampe, at de trængte til Skjerm.

Efter et kort Ophold kom ogsaa den gode Mr. Hooper som den bageste af hans Hjord. Vende-
 dende sit tilslørede Ansigt fra den ene Klynge til den anden, gjorde han de hvidbaarede Hoveder sin skyldige Compliment, hilste de Middelaldrende med venlig Værdighed, som deres Ven og aandelige Vejleder, nikkede til de Unge med en Blanding af Myndighed og Kjærlighed, og lagde sine Hænder paa de smaa Børns Hoveder for at velsigne dem. Saaledes havde det altid været hans Skik paa Sabbathdagen. Fremmede og forvirrede Blik blev ham til Del som Gjengjæld for hans Høflighed. Ingen kappedes, som ved tidligere Lejligheder, om den Ære at gaae ved Siden af deres Præst. Gamle Squire Saunders glemte, formodentlig ved en tilfældig Hufommelsesfejl, at indbyde Mr. Hooper til sit Bord, hvor den gode Gejstlige næsten hver Søndag siden han var kommen hertil, havde været vant til at læse Bordbønnen over Maden. Han vendte derfor tilbage til Præsteboligen, og ved at dreje sig, om idet han lukkede Døren, lagde man Mærke til, at han saae tilbage paa Folk, som Alle havde deres Dine hæftede paa Præsten. Et tungsindigt Emil skim-

tedes svagt under det sorte Slør, og spillede omkring hans Mund, idet han forsvandt.

„Hvor det er besynderligt“, sagde en Dame, „at et simpelt sort Slør, saadant et som ethvert Fruentimmer kunde bære paa sin Hat, kan blive til en saa skrækindjagende Gjenstand paa Mr. Hoopers Ansigt!“

„Det maa bestemt ræbde lidt for Mr. Hooper“, bemærkede hendes Egtfælle, Byens Læge. „Men det Underligste ved denne Sag er den Virkning, som dette Indfald gjør, endogsaa paa en saa beændig Mand, som jeg. Omendstjendi det sorte Slør kun skjuler en Del af vor Præsts Ansigt, udstrækker det dog sin Indflydelse til hele hans Person, og gjør ham lig et Svøgesle fra Hoved og til Fod. Vøler du ikke det Samme?“

„Jo, ganske vist“, svarede Damen, „og jeg vilde ikke for Alverden være alene med ham. Det undrer mig, at han ikke er bange for at være alene med sig selv.“

„Det er undertiden Tilfældet med Mennesker“, sagde hendes Mand.

Eftermiddags-Gudstjenesten var ledsaget af lignende Omstændigheder. Da den var forbi, rin-

gede Klokken til en ung Dames Ligbegængelse. Elægtninge og Venner vare samlede i Huset, og de fjernere Bekjendte stode omkring Døren, talende om den Afdødes gode Egenskaber, da deres Tale blev afbrudt ved Mr. Hoopers Ankomst, endnu bestandig tildækket med sit sorte Slør. Nu var det et passende Sindbillede. Præsten traadte ind i Bærelset, hvor Liget laae, og bejede sig over Kisten, som for at sige det sidste Farvel til hans bedengangne Sognebarn. Da han bukkede sig, hang Sløret lige ned fra hans Bænde, saa at den døde Pige, dersom hendes Dje ikke havde været lukkede for evigt, kunde have seet hans Ansigt. Kunde Mr. Hooper være bange for hendes Blifviden han saa hastigt trak det sorte Slør tilbage? En Person, som holdt Dje med denne højtidelige Sammenkomst mellem den Døde og den Levende, gjorde sig ingen Betænkeliighed ved at vaastaae, at i det Djeblik Præstens Anslyn var utilskæret, var der gaaet en let Gyfen gjennem Liget, den Musfælinis Kappe og Liaklædningen raslede, skjøndt Ansigtet vedblev at beholde Dødens No. En overtroist gammel Kone var det eneste Vidne til dette Særsyn. Fra Ligkisten begav Mr. Hooper sig ind

i det Bærelse, hvor Sørgeskæren var samlet, og derfra til det Øverste af Trappen for at holde Ligbonnen. Det var en fjerlighedssfuld og hjertegribende Ton, fuld af Smerte og dog saa gjennemtrængt af himmelsk Haab, at man midt iblandt Præstens mest rørende Udtryk syntes at høre en himmelsk Harpes Musik, der sagtelig blev berørt af den Dodes Ringre. Tilhørerne skælvede, skjøndt de kun uklart forstode ham, da han bad, at de, og han selv og alle Dodelige maatte være beredte, saaledes som han trygt stolede paa at den unge pige havde været det, paa den skrækkelige Time, der skulde rive Skoret fra deres Ansigter. Bærerne skrede nedtrykte afsted, og Sørgeskæren fulgte efter, sættende hele Gaden i en tungjündig Stemmning ved den Dode foran og Mr. Hooper med sit sorte Skor baghæfter.

„Hvorfor seer De tilbage?“ sagde En af Følget til den, der gik ved Siden af.

„Der faldt mig den Tanke ind“, svarede hun, „at Præsten og Pigenes Gjenfærd vandrede Haand i Haand.“

„Og det selv samme tænkte jeg i dette Øjeblik“, sagde den Anden.

Om Aftenen skulde det smukkeste Par i Byen Milford forenes i Ægteskab. Skjendt Mr. Hooper blev anseet for en tungstændig Mand, viste han dog altid ved slige Lejligheder en stille Munterhed, der ofte fremkaldte et delectagende Smil, hvor en mere støjende Lustighed vilde have været at for-
 kaste. Der var ingen Gjenstand hos ham, som havde gjort ham mere elsket end denne. Bryllups-
 skaren ventede hans Ankomst med Utaalmodighed, stolende paa, at denne selsomme Rædsel, som havde omgivet ham hele Dagen, nu vilde være forsvun-
 den. Men dette var ikke Tilfældet. Da Mr. Hooper kom, var den første Gjenstand deres Dine faldt paa det samme skrækkelige sorte Slør, som havde fastet et mørkere Skær over Begravelsen og ikke kunde Andet end varse ilde ved Brylluppet. Saadan var den umiddelbare Virkning paa Gjæsterne, at det var ligesom en mørk Sky rullede tungt frem under det sorte Slør, og havde fordunklet Lysheds Skin. Brudeparret rejste sig for Præsten; men Brudens kolde Fingre skælvede indeni Brudgom-
 mens rystende Haand, og hendes dødningsagtige Blegghed fremkaldte en Hvidsken, at den Pige, der var begravet for saa Limer siden, var kommen fra

Graven for at gistes. Dersom der har været noget sorgelige Bryllup, saa maa det have været det bekjendte, hvor der ringedes med Ligklokken. Efter at have fuldbyrdet Vielsen, hævdede Mr. Hoover et Glas Vin til sine Læber, ønskende det nygiste Par til Lykke i en mild, søgelfuld Tone, der var skicket til at opklare Gjesternes Træk, ligesom en munter Lysstraale fra Urnestedet. I samme Øjeblik fik han et Gliimt at see af sin egen Skikkelse i Spejlet, det sorte Slør valte hos ham selv den samme Rædsel, hvormed det havde overvældet alle Andre. Hans Legeme rystede — hans Læber bleve hvide — han spildte den urørte Vin paa Tæppet — og styrtede ud i Mørket. Thi ogsaa Jorden havde sit sorte Slør paa.

Næste Dag talte hele Landsbønnen Milford ikke synderlig om Andet end Pastor Hoopers sorte Slør. Dette, og den Hemmelighed, der stak under det, gav Stof til Samtale mellem Bekjendte, der mødte hinanden paa Gaden og de gode Damer snakkede derom i deres aabne Vinduer. Det var den første Nyhed paa Listen, som Berten i Vinhuset fortalte sine Gjester. Børnene pluddrede derom paa deres Vej til Skolen. En lille nævenyttig Gavstrif

bedækkede sit Ansigt med et gammelt sort Lomme-tørklæde, hvorved han gjorde sine Legekammerater saa bange, at han selv blev greben af den samme paniske Skræk og nær var bleven tosset over sit eget Indfald.

Det var mærkeligt nok, at af alle uforstammede Folk i Landsbyen og blandt dem, der have deres Næse allevegne, var der ikke en Gnefte, som hovede at gjøre Mr. Hooper det simple Spørgsmaal, hvorfor han bar dette Slor. Til denne Dag havde han aldrig savnet Raadgivere, naar der havde viist sig den fjerneste Anledning til deres Indblanding, ikke heller havde han været uvillig til at lade sig lede af deres Døm. Derksom han i det Hele taget sejlede, var det ved en saa pinlig Grad af Mangel paa Tillid til sig selv, at endog saa den mildeste Taddel bragte ham til at ansee en ligegyldig Handling som en Forbrydelse. Hvor velbekjendt end denne hans elskværdige Svaghed var, havde dog ingen af hans Sognefolk Lyst til at gjøre det sorte Slor til Gjenstand for en venstabelig Indsigelse. Der berispede en Beelse af Druyt, som hverken blev aabent tilstaaet eller omhyggelig fordulgt, som bragte den Gne til at vælte

Skylden over paa den Anden, indtil man omsider
 fandt det tilraadeligt at affende en Deputation af
 Kirkeeraadet for at tale med Mr. Hooper om denne
 Hemmelighed inden den blev til Skandale. Aldrig
 har et Gesandtskab skilt sig slettere ved sit Hverv.
 Præsten modtog dem med venstabelig Høflighed,
 men forholdt sig taus, da de havde taget Blads,
 overladende til sine Besøgende selv at indlede den
 betydningsfulde Sag. Man skulde synes, at Gjen-
 standen var tilstrækkelig indlysende. Der var jo
 det sorte Slør, bundet rundt omkring Mr. Hoop-
 ers Bænde og skjulende ethvert Ansigtstræk oven-
 for hans sagtmodige Mund om hvilken de til sine
 Tider kunde see et melancholisk Smil. Men for
 deres Phantasi syntes dette Stykke Slør at hænge
 ned foran hans Hjerte, som et Sindbillede paa en
 frygtelig Hemmelighed mellem ham og dem. Var
 Sløret blot draget til Side, vilde de kunne tale
 frimodigt om det, men heller ikke før. Saaledes
 sadde de en rum Tid, maalløse, forvirrede og gh-
 sende uroligt tilbage for Mr. Hoopers Dje, som
 de følte hestet paa dem med et usynligt Blik.
 Omsider vendte de Deputerede undselige tilbage til
 deres Constituenter, erklærende, at Sagen var alt-

for vigtig til at afgjøres undtagen ved en Kirkeforsamling, dersom der virkelig ikke udfordredes en almindelig Synode dertil.

Men der var een Person i Landsbyen, som var uforfærdet ved den Rædsel det sorte Slør havde frembragt hos Alle undtagen hos hende selv. Da de Deputerede vendte tilbage uden nogen Forklaring, ja, end ikke vovede at udbede sig nogen, besluttede hun med sin Characters stille Energt at forjage den felseomme Sky, der syntes at omgive Mr. Hooper og hvert Djeblik lod til at blive mørkere end nogensinde før. Som hans trolovede Brud vilde det være hendes Forret at vide hvad det sorte Slør skjulte. Ved Præstens første Besøg gik hun med naturlig Ligefremhed løs paa denne Gjenstand, hvilket gjorde Sagen lettere baade for ham og for hende. Efterat han havde taget Blads, fæstede hun sine Djne paa Sløret, men kunde ikke mærke Noget til den forfærdelige Skummelhed, som havde indjaget Mængden en saadan Rædsel: det var ikke Andet end et dobbelt Stykke Slør, der hang ned fra hans Bænde til hans Mund, og viftedes frem og tilbage ved hans Mandedrag.

„Nej“, sagde hun højt og smilte, „der er ikke noget Forfærdeligt ved dette Stykke Flor, undtagen at det skjuler et Ansigt, som jeg altid er glad ved at see. Kom, gode Herre, lad Solen skinne frem bag Skyen. Læg først dit sorte Slør bort, og sig mig saa hvorfor du har taget det paa.“

Mr. Hoopers Emil skinnede mat.

„Der vil komme en Time, da vi Alle skulle aflægge Sløret. Fortørnes ikke, elskede Veninde, om jeg indtil da bærer dette Stykke Flor.“

„Dine Ord ere ogsaa en Hemmelighed“, svarede den unge Dame. „Tag i det Mindste Sløret bort fra dem.“

„Det vil jeg, Elisabeth“, sagde han, „saavidt mit Løfte vil tillade mig det. Bild da, at dette Slør er en Typus og et Symbol, og jeg er forpligtet til altid at bære det, baade i Lys og i Mørke, i Ensomheden og foran Mængdens stirrende Blik, saavel for Fremmede, som for mine fortroligste Venner. Intet dødeligt Dje skal see det draget tilbage. Denne sorgelige Skærm skal skille mig fra Verden; selv du, Elisabeth, kan aldrig faae Lov at see bag det!“

„Hvilken kummerfuld Tilfækkelse er mødt dig“,

spurgte hun alvorligt, „at du saaledes for bestandigt skulde skjule dit Nafn?“

„Dersom det er et Tegn paa Sorg“, svarede Mr. Hooper, „har jeg maaske, ligesom de fleste andre Dodelige, Sorger, der ere mørke nok til bilædlig at betegnes ved et sort Slør.“

„Men, hvad om nu Verden ikke vil troe, at det er en Typus for uskyldt Sorg?“ indvendte Elisabeth. „Elsket og agtet som du er, hvidskes der dog om, at du skjuler dit Ansigt ved Bevidstheden om hemmelig Synd. For dit hellige Embedes Skyld tilintetgjør denne Skandale!“

Blodet steg hende op i Kinderne, da hun antydede de Nøgters Natur, som allerede løb omkring i Landsbyen. Men Mr. Hoopers Mildhed forlod ham ikke. Han smilede igjen — det samme bedrøvelige Smil, som altid viste sig ligesom et svagt Lysskær, der trængte igjennem Mørket under Sløret.

„Dersom jeg skjuler mit Ansigt af Sorg, da er der Narsag nok“, svarede han blot; „og dersom jeg skjuler det for hemmelige Synders Skyld, hvilken Dodelig kunde da ikke gjøre det samme?“

Dg med denne milde, men uovervindelige

Haardnaaffethed modstod han alle hendes indtrængende Bønner. Omfider sad Elisabeth taus. I nogle Djeblikke syntes hun at være hængsunken i Tanker, sandsynligvis grundende paa, hvilken ny Fremgangsmaade hun skulde prøve paa, for at faae sin Elsker til at opgive et saa mørkt Phantasibillede, hvilket, dersom det ikke havde anden Betydning, maasse var et Symptom paa en Sjælsygd. Endskjøndt hun besad en fastere Charakter, end han, rullede dog Taarene ned ad hendes Kinder. Men et Djeblik efter var det, som om en ny Høielse traadte i Stedet for Sorgen; hendes Dine vare hende selv uafvidende fæstede paa det sorte Stør, da, ligesom ved en voldselig Dæmring i Luften, dets Hædler omgav hende. Hun rejste sig og stod skælvende foran ham.

„Voler du det da omfider?“ sagde han be-
drøvet.

Hun svarede ikke, men bedækkede sine Dine med Haanden, og vendte sig om for at forlade Bærelset. Han skyndte sig efter hende og greb hendes Arm.

„Hav Taalmodighed med mig, Elisabeth!“
raabte han lidenstabeligt. „Forlad mig ikke, skjøndt

dette Slor maa være mellem os her paa Jorden. Bliv min, og hiøset skal der ikke være noget Slor over mit Ansigt, intet Mørke mellem vore Sjæle! Det er blot et timeligt Slor — det er ikke for Grigheden! O, du veed hvor ensom jeg er, og hvor jeg ængstes for at være alene under mit sorte Slor. Forlad mig ikke for bestandigt i dette bedrøvelige Mørke!”

„Løst Sløret blot een Gang, og see mig i Djinene“, sagde hun.

„Aldrig! Det kan ikke skee!“ svarede Mr. Hooper.

„Saa Farvel!“ sagde Elisabeth.

Hun trak sin Arm tilbage og forlod ham langsomt, standsende ved Døren for endnu at tilkaste ham et langt, gysende Blik, der næsten syntes at giennemtrænge det sorte Slørs Mystorium. Men, selv midt i sin Sorg smilede Mr. Hooper, ved at tænke paa, at blot et materielt Sindbillede adskilte ham fra Lykken, skjendt de Rædsler, som det fremmanede, trak mørkt op over de smæste Gliskende.

Dra den Tid af blev der intet Forsøg gjort paa at fjerne Mr. Hoopers sorte Slor, eller ved

en directe Henvendelse at opdage den Hemmelighed, som man antog det skjulte. Folk, der gjorde Paastand paa at være høvede over de almindelige Fordomme, henregnede det til en af de excentriske Griller, der, saaledes som det ofte er Tilfældet, blander sig i ellers fornuftige Menneskers besindige Handlinger, og giver dem et Anstrog af deres egen Lighed med Galsskab. Men i Wangdens Dine var den gode Mr. Hooper uadskillelig fra Tanken om en Buksemand. Han kunde ikke gaae paa Gaden med nogen rolig Sindsstemning, fordi han var saa overbevist om, at de Udselige og Frygtsomme vilde gaae til en Side for at undgaae ham, og at Andre vilde gjøre det til en dumdriftig Streg at stille sig i Vejen for ham. Denne sidste Classes Uorsskammedhed nødte ham til at opgive hans sædvanlige Spadsferetour ved Solens Nedgang til Kirkegaarden; thi naar han bojede sig tankesfuldt over Paaen, kunde man altid være vis paa, at der fandtes Ansigter bag ved Gravstenene for at fiige paa det sorte Slør. Der løb en Fabel tra Mund til Mund, at de Dodes Stirren drog ham derhen. Det skar ham i det Inderste af hans kjerlige Hjerte ved at bemærke, hvorledes Børnene

flygtede ved hans Nærmelse, og standsede i deres gladeste Lege, endogsaa naar hans melancholske Skikkelse var langt borte. Deres instinctmæssige Frygt bragte ham til at føle stærkere end ved noget andet, at der var indflettet en overnaturlig Rædsel i Traadene af det sorte Slør. Det var bekjendt, at hans egen Antipathi mod Sløret virkelig var saa stor, at han aldrig med sin gode Villie gif forbi et Spejl, eller bukkede sig ned for at drikke af en stille Kilde, for at han ikke i dens fredelige Skjød skulde blive banze for sig selv. Det var dette, som gjorde den Mumlen rimelig, at Mr. Hoopers Samvittighed martrede ham paa Grund af en eller anden stor Forbrydelse, der var altfor skrækkelig til ganske at holdes hemmelig eller antydes dunkelt paa anden Maade. Saaledes rullede der en Sky frem i Solskinnet fra det sorte Slør, en Tvetydighed mellem Synd og Sorg, om omhyllede den stakkels Præst, saa at hverken Kjærlighed eller Tilstagelse kunde naae ham, og der sagdes, at Gjenfærd og Djævelen gjestede ham der. Med indvortes Gysen og udvortes Rædsel vedblev han at vandre i det sorte Slørs Skygge, solende sig mørkt stemt i sin Sjæl eller stirrende gjennem

et Medium, der gjorde den hele Verden melancholisk at see til. Man troede, at endogfaa den uslyrlige Vind respekterede hans sørgelige Hemmelighed og aldrig blæste Sløret til Side. Men endnu bestandigt smilede den gode Mr. Hooper tungsindigt ved at see de blege Ansigter hos den verdsligsludede Stimmel, naar han gik den forbi.

Med alle dets flemme Følger havde det sorte Slør een enskelig Virkning: at gjøre dets Bærer til en meget virksom Gejstlig. Ved Hjælp af dette hemmelighedsfulde Sindbillede — thi der var ingen anden synlig Årsag — blev han en Mand med ærefrygtindgydende Myndighed over alle Sjæle, der lede under Syndens Dødsangst. Dem, som han omvendte, betragtede ham altid med en Frygt, der var dem ejendommelig, og vaastode, skjøndt blot figurlig talt, at de tilligemed ham havde befundet sig under det sorte Slør inden han førte dem til det himmelske Lys. Dets Skygge satte ham virkelig i Stand til at sympathisere med alle mørke Lidenskaber. Døende Syndere raabte højt paa Mr. Hooper, og vilde ikke opgive deres Aand førend han kom, endskjøndt de altid gyste ved at det tilslørede Ansigt var deres eget saa nær,

naar han bojede sig ned for at tilbydste dem Trost. Saa stor var Rædselen for det sorte Elor, selv naar Døden havde blottet sit Ansigt! Fremmede kom langvejs fra for at overvære Gudstjenesten i hans Kirke, blot med det orkesløse Forsæt at gabe paa hans Skikkelse, efterdi det var dem forment at see hans Ansigt. Men Mange af dem kom til at bæve inden de forlode Stedet. Under Gouverneur Pelchers Administration blev Mr. Hooper een Gang udnævnt til at holde Nabningstalen. Bedækket med sit sorte Elor stod han der lige over for den højest Dyrighedsperson, Raadet og Repræsentanterne, og gjorde et saa dybt Indtryk paa Alle, at dette Mars lovgivende Virksomhed karakteriseredes ved hele det Tungstind og den Fromhed, som udmærkede vore tidligste Forsædres Myndighed.

Paa denne Maade tilbragte Mr. Hooper et langt Liv, daddellos for Menneftenes Dine og dog indhyllet i sorgelig Mistanke; venlig og elskende, uden at blive gjenelsket, og uklart frygtet; en Mand, affondret fra andre Mennefter, skyet af dem i deres funde og glade Dage, men altid paakaldt for at staae dem bi i deres Dødsangst. Efterhaanden som Alarene glede hen og lagde deres Sne over

hans sorte Slor, erbyrvede han sig et Navn overalt i Ny-Englands Kirker og man kaldte ham Fader Hooper. Næsten alle dem af hans Sognesfolk, der vare i en moden Alder, da han kom dertil, vare blevne baarne bort ved mangen en Ligbegængelse; han havde een Menighed i Kirken og een langt talrigere paa Kirkegaarden; og efter at have arbejdet saa langt ud paa Astenen og udført sin Gjerning saa tilfredsstillende, var nu den gode Fader Hoopers Tid kommen til at hvile.

Flere Personer vare synlige i det dæmpede Lysskær ved den gamle Præsts Dødsleje. Af naturlige Slætninge havde han ingen. Men der var den sammeligst alvorlige, skjøndt ubevægelige Læge, der blot søgte at lindre den Syges sidste Lidelser, da han ikke formaaede at frelse ham. Der var Diaconerne og andre udmærket fromme Medlemmer af hans Kirke. Der var ogsaa den velærværdige Mr. Clark i Westbury, en ung og nidkjer Gejstlig, der havde skjøndt sig for at ride berhen for at bede ved den døende Sjælesørgers Leje. Der var Sygevæterstken; det var ingen af Dødens lejede Haandlangere, men En, hvis stille Kjerlighed længe havde holdt dette ud i al

Hemmelighed, i Ensomhed, midt i Alderdommens Kulde, og ikke engang vilde forgaae i selve Dødstimen. Hvem Andre kunde det være end Elisabeth! Og der laa den gode Fader Hoopers graahærdede Hoved paa Buden, endnu bestandig med det sorte Slor bundet omkring Panden og bedækkende hans Ansigt, saa at ethvert mere besværligt Drag af hans svage Aande bragte det til at bevæge sig. Hele hans Liv igjennem havde dette Stykke Slor hængt mellem ham og Verden; det havde skilt ham fra Brodres muntre Samqvem og Kvindefjerlighed, og indesluttet ham i det mørkeste af alle Fængsler, hans eget Hjertes, og endnu bestandig laa det paa hans Ansigt, ligesom for at forhøje Mørket i hans skumle Kammer og beskygge ham mod Gviqbedens Solskin.

Nogen Tid i Norgeen havde hans Tanker været forvirrede, vandrende uvisse mellem det Forbigangne og det Nærværende, og med Mellemrum svævende ligesom over i den tilkommende Verdens Uklarhed. Han havde høyt Feberanfald, hvorunder han fastede sig fra den ene Side til den anden, og spildte de saa Kræfter, der var tilbage. Men i hans værste Krampetræfninger og For-

standens vildeste Udsejler, naar ingen anden Tanke beholdt sit ædru Herredomme, viste han bestandig en angstelig Ombyggelighed for at det sorte Elor ikke skulde glide til Side. Sely om hans forvirrede Sjæl kunde have glemt det, var der en trofast Kvinde ved hans Bude, som med bortvendte Dine vilde have tildækket det aldrende Ansigt, som hun sidst saae i hele Manddommens Stjønbed. Omstødet laa den dødsfyge gamle Mand rolig i en Dvale af sjælelig og legemlig Udmatelse, med en næsten umærkelig Puls, og et Mandedræt, som blev svagere og svagere, undtagen, naar en lang, dyb og uregelmæssig Indaander syntes at bebude Mandens Forvandring.

Præsten i Westbury nærmede sig Lejet.

„Ærverdige Fader Hooper“, sagde han, „den Stund er snart forbaanden, da Deres Korløsning skunder til. Er De rede til at løfte det Elor, som adskiller Lid fra Gvighed?“

Fader Hooper svarede først alene med en ringe Bevægelse med Hovedet; derpaa, da han maasse frygtede for at hans Mening var utydelig, anstrengte han sig for at tale.

„Ja“, sagde han mat, „min Sjæl nærer en taalmødig Længsel efter at Eloret maa blive løftet.“

„Og er det sømmeligt“, vedblev den velærværdige Mr. Clark, „at en Mand, der er saa stærk i Pennen, der har givet et saa mensterværdigt Exempel, ren i Gjerning som i Tanker, for saavidt den endelige Dømmekraft tør sige det; er det sømmeligt at een af Kirkens Fædre skulde efterlade sig en Skæppe paa sit Minde, der kan synes at forværre et saa rent Liv? Jeg beder Dem, min ærværdige Broder, lad dette ikke skee! Forund os at glædes ved Teres triumpherende Mine, naar De gaaer ind til Teres Løn! Hørend Ewigbedens Elor drages til Side, lad mig da borttage dette sorte Elor fra Teres Ansigt!“

Saaledes talende, bejede den ærværdige Mr. Clark sig forover, for at lese saa mange Aars Hemmelighed. Men ved at anvende en pludselig Energi, som bragte alle Tilstedeværende til at grue, foer Fader Hooper med begge Hænder op fra Dynerne og trykkede dem af al Magt mod det sorte Elor, beredt paa at staae imod, derisom Præsten i Westbury vilde stride med en døende Mand.

„Aldrig!“ raabte den tilflorede Gejstlige.
„Aldrig her paa Jorden!“

„Mørke gamle Mand!“ udbød den forfærdede Præst, „med hvilken skræffelig Forbrydelse paa Dø-
res Samvittighed gaaer De ind til Dommen?“

Fader Hooper drog sin Næse besværligt; det rallede i hans Hals, men med en heftig Anstren-
gelse, gribende for sig med Hænderne, fik han fat i Livet og holdt det tilbage, indtil han kunde tale. Han rejste sig endog saa overende i Sengen, og der sad han rystende, medens Døden slyngede sine Arme omkring ham og det sorte Slør hang ned, skræffeligt lige til det sidste Djeblik ved en Levetids samlede Rædsler. Og dog var det ligesom det svage, tungstindige Smil, der saa ofte havde viist sig der, nu atter glimtede frem fra dets Mørke, og dvælede paa Fader Hoopers Læber.

„Hvorfor gysede I alene over mig?“ sagde han, idet han vendte sit tilflorede Ansigt fra den Gne til den Anden af de blege Tilstedeværende. „Gys-
ser ogsaa over hinanden indbyrdes! Have Mand undgaaet mig, Kvinder ikke viist nogen Medsynd og Born skraaget højt og slygtet blot for mit sorte Slørs Skyld? Hvad andet end det Mysterium,

som det dunkels giver et Sindbillede af, har gjort dette Stykke Slor saa forfærdeligt? Naar Vennen viser sin Ven, Elskeren sin inderligt Elskede sit Hjertes hemmeligste Dyb; naar Mennesket ikke forgjæves bøver tilbage for sin Skabers Dje og væmmeligen opdynger sin Synds Hemmelighed — dommer mig da som et Ubyrre for det Symbolsk Stofd, under hvilket jeg har levet, og døer! Jeg skuer omkring mig, og see! over ethvert Ansigt er et sort Slor!"

Medens hans Tilberere gyste tilbage for binanden i stum Rædsel, sank Hader Hooper tilbage paa sin Bude som et tilfløret Lig, med et svagt Smil svævende omkring Læberne. Endnu bestandsig tilfløret lagde man ham i hans Ligkiste, og som et tilfløret Lig bar man ham til hans Grav. Mange Mars Græs er spiret frem og henvidnet paa denne Grav, Gravstenen er overgroet med Mos og den gode Mr. Hoopers Ansigt er blevet til Stov; men skrækkeligt er det endnu at tænke paa, at det henfaldrede under det sorte Slor!



De prophetiske Malerier.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

The mysterious letter

Main body of faint, illegible text, appearing to be a letter or a narrative passage.

Faint text at the bottom of the page, possibly a signature or a concluding sentence.

„Men denne Maler!“ raabte Walter Ludlow med Begejstring. „Han er ikke blot en Mester i sit egenlige Fag, men han besidder umaadelige Indsigter i alle andre Konster og Videnskaber. Han taler Hebraisk med Doctor Mather, og holder Forelæsninger i Anatomie for Doctor Boylston. Med eet Ord, han vil møde den mest uddannede Mand hos os paa hans egen Grund. Hertil kommer, at han er en fuldendt Gentleman — en Verdensborger — ja, en ægte Kosmopolit; thi han kan tale som en Indfødt om ethvert Klima og Land paa denne Klude, undtagen vore egne Skove, hvorhen han nu rejser. Ikke heller er Alt dette hvad jeg mest beundrer hos ham.“

„Virkelig!“ sagde Glinor, der med hele en Kvinde's Interesse havde lyttet til Beskrivelsen af

saadan en Mand. „Da er dette dog beundringsværdigt nok.“

„Tilvisse er det saa“, svarede hendes Elsker, „men langt mindre alligevel end hans naturlige Gave til at afpasse sig efter enhver Slags Charakter, i den Grad, at alle Mænd — og alle Kvinder med, Elinor — i denne vidunderlige Maler ville finde et Spejlbillede af dem selv. Men det Vidunderligste staaer endnu tilbage at fortælle.“

„Nej, dersom han har flere vidunderlige Attributioner end disse“, saae Elinor, seende, „er Boston et farligt Opboldstæd for den stakkels Gentleman. Taler du til mig om en Maler eller om en Troldeemand?“

„I Sandhed“, svarede han, „dette Spørgsmaal kan opkastes med langt større Høje, end du formoder. Man siger, at han maler ikke alene en Mandes Træl, men hans Sind og Hjerte. Han opfanger de hemmelige Følelser og Lidenskaber, og overfører dem paa Lærredet ligesom Solskin — eller maaste, i Portraiter af Mænd, der ruge over mørke Tanker, ligesom et Glimt af Helvedes Ild“, tilføjede Walter, idet han sankede Stemmen

og den begejstrede Tone tabte sig. „Jeg vil næsten være bange for at stude for ham.“

„Walter, er det dit Udsvor?“ udbred Elinor.

„For Himlens Skyld, kjæreste Elinor, lad ham ikke male det Udtryk, som der nu er i dit Blik“, sagde hendes Elsker med et temmelig tvungent Emil. „See, nu gaaer det over; men da du talte var det ligesom du var dødelig angst og tilige meget bedrovet. Hvad tænkte du paa?“

„Intet, Intet“, svarede Elinor hurtigt. „Du maler mit Ansigt efter din egen Phantasi. Kom nu til mig i Morgen; vi ville da besøge denne vidunderlige Kunstner.“

Men da den unge Mand havde forladt hende, staaer det ikke til at negte, at der atter viste sig et mærkeligt Udtryk i hans Herskerindes smukke og ungdommelige Ansigt. Det var et bekymret og angsteligt Udseende, der kun lidet samstemmede med hvad en Pige skulde føle, som stod paa Nippet til at indlade sig i Ægteskab. Og dog var Walter Ludlow hendes Hjertes Udkaarrede.

„Blik!“ sagde Elinor ved sig selv. „Intet Under at det forbausede ham, hvis det udtrykte hvad jeg undertiden føler. Jeg veed af egen Er-

farings hvor frygteligt et Blik kan være. Men det var ikke andet end Indbildning. Jeg tænkte ikke paa det den Gang — jeg har ikke seet Noget til det siden — jeg har kun drømt det."

Og hun tog ivrig fat paa Broderingen af en Vibeskrimmel, som hun vilde have paa, naar hendes Portrait skulde aftages.

Maleren, hvorom de havde talt, var ingen af disse oprindelige Kunstnere, som, i en sildigere Periode end denne, laante deres Farver fra Indianerne og forskædgedede deres Pensler af de vilde Dyrs Pelsværk. Dersom han havde kunnet kalde sit Liv tilbage og forud bestemme sin Skjebne, vilde han maasse have foretrukket at tilhøre denne Skole uden at have nogen Mester, i det Haab i det Mindste at være original, siden der ingen Kunstværker var at efterligne eller Regler at følge. Men han var født og opdraget i Europa. Folk sagde, at han havde studeret Ideens Storhed eller Skjønhed og ethvert af Mesterhaandens Penselstrog i alle de mest berømte Malerier i Cabinetter og Gallerier, og paa Væggene i Kirkerne, til der ikke var mere at lære for hans mægtige Land. Konsten formaadede ikke at bidrage mere til dens Ud-

dannelse, men Naturen var i Stand dertil. Han havde derfor besøgt en Verden, hvorhen ingen af hans Kunstbrødre var gaaet forud for ham, for at fryde sine Øjne med levende Billeder, som vare ædle og maleriske, og dog ikke tidligere overførte paa Lærredet. Amerika var altfor fattigt til at frembyde andre Fristelser for en udmærket Kunstner, skjøndt mange af de Fornemme i Colonierne ved Malerens Ankomst havde udtrykt det Ønske at overlevere deres Træk til Gæsterverdenen ved Hjælp af hans Konst. Naar som helst der blev gjort saadanne Forslag, fæstede han sine gjennemborende Øjne paa den, der anmodede ham derom, og syntes at gjennemskue ham til Marv og Ben. Dersom han da blot saae et skicket og velbeageligt Ansigt, omendskjøndt der var en guldgaloneret Kjole til at pryde Maleriet og blanke Guineer til at betale for det, afflog han dog høflig at paatage sig Arbejdet og Lønnen for samme. Men dersom Ansigtet var et Register over noget Usædvanligt, det være sig i Tanke, Følelse eller Erfaring, eller dersom han mødte en Ligger paa Gaden med et bredt Skjeg og en furet Pande, eller dersom det traf sig, at et Barn saae i Vejret

og smilte, kunde han udtømme hele den Kunst paa dem, som han negtede Rigdommen.

Da konstnerisk Snille var faa sjeldent i Colonierne, blev Maleren en Gjenstand for den almindelige Opmærksomhed. Om end Saa eller Ingen kunde fatte den tekniske Fortjeneste ved hans Productioner, var der dog Synspunkter, med Hensyn til hvilke Hovens Mening var ham ligesaa værdifuld som Kjenderens kunstforstandige Dom. Han iagttog den Virkning ethvert Maleri frembragte paa saadanne udannede Tilskuere og drog Fordel af deres Bemærkninger, medens de ligesaa snart vilde have tænkt paa at belære Naturen selv som ham, der rivaliserede med den. Man maa dog indrømme, at deres Beundring var plettet af Tidsalderens og Landets Fordomme. Noogle ansaae det for en Overtrædelse af den mosaiske Lov, ja selv for en formastelig Besvottelse af Skaberens at give saadanne livagtige Billeder af hans Skabninger Tilværelse. Andre, der vare bange for en Kunst, som efter Godsbeholdende kunde fremmane Phantomer og bevare de Dødes Skikkelser blandt de Levende, vare tilbøjelige til at betragte Maleren som en Troldeemand, eller som den berygtede sorte

Mand fra gamle Dage, der under en ny Skikkelse
 pønsede paa at anstaae Ulykker. Disse taabelige
 Phantasier bleve mere end halvojs troede af
 Mængden. Endogsaa i højere Kredse blev hans
 Charakter en uklar Grefrygt til Del, der dels
 rejste sig ligesom Røgbyrler fra Folkeovertroen,
 men fornemmelig kom af de mangesidige Kund-
 skaber og Talenter, hvilke han brugte som Red-
 skaber for sin Kunst.

Da Walter Ludlow og Glinor lige stod paa
 Nippet til at indtræde i Gæstestanden, havde de
 stor Lust til at erholde deres Portraiter, som de
 forste af hvad de upaatvivleligt haabede en lang
 Række af Familieportraiter. Dagen efter den Sam-
 tale, vi ovenfor have meddelt, besøgte de Maleren.
 En Tjener førte dem ind i et Bærelse, hvor der,
 omendstjendt Maleren ikke selv var sønlig, var
 Personligheder, hvem de næsten ikke kunde afholde
 dem fra at bisse med Uerbodighed. De vidste vel,
 at hele Forsamlingen ikke var Andet end Male-
 rier, men de sølte det umuligt at adskille Ideen
 om Liv og Forstand fra saa flaaende Contrefeier.
 Nogle af Portraiterne vare dem bekjendte enten
 som Dagens udmærkede Charakterer eller som deres

private Bekjendte. Deres personlige Venner gjenkjendte de med eet Øjeblik. I de fleste af Billederne var hele Sjælen og Charakteren lagt for Dagen i Ansigtet, og concentreret i et eneste Blik, saa at, for at tale paradorkist, Originalerne knap lignede dem selv saa slaaende, som Portraiterne gjorde.

Iblandt disse moderne Notabiliteter var der to gamle skjeggede Helgene, der næsten vare forsvundne paa det mørke Væred. Der var ogsaa en bleg, men ufalmet Madonna, der maaske var bleven dyrket i Rom og nu betragtede de Elskende med et saa mildt og belligt Blik, at de ogsaa følte Trang til at knæle ned.

„Hvor synderlig en Tanke“, bemærkede Walter Ludlow, „at dette Hionne Ansigt har været skjont i over to hundrede Aar! O, dersom al Eskjenhed vilde vare saa lange! Misunder du hende ikke, Glinor?“

„Dersom Jorden var Himlen, vilde jeg gjøre det“, svarede hun. „Men, hvor alle Ting falme, hvor elendigt at være den Æneste, det ikke kunde falme!“

„Denne gamle mørke St. Peder har et vildt

og hæsligt skulende Blik, hvor bellig han saa end er", vedblev Walter. „Han plager mig. Men Somsfruen seer venligt paa os."

„Ja, men meget sørgmodigt, forekommer det mig", sagde Elinor.

Staffeliet stod lige under disse tre gamle Malerier, bærende eet, der nylig var paabegyndt. Efter at have seet lidt nøjere til, begyndte de at kjende deres egen Præfs, den velærverdige Dr. Colmans Træk, der ligesom traadte frem af en Sky og fik Form og Liv.

„Gode gamle Mand!" udbred Elinor. „Han stirrer paa mig, som om han vilde komme frem med et faderligt Raad."

„Og paa mig", sagde Walter, „som om han var i Sørd med at ryste paa Hovedet og gjøre mig Bebrejdelser for en eller anden formodet Uredelighed. Men det Samme gjør Originalen. Jeg vil aldrig føle mig rigtig tilpaa under hans Dine førend vi staae for ham for at ægtevis."

De horte nu Sødtrin paa Gulvet, og ved at vende dem om bemærkede de Maleren, som nogle Djebliffe havde været i Værelset og hørt deres sidste Bemærkninger. Det var en middelaldrende

Mand med et Masyn, der var hans egen Bensch fuldkommen værdigt. Ved den maleriske, skjøndt skjodesløse Ordning af hans rige Paaklædning og maasse fordi hans Sjæl altid syblede med malede Skikkelser, fik han virkelig selv nogen Lighed med et Portrait. Hans Fremmede vare sig bevidst, at der fandt et Slægtskab Sted mellem Kunstneren og hans Værker, og følte dem tilmode, som om et af Billederne var traadt frem af Lærredet for at hilse paa dem.

Walter Ludlow, som var Maleren flugtig bekendt, forklarede Anledningen til deres Besøg. Medens han talte faldt der en Solstraale tværs over hans og Glinors Skikkelse, med saa heldig en Virkning, at de syntes at være levende Billeder af Ungdom og Skjønhed, oplivede af en lys Fremtid. Kunstneren var øjensynlig frapperet.

„Mit Staffeli er optaget for flere af de følgende Dage og mit Ophold i Boston bliver kun kort“, sagde han, estertænkende; derpaa tilføjede han efter et iagttagende Blik: „men Deres Duffer skulle blive opfyldte, skjøndt jeg skuffer Overdommeren og Madame Oliver. Jeg tør ikke lade

denne Pjellighed slippe mig af Hænderne for at male nogle faa Allen fint Klæde eller Brocade."

Maleren udtrykte det Ønske at overføre begge deres Portraiter paa eet Billede, og afmale dem idet de foretog dem en eller anden Handling, der egnede sig for dem. Denne Plan vilde ret have tiltalt de Glænde, dersom den ikke nødvendigvis havde maattet forkastes, fordi et faa stort Stykke Lærred ikke vilde have passet til det Værelse, som det var bestemt til at pryde. Man blev derfor enig om to Portraiter i halv Størrelse. Efterat de havde taget Afsked, spurgte Walter Ludlow Glinor med et Smil, om hun vidste hvilken Indflydelse paa deres Skjebne Maleren stod i Begreb med at erholde.

„De gamle Kjellinger i Boston paaastaae“, vedblev han, „at Maleren, naar han engang er kommen i Besiddelse af en Persons Ansigt og Figur, kan male ham i hvilken som helst Handling eller Stilling — og Maleriet vil vise sig prophetisk. Troer du det?“

„Ikke faa ganske“, svarede Glinor smilende. „Dersom han imidlertid besidder en saadan Tryllemagt, er der Noget faa blidt i hans Væsen, at jeg er vis paa, han vil benytte den vel.“

Det var Malerens Bestemmelse, at han vilde samtidigt arbejde paa begge Portraiter, anførende som en Grund i det mystiske Sprog, han undertiden brugte, at det ene Ansigt fastede Lys paa det andet. Som enølge heraf gjorde han nu et Panselsstrog paa Walters og nu et paa Glinors Portrait, og saavel den Gnes som den Andens Træk begyndte at træde saa levende frem, at det syntes, som om hans triumpherende Kunst virkelig vilde løsrive dem fra Værredet. Midt i det klare Lys og den dybe Skygge saae de Bbantomet af deres eget Seg. Men, omendstjondt Ligheden regnede til at blive fuldkommen, vare de ikke ganske fornøjede med Udtrykket; det syntes mere uklart end i de fleste af Malerens Arbejder. Han var imidlertid tilfreds med Udstyten til et heldigt Udfald, og da han følte Interesse for de Glifende, anvendte han sine ledige Djeblikke, dem uafvidende, til at gjøre en Pkvantésskizze af begges Diquier. Under deres Sidden for ham, indviklede han dem i Samtale og bragte Liv i deres Ansigter ved karakteristiske Træk, hvilke, stjondt stadigt verlende, det var hans Hensigt at forbinde og fastholde. Omstider underrettede han dem om, at ved deres

næste Besøg vilde begge Portraiterne være færdige til Aflevering.

„Dersom min Pensel blot vil staae min Idee bi ved de sidste saa Strog, som jeg er betænkt paa“, bemærkede han, „ville disse to Malerier blive mine allerbedste Arbejder. Det er virkelig sjeldent, at en Kunstner har saadanne Sujets.“

Medens han talte, holdt han bestandig sit gjennemborende Øje sættet paa dem, og vendte det ikke bort forend de vare nede af alle Trapperne.

Der er Intet i den hele Kreds af menneskelige Forsængeligheder, som lægger stærkere Beslag paa Indbildningskraften, end at faae sit Portrait aftaget. Hvorfor skulde det dog være saaledes? Spejlglasset, de polerede Kugler, det spejllignende Vand og andre reflecterende Flader give os stadigt Portraiter eller rettere Gjenfærd af os selv, som vi kaste et Blik paa og strax glemme igjen. Men vi glemme dem blot fordi de forsvinde. Det er Tanken paa Barigheden — paa jordisk Udødelighed — der meddeeler vore egne Portraiter en saa hemmelighedsfuld Interesse. Walter og Glinor vare ikke ufølsomme herfor, og skyndte dem punktlig til Malerens Attelier til den bestemte Tid for at

træffe sammen med disse malede Skikkelser, der skulde være deres Repræsentanter hos den kommende Slægt. Solskinnet glimtede efter dem ind i Bærelset, men lod det blive noget skummelt, da de lukkede Døren.

Deres Dine henvendtes strax paa deres Portraiter, som stode lænede op mod den længst borte værende Væg af Bærelset. Ved det første Djekest i det uklare Lys og i Afstand, og ved at see dem selv i deres fuldkommen naturtro Stillinger og saa ganske med den Mine, de kjendte saa godt, udstødte de begge samtidig et Glædesraab.

„Der staae vi“, raabte Walter begejstret, „for bestandigt fasttruede i Solskinnet! Ingen mørke Lidenstaber kan trække op paa vore Ansigter!“

„Nej“, sagde Glinor mere roligt; „ingen sorgelig Forandring kan bedrøve os.“

Dette blev sagt, medens de nærmede sig og endnu ikke havde seet Malerierne rigtigt. Efterat Maleriet havde hilset paa dem, bejseftigede han sig ved et Bord med at fuldføre en Alvantéssizze, overladende de to Besøgende selv at fælde Dom over hans fuldførte Arbejde. Af og til sendte

ham dem et Blik nedent under hans mørke Djenbryn, iagttagende deres Ansigter i Profil, med sin Blyant hejdet over Skizzen. De havde nu staaet i nogle Øjeblikke, hver foran den Andens Billede, betragtede det med henrykt Opmærksomhed, men uden at bytte noget Ord. Omfjerd traadte Walter lidt frem — derpaa tilbage igjen — betragtede Glinors Portrait i forskjellig Belysning og talte endelig.

„Er der ikke en Forandring?“ sagde han i en tvivlende og estertænkfuld Tone. „Jo; denne Bøvelse bliver bestandig mere levende, jo længer jeg seer paa det. Det er vissest det samme Maleri, jeg saae i Gaar; Klædedragten — Trækkene — Alt er det samme; og dog er der Noget forandret.“

„Ligner Maleriet da mindre end i Gaar?“ spurgte Maleren, der nu nærmede sig med usminket Interesse.

„Trækkene ere fuldkommen Glinors“, svarede Walter, „og, ved det første Øjeblik, synes Udtrykket ogsaa at være hendes. Men jeg kunde godt indbilde mig, at Portraitet havde skiftet Maalet, medens jeg betragtede det. Døgnene ere fæstede

paa mine med et fælsomt bedrovet og ængstelig Udtryk. Nej, det er Sorg og Rædsel! Ligner det Elinor?"

"Sammenlign det levende Ansigt med det malede", sagde Maleren.

Walter kastede et Sideblik paa sin Elskede, og foer sammen. Ubevægelig og hensunken i Tanke — som om hun var fortryllet — ved Beskuelser af Walters Portrait, havde Elinors Ansigt antaget ganske nejagtigt det Udtryk, hvorover han nylig havde klaget. Havde hun i hele Timer over sig foran et Spejl, kunde hun ikke have gjengivet Udtrykket heldigere. Havde Maleriet selv været et Spejl, kunde det ikke have kastet hendes nærværende Udseende tilbage med stærkere og mere tungsinndig Sandhed. Hun syntes at være fuldkommen uvidende om den Samtale, der havde fundet Sted mellem Kunstneren og hendes Elsker.

"Elinor", udbrod Walter forbauset, "hvilken Forandring er der foregaaet med dig?"

Hun hørte ikke hvad han sagde, ikke heller aflod hun med sit stirrende Blik, førend han greb hendes Haand og saaledes tildrog sig hendes Op-

mærksomhed; derpaa saae hun med en pludselig Gysen fra Maleriet til Originalens Ansigt.

„Seer du ingen Forandring i dit Portrait?“ spurgte hun.

„J mit? — Nej!“ svarede Walter, underføgende det. „Men, lad mig see! Jo; der er en ubetydelig Forandring — en Forbedring, synes mig, i Maleriet, skjøndt ikke i Ligheden. Det haer et livligere Udtryk end i Gaar, som om en lyse Tanke straaede fra Dine, og var i Færd med at udtale sig af Læberne. Nu, da jeg engang er blevet det vaer, forekommer det mig aldeles afgjort.“

Medens han fordybede sig i disse Sagttagelser, vendte Elinor sig til Maleren. Hun betragtede ham med Bekymring og Uro, og sølte at han gjengjeldte hende med Deltagelse og Medlidenskab, skjøndt hun kun uklart kunde gjette hvorfor.

„Det Blik!“ hvidstede hun, og gyste. „Hvor kom det der?“

„Froken“, sagde Maleren bedrøvet, idet han tog hendes Haand, og førte hende til en Side, „i begge disse Billeder har jeg malet, hvad jeg saae. Konstneren — den sande Konstner — maa see

bag det Dre. Det er hans Gave — hans mest ophøjede, men ofte en melancholisk Gave — at see den inderste Sjæl, og ved en Gøne, der er ham selv usforklarlig, at lade den gløde eller formørkes paa Lærredet i Blik, der udtrykke den Tanke og Følelse, vi have baaret paa i hele Aar. Gid jeg maatte overbevise mig selv om min Bildjærelse i dette Tilfælde!"

De havde nu nærmet dem Bordet, hvorpaa der fandtes Hoveder i Kridt, Hænder, der vare ligesaa udtryksfulde som almindelige Ansigter, vedbendbeklædte Kirketaarne, tækkede Hytter, gamle Træer, hvori Lynilden var slaaet ned, orientalske og antike Gouster, og alle flige maleriske Indfald i en Kunstners ledige Diebliske. Bladende dem igjennem med tilsyneladende Skjodekløshed, kom der en Blyantskizze af to Figurer tilsyne.

"Dersom jeg har fejlet", vedblev han, "dersom Deres Hjerte ikke seer sig reflecteret af Deres eget Portrait — dersom De ikke har nogen lenslig Grund til at stole paa min Tegning af det andet, er det endnu ikke for sildt at forandre dem. Jeg vil ogsaa kunne forandre Optrinnet mellem

disse Figurer. Men vilde det have nogen Indflydelse paa Begivenheden?"

Han henlede hendes Opmærksomhed paa Skizzen. En Gysen før igjennem Glinors Legeme; der svævede et Skrig paa hendes Læber; men hun undertrykte det med den Selvbeherffelse, der bliver Alle en Bane, som i deres Barm bære paa Frygt og Angst. Da hun vendte sig bort fra Bordet, bemærkede hun, at Walter var kommet nær nok til at have kunnet see Skizzen, skjøndt hun ikke kunde atgjøre om han havde faaet Dje paa den.

"Vi ville ikke have Malerierne forandrede", sagde hun hurtig. "Dersom mit Portrait har et forgmødt Udseende, desto gladere skal jeg see ud for Modfætningens Skyld."

"Saaledes være det", svarede Maleren lukkende. "Gid Deres Sorger alene maa være til i Indbildningen, saa at blot Deres Billede maa græmmes over dem! Hvad Deres Glæder angaaer — gid de maae være sande og inderlige, og afmale dem selv paa Deres elskelige Ansigt indtil dette rent modsiges min Kunst!"

Efter Walters og Glinors Giftermaal, udgjorde Malerierne de mest pragtfulde Prydelser i

deres Bolig. De hang Side om Side, adskilte ved et smalt Panel, tilskyndende bestandigt holdende Øje med hinanden, og dog altid gjengjældende Tilskuerens Blik. Berekste Mænd, som besadde Kjendskab til saadanne Ting, henregnede dem til det nyere Portraitmaleries mest beundringsværdige Frembringelser, medens almindelige Jagtagere Træk for Træk sammenlignede dem med Originalerne, og vare uundømmelige i Lovtaler over Ligheden. Men der var en tredje Klasse — hverken berekste Kjendere eller almindelige Jagtagere, men Folk med naturlig fin Følelse — paa hvilke Malerierne gjorde det stærkeste Indtryk. Disse kunde maaske i Begyndelsen see ligegyldigt til, men efterat deres Interesse var vakt, kunde de vende tilbage Dag fra Dag for at studere disse malede Ansigter, ligesom Bladene i en mystisk Bog. Walter Ludlows Portrait tiltrak sig først deres Opmærksomhed. I hans egen og hans Bruds Traværelse disputerede de undertiden om det Udtryk, som Maleren havde havt til Hensigt at meddele disse Træk, Alle stemmede overens i, at det var et Udtryk af alvorssfuld Betydning skjøndt der ikke var To, som udsagde det paa samme

Maade. Der var mindre Meningsforskjel med Hensyn til Elinors Portrait. Sandt nok, de afvege vel i deres Forsøg paa at forklare den Tung-
sindigheds Natur og Dybde, der hvilede over hendes Ansigt, men de vare enige i, at det var Tung-
sind, og fremmed for deres ungdommelige Benindes
Sindsbeskaffenhed. En vis phantastisk Person er-
klærede, som Resultat af en alvorlig Undersøgelse,
at begge disse Malerier vare Dele af eet Udcast,
og at den stærke tungsindige Høielse i Elinors
Ansigt stod i Forbindelse med den mere levende
Pevægelse, eller, som han kaldte det, den vilde Li-
denskab i Walters. Skjøndt han var ubevandret
i Konsten, begyndte han endog en Skizze, i hvil-
ken de to Figurers Handling skulde staae i Sam-
klang med deres gjensidige Udtryk.

Blandt deres Bemærkninger hvidskedes der om, at
Elinors Ansigt Dag fra Dag antog et dybere
Ansøg af Tænksomhed, der truede med snart at
gjøre hende til et altfor tro Sidesykke til det
melancholske Billede af hende. I Stedet for at
Walter paa den anden Side antog det livlige Ud-
tryk, som Maleren havde givet ham paa Lærredet,
blev han tilbageholden og netflagen, uden noget

udvortes Glimt af beftig Sindsbevægelse; alligevel var det godt muligt, at den ulmede indensfor. I Tidens Løb hængte Glinor et prægtigt Gardin af purpurrodt Silke, indvirket med Blomster og besat med tunge Guldkvaster for Malerierne, under Paaftud af at Støret vilde sætte sig i Farverne eller Lyset svække dem. Det var ikke nok. Hendes Fremmede folte, at de tunge Silkefolder aldrig turde drages til Side eller Portraiterne omtales i hendes Nærværelse.

Tiden flæbte sig hen, og Maleren kom igjen. Han havde været langt nok oppe imod Nord for at see Kryftal-Højenes Solv Cascade og for at oversee den ubyre Rundkreds af Sky og Skov fra Tinden af Ny-Englands højest Fjerg. Men han profanerede ikke denne Scene ved at efterabe den med sin Konst. Han havde ogsaa ligget i en Cano ved Georg Coens Paim, gjørende sin Sjæl til et Spejl for dens Inde og Storhed, indtil der ikke var noget Maleri, som stod klarere for hans Indbildningskraft. Han var draget med de indianfke Fægere til Niagara, og der paany flunget sin afmægtige Vensel ned i Afgrunden, følede, at han ligesaa gjerne kunde male Bulderet, som noget

Andet, der bidrager til at danne dette vidunder-
 lige Bindsald. Det var virkelig sjældent, at han
 folte Tilskyndelse til at afbilde Scener efter Na-
 turen, undtagen som en Ramme om Tegninger af
 menneskelige Skikkelser og Ansigter, oplyvede af
 Tænksomhed, Lidenstkaab eller Lidelse. Hans even-
 tyrlige Vandringer havde beriaet ham med Stof
 nok af den Slags; de indianske Høvdinges alvor-
 lige Værdighed; de indianske Vigers mørke Glt-
 værdighed; det buelige Liv i Wigwammerne; den
 bemmelige Marche; Kampen under de skumle
 Naaletræer; Grændsefortet med dets Garnison;
 Anomalien hos den gamle franske Partisan, op-
 født ved Hoffer og graanende i Bildnisser; saa-
 danne vare de Scener og Portraiter, han havde
 skizzeret. Den lidenskabelige Hestighed i farlige
 Djeblikke; Glimt af utæmmet Dølelse; Kamp mel-
 lem vilde Kræfter — Kjerlighed, Had, Kummer,
 Maseri — med eet Ord, hele den gamle Jordts
 fortørrede Hjerte, havde gabenbaret sig for ham i
 en ny Skikkelse. Hans Mappe var opfyldt med
 Illustrationer af hans Hulkommelses Bog, som
 hans Geni formaaede at forvandle til Bestanddele
 af hans eget Væsen og fylde med Udødelighed.

Han følte, at den dybe Visdom i hans Kunst, som han havde søgt saa længe, var funden.

Men, midt i den ophøjede eller yndige Natur, i Skovens Farer eller i dens overvældende Ro, havde der bestandig været to Phantomer, som ledsagede ham paa Vejen. Som alle andre Mænd, til hvilke et alt Andet opslugende Formaal knytter sig, var han affondret fra den store Menneskehob. Han havde ingen Tanke — ingen Fornøjelse — ingen Symvathi — undtagen for hvad der endelig stod i Forbindelse med hans Kunst. Skjøndt blid i sit Væsen, og oprigtig i Mening og Handling, besad han dog ingen venlige Følelser; hans Hjerte var koldt; ingen levende Skabning kunde bringes ham nær nok for at holde ham varm. For disse to Væsener havde han imidlertid i højeste Grad følt den Slags Interesse, som altid knyttede ham til Gjenstandene for hans Vensel. Han havde skuet dem ind i det Inderste af Sjælen med sit skarpeste Blik, og malet, Resultatet i deres Træk med sin hypperste Dytighed, saa at de blot stode tilbage for det Forbillede, som intet Geni nogensinde opnaaede, hans egen ophøjede Idee. Han havde løftet en Flig af Fremtidens mørke Tæppe

— i det Mindste indbildte han sig det — for en frygtelig Hemmelighed, og havde dunkelt aabenbaret den i deres Portraiter. Saa meget af ham selv — af hans Phantasi og alle andre Kræfter — havde han anvendt paa Studiet af Walter og Elinor, at han næsten betragtede dem som sine egne Skabninger, ligesom de Tusinder, med hvilke han havde befolket Maleriets Gnemærker. Derfor glæde de gennem Tusmørket i Skovene, svævede de over Båndfaldenes Laage, saae de frem af Svøens Spejl og forsvandt ikke engang for Middagsolen. De spogede i hans Konstnerphantasi, ikke som Livets Gjølebilleder eller som blege Gjenfærd af de Døde, men i Form af Portraiter, ethvert af dem med det uforanderlige Udtryk, som hans tryllende Kunst havde fremkaldt fra Sjælens Dybder. Han kunde ikke sejle hjem over det atlantiske Hav førend han endnu engang havde seet Originalerne til disse Phantasi-billeder.

„O herlige Kunst!“ mumlede Maleren ved sig selv, idet han betraadte Gaden. „Du er Skaberens eget Billede. De utallige Former, der svæve omkring i Chaos, faae Tilværelse ved dit Blik. De Døde leve igjen. Du kalder dem til

bage paa deres forrige Skueplads, og giver deres graa Skygger et bedre Livs Glæde, paa engang jordist og udodeligt. Du holder Historiens flygtende Momenter tilbage. Hos dig er der intet Forbigaengent; thi ved din Bevægelse bliver alt Stort for evigt nærværende, og berømte Mænd leve gjennem lange Aarrækker i den synlige Udførelse af de selv samme Handlinger, der have gjort dem til det, de ere. O, mægtige Kunst! som du bringer den i Laage svævende Vorgaengenhed til at staae i den smalle Strimmel Solskin, som vi kalde Nu, kan du byde den tilbilledede Fremtid at møde hende der? Er det ikke lykkedes mig? Er jeg ikke din Prophet?"

Saaledes talte han næsten højt med en stolt, men tungsindig Ald, idet han passerede gjennem den befærdede Gade, mellem Mennesker, som ikke vidste Noget af hans Sværmerier, eller kunde forstaae eller brød sig om dem. Det er ikke godt for en Mand at fjele for en Uergjerrighed, der er enestaaende i sin Slags. Med mindre der findes dem i hans Omgivelse, efter hvis Gremsel han kan indrette sin Opførsel, ville hans Tanker, Ønster og Forhaabninger blive extravagante, og

han vil selv blive det udtrykte Billede af en Forrykt, ja maasse blive det i Virkeligheden. Læsende i Andres Barm med en næsten overnaturlig Skarpsindighed, slog det Maleren fejl at see den Norden, der fandtes i hans egen.

„Og dette skulde være Huset“, sagde han, be-
 tragtende det fra Overst til Nederst inden han
 bankede paa. „Gud bevare min Forstand! Det
 Maleri! Det vil nok aldrig udslettes, er jeg bange
 for. Enten jeg seer paa Vinduerne eller Døren,
 saa staaer det inden i dem, som i en Ramme,
 malet med kraftige Penselstrøg og glødende i de
 rigeste Farvetoner — Portraiternes Ansigter —
 Figurerne og Handlingen paa Skizzen!“

Han bankede paa.

„Portraiterne! Er de indenfor?“ spurgte han
 Tjeneren; derpaa, besindende sig selv, sagde han:
 „Deres Herre og Frue! Er de hjemme?“

„Ja, de er, Sir“, sagde Tjeneren, tilsejende,
 da han lagde Mærke til det kunstneriske Udseende,
 som Maleren aldrig kunde frigjøre sig fra, „og
 Portraiterne med!“

Gjæsten blev ført ind i et Forværelse, der
 ved en Mellemdør stod i Forbindelse med et indre

Bærelse af samme Størrelse. Da der Ingen var i dette Bærelse, gif han henimod Indgangen til det næste, indensfor hvilket hans Dine mødte saavel disse levende Skikkelser som deres Repræsentanter, der saa længe havde været Gjenstande for saa ejendommelig en Interessesje. Han standsede uvilkaarlig paa Dørtærskelen.

De havde ikke bemærket hans Komme. Walter og Elinor stode foran Portraiterne, fra hvilke den Første for nylig havde kastet Silkeforhængets rige og hyrige Folder til Side, holdende den gyldne Kvaast med den ene Haand, medens den anden omfattede hans Kones. Malerierne, der havde været tildækkede i Maaneder, skinnede frem igjen med uformindsket Glans, kastende snarere, som det syntes et mørkt Lys tværs over Bærelset, end de aabenbarede dem i et laant Lysfær. Elinors havde næsten været prophetisk. Tankefuldhed, og dernæst en blid Sørgmodighed havde efter hinanden boet paa hendes Ansigt, indtil de i Tidens Løb formørkedes til en stille Angst. Blandet med Frygt vilde det livagtigt have havt samme Udtryk som Portraitet. Walters Ansigt var fortrædeligt og fløvt, eller blot oplivet af

lunefulde Glimt, som kun efterløbe et dybere Mørke efter deres fortværede Glands. Han saae fra Elinor til hendes Portrait, og derfra paa sit eget, i Bestuelſen af hvilket han omsider rent tabte sig.

Maleren syntes at fornemme Skjebnens Trin bag ved sig, paa dens Fremskriden henimod sine Offere. En selsom Tanke dukkede op i hans Sjæl. Var det ikke hans egen Skikkelse, i hvilken Skjebnen aabenbarede sig, og han selv det virksomste Hovedmiddel for det kommende Onde, som han havde ladet kaste Skygge i Forvejen.

Walter vedblev bestandig at staae taus foran Maleriet, staaende i Forbindelse med det, som om det havde været hans eget Hjerte, og overgivende sig selv til den onde Indflydelses Trylleri, som Maleren havde udgødt over dets Træl. Lidt efter lidt kom hans Dine til at flamme, medens Elinors Ansigt, idet hun iagttog den tiltagende Bildhed i hans, antog et Udtryk af Rædsel, og da han omsider vendte sig imod hende, var begges Lighed med deres Portraiter fuldstændig.

„Vor Skjebne er over os!“ hylede Walter.
„Døe!“

Dragende en Kniv, undersøgtede han hendes da hun var i Færd med at segne om, og sigtede med den efter hendes Bryst. I denne Handling og i begges Mine og Stilling saae Maleren Figurerne i hans Skizze. Maleriet med hele dets forfærdelige Colorit var færdigt.

„Holdt, Rasende!“ raabte han strengt.

Han var færdig frem fra Døren og havde stillet sig imellem de to elendige Væsener, med den samme Belelse af Magtfuldkommenhed til at ordne deres Skjebne, som til at forandre en Scene paa Lærredet. Han stod ligesom en Troldmand, besværgende de Vhantomer, han havde manet frem.

„Hvad!“ mumlede Walter Ludlow, idet han fra den vilde Hestighed sank tilbage i en fløv og mørk Lunasindighed. „Forhindrer Skjebnen sine egne Bud?“

„Stakkels Dame!“ sagde Maleren, „advarede jeg Dem ikke?“

„Jo, De gjorde“, svarede Elinor roligt, da hendes Rædsel havde gjort Plads for den stille Kummer, som den havde forstyrret. „Men — jeg elskede ham!“

Er der ikke en dyb Moral i denne For-

tælling? Kunde Udfaldet af een, eller af alle
 vore Handlinger blive forespejlet os eller ligesom
 stillet os for Dje — Nogle vilde kalde det Skjebne,
 og skynde sig fremad — Andre vilde lade sig hen-
 rive af deres lidenskabelige Dnsker — og Ingen
 vilde lade sig afholde af prophetiske Malerier.



tallies. Under this head are some other but all
 the quantities of this kind of which the
 value is not less than 1000 — being the value of the
 goods in the country — there is also a list of
 the names of the goods in the country — of which
 the value is not less than 1000 — and the value of
 the goods in the country — of which the value is not
 less than 1000 — and the value of the goods in the
 country — of which the value is not less than 1000 —

and the value of the goods in the country — of which
 the value is not less than 1000 — and the value of
 the goods in the country — of which the value is not
 less than 1000 — and the value of the goods in the
 country — of which the value is not less than 1000 —

and the value of the goods in the country — of which
 the value is not less than 1000 — and the value of
 the goods in the country — of which the value is not
 less than 1000 — and the value of the goods in the
 country — of which the value is not less than 1000 —

and the value of the goods in the country — of which
 the value is not less than 1000 — and the value of
 the goods in the country — of which the value is not
 less than 1000 — and the value of the goods in the
 country — of which the value is not less than 1000 —

and the value of the goods in the country — of which
 the value is not less than 1000 — and the value of
 the goods in the country — of which the value is not
 less than 1000 — and the value of the goods in the
 country — of which the value is not less than 1000 —

Den ærgjerrige Gjest.

Den 17de Junij 1748

En September Aften havde en Familie samlet sig rundt om Arnen, som de havde stablet fuld med Driestømmer fra Bjergstrømmene, tørre Granfogler og de splintrede Pevninger af store Træer, der vare komne bragende ned fra den stejle Brink. Alden buldrede i Kaminen og oplyste Bærelset med sit klare Skin. Faderens og Moderens Ansigter bare Præget af en stille Glæde; Børnene lo; den ældste Datter var det livagtige Billede paa en Syttenaarigs Lykke; og den alderstegne Bedstemoder, som sad og strikkede paa den varmeste Plads, var Billedet paa en Lykke, der var bleven gammel. De havde fundet „den Urt: Hjertesred“ paa den sorgeligste Blet i hele Ny-England. Familien boede i the Notch i de hvide Bjerge, hvor Vinden var skarp hele Aaret og ubarmhjertig

kold om Vinteren — ladende deres Polig prøve den tørste Torn af bele dens friske Skarped før end den stea ned i Sacos Dal. De boede paa en kold og farlig Plet; tbi der knejsede saa stejlt et Bjerg over deres Hoveder, at det ofte bændte sig, at der rumlede Sten ned ad dets Sider og fik dem til at fare op midt om Natten.

Datteren havde just sagt en eller anden godmodig Spøg, der fyldte dem Alle med Glæde, da Vinden kom farende gennem the Notch og syntes at standse foran deres Polig — klapprende med Døren, med en klagende og jamrende Lyd, førend den passerede ned i Dalen. For et Øjeblik gjorde det dem ilde tilmode, skjøndt der ikke var noget usædvanligt i dens Toner. Men Familien var atter glad stemt, da de bemærkede, at Klinken løftedes af en eller anden Rejsende, hvis Fodtrin ikke vare bleve hørte midt i det frygtelige Vindstød, som forkyndte hans Ankomst, hylede da han traadte ind og soer suffende kort fra Døren.

Skjøndt de boede i en saadan Udørken, havde disse Menneſker dog daglig Samkvem med Verden. Det romantiske Paa i the Notch er en Hovedpuls-

aare gennem hvilken den internationale Handels Livsblod ideligen banker mellem Maine paa den ene Side og de grønne Bjerge og St. Lawrence's Kyster paa den anden. Postkaretten førte altid op foran Døren. Den Bestaaende, der ingen anden Ledfager havde end sin Stof, standsede her for at tale et Par Ord, for at Kjøelsen af hans Gensombød ikke aldeles skulde overvælde ham, før end han passerer gennem Bjerghjorten eller naaer det første Hus i Talen. Her vilde vasa Bragtkudstjen overnatte paa hans Vej til Portland Market, og dersom han var Ung-arl kunde han sidde en Times Tid oppe over den sædvanlige Sengetid for at stjæle et Kys fra Vigen paa Bjerget ved Afteden. Det var een af disse gammeldags Kroer, hvor den Rejsende blot betaler for Kost og Logis, men modtages med en usminket Venlighed, der er ubetalelig. Da Dodtrinene bortes mellem den yderste og den inderste Vor rejste derfor hele Familien sig op, Bedstemoderen, Pørnene og Alle, som om de stode i Begreb med at byde En velkommen, der tilhørte dem, og hvis Skjebne var knyttet til deres.

Døren blev aabnet af en ung Mand. Hans

Ansigt bar først det tungfindige, næsten modfaldne Udtryk af En, der rejser en vild og sørgelig Vej ved Nattens Frembrud og alene, men det klarede snart op, da han saae den hjertelige Barme, hvormed han blev modtaget. Han følte, hvorledes hans Hjerte fløj dem Alle i Møde, lige fra den gamle Kone, der afortørrede en Stol med sit Korflæde, til det lille Barn, der strakte sine Arme ud imod ham. Set Blik og eet Smil satte den Fremmede i al Ufaldighed paa en fortrolig Tod med den ældste Datter.

„Åh, denne Tid kommer rigtig tilvås!“ udbrød han, „i Særdeleshed, naar der er en saa behagelig Kreds omkring den. Jeg er ganske forkommet; thi the **Notch** er ligesom Luftroret i et vældigt Bar Lunges; det bar blæst mig en forfærdelig Vind ind i Ansigtet hele Vejen fra Barlett.“

„De rejser altsaa til Vermont?“ sagde Husfaderen, idet han hjalp den unge Mand af med den temmelig lette Vadsæk.

„Ja; til Burlington og et godt Stykke Vej hinsides“, svarede han. „Jeg havde bildt mig ind at skulle være i Ethan Crawford i Aften; men en

Kodgænger nøler Noget paa en Vej som denne. Det er nu ogsaa ligegyldigt; thi da jeg saa denne gode Ald og alle Eder's venlige Ansigter, følte jeg mig tilmode, som om De blot havde antændt den for min Skyld, og ventede min Ankomst. Derfor sætter jeg mig ned hos Eder, og lader som jeg er hjemme.*

Den aabenhjertige Fremmede havde just trukket sin Stol hen til Ilden, da der hørtes Noget udenfor, der ligesom med tunge Skridt ilede ned ad Bjergets stejle Side med lange og hurtige Spring og gjørende et saadant Hov ved at passere Huset, at det slog imod den lige over for værende Skrant. Familien holdt deres Ande, fordi de kjendte Lyden og deres Gjest gjorde det instinctmæssigt.

„Det gamle Bjerget har kastet en Sten efter os, af Frygt for vi skulde glemme ham“, sagde Berten, idet han atter kom i sine Folder. „Han ryster undertiden paa Hovedet, og truer med at komme ned; men vi er gamle Naboer og staae os i det Hele taget ganske godt med hinanden. Desuden have vi et sikkert Tilflugtssted tæt ved, dersom han for fuld Alvor skulde komme.“

Lad os nu antage, at den Fremmede er færdig med sit Aftenmåltid af Bjørnesteget og at han ved den naturlige Livsalighed i sit Væsen har sat sig paa en venstabelig Fod med den hele Familie, saa at de tale ligesaa aabenhjertigt med hinanden, som om han ogsaa havde hørt til det samme Bjergfuld. Han besad en stolt og dog blid Aand — hovmodig og tilbageholdende blandt de Rige og Mægtige; men altid rede til at bøje sit Hoved under den lave Hyttedør og at være som en Broder eller Søn ved den Fattiges Arne. I Familien paa the Notch fandt han Varme og Enfoldighed i Selskabet, Ny-Englands frembrækkende Intelligens og en Poesi, der var voret frem i Hjemmet og som de havde indsuget, naar de kun lidet drømte derom, fra Bjergtoppene og Bjergklosterne og lige paa selve Dørtærskelen af deres romantiske og farlige Opboldssted. Han havde rejst langt og alene; ja, hele hans Liv havde i Sandhed været en ensom Sti; thi han havde i Følge sin Naturs stolte Barsomhed holdt sig borte fra dem, som ellers kunde være hans Vælder. Ogsaa Familien, hvor venlig og gæstfri den end var, havde den Bevidsthed om Enhed i sig selv og Adskillelse fra Verden

som Helhed, der i enhver Familiefreds fulde besvare et helligt Sted, hvor ingen Fremmed tør trænge ind. Men denne Aften ansporede en prophyetisk Sympathi den dannede og velopdragne Undling til at udøse sit Hjerte for disse jevne Fjergboere og nødte dem til at besvare denne Tillid ved ligesaa frimodigt at gjøre Gjengjæld. Og saaledes burde det ogsaa være. Er ikke det Slægtskab, som stammer fra en fælles Skjebne et fastere Bånd end Fødselens.

Hemmeligheden i den unge Mand's Charakter var en høj og luttret Uergjerrighed. Han kunde have udholdt at leve et ubemærket Liv, men ikke at blive glemt i Graven. Hans brændende Higen havde forvandet sig til Haab, og det længe nærede Haab var blevet saa godt som til Visshed, at, hvor upaaagtet han nu end rejste, vilde Hæderen dog engang skinne paa beth hans Bane — skjøndt det maaske ikke vilde ske medens han bestraa'dte den. Men, naar Efterverdenen engang skuede tilbage gennem det Mørke, hvori det, som nu er det Nærværende, er indhyllet, skulde den efterspore hans lysende Fodtrin, skinrende endnu medens Middelman'dighedens Ure blegnede, og

bekjende, at en begavet Mand havde passeret den fra Buggen og til Graven uden at blive anerkjendt af Noget.

„Og dog“, udbrod den Fremmede — hans Kind glødede og hans Dje lnyede af Begejstring — „og dog har jeg endnu Intet udrettet. Skulde jeg forlade denne Jord i Morgen, vilde Ingen vide saa meget om mig som I; at en ubekjendt Ungling, da Dæmringen faldt paa, kom op fra Saco Dalen, aabnede sit Hjerte for Guder i Aftensens Lob, passerede gjennem the Notch ved Solens Dvgang og saaes ikke mere siden. Ikke en Sjæl vilde svørge: „Hvem var han? — Hvorhen drog denne Vandringsmand?“ Men, jeg kan ikke døe, førend jeg har naaet mit Maal. Lad da Døden komme! Jeg skal have bygget mig mit Monument!“

Der var en stadig Strøm af naturlig Medfølelse, der banede sig Vej midt imellem uklare Drømmerier, som satte Familien i Stand til at forstaae denne unge Mand's Følelser, skjendt saa fremmede for deres egne. Med hurtig Sands for det Latterlige, rødmede han over den Iver, hvortil han havde ladet sig henrive.

„De leer ad mig“, sagde han, idet han greb den ældste Datters Haand, og selv smilede. „De anseer min Uergjerrighed for saa taabelig, at jeg vilde lade mig fryse ihjel paa Toppen af Washington Højen, blot for at Folk skulde gabe efter mig i Gaden der omkring. Og i Sandhed, det vilde være et herligt Udtryk for en Statue af en Mand!“

„Det er bedre at sidde her ved denne Ild“, svarede Bigen rødmeende, „og have det hyggeligt og godt, skjøndt Ingen tænker paa os.“

„Jeg antager“, sagde hendes Fader, efter at have grublet en Tid, „at der er noget naturligt i hvad den unge Mand siger, og hvis mine Tanker vare bleve benvendte i samme Retning, vilde jeg selv have følt det Samme. Det er besynderligt, Kone, hvorledes hans Paasjær løber mig om i Hovedet, saa at jeg kommer til at tænke paa Ting, som det er temmeligt vist aldrig ville indtræffe.“

„Maaske dog“, bemærkede hans Kone. „Tænker Manden paa hvad han vil gjøre, naar han bliver Enkemand?“

„Nej, nej!“ raabte han, tilbagevisende denne Idee med en venlig Rebrejdselse. „Naar jeg tæn-

fer paa din Død, Gifter, tænker jeg ogsaa paa min. Men jeg ønskede, at vi bavde en god Gjen-
dom i Bartlett, eller Betlehem, eller Littleton,
eller i et eller andet District omkring de hvide
Bjerge; men ikke hvor de kunde dumpe ned paa
Hovedet af os. Jeg vilde staae paa en god Rod
med mine Naboer og kaldes Squire, og blive sendt
til Repræsentantforsamlingen i een Sæssion eller
to; thi en jevn, redelig Mand kan gjøre lige saa
megen Gavn der som en Retskyndig. Og naar
jeg da var bleven en rigtig gammel Mand, og du
en gammel Kone, som der jo ikke er saa længe
til, at jeg da maa være lykkelig nok at doe i min
Seng, og efterlade Eder Alle grædende omkring
mig. En Gravsten af Skifer vilde være mig lige
saa fjer, som een af Marmor, blot med mit Navn
og min Alder, et Vers af en Psalme, og et Par
Ord, der underrettede Folk om, at jeg levede som
en ærlig Mand og døde som en Christen."

"See der!" raabte den Fremmede; "det ligger
i vor Natur at ønske et Mindesmærke, det være
sig af Skifer, eller Marmor, eller en Granitstøbe,
eller en ærefuld Amindelse i Menneskeheden's fælles
Hjerte."

„Vi ere underlig stemte denne Aften“, sagde Konen med Taarer i Øjnene. „Man siger, at det bar Noget at betyde, naar Folks Taaler vanke saa vide omkring. Hør Børnene.“

De lyttede til. De yngre Børn vare bragte i Seng i et andet Værelse, men Døren stod aaben, saa at man kunde høre hvor travlt de havde med at tale sammen. Alle som Gen syntes at være grebne af Smitten fra Kredsen omkring Arnen, og at overgaae hinanden i forvirrede Ønster og barnagtige Planer om hvad de vilde gjøre, naar de bleve Mænd og Kvinder. Omfider tiltalte en lille Dreng sin Moder i Stedet for at henvende sig til sine Brødre og Søstre:

„Jeg skal sige dig hvad jeg ønsker, Moder“, sagde han. „Jeg vilde ønske, at du og Fader og Bedstemoder og vi Alle, og den Fremmede med, strax vilde staae op og tage afsked for at drikke lidt af Glodens Bækken!“

Der var Ingen, som kunde bære sig for at lee over Barnets Indfald at forlade en varm Seng og trække dem fra en munter Ald for at besøge Glodens Bækken. Drengen havde neppe udtalt førend en Vogn raslede hen ad Vejen og

standsede et Djeblif udenfor Døren. Den syntes at indeholde to eller tre Mand, som muntrede deres Hjerter med de raae Gbor af en Sang, som gjenlød i afbrudte Toner mellem Klipperne, medens Sangerne betænkte dem paa om de skulde fortsætte deres Rejse eller overnatte her.

„Fader“, sagde Pigen, „de falde paa dig ved Navn.“

Men den gode Mand tvivlede om, at de virkelig havde kaldt paa ham, og havde ikke Lyst til at vise sig altfor bejserlig efter Vinding ved at indbyde Folk til at besøge hans Hus. Han skøndte sig derfor ikke meget med at komme hen til Døren; Vidsten smeldede snart og de Rejsende gave sig hovedfulds the Notch i Vold, bestandigt syngende og leende, skøndt deres Sang og Glæde vendte sørgeligt tilbage fra Fjergets Dyb.

„See der, Moder!“ raabte Drengen igjen. „De havde ladet os fjøre med til Gløden.“

De lo atter over Varners baardnakkede Lyst til en Nattefart. Men det bændte sig, at der traf en let Sky hen over Datterens Sjæl; hun saae alvorlig ind i Ilden, og traf Vejret næsten som et Suf. Det bændte sig Vej uagtet hendes Umage

for at undertrykke det. Derpaa foer hun sammen og rødmede, saae sig hurtigt omkring i Kredsen, som om man havde kastet et Flik i hendes Barm. Den Fremmede spurgte hvad hun havde tænkt paa.

„Inter“, svarede hun, med et undseligt Smil.

„Jeg solte mig blot saa forladt i det Øjeblik.“

„Ah, jeg har altid besiddet den Gave at føle hvad der foregaaer i andre Menneskers Hjerter“, sagde han, halv alvorligt. „Skal jeg fortælle Deres Hemmeligheder? Thi jeg veed, hvad jeg skal tænke, naar en ung Pige farer sammen ved et varmt Arnested, og klager over Forladthed ved hendes Moders Side. Skal jeg udtrykke disse Følelser i Ord?“

„De vilde ikke længer være en Piges Følelser, naar de kunde udtrykkes i Ord“, svarede Bjergets Nymphe leende, men undvigende hans Øjeblik.

Alt dette blev sagt afflides. Maaske begyndte der at spire et Kjerlighedens Frøcorn i deres Hjerter, saa rent og skært, at det kunde blomstre i Paradis, siden det ikke kunde modnes paa Jorden; thi Kvinder holde, af en saadan adelig Værdighed som hans; og den stolte, beskuende og dog

Herlige Sjæl sængtes hyppigst ved en Ufseldighed
 som hendes. Men imedens de saaledes talte hvid-
 skende, og han iagttog Vigenaturens lykkelige Ve-
 modighed, muntre Skygger og undselige Pængsel,
 antog Blæsten gjennem the Notch en dybere og
 sørgeligere Lyd. Den lød, som den phantastiske
 Fremmede udtrykte sig, ligesom en Choralmelodi
 fra Vindens Aander, der i de gamle indianiske
 Tider havde deres Bolig mellem disse Pjerger, og
 gjorde deres Højder og Dybder til en bellig Re-
 gion. Der høretes en Hylen langsomt Vejen, som
 om et Ligtog passerede den. For at forjage Tung-
 stindigheden kastede Familien Fyrregrene paa deres
 Ild indtil de tørre Naale knittede og Flammen
 steg højt i Vejret, paany aabenbarende en Scene
 af Fred og stille Lykke. Lyset viftede kjelende om-
 kring dem og fjertegnede dem alle. Der saae man
 Børnenes smaa Ansigter, figgende frem af deres
 affides staaende Seug, og her Faderens kraftfulde
 Bygning, Moderens vemodige Mine, den højt-
 flyvende Ungling, den i Knop værende Vige og
 den gode gamle Bedstemoder, der endnu bestandig
 sad og strikkede paa den varmeste Plads. Den
 gamle Kone saae op fra sit Arbejde og med Sin-

grene i fuld Virksomhed, var hun den Første til at tale.

„Gamle Folk have deres Iudbildninger, ligesom unge have deres“, sagde hun. „I have ønsket og udkastet Planer, og ladet Ederes Tanker løbe fra det Eine til det Andet, indtil I ogsaa have faaet mit Hoved til at løbe furr. Hvad skulde nu vel en gammel Kone have at ønske, der kun har eet eller to Trin at gjøre inden hun naaer sin Grav? Børn, det vilde plage mig Nat og Dag til jeg har sagt Eder det.“

„Hvad er det, Moder?“ raabte Manden og Konen paa een Gang.

Derpaa underrettede den gamle Kone dem om med en hemmelighedsfuld Mine, som bragte Kredsen til at rykke tættere sammen ved Ilden, at hun allerede for flere Aar tilbage havde anskaffet sig sine Ligklæder — en pen Lærreds Særk, en Kappe med en Musselins Ribestrimmel og alting af en finere Slags, end hun havde baaret siden hendes Bryllupsdag. Men denne Aften var en gammel Døertro paa en underlig Maade vendt tilbage i hendes Tanker. Man plejede at sige i hendes yngre Dage, at dersom der manglede Noget

ved et Lig, om det end kun var en Ribestrimmel, der ikke var rigtig glat, eller Kappen ikke sad lige, vilde Liget i Kisten og under Jorden stræbe at løste de kolde Fingre i Vejret for at bringe det i Orden. Alene Tanken derpaa bragte hende til at ryste.

„Tal ikke saaledes, Bedstemoder!“ sagde Pigen ghsfende.

„Nu da“, — vedblev den gamle Kone med en besynderlig Alvor, og dog med et underligt Smil over hendes egen Daarskab — „jeg ønsker, at Gn af Jer, mine Børn, — naar Eders Moder er flædt og lagt i Ligkisten — jeg ønsker, at Gn af Jer vil holde et Spejl for mit Ansigt. Hvo veed om jeg ikke kan faae et Glimt at see af mig selv og bemærke om Alt er i sin Rigtighed?“

„Gamle og Unge, drømme vi om Grave og Monumenter“, mumlede den fremmede Ungling. „Jeg gad vide hvorledes Somænd ere tilmødt, naar Skibet synker og de, ubekjendte og uden at have udmærket sig, begravnes tilsammen i Verdenshavet — denne vide og navnløse Grav!“

For en Stund havde den gamle Kones spørgselstige Ideer optaget hendes Tilhøreres Tanker,

at en Lyd ude i Natten, der høvede sig ligesom et Vindstød, var bleven mærkelig, dyb og frygtelig inden den af Skjebnen ramte Gruppe havde lagt Mærke til den. Huset og Alt hvad der var i det rystede, som om denne forfærdelige Lyd var Dommendagsbasunens Klang. Unge og Gamle verledte et eneste vildt Blik og bleve i et Djeblig blege, forfærdede, uden at ytre en Lyd eller have Kraft til at bevæge sig. Derpaa udstødte de enstemmigen det samme Skrig:

„Bjergfred! Bjergfred!“

De simpleste Ord kunne antyde, men ikke afmæle Katastrophenes uudsigelige Rædsel. Slagtoffrene fore ud af deres Bolig og søgte Tilflugt paa hvad de ansaae for et sikkrere Sted — hvor der, under Forudsætning af et saadant Tilfælde, var oprejst en Slags Barriere. Ak! de havde forladt deres Børn, og flygtede lige ind paa Dodelæggelsens Sti. Ned styrtede hele Bjergets Side i eet Tilintetgjørelsens Vandfald. Just lige førend den naaede Huset delte Strømmen sig i to Arme — rystede ikke et Vindue der, men overvældede hele Nabolaget, spærrede Vejen og tilintetgjorde Alt paa dens frygtelige Bane. Længe førend det

store Bjergskreds Torden havde opbort at brage mellem Bjeldene, var Dødsangsten overstaaet og Slagtoffrene gaaede ind til Freden. Deres Lege-mer bleve aldrig fundne.

Den næste Morgen saae man den lette Reg skjæle sig fra Husets Størsten op ad Bjergets Side. Indenfor ulmede Ilden endnu paa Arne-stedet, og Stolene stode i en Kreds omkring den, som om Beboerne blot vare gaaede ud for at be- tragte Bjergskredets Udelæggelser og snart vilde vende tilbage for at takke Himlen for deres vid- underlige Frelse. Alle havde efterladt sig særegne Tegn, hvorved de, som havde kjendt Familien, bragtes til at fælde en Taare for hver især. Hvo har ikke hørt deres Navn? Historien er bleven fortalt vidt og bredt, og vil altid blive et Folke- sagn mellem disse Bjerge. Digtere have besunget deres Skjebne.

Der vare Omstændigheder, som ledede Nogle til at antage, at man havde modtaget en Frem- med i Huset denne forfærdelige Nat, og at han havde delt Skjebne med alle dets Beboere. Andre negtede, at der var tilstrækkelig Grund til saadan en Gisning. Vel den højhjertede Ungling med

hans Drom om jordist Udødelighed! Hans Navn
 og Personlighed aldeles ubekjendt; hans Historie,
 hans Vej i Livet, hans Planer — Alt en Hemme-
 lighed, der aldrig skulde opklares; hans Død og
 hans Tilværelse begge lige tvivlsomme! Hvi
 var den Sjælekamp i hint Dødsøjeblik?



The first part of the paper is devoted to a general
 consideration of the problem. It is shown that the
 problem is equivalent to the problem of finding
 the minimum of a certain functional. This
 functional is defined as follows: Let $f(x)$ be a
 function defined on the interval $[a, b]$. Let
 $F(x)$ be a function defined on the interval
 $[a, b]$ such that $F'(x) = f(x)$. Let y be a
 constant. Let $G(x)$ be a function defined on
 the interval $[a, b]$ such that $G'(x) = y$. Let
 J be the functional defined by

$$J(F, G) = \int_a^b [F(x)G(x) - yF(x)] dx$$
 where $F(x)$ and $G(x)$ are functions defined on
 the interval $[a, b]$ such that $F'(x) = f(x)$ and
 $G'(x) = y$. It is shown that the minimum of
 the functional J is attained when $F(x) = yx$
 and $G(x) = yx$. This result is used to
 solve the problem of finding the minimum of
 the functional J when $f(x) = x$ and $y = 1$.

Siglokken til Bryllupet

Die Klokken til Byghuset

Der er en vis Kirke i Staden Ny-York, som jeg altid har betragtet med en særegen Interessee, paa Grund af et Bryllup, som blev højtideligholdt der uuder meget besynderlige Omstændigheder i min Bedstemoders Pigeaar. Denne ærværdige Dame havde tilfældigvis været Vidne til denne Scene, og den blev bestandig ved at være hendes fjereste Fortælling. Om den Bygning, der nu staaer paa den samme Plads er identisk med den hun har ment, er jeg ikke Oldgrænser nok for at vide; ikke heller vilde det maasse lønne Umagen om jeg vilde berigtige en af mine behagelige Bildfarelser ved at læse Aarskallet, da den blev opbygget paa Tavlen over Døren. Det er en statelig Kirke, omgivet med en Indbegning af det yndigste Grønt, indenfor hvilken der findes Uner, Søjler,

Obelisker og andre Marmormonumenter i Kirkegaardstil, dels som skyldige Udølses af Familieljerlighed, dels mere praagtfulde Mindesmærker over historisk Stov. Til saadant et Sted, skjøndt Stadens Tummel ruller nedensfor det's Taarn, vil man altid være tilbøjelig til at knytte eet eller andet interessant Sagn.

Gistermaalet maatte ansees som Resultatet af en tidligere Forbindelse, skjøndt der paa Brudens Side havde været to mellemliggende Egteskaber, og fyrretyve Aars enligt Liv paa Mandens. I sit fem og tredstundstyvende Aar var Mr. Glenwood en tilbageholden, om ikke helt fra Andre afsondret Mand; egentjerlig som alle Mennesker, der ere indesluttede i dem selv, og dog ved sjeldne Lejligheder læggende en ædelmodig Sindsbefæffendebed for Dagen; en Boglærd bele sit Liv igjennem, omendskjøndt altid noget flov, fordi hans Studier ikke havde noget bestemt Formaal, hverken til det Almindeliges Gavn eller for at tilfredsstillte hans personlige Uergjerrighed; en Gentleman med fornem Opdragelse og i Besiddelse af en sær Omfindlighed, der alligevel undertiden forlangte en betydelig Vempelse af Samfundets almindelige Bed-

tægter for hans Vedkommende. Der fandtes virkelig saa mange Uregelmæssigheder i hans Charakter, og skøndt han med sygelig Pirrelighed gøs tilbage for at tiltrække sig den offentlige Opmærksomhed, havde det dog saa ofte været hans ubeldige Skjebne at blive Gjenstand for Dagens Samtaler ved en eller anden vild Eccentricitet i hans Dvsførsel, at Folk gik paa Spor efter om der ikke fra hans Forfædre fandtes en arvelig Svire til Galskab. Men dette gjordes ikke fornødent. Hans Griller havde deres Oprindelse fra en Sjæl, der savnede den Støtte, som et Alt optagende Formaal giver og fra Følelser, der tæredede paa dem selv i Mangel af bedre Næring. Dersom han var gal, var det Sølaen af og ikke Marsagen til et henjægtløst og forfejlet Liv.

Enken var saa fuldkommen en Modsetning til hendes tredie Brudgom i Alt, undtagen i Alderen, som man vel kunde tænke sig. Tvungen til at bære hendes første Forsøvelse, var hun bleven forenet med en Mand, der var dobbelt saa gammel som hun, for hvem hun havde været en exemplarisk Hustru, og ved hvis Død hun kom i Besiddelse af en glimrende Formue. En Gentleman

fra Syden, der var betydeligt yngre end hun selv, vandt anden Gang hendes Haand, og førte hende til Charlestown, hvor hun, efter mange ubehagelige Aars Forløb, atter fandt sig som Enke. Det vilde have været besynderligt, dersom der var bleven nogen usædvanlig Delicatesse tilbage efter et saadant Liv som Mrs. Dabneys; den kunde ikke Andet end blive forfuet og dræbt ved hendes tidligt seilslagne Forventninger, hendes første Egteskabs kolde Blygmæssighed, Forrykkelsen af Hjertets Grundfæstninger, følgende af et nyt Egteskab og den Ufjerlighed hendes Egtefælle fra Syden havde vist hende, som uundgaeligt havde ledet hende til at forbinde Tanken om hans Død med hendes Velvære. For at fatte os i Korthed, hun horte til den flogeste, men mindst elskværdige Slags af Kvindefjonnet: hun var Philosoph og bar sit Hjertes Sorger med Levmodighed, gjørende Afkald paa Alt hvad der skulde have tjent til hendes Lykke og søgte at faae det Meste ud af hvad der blev tilbage. Verdslig flog i de fleste Ting, var Enken maaske des mere elskværdig ved den ene Skrobhelighed, som gjorde hende latterlig. Da hun var barmhertig, kunde hun ikke vedblive at være smuk ved

en Repræsentant i en Datters Person; hun vilde derfor paa ingen Maade være gammel og styg; hun kæmpede med Tiden, og fastholdt sine Roser til Trods for ham, indtil den ærværdige Thy syntes at gjøre Afkald paa Byttet, som ikke Umagen værd at strides om.

Denne verdsligfjendede Kvindes forestaaende Siftermaal med en saa lidet verdslig Mand som Mr. Ellenwood, blev bekendt snart efter Mrs. Dabneys Tilbagekomst til hendes Bodeby. Vaade overfladiske og skarpe Jagttagere syntes at kappes i den Formodning, at Damen ikke havde haft den mindst virksomme Del i at arrangere Sagen; der var Hensyn til det Tjenlige, som hun langt snarere kunde været faldet paa end Mr. Ellenwood, og dertil kom nu ogsaa det pralende Blandværk af Selesse og Romantik i denne sildige Forbindelse mellem to fordums Giffende, som undertiden gjør en Taabe af den Kvinde, der har mistet sine ægte Seleser under Livets Tilfiskelser. Knuden stak i, hvorledes denne Mand, med hans Mangel paa verdslig Kloaskab og med hans dødelige Angst for at gjøre sig latterlig, kunde være bragt til at gjøre et Skridt, der paa eengang var saa

betænksomt og saa latterligt. Men medens Folk snakkede kom Bryllupsdagen. Ceremonien skulde højtideligholdes overensstemmende med de episcopale Former i en aaben Kirke, med en Grad af Dffenlighed, der trak mange Tilskuere til, som optog de forreste Bladser i Pulpiturerne, i Stolene nær ved Alteret og langs med det brede Skib. Det var saaledes bestemt eller maaste var det Dattidens Skik, at Brud og Brudgom hver for sig skulde begive dem til Kirken. Ved eet eller andet andet Tilfælde var Brudgommen lidt mindre punktlig end Guden og hendes Brudfølge, med hvis Ankomst, efter denne ledsommelige, men nødvendige Indledning, Handlingen i vor Fortælling kan siges at begynde.

De plumpe Hjul af flere gammeldags Karether høstes, og de Herrer og Damer, hvoraf Brudens Følge bestod, kom gjennem Kirkedøren med samme pludselige og glædelige Virkning, som naar en Solstraaale bryder frem. Den hele Gruppe, med Undtagelse af Hovedfiguren, var sammensat af Ungdom og Munterhed. Da de skimlede op af det brede Skib, medens Stolene og Pillerne syntes at oplyses paa begge Sider, vare deres Skridt

faa støjende, som om de forverlede Kirken med en Valsal, og vare færdige til at dansé Haand i Haand til Altret. Saa glimrende var Skuet, at kun Saa lagde Mærke til det besynderlige Phænomen, der ledsagede Skarens Indtrædelse. I det Djeblik, da Brudens Hod berørte Dørtærskelen, svang Klokken i Taarnet tungt over hendes Hoved og udsendte sine dybeste Sørgetoner. Vibratio-nerne døde hen og vendte tilbage, med forstærket Højtidelighed, da hun var kommen midt ind i Kirken.

„Gud i Himlen! hvilket Marsel“, hvidskede en ung Dame til sin Elsker.

„Paa min Ære“, svarede Herren, „jeg troer Klokken har faa god en Smag, at den ringer paa egen Haand. Hvad har hun at gjøre med Brylluper. Personer du, dyrebare Julie, nærmede dig Altret, vilde Klokken lade sine glædeste Toner lyde. For hende er den kun en Ligklokke.“

Bruden og hendes Følge havde været altfor optagne med den larmende Indtrædelse, til at de skulde have lagt Mærke til Klokkens første vars- lende Slag eller i det Mindste til at anstille Be- tragtninger over denne besynderlige Velkomst ved

Alteret. De vedbleve derfor at gaae videre med uformindstet Munterhed. Tidssalderens pragtfulde Klædedragt, de carmoisinrøde Bløjs Rjoler, de guldgalonnerede Hatte, Fiskebensstjorterne, Silke, Atlas, Brocade og Broderi, Spænder, Stofke og Kaarder, baaret til Skue paa den fordelagtigste Maade ved Personer, for hvilke en saadan Luxus paasede sig — Alt dette tilsammentagen frembragte den Virkning, at denne Gruppe snarere saae ud som et Maleri med levende Farver, end som en Virkelighed. Men hvilken vrang Smag havde dog Konstneren været i Besiddelse af, at han kunde fremstille Hovedpersonen som saa rynket og affældig, medens han havde udmajet hende med den mest straalende Pragt i Klædedragt, som om den elskværdigste Bige pludselig var skivnet af Alder, og bleven en Lære for de Skjønne omkring hende! Imidlertid fortsatte de deres Gang og havde alt glimret igjennem en Trediedel af Skibet, da et nyt Klokkeslag syntes at fylde Kirken med et synlig Skumring, indhyllende og formørkende det prunkende Skuespil, indtil det atter skinnede frem som igjennem en Taage.

Denne Gang tøvede Høljet, det standsede og

kom i Norden, medens der undslap nogle af Damerne et svagt Skrig og der hertes en forvirret Hvidsten mellem Herrerne. Saaledes omtumlet hid og did, kunde man have sammenlignet dem med en pragtfuld Blomsterkøst, der pludselig rystes af et Vindstød, som truer med at adsprede Bladene af en gammel, brun, falmet Rose, der sidder paa samme Stilk som to dugbesprængte Knopper; dette var et Sindbillede paa Enken mellem hendes smukke unge Brudepiger. Men hendes Heltmod var beundringsværdigt. Hun havde faret sammen med en uimodstaaelig Gysen, som om Klokkens Slag havde ramt hende lige i Hjertet; derpaa vandt hun atter sin Fatning tilbage, medens hendes Følge endnu var ganske fortabt, traadte i Spidsen for det og skred rolig op igjennem Skibet. Klokken vedblev at svinge, slaae og vibrere med den samme melancholske Regelmæssighed, som naar et Lig befinder sig paa Bejen til Graven.

„Mine unge Verinder her have faaet deres Nerver rystet en Smule“, sagde Enken smilende til den Gejslige ved Alteret. „Men der er saa mange Hgteskaber indledte med den gladeste Klokkelag, og som dog ere faldne uhykkeligt ud, at jeg

vil haabe paa en bedre Lykke under saa forskjellige Varfleser."

„Madame“, svarede Bræsten hel betuttet, „denne selsomme Hændelse bringer mig en Bryllupstale i Grindring af den bekjendte Biskop Taylor, hvori han blander saa mange Tanker om Døden og Fremtidens Ve, at, for at udtrykke mig paa en Maade i hans egen prægtige Stil, han syntes at beklæde Brudeskammeret med Sort og at skære Bryllupsklædningen af et Ligklæde. Og det har været Skik hos forskjellige Nationer at iblande noget bedrøveligt i deres Bryllupsceremonier, for at komme Døden ihu, medens man knyttede Livets vigtigste Forbindelse. Saaledes kunne vi drage en tungsinndig, men gavnlig Lære af denne Ligkloffe.“

Men, omendstjøndt den Geistlige kunde have givet sin Moral en endnu skarpere Braad, undlod han dog ikke at sende Bud for at komme paa Spor efter Hemmeligheden og for at standse denne Lyd, der passede sig saa sørgeligt til et saadant Ugteffab. Et kort Tidrum forløb, i hvilket Tausheden kun blev afbrudt ved Hvidfken og en dæmpet Snisen i Brudeskaren og mellem Tilskuerne,

som, efterat den første Forskrækkelse var overstaaet, vare opfattede paa at drage en ondskabssfuld Glæde af den hele Sag. De Unge have mindre Barmhjertighed med de Gamles Taarstaber, end de Gamle med Ungeadomens. Man bemærkede, at Gufens Blik for et Øjeblik vandrede henimod et Vindue i Kirken, som om hun søgte efter det af Liden medtagne Marmormindemærke, hun havde helliget sin første Ægtefælle; derpaa sankede hendes Djenlaage sig over de matte Dine og hendes Tanker droges nimenstaaeligt mod en anden Grav. To begravede Mand, hvoraf den Gnes Stemme boldskede hende i Diet og den Anden raabte til hende langvejs fra, bøde hende at lægge sig ved deres Side. Maaſte tænkte hun med en forbigaaende sand Kælelse paa, hvor meget lykkeligere hendes Lod vilde have været, dersom Kloffen nu, efter velſignelsesrige Aar, havde ringet ved hendes Begravelse, og hun fulgtes til Graven med den gamle Kjerlighed hos hendes Ungeadoms Elsker, der længe havde været hendes Ægtefælle. Men hvorfor var hun vendt tilbage til ham, da deres kolde Hjerter bærede tilbage for hinandens Favnetag?

Endnu bestandig vedblev Liggkloffen at ringe

faa sørgeligt, at Solfinnet syntes at blegne i Luften. En Hvidsken, der kom fra dem, som stode nærmest ved Winduerne, udbredte sig nu over hele Kirken; en Ligyogn, med et Følge af nogle Ræthter, krob i Sneglegang ned ad Gaden, førende en eller anden død Mand til Kirkegaarden, medens Bruden ventede paa en levende ved Alteret. Strax efter horte man Brudgommens og hans Venners Trin ved Døren. Enken saae ned ad Skibet, og knugede Armen paa een af hendes Brudeviger i sin skindmagre Haand med en Kraft, som hun ikke selv vidste af, at den smukke Vige skjelvede derved.

„De gjør mig ganske bange, bedste Frue!“ sagde hun. „For Himlens Skyld, hvad fattes Dem?“

„Intet, min Kjære, Intet“, sagde Enken; derpaa hvidskede hun hende i Øret: „Det er en tosset Grille, jeg ikke kan blive qvit. Jeg venter at min Brudgom skal komme ind i Kirken med mine to første Mænd som Brudesvende!“

„See, see!“ skreg Brudevigen. „Hvad er dette? Ligyølgel!“

Idet hun talte, traadte en mørk Procession ind i Kirken. Først kom en gammel Mand og Kone, ligesom de første Sørgende ved en Lig-

begængelse, fra Top til Taa fulsorte, med Undtagelse af deres blege Ansigter og graa Haar; han lænende sig til en Stof og understøttende hendes affældige Skikkelse med sin kraftløse Arm. Bag efter dem kom et andet, og atter et andet Par, ligesaa aldersteget, saa sort og sørgeligt som det første. Efterbaanden som de kom nærmere, gjenkjendte Enken i ethvert Ansigt et eller andet Træk af fordums Venner, for længe siden forglemte, men nu ligesom vendende tilbage fra deres gamle Grave, for at minde hende om at holde sit Ligtej paa rede Haand, eller i det ligesaa uvelkomne Dje-med at vise deres Mykker og Skrobelighed, og gjøre Krav paa hende som deres Jevnbyrdige ved Kjendtegnene paa hendes egen Affældighed. Mangen munter Nat havde hun danset med dem i deres Ungdom. Da nu, i den glædeløse Alderdom, følte hun, at en eller anden benvisnet Meddanser vilde engagere hende, og Alle i Forening opføre en Dødsdands til Ligklokkens Musik.

Medens disse alderstegne Søraepar passerede gennem Skibet, lagde man Mærke til, at fra Stol til Stol, gyste Tilskuerne af en uimodstaaelig Rædsel over en eller anden Gjenstand, der hidtil havde

været skjult af de mellemværende Figurer, men nu kom tydelig for Dagen. Mange vendte deres Hoveder bort, Andre stirrede stadigt og ufravendt derpaa, og en ung Pige loe hysterisk og sank i Almagt med Latteren paa hendes Læber. Da denne ubyggelige Procession nærmede sig Alteret, skilte Barrene sig ad og gik langsomt hver til sin Side, indtil der i Midten viste sig en Skikkelse, der med fuld Høje var bleven indført med hele denne mørke Bomv: Ligkloffen og Sorgfølget. Det var Brudgommen i hans Ligdragt!

Intet andet Klædebon end Gravens funde have passet sig for et saa dødningsagtigt Ansyn; Djuene havde virkelig en Gravkamps frygtelige Skær; alt Dvrigt bar Udtrykket af den alvorlige No, som gamle Mennesker føre med sig i Ligfisten. Liget stod ubevægelig, men tiltalte Enken med en Stemme, der syntes at smelte sammen med Kloffens Klang, der lød tungt igjennem Luften, medens han talte.

„Kom, min Brud!“ sagde disse blege Læber. „Ligroggen er parat. Klokkeren staaer og venter paa os ved Gravens Dør. Lad os blive viede; og saa afsted til vore Ligfister!“

Hvorledes skal Enkens Rædsel skildres! Den meddelte hende den Spøgelseagtighed, der egner sig for en død Mand's Brud. Hendes unge Venner stode affides, gysende over Sorgfølget, den ligklædte Brudgom og hende selv; den hele Scene gav det mest levende Billede af den fruatekløse Kamp mellem denne Verdens forgyldte Daarstaber, naar de stride mod Alderdom, Uffældighed, Sorg og Død. Den bejtidelige Tausked blev først afbrudt af den Gejstlige.

„Mr. Ellenwood“, sagde han beroligende, men dog noget myndigt, „De befunder Dem ikke vel. Deres Sind er bleven sat i Bevægelse formedelst den usædvanlige Stilling, hvori De er sat. Den bejtidelige Handling maa opsættes. Lad mig, som en gammel Ven, anmode Dem om at begibe Dem hjem.“

„Hjem! ja; men ikke uden min Brud“, svarede han med den samme hule Stemme. „De anseer dette for Narrestreger, maaste for Galsskab. Havde jeg udmajet mit gamle og affældige Legeme med Purpur og Broderi — havde jeg tvunget mine visne Læber til at smile ad mit døde Hjerte — det vilde have været Narrestreger eller Galsskab.“

Men lad nu Unge og Gamle erklære, hvem af os der er kommen hid uden Bryllupsklædningen, Brudgommen eller Bruden!"

Han traadte frem med et spørgelseagtigt Trin, og stod ved Siden af Enken, stillende den forfærdelige Simpeltid af hans Ligdragt i Modsetning til den Brunk og Glitter, hun havde iført sig til dette uheldige Dyrin. Ingen, der saae dem, kunde vægre dem ved at anerkjende den frygtelige Styrke af den Lære, som det var lykkedes hans forvirrede Forstand at give.

"Grusomt! grusomt!" stønnede den sønderknuste Brud.

"Grusomt!" gjentog han; derpaa gif hans dødsningeagtige Høilighed over til en vild Bitterhed — "Herren skal domme, hvem af os, der har været grusom mod den Anden! I Ungdommen berøvede De mig min Lykke, mit Haab, mit Formaal; De borttog Kjernen af mit Liv og gjorde det til en Trom, uden endogsaa at lade saa megen Virkelighed tilbage, at jeg kunde græmme mig derover — der blev kun et Alt overskyggende Mørke, gjennem hvilket jeg mejsommeligt slæbte mig frem, uden at bryde mig om, hvorhen Vejen førte.

Men efter fyrrethve Aars Forløb, da jeg havde bygget min Grav og ikke vilde opgive Tanken om at hvile der — nej, selv ikke for et saadant Liv, som vi engang udmalede os — falder De mig til Alteret. Paa Deres Opfordring er jeg her. Men andre Mænd have glædet dem ved Deres Ungdom, Deres Skjønhed, Deres varme Hjerte, og ved Alt, som kunde kalde Deres Liv. Hvad er der for mig tilbage uden Deres Uffældighed og Tod? Og derfor har jeg indbudet disse Venner til Begravelsen og bestilt Klokkeren til at ringe med den dybeste Liggklokke, og jeg er kommet her i min Liggklædning for at blive viet til Dem, som til en Ligbegængelse, saa at vore Hænder kunde blive lagte i hinanden ved Gravens Dør og vi kunde betræde den i Forening."

Det var ikke Barvid, det var ikke blot en stærk Bevægelses Mus i et Hjerte, der ikke var vant deril, som nu arbejdede inde i Bruden. Denne Dags alvorlige Lære havde ikke været uden Frugt; hendes verdslige Sind var forsvundet. Hun greb Brudgommens Haand.

"Ja!" raabte hun. "Lad os blive viede, endogsaa ved Gravens Dør! Mit Liv er hemmet"

i Forsængelighed og Tombed. Men ved dets Ende er der een sand Hølelse. Den har gjort mig til hvad jeg var i min Ungdom; den gjør mig Dem værdig. Tiden er Intet for os. Lad os blive viiede for Gviigheden!"

Med et sanat og dybt Blik saae Brudgommen hende ind i Djuene, medens der samlede sig en Taare i hans egne. Hvilken selsom Nabenbarelse af menneskelig Hølelse i et Ligs stivnede Barm! Han bortvidskede endogsaa Taaren med sit Ligklæde.

"Min Ungdoms Elskede", sagde han, "jeg har været ude af mig selv. Hele min Levets Hørtvivelser vendte paa eengang tilbage og gjorde mig forstyrret. Tilgiv, og vær tilgivet. Ja, det er Altsen for os nu, og ingen af vore Morgendremme om Lykke er gaaet i Dødfødsel. Men lad os lægge vore Hænder i hinanden foran Alteret, som Elskende, hvem ugunstige Omstændigheder have adskilt hele Livet igjennem, men som dog mødes igjen som de Aaer i Begreb med at forlade det og finde deres jordiske Tilhængelse forandret til Noget ligesaa helligt som Religion. Og hvad er Tiden for de Ugteviiede for Gviigheden?"

Under Manges Taarer og medens deres Hjerter, som nærede ægte Bølelser, soulmede af en opløftende Fornemmelse, indviedes Bagten mellem to udødelige Sjæle. Følget af affældige Sørgende, den graahædede Brudgom i bans Ligdragt, den alderstegne Bruds blege Træk, og Ligklokkens Klang, der tonede hele Tiden, indtil dens dybe Røst overdøvede Brudevielsen — Alt betegnede Skrinlæggelsen af hvert jordisk Haab. Men efterhaanden som den højtidelige Handling fuldbyrdedes, udgik der fra Orgelet, hvis Sympathi ligesom vakte ved denne rørende Scene, en Lovsang, der først blandede sig med denne sørgelige Klang, derpaa hævede den sig til en majestætisk Melodi indtil Sjælen saae ned paa sin Smerte. Og da den ærefrygtvækkende Ceremoni var endt, og da de for Ewigheden ægteviede med deres kolde Hænder i hinanden, trak sig tilbage, overdøveds Ligkloffen rent af Orgelets højtidelige Triumphtoner.

