

Digitaliseret af | Digitised by



**DET KGL.
BIBLIOTEK**

Royal Danish Library

Forfatter(e) Author(s):	Elmquist, Adolph Frederik.; af A. F. Elmquist.
Titel Title:	<u>Læsefrugter, samlede paa Litteraturens Mark</u>
Bindbetegnelse Volume Statement:	1828; Vol. 41
Udgivet år og sted Publication time and place:	Aarhus, 1818-1833
Fysiske størrelse Physical extent:	60 bd.

DK

Materialet er fri af ophavsret. Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse. Husk altid at kreditere ophavsmanden.

UK

The work is free of copyright. You can copy, change, distribute or present the work, even for commercial purposes, without asking for permission. Always remember to credit the author.





DET KONGELIGE BIBLIOTEK
DA 1.-2.S 57 8°



1 1 57 0 8 00111 7

+Rex







Bæsefrugter,

samlede paa Literaturens Mark

af

A. J. Elmquist.



Et og fyrgetyvende Bind.

Trykt i Aarhus Stiftsbogtrykkerie.

1828.



Indhold.

	Side
Swan Mazeppa. En Fortælling fra det syttende Aarhundredes anden Halvdeel.....	1
Mølleren i Gyrstinge. (fortsat.).....	64
Røverer i Ospedaletto.....	101
Dandse: Sygen.....	141
Det sorte og det graae Skjæg.....	144
Sultan Mahmud og hans Livvagt.....	146
Prinds Niels, Aarhus Skytspatron.....	149
St. Hans Aften hos Ny: Grækerne.....	153
De Liberale og de Servile.....	153
Kjærmindens Fødsel.....	154
God save the King.....	155
Mine beskedne Ønsker.....	156
Himlens Paradiis.....	157
Ved Kongens Ankomst til Aarhus.....	159
Ved Kongens Afreise fra Aarhus.....	160
Herlufsholms Skole i sin Fødsel. Original Fortæl- ling af Sophus Zahle.....	161
Hexeriet i Thisted. Fortælling af Schaldemose.....	182
Luftskipperen. En Reminiscents af Sartorius.....	199
Tyrkerne i Cypren.....	223
Hvorlænge kan Verden endnu vedvare?.....	233
Kometen i 1832.....	236
En Skindøds Begravelse. Fortalt af ham selv.....	238
Et af Keiserinde Catharina's Kjærligheds: Eventyr.....	245
Døm aldrig efter Skindet.....	248

	Side
De Ekkendes Grav.....	253
Brudstykker af Breve fra Lisabon.....	254
Mølleren i Gyrstinge. Et sjællandsk Folkesagn (sluttet)..	257
Peter den Stores politiske Testamente.....	295
Mærkværdighed uden Lige.....	296
Erindringsphantasier om Pløn.....	298
Dufferne.....	300
Gartneren.....	303
Den hastige Omvendelse.....	304
Tabuletkræmmeren. En irlandsk Historie.....	305
Adoptionen. En original Fortælling.....	330
En henrettet Forbryders Historie og Tølelser. For: talt af ham selv.....	354
Kjærlighed og Agtelse. En Fortælling af L.....	369
Vidunderligt Træf.....	430
Forsyn og Tilfælde.....	444
En engelsk Dames Besøg hos En af de tyrkiske Sul: taninder.....	451
Den blinde Harpespillers Spaadom.....	459
Keiser Alexander og Keiseren af China i Paris.....	465
Madame Christoph.....	468
Qvodlibets.....	474
Himmel og Helvede.....	478
Til Greve Adam Wilhelm Moltke.....	479
Schubothe.....	480



Iwan Stepanowitsch Mazepa.

En Fortælling fra det syttende Aarhundredes
anden Halvdeel.

Det var den 24de August 1658, i Midnatsstunden, da den gamle Grev Jaroslaw Patorzky, Woivod i Zarecze og Landbud *) af Podolien, endnu sad ved Bordet med sin Slotspræst, og spillede Schach. Hos dem stod en liden Tabouret, hvorpaa den ædleste Ungerviin perlede i massive Sølvbægere. Væggene i det høie Gemak vare prydede med Malerier i Lesgemåstørrelse af fornemme Polakker, og forskjellige Slags fremmede Baaben, Rustninger og Bannere, erobrede fra Russerne, Tartarerne og Tyrkerne, saae man hænge paa de tykke gothiske Piller; thi Woivoden havde været en tapper Krigsmand, som tidt havde anført sit Fædrelands Hære med Seier og Hæder. Men da han nu blev alderstegen og følte sig

*) Saaledes kaldtes fordem de Besuldmægtigede, hver Provinds sendte til den polske Rigsdag.

svækket ved de mange Saar, han i Krigen havde faaet, nedlagde han sine Krigsembeder, og drog til sin Fædreborg ved Zarecze. Her følte han sig dog igjen for indskrænket. Vant til den vilde Slagtummel, til Larmen paa Landdagene i de store Stæder, blev det rolige Liv i Podolien ham byrdefuldt, indtil han undfangede den taabelige Tanke, at gifte sig. Og da han som Kriger var vant til, at lade Tankens Fuldbyrkelse følge umiddelbart paa Tanken selv, tog han sig, kort Tid efter, en meget elskværdig, men tilslige en meget ung Kone. Var det nu ogsaa lykkes ham, at føre et muntre Liv ind i Slotte. saa lykkedes det dog den smukke Valeska endnu bedre at forvandle den barske og bydende Slotsherre til en ret godmodig og fsielig Egtemand, der adlød et hvert af hendes Bink.

Klart skinnede Maanen gjennem de høie Vinduer, og dens Straaler trængte gjennem de manges farvede Ruder, udbredende et sælsomt Lys i Værelset. Da slog Taarnuhret tolv.

„Jeg tænkte det nok, hun kommer endnu ikke!“ mumlede Pater Andreas, greb Bægeret og tømte det i lange Drag, medens Woivoden rystede paa det graae Hoved og syntes hensunken i dybe Tanker over sit Spils betænkkelige Udseende. Raadvild berørte han snart denne, snart hiin Figur. Langt om længe traf han, og sank tilbage paa sin Stol.

„Hvem mener J?“ spurgte han med forventningsfuldt Blik, idet han saae op fra Brettet.

Med flet skjult Spot svarte Pateren: „O, hvem Anden skulde jeg vel mene, end Eders unge Hustru,

som er fjørt ned til Byen, hvor de syndige Verdensbørn give en hedensk Dandsfest og kaste sig i Helveds Flammegrav med seende Dine. Den strenge Frue skulde være bleven hjemme, som den kydske Sara gjorde; fideliter skulde hun opvarte og pleie Jer, som det sømmer sig en christelig uxori. Men ifandhed, den unge Hr. Søstersøn ledsager Fru Grevs inden; han veed at stile sine Ord saa sødt, han danser saa smukt. J kan hverken det ene eller det andet. J er nu gammel, og Podagraen besøger Eder jævnligt."

„Himmel og Helvede — tie! raabte Woitwoden hidsig: J har druffet formegen Biin, og veed ikke selv, hvad J taler! — "

„Nunquam ebrius, Domine! sagde Andreas, venligt grinende: J sin uendelige Naade lader den kjære Gud voxre saamegen Biin, at enhver rettroende Christen vel kan drikke en Kande daglig. Men da der nu gives saamange Menneſker, som ikke drikke Biin, saa kunne Nogle drikke flere Kander daglig, og — tecum sit Deus, strenge Hr. Woitwod, J er saa god, at unde mig denne christelige Bederqvægelse af Eders Kjelder. Sed non ebrius! Det beviser Eder dette Træk, thi nu er J schachmat, Hr. Greve!"

„Fordømt!" raabte Jaroslaw harmfuld, kastede Schachbrettet overende, og gif, for at affjole sig, frem og tilbage i det vidtløftige Gemak med store Skridt.

„Hør, Andreas! begyndte han, efter en kort Pause, med mildere Stemme: Troer J da virkeligen,

at Valcska kunde glemme sin ægtekabelige Trostaa for denne unge Knechts Skyld?"

„Jeg er en ægte katholsk Christen, svarte Pateren med fordreiede Dine: ydmyg og sagtnodig, og kan altsaa ikke ville kaste Mistankens giftige Frø i Eders Hjerte. Men min Pligt er det, at sige Eder, at I har malet angelum infernalem, scilicet den lede Satan, paa Bæggen, da I valgte den unge Grevinde til Eders Husfru, og at Slangen fra Paradiset forfører Eders Valeska i Skikkelse af hiin Mazeppa, som I af Barmhjertighed og in spiritu sanctorum har taget til Jer. O, ofte har jeg seet, hvor kjærligt og uchristeligt hans Basilliskoine hvuilde paa hans smukke Frænde. Og da han er opdragen i Sydens Skjod, er det vist, at han ei er ukyndig in experimentis Diabolicis. Og hvortil, hvortil vil det lede? Qvinderne ere svage, meget svage — dog, sapienti sat, nam odiosa sunt exempla!"

„Død og Helvede, Andreas, det er ikke muligt!" raabte Voivoden, idet han stampede med Foden, saa Ruderne i de gothiske Vinduer klirrede. Hans funkende Dine stirrede hen mod Staden Zarecze, som udbredte sig ved Slotsbjergets Fod, og uvilkaarligt foer hans Haand efter Grebet af hans med Edelstene rigtbesatte Sabel. „Du lyver, Andreas, Du fordømte Judas! blev han ved: Spiis og drik og stik Din Næse i Din Psalmebog, men bekymre Dig ikke om Ting, som hverken rage Dig eller Din Kirke!"

„J bander ret gudsbespøtteligt, strenge Herre, og tænker ikke paa Eders Sjels Frelse!“ sagde Pateren og betragtede speidende den vredeblussende Woivod.

„Men paa min Kres Frelse, fordømte Skurk, og dertil bruger jeg Ingen mindre, end Dig!“ skreg Jaroslaw, og greb med kraftfuld Haand den høie, magre Slotspræst i Brystet.

„Hvor J dog strax kan fare op! sagde Pateren, rystende af Angst, og tyede bag Bordet: Jeg mener Eder det dog saa vel, og maaskee vilde jeg endnu fortælle Eder Meget, naar det ikke var en betænkelig Sag, at stikke Haanden i Lovens Svælg. Nu tier jeg, men med Eders Frue vil jeg tale, for at hun kan gjøre Bod, og omvende sig, og vorde rensset fra Satans Synder, hvis Mazeppa allerede skulde have berørt hendes fine Læber med sin ukjydske Mund.“

Jaroslaw's Forbittrelse havde nu naaet sin højeste Grad. „Munk! raabte han rasende, idet han rev sin skarpe Klinge ud af Balgen: Holder Du ikke Din Tunge stille, saa jager jeg det kolde Jern ind i Din Bug. Fly, Riding, før min retfærdige Brede rammer Dig!“

„Hvor Herren taler ugudeligt! svarte Pateren: Jeg kan ikke taale, at høre derpaa!“ Dermed listede han sig ud af Døren.

Jaroslaw's Harmelagde sig, da Andreas havde forsoiet sig bort. Han kaldte paa sine Tjenere, og lod sig klæde af; men Sønnen flyede hans Leie. Vel stode han paa sin Gemalindes Dyd; vel havde Mistro hidtil været fremmed for hans rets

skafne og redelige Character — men dog begyndte han nu, at fatte Mistanke til sin unge muntre Søstersøn. Først da Valeska's Bogn rullede over Vinsdebroen, og Alle paa Slottet vare blevne muntre, og en Heiduk meldte Grevindens Hjemkomst, først da aandede Woivoden friere, først da kunde han samle sine Tanker og med Rolighed fatte en Beslutning. Udmattet sov han ind.

Johan Stephan Mazepa nedstammede fra en gammel polsk Familie, og blev, efter sine Forældres Død, opdragen ved Kong Johan Casimir's Hof, hvis Page han var. Den kraftige Ynglings Skjønhed, Elskværdighed, Forstand, Beltaalighed og Mod, gjorde ham i Warschau til en Gjenstand for alle Pigers lønlige Ønsker; han elskede Alle uden Bestændighed, fordi Seiren aldrig havde kostet ham noget. Saa letsindigt, som han levede, kunde det ikke feile, at jo hans Formue snart fik Ende, og da Johan Casimir ikke gjerne saa Page ved sit Hof, som ei udmærkede sig ved Rigdom og Pragt blandt Landets Adelige, kaldte den gamle Grev Patocky sin Søstersøn til sig paa Borgen Zarecze. Nødvendigheden, at slippe bort fra de paatrængende Creditorer, tvang Mazepa til at følge sin Morbroders Indbydelse, men Opholdet i Podoliens Ørk vilde bleven ham utaaleligt, hvis han ikke her havde fundet Valeska.

Grevinden nedstammede ligeledes fra et ældgammelt Huus, og kun Familieforhold havde bevæget hende til, at give den gamle, men umaadeligrige Woivod sin Haand. I Krakau ansaaes hun for den smukkeste, men tillige for den fattigste Frøken.

Tilbedere fattedes hende ingenlunde, men hun var ubeständig i Kjærlighed, og som de fleste Qvinder stræbte hun med stor Begjerlighed efter det, som var nyt. Ubeskrivelig eensom følte hun sig paa sin Gemals Borg; de faa Adelige fra Mabolaget og fra Zarecze vare hende meget for ringe, og allerede troede hun, at maatte døe af Kjedsomhed og Mismod — da kom Mazepa. Unge Hjerter blusse rast op i Lue, allerhelst slige Hjerter, som Valeska's og Mazepa's. Allerede forlængst havde de tilstaaet hinanden deres Kjærlighed, og stode i det fortroligste Forhold, da Junkeren, kort efter hiin Balnat, af sin Morbroder fik den strenge Befaling, strax at forsoie sig til Zarecze, hvor General Lokietek ansatte ham som Lieutenant ved Towariczerne. Alt havde han opfyldt sin nye Stands Pligter adskillige Dage, i sine Tritimer kaster længselsfulde Blikke op til Borgen, stundom vel ogsaa seet den Elskede ved Vinduet, men aldrig talt med hende, og hvergang var han vendt sorgmodig tilbage til sit Qvarteer; thi paa det strengeste havde Jaroslaw forbudt ham ethvert Besøg. Valeska deelte Mazepa's Følelser. Grædende og sukkende sad hun ved sit Arbeidsbord. Snart greb hun en Bog, men hvad hun læste, forstod hun ikke; snart tog hun fat paa sit Broderi, men det vilde ikke gaae fra Haanden. Hendes Kammerypige Helene var den Eneste, som kjendte Grevindens Kummer. Af Naturen 'udstyret med et muntert Sind, søgte hun paa alle Maader at trøste sin Frue.

Hun nærmede sig hende, og sagde smilende: „Naar jeg seer paa Eder, strenge Frue, veed jeg ikke, hvad

jeg skal tænke. Her sidder J, og seer paa den blaae Himmel, og græder Eders smukke Dine røde, som om alt dette kunde hjælpe Eder noget. J maa atter være munter og glad."

„Al, min gode Helene! sukede Valeska, idet hendes matte Die fyldtes med friske Taarer: Du har aldrig elsket, ellers talte Du anderledes."

„Aldrig elsket? gjentog Helene i spøgende Tone: Ei, ei, det troer J vel, fordi jeg aldrig har været gift med en gammel Mand? Mon der da nogensinde er født en Pige, som ei har elsket eengang idetmindste? Den Skole har jeg ogsaa maattet gennemgaae, og troe mig paa mit Ord, strenge Frue, skjøndt jeg nu er bleven en gammel Jomfru, saa er dog min Kjærlighed, just derfor, den ulukkigste."

„Spøg ikke! bad Grevinden: Mit Hjerter bløder."

„Gud bevares! Jeg svæger jo slet ikke! ved: blev Helene livfuld: J kjenner jo heller ikke min Skjebne. Allerede i mit trettende Aar forelskede jeg mig, men min Fader syntes ikke om det. Derfor slog han mig, og meente, at det skulde kurere mig. Men det hjalp slet intet. Skjøndt jeg glemte den forthaarede Knøs, saa forelskede jeg mig dog, efter min Faders Død, vist over de ti Gange, og dog blev jeg ikke gift. Kan nu Nogen sige, at dette ikke var en Ulykke? Men — hvad jeg nu vilde sige — ja, strenge Frue, forglem Junkeren, som jeg har forglemt den Forthaarede! Hvad nytter det, at J piner og harmer Jer, derved vorder det dog ikke bedre, og derfor kommer den unge Herre dog ikke tilbage til Slottet."

„Ak, Helene! afbrød Valeska den Betsalende: Jeg vil jo glemme ham, jeg vil jo gjøre Alt, hvad Du forlanger; men endnu engang, kun eengang, ønskede jeg at omfavne ham, inden jeg adskilles fra ham for steds. O, jeg besværges Dig, Helene, sig mig, hvad skal jeg gjøre, for at dette Ønske kan naae sit Maal?“

Helene lagde Begefingeren paa den lille Stump: næse, og syntes hensunken i Estertanke: „Jeg har det, jeg har det! jublede hun efter kort Betænkning: Greven er paa hiin Side Grændsen, for at aave de urolige Bønder; Pateren læser Messer. Forlad Eder paa mig; endnu idag skal I tale med Junkeren.“ Med disse Ord sprang den Letsindige ud af Kammeret, og snart saae Valeska den tro Terne ile ned ad Slotsbakken, ad Staden til.

Saameget vanskeligere var det, at sætte dette Stævnemøde i Bærk, som Pater Andreas steds havde puset til Woivodens Mistro, og Denne havde givet sine Tjenere de alvorligste Befalinger. Men trods alt dette udførte dog Helene sin Plan, og samme Dags Aften sneg Mazepa sig maskeret til Borghaven, i hvis Pavillon Valeska med navnløs Fryd sank til den Elskedes Bryst.

Men kun stakket Lid nødte de Elskende denne Lykke; Mazepa's Forsøg var bleven robet. Uanseløs styrtede Helene, der hidtil havde holdt Vagt udenfor, ind i Pavillonen, og meldte Woivodens pludselige Tilbagekomst.

Paa Flugt kunde Mazepa ikke tænke mere, thi ei allene var det umuligt, at stige over Have:

muren, men den eneste Udgang var ogsaa besat, og ledsaget af Pateren og en Mængde bevæbnede eller med Fakler forsynede Tjenere, traadte Jaroslaw allerede ind i Haven, bød sine Folk gjennemføge den i alle Retninger, og skred selv, med mordlystne Blikke, hen mod Pavillonen. Ubetænksom havde Mazepa forsømt, at væbne sig. Helene martrede sin Phantasi, for at udfinde et Redningsmiddel; omsider besvor hun Junkeren, at holde sig rolig for Grevindens Skyld. Hun skjød ham ind i Kaminen, stillede en Skjerm foran den, og satte sig paa Sengen ved Valeska's Side. Urolige, men ladende, som de vare ivrigt sysselsatte med qvindelige Arbejder, oppebiede de Sagens Udfald.

Med dragen Klinge styrtede den frygtelige Woivode ind i Bærelset. „Qvinde, hvor er Din Boller? raabte han: Hvor er han, at jeg kan kaste ham for mine Hunde? Du har skjult ham, falske Slange, men jeg skal vide at finde ham!“

Hans Raseri nægtede ham Stemmens Brug; funklende rullede hans Dine omkring. Forsærdede skrege Fruentimmerne — da sprang Mazepa frem af Kaminen, greb Woivoden bagfra med Ræmpekraft, og kastede ham til Jorden. Liig en lænket Bjørn brølte Oldingen under sin fortvivlede Modstanders Hænder, og sikkert havde han opgivet Uansden, hvis der ei var kommen hurtig Hjælp.

Med nogle Tjenere styrtede den aarvaagne Slots-pater ind i Pavillonen, og Mazepa blev overmandet.

Morgenen efter stod Woivodens talrige Tjende bevæbnet forsamlet i Borggaarden. Jaroslaw selv havde ladet sig bære ned i en Stol; thi saa svag var han, at han ei formaaede at holde sig opret. Men frygteligt lynte hans Dine under de bukkede Bryn, og frampagtigt knyttede sig hans Haand, da Mazzeppa, bunden og bedækket med Pjalter, førtes ud af Fængslet.

„Den strenge Junker er ventelig ikke vel stemt? spottede Andreas, som stod bag Woivodens Stol, og betragtede den Bundne med skadesro Blik: Det gjør mig eventualiter ret ondt; J maa søge at adsprede Jer ved en Ridetur. J har jo stedse rost Jer af, at være ligesaa ferni en Nyttter, som de herdenske Brødre Castor og Pollux; viis os dog en Prøve paa Ederes Dulighed. Dog — respice finem, unge Herre!“

Foragteligt saae Mazzeppa paa Spotteren, og taug. Men han skjar Tænder, da man, paa Grevens Befaling, førte en Hest frem. Det var et sjeldent Dyr fra Ukraine, som for saa Dage siden var bleven fanget, og aldrig bestaget af nogen Nyttter. Neppe kunde man lægge Bidsel derpaa. Pustende steilede det høit; rasende slog det ud efter Staldknegtene med Bagbenene. De maatte opbyde alle deres Kræfter, for at holde det. Nu fremtraadte nogle Heidukker; de bandt den ulykkelige Mazzeppa paa den usadlede Hest, toge med Forsigtighed Bidslet af den, og gjort endnu mere rasende ved Bidskesnert, løb Dyret ud af Gaarden med Lynets Hurtighed.

„Ohe, laus in excelsis! Hvor yndigt sidder Junkeren tilhest!“ spottede Slotspræsten, medens Karlene opstode en skraldende Latter. Men Mazzeppa kunde kun udstøde Forbandelser, og snart var han dem af Syne, thi som paa Stormens Vinger løb Ukraineren til sit Fædrelands Heder. Snart laae den beboede Deel af Zareczes Distrikt bag ham, og for hans Dine udbredte sig en vild, uoverskuelig Drk. Sandsestløs var Mazzeppa segnet til Jorden, hvis han ikke havde været bunden. Hans Haande brændte som Jld, hans Armer opsvulmede, og hans Legem blødte under de søndergnavende Strikker. Det fortnede for hans Dine. Hans Hjerter bankede mat. Da vaagnede han af sin Bevidstløshed, og saae sig i Vandet. Dnieperflodens fraadende Bølger omskyllede ham. Det kolde Vand havde kaldt ham tillive igjen. Lykkeligt svømmede Hesten over Floden, naaede den modsatte Bred, og fløi videre frem ad den uoverskuelige Slette. Alt havde Dyret løbet mange, mange Werster; da mattedes det kjendeligt. Bedækket med Skum, begyndte det at rave, og blev omsider saa modigt, at et svagt Barn vilde have kunnet styre det. Men Mazzeppa, der uafsladeligt havde prøvet at løse sine Baand, var ei istand dertil. Endelig styrtede den afkræftede Hest; frampagtigt bevægede den sig endnu engang, og døde. Det var mørk Nat. Dobbelt greb nu Fortvivlelsen den ulykkelige Mazzeppa. Forgjæves søgte han at rive sig løs fra det døde Dyr, og da den oprindende Sol atter beslyste Himlen, angreb Krampen hans Hjerter — et

dybt Suk gled over hans blege Læber — han aandede ikke mere.

Mazepa vaagnede af en dyb Alsmagt. Han fornemte den heftigste Smerte i alle sine Lemmer. Det bares ham fore, som om alle Gjenstande omkring ham flode sammen i eet. Snart forekom det ham, som han drømte, snart som han endnu var bunden paa den vilde Hest, og — han ønskede sig Døden. Omfjæder bemærkede han gandske klart en yndig Pige, som syslede om ham, bedækkede ham med bløde Bjørneskind, og saae mildt og medlidende paa ham med sine blaa, godmodige Øine. Han prøvede, gandske at slaa Øinene op, og sukkede mar. Den skønne Pige smilte. Han vilde tale, men var ikke istand dertil. Sødt sov han ind igjen.

Da Mazepa vaagnede igjen, følte han sig vidunderligt styrket. Det var Morgen. Han laae i et lavt Kammer, hvis Trævægge vare smykkede med brogede Tæpper og blanke Baaben. Utter sad den skønne Pige ved hans Seng, og tørrede Sveden af hans kolde Hænder. Ved hendes Side stod en Kosakshøvding, en gammel, skjægget Mand. Han bar en Krigers Dragt, og saae med Deeltagelse snart paa den Syge, snart paa den unge Pige. Denne var klædt paa fornemme Ukrainerinders Vis; det bløde, blonde Haar var flettet i lange Pidske, omvundne med farvede Baand; en broget, fintvævet Underklædning, der sammenholdtes under Barmen af et kostbart Bælte, omsluttede det ranke Legeme; en rødfarvet, med Guld og Nelsværk besat Overklædning med opskaarne Ermer, et Slør og korte Støvler fuldendte den vidunderlige

deilige Skabnings Dragt. En lignende, dog langt fra ikke saa riig og pyntelig Dragt bar en gammelagtig Dame, der syntes sysselsat med at koge Lægedomsurter ved Kaminilden.

„Hvor er jeg?“ hviskede den Syge. — „Blandt Mennesker, som fryde sig ved, at kunne opfylde Christendommens Pligt mod en Ulykkelig! sagde den ærværdige Kriger: Vær derfor rolig og tak Gud for Eders Redning, men angrib Jer ei ved unødvendig Tale. J trænger til Ro, og hvad vi formaae, skulle vi anvende paa Eders Pleie. — Er J færdig, Tomahowka? vedblev han, vendende sig til den ældre Kvinde: Giv ham nu Drikken, den vil vederqvæge ham.“

Med glædetindrende Dine nærmede den Tilstalte sig Mazeppa og sagde: „Gud Herren være med Eder i al Ewighed, Amen! Hav Fortrøstning til Ham, der har frelst Eder ved os. J var i en farlig Tilstand, Fremmede, og havde ei Alexei fundet Eder, da levede J nu ikke mere. En anden Gang mere herom. Drik nu, og læg Eder saa til Hvile!“

Mazeppa tog Lægemidlet, og vilde takket hende med Ord, men Tomahowka tilvinkede ham Tausshed, greb sin yndige Datters Haand, og hurtigt forlode Begge Bærelset.

Alexei Nikitisch var Volkoweik, eller Høvding for en Pulk Kosaker, og Starchine eller Statholder i Eschernigow, der ligger paa den venstre Bred af Dnieper, hvor han ogsaa havde opslaaet sin Bolig. Han var graanet under sine Felttog; vidt og bredt kjendte man ham som en heltmodig og ædel Mand.

Hetmanden udmærkede ham, Kosakkerne tilbade ham som en Halvgud, hans Biv og Datter elskede ham ubeskriveligt. Jagende paa Tschernigows Heder, havde han fundet den afmægtige Mazeppa, og da den Ulykkelige's Legeme endnu ikke var koldt, troede han, at Redning endnu var mulig. En kostbar Ring, som funkede paa Mazeppa's Haand, lod Alexei formode, at den unge Fremmede med de ædle Ansigtstræk var en Mand af Rang. Derfor besluttede han, at lade ham pleie i sit eget Huus.

Mazeppa's usvækkede Ungdomskraft understøttede hans Redningsmands Omhu. Han kom sig Dag for Dag. Snart var hans Ansigt's Blegthed forsvunden, atter lynte hans Dine, atter blomstrede hans Kinder, hans mandige Skjønhed vendte tilbage, og paaany udfoldede sig hans dristige Aands mægtige Binger. Alexei Nikitisch var indviet i hans Hemmelighed. Underlig Taknemmelighed knyttede Mazeppa til Volkoweiken, og gjerne modtog han Dennes Forslag, at betragte Ukraine som sit nye Fædreland. Dog forandrede han, efter moskovitisk Skik, sit Navn, Johan Stephan, til Iwan Stephanowitsch. Han besluttede, at blive hos Kosakkerne, og, om muligt, gjøre sin Lykke hos dem ved at hellige Moskwa's Czar sin Tjeneste. Hovedtrækkene i hans Character vare Stolthed og Uergjerrighed; hans Sjæl omgikkes med de dristigste Planer, og med dristig Forvovenhed saae han ind i den dunkle Fremtid. Med sin ædle Beskytter Nikotisch gjorde han adskillige Streiftog mod Tartarerne og siden mod Polen; paa dem Alle viste han saamegen Snildhed,

Klogskab og Mod, at Høvdingerne snart bleve opmærksomme paa den unge Udlænding, hvis Heltemod og Lyst havde skaffet ham en betydelig Anseelse blandt de simple Rosaffer. Allevegne viste han uforsærdet Mod og Aandsnærværelse, men en letsindig Tillid til sig selv og til Lykkens Bistand førte ham ofte i den største Fare. Nikitisch og hans Gemalinde elskede ham som en Søn; med ubeskrivelig Ynde saae den fortryllende Zaide paa den skønne, tappre og aandrige Yngling. Mizeppa formaade ikke, at modstaae hendes Indigheder, thi den fortryllende Zaide var ei allene En af de skønneste, men tillige En af de elskværdigste Piger, han nogensinde havde seet, en sand Venus og dog et reent, uskyldigt Naturbarn. Hvad hun følte for Mizeppa, var hun ikke selv istand til at sige, men hun var saa lykkelig i hans Nærhed. At leve med ham indtil Døden, det trykkes hende saa skjønt, det var hendes daglige Tanke, hendes natlige Drøm.

En Aften sad hun med ham paa en Høi ved Flodbredden. Liig et rosenfarvet Hav skinnede Himlen, og med majestætisk Rolighed lod Dagens Dronning sit stolte Hoved synke i Havets Skjød. Mizeppa følte, hvor ubeskriveligskjønt dette Syn var, og i sin Henrykkelse havde han kunnet trykke hele Verden til sit Bryst, men den høieste Begeistring greb hans Sjæl, da Zaide, blidt og rørende, begyndte at synge, og betragtede, snart ham, snart den synkende Sol, idet hun stedse sang sagtere og sagtere, indtil det simple Ord omsider hendøde paa hendes Læber i den svageste Tone. Stiltiende saae Begge paa hin

anden. „Livets høieste Lykke er Kjærlighed!“ raabte Ynglingen henrykt, idet han drog den herlige Pige op mod sit Hjerte. Da lod Zaide, stillegrædende, sit Lokkehoved synke ned paa hans Skulder, idet hun hvistede: „Ja, ja, Livets høieste Lykke er Kjærlighed!“

Nu vidste hun, hvad det var, hendes Hjerte havde følt for Mazepa, og salig i Følelsen af denne første Kjærlighed, levede hun kun for sin Ven.

Alexei Nikitisch saae gjerne sin Datters fortrolige Forhold til Mazepa. Han saavel som Tomas howka beskyttede deres Kjærlighed, og med Stoltshed saae Begge i den beundrede Ungersvend deres tilkommende Svigersøn. Denne brugte den Magt, han havde over sin Belgjorers Hjerte, men han misbrugte den ogsaa, naar hans heftige Ergjerrighed henrev ham til forvovne Handlinger. Førend han kaldte Zaide sin Hustru, vilde han udføre sine uhyre Planer, og dertil maatte den gamle Polkoweiks Ansæelse hjælpe ham. Efter tre Aars Forløb havde han ligesaamegen Magt, som Alexei selv. Ved sin Tapserhed, Lyst og Overtalelsesgave havde han erhvervet sig Kosakernes uindskrænkede Tillid. Stedsse søgte han at sætte sig fastere i det frigerste Folks Yndest. Han gik omkring i deres Stanizer eller befæstede Landsbyer, spogte med Børnene, og blev snart Alles Afgud. Aldrig saasnart meente han, at kunne gjøre Regning paa disse Folks Troskab, før hantænkte paa, at iværksætte en længe skjult Plan. Seierrig kom han tilbage fra et Tog mod Tyrkerne; da han havde tilbagelagt Halvveien til Tschernigow, vendte

han sig pludseligt med to Pulker tilvenstre. Niigt Bytte lovede han de Kobbegjerlige; muntert tiljubles de Alle ham Bifald, og svore ham ubrødelig Tro: skab. Nu marscherede Mazeppa over de store He: der omkring Kijow, og efter faa Dages Forløb havde han allerede naaet den polske Grund, og stod paa Zareczes Sletter.

Det var Nat. I sit Gemaks høie Vindue stod Patorzky. Hans mørke Blik fløi over til Kosakker: nes Leir, hvor deres Vagtild skinnede gjennem den graae Efteraarstaage.

„Ret noget lumpent Pak! brummede han: Men deres Kobbegjerlighed gjør dem dristige. De ere mange, og deres Høvding synes at forstaae sig paa Krigshaandværket, ellers havde den fordømte Karl vel neppe, ved sin kloge Maneuvre, slaget Lokietek's kampøvede Towariczjer af Marken, hærget vore Landsbbyer og ustraffet nærmet sig Zareczes Forstæ: der. Men, ved Gud! Piben skal faae en anden Lyd, ellers maatte vel Republiken Polens forhenvæ: rende Storfeltherre frygte for, at slig en ubekjendt Kosakhund, som han histovre, skulde worde hans Overmand! Det skal aldrig skee! — ”

Han taug, og sank i dybe Tanker, da pludseligt en dundrende Larm fra Kosakleiren lød nærmere og nærmere. Towariczernes Forposter flyede ind i Stæ: den; her faldt Skud paa Skud, og en vild Kamp begyndte.

Da vaagnede den gamle Woiwodes Helteaand. Han rev sit Bærg ned af Bæggen, og styrtede ud i Slotsgaarden. Samme hellige Dieblik steg Felt:

herren Talpatsch, bedækket med Blod og Støv, af sin dampende Skimmel. „Woivode! raabte han: Grev Lokietek lader Eder sige, at han er overfalden, og at han, da Staden ikke længer kan holde sig, iler med Resten af sine Folk til Czartorysk, og overlader det til Eder allene, at forsvare Slottet!”

„Vel! svarte Jaroslaw med Rolighed og ædel Selvtillid: Siig Greven, at den gamle Patozky hellere lader sig begrave under sin Borgs Ruiner, end jage som en Hare af de fordømte Hunde, disse usle Kosaker. Iøvrigt haaber jeg, da dette Rovers pak intet Artilleri har, at see Udskillige af dem støde Hjernesfallen sønder mod mine tykke Mure. Siig Eders General dette, og Gud være med Eder!”

Talpatsch ilte bort, og bag ham fløi Vinsdebroen raslende op. Jaroslaw lod Feringitrene falde ned, og fordeelte sine Mænd paa de Puncter, der vare bedst skikkede til at forsvare Slottet. Han syntes at fornyges ved disse Foranstaltninger; hans Die funkede af Kamplyst. Overalt var han tilstede; uafsladeligt opflammede han sine Folk til tappert Modværge.

Imidlertid var det bleven Midnat, og endnu havde ingen Kosak viist sig ved Slotsmuren. Seende kaldte Jaroslaw dem Alle feige Qvinder; men rasende, liig et tærget Wildsviin, foer han op, da han fra sit Vindue saae den ulykkelige Stad stukken i Brand paa alle fire Hjørner.

Som en glødende Lavastrøm væltede sig de fortærende Flammer gjennem de smaa Gader, forvandt

lede i et Dieblig de smaae Træhuse til Afkehobe, bes
dækkede Horizonten med et rødligt Skjer, og kastede
sit blodige Skin over hele Sletten, de mishandlede
Jndbyggere's fortviede Skrig. De umenneskelige
Kosaffers vilde Jubel lod i den oplyste Nat og bragte
Jaroslaws Folk til at skjælve af Frygt.

„Det er Mordbrændere og ikke Soldater! skreg
Boiwoden og besteg sin lysbrune Hingst: Hvo der
er en god Christen, følger mig! Vi ville hugge de
fordømte Ridinger sønder og sammen. Ned med
Windebroen, i Djævelens Navn!“ — Broen faldt, og
ned ad Slotsbakken galopperede Greven, lige mod
den brændende Stad, ledsaget af sine Mænd.

„Ak, den Forbovne gaaer sin sidste Gang! raabte
Andreas, idet han rystende krøb ud af det Hul,
han hidtil havde skjult sig i: Han løber lige luft ind
i Skjersilden, uden Skifte og Afløsning. Men jeg
er sensu stricto en viet Herrens Tjener; derfor
maa jeg søge, quod mihi rectius esse videtur,
og ikke forskjertse Himlen!“

Idet han saaledes talte, tog han sin lange Rutte
op over Hosterne, og løb meget let ned ad Slots-
bjerget til den nærliggende Skov. Knaldet af et
Skud lod den Flygtende imøde. „Ohe, sanctissi-
ma misericordia!“ stønnede han forfærdet, og,
som truffen af Lynet, sank han ned i det fugtige
Græs. Men med kraftig Arm greb ham en gam-
mel Kosak, rev ham op, og gav ham et Par djerpe
Slag med sin vægtige Kantschuh.

„Gratia, in nomine Domini et Salvatoris,
Du høimodige Sjel! jamrede Andreas: Jeg er en

ærlig Munk, og hvis Du ikke spiser Kjød i denne hellige Fastedid, saa skaan mig, jeg vil betale Dig gode Løsepenge."

„Det er et Ord, Du Hallunk! raabte Kosakken: Der er Fornuft i Dit Brævl; jeg faaer saa alligevel ingen Deel i Byttet derovre i Din Nede. Hurrtigt til Leiren! Der skal Du svede Blod, hvis Du ingen Penge har!"

Imidlertid havde han allerede kastet en Løkke om den skjælvende Andreas's Hals, befæstet den ved Sadlen, og nu gik det i smaat Trav til Leiren.

Den ædle Jaroslaw var allerede død. Fulgt af sine tro Mænd, stormede den tappre Gubbe ind i den frygtelige Kamp. Høit lynte hans Glavind, atter førte hans Tordenrøst de adspredte Polakker mod Fjenden, og som en Rasende styrtede han sig ind i en tæt Kosakhob, der just brød frem af den brændende Stads Røgskyer. Da kastede et kraftigt Landsfestod, som traf hans Bryst, ham af Hesten; taus udaandede Helten sin Sjæl.

Triumpherende bragte Kosakkerne Mazepa hans blodige Liig. Med uvilkaarlig Gysen betragtede han den Ufsjelede, hvis brustne Dine stirrede græsseligt paa ham; men snart fattede han sig, og sagde med græsselig Latter: „Der ligger Du nu i Støvet for mig, Du, som jeg har svoret evig Feide! End er min Hævn ei stillet, Elendige! Alt, hvad Dig tilhørte, vil jeg have som Skyldstgjørelse."

„Forbittret stødte den Gruelige Liget bort med Foden, og styrtede op paa Slottet, som stod øde og forladt. De rovgjerrige Kosakker udplyndrede det

gandske, og stak det i Brand paa alle fire Hjørner. Bragende steg Luen mod Himlen, Ilden greb stedse videre om sig, og da Borgen var lagt i Aske, kastede Mazeppa heel koldblodig Woiwodens Liig i Ildhasvet, med ham et halvt hundrede levende Polakker, og nu først gav han Signal til Tilbagetoget.

I Leiren var Alt i Bevægelse. Belæssede med Bytte, løb Kosakkerne mellem hverandre, eller stode i Grupper om Ilden, og gottede sig ved Synet af de nyserhvervede Skatte.

Udstrakt paa sin Bjørnehud, laae Mazeppa, og tænkte selvtilfreds paa sit Værk. Da hørte han, i en Graastand, et Klagekrig. Tydeligt fornam han en bandende Kosaks raae Stenime og en mishandlet Mand's gjennemtrængende Raab. Rask sprang han op; da kom en gammel Kosak ham imøde; med sin Kantschuh drev han den fangne Andreas foran sig. Skrigende kastede Pateren sig ned, og bad om Raade; Kosakken opfordrede Mazeppa til at afgjøre, om man ikke gjorde bedst i at hænge sig en løgnagtig Hund, der havde sagt, at han vilde betale Løsepengene, skjøndt han var saa fattig som en Kirkerotte.

„See op, fordømte Klerk! Kjender Du Den, der skal domme Dig?“ raabte Mazeppa med tordnensde Røst.

Med et uvist Blik opløstede han sine Dine; han troede ikke sig selv, men dog sank han hylende til Jorden ved Synet af den Frygtelige. „Du er mordent til Helved! begyndte Mazeppa, idet han kastede et sønderknusende Blik paa den Ulykkelige: For min Hævn er Du rigtignok for ubetydelig, men for

alt det Onde, Du har tilføiet Valeska, skal Du nu bøde, og Du kan sige, at Du slipper let, naar jeg lader Dig levende flaae! — Bekjend! vedblev han, idet han rystede den allerede halvdsøde Pater: Bekjend, hvor er Grevinden? Hvad blev hendes Skjebne, da J allerede troede mig i Satans Klør? Skrift, Du latinske Hund! Din sidste Stund er kommen, og jeg skal give Dig Absolution paa en frygtelig Maade!" —

„O, Barmhjertighed! In nomine Jesu et Mariæ! stønnede Andreas: Grevinden quæstionis er en Gud viet Søster i Clarissa:Klostret i Lemberg, et sandt Mønster paa Hellighed, og Voivoden har aldrig tilføiet hende noget Ondt. Jeg har ogsaa indlagt en Forbøn hos ham for den strenge Frue, og den dydige Helena er eiheller overgangen til det evige Liv uden Sakrament. Derfor besværges jeg Eder, naadige Junker, lad mig stakkels uskyldige Broder i Christo gaae med Fred. Misericordia, ædelmodige Helt! Jeg har jo stedse baaret Eder i mit Hjerte, i dybeste Respekt har jeg læst mange Sjelemesser for Eder, efter at J havde forladt os, og tusindgange vil jeg endnu velsigne Eder, naar J lader mig fare i Fred!"

„Nei, nei, Hr. Pater! svarte Mazeppa med djævelsk Latter: Glæden over at see Eder er altfor stor til at jeg skulde slippe Eder saa let. Jeg har jo stedse elsket Eder saa høit, paa samme Maade, som J stedse har meent mig det saa redeligt. Derfor maa jeg give Eder et mathematisk rigtigt Beviis. J vil i Kloster — ikke sandt, Andreas? — for

bag de hellige Mure at afbøde Kjødets Synder, som en god, rettroende Christen, ved Faste, Vidskesnert og anden Spægelse?"

„In veritate, naadige Herre! Thi saa byder den strenge Dominikanerorden, hvortil jeg hører!“ svarte Pateren.“

„Velan, ærbørdige Herre! sagde Mazeppa med rædsomt Lume: Da denne Bodsøvelse, som er Eder saa vigtig, ogsaa kan foretages under aaben Himmel, saa vil jeg give Eder Leilighed til, ihast at faae Ende derpaa — i Klofret vilde J aldrig vorde færre dig dermed.“

Han vinkede. To Kosaker aflædte den jamrende Munk, bandt hans Hænder over Hovedet, og trak ham et Stykke iveiret opad et Træ. Her vendte en kæmpestor Kosak paa ham med Knuten, en tre Fod lang Stok, ved hvis Ende nedhænge lange og tykke Remme. Mazeppa vinkede atter, og nu hug Kosakken med saadant Eftertryk paa den Ulykkelige, at Huden øieblikkeligt opsvulmede, og Blodet flød. Endnu engang skreg Andreas, og opgav derpaa sin Aand.

Mazeppa skred just tilbage til sit Leie, da en Støvsky reiste sig paa Horizonten. Strax efter rapporterede Forposterne, at adskillige polske Corps marcherede mod Leiren. Snart lod Opbruds-Signalet, og efter et Qvarteers Forløb vare Pulkerne allerede paa Veien til Ukraine. Polakkerne naaede ikke Flygtningerne; efter saa Dages Forløb kom de tilbage til Tschernigow.

Den gamle Nikitisch kunde ei fortørnes paa den tappre Mand, der syntes at have tilegnet sig en indfødt Kosaks krigerske Sæder. Den milde Zaide erfarede ikke de nærmere Omstændigheder ved dette Streiftog; i den usigelige Lyst, atter at see den fraværende Ven om sig, glemte hun al sin ustandne Angst.

Tre Maaneder efter sad Alexei Nikitisch, omringet af sin Familie, udenfor sin Bolig, og hørte smilende paa Mazepa's muntre Fortællinger, da en Ordonnants kom hidgalopperende og ydmyg rakte Polkoweiken en Skrivelse. Neppe havde Denne kastet et Blik i det udfoldede Papiir, før han rynkede sin Pande, og den gamle Krigers venlige og ærværdige Træk bleve gandske alvorlige. Fruentimmerne bleve bekymrede, Mazepa opmærksom.

„Læs! sagde Faderen omsider til den Sidste, idet han rakte ham Brevet: Det angaaer Dig. Chmielnicki er fortørnet paa Dig formedelst Streiftoget i det polske Distrikt; Kongen af Polen har anklaget Dig for Czaren, og æsker Fyldestgjørelse. Hvad agter Du nu at foretage Dig i denne betænkelige Sag?“

„For alle Helgenes Skyld, fly! bad Zaide, omfavnende ham med Taarer: Fly, Mazepa, eller Du er forloren!“

„Fly? Skjule mig som en Niding? spurgte Unglingen opfarende; Al, min Pige, Du kjender ikke Din Mazepa endnu!“ Stolt reiste han sig og vedblev: „Jeg er ikke vant til at fly Faren. Jeg rider til Hetmanden i Tschigirin, og skal nok vide at

forsvare mig. Nu er jeg ingen Polak mere, men en Russer, som J, og jeg tænker, at det Folk, som jeg af al min Kraft har hjulpet at beskytte mod Tyrker og Tartarer, ikke vil forstøde mig nu."

Alexei bifaldt Mazeppa's Beslutning, og lovde at ledsage ham, aldenstund dog hans Anseelse og Forbøn kunde være ham til Nytte.

Morgenen efter rev Mazeppa sig hartad med Magt af sin jamrende Piges Favn, og begge Mænd tiltraadte Reisen. Dens Maal var Tschigirin. Denne Stad laae ved Donfloden og talte 4000 Indbyggere, nogle hundrede smaae, elendigt opbygte Huse med Leervægge, adskillige Kirker af Træ, og havde kun en ringe Grav og en Jordvold til Befæstning. Dog var Stedet dengang ei allene de ukrainske Kosakkers Hoved:Stanika og Baabenplads, men ogsaa deres Hetmands Residents. Han beboede et temmelig vel bygget Huus, der, tilligemed Løihuset, vare de eneste Steenbygninger i Byen. Den tyveaarige Georg Chmielnicki var Hetmand; efter hans Faders, den dristige og frigerste Bogdan Chmielnicki's Død havde de taknemmelige Kosakker beklædt ham med denne høie Værdighed.

Strax efter sit Komme havde den gamle Nikitisch bedet om Audients for sig og sin Pleiesøn. Nu traadte Begge ind i en stor Sal, hvis Vægge vare prydede med Tæpper og Baaben. Ligeoverfor Indgangen stod, i en Nische, en kolossalst Billedstøtte af støbt Guld, forestillende en Skytshelgen; foran den brændte en evig Lampe. Paa smaae Tavlbouetter laae Hetmands Værdighedens Symboler,

en rød Standart og en Kommandostav. Paa et stort Bord midt i Salen stode Sølvfade med Brød, Ost og Salt, Gjæstfrihedens Attributer. Kostbare Hynder langs Væggene indbøde til Hvile.

Ærbødige stode de ypperste Hovedsmænd om Hetsmanden, en ung Mand af uanseeligt Udortes. Hans Krigeriske, halvpolske, halvtyrkiske Dragt stak forunderligt af mod det blege, duunhagede Ansigt, hvorpaa saaes tydelige Spor af Melankoli. Chmielnick hilste Volkoweiken som en gammel Bekjendt; men idet han vendte sig mod Mazepa, sagde han vredt: „Est Du Den, som, uden min Tilladelse eller Befaling, har anført mine Undergivne paa et Nøvertog mod Podolien? Du vil dog vel ikke vente nogen Belønning derfor? Veed Du, at jeg kan straffe Dig, ja, at Du har fortjent, at smage Knuten?“

„Ederes Magt kjender jeg, naadige Herre! svarte Mazepa med uroffeligg Fatning: Og ubetinget underkaster jeg mig Ederes Befaling. Men J vil ikke dømme mig, uden at have hørt mig. Først efter Hævn førte mig til Polen. Der har jeg fuldbragt, hvad enhver tapper Mand i mit Sted vilde gjort, og derfor angreer jeg ikke mit Tog! Den polske Republik har jeg ikke angrebet, kun Woivoden har jeg angrebet i en Privatfeide, som det sømmer sig enhver Adelsmand at have — og Gud veed det, mine Hænder ere ei besmittede med uskyldigt Blod. Var det Greven tilladt, egenmægtigt at dømme mig, der blev regnet blandt Polens ypperste Adelsmænd, mig, en kongelig Officeer — saa torde jeg ogsaa fordre Syldestgjørelse af ham!“

Med stor Driftighed fortalte han nu sin Historie, og da den var tilende, bad ei allene den gamle Alexei, men hele Forsamlingen tillige, for den unge Mand. Georg var formildet; han lovede at undskylde Mazeppa, og med megen Godhed sagde han til ham: „Forholder det sig, som Du fortæller mig, saa faaer Sagen rigtignok en anden Skikkelse. Ellers var Du bleven udleveret til Polen, eller Du havde maattet vandre til Siberien. Til Din Lykke er Czaren fortørnet paa de snedige Herrer i Warschau, og derfor lader det sig vel gjøre, at undskylde Dig hos ham. Iøvrigt mærker jeg vel, at Du har vundet mange Benner i Ukraine. Finder jeg Dig at være en dygtig Mand, kan Du gjøre Regning paa min Raade.“

Han nikkede mildt, og Audientsen var forbi. Da Mazeppa forlod Salen, omringede alle Kosak-officererne ham jublende; trohjertigt rystede de hans Hænder, og kunde ikke noksom beundre hans Mod og Driftighed.

Iwan Samuelowitsch Proforowsky, en gammel, mægtig og riig Boiskowoi;Attamand i Baturin, der var beklædt med Generalstrang, syntes især at ynde ham. Han kyskede Mazeppa den ene Gang efter den anden, og kunde ikke noksom udtrykke sit Velbehag. Til sidst trak han ham og den glade Nikitisch ind i et Huus, hvor der solgtes Drikkevarer, og lod ikke Mazeppa have No, før han udførligt havde fortalt ham det Hele nok engang og drukkert evigt Venstabs med ham i kostelig Schirasviin.

„Kom med til Baturin! bad den halvberuste Iwan: Min Kone, mine Børn maa see Eder. Hører I, Mazepa? Kom med til min Staniza — I skal aldrig fortryde, at have været der. Alexei følger jo med — ikke sandt, gamle Krigskammerat?“

Denne følte sig, deels ved Vinen, deels ved Vissheden om Mazepa's Redning, altfor lykkelig til, at han ikke strax skulde modtaget den gjæstfrie Indbydelse, og skjøndt Mazepa tænkte for et Dieblisk paa den bekymrede Saide, saa sandt han dog, at Iwans Indbydelse gav ham en ypperlig Leilighed til at gjøre sig bekjendt med flere Kosakhøvdinger, der kunde være ham behjælpelige ved Udførelsen af hans kæmpemæssige Planer. Derfor samtykkede han med Glæde.

Snart naaede de Rejsende Baturin, en Flække, ikke større end Tschigirin. Den ligger ved Gloden Sem, 229 Werster fra Kiow og 633 fra Moskwa. Stærkere befæstet ved Iwans Omhu, end Hetmandens Residents, talte Baturin ogsaa flere Steenbygninger, og blandt disse fremragede Uttamandens Huus, en prægtig og smagfuld Bygning. Ogsaa i det Indre herskede megen Pragt, og Mazepa troede at betræde en polsk Starosts Pallads, da Iwan Prosorowsky førte ham ind i sit Huus. Vel hilste Dennes Gemalinde sine Gjæster venligt, men dog med saa megen Cereemonie, at Mazepa, der i lang Tid havde været fjernet fra fornemme Kredse, virkeligen maatte stræbe at fatte sig, for ei at vise sig som en raa Kosak. Hun var født i Moskwa af en fyrstelig Familie, var meget dannet, og

havde vidst, at danne sit Huus efter Hovedstadens frie Sæder.

Mazepa studsede ved at see hendes Døttre, der havde nydt en Opdragelse, som ingen andre Piger i Landet. De vare desuden meget smukke. Gunima's høie Pande, ombølget af ravnsorte Lokker, og de ranke Lemmers ædle Former foreente sig til et idealt Heelt. Ikke saa majestætisk, ikke saa alvorlig og bydende, men ligeledes i den qvindelige Skjønheds Blomster, var Ivans yngre Datter, Inglis, hvis bleggule Haar, adskilt over Panden, hvorpaa Gratiere syntes at throne, faldt ned i tykke Lokker over den yndige Barm, og Mazepa tilstod for sig selv, aldrig at have seet en Mund, mere indbydende til Kys. Med Forundring bemærkede den unge Mand begge Pigerne's ungdommelig muntre og dog forstændige Sind; han forstod ikke, hvor en Pige kunde see saa vidunderligdeilig ud i et Land, som de vilde Rosfakkers, og vovede ei, at sammenligne de herlige Skabninger med den blide Zaide, thi dybt følte han, at da maatte Alexei's Datter tabe. Udmærket skjøne syntes disse Piger ham, men skjøndt han følte sig fortryllet af Inglis's Ynde og Munterhed, bares det ham dog fore, som om Gunima treen ham imøde, liig et høiere, Urefrygt indgydende Væsen. Gandske mod Landets Sæder indelukkede Attamanden ei sine Døttre i Husets inderste Gemakker; Mazepa kunde see dem hver Time paa Dagen. Tusindgange svor han, at Gunima's Land var beslægtet med hans, og naar Zaide's Billed, i siige lidenskabelige Dieblikke, fremtraadte for hans Sjel, troede han at

burde hade den simple Pige, hvis Forhold til ham truede at skille ham for stedse fra Livets sande Lykke.

Til Være for sine Gjæster, eller rettere for at vise alle sine Kammerader den berømte Polak, der besad hans hele Belvillie, indbød Attamanden alle fornemme Kosak: Officerer i Nabolaget. Mazepa bestormedes med Spørgsmaal, overøstes med Kjærtegn, smigredes af Alle, og anvendte al sin Klogskab, for at drage den størstmulige Fordeel af disse Bekjendtskaber, al sin Snedighed, for stedse at vise sig i det bedste Lys for sine nye Venner, og saaledes blev han snart Gjenstanden for deres Beundring. Udskillige Uger forbleve Alexei og hans Pleiesøn den muntre Ivan's Gjæster. Mazepa troede det umuligt, at kunne forlade Baturin igjen; men da den gamle Nikitisch begyndte at længes efter Hjemmet, maatte hans Pleiesøn ogsaa finde sig deri, og saaledes tiltraadte de Begge, skjøndt med heel forskjelligge Følelser, Tilbagereisen til Tschernigow.

Den mørkeblaae Aftenhimmel var besaaet med Stjerner, forfængelig speilede Maanen sig i Dnieperflodens pladskende Bølger, og belyste med sit matte Skjær Kirkekuplerne i Tschernigow, da de Reisende nærmede sig deres landlige Bolig.

Sørgmodig stod Zaida ved sine Blomster i Haven, liig en hvid Rose, som Stormen havde knækket. Forgjæves havde den Fortvivlede søgt Trøst. Alt i to Maaneder havde hun Intet hørt fra sin Fader eller sin Elskede. Først i disse Dage bemærkede det yndige Barn, hvilken Gld, der blussede i hendes Hjerter. Han, der ellers havde været om hende dagligdags,

var bortreist, havde overantvordet sig til den brede Hermand — — sikkert var han henrettet, eller han vansomægtede paa Veien til Siberien!

Haabløs saae hun ud i en mørk Fremtid, og grædende bandt hun en Cypresskrands — da vafte hun af sine Phantasier ved et Par Mandstømmer — Heste vrinskede, Baaben flirrede. „Mazepa!“ skreg Zaidé, og afsmægtig laae hun ved sin Eiskedes Bryst.

I Tschigirin, men meest i Baturin, havde Mazepa overbevist sig om, hvilket kraftigt Folk Kosakkerne vare, og befæstede sig i den Troe, at en rask Mand i deres Spidse kunde gjøre Underværker med dem. Deres selvvalgte, af Czaren i Moskwa stads fæstede Hermand, var ikke blot deres Feltherre i Krigen, men ogsaa i Fredstid snarere Regent, end Statsholder, i Ukraine. Hans Anseelse grundede sig meest paa egen Fortjeneste, da denne var det virksomste Middel til at beherske Mængden, kunde han, saafremt han ellers besjeledes af en dristig Mand, foretage sig overordentlige Ting med sit Folk. Mazepa folte sig istand til enhver Anstrengelse. Hans frygtelige Ergjerrighed lod ham ingen Ro. Han maatte bestige denne steile Høide, og Gunima skulde være ham behjælpelig dertil.

Men Nikiti'ch? Men Zaidé? I Landen saae Mazepa allerede ethvert dristigt Skridt bemærket, standset af den gamle Polkoweit, der havde lært at frygte sin Pleiesøn fra Tareczers Toget af. Ogsaa den milde Zaidé stod ham i veien. Han kjendte hendes Fromhed, og frygtede hendes Dyd. Nu hadede han

den englerene Vige, fordi hun ikke kunde dele hans Phantasies høie Flugt, fordi hun ikke kunde befordre hans Planers Udførelse, og fra nu af trak han sig tilbage fra hende. Hun følte, at hun ikke var elsket mere. Længe havde hun lagt Mærke til Mazeppa; af forskjellige Ytringer blev det hende klart, hvad der foregik i hans Bryst. At tale, vovede hun i sin frygtsumme Stilling ikke, men hun henvisnede som en Blomst.

Moderlige Bekymringer formørkede Tomahowka's ellers saa venlige Ansigtstræk. Selv den ærværdige Nikitisch saae, hvorlunde hans Datter fortrædes af Græmmelse. Begge yttrede forskellige Formodninger om Aarsagen; omfider meente de at have fundet den sande Grund.

En Aften faldt Samtalen i Familiekredsen tilfældigviis paa Mazeppa's frygtelige Ridt fra Zareczje til Ukraine og paa hans Redning ved Polkowice. Moderen troede at bemærke Taarer i den unge Mand's Øine. Da overstrømte hendes Hjerte, og hun begyndte at tale om Zaide's ægteskabelige Forbindelse med Mazeppa. Høit hulkede Vigen; Mazeppa stræbte at fatte sig — men hvad skulde han svare? Den skarpsynede Moder syntes ikke at bemærke hans indvortes Kamp, men fortsatte Samtalen. Han følte sig overrasket, men for ei at røbe sin Plan, hyklede han en grændseløs Glæde over at see sit hedeste Ønske opfyldt. Zaide smilte gjennem Taarer; en Straale af Haab blandede sig i hendes Bemod. Dog, ikke længe frydede hun sig ved den

smilende Udfigt — hun sank atter tilbage i stille Sø-
lesløshed, og liig et Offerlam stod hun, da Moder-
ren paa Trolovelsesdagen smilende overrakte hende
Brudesmykket.

Bryllupet berammedes til en af de næstfølgende
Dage. Glødende skjulte Solen sig bag Bjergene,
dens sidste Straaler forgyldte den nærliggende Stads
Taarne, og kastede et rosenfarvet Skjær paa Jorden,
da Bruden treen hen for Vinduet i den høie Sal.
Hun ventede paa sin Fader, der, aarle om Morge-
nen, var reden paa Jagt med Mazeppa, for at
fjæde Wildt til Festen. Det blev stedse mørkere, og
endnu kom Jægerne ikke tilbage. Da jog et blinden-
de Lyn hende fra Vinduet; majestætisk bruste et
Uveir over Bjergene. Snart faldt Regnen strømme-
viis, stedse frygteligere rullede Tordenen — den ble-
ge Saide følte sig greben af en navnløs Angst for
Faderen, for Brudgommen.

Da galopperede Mazeppa ind i Gaarden i vil-
den Hast. Hans Klæder vare sønderrevne, vildt
hang Haaret om hans Pande, blegt var hans Ans-
igt. Fortvivlelsen syntes at have forandret hans
Træk; vildt og frygteligt fløi hans Blik omkring.
Mandeløs styrtede han ind i Gemakket.

„Jesus, Maria, hvad er det, hvad er skeet?
For Himlens Skyld, svar, hvor er min Fader?“
Krege de skjælvende Qvinder, og ahnende en Ulykke,
segnede Saide tilbage paa en Stol.

„Død! død!“ svarte Mazeppa med huul Røst.
Hans Knæ rystede, og i konvulsiviske Trækninger
sank han til Jorden.

Efterat Død og Liv længe havde stridt om deres Offer, vaagnede Zaide igjen. Høitgrædende fastede hun sig til sin Moders Bryst; i stum Fortvivelse stirrede Denne mod den oprørte Himmel med taareløst Blik. Da reiste sig en Larm udenfor Vinduet. Zaide saae did — hendes Faders Liig, med et gabende Skudsaar i Brystet, bares just ind i Huset.

Tomahowka vaklede ud af Gemakket. Bild foer Mazeppa op, og vilde styrte efter hende; men neppe havde han oprevet Døren og seet sin Belgjærers Liig, før han, som rørt af Tordenen, styrtede gysende tilbage. Et gjennemtrængende Blik fæstede Zaide paa den Skjælvende, der ikke vovede at see paa hende, og en Ahnelse gjennemfoer hendes Bryst.

„Morder! Morder!“ skreg hun vanvittig, og som rørt af et Slag, sank hun til Jorden.

Med forstyrret Blik saae Mazeppa sig om. „Morder!“ syntes et huult Ekko at tilraabe ham fra Vesten. „Morder!“ gjenslød det fra Østen, og, som pidsket af Furierne, fløi han ud i Haven. — Da knittede et Lyn bag ham; med rædsomt Brag rullede Tordenen efter.

Da Mazeppa's Bevidsthed vendte tilbage, saae han sig blandt en Brimmel af Mennecker, der skrigende omringede det brændende Hus. Nu slog Flammen, ligesom Slangetunger, sammen over Trætaget, og liig et Syn fra Underverdenen, stod Tomahowka endnu ved Vinduet i øverste Stokværk. Med himmelvendte Dine rakte hun, sagte bedende, Armene iveiret, og styrtede derpaa ned i det fortærende Ildhav.

Mazepa var sin ædle Belgjorers Morder. Lidsigt havde han vidst at skille den godtroende Gamle fra Kosakkerne, der ledsagede dem; da Uveiret faldt paa, havde han lokket ham ind i et mørkt Krat, og her dræbte Skurken ham, under Elementernes rasende Kamp, uden at noget Menneſke mærkede det. De lettroende Kosaker havde ikke mindste Ahnelle om denne Riddingsdaad; Mazepa gjorde dem begribeligt, at Volkoweifens Gevær var gaaet af og havde ſkudt den dræbende Kugle gjennem hans Bryſt.

Ikke længe varede det, inden Mazepa haanede Samvittighedens Dommerſtemme, ſom i Begyndelſen havde tiltalt ham ſaa alvorligt. Hylende dyb Sorg over den med ham ſaa nær forbundne Familjes Ulykke, fjernede han ſig fra Tſchirnigow, og reiſte til Attamanden Proſorowsky, der havde tilbudt ham en Jeſſauls: eller Udjutants: Poſt i Baturin. For nærværende Tid var det Alt, hvad han onſkede.

I Baturin modtog hans Belynder ham paa det venſkabeligſte, og herligt henrandt Tiden i hans Familjes Kredſ, hvis Yndest han ſtedſe vandt i høiere Grad. Gunima var Maalet for hans hedefte Attraa; hans hele Fremtidshaab; hans Planers lykkelige Udfald knyttede ſig hartad gandske til denne Viſge; thi ſom en Svigersøn af den i Ukraine almeensagtede Attamand Proſorowsky, troede han med Lethed at kunne opſvinge ſig til de høieſte Weſpoſter. Havde han været udmærket ved Rang og Formue, offentlig havde han da anholdt om Gunima's

Haand; thi hverken den ahnestolte Moder, eller den mægtige Uttamand havde da funnet nægte ham deres Samtykke, og Datteren var da, efter Landets Brug, bleven solgt til ham. Men som en fattig Jessaul torde han ikke vove dette Skridt; han maatte hellere oppebie et gunstigt Dieblif, for at afrodse Skjebnen, hvad den syntes at ville forholde ham.

En gunstig Leilighed frembød sig ogsaa i Krigen mod Polen. I en Fægtning havde den gamle Proforowsky, omringet af sex Towariczer, omstider maattet vige for Overmagten, og gled, bedækket med Saar, bevidstløs ned af sin Hest. Jublende styrtede de vilde Seierherrer over den Faldne, og alt havde Een af dem løftet Sværdet, for at give ham Døds-hugget, da Mazeppa galopperede Uttamanden til Hjælp; med et kraftigt Sving afhug han Polakkens væbnede Haand, og jog derpaa saa eftertryffeligt ind paa de andre Fjender, at de hylende toge Flugten.

Da Fægtningen var forbi, og Proforowsky var bragt i Sikkerhed, drog han sit Livs Frelser til sit Bryst og sagde: „Jessaul, Du har gjort mig en Tjeneste, som jeg maa gjengjelde Dig. De Slynge-ler meente det alvorligt, og, ved den hellige Georg! Det havde været reent ude med mig, hvis Du ikke var kommen til. Nu vil jeg vise mig taknemmelig. Men for Ganden — sig mig — hvad kan jeg gjøre for Dig?“

Forskende saae Mazeppa den Rørte i Dinene, og svarte: „Ifald J anseer det, jeg idag har gjort for Eder, for noget betydeligt, som J vil gjengjelde, nu vel, saa giv mig Gunima til Kone!“

Den Gamle troede ikke sine egne Dren. „Gunima! gjentog han forbauset: Min Datter Gunima til Kone?“ — Jessaulen saae til Jorden, og vidste ikke, hvad Udtydning han skulde give dette Udraab.

„Du er vel bleven forrykt! vedblev Professorssky, idet han op slog en høi Latter: Jeg vil jo gjøre Din Lykke! Hvad vil Du med Gunima? Bed Du ei, at Kosakkerne ei behøve nogen Kone til deres Lykke?“

„Vel sandt, Attamand, men — — “

„Polakken er vaagnet i Dig! afbrød Denne ham leende: Du er en flink Dreng, men vore Sæder kjendes Du endnu ikke. Men hvad Du forlanger, vil jeg ikke destomindre give Dig. Top, Du skal faae hende, og med Brudegaven skal Du ogsaa vorde tilfreds.

Gladelig slog Mazeppa til, og i Løndom triumpherede han, thi nu havde han bestaget sin Lykkes første Trin, og aaben for hans Dine laae nu den Løbebane, han saa hedt havde higet efter.

Neppe var der, i Aaret 1663, sluttet Fred mellem Rusland og Polen, og neppe vare Kosakkerne vendte tilbage til deres fredelige Stanitser, før Professorssky anordnede sin Datters Bryllup. Moderen havde maattet samtykke i Mandens Villie, og efter Landets Skik blev Gunima slet ikke spurgt, om hun vilde ægte Jessaulen, eller ei.

Iført en kostbar Kriegerdragt, udmærkede Mazeppa sig blandt den i Baturins Hovedkirke forsamlede Folkemængde; ved hans Side stod Gunima i fuldendt Skjønhed. Hun bar en tre Qvarteer høi Hovedbedækning

af Guldstof, prydet med ægte Perler og kostelige Berlokker, der hang ned over Panden i allskjønns Figurer. Et hvidt, med Guld broderet Slør bedækkede Nakken, og var sammenknyttet under Hagen. Kjolen var af hvidt Atlas, garneret med Guldtreser fra Barmen indtil Foden, og derover bar hun en himmelblaa, med Velsværk besat Kostick.

Efterat den ærværdige Pope havde holdt en kort Tale, treen Brudens Fader til sin Datter, bød hende knæle paa et Niisknippe, og idet han sagte berørte hende med sin Kantschuh et Par Gange, sagde han: „Min kjære Datter! Disse Slag ere de sidste, min Haand giver Dig; thi herefter staaer Du ikke under Din Faders Befaling mere. Men ihukom, at Du blot gaaer over i en anden Tjeneste, at Din Stilling altsaa ikke forandres synderligt. Viser Du ikke Din Egteherre den Lydighed, Du til enhver Tid er ham skyldig, da vil han ave Dig med sin Vidst, og holde Dig til Din Pligt. Det er Din Lod, og hermed giver jeg Dig nu min faderlige Velsignelse!“

Han taug, kyskede Bruden paa Panden, og traadte tilbage fra Altret. Breden lyste af Guni-ma's Dine, og haanligt saae Inglis paa hende, men raak skjød Mazepa Popen mellem Søstrene, trykte en tændt Bortkjerte i sin Bruds Haand, greb selv en anden, og nu begyndte Formælings-Ceremonien efter den græske Kirkes Ritual. Da ogsaa denne var tilende, vendte Bryllupstoget tilbage til Attamandens Huus, hvor den vildeste Glæde herskede til langt ud paa Natten. Brændeviin, Mjød og Biin flød i Strømme, og en uhyre Mængde Netter nødtes af de

berusede Gjæster, indtil de tumlende sank under Bordene, hvor den lyse Morgen skulde vække de Snorkende til ny Nydelse ved Bordet og til munter Dands.

Hvad Mazeppa havde gjort Regning paa, traf virkeligt ind; thi Lykken kronede hans Haab. Hensunken i dyb Tungfindighed, var den unge Hetmand, Georg Chmielnick gangen i et Kloster i Corsun, og da hans Efterfølger, Poul Tetera var død, valgte de ukrainske Kosacker den godmodige Iwan Proszorsky til Hetmand. Mazeppa vedblev at være hans Jesfau. Stedse ivrigere søgte han nu at vinde Kosakhøvdingerne's Gunst; hans frigeriske Aand, hans Mod, hans fyrige, altbeseirende Beltaalighed, gjorde ham snart til et Drakel for dem, der vare omkring ham. Hans Svigerfader, den mægtige Hetmand, befordrede ham til Woiskowoi:Attamand, hvors ved hans Virkefreds blev endnu større.

Meget tappert havde Ukrainerne, i Forening med Russerne, fægtet mod Polen, da Hetmanden sendte sin Svigersøn til Moskwa. Den 30te December skulde Denne stædes til Audients hos Ruslands Regentinde, den stolte Prindsesse Sophie, for at vise hende Fredstraktaten. En gammel Bojar førte ham til Palladset. I Forgemakket modtoges han af en Kammerjunker, der bevertede ham med Brændeviin og Kaffe. Efterat han havde opholdt sig der en halv Time, førte man ham til Audientsalen. Her stode mange Hofmænd og det vagthavende Streliger:Corpses Officerer, saavelsom Rigets Stormænd, forsam-

lede om Regentindens Throne. Men Alle gjorde de Plads for den indtrædende Attamand, idet de med Nysgjerrighed betragtede ham; thi Rygtet om hans Tapferhed var ogsaa kommen til Moskwa. Men den frække Kosakansørers Udvores var dem ogsaa paafaldende. Ved hans idelige Felttog og ved den hyppige Nydelse af stærke Drikke havde hans Ansigt faaet et Slags Kobberfarve; et langt fort Skjæg beskyggede Kinderne og Overlæben. Hans Statur var ikke meget hoi, men vidnede om ualmindelig Muskelkraft. Han bar en rød Silke-Kasket og en blaa, med Galoner og Peltsværk rigtbesat Overkjortel. Et prægtigt Bælte, hvori Pistoler og Dolke sadde, var slynget om hans Hoster; en kort, med Edelstene besat Sabel hang ved hans Side, og en hoi Heirefjer vajede paa Zobelhuen.

Ved Prindsesse Sophia's Side stod den mægtige Knees Wassil Wassilowitsch Gallizin, dengang Regentindens Yndling. Han var iført Landets Dragt, var en smuk Mand, havde en imponerende Figur og var endnu hartad i sine blomstrende Aar. Sophia's hvide Attalæstjole var besaaet med Guld og Diamanter. Hun var en vellystigdannet Brunette med luende Dine, og i hendes aldrende Ansigtstræk udtrykte sig de heftigste Lidenstaber.

Da Mazeppa kom ligesom Regentinden, knælte han, med Hænderne forslagte over Brystet og Hovedet bøiet til Jorden. Ifølge Hof-Ceremoniellet skulde han have gjentaget dette to gange endnu, men Syrskinden vinkede ham nærmere til sig. Nu treen han tæt hen til hende, knælte paany, og kysede Bligen af

hendes røde Silkepelts; derpaa traadte han to Skridt tilbage, hilste hende paa Kosakernes Maade, og holdt følgende Tale:

„Den Gud, der lærer Menneskene sin Sandhed, tilsender os ogsaa vort Held. Ved Moskowiternes Baaben har den Almægtige tilintetgjort vore Fjender og skænket os en hæderlig Fred. Til denne Gud, der veier Menneskenes Handlinger, bede vi, at han ogsaa fremdeles vil befæste Eders Høiheds Lykke og velsigne Eders Regjering!“

Naadigt nikkede Sophia, da Mazeppa havde endt sin pathetiske Tale og overrakt hende sine Depeſcher. Med nedladende Godhed svarte hun et Par Ord, reiste sig op fra sin Stol, bøjede stolt sit Hoved for Forsamlingen, og forlod Salen, ledsaget af Gallizin.

Ogsaa Attamanden fjernede sig. I sit Kvarteer fandt han allerede en Indbydelse til en Privataudients hos den almægtige Yndling. Han ilte til Dennes Pallads. Under en lang Samtale med den herskesyge Knees viste Mazeppa en øvet Diplomaters hele Smidighed, og saaledes lykkedes det ham, under sit korte Ophold i Residentsen, at vinde Gallizin's Tiltro. Efterhaands indviedes han i Hoffets Intriquer, i alle Regentindens Forhold til det undertrykte Folk, og erfarede da den hele Plan, Sophia havde udkastet, for at udelukke sin Broder, Prinds Ivan, fra Thronfølgen, og holde den Yngre, Peter Alexiowitsch — der siden blev saa navnkundig som Peter den Store — under Regentkabets Lomme. Den snilde Mazeppa gennemskuede den ærgjerrige Prinds

sesse Kæmper og Gallizin's listige Planer. Mazepa var i Knesens Følge, da Denne blev udnævnt til Hærens Generallissimus, og nu begyndte Sjendtslighederne mod Tyrkiet.

Felttoget faldt uheldigt ud, da Generalissimus ingen krigerisk Dygtighed besad. Men hans mange Sjender benyttede sig af hans Fraværelse fra Moskwa til Fordeel for den unge Czar Peter, hvem det omsider lykkedes, at overvinde sin herskesyge Søster. Alt havde den unge Czar samlet et mægtigt Parti — da vendte Gallizin tilbage fra Krim. Han meldte sig hos Peter; men Denne overøste sin Søsters Indsling med gruelige Trudsel, og svor, at ville lade ham straffe exemplarisk, hvis han ikke viste mere Tjenesteiver, end hidtil. Rasende styrtede Gallizin ud af Gemakket.

Stille grublende stod Mazepa i sit Kvarteer, og saae hen mod Moskwa, hvis gyldne Kupler belystes herligt af Morgensolen — da meldte hans Livkorsak Knesen Gallizin. Strax efter styrtede Denne, med fordreiede Træk, ind i Gemakket, og under tusindde Forbandelser fortalte han sin Sammenkomst med den unge Czar. I Begyndelsen hørte Mazepa studsende paa den hævnjerrige Minister; men saa Dieblikke efter treen han fast hen til ham, greb hans Haand, og sagde sagte: „Knees, jeg kan redde Eder! Forlad Eder paa mig! Det kommer kun an paa, at I sætter Eder ud over visse Betænkeligheder; det er den høie Tid, at udføre en Plan, værdig en kraftig Sjel!“

Ministeren vilde indvende Noget, men Mazepa afbrød ham: „Hvad jeg har at sige Eder, naadigste Herre, vil jeg melde Eder imorgen. Forund mig kun den Lykke, at torde gjøre Eder min Opvartning, inden Bojarerne samles i Kreml. Imidlertid maa jeg gjøre nogle Forberedelser.“

Gallizin bad den Hemmelighedsfulde forklare sig noiere, men høfligt fulgte han sin Belynder ud af Døren, og fløi derpaa i vild Hurtighed til sit Arbejds-kabinet, hvor han gjennemsøgte sine Papirer.

Med Mazepa's Side traadte Gallizin næste Morgen ind i Bojarnes tumultuariske Forsamling, hvor Czaren præsiderede. Den igaar saa ydmygede Minister overrakte den Sidste en Memorial, undskyldte i en lang Tale sit mislykkede Felttog, og anklagede den gamle Hetmand Proforowsky som en Forræder, der var bestukken af Storvezieren Kiuruli. Djævelsk loe Mazepa, da han mærkede at hans Plan lykkedes; han skildrede sin Svigers fader med de sorteste Farver, og beklagede ham i samme Aandedræt med hykkelsk Ekinhellighed — den gamle, uskyldige Hetmand var nu bleven en Landsforræder. Alle Bojarerne og Peter selv lode sig fore bag Lyset ved Gallizin og hans snedige Medhjælperes Tale og falske Papirer. Gallizin fik en Crederklæring. Proforowsky derimod blev pludseligt fængslet i Baturin og berøvet alle sine Værdigheder. At hans egen Svigersøn havde voldet hans Undergang, faldt hverken Gunima eller Faderen ind. Denne blev forviist til Siberien, hvor han kort efter døde.

Imidlertid var Mazepa i Moskwa Bidne til det Oprør, den herstesyge Sophia, i Forbindelse med Gallizin, havde stiftet, for at undertrykke Czar Peter, der begyndte at hæve sig med Kraft. Atlas manden, der saae ind i Fremtiden, erklærede sig offentligt for Czaren. Forgjæves havde Gallizin besvoret ham, at træde paa Prindsessens Parti; han blev standhaftig, og havde den Fyldestgjørelse, at finde sin Formodning stadfæstet. Revolutionen endte med Sophia's hurtige Fald; Peter tiltraadte sin glørværdige Regjering, og frygtelig var hans Hævn over Gallizin og hans Venner. Derimod viste han sig taknemmelig mod dem, der vare blevne ham troe. Paa hans Forestilling blev Iwan Stephanowitsch Mazepa, den 25de Juli 1687, i alle de russiske Officerers Paasyn, valgt til Ukrainernes Hetsmand.

Omsider saae da Mazepa sig paa det Punkt, han saalænge havde liget efter. Ved mangehaande Forbrydelser var det lykkedes ham, enhver Hindring havde han vidst at bortrydde, grændseløs var hans Selvtillid bleven, sin Samvittighed havde han søvndyset. Men hans Virkekraft var utrættelig. Med Klogskab og Forsigtighed udførte han sine Forretninger som øverste Befalingsmand i Ukraine; i Czarens Krige anførte han sine lette Ryttere med saadan Lykke, at mangt et blodigt Slag, ved ham allene, blev afgjort til Moskowiternes Fordeel. I Baturin havde han opslaget sin Residents, og samlet uhyre Rigdomme; men kun sjelden opholdt han sig der. Gunima var ham ligegyldig. Efter sin Faders Fald henseant

hun i dyb Tungfndighed. I hvor virksom hun end for havde været, naar det gjaldt, at udføre hendes Mand's Planer, var hun dog nu gandske ude af Stand til at deeltage deri. Hun luftede sig inde, og sysselsatte sig udelukkende med to Døttres Opdragelse, som hun havde født Mazepa.

Mange Aar forløb. Mazepa var bleven Olding, men hans Mod var usvækket, og hans Aand tilhorte endnu en rast Yngling, hvis Værgjerighed ingen Grændser kjender. Han nød Czar Peters syndelige Yndest, og Denne havde den 30te Novbr. 1699 egenhændigt beklædt ham med St. Andreasordenens glimrende Insignier, en saameget større Udmærkelse, som Ingen, uden Menzikof og Czaren selv, hidtil havde baaret den nystiftede Orden. Udnævnt til Rigets Bojar, bivaanede Hetmanden meget ofte Statsraadets Forsamlinger i Moskwa. I en saadanovede han engang, at modsigte Czaren, der yttrede det Ønske, at gjøre det ukrainske Kosakfolk endnu afhængigere af Kronen. Denne Dristighed bragte den lidenskabelige Peter i Harnisk. Hefligt forbitret og glemmende ethvert Hensyn, kaldte han Hetmanden en Forræder, som han vilde lade spidde, hvis han vedblev at handle mod hans keiserlige Villie.

Neppes var den fornærmede Hetmand kommen tilbage til Baturin, før han udkastede en Plan til Hævn. Han vilde forene sig med den ridderlige Kong Carl den Tolvte, hvis Armeer netop dengang fægtede ved det russiske Rigets Grændser. Han vilde bidrage til at styrte den overmodige Czar fra

Thronen og paa hans vidtløftige Riges Ruiner opreise Ukraine som et gandske uafhængigt Fyrstendømme. For sig en Mand, som Mazepa var, var dette Forsæt ikke saa dumdriftigt udtænkt, og den mislige Stilling, hvori Peter saae sig sat ved den utrættelige Svenskekonge, syntes at sikre Foretagendet et heldigt Udfald. Carl den Solgte, der forlod det hærgede Sachsen i September 1707, var, med 43000 Mand, marscheret til Polen, havde drevet Russerne over Dnieperfloden, og trods den strenge Vårstid, Moradserne, Hederne og de uhyre Skove, hvormed Landet var bedækket, befandt den svenske Helt sig alt paa den virkelige russiske Grund, neppe tolv Dagsreiser fra Moskwa. Forgjæves havde den ængstede Czar stræbt, at knytte Fredsunderhandlinger; den ubøielige Konge vilde kun undersøge i Hovedstaden, og han var just sysselsat med, at lade Armeen rykke frem ad den lige Veie til Moskwa. Da kom Boiskowoi:Attamanden Drulick, sendt af Hetmand Mazepa, til den svenske Leir.

I Tillid til sine Kosackers Mod og Hengivenhed samt i den Forventning, at Doroserska, Attamanden for Saporogerne ved det sorte Hav, vilde forene sig med ham, tilbød Mazepa Kongen af Sverrig en Hjælp af 30,000 Mand og Proviant i Overflødighed, naar han, istedetfor at marschere lige mod Moskwa, vilde lægge Veien gjennem Ukraine og der forene sig med ham. Forgjæves stræbte de svenske Generaler, saavel som Ministeren Grev Piper, at raade Kongen fra dette Forslags Antagelse.

Carl stod haardnakket paa sin Billie, og virkeligen drog Armeen ned til Ukraine. Czaren kunde paa ingen Maade begribe, hvad der havde bevæget hans frygtelige Modstander til, saaledes paa eengang at fravige den Operationsplan, han saalænge havde fulgt, og endnu ahuede han ikke sin Hetmands Forræderi, da Kosakobersterne Katschubei og Tbra søgte at gjøre Mazepa's Troeskab mistænkelig. I blind Tillid til Dennes Hengivenhed lod han begge Anklagerne fængsle, og sendte dem selv til Hetmanden, for at han kunde straffe dem. Mazepa tøvede ikke med at lade dem henrette; men nu indsaae han tillige, med hvilken Forsigtighed han maatte iværksætte sin Plan.

Det var en kold Morgen den 28de Octbr. 1708. Ved den tilfrozne Disnastods høie Bred, ligeovers for Staden Harki, flammede Bagtbaalene i den svenske Leir, hvor Krigerne, siddende i mangfoldige Grupper om den varmende Flamme, udhvile sig efter en yderst besværlig Marsch. Navnløs Elendighed, som gif Haand i Haand med Krigen's Morderengel, havde smeltet Haren; Mennesker og Dyr bukkede under for Felttogets ubeskrivelige Nøisommeligheder i et Land, hvor Soldaten hverken fandt beboede Steder heller Levnetsmidler, men dagligen maatte slaaes med en fortvivlet Sjende, eller marschere gjennem ufremkommelige Heder i en frygtelig Kulde. Mange Kanoner og Bagagevogne havde man maattet lade blive siddende i de bundløse Sumpe. Den 29de stodte General Löwenhaupt, der kom fra Liefland, til Hovedarmeen, men ved

daglige, morderiske Fægtninger, ved Hunger og Sygdom, saae han sit 15,000 Mand stærke Corps sammensmeltet til omtrent 6000 Mand, og ikke een eneste Bagages eller Proviant; Vogn førte han med sig.

Ved sit Feltbord, der var bedækket med Planer og Rapporter, stod Kong Carl i en Hytte, der var sat sammen af Jord og Træstammer. En simpelt, lysblaa Soldaterkjole med store Messingknapper bedækkede den høje, ranke Skikkelse, og hans Handskers mægtige Opflag naaede til hans Albuer. Gule Beenklæder og store Rytterstøvler fuldendte Monarkens Dragt. Omgiven af sin Armees ældste Generaler, af Grev Piper og Mazepa's Gesandter, kjendte man ham i denne Forsamling kun paa det skrækpvækkende Alvor i hans Blik, der paa eengang udtrykte Egenind og Mod. En Soldat af Dalekarle; Infanterie; Regimentet var nys indtraadt i Hytten, for at vise Kongen et Stykke sort, skimlet Brød af Havre og Byg, som et Beviis, hvor maadelig Provianten var i Leiren. Carl tog Brødet, spiste det, og sagde rolig: „Godt er det jo rigtignok ikke, men dog svifeligt. Haver kun Saalmodighed! Naar Rosakhermanden kommer til os, faae I ogsaa Alle bedre Proviant.“ Han vendte sig bort, og Soldaten sneg sig ud af Hytten med ynkelig Mine.

„Imorgen ved Daggry, sagde Kongen herpaa til de lyttende Generaler: bryde Regimenterne Esdermanland, Calmar, Upland, det fareliske Rys

raßseer-Regiment og Taube's Dragoner op til Ghasdiatsch. Feltmarskalk Nhenstjold anfører dem, og erholder dertil mine nærmere Instructioner af Geheimsecretair Ederhjelm. Oberst Gyllensstjerna patrouillerer imidlertid med sit Regiment langs Disnafloden, og fouragerer, om muligt, for tre Dage. Resten af Armeen holder sig rede, strax til at bryde op, saasnart Generalmarschen slaaes!"

Han vinkede til Afsted, og Generalerne forlode Hytten. Kun Grev Piper blev, og satte sig ned med Portefeullen, for at skrive den kongelige Ordre, da Oberst Magnus Poste af Livgarden rasktreen ind i Hytten, og meldte, at en stærk Kosak-trop holdt ved Forposterne.

„Hermanden! raabte Kongen glad: Drlik skal ride ud med Eder og tage imod ham; jeg venter ham her!" — Obersten gik. „Nu, Piper! vedblev Carl, og slog Ministeren fortroligt paa Skulderen: Er Eder's Tvivl nu hævet? Holder Mazeppa ikke Ord? Bringer han ikke Succurs, og anseer J end nu mine Operationer for overilede?"

„Ikke noksom kan jeg, i dybeste Submission, forestille Eder's Majestæt, at denne Mazeppa neppe kan opfylde Noget af sine Løfter, selv om han mener det nok saa ærligt med den illustre Krone Sverrige! svarte Piper, tvivlsomt rystende paa Hovedet: Jeg frygter, han betræder Leiren paa samme Maade, som Feltmarskalk Löwenhaupt, og behager Eder's Majestæt, viist og modent at overveie alle Omstændigheder og Observanda, da vil J selv naadigst være enig med mig."

„J tvivler ogsaa uafadeligt! Men om nu Maszypa har holdt Ord?“ spurgte Kongen heftigt med rynkede Bryn. Sagtmodig svarte Piper: „Elskiv, Ederes Majestæt, at jeg i allerunderdanigst Respekt vover at exprimere mine pligtsskyldige Betænkninger. Den usigelige Krigs-Calamitæt og den forfærdelige Uarstid vil jo gjøre det plat umuligt for tidtbemeidte Hetmand, at holde Ord. Hvis det end er lykkedes ham, at stemme Ukraine for Ederes Majestæts Parti, for at bidrage til at vinde den fortræffeligste Victoria over den moskowitiske Czar, saa vil dog hans Krigsfolk have lidt betydeligt ved de fjendtlige Anfald, allerhelst da han upaatvivleligt har maattet drage over vde Heder og ad bundløse Veie, ved hvilken Leilighed han jo har maattet abandonnere sine Proviantvogne og altsaa blotte sig selv for alle Subsistensmidler. Hans Hidkomst til Leiren er derfor just ikke saa meget glædelig, synes mig.“

„Sie! bød Carl: Hvorfor skifte mange Ord, da Sagen om saa Dieblikke vil være afgjort. Kom, jeg vil modtage Hetmanden, som det sømmer sig en Bundsforvandt.“ Med disse Ord forlod han Hytten, og endnu stedse rystende paa Hovedet, fulgte Ministeren.

I Leiren var Alt i glad Bevægelse. Den Efterretning, at Kosakkerne vare hidkomne med Proviant, havde bragt Alle paa Benene, og medens Soldaterne flokkedes i Leirgaderne, samlede Officererne om Kongen, der skuede ud i det Fjerne med forventningsfuldt Blik. Stedse nærmere lod den forvirrede

Larm. Da galopperede nogle Ordonantser hid, gjorde Plads, og strax efter fremtraadte den gamle Hetmand Mazepa, omringet af sine Starschiner og Adjutanter. Oberst Magnus Posse og Orlick forestillede ham for Kongen.

Piper's Ahnelser vare desværre kun alt for rigtige. I en mislig Forsatning lod Hetmanden sig see i det svenske Hovedquarteer. I stedetfor de lovede 30,000 Mand medbragte han kun 5000, og hverken Proviant eller Penge. Czar Peter havde dog omsider faaet Dinene op, og den stræffelige Efterretning, at han, forbitret over Mazepa's Forræderie, nærmede sig med en frygtelig Hær, lod alle de Forsøg strande, Hetmanden gjorde paa, at bringe sit Folk i Oprør. Med de faa Tropper, der stode i hans egen Sold, stødte han til Carl's Hær, mere som en Flygtning, der søgte et Tilflugtssted i den svenske Leir, end som en mægtig Bundsforbåndt, af hvem man, i den grændseløse Elendighed, kunde vente kraftig Understøttelse. Men trods sin rædsomt stoffede Forventning viste Kongen den samme kolde Kolighed, som før, og sagde ikke den forlegne Kosakkyrste eet eneste umildt Ord.

To Dage efter sloges Generalmarsch i Leiren, og Armeen fortsatte Marschen til Ukraine. Kosakkerne dannede Avantgarden. Dagligen sloges de med omstreifende Sjender; det lykkedes dem ogsaa, at hidskaffe saamange Levnetsmidler, at Armeen kunde holde sig nødtorftigt. Efter en blodig Fægtning ved Mezin var den gangen over Desnafloden. Nu rykkede Kongen frem ad Weien til Baturin, og den

10de Novbr. naaede han Landsbyen Otiuha, hvor Hovedkvarteret skulde være for den Dag. Stivt frosen, med Isthapper i Haaret, overalt belagt med Niimfrost, svang Helten sig af sin høie Hest, og, ledsaget af Mazeppa samt af sine egne Officerer, treen han ind i et lidet Huus, hvor Piper, der var ilet forud, allerede havde opslaget sit Bureau.

„Nu, Piper! tilraabte Kongen Ministeren, idet han indtraadte: Nu er J dog vel tilfreds? Vi nærme os jo nu det forjættede Land; en Bonde har nys overrakt mig et stort Brød med Salt — her maa dog altsaa findes Proviant.“ — „Ederes Majestæt behage at observere, at Bonden kun har gjort det, for dermed at vise sin egen Respekt for en berømt Potentat. Det omtalte Brød har rimeligviis været det Sidste, han selv eiede!“ svarte Greven.

„Sniksnak! gjenmælede Carl: Jeg er vist den sidste Svensker, den harmlfulde Russer vil bringe Levnetsmidler, derfor skal der fourageres; Cavallerieregimenterne maa strax lade patrouillere.“

„Gid den Allmægtige vilde tage disse Folk i sin syndelige Baretægt! mumlede Piper: Thi deres Curfus er farlig, og de ere udsatte for . . .

„Ei hvad! afbrød Monarken ham halvved: Czarren kan ikke faae Fingre paa os med sit Pak. Er jeg først i Baturin, saa har Armeen tilstrækkelige Subsistensmidler. Hetmand, hvad mener J? Hvorlangt er der endnu til Ederes Stad?“

„95 Werster omtrent! svarte den Spurgte: Og atter giver jeg Ederes Majestæt den Forsikkring, at Ur-

meen kan forsynes med alle Slags Fornødenheder af de i Baturin anlagte Magaziner."

Kongens Dine luede, og vidtløftigt talte han om de Fordele, Besiddelsen af Baturin vilde forskaffe ham. „Lad nu Nogen sige mig, sluttede han sin Tale: at Løget gennem Ukraine har været mod Strategiens Regler. I Nærheden af Baturin gaaer jeg over Sem, erobrer Pultawa, slaaer Sjenden hvor jeg finder ham, og ved Nytaarstid underskriver jeg en hæderlig Fred i Moskau.

Piper trak i sine Haandmanschetter og skjød sin lille Paryk snart til høire og snart til venstre Side, som han pleiede at gjøre, naar han vilde undertrykke sin Ergrelse. „Men saa tal dog! raakte Carl til ham: Hvad er der nu iveien igjen?" Da svarte Piper med megen Fatning: „Ederes Majestæt befaler, saa vil jeg da formelde min Judicium. Ederes Majestæt har behaget at creere mig til Minister, og desaaarsag er i Særdeleshed min Devoir at raade, og tale efter Casibus obvenientibus, hvor det gjælder Ederes Belfærd og Rigets Interesse. Derfor besværges jeg Ederes Majestæt at føre Hæren ufortøvet over Dnieper; og Donaufloeden tilbage til Polen. Endnu er det Tid, at undsgaae den fuldstændigste Ruin, men sikkert ikke lænser. Rigtignok have Soldaterne udmærket sig ved Bravour, ved Guds Hjælp have de bragt Sjendens Anfald i Confusion, conquereret mange Provindses og generaliter bragt den allerberømmeligste Victoria i Ederes Majestæts Hænder, men ligerviis som Armeen er bleven anseelig formindsket ved slige herli-

ge Actiones, saa har man ogsaa maattet abandonnere diverse Feltstykker og Bagage. Kulden, Hungersnøden og Sygdom vil i kort Tid ødelægge Alt, hvis Ederes Majestæt ei naadigst resolverer, at lade Krigsfolket trække sig tilbage. Alt ere vi henved femhundrede Mile fra vort gode Sverrig, hvorfra vi manquere enhver Efterretning, selv fra Polen adskiller os et betydeligt Spatium. Dog kunne vi vel endnu naae dette Riges Grændser, og i saa Fald kunne vi faae de Ressourcer, vi absolut behøve."

„Man kan høre paa Eder, min kjære Piper, at I ikke er Soldat, thi en Saadan havde ei kunnet gjort sin Konge et saa modløst Forslag! svarte Carl med bitter Ironie: I længes vel efter Budskaab fra Grevinden? Fra hende fører jeg Eder endnu saalangt, at I kan takke Gud for om I om tre Uarstid kan faae Efterretning fra Stockholm. Ikke sandt, I Herrer?“ vedblev han, idet han vendte sig til sine Generaler. Men disse taug; kun Mazzeppa traadte dristig frem og sagde: „I det, som Ederes Minister havde den Ære at forestille Ederes Majestæt, er jeg ikke enig; men tillad mig, en Mand, der er bleven graa i Krigen og som er Læns det kyndig, at gjøre et andet Forslag. I Mandens minde har Kulden aldrig været her saa stræng som nu, og det seer ud til, at den vil blive endnu strængere. Armeen mangler Alt, og mange, baade Mennesker og Dyr, frepere. Derfor er mit Forslag, at lade Tropperne kantonnere i Nærheden af Valsarno, indtil den værste Uarstid er forbi. Jeg fors

pligter mig til, at forsyne Armeen saalænge med Munition, Proviant og Fourage, og jeg er vis paa, at Ederes Majestæt, skjøndt først i næste Sommer, vil drage feierrigt ind i Moskwa."

Men Kongen stampede med Foden og raabte meget vred: „Sligt et Forslag havde jeg allermindst ventet af Eder, min tapre Hetmand. Skam Jer! Vinterquarteer? Hvile? Sligt kjender Carl ikke; Armeen skal ikke kjende det. Fremad er min Stræben! Ere Russerne fordrevne ud af Ukraine, er Pultawa min, da kan jeg altid gjøre hvad jeg vil. Det er min Besked, og Krigsraadet er sluttet."

Generalerne taug, Mazepa beed sig forbitret i Underlæben, men ogsaa han taug. Da trængte General Axel Sparre, som var du jour i Hovedkvarteret, gennem Forsamlingen og lige hen mod Kongen, med en Kosakofficeer efter sig. Dybt bukkede Denne sig, saae sig derpaa rundt omkring, og da han fik Die paa den gamle Hetmand, kastede han sig med et høit Udraab til hans Bryst. Forundrede stode Kongen, Generalerne, eet Spørgsmaal syntes at svæve paa Alles Læber. Dog var Mazepa allermest forundret. „Min Gud, hvor kommer Du fra, Gunima?" udbrød han, og saae forventningsfuld paa Orlick, der var traadt ind i Gemakket efter Axel Sparre. „Det er hans Rone!" lod det i Forsamlingen fra Mund til Mund, og Alles Dine hvilte nysgjerrige paa den blege Gunima. „Fordsømte Masketade! raabte Carl heftigt: Bort med den Qvinde, ud med hende!"

Med Orlicks Hjelp bar Mazepa den Uf-
 mægtige udenfor Hytten, og her kastede flere Kos-
 sacker, som han havde ladet blive tilbage i Baturin,
 for at beskytte hans Hustru, sig jamrende for hans
 Fodder. Fyrst Menzikoff var nemlig i Hetman-
 dens Fraværelse rykket med en Deel af den russiske
 Armee ind i Baturin, havde ødelagt Staden og
 bemægtiget sig Mazepa's umaadelige Rigdomme
 samt de for Svenskerne fyldte Magaziner. Kun
 nogle faa Indbyggere havde kunnet redde sig, og
 deriblandt Gunita, de Andre vare blevne fangne
 eller dræbte, selv Hetmandens tvende Døtre. Czar-
 ren havde tvunget Kosakkerne til at vælge Oberst
 Skoropodsk til Hetmand, og Dagen efter var den
 fra alle sine Værdigheder affatte Mazepa, i det
 russiske Hovedkvarter bleven offentlig banlyst af
 Erkebiskopperne, hans Billede overgivet til Bøddels-
 knekten, der stæbte det igjennem Gaderne og endes-
 ligen slog det op paa Galgen. Alle de fangne
 Rebeller maatte lide den frygteligste Dødsstraf.

Den haarde Vinter 1708 og 9 var forbi. Gu-
 nita var død. Mazepa var bleven Carl den
 Solvte troe. Men den svenske Armee havde lidt
 saa usigelig Nød, at deraf kun var 18000 Mand
 tilbage og 36 Kanoner. Hæren stod ved Pultawa, en
 liden befæstet Stad ved den østlige Grændse af Ukrais-
 ne. Carl var saaret af en Kugle i den venstre
 Fod, saa han maatte lade sig føre omkring i en
 Bærestol, som laae paa to Heste. Utaalmodig
 ventede han paa et Slag; thi ligeover for Svensker:

ne havde Czar Peter leiret sig med 65000 kamplyste Russer og 75 Kanoner.

Morgenen den 8de Julii 1709 begyndte at dæmre, Trommerne hvirvlede, der høretes enkelte Skud ved Forposterne, og Mazepa galopperede mod en Høi, hvor Kong Carl befandt sig midt imellem sine Generaler. „Vort Losen være: Gud og Æren! raabte Kongen: Og nu lige løs paa Fjenden!“ Enhver fløi paa sin Post, og selv lod han sig, ledsaget af Feltmarskalk Rehnskjøld, bære i Spidsen for sit Godsfolk, der stod alt slagberedte, og Mazepa jog til Kosakkerne paa Hærens venstre Fløi.

Da skinnede den første Solstraale gjennem Taagen og, belyst af Morgensolen, saae man Svenskerne knæle paa Jorden, som de skulde væde med deres Blod. „Amen! Amen!“ lod det fra Mund til Mund, hvorpaa Enhver reiste sig, trykte sin Sidsmands Haand, og ventede paa Signalet til Slaget.

Det blev givet, Kanontordenen begyndte, saa Jorden rystede. Da fløi en Division Hytterer omkring den venstre Fløi, og en Adjutant sprængte hen til Hetmanden: „General Schlippenbach attaquerer det fjendtlige Kavallerie! Skreg han: Kosakkerne skulde dække Flanken!“ — „Fremad, marsch!“ kommanderede Mazepa, og Kosakkerne jog afsted som en Stormvind, og trængte uimodstaaeligen fremad, da et Vindstød jog Støvet og Krutdampen tilside, og man saae det russiske Hytterie stillet lurrende ligeover for dem mellem Redouter, spækkede med Kanoner. „Hurra! Hurra!“ skreg Mazepa, og styrtede som rasende imod dem med sine Kosaker.

Frygteligt gjenløb Adelæggelsens Torden, og Liig sank paa Liig; men tæt sluttet til det svenske Cuirassers regiment Smaaland og det lieflandske Adelsbanner, vaklede Ukrainerne ikke. De huggede ind i de russiske Eskadroner som, gjennebrudte, adspredte sig som Vøner i en raseude Orkan, og frygteligt jublende opløstede Kosakkerne deres Seiersstrig.

Alt Natten iforveien havde Kong Carl detascheret General Kreutz; han skulde med 5000 Cuirasserer og Dragoner falde i Russernes Flanke paa samme Tid som Hovedkorpset angreb Fjendens Centrum. Men Kreutz forvildede sig og naaede ikke Balspladsen, og denne Omstændighed benyttede Czaren, for at samle sit slagne Kavallerie igjen. „Fjenden har igjen formeret sig! Tilbage, ellers blive I overskøiet!“ raabte en Adjutant til Mazepa, idet han galopperede forbi. Men netop var Hetmanden ifærd med at trække sig tilbage, da han ligeover for sig hørte Angrebssignalet blæse og saae Fjenden rykke imod sig. Fra begge Sider trængte Infanteriet i tætte Kolonner frem af deres Forstændninger, og hele Rækker af de svenske Cuirasserer faldt for det fjendtlige Artilleris Kugler. Kosakkerne vare overraskede. De kastede sig omkring til Flugt, og reve deres Hetmand med sig. Der kom Ryttere til hans Hjælp, men Alt forgæves. Først en Miil fra Balspladsen lykkedes det Mazepa at standse Kosakernes Flugt og slutte sig de øvrige svenske Tropper. Bedækkede med Sveed og Støv stode de Udmattede. Da bruste, lynede, og tordnede det over den hele Slette saa Jorden rystede. Understøttet af General

Ukens skjold havde Kongen formeret to Linier, Godfolk i Midten, Kavalleriet paa Fløiene, og stedse baaren af sine Drabanter i en Bærestol derhen, hvor der blev kæmpet heftigst, styrede den svenske Helt nu det blodige Slag. „Sjenden har forandret sin Stilling, og nu ligeledes formeret to Træfninger. Kavalleriet skal fastes tilbage!“ kommanderede Kongen.

Mazepa vinkede, og med Stormvindens Fart gif han løb mod Sjenden. Men Russerne stode som Klippemure. Der gjortes to, tre Forsøg, men de udmattede Kosaker maatte vige. „Død og Helvede! Svenskerne Centrum vakler!“ skreg Uttamaus den Orlick. Mazepa vendte sig, Svenskerne vege; de havde ei længer kunnet udholde den morsderste Kanonild. Mazepa revs bort med af de Flygtende. Og som en Sky, der drives af Stormen, udbredte Russernes Rytterie sig over den vidtudstrakte Slette.

Svenskerne vare slagne, trods den beundringsværdige Udholdenhed, hvormed de i hele to Timer havde fægtet som Løver mod en firedobbelt overlegen Sjende. 9000 af dem bleve paa Blodmarken; 6000 faldt i Seierherrens Hænder tilligemed de fornemste Generaler, Grev Piper, Krigskassen, Bagagen og næsten alle Kanonerne. Armeen var gandske tilintetgjort.

Grev Poniatowsky havde sanket nogle hundrede svenske Ryttere og Kosaker om den saarede Konge. Hartad med Magt havde han bragt Denne bort fra Balpladsen, løftet ham i en Kalesche, og, da den sonderbrødes, paa en Hest. Lykkeligt banende

sig en Bei gennem de omstreifende Fjender, var han, i største Hast, flygtet med Monarken ad Dnieperfloden til. Han havde naaet en Skov, men det var Nat, og han foer vild. Kongens Saor brændte ulideligt, han følte sig ufølgelig modig, hans Hest styrtede af Mæthed. Da satte han sig under et Træ, og faldt snart i en fast Sovn.

Da han vaagnede, var Mazepa den Første, der mødte hans Blik. Med Orlick og nogle hundrede Kosaker var han undvægen den eftersættende Fjende, og havde fundet Kongen tilfældigviis. Hans Kosaker sov trygt; han allene vaagede, lavede sin Hest et Leie af Løv, besaae Eadelsvoiet, og saa med venlig Mine paa den dampende Skimmel, der saa begjerligt stillede sin Hunger paa det Græs, han havde givet den. „Er det Eder, Hetmand?“ spurgte Kongen mat, idet han reiste sig af det vaade Græs.

„Ja vel, Eders Majestæt! svarte M a z e p a : Jeg lover Gud, at jeg har fundet Eder. Det var en heed Dag!“

Kongen taug. Men P o n i a t o w s k y, der imids lertid var vaagnet, tog Ordet og sagde: „J har Net, min hoistærede Hetmand, Slaget har været hedt; Alt er tabt, kun GREN ikke!“

„Hvor er Grev Piper bleven af? Svare mig, veed Jugen Noget om ham?“ spurgte Monarken. — „Han er fangen, og med ham det hele Cancellie!“ svarte P o n i a t o w s k y. — „Men General Rhens skjold og Hertugen af Württemberg?“ — „Dg: saa fangne!“ — „Fangne! gjentog Carl: Nu, saa maa vi vel vove et Forsøg i Tyrkiet.“ — „Det er og:

faa min Mening! tilføiede Mazepa: Thi paa denne Side Dnieperen er Ederes Majestæt ikke sikker."

I Harmen foer Kongen op; men hans Saars brændende Smerte bød ham holde sig stille. Mazepa stræbte at berolige den heftige Fyrste. Han og Poniatowsky vakte derpaa Efforten; thi Begge agtede det for den høie Tid, at fortsætte Flugten.

Rask ilte de Flygtende fremad. Natten imellem den 9de og 10de Julii naaede de Dnieperen, hvor General Löwenhaupt allerede stod med Løvningerne af den svenske Armee. Men der fattedes Broer til Overgang og Tid til at slaae dem; thi alt begyndte Russerne at vise sig i Nærheden. Man satte den febersyge Konge i en gammel Bogn, løftede den i en Baad, og saaledes kom han over den rivende Flodstrøm. Mazepa svømmede efter ham med sine Kosacker og de svenske Ryttere. 16000 svenske Krigere bleve tilbage; de faldt strax efter i Russernes Hænder; men Kongen undkom, med sine ledsagere, over Bogfloden, og naaede det tyrkiske Distrikt.

Med stor Gjæstfrihed modtog Tyrkerne den svenske Konge. Ved Flodbredden havde Jusuf Pascha ladet opslaae et pragfuldt Telt for ham; i mindre Telte boede Officererne og det øvrige Følge. Rigts forsynet med Penge, Løpnetmidler, endog med Luxusartikler, fik denne Leir efterhaands Udseende af en riig Landsby, og Kareviis ilte Fremmede hid, forat see og beundre den navnkundige Konge og hans Krigere.

Carl den Tolvte forsømte ei, flittigt at underhandle med Porten ved den snilde Poniatowsky.

Ehi sit Legem folte han helbredt og sin urølige Lands Kraft gjenfødt.

Men mørk og taus sneg Mazeppa sig omkring. Gandske nedtrykt af sin Skjebnes Bægt, søgte den to; og halvfjerdstindstyveaarige Olding at undgaae ethvert Besøg. Han indelukkede sig i sit Telt; sjelden lod han sig see for Kongen, endnu sjeldnere red han ud. Hans Tungstindighed blev ulægelig fra det Dieblif man sagde ham, at Storvezieren Ali Pascha stræbte at stifte Fred mellem Rusland og Sverrig, men at Czar Peter gjorde sin oprørske Hetmands Udlevering til en Hovedbetingelse. Bevidstheden om uhyre Mis; gjerninger greb Gubbens Hjerter med frygteligt Nag, og Haaret reiste sig paa hans Hoved, naar han tænkte paa den Straf, der ventede ham i Rusland.

Da Orlick en Morgen treen ind i sin Herres Telt, fandt han den Ulykkelige liggende affjelet paa sin Bjørnehud; ved Gift havde han endt sit Liv.

Mølleren i Gyrstinge.

(See forrige Hefte.)

Det var en mørk Vinteraften i Aaret 1609, da den gamle Anders, Møller i Gyrstinge, just som han vilde gaae til Hvile, hørte sin Gaardhund slaae an, som om der nærmede sig Noget. Da det nu ikke var noget usædvanligt, at Rejsende droge gjensnem Skoven, hvorved hans Mølle laae, endogsaa ved Nattetid, foruroligede det ham ikke videre; han gik tilfængs, læste sin Aftenbøn, og befalede sig Gud. Hunden blev imidlertid stedse uroligere; stundom var det, som om et Par Menneskestemmer losde sig høre tæt udenfor Vinduerne. Da sagde Mølleren's bedagede Kone, som allerede forud var gangen tilfængs: „Stat dog op i Jesu Navn, Fader, og see, hvem det kan være!“

Neppe havde hun sagt det, før det bankede paa Ruden, og en blød, hartad qvindelig Stemme raabte: „Luf op, Anders! For Himlens Skyld, luf op!“

Mølleren betænkte sig ikke længe. Han foer op, fastede Koften over sig, og aabnede Døren, thi han var en ligesaa behjertet, som menneskekjærlig Mand. Neppe havde han aabnet, før en tilhyllet Skikkelse, som stod udenfor, skjød ham en Kurb i Hænderne med de gaadefulde Ord: „Gjem Pantet vel!“ og derpaa forsvandt.

Den gamle Mand vidste ikke, hvorledes han var faren. Han stod nogle Dieblikke ubevægelig og

maaløs i Døren; stirrende efter den forsvindende Skikkelse. Da lod et Skrig op af Kurven; bestyret foer han ind i Stuen, kastede saa lempeligt Kurven paa Bordet, og raabte: „Guds Død, Moder, man har narret mig et Barn paa!“

Konen overbevistes om disse Ords Sandhed ved den vedvarende Jamren og Græden. „Men i Guds Navn, Fader, hvorledes er Du da kommen afsted?“ spurgte hun, idet hun stod op, tændte Lys, og nærmede sig Kurven dermed.

„Hvorledes jeg er kommen afsted? gjentog han: Had Du mig ikke selv gaae ud og see, hvad det var? Eller har jeg sovet — sover jeg endnu, og er det en Drøm? — Nei, Barnet ligger jo der lyst levende! Seer Du de store Dine? Herregud, nu, det seer Lys, nu tier Moret!“

„Hvis Barn det saa er, en deilig Glut er det! tog Konen Ordet: Og et Dreungebarn derhos! — Seer Du de fine Lagen og de bløde Silkepuder? Hvad ligger der? En Pung med Sølvpenge og et Brev. Der — læs Du. Jeg kan neppe staa stille, saa nysgjerrig er jeg.“

I Brevet stod skrevet: „Ederes Troskab og Kjærlighed antvordes dette Barn. Faderen er langt borte, Moderen vil altid være det nær. Døbt er det ikke. Ederes Omhu skal finde en stor Lon paa Jorden, en større i Himlen. Forsker ikke, gjæster ikke, I vilde dog ikke finde eller træffe. I have hverken Søn eller Datter; dette Barn være Eder saa kjær, som en Søn.“

„Hm, hm! tog Konen Ordet: Hvad har Du nu i sinde, Fader?“

„Hm, hm! svarte Manden: Hvad tænker Du Moder?“

„Jeg tænker, vi skaffe os en Bugge paa Gulsbet!“ meente hun.

„Derfor lønne Dig Gud! sagde Mølleren, idet han, med et inderligt Favntag, kyskede sin Gamle: Barnet skal være os saa kjært, som en Søn!“

Derved blev det. De gamle Folks No var bleven til Uro, men de fandt sig gjerne deri; det var hartad, som om de vare blevne Børn igjen fra det Dieblif, Barnet var kommet under deres Tag. Men i hele Egnen vakte denne Historie stor Opmærksomhed, og Skjøndt Pleiesforældrene selv ikke gjorde et Skridt, for at komme Barnets Herkomst paa Spor, havde dog Andre desto travlere dermed. Man havde, saa Dage før dette Skete, seet den navnkundige Mag. Jon Jakobsen Venusinus, som dengang opholdt sig i Sorø, gaae ind i Møllen, hvor han endogsaa blev Ratten over. Nu gif der de forunderligste Rygter om denne Mand. Han besad — saa fortalte man — en Ring, hvori var en Spiritus familiaris, ved hvis Hjælp han gjorde de største Terteign. Og aldrig kunde han stille sig ved denne Ring. Man havde seet ham kaste den i Jlden, ja, i Havet selv, men dog kom den paa Fingeren igjen. Hans Besøg i Møllen bragte man nu i Forbindelse med det ubekjendte Barn, og Skjøndt man, med al sin Forsken, intet Bist udfandt, var man

dog Alle enige deri, at det maatte have et gandske forunderligt Sammenhæng med dette Barn.

Det Første, den gamle Møller havde at gjøre, var, strax at besørge Barnet døbt. Med sin Kone blev han enig om, at det skulde hedde Anders, efter ham, og gif derpaa op til Herregaarden Herluffstrup, som ligger i Flinterup Eogn, Vesten for den store Bøgeskov, for at bede Frøken Anna Grubbe, hvis Gudsader han selv var, staae Fadder til den Lille — hans egen Kone vilde bære Barnet. Men paa Gaarden traf han Alt i stor Bevægelse. Den gamle Hr. Grubbe var just død Natten tilforn, og Frøken Anna, hans eneste Barn, en yndig Pige paa sexten Aar, laae syg af Bedrøvelse. Dog lovede hun, at vise ham den forlangte Tjeneste, saasnart hendes Fader var begravet. Hun kunde ikke noksom undre sig over den sælsomme Begivenhed; Mølleren maatte gjentage den for hende med alle Biomstændigheder, fortælle hende, hvorledes Barnet saae ud, om det græd meget, om ogsaa hans Kone kunde lide det, og meget Andet, som hun, i sin barnlige Nyfikenhed, frittede efter.

Et smukt og høitideligt Optog var det unægteligt, som, en af de følgende Søndage, fandt Sted i Gyrstinge Kirke, da Hittiebarnet frembares til Daaben af den ærværdige Matrone, medens Anna Grubbe, den rige og deilige Adelsmø, holdt Huen. Man vidste ikke, hvad man helst skulde fæste sine Dine paa, den søde Dreng, der saae et Jesusbarn saa

ligt, eller den fortryllende Jomfru med det uskyldige Madonnahoved.

Eiden Anders voxte op, og røbede allerede tidligt en munter og dristig Mand, som ingen Fare skuede, under hvad Stikkelse den end fremtraadte. Et Guds Under var det, at hans Liv blev bevaret; man saae ham vade i Møllebækken, ja, lige nær Møllehjulet, og altid kom han uskadt derfra. Sønde Fesdage var det for ham, naar han torde besøge Frøken Anna paa Herluffstrup; hun saae gjerne den livfulde Dreng hos sig, kjærtegnede ham som en ældre Søster, ja, hun kunde græde, naar han gik bort, saa kjær havde hun ham.

Regelmæssigt hvert Aar fik Mølleren, fra ubeskjendt Haand, en Pung med trehundrede Kroner, og hvad han ikke var riig tilforn, blev han det nu, skjøndt han samvittighedsfuldt anvendte Alt, hvad der stod i hans Magt, paa Drengens Opdragelse. Da det nu traf sig saa heldigt, at Præsterne Hr. Henrik Thygesen i det nærliggende Bringstrup og Hr. Jens Povelsen i Gyrstinge holdt en boglærd Mand til at undervise deres Sønner Peder og Søren, udvirkede Mølleren, at Anders fik Tilladelse til at deeltage i denne Underviisning.

Mellem Drengene var ingen Enighed. Anders var heftig, opfarende indtil Voldsomhed, hurtig indtil Fremfusenhed, kjæk indtil Forvovenhed. Alt vilde han jevne med Hug, men selv taalte han ingen. Peder var blodagtig, frygtløs indtil Feighed, langsom i sine Beslutninger, endnu langsommere i sine Handlinger. Han var Faderens eneste

Barn, og derfor hans Diesteen. Søren var Laals modigheden, Selvfornægtelsen selv; han svarte aldrig, naar Anders fornærmede ham, men Juret kunde bringe Denne mere i Harnisk, end hans Laushed. Alt hvad de Andre forbrød, tog han gjerne paa sig, og lod sig straffe derfor, uden at klage. Naar han da havde faaet sine Hug, foer Anders frem, og raabte: „Han har faaet, hvad hans Slavessjel begjerer! Men for mig skal Ingen lide, mine Hug skal ingen Anden tage! Jeg har gjort det — her er jeg, slaae mig nu, hvo som tør!“ Peder derimod listede sig skjælvende bort.

Saaledes henrandt sexten Aar. Aldrig viste der sig mindste Spor af Hittubarne's Herkomst, af dets Fader eller Moder. Og de ærlige Gamle bekymrede sig ei heller derom. De vare jo Drengen af gandske Hjerte begge Dele. Mod dem viste hans Lidenskabelighed sig aldrig, men vel for dem. Det begav sig paa denne Tid, at den gamle Møller gjorde en Reise til Ringsted. Anders ledsagede ham. Paa Torvet kommer Oldingen i Ordstrid med to Borgere. Hans Pleiesøn hører til, men Luverødme og Dødsbleghed skifte i hans Ansigt. Den ene Borger griber Mølleren voldsomt i Brystet. Som et Lyn farer Unglingen til, svinger en Kniv over sit Hoved, raaber rasende: „Det Haandtag foster Fjert Liv!“ og støder Kniven i Borgerens Bryst indtil Skæftet. Død segner Denne til Jorden; men Folket stimler til, man griber Mølleren, griber Unglingen, som værger sig fortvivlet, og fører dem i Sangeskullet.

Her døde Oldingen Dagen efter. Den voldsomme Skræk, der havde grebet vældigt ind i hans hidtil uforstyrrede Fred, havde sønderrevet de skjøre Traade, der endnu bandt ham til Livet.

Tre Uger vare henrundne, og endnu sad Anders i Fængslet, ventende sin Dom. Den faldt. Som overbeviist Manddraber skulde han betale Liv for Liv. Dommen forelagdes Kongen til Underskrift.

Dengang sad Christian den Sjerde paa Danmark's Throne. Hans Retfærdskjærlighed var bleven til et Ordsprog, ikke blot i det Land, som laae under hans Scepter, men i halve Europa. Ingen tvivlede derfor om, at jo Dødsdommen vilde vorde stadfæstet.

„Jeg laae i mit skumle Fængsel — fortæller Anders i sin haandskrevne Livskronike — og fløi fra Tanke til Tanke. Eller var det maaskee Tankerne selv, der fløi til og fra, nu lyse, som fra Himlen, nu fortærende, som fra Helved? Ja, vel var det saa; thi jeg var bunden, aandeligt og legemligt; men Tankerne have en ubunden Flugt, og de besøgte mig i underligbroget Afvexling, opklarende og formørkende, anklagende og forsvarende, dræbende og levendegjørende. Var jeg da en Morder? Ja, Manden jeg ramte, var vistnok død; jeg ramte ham jo, for at han skulde døe. Men hvo gjorde mig da dertil? Og min gamle Fader — var han ikke ogsaa død? Jeg skal ogsaa døe, siger Dommeren. Velan! Hvad binder mig til et Liv, som jeg, saa ung jeg er, dog har lært at foragte? — — Af — Anna Grubbe!

Neppes havde jeg udaandet dette Suk, før Døren til mit Fængsel gik op, og hun treen ind. Hun var tæt tilsløret, men jeg kjendte hende vel; Uaenderne behøve jo intet Begeme, for at gjenkjende hinanden. Hun slog Sløret tilside, da saae ogsaa mit legemlige Die, at det var hende.

Det var hende! Ak, hvorledes blev jeg tilmode! Hun har jo været mit Livs Gudsdom fra min Bugge af; og nu besøgte hun mig, som Solen besøger Jorden, der intet Liv havde uden den. Mit Fængsel mindede mig mægtigt om min Død; men hun mindede mig endnu mægtigere om mit Liv, thi hun var det jo selv! — Hun talte. Jeg sank ned for hende, og kysede hendes Fødder, og græd, men hvad hun sagde, hørte jeg ikke.

Da drog hun mig op til sig, og nu græd jeg ved hendes Barm, og jeg følte hendes Taarer paa mine Kinder. „Jeg gaaer til Kongen! hvistede hun: Jeg beder om Raade for Dig, Anders! Han vil bønhøre mig, og jeg giver Dig Livet igjen.“ Et langt, langt Kys brændte paa mine Læber, og min Sol var forsvunden. Men der fulgte en yndig Aftenrøde og en mild Skjærsommernat paa denne Dag, en Nat, fuld af salige Dromme om Frihed og Kjærlighed.

Nogen Tid efter kom der Brev fra Kongen. Han havde benaadet Barnet, som i ungdommelig Eidskab havde forsvaret sin Fader. Jeg iilte til mit Hjem. Ak, min gamle Moder var ogsaa død. Der fandtes et Testament, hvorefter jeg skulle arve Mølleren. Denne Kjærlighed rørte mig, men en anden

fængslede mig — jeg fløi til Herluffstrup. Jeg vilde kaste mig for Frøken Anna's Fødder, og takke hende for mit Liv. Jeg vilde

„Jeg Daare, hvad vilde jeg da? Eige hende, at jeg elskede hende, jeg — hende? — Og hvorfor da ikke? Havde hun da ikke elsket mig som Barn? Havde hun ikke nys kyset mig i mit Fængsel?

Underlige Samtaler havde jeg med mig selv, idet jeg gik gjennem Skoven. Det randt mig i Hu, at hun havde min Alder dobbelt, og at hun dog var saa jomfruelig, ja, saa barnlig endnu. Alle de Beviser, hun havde givet mig, som opvoxens de Dreng, paa sin Kjærlighed, randt mig istude. Jeg tænkte paa alle de rige, hoibyrdige Beilere, hun havde afviist — — o, hun elskede mig gandske vist.

Jeg traf hende i Haven. Over det hvide Steen: gjerde sprang jeg, og laae atter for hendes Fødder, som nys i mit Fængsel. Og atter drog hun mig op til sig, atter sammenbrændte vore Læber i et uendeligt Kys! I rasende Lidenskab trykte jeg hende til mit Bryst, som en Beiler sin Brud.

„Anders, hvad gjør Du?“ raabte hun blus: fende, og vristede sig løs. Jeg foer tilbage, jeg saae paa hende, hun var meget alvorlig, hartad streng. Da bad jeg hende tilgive mig. Men hun rakte mig sin Haand, og gik ved min Side op og ned i den skyggesfulde Gang. Hun vilde dølge sin Kjærlighed, men hun kunde ikke, det mærkede jeg vel. Hun stred med sig selv, og jeg gjorde det samme.

Jeg kom tiere, tilsidst næsten daglig. Jeg kom hverken til Bringstrup eller til Gyrstinge mere; mine fordums Legebrødre, Præstesønerne, saae jeg ikke — de vare bragte paa Skolen i Sor, til Mester Niasmus Povelsen, som skulde fuldende deres Underviisning. Jeg gik omkring som i en uafsladelig Ruus. Den susende Skov, den rislende Bæk og det larmende Møllehjul opførte et ret smukt Akkompagnement til mine feberagtige Dromme. Anna Grubbe og jeg! Paa Ingen af os kunde jeg tænke, uden i dens ne Forbindelse. Og hvem var jeg da, at jeg torde løfte mine Dine saa høit? Hvormeget jeg var, kunde Ingen sige, men kunde da Noget sige, hvor lidet? Og havde jeg ikke hendes Tilstaaelse? Havde hun ikke givet mig Livet af Kjærlighed? Havde hun ikke hvilt ved mit Bryst? Og havde jeg ikke Mod i Hjertet til at vinde hendes Gunst med mit Blod? Krigsluren gjaldede i hele Verden; tapre Krigere søgtes overalt. Den store Christian stod i Endskland, kaaret af Protestanterne til Kredsoborst i Krigen mod Keiseren. Vilde han ikke give mig Blods i sin Hær?

Paa denne Tid mærkede jeg, at Anna begyndte at vorde mørk, ordknapp og stille. Hun betragtede mig med et sælsomt Blik, som jeg ikke vidste at forklare mig. Eaa fortroligt, som vort Forhold var, torde jeg dog vel vove, at spørge om Aarsagen til hendes Kummer. Da fattede hun sig voldsomt og svarte: „Skulde jeg ikke sørge, da hele Fædrelandet græder?“ Derpaa fortalte hun mig, hvilke sørgelige Efterretninger der vare komne fra Kong Christian. Han havde nemlig samlet sine Tropper ved Hameln. I

det han nu en Dag reed allevegne om, for at besigtige Bagten, foer en Musketkugle ham pibende forbi. Hans Hest blev løst, styrtede sig ned ad Borden, og blev liggende nedenfor med knækket Hals. I to hele Dage laae Kongen saa syg, at han var slagen paa Mælet, og ikke kunde sige et Ord. Alle tvivlede om hans Liv. Og skjøndt han siden kom sig, blev dog dette Uheld betragtet som et Børsel for den Banskjebne, der forfulgte ham i hele Felttoget, haardest i det ulykkelige Slag ved Rönigsluther, hvor han tabte 4000 gode Mænd, og ved Borgen Hoia's Bestormelse, hvor Kongen blev skudt i sin venstre Skulder.

Da foer jeg op i brændende Hestighed: „Jeg vil did, hvor Kampen raser! Jeg vil være Kongens Skytsaand, om Gud saa føier det!“

Med et forunderligt, halvt seierrigt, halvt bekymret Blik saae hun paa mig. „Ja, ja!“ udbød hun; men strax rettede hun sig selv, og raabte: „Nei, nei! Bliv Du her! Kongen ventes tilbage fra Lydsfjand; tilføes vil han prøve Lykken mod sine Fjender. Bliv Du her, Anders! Kunde Du da forlade mig!“

„Saa sig mig, at J elsker mig! udbød jeg: Og J har bestemt mit hele Livs Gang!“

Evioltraadigt smilende rakte hun mig sin Haand, og svarte: „Hvad skal jeg sige Dig? At jeg elsker Dig? — Ja, jeg elsker Dig, som ingen Anden!“ — Hun tog mit Hoved mellem begge sine Hænder, og trykte et Kys paa min Mund. Dieblikket efter var hun forsvunden.

Hadde jeg været beruset for, da blev jeg nu som ude af mig selv. Hun elskede mig, som ingen Anden!

Hvad behøvede jeg mere, for at vide et heelt Livs Salighed forud?

Der henrandt nu en Råd af lykkelige Dage. Vis paa min Eiendom, følte jeg mig ophøiet over enhver paatrængende Ultraa efter at besidde den for Verden. Vort egentlige Forhold blev en Hemmelighed — af, og det var det endnu for mig selv! — Jeg kom og gik; vi samtalte i London; vore Hjerter gik over i hinanden.

En Dag kom jeg noget sildt til Hertaffstrup. Jeg gaaer den vanlige Vej op til Anna's Bærelse, og træder hurtigt ind. Men hvor bestyrtet blev jeg, da jeg saae, at hun ikke var allene! — I dyb Samtale med hende stod en Mand, som var mig aldeles ubekjendt. Han var høj og stærk af Væxt, havde et langt, fedt Ansigt, brune, levende Dine, en stor, bøiet Næse, og kunde vel være de Halvtredsindestyve. Hans Dragt var som en simpel Rytters; hans lange Støvler vare bedækkede med Støv. Anna syntes, ved min Indtrædelse, lige saa bestyrtet, som jeg selv. Hun blev rød som et Blus, og slog Dinene ned. Men jeg blev staaende ved Døren, uvis, om jeg skulde gaae eller blive. Da pegede den Fremmede paa mig, saae paa Anna, og spurgte: „Sam?“ Hans Stemme havde en kraftig, hartad rungende Klang. Da han aabnede Munden, saae jeg, at han havde mistet et Par af sine Fortænder. Anna svarte ikke et Ord; hun neiede bekræftende. Da treen den Fremmede nær hen til mig, og lagde begge Hænder paa mine Skuldre, med en Kraft, at det var mig, som om jeg bar en svær Vægt. Derhos stirrede han mig ind i Dine:

ne, som om han vilde læse i min Sjæl gjennem dem. Jeg stirrede lige saa vist paa ham, som han paa mig. Et gandske besynderligt Smil spillede om hans Læber; da vendte han sig til Frøken Anna, derpaa atter til mig, som for at sammenligne. Pludseligt slap han mig, vinkede med Haanden og sagde: „I Morgen, i Morgen igjen! For i Dag nok.“ — Jeg stod endnu ubevægelig. Da traadte Anna hen til mig, sigende: „I Morgen, Anders! Farvel til i Morgen!“ — Da først gif jeg, men med hvilken Storm i mit Blod! — En fremmed Mand var hos hende! Han havde viist mig ud af min Kjærligheds Eden, og hun, hun havde gentaget hans Ord!

Det var allerede Aften. Jeg skjed over Marken til Gyrstinge Bøgestov, men hjem kunde jeg ikke gaae. Det drev mig om i Skoven med navnløs Uro. Jeg satte mig paa Langedybsse; jeg lagde min brændende Pande mod de kolde Graasteen, men de vare ikke istand til at kjøle den. Da raslede det ved min Side. Jeg foer op, saae mig om, og lige ved Siden af mig sad en lang, mager Mand med et spidst Skjæg. Naanen lod sit bævende Skin falde gjennem Bøgetoppene; jeg saae paa ham, han saae paa mig, og vi taug Begge. Men jeg folte mig greben af den Uro, selv et Dyr føler i Nærheden af et uhyggeligt Væsen. Jeg vilde reise mig, for at gaae stiltiende bort. Thi det havde jeg hørt af min gamle Pleiefader, der ofte vilde have seet slige Væsener liste sig om i Skoven, at man ikke skulde indlade sig i nogen Samtale med dem, men tie gandske stille, og gaae dem afveien overalt. Men da traf Manden mig ved Kjølestigen,

løe i Skjæget og sagde: „J er dog ikke bange, Anders? Jeg er jo Magister Venusinus, som sidder her, for at oppebie Spøgeriet. Lov kun endnu en Time, saa begynder det, og J skal see Eders Lyst derpaa, thi her gaaer muntert til ved Midnatstid.“

Medens han saaledes talte, legede han med en sælsomt skinnende Ring, som han bar paa den venstre Haands Pegefinger. Han trak den af, og lod den falde; men i samme Nu sad den paa Fingeren igjen. Jeg taug haardnakket. Da vedblev han: „De gode Dronninger tove ellers noget længe i Aften. Gak ned i Kammeret til dem, Guldmænd, og forhør, om de sove endnu.“ Med disse Ord lod han Ringen trille ned mellem de mange kunstigt opstillede Stene. Jeg hørte gandske tydeligt, hvorledes den klingende berørte dem, og faldt af en paa en anden; men det varede kun et Par Dieblikke, og Ringen sad atter paa Magisterens Finger.

Da kunde jeg ikke tie længere. „J er nok et Stykke af en Troldmand! raabte jeg: Hvad er det for Djævelskab, J driver med den Ring?“

„Saa den Ring interesserer Jer? spurgte han: Ja, med den hænger det underligt nok sammen. Den vil altid være, hvor jeg er; men naar den falder i Brønden, som staaer udenfor Klosterkirken i Sor, da kommer den ikke til mig mere, men jeg maa til den, om jeg saa skulde fare efter den paa mit Hoved.“

„God Nat, Magister! sagde jeg: Jeg gaaer helst inden Spøgeriet begynder, som J saameget længe efter.“

„Veed I da, hvor I gaaer hen?“ spurgte han.
— „Jeg tænker, hvorhen jeg vil!“ svarte jeg trods
sigt.

„Hvorhen I vil! gjentog han haanligt: Det gjør
I ikke, det gjør intet Menneske i Verden, eller der
maatte ingen Aander være til. Der er en Haand i
Nærheden, og hvad den i Brede berører, det visner,
som Blomst i Solbrand. Vogt Jer for den.“

„I mener vel Jer egen!“ udbrod jeg harmfuld.
„Nei! gjenmælte han: Jeg mener den, som i dette
Dieblif hviler paa Frøken Anna Grubbes Barm!“

„Der hviler ingen, uden hendes egen!“ skreg jeg. —
„Ederes Tro er stor, og Troen flytter Bjerger! svogte
Professoren: Men den Mand, som nu sover i Frøke-
nens Kammer, flytter Ederes Tro visseelig ikke ud
deraf.“

Det var for meget! Rasende foer jeg hen til et
Træ, brod en mægtig Green deraf, og vilde give den
frække Spotter nogle Hug, men da jeg vendte mig
igjen, var han ikke mere at see. Oppe i Toppen af
et høit Bøgetræ sad han, loe ad min Harm, og sagde
med sin hæse Røst: „Riset har I jo nu! Gaf nu til
Herluffstrup, og pidst ham op!“

Gruende for den Trolddom, indenfor hvis mag-
giste Kredse jeg saa uforsættlig var traadt, foer jeg
afsted, over Stok og Steen, fra det forfærdelige
Sted, ad Herluffstrup til. Jeg skjød min sædvan-
lige Gjenvei gennem Haven, og gik op og ned i
den tætte Gang, hvor jeg havde gjort mine salig-
ste Vandringer ved Anna's Side. Jeg vilde af-
fjole mig; men det lykkedes mig slet. Jeg blev

stedse hedere, og kom tilsidst i en Stemning, hvori jeg ikke mere gjenkjendte mig selv. Den meest for-
 tærende Skinsyge jog mig op til Gaarden. Anna's
 Sovkammervindue vendte ud til Haven, men det
 sad høit paa Muren. Lys var derinde. Nu staaer
 der lige udenfor en Lind, som strækker sine løvrige
 Grene op over Taget. I den svang jeg mig op,
 og stirrede ned, ind ad Vinduet. Paa Bordet stod
 en Lampe. Sengen, som stod i et blindt Fag, var
 skjult for mig; men paa Bordet laae en Rytters
 hjelm og et Par mægtige Handsker. Op mod Vægs-
 gen stod en lang Palladsk. Han var der altsaa,
 han var der! —

Jeg fløi ned af Træet, søgte paa Jorden, fandt
 en stor Steen, og kastede den, af al min Styrke,
 ind ad Vinduet, saa det klirrede. Jeg hørte, hvor-
 ledes Stenen faldt dundrende ned paa Gulvet ins-
 denfor. Den maa først have truffet Lampen paa
 Bordet, thi Lyset brændte ikke mere. Jeg blev
 staaende gandske stille, og ventede paa de Ting, som
 nu skulde komme. Jeg hørte grant et Menneske
 tale indenfor, ligesom halvt i Søvn; det var den
 Fremmedes Røst. Jeg traadte et Skridt nærmere;
 da bares det mig fore, som om jeg hørte en smis-
 grende Qvindestemme hviske i beroligende Tone. Die-
 blikket efter var Alt gandske stille igjen.

„En jammerlig Bækker maa Du være, om Du
 ikke kan faae dem ud af Neden!“ sagde jeg, snysende
 af Forbittrelse, til mig selv, greb en Steen i hver
 Haand, og fornyede min Storm. Nu blev der en
 Larm indenfor, og ved Vinduet viste sig den Frem-

mede, raabende ud i Natten: „Er der Stimmænd her?“ Uforkærdet traadte jeg frem, for at fordre ham udenfor, men samme Dieblik løsnedes et Skud, og jeg styrtede truffen til Jorden i mit Blod.

Det maa vel have varet længe, inden min Bevidsthed vendte tilbage, og da det skete, ønskede jeg mig Dødssovnen igjen. At jeg laae i Fruen Grubbe's Stue, og at hun sad grædende ved min Seng, forøgede kun min Qual. Jeg vilde fare op, jeg vilde give den Luft i retfærdige Bebreidelser, og derpaa flye et Sted, hvor Trostaben var bleven saa skjændigt forraadt, om jeg saa skulde bløde Livet af mig undervejs; men Kraften svigtede mig, med et Suk sank jeg tilbage, mine Dine lukkedes, og min Bevidsthed forlod mig paany!

Det maa vel snarere tilskrives min voldsomme Sjælslidelse, end Skuddet selv, som ingenlunde var dødeligt, at det gik saa langsomt med min Helbredelse. Jeg taug, ikke af Rolighed, men af forrørende Græmmelse. Fruen Grubbe taug ogsaa — hun maatte jo vel! Hendes Omhu for mig var grændseløs. Ethvert Spor af den Fremmede var forsvunden, og i visse Dieblikke fattedes der ikke meget i, at jo det Hele forekom mig som en tung Drøm.

Langt om længe følte jeg mig stærk nok til at forlade Stuen og vandre hjem. Uden Afsked kunde jeg dog ikke gaae. Jeg traadte for Fruen Grubbe, vel bleg og mat, dog fast og bestemt. „Jeg

kommer, at sige Eder et evigt Farvel! Begyndte jeg: Men inden jeg gaaer, ønsker jeg at vide, hvo den Mand er, I har opoffret mig for. Jeg er i hans Gjæld, og han skal vorde redeligt betalt, derfor er jeg Eder Borgen."

Hun taug, sank tilbage paa en Stol, holdt Tørs klædet for Dinene og græd. „Dg om I græd Blod, vedblev jeg: saa kan jeg dog ikke dermed tvætte Ekjændselen af Eders Hjerter og Navn! See, I har draget mig til Jer fra min Barndom, knyttet, fængslet mig til Jer, I har sagt, at I elskede mig, elskede mig som ingen Anden, I har taget mig i Eders Favn og ladet mig indsuge Eders Aandes dræt. Det har forgiftet mit Hjerter, mit hele Liv — I er — I er min Morderke!"

„Anders, Anders, jeg er Din Moder!" Kreg hun hulkende, og aabnede sin Favn.

Det Ord afvæbnede, gjenfødte mig. Jeg fløi til hendes Hjerter; maalløs laae jeg ved hendes Bryst, Gud veed, hvortlänge. Da fløi en Tanke gjennem min Ejel. „Dg Manden i Ryttervamsen? spurgte jeg: Han, som skjød efter mig, hvo er han?"

„Ak, han er jo Din Fader!" svarte hun med et dybt Suk.

„Saa abnede jeg ret. Dg hans Navn, hans Navn?"

„Han hedder „Din Fader." Lad det være Dig nok, min Anders! Hvad han ellers er, skal jeg sige Dig, saasnart jeg tør. Luger Du nu Dit evige Farvel tilbage?"

Hvad skulde jeg svare hende? Hvad kunde jeg da? Hele mit Liv laae i dette Dieblif for mig som et uhyre Selvbedrag. Først meente jeg, at have fundet en Brud, dernæst at have grebet min Trosløvede i Utroskab — og nu? Nu sad hun for mig, og sagde mig grædende, at hun var min Moder! Min Ret var forloret, det følte jeg vel; men i det jeg kastede mig i Moderens Favn, fornåm jeg en stikkende Smerte i mit Bryst, og da jeg vaagnede af den ubeskrivelige Overraskelses Bedøvelse, bares det mig endogsaa fore, som om det med Moderen kunde gaaet og kommet, som Skjebnen havde villet, naar kun Bruden var bleven. Ja det som mere er, jeg meente, at jeg vilde fundet det raaleligere, om jeg i den Ubekjendte havde truffet enhver Anden, selv en begunstiget Medbeiler, kun ikke — min Fader! Jeg erkjendte det for min Pligt, at omstifte min Kjærlighed, men neppe torde jeg tilstaae for mig selv, at den gamle var dragen ud, uden at der endnu havde meldt sig en ny, for at indtage dens Plads. Jeg gif og kom og gif igjen; men min Stemning oplaredes ikke. Saavidt burde hun dog ikke ladet det komme, syntes mig. Men hun torde jo ikke tale, sagde hun. Og hvorfor ikke? Gandstke viensynligt havde hun indladt sig med et Menneske langt under sin Stand. Hun bekjendte for mig i et tungsindigt Dieblif, at mit Liv havde kostet hendes Fader hans, og ved at forske her og der udbragte jeg saameget, at den gamle Hr. Grubbe, just i mit Fødselsaar, havde bortjaget en Svend, som stod i det Rygte, og selv roste sig af, ved El-

stovsdrikke at kunne bedaare hvilken Qvinde han vilde. Man fortalte det endogsaa med den Omstændighed, at den Gamle, med Skafet af sin Jagtskniv, havde stødt ham Tænderne ind i Munden. Jeg kom ihu, at den Mand der skulde være min Fader, havde mistet sine Fortænder, hvoraf jeg drog Slutninger, som just ikke vare skikkede til at opklare mit Sind. Hvem han var, det vilde jeg vide.

Jeg gik til Sor, og opsogte Magister Venusinus paa hans Kammer, hvor han sad saa begravet blandt Bøger og alskens forunderlige Instruementer, at kun Hovedet af ham var synligt. Mit Besøg overraskede ham ikke. „Jeg havde ventet Eder en halv Time før! sagde han: Efter den Tid, I gik hjemmefra, burde I været her for længe siden.“

„Hvorledes? I veed —?“

Han vedblev, uden at lade sig forstyrre: „Men I gaaer og phantaserer paa Landeveien, kan jeg tænke. I giver Jer af med alskens Griller og Underligheder, som nu, paa et gandske lidet Gran nær, have fortæret Eders livsfriske Mod. Saa sig mig nu da: Hvorfor vilde I banke mig forleden Nat med den Bøgekjæp?“ — Jeg taug, dreiede Hatten i Haanden, og saae ned for mig. „I meente uden tvivl, jeg vilde lyve Eders Kjæreste paa! vedblev han: Og saa blev I hidsig — naturligt! Jeg har jo selv haft en Kjæreste engang; saa kom der en Ven, og sagde mig, at hun tog mod Nattebesøg af en Anden, hvisaarsag jeg ogsaa strax foer til, ikke

med en Bøgekjæp, men med en gandske nem lille Stilet, som jeg altid bærer i Bæstelommen." Han foer med Haanden i Lommen, tog en Daggert frem, trak dens Klinge ud af Skeden, besaae den, og vedblev: „Der sidde endnu Rustpletter af Blodet paa Staalet! Hvor dog sligt et rødt Fluidum kan æde sig fast! — Men det forstaaer sig, hun var da ikke heller min Moder, og han var ingen — — Nu, nok om det! Som Deconomus her i Sor har jeg ogsaa lært at oeconomisere med mine Følelser. — Ihi, hvor det funkler!"

Han dreiede, i hurtige Svingninger, den tværgede Dolk saaledes, at Ringen, han bar paa sin Haand, spillede i Straalglansen med mangfoldigt Farveskjær. Det syntes at forlyste ham overmaas de. Med Et blev han gandske alvorlig, stak Daggerten i Bæstelommen, strog sig om det spidse Skjæg, saae op til mig, og sagde: „Hvad var det I vilde mig, Anders Christiansøn?"

Studsende traadte jeg et Skridt tilbage. „Anders Christiansøn? gjentog jeg: Hvorfor kalder I mig saa?"

„Ih nu! svarte Magisteren: Fordi I hedder saa!"

„Saa var min Formodning grundet! raabte jeg med Heflighed: I kjender min Fader!"

„Skulde jeg ikke kjende ham! svarte han smilende: Det er en Deel Aar siden jeg gjorde en Reise med ham til Engelland. Han har just en Svoger derovre."

„Ja, han er vist af smuk Familie!“ udbrod jeg harmfuld.

„Hør, Anders! tog Magisteren Ordet: Jeg troer J er falsk paa Eders Fader. Smuk Familie! Det skulde jeg mene. J vilde vel gjerne vide, hvad han forestiller i Verden? Dermed kunde jeg tjene Jer. Men da J med det første vil træffe ham selv, vil jeg ikke forspilde Jer Overraskelsens Behagelighed. Jeg vil sige Jer noget, som en Anden har sagt mig: J er skabt til Overraskelser. Jeg seer, J har mange Spørgsmaal paa Tungen, og da jeg, siden jeg fik denne Ring, ingen større Forsnielse kjender, end den, at kunne svare paa det, ellers Jngen trøster sig til at spørge om, vil jeg vise Jer i dette Speil, hvorledes J skal træffe Eders Fader igjen.“

Han rev et grønt Slør fra et Speil, som stod for ham paa Bordet, bestrev med Ringen, som han beholdt paa Fingeren, nogle Figurer derover, talte ved sig selv i et Sprog, som jeg ikke forstod, drog Sløret for igjen, men rev det, som paa et givet Tegn, pludseligt tilbage. I Speilet viste sig et smukt Gemak. I en Seng laae en ung Kvinde; noget bleg var hun, og leed vuensynligt af en eller anden Sygdom. Ved Sengen sad jeg; hendes ene Haand havde jeg grebet, men med den anden gjorde hun en tilbagevinkende Bevægelse. Nu aabnedes en Sidedør, og i den traadte — min Fader, bærende et spædt Barn paa sine Arme! — Han blev staaende, ligesom slagen af Forundring ved at see mig;

jeg var faren op, men den Syge havde slaget begge Hænder for sine Dine.

Magister Venusinus bedækkede Speilet; men jeg raabte: „Hvad vil alt dette sige?“

„Det erfarer I tidsnok, naar I kommer midt deri! svarte han: Thi som I her har seet det, skal det stee. Denne Ring har aldrig stuffet mig endnu.“

„Det er Trolddom!“ skreg jeg.

„Saa siger man! gjenmælede han gandske sagt: modig: Har I ikke hort den Fabel før, vil jeg fortælle Jer den. Da jeg var Præst ved Helliggeistes Kirke i Kjøbenhavn gjorde jeg Djævelen adskillige Tjenester, hvorfor jeg mistede mit Embed. Men til Bederlag gav han mig denne Ring. Saaledes lyster Historien i Folkemunde. Nu kan I troe deraf Saameget eller Saalidet, som I lyster. Men at jeg kan forudsige Andre deres Skjebne, derom vil Tiden overbevise Eder.“

„Andre? gjentog jeg: Forudsæer I da ikke Eders egen?“

„Derom har jeg talt tilforn! svarte han barsk: Sin Skjebne undgaaer Ingen; dog skal jeg gjøre, hvad jeg formaaer, at Eders kan finde sit Maal, før min har fundet sit. Gaf nu! Min Tid er kostbar, og meget Fornuftigt lader der sig just ikke tale med Jer. I er forstyrret i Eders Indre. Kjærlighed har gjort Jer syg — Kjærlighed maa læge Jer. Farvel!“

Kort Tid efter lod det, som der skulde oprinde en ny Sol paa min saalænge formørkede Himmel. Til min Moder kom nemlig, som Selskaberste, en ung Pige fra Kjøbenhavn, ved Navn Vibeke Kruse. Hendes Skjønhed var blændende, hendes Butighed henrivende. Hun havde levet et Par Aar hos Fru Munk, som hendes Kammerspige; men da Kongens Gemalinde var falden i Unåde og forvist til Boller, var Vibeke traadt ud af hendes Tjeneste. Paa Herluffstrup fandt hun et venligt Hjem, og hvad hun ikke fandt der, en munter Stemning og et friskt Liv, det medbragte hun selv i riigt Maal. Det varede ikke længe, inden hun havde min Moders Fortrolighed og — mit hele Hjerte. Hun var mig ogsaa god af gaudske Sjæl, det mærkede jeg ved alle Leiligheder. Undertiden vilde det endogsaa komme mig fore, som om min Moder nærrede det Ønske, at vi maatte hengive os hinanden for evigt. Desto større maatte vel hendes Glæde være, da vi nu, Haand i Haand, traadte hen for hende, bedende om hendes Velsignelse.

Jeg begyndte Livet forfra. Det var velsignede Foraarsdage, de, som nu kom. Jeg var atter den Gamle; Kjærligheden havde helbredt mig og bragt Ligevægt i min Sjæl.

Hvad havde vi vel at tøve efter, for at ægte hinanden? Havde jeg ikke min hyggelige Mølle og en god Sum Penge til? Vibeke var ligesaa utaalmodig, som jeg. Dog troede hun, at skylde os Begge, først at gjøre en kort Reise ind til Kjøbenhavn, for at bringe nogle Familieanliggender i

Orden og hæve en Arv, som var hende tilfalden efter en Morfader.

Hun reiste, og neppe var hun borte, før jeg begyndte at tælle Døgene til hendes Tilbagekomst. Jevnligt fik jeg Bud fra hende. I Begyndelsen lode hendes Breve meget trøsteligt. Alt tegnede vel, Alt bebudede et lykkeligt og hurtigt Udfald af hendes Reise. Men pludseligt heed det, at en uretsfærdig Dom truede hende med et stort Tab, og at hun, for at komme til sin Ret, maatte anraabe Kongens Bistand. Dertil vare nu vi, min Moder og jeg, hjerteglade, thi vi vidste jo, at Kongen ingen Uret taalte. Herpaa skrev hun endnu et Brev, at Kongen havde givet hende et naadigt Svar, hvors til hun ogsaa fortrøstede sig saameget fastere, som han kjendte hende fra den Tid, hun tjente Fru Munk, og altid havde viist hende megen Godhed. Men nu ophørte hun med at skrive, og ihvor mange Breve jeg end sendte hende, kom der dog aldrig Svar. Ei engang min Moder værdigede hun et Ord. Jeg sendte et sikkert Bud ind til Kjøbenhavn, for dog at erfare Aarsagen; men Budet kom tilbage, uden at have kunnet finde hende. Hun havde forladt Byen, det var Alt, hvad han havde kunnet erfare. Saaledes tøvede jeg det meste af et Aar.

Da begav det sig en Dag, at jeg, i et nødvendigt Erinde, maatte til Sor. Idet jeg gaaer forbi Klosterkirken, seer jeg Magister Venusinus gaae ned ad Gaden foran mig. Jeg indhenter ham just som han er ligesfor Brønden, og klapper ham paa

Skulderen; han vender sig hurtigt, farer sammen, idet han seer mig, springer tilvensstre og dverfuser mig: „Er det en Naade at tiltale en Mand paa, hvis Stotvinge J ei er værd at løse? Hvornaar blev det da Mode her i Landet, at unge Bengler, af hvilke J er Een, skulle liste sig bag lærde Magistre paa snigmorderst Viis, naar de have en Brønd paa den ene Haand og en Kirke paa den anden?“

Jeg satte Hænderne i Siden, ligesom han, saae ham stivt i Ninene og svarte: „Eiig J mig først, hvornaar det blev Skik her i Landet, at gamle Trolde, af hvilke J er Een, skulle tilskrive Folk snigmorderste Tanter for et uskyldigt Skulderklapß Skyld?“

„Ei, ei! raabte han: Hvor J fører store Ord i Eders skjæggeløse Mund! J mener vel, J kan sige, hvad J vil, fordi J har en stor Herre til Fader!“

Denne Spot opbragte mig. Jeg soer ind paa ham, greb ham om Livet, løstede ham op, og stødte ham nogle gange mod Jorden. Da stak han bitterlig i at græde, og klynkede: „Det var jo ikke saa ilde meent, Anders! Saa slip mig, slip mig! J klemmer Beiret af mig! Jeg vil jo bede Jer om Fortadelse, Anders! Følg med mig — kom ikke Brønden for nær — naar Barnet er druknet, er det for silde, at kaste den til.“

Jeg havde allerede sluppet ham. Idet vi nu gik gjennem Klosterporten, sagde han meget venligt: „J vilde mig vel noget, Anders?“

„Siden J veed Alleting, min lærde Magister, svarte jeg: saa sig mig nu, hvor i Verden jeg skal træffe den Jomfru, jeg i dette Dieblik tænker paa.“

„Det skal jeg sige Jer! tog han Ordet: J skal en Dag i næstkommende Aprilmaaned, reise til Jbstrup. *) J behøver ~~just~~ ikke at reise den syvende — J kan jo lade det være den sextende. Der vil J finde Den, J søger. Men da der paa denne Reise kan tilstøde Jer adskillige Farligheder, vil jeg give Jer et prøvet Raaben med. Der! vedblev han, idet han tog Daggerten op af Vestelommen: Tag den! J veed ikke, hvor nødigt jeg stiller mig ved den; men jeg forudseer, at den vil være Jer til Nytte. Tag den, og den Første som lægger Haand paa Jer, støde J ned dermed!“

Gysende traadte jeg tilbage. „Behold Ederz Stilet! sagde jeg: Jeg vil ikke stille Jer ved et Raaben, som J uidentviol maa behøve selv, aldenskund J altid bærer det hos Jer. Beløve mig paa at støde et Menneske ned paa denne Reise vil jeg ingenlunde. Gaae nu, hvorhen J skal. Saa gjør jeg.“ Han gik ind i et Huus; jeg saae efter ham, rystede paa Hovedet og tænkte: Hvorledes mon den Mand mener Dig det i sit Hjerte, Anders?

Det drev mig afsted til Jbstrup. Min Moder favnede mig grædende til Afsted. „Ak, der ahner

*) Nu Søgersborg.

mig noget Ondt! sukkede hun: Bid Du vilde blive, men jeg føler det, Du kan ikke! Saa reis med Gud."

Det gjorde jeg. Da jeg naaede Skoven ved Jbstrup, satte jeg mig paa en Træstub, og overrønkte min Skjebne, thi jeg følte forud, at jeg nærsmede mig et afgjørende Dieblif i mit Liv.

J ringe Grastrand stod en Brændebugger i Begreb med at fælde et Træ. Jeg traadte til ham og sagde: „Det gaaer muntert, Gamle! Nu falder den strax."

„Ja, tog han Ordet: og det er dog en af de mægtigste Bøge her i Skoven. Saaledes er det, naar man angriber, hvad man vil fælde, lige i Rodkjævlén. Det er ikke gaaet mig selv stort bedre. Jeg stod ogsaa, for nogle Aar siden, og susste og brusste, som nu denne Bøg igaar; men saa fik jeg et godt Hug i Roden, og siden har jeg været bestandig."

„J Hjertet, mener J?"

„Ja, Herre, thi det er just Roden paa et Menneske. Og naar nu Dren, jeg mener det giftige Had, som ikke kan taale, at see en grøn Green, end sige en stakkels Stymper som jeg var, paa sig en Green, naar nu denne Dren, siger jeg, slaaer saa vældigt til, at den naaer Marven omtrent, havde Træet dog i Grunden meget bedre af, at være gjennembugget. Og derfor har jeg ofte ønsket mig Døden, men hvor ofte jeg end har følt mig fristet til, at lægge Haand paa mig selv, er det dog ligesaa ofte kommen mig fore, som om jeg dog endi

nu var for god til at fuldende, hvad Djævelen havde begyndt. See, derfor gaaer jeg her endnu, og naar man betragter Sagen med rigtige Dine, er det jo ogsaa en stor Urimelighed, at et Træ, om det end kun var et saftløst og skaldet Træ, skulde fælde sig selv."

„Jeg vil vedde, det er en Kjærlighedshistorie fra Ederes Ungdom, som har gjort Jer saa ulykkelig."

„Nei, jeg siger Jer jo, det var *H a d e t*. Hvor vil I hen? Kjærligheden er ingen Dyr; den er et skjønt, frodigt Træ, som staaer rodfæstet i Himmelige, ligesom disse Bøge her i Jorderige, og bærer saamange yndige Frugter, at de fjære Guds Engle see deres Lyst derpaa. Men Hadet er Dyr, der afhugger saamange Grene og overhugger saamange Stammer, som den kan overkomme; thi ellers havde jo Djævelen intet at varme sig ved."

„Men saa udfordrede I vel Hadet?" spurgte jeg. — „Det forstaaer sig, svarte den Gamle, idet han satte sig ned hos mig paa Stammen af et fældet Træ: thi Hadet har jo den Art, at det betragter enhver Kjærlighedshyrtning som en Udfordring. Sagen var denne: Jeg holdt af Skovløberens Datter, og hun havde givet mig sin Tro. Vi vare meget lykkelige, indtil der hos hendes Forældre indlogerede sig en Studiosus fra Kjøbens Havn, som vilde nyde Landlivet en Sommers Tid. Neppe havde han seet min Else, før han forelskede sig i hende, og brugte hundrede Konster for at forføre hende. Men hun var det rene Guld. Da overraster han os en Nat her i Skoven, just som

vi, hun siddende paa mit Skjød, samtale i sød Fors
trolighed. Rasende farer han til, og støder hende
i Brystet med en Dolk, saa hun styrter tilbage
med et Dødsens Suk. Ogsaa jeg tumlede om,
idet jeg vilde holde hende, og nu angreb han mig.
Længe brødes vi med hinanden; omsider lykkedes
det ham, at bore Dolken ogsaa i min Side. Jeg
segnede ned som død; men kun min Else var det.
Studenten var samme Nat forsvunden."

„Venusinus!" raabte jeg uvilkaarligt.

„Hvad nævner I der for et Menneske?" spurgte
Brændehuggeren opmærksom.

„Intet Menneske nævnte jeg; det var, efter
Ederes eget Talebrug, kun en Ox. Men vil I
nu betragte Oxen som et Menneske, ved hvis Hjer-
terod I lægger Ederes Had, har jeg Intet deris-
mod. Ederes Elses Drabsmand hedder jo Venu-
sinus, og i Sor kan I træffe ham, om jeg ikke
feiler."

„Ve — nu — si — nus! gjentog han langsomt,
ligesom for ret at indpræge Navnet i sin Hukoms-
melse: Godt, jeg skal træffe ham. Men hvorledes —

„Spørg mig ikke! afbrød jeg ham: Svar mig
hellere paa et Spørgsmaal, jeg nu vil gjøre Eder.
Kan I sige mig, hvor jeg skal træffe en ung Pige,
som hedder Vibekke Kruse?"

„Vibekke Kruse? Skulde det være — ja, det
maa være hende, nu minde jeg, at have hørt Nav-
net engang tilforn — hende træffer I sikkert oppe
hos Gartnerens — at sige, hvis hun er hjemme, hvis

hun kan være hjemme for Eder, thi hun skal være meget syg"

Det havde jeg saa ofte gjentaget for mig selv, naar jeg i mine Tanker bebreidede hende den lange, uforklarlige Taushed. Hun maa være syg, døds-
syg! Dermed havde jeg undskyldt hende. Og dens-
ne Undskyldning, som jeg neppe vovede at holde
fast mere, saae jeg nu bragt til Virkelighed. Jeg
omfavnede Brændehuggeren inderligt, og forlod ham
hurtigt. Han saae hovedrystende efter mig, og kunde
ikke begribe, hvorledes Efterretningen om den
arme Niges Sygdom kunde gøre mig saa glad.

Let spurgte jeg Bei til Gartnerens Huus. Jeg
saae mig længe om udenfor, men der viste sig ikke
et Menneske. Saa gik jeg da, uden Omstændighes-
der, ind. For mig aabnede sig en Gang, med et
Par Dørre paa begge Sider. Sagte bankede jeg
paa den første den bedste, og traadte ind.

Slagen af Forundring blev jeg staaende inden-
for Døren. Jeg stod i det selvsamme Gemak, Ve-
nusinus havde vist mig i sit Speil. I en Seng
laae en ung, meget bleg Kvinde; jeg stirrede paa
hende, for i hendes Ansigt at gjenfinde Vibekes
Træk, men det var ikke saameget Erkjendelse af ud-
vortes Liighed, som det var indvortes Jølelse,
der drev mig hen til hendes Seng. Og nu, da
jeg stod hende gandske nær, og saae ned paa hende,
nu saae jeg da ogsaa gandske tydeligt, at det var
hende, skjøndt al Farve, alt Liv var vegen af hens-
des Kinder. Jeg satte mig ned og greb hendes
Haand, men til at tale var jeg ikke istand. Bevidst-

heden om den Uret, jeg nu og da havde gjort hende i mine Tanker, greb mig frygteligt i dette Dieblif, da hun laae der for mig, maaløs, nu lukkende, nu oabnende sine dødsmatte Dine. Jeg glemte, ved dette Syn, gandske, hvad jeg, efter Speilbilledets Forsudsigelse, endnu kunde vente, trykte smit hendes Haand og sagde med inderlig Nuf: „Min arme Vibekke!“ Men med den Haand hun havde fri, gjorde hun en tilbagevinkende Bevægelse.

Da gik Sidedøren op; jeg vendte mig — i den stod min Fader, med et lidet Svøbelsebarn paa sine Arme! Jeg troede, han skulde tabt det, saa forundret blev han ved at see mig. Han ilte tilbage, hvorfra han var kommen, skilte sig ved Barneret, kom saa igjen, lukkede Døren efter sig, stillede sig for mig med vredt Ansyn, og spurgte barsk: „Hvor tør Du komme her, Dreng?“

„Jeg var faren op. Den dristige Trods, der var min Character egen, i Forbindelse med den haanlige Tiltale, lod mig glemme, at han var min Fader. Venusinus's Speil, Vibekke, Svøbelsesbarnet — Alt dreiede sig paa eengang rundt i mit Hoved som et Møllehjul. „Hvor tør I spørge mig om det?“ spurgte jeg igjen. Men i samme Nu fik jeg paa Kinden et Slag af hans Haand, at det fortnede for mine Dine, og det var mig, som alle Tænderne løsnedes i min Mund. Vibekke udstødte et Skrig og sank i Usmagt. Men jeg sprang ind paa ham, idet en Strøm af Blod styrtede af min Mund og oversprudlede hans Kollert. „Banvittige Dæbleunge!“ raabte han, idet han brødes med

mig. Men ved en rask Bevægelse foer jeg med Hovedet mellem hans Been, og rev dem fra ham, saa han styrtede bag over. Gulvet rystede og Vinduerne flirrede ved hans Fald. — Men i det samme hellige Dieblif forlod al Besindelse mig.

Da jeg vaagnede af min Bevidstløshed laae jeg i et mørkt Fængsel, lænket paa Haand og Fod. Her laae jeg i otte Dage. En gnaven Slutter bragte mig Vand og Brød. Jeg gjorde ham nu og da et Spørgsmaal, men han svarte mig ikke. Kun een eneste Gang, da han vel har været bedre stemt end ellers, svarte han paa mit Spørgsmaal om Vibeke Kruse's Befindende: „Jb, hvorledes skulde hun vel befinde sig, som har ligget i Barselseng siden syvende April.“ Jeg spurgte atter, men han gik uden at svare. Hvorledes beskriver jeg de urolige Tanker, for hvilke min Sjæl var en Bold i dette Fængsel? Den første Gang jeg laae fangen, havde mit Hjertes Afgud aabenbaret sig for mig; Anna Grubbe havde trøstet mig, hendes Forbøn hos Kongen havde gjort mig fri. Hvad Aabenbarelse havde jeg nu. Med Utaalmodighed ventede jeg paa at blive ført for Retten. Her vilde jeg give mit Hjerte Lust og fortælle mit ulykkelige Livs Krønike. Jeg tvivlede ikke om Rettens Bistand; svigtede den mig, da vilde jeg flye ud af Fængslet og kaste mig for Christian den Sjerdes Fodder; et naadigt Magtsprog af hans Mund kunde vel give mig Livet endnu engang.

„J faaer Besøg idag! sagde Slutteren en Dag til mig: Belov Jer paa, at tage mod en fornem Herre.“

Nogle Timer efter indtraadte i mit Fængsel en liden Mand med en stor Lygte, som han stillede paa en Bænk og aabnede, saaledes, at Lyset skinnede klart omkring i Hullet. Han havde en kort Ryg, blaa ventlige Dine, en krum Næse, en hoi Pande, og var skaldet oven i Hovedet. Han bar en gammel fiddet Læderkollert, og hans Skoe vare sammenhæstede med store Hægter.

Ved at see ham, maatte jeg tænke paa Slutters rens Ord: „Belov Jer paa at tage mod en fornem Herre!“ Denne saae mig ud derefter. „Er J Mølleren Anders fra Gyrstinge?“ spurgte han, idet han stillede sig ligeover for mig. — „Ja! svarte jeg: Og hvem er J?“ — „Jeg er den kongl. Kammers secretair Frederik Gynther, til Tjeneste. Eders Fader har anklaget Jer for Kongen, og da nu Hs. Majestæt mindes, at have benaadet Eder engang tilforn, er Allerhøiøstsamme meget fortørnet. Og dog troer jeg, at kan J beqvemme Jer til, høitides ligt at love, aldrig at reise længer bort fra Eders Mølle, end to Miil i Omkreds, da var det vel muligt, at J endnu engang kunde slippe vel derfra.“ Med Glæde indgik jeg naturligtviis hans Forslag, og gav ham mit Haandslag derpaa. „Men træffes J udenfor den Eder foreskrevne Grændse, føiede han til: erkjender J da, at have Eders Liv forbrudt?“ Ogsaa det indgik jeg. „Vel! sagde han derpaa:

Saa reis nu ind til Kjøbenhavn, og tak Hs Majestæt for den høie Naade, som Eder er vederfaret saa uforstyrt. J burde have takket ham for Eders Liv, da han benaadede Eder førstegang. Elutteren skal strax komme og løse Eders Lænker. J er fri fra denne Stund. Og nu et faderligt Raad med paa Veien: Vær at beherske Eders heftige Sind! J er et voldsomt Menneske, J har ikke Blod, men Lasba, i Eders Arer. Jeg frygter, at J, ved flere Leiligheder, vil tage Jer selv tilrette: men ihvordan det gaaer, saa glæd Jer dog, at J ikke blev Fadersmorder!"

Han trykte en Saare itu i Diet, omfavnede mig, og gik bort. Næste Time var jeg paa Landeveien.

Da jeg kom til Residentsen, fandt jeg Alt i stor Bevægelse. Rigets Raad skulde nemlig samme Dag forsamles i Rosenborg Hauge, for, efter kongelig Befaling, at fælde Dom over Fru Munk, der af sin kongelige Gemal mistænktes for Utroskab. Allerede to Aar tilfor*) var hun falden i Unaade. Nu lagde Majestæten formelig Sag an mod hende og paastrød Eftersmisse. Jeg fulgte Strømmen, og kom saaledes ind i den kongelige Hauge, men Trængslen var saa stor, at jeg maatte kæmpe længe inden jeg fik en taalelig Plads, og ei engang her kunde jeg see Hovedpersonen, Kong Christian den Sjerde — han sad, med Ryggen vendt mod den

*) 1630.

Side, hvor jeg stod. Derimod saae jeg den Ans-
klagede staae for Eranken, deilig endnu af Ansigt,
men saa feed, at hendes Figur neppe var fjendelig.
Hun stod der med nedslagne Dine, dog ikke uden
Frimodighed, omringet af sine Børn. Hendes Mo-
der, en gammel Kone med skarpe, megetbetydende
Træk, hvistede nu og da til hende, ligesom i træ-
stende Tone.

Uf en Samtale, To af mine Naboer forte,
mærkede jeg mig følgende:

„Fjerdømt, at vi ikke kom over paa den anden
Side — der kunde vi seet Kongen. Jeg vilde give
meget til, jeg kunde læse i hans Ansigt idag. Han
maa dog være underligt tilmode, tykkes mig; hun
har dog været ham huld og tro i femten Aar, og
født ham et Barn hvert Aar, saa at sige.“

„Ja! tog den Anden Ordet: Og deilige Børn
tilhobe. Hvem er den Lille med Perlerne i Haaret?“

„Jh, det er Anna Catharina, som er forlovet
med Hofmester Franz Kantow — seer Du ham hist,
den høivorne Mand med det hvide Ansigt, neppe
tredive Aar gammel?“

„Jo, jo, et smukt Par! Dog finder jeg, at
Eleonara Christine og Corfits Ulfeld ere et endnu
smukkere. Han vil jo føre Moderens Sag?“

„Det vil han, og Hannibal Sehested Kongens.
De lave sig alt til at begynde.“

„Men hvem i al Verden er den lille skaldede
Mand i den fidede Læderkollert?“

„Kjender Du ikke Kongens Kammersecretair Frederik Gynther? Han bryder sig kun lidt om Stadsen, men han er Kongens høire Haand og har meget hos ham at sige. Seer Du, nu smaasnakker han med Canzler Friis og med Levin Marskalk — de ryste gandske betænkeligt paa Hovedet og stryge sig med bekymringsfuld Mine om det firs kantede Stjæg.“

„Tys, tys! Nu begynde de. Der fremtræder Sehested — han taler godt for sig.“

„Det er Beskyldningerne han oplæser. Kongen skal selv have affattet dem i nitten Spørgsmaal. Skade, at man ikke kan høre noget deraf; men Afstanden er for stor, og det er tilmed svært, at tale under aaben Himmel. See, see, hvor Fru Munk rifter Farve! Hun segner i Afmagt — nei, nu fatter hun sig igjen, og støtter sig paa Moderens Arm.“

„Jeg er dog bange, hun taber! Nu lægger Sehested jo Kongens Indlæg bort, og begynder at plaidere. Hvor det flyder for ham! Han leder ikke efter Ordene! See, see! Eleonora Christine græder, folder sine Hænder, og kaster et bedende Blik til Ulfeld; men det nytter vel ikke. Troe mig, Sagen er tabt for Fru Munk.“

„Hvad nu? Blander ikke hendes Moder, Ellen Marsvin sig i Sagen? Hun taler høit, hun vender sig herover, det maa være til Kongen, hun taler — ja, nu nævner hun „Kongelige Majestæt!“

„Guds Død! Du har Ret. Kongen farer jo op af sin Stol — — —

„Raadte Du mig ikke selv, Ellen, at jeg skulde tage Vibekke, efterdi Kirsten blev saa feed?“ raabte en vidtklingende Stemme, saa det gjaldede igjen.

„Det var Kongen!“ lod det trindtomkring mig. Jeg saae derhen, og det traf mig som en Lynstraale — det var — det var — min Fader!

(Slutningen i næste Hefte.)

Røverer i Ospedaletto.

Det var sidst paa Sommeren 1820, da jeg, paa min første Reise i Italien, havde forladt Mailand, for over Bergamo og Brescia, langsmed Alpernes sydlige Skraaninger og de euganeiske Bjerger, at gaae til Venedig, hvis vidunderlige Storhed tilloftede mig uimodstaaeligt.

I min Beturings Vogn fandt jeg Selskab. En ung Mand af sygeligt Udseende — som jeg hørte, var det en Maler fra Padua — og en endnu yngre Cornet i pavelig Tjeneste indtogte Forsædet i den bekvemme seksrædige Berline, som tre muntre Muuldyr befordrede temmelig raask. Ved Siden af mig paa Bagsædet havde en qvindelig Skikkelse taget Plads; paa sit Skjød bar hun et Treaarss-Barn,

smukt som en Engel. Selv var hun siensynligt en ved Kummer og Sjælslidelse før Tiden knækket Blomst. Hendes Udvoortes røbede en Alder af 22 til 24 Aar. Edel Stolthed, parret med høi qvindelig Mildhed, syntes at danne hendes Character. En høi Pande, et dunkelt Øie, en blød Nøst, en usigelig Gratie i alle Bevægelser, en indtagende Blufærdighed og en siensynlig Frygtsomhed, der bar Vidne om hendes indvoortes Tilstand, sammensmeltede med de blege Kinder, med Rynkerne i Panden og med den tungtaandende Barm til Billedet af en rørende, under Kummer dybtbøiet Skjønhed. Hun var klædt som en Dame af Stand. Intet udmærkede hende, med mindre man vilde hidregne en liden Medaillon, som nogle Gange stak frem under hendes Halstørklæde, og som hun strax søgte at skjule. Hendes treaarige Teresa — saa kaldte hun det nydelige Barn — syntes at være det sidste dyrebare Baand, der knyttede hende til et Liv, hvis Blomster siensynligt vare visnede for hende.

Uldrig endnu var Billedet af en hjælplos, til Beskyttelse trængende Kvinde traadt saa levende for mine Øine, som i denne rørende Skikkelse. Frygtsom, hartad skjælvende, lænede hun sig tilbage, som om hun var bange, at hun skulde indtage den Plads, der dog tilkom hende; Øie søgte hun at undgaae enhver Berørelse med Noget af de Medreisende. Kun mod mig, som Fremmed, syntes hun at være mindre ængsteligværsom. Cornetten havde spurgt hende, hvorhen hun reiste. „Til Verona!“ svarte hun, men dette Svar var ledsaget af et

Blik, som sagde, hvor gjerne hun ønskede, at tie. Ingen af os vidde da, at tiltale hende mere.

Saaledes tilbagelagdes den første Dagsreise fra Mailand til Bergamo. Hun havde neppe eengang været af Bognen; Ingen saae hende spise eller drikke. Neppe vare vi traadte af i Bergamo, før vi hørte hende bestille Natteleie, og kort efter erfarede vi, at hun var gaaet tilfængs, uden at nyde det Mindste.

Returinen, en ung, munter Toskaner, vidste Intet om den blege Signora. Hun var kommen med ham fra Turin; undervejs havde hun bedet og grædt meget — det var Alt, hvad han kunde fortælle om hende. Det var nok, for at spænde min Nysgjerrighed.

Hele Bergamo var, formedelst Messen, i Oprør og Bevægelse. Staden vrinlede af Fremmede, af Kjøbere og Sælgere; alle Gader og Pladser vare besatte med Boder.

Bed Table d'hôte horte vi meget tale om en Røverbande, som, hidlokket af de mange rige Fremmede, havde indfundet sig mellem Bergamo og Brescia; paa Landeveien mellem begge Byer skulde der allerede, med stor Dristighed og endnu større Lykke, have udført mangfoldige Røveranfald. Alle Politiets Efterstræbelser havde hidtil været frugtesløse. Liig fremmanede Ulander havde Røverne stedse viist sig gandske pludseligt, og ligesaa pludseligt og sporløst vare de forsvundne igjen efter fuldbragt Gjerning, uden at man hidtil havde kunnet efterspore deres egentlige Afslut. De forunderligste Nygter vare i Omlob.

Man fortalte om underjordiske Gange, som, lige siden Romernes Tid, skulde føre fra adskillige Punkter i Egnen til Guarda; Søen og ved dennes Klippes bredder aabne dem ubekjendte Udveie. Men især fortaltes om disse forvovne Eventyrers egentlige Hoveding de allerforunderligste Ting. Efter Nogles Paastand skulde han være en Mohr, eller idetmindste en Zigeuner; efter Andres derimod Søn af en fransk Stormand, og ikke skulde Mod eller Fortvivlelse, men en uimodstaaelig Eidskab for Fare og Kamp, en ubestvingelig Drift til dristige Foretagender og det forvovneste Mod have bragt ham paa denne farlige Bane. Man paastod da ogsaa, at alle hans Staldbrødre ikke vare Andet, end hans Vasaller og Venner; da de Alle vare rige, beholdt de ikke det Mindste af det røvede Gods, men nedsænkede det i Guarda; Søens dunkle Bølger, og det var just Aarsagen, hvorfor man aldrig kunde opdage noget Spor deraf. Det Nygte, at Anføreren var en Mohr, paastode Andre, havde kun sin Grund deri, at han altid bar en sort Maske, som betryggede ham mod al Gjenkjendelse; men egentligen var han et Ideal af mandig Skjønhed, og i Legemskraft uovervindelig. Hundrede andre Fortællinger om hans tidligere Ophold og om hans Livs beklagelsesværdige Skjebner, som, i hvor ung han var, dog havde prøvet ham med de haardeste Erfaringer, gik fra Mund til Mund.

Paa disse Fortællinger hørte jeg ogsaa med den spændte Opmærksomhed, som Sagn af denne Art almindeligviis vække hos forretningsløse Reisende. Men hvad der i dette Dieblif gav dem endnu høiere

Interesse for os, var den Omstændighed, at vi, i Løbet af den følgende Dag, tænkte at reise forbi de Steder, hvor de fleste Røveranfald vare skete. Disse Rovers egentlige Samleplads laae nemlig, som det syntes, i en Afstand af to til tre Mill paa begge Sider af den lille Flække Ospedaletto.

Den Frygt disse Fortællinger vakte hos mine Reisesfæller var Anledning til mangehaande Spørgsmaal, paa hvilke igjen fulgte de allerforskjelligste Svar. Efter Nogle af de Tilstedeværendes Forsikringer var, i dette Dieblif, ikke det Ringeste at befrygte, da Regjeringen havde sørget for, at der overalt, gjennem hele det betegnede Rum, langs Veien var opstillet Vagtposter, mellem hvilke stærke Rytterafdelinger patrullerede. Derved havde de Reisende mere end tilstrækkelig Sikkerhed. Men efter Andres Udsagn var denne Forholdsregel langt fra at opfylde det tilsigtede Niemed. Røverne — saa gif Nyttet — brøde frem af Haverne og Bussene midt imellem Vagtposterne, plyndrede de Reisende, spottede al Modstand, og forsvandt ligesom de vare komne. Nogle paastode endog ogsaa, at Regjeringens Foranstaltninger kun havde forværret de Reisendes Vilkaar i dette farlige Landskab. Røverne havde nu' nemlig ogsaa begyndt at føre rige Reisende ind mellem Bjergene og her at afsprekke dem høie Løsepenge. For at faae disse, havde de betjent sig af hidtil uborte Mishandlinger.

Længe taltes saaledes frem og tilbage om disse Fribyttere og deres Anfører, som man i Almindelighed kaldte il Moro, uden at noget aldeles Bist udbragtes.

Med hvilken Interesse alle disse modsigende Efterretninger hørtes af os, der, inden 24 Timer, skulde gjøre Erfaring af deres Sandhed, behøver jeg ikke at bemærke. Maleren var gandske forlegen og bestyrtet; Farens Nærhed lukkede hans Mund med uvilkaarlig Frygt. Cornetten derimod slog paa sit Raars defæste og udfordrede Faren med mange fjætte Talemaader. Beturinen lod Gaffel og Kniv falde, idet han med spændt Opmærksomhed lyttede til de forskjellige Beretninger. Blandt alle Tilstedeværende var han vistnok Den, der havde største Grund til denne ængstelige Deeltagelse. Allerede tregange tilforn var han falden i Nøverbænder, og fem store Stik og Skudvunder bare Vidne om det Mod, han stedse, gandske uvilkaarligt havde udviklet ved slige Leiligheder. Heltemodigt dæmpede jeg mit Hjertes høiere Slag; dunkle Ahnelser opstege i mit Bryst; Billeder, hvori — jeg veed ikke ret, hvorfor — min lidende Naboeskes Skikkelse uvilkaarligt blandede sig, sysselsatte min Phantasie, og Forestillinger, som dreve Blodet gennem Aarerne i raskere Kredse, glæde forbi min Sjæl.

Natten var urolig. Messes Tummelen under vore Binduer havde idetmindste ligesaamegen Deel deri, som vort Bordselskabs betænkkelige Fortællinger. Mine Rejsesæller fandt, ligesaa lidet som jeg, den forønskede Hvile; Morgenen var os derfor saare velkommen.

Om den lidende Skjønne i Sidsværelset havde sovet bedre end vi, var os ubekjendt. Jeg maatte

tvivle derom, da jeg saa hendes røde Dine vaade af friske Taarer.

Vi toge atter Plads i vor Berline. Vor Wei gik gjennem et smukt Landskab. Til Høire og Venstre frydede vort Blik sig ved de deiligste Haver og Wiins bjerge. Landeveien selv var meget munter og fuld af Færjel. Luften var klar og varm. I nogen Frafstand saa vi de sidste Alpers grønne Skraaninger; blaa Hoibjerge overragede dem, fjernt sammensmeltede med Høialpernes Sneetoppe. Landsbyer og Flekker fulgte, i kort Afstand, paa hinanden — kort den hele Omgivelse adspredte snart de mørke Forestillinger, hvormed de utidige Fortællinger om Røverbanden havde opfyldt vort Bryst. Det syntes umusligt, at her kunde være mindste Grund til Frygt. Ja da vi bag Vaprio traf de første Vagtposter, tyktes det os hartad moersomt, at man, paa sig en Wei, kunde forudsætte Farer af den Art. Dog virkede Skrækken fra igaar endnu saa stærkt paa os, at Ingen vovede at meddele sine Bemærkninger derover. En almindelig, spændt Laushed havde fortrængt vort Reiseselskabs Munterhed. Men Signora syntes ikke at have nogen Ahnelse om alt dette. Hun var gandske sysselsat med sit Barn.

Det var Søndag. Fra de nærliggende Byer løde Klokkerne, der kaldte de Fromme til Kirke. For os udstrakte sig Landeveien, der efterhaands var bleven stillere og eensommere, i en uendelig Linie. Saaledes vare vi efterhaands komne forbi Cavernago, Palazzuolo og Biverde. Allerede havde vi passeret fem til sex af hine Sikkerhedsposter, da vi nærmede os Ospedas

letto, en liden By, der ligger skjult blandt Bimbjerg og Olivenplantager. Dette Punkt havde man nævnt os som et af Beiens farligste Steder. Men Ingen af os tænkte mere derpaa; Overbeviisningen om, at al Fare nu var lykkelig overstanden, begyndte allerede at udtale sig gandske tydeligt i mine Reisefællers Miner. Cornetten begyndte den længe afbrudte Samtale med nogle Udfald mod de feige Nygtesmede; Maleren tilføiede naivt: „Det er dog ikke saa ilde, at der blandt Alt, hvad der fortælles, findes endeel, som ikke er sandt.“ Ved denne Samtale foer Signora nogle gange op, som greben af Skræk; dog sagde hun ikke et Ord.

Imidlertid var det bleven Middag. Vi kunde vel være omtrent en halv Miils Bei fra Ospedaletto's Porte. Denne Flekkes Middagsklokker lode os venligt hilsende imøde; vi vare midt imellem to Bagtoster tilhest, af hvilke den ene havde sin Plads ved selve Porten. Maleren begyndte allerede, i Overbeviisningen om fuldkommen Sikkerhed, at fremtage sine skjulte Skatte: en Pengetut, Uhr, Ringe og deslige; Cornetten gjorde iligemaade Mine til, at affyre sin ladte Pistol i Luften, da der pludseligt, saa Skridt fra os, opsvirvlede en Støvsky paa Landeveien, og to Bønder styrtede os aandeløse imøde med det Udraab: „Ladri, Ladri!“ Derpaa fulgte to, tre, fire Bøsseskud, og inden vi kunde komme os af vor Skræk, saae vi allerede vor Vogn omringet af otte til ti truende Skikkelser, Beturinen kastet ned af Sædet, et af hans Muuldyr ihjelstødt, og tre til fire frygtelige Bøsseløb rettede mod os.

„Smontate!“ *) skreg en frygtelig Stemme ind i Vognen: „E faccia a terra!“ **) bød, fra den anden Side, en liden, undersætsig Skikkelse med lynende Morderøine, mønstrende vort Selskab. Stiltiende la: vede vi os til, at adlyde denne bydende Befaling, mens dens Skikkelserne kastede sig over Gjemmerne i Vognen. Da jeg steg ned paa Vogntrinet, saae jeg vore Angribes res Stilling. Foruden de sex Skikkelser, der omringede vor Vogn, saae jeg, omtrent hundrede Skridt fra os og bag os to Banditer opstilte med lange Vøsser, til Sikkerhed mod Vagtposterne.

Nærmere mellem dem og os, midt paa Veien, fremragede en kæmpemæssig Skikkelse, et Hoved over alle de Dvrige — en Mand, hvis Ansigt gandske overskyggedes af en sort, busket Bakkenbart. Med bydende Anstand, rolig støttet paa sin Vøsse, stod han der, iført en kort spansk Kappe, hvorunder Dolk og Pistoler fremblinkede af et Gulobelte, og syntes at lede og ordne hele Angrebet ved sit Vink. Det var Høvsdingen.

Ved en Røvers Haand var jeg stegen ned. Skjælvende og dødsblege fulgte Cornetten og Maleren efter. Ogsaa Signora reiste sig op. Hendes Blik faldt paa den høie Skikkelse — med et frampagtigt Skrig og det hjertegjennemborende Udraab: „Camillo!“ sank hun livløs tilbage i Vognen.

Hendes Hjerte syntes knust — hun var død! Røverne vilde angribe hende, da treen Hovedsmanden til

*) Stiger ned!

**) Ansigtet paa Jorden!

Boggen. Neppe saae han den Livløse, før han med Kæmpekraft greb hende i sin Arm, fastede Barnet til En af Røverne og med triumpherende Stemme raabte: „Bed Gud! Fanden! Nu bort!“ — Ingen rørte Boggen; som trufne af Trolddom, fore Røverne tilbage, og stirrede efter deres Anfører, som med sin Byrde styrtede til et Gab ved Veien.

I dette Dieblik reiste sig bag og en anden Støvsk. Tre Ryttere brøde frem, straalende i Middagssolens Skin, liig Redningsengle, sendte fra Himlen. Foran galopperede en Yngling paa skummende Ganger. Et Sabelhug, og den Røver, som stod ham i veien, laae blødende paa Jorden. Han foer frem; Røverne gave Gld paa ham, men ustandselig fulgte han sin Bane. Nu havde han indhentet de Flygtende. Uden at tælle Sjenderne, uden at agte deres truende Gldrør, fastede han sig over Røvernes flygtende Trop; disse havde aflyret deres Bøsser, og vare ikke forberedte paa videre Modstand — som Avne for Vinden, flyede de for det uventede Angreb.

„Uhyre! skreg Ynglingen, idet han naaede Hovedingen, hvis Flugt forsinkedes ved den Byrde, han bar: Overgiv Dig!“

„Aldrig!“ svarte Denne, og affyrede sin Pistol — Ynglingen sank af Hesten.

I dette Dieblik naaede hans Følge Kamppladsen. Endnu et Dieblik modstod den kjække Røver, sægtende ved Siden af sit Bytte, det heftige Angreb. Han saae sig om, saae sig allene, forladt af sin Bande. Veien fyldtes med Mennesker; ogsaa Cornetten og vi Andre rykkede frem mod ham. Da erkjendte han sin

Modstands Frygtløshed. Med et dristigt Spring satte han over Grøften, der skilte Landeveien fra Biinbjergene, og forsvandt som et Lyn. Rytterne kunde ikke følge ham, vi havde ingen Baaben.

Ubevægelig laae den blege Signora paa Jorden; Teresa laae grædende over hende. Paa den anden Side af Veien vaklede hendes Redningsmand, dryppende af Blod, mellem min og Malerens Arm; Cornetten var sysselsat med Beturinen, hvis Bevidsthed langt om længe vendte tilbage. Bønder ledte efter Vand til den afmægtige Skjønne, Andre raabte om Hjælp; Nogle slæbte den saarede Røver til den nærmeste Vagtpost, og Andre vilde hjælpe det døde Muuldyr paa Benene igjen.

Jeg var ilet til den afmægtige Signora. Cornetten gned hendes Pande med frisk Vand; hun slog Dinen op.

„Hvor er jeg? spurgte hun vaagnende, idet hendes Dine opløste sig i stille Taarer, hendes Bryst i Sukke: Er han borte?“ spurgte hun igjen, efter en stum Pause. — Ingen svarte. — Nogle Minuter efter spurgte hun igjen: „Hvo frelste mig af hans Hænder?“ Læs pegede jeg paa Ynglingen, der laae nogle Skridt fra hende, blødende, med halvlukte Dine. Hun gjorde en Bevægelse hen mod ham, og saae ham med siensynlig Overraskelse i Ansigtet.

„For alle Helgenes Skyld! raabte hun: Drømmer eller vaager jeg? Vittorio! Du?“ Med disse Ord sank hun maalløs ned paa sin døende Frelser.

Dybtrystede stode vi Alle. Nu vendte Ynglingens Bevidsthed tilbage. „O Himmel, Angelika!“ raabte

han, og aabnede sine Arme, for at omslynge den Elskede.

En lang Pause. — Selve Bønderne taug af Grevs frygt for denne Gruppe. Omfider løstes de matte Arme. Jeg erkjendte Nødvendigheden af, at gjøre en Ende paa den dybe Bevægelse, som lod dette uventede Gjensyn vorde farligt for begge Dele. Saa sagte som muligt løftede vi den blødende Yngling i Bognen. Angelika slyngede sine Arme om ham. Baade Klæder bleve trykte paa Bunden i hans Bryst, for at stille Blodet. Det døde Mouldyr spændtes fra, og langsomt fortsatte vi nu vor Reise til det nærliggende Ospedaletto.

Vi fandt Flekken fuld af Tumult og Uro. Efterretningen om vort Eventyr var ilet foran os, og Rygters travle Tunge havde forstorret vort Nederlag i det uhyre. Vort hele Selskab skulde være myrdet og hele Landeveien bedækket med Liig. I travl Uvirksomhed joge Politibetjente gjennem Gaderne tilhest og tilfods; Patrouiller bleve udsendte for at esterspore de flygtede Røvere.

Vi kunde naturligviis ikke tænke paa, at fortsætte vor Reise. Beturinen laae meget syg. Al vor Omhu deelte sig mellem Vittorio og Angelika.

Med Forbindingen fandtes Ynglingens Saar farligt, dog ikke ligefrem dødeligt. Han blev tagen i Ruur af en dulig Saarlæge; Angelika overtog hans Pleie. Cornetten reiste, faldet af Plichten, videre; Gerardi — det var Malerens Navn — og jeg blev de i Ospedaletto.

Ei behøver jeg at fortælle, hvor levende denne Begivenhed havde vaft min Deeltagelse. Dette Pares Historie, der siensynligt stod i aabenbar og nær Forbindelse med den megetomtalte Koberhovedsmand, indgjød mig den høieste Interesse. Mit Hjerte tog den meest levende Deel i min skjønne Reisefælles Lidelser.

Imidlertid forsømte jeg Intet, som kunde lindre vor fælles Redningsmands Smerten. Naar Angelika ikke kunde mere, vaagede jeg ved hans Seng; jeg bar Omsorg for hende og den lille Teresa. Den skjønne Lidende sagde mig stum Tak med sine Blikke. Jeg frydede mig ved hendes stigende Tillid, og gjorde Regning paa, at hun vilde give mig den Løn, som var Maalet for al min Tragten. Men endnu var Timen ikke kommen.

Angelika's Sjelesmerte syntes mig imidlertid, siden hiin Dag, paa den ene Side mærkeligt formildet, paa den anden derimod forøget. Hendes Bryst trak sig synligt sammen i kramvagtig Smerte, saa ofte hiin Begivenhed omtaltes; men paa den anden Side pleiede hun Unglingen saa omhyggeligt, og naar Lægen yttrede Haab, viste hun sig saa glad, at jeg ikke vidste at sige, om hiint indholdsrige Dieblif havde bragt hende meest Glæde eller meest Sorg.

Min Deeltagelse fulgte hende overalt. Den undgik hende ikke, og dybtbevæget greb hun engang, ved en ringe Opmærksomhed, som jeg viste den Syge, min Haand, idet hun takkede mig.

I mit Svar laae Bønnen om hendes Tillid. Hun kaldte mig sin Ven, og lovede at ville meddele mig sin

og den Syges Historie næste Nat, naar han sov. Jeg takkede hende. Om Aftenen sank Vittorio i en rolig Slummer, som Lægen erklærede for et sikkert Tegnpaa Helbredelse. Sagte trak hun Duhængen til om hans Seng, vinkede mig ind i Sideværelset, og mindede sig selv om sit Lofte.

„Mit uvilkaarlige Udbrud paa hiin Skjebnesvangre Dag, begyndte hun: har allerede sagt Dem, at jeg staaer i nær Berørelse med den Ulykkelige, som vilde min Fordærvelse. Men jeg maa begynde min Historie fra min Barndom, hvis Alt skal vorde Dem klart deri.

I en dunkel og eensom Dal mellem de piemontesiske Bandalper er jeg født! vedblev Angelika: Min Fader eiede et lidet Gods i denne Afkrog, som kun sjelden betraadtes af nogen Fremmed. Jeg nød en stille, fordringsløs Opdragelse; i vort Huus herskede Flid og Orden. De mørke Granstove paa Klippemurene om vor stille Dal vare, i sex Maaneder af Aaret, fulde af Snee og Is, og i de øvrige sex kæmpede de med en afmægtig Vaar og Sommer, som kun sparsomt fremkaldte Blomster og Frugter. Om Vaaren var skumrende Skovbækkes Brusen og om Vinteren styrkende Laviners Bragen den eneste Larm, som afbrød vor Dals Stilhed; sildigt indfandt sig Svalen og Storfen; tidligt pleiede derimod den indbrydende Vinter at afskjære al Underholdning. Saaledes opvoxt jeg som et stille, fromt, med Verden ubekjendt Barn. Mine huuslige Syslers afmaalte Gang forstyrredes næsten aldrig; min Fader var alvorlig, virksom, uden megen Dannelse og ofte fraværende i Forretninger. Min

Moder, en Savoyardinde, elskede mig ømt, holdt mig til fromme, kirkelige Øvelser, dannede mit Hjerte uden Philosophie for Dyden, og lærte mig sit Modersmaal, det Franske. Saaledes var jeg nu bleven en Pige paa tretten Aar, da der indtraf en Begivenhed, som for første Gang skulde oprøre mit stille Sind.

Jeg havde ingen Sødsfende, og kjendte derfor ingen anden Følelse, end Kjærlighed til mine framme Forældre. Da døde pludseligt vor nærmeste Nabo, Oberst d'Ubrigon. Han havde næsten ei havt andet at leve af, end en ringe Pension, og efterlod derfor sin talrige Familie i Nød og Armod. Min Fader havde været hans Ven, han sørgede for Enken, bragte Døttrene i gode Huse og tog den yngste Søn til sig.

Vittorio d'Ubrigon var en smuk blond Dreng paa femten Aar, riig paa herlige Anlæg, from, sædelig, fuld af dristigt Mod, og dog tillige stille og alvorlig. Det blev ham let, at vinde min søsterlige Kjærlighed i høi Grad. Da vi havde været et Aar sammen, tykkedes det mig umuligt, at leve uden ham. Vi tilhørte hinanden, uden at vide det.

Jeg vil ikke underholde Dem med Fortællingen om de udvortes Virkninger af denne uskyldige Tilbøielighed. Vittorio levede kun for mig, jeg kun for ham. Dog havde vi aldrig talt til hinanden om Kjærligheds Følelser; vi havde jo ikke mindste Ahnelse om, at vi nærrede dem.

Saaledes vare næsten tre Aar forløbne, da Vittorio's ældste Broder, Camillo, meldte sit Besøg. Sex Aar ældre, end Vittorio, havde han, allerede før Far

derens Død, forladt Fædrehjemmet. Herpaa havde han faaet sin Uddannelse i Militair: Institutet i Genua. Siden var han traadt i Krigstjeneste. Som sextensaarig Dreng havde han deeltaget i Slagene ved Lodi og Marengo, var bleven saaret, og stod ved Indgangen til en glimrende Løbebane. Hans forvovne Mod havde tidligt vaakt hans Foresattes Opmærksomhed; han var nu, neppe 25 Aar gammel, Adjutant hos en fransk General, smykket med Ur og Ordener. Fredens korte Mellemrum vilde han benytte til at see sit Hjem igjen.

Længe før han kom, havde jeg hørt tale om hans Mod, hans Heltegjerninger, hans mandige Skjønhed og hans krigeriske Anstand; med Nysgjerrighed imødesaae jeg ham derfor. Ofte havde jeg seet hans Billed i Drømme. Af Vittorio's Fortællinger havde jeg sammenstillet mig et Billed af ham, og ofte fyldte det mig med sød Uro. Kort, da hans Ankomst opsattes fra Tid til anden, ventede jeg ham med saadan Utaalmodighed, som om mit Hjerter ikke mere var mit eget.

Camillo kom. At see ham, var nok, for at elske ham. Jeg saa en Helt for mig, paa Grændsefjellet mellem Ynglingen og Manden; min Phantastie var opfyldt med hans ungdommelige Storbedrøft; for første gang i mit Liv hørte jeg en smuk, fremmed Mand's faste Stemme. Mit Bryst slog ham imøde. Men hvi skal jeg skildre Dem de Kampe, hans Komme vakte i min fredelige Barm? Hurtigt, uigjenkaldeligt, uimodsfraaeligt tog han mit Hjerter i Besiddelse. Alt syntes saa naturligt, jeg var hos mig selv saa overbevist om, kun at være født for ham, kun at have ventet paa ham — kort, saa forudbestemt, saa uundgaaeligt forekom

mig Alt, at jeg neppe kan besinde mig, hvorledes det gik til. Noë, Camillo søgte mig; for førstegang hørte jeg Ordet Kjærlighed af en Mand, i hvem jeg saae et Ideal af mandlig Fuldkommenhed. For førstegang følte jeg mig favnet af en Mand, som mit bestukne Hjerter kaldte en Helt, og saa Dage efter tilsvore vi hinanden Troskab.

Dage, Uger og Maaneder henrandt i ubeskrivelig Salighed; jeg saae ikke mere, hvad der foregik omkring mig. Min Moder syntes veltilfreds med mit Valg; min Fader syntes at betragte det med Ligegyldighed; Vittorio var bleven stillere, men neppe bemærkede jeg ham mere. Jeg savnede ham ikke, naar han hele Dage sværmede om i Skoven. Jeg sad imidlertid ved Camillo's Side og lyttede til hans Ord. Hans Fortællinger fastede en aldrig kjendt Gld i mit Bryst; jeg troede, at brænde for Fædrelandet, for Friheden — af, og jeg brændte kun for ham! —

Mellem begge Brødrene syntes just ikke at herske den bedste Forstaaelse; det gjorde mig ondt, skjøndt jeg ikke tænkte stort derover — jeg havde kun Sands for Len. Dengang bemærkede jeg isvrigt neppe nogen Forskjel i deres Character; kun i deres Udvortes, i deres Fortjenester, fandt mit bedaarede Hjerter en himmelviid Forskjel. I min usalige Forblindelse saae jeg ei, hvad Forskjel der er mellem Ondt og Godt, mellem Himmel og Helved, mellem Lys og Mørke.

Vittorio skuede os siensynligt. Kun eengang, førstegang i lang Tid, traf jeg ham paa et eensomt

Sted i Skoven, hvor vi saa tidt havde leget med hinanden i sød Fortrolighed.

„Hvad fattes Dig, Vittorio? tiltalte jeg ham rødmende, idet disse stille Erindringer pludseligt vaagne i min Sjæl, hartad med rystende Magt: Hvad fattes Dig, min Ven? Jeg seer Dig tausere, end før; jeg seer Dig stundom see paa mig med Blikke, hvis Betydning jeg ikke forstaaer; Du synes ængstelig, Du flyer mig endogsaa. Hvorledes skal jeg forklare mig det? Hvorfor flyer Du mig?“

Vittorio taug længe. Jeg rødmede stærkere; for førstegang i mit Liv troede jeg at maatte skjule mit Hjerte.

„Hvorledes? spurgte jeg videre: Er jeg ikke mere Din Søster, Vittorio?“

„Ikke mere! svarte han hovedrystende, med mild, lidende Røst: Ikke mere, siden Du hengav Dig min Broder. Vittorio er Dig Intet mere, Intet, ei engang Din Tillid værdiger Du ham! Camillo er Dig Alt! — O, min Drøm er forbi — min Lykke forloren!“ Med disse Ord forlod han mig langsomt. Jeg vovede ikke, at følge ham.

Fra nu af skuede jeg ogsaa ham, ligesom i stille Bevidsthed om min Brøde. Jeg følte mig ikke vel i hans Nærhed; hans talende, advarende Blikke foruroligede mig. Jeg var uretsfærdig nok til at troe, at han elskede mig, fordi han misundte sin Broder mig.

So Uger vare forgangne, da Camillo, som strax havde faaet mine Forældres Samtykke, høitideligt troslovede sig med mig. Jeg svømmede i et Hav af salige Drømme, og glemte den stakkels Vittorio saa gandske,

at jeg hartad studsede, naar jeg saae ham igjen ved Bordet, eller ved Messen i Kirken. Men han lod sig om mig, uden Rist og No, som en elskende Skyttsaand.

Vi vare trolovede. Der aftaltes, at Camillo skulde blive i Krigstjenesten et Aar endnu, og ders paa, hvis en lang Permission ikke blev ham bevilget, tage sin Afsked, for at tiltræde Besiddelsen af det lille Gods, som hans Fader havde eiet, og som, ved min Faders Bestræbelser, hartad var gjældfrit nu. Da skulde vor ægteskabelige Forbindelse fuldbyrdes. Salige Planer bleve lagte; min ungdommelige Phantasi beruste sig i Forestillinger om grændseløs Fordelykke. O, hvad ere en Dødeligs Planer? En Blindfædts Drømme. —

Tiden nærmede sig, da Camillo, tilbagekaldt af Pligten, skulde forlade os. Vittorio var just fra: værende; allerede før Trolovelsesdagen var han reist til en Slægtning hiinsides Bjergene, og først efter Broderens Afreise vilde han vende tilbage. Camillo og Vittorio havde sagt hinanden et koldt Farvel. Denne Afsked voldte mig den første Ubehagelighed, ikke fordi Vittorio reiste, men fordi jeg, efter hans Bortreise, hørte Camillo tale ilde om ham, og det med Miner, hvori Had og Sjendskab vare umistjendelige. Dette smertede mig, uden at jeg vidste, hvorfor. Mit Hjerter dadlede ham; men jeg taug. Han taug ogsaa, forstemt ved min Tausshed.

Afskedsdagen kom. Camillo syntes gandske Kjærlighed, og jeg troede, ei at kunne overleve Skils:

missens Smærter. Min Fader kaldte ham Søn; han løstrev sig af min Favn, og forsvandt paa sin muntre Hest for mine taarefulde Dine. Mine Forsældre trøstede mig ved Fortællinger om ham; jeg tilskrev ham hver Dag, men saa af mine Breve kom til ham. Svar fik jeg kun sjelden.

Vinteren kom, og med den vendte ogsaa Vittorio tilbage. Jeg havde næsten glemt ham; min Moder fandt ham meget forandret, men jeg ikke. Ungdommens lette Mod syntes vegen fra ham; han var alvorlig, og talte afmaalt; om Broderen talte han sjelden, og aldrig uden Godt. Dette forsonede mig med ham; jeg saa og hørte ham atter gjerne. Han havde søgt en passende Post; Krigstjeneste hos Herskeren i Frankrig og Italien vilde han ikke tage, og hans Fremtid gjorde ham bekymret, al denstund han, som den yngste Broder, var uden Arv.

Hans Moder døde om Vinteren, inderligt begrædt af mig. Længe var han fraværende paa Nabogodset. Saaledes forløb et Aar; hvad der foregik i hans Hjerter, vidste jeg ikke, og brød mig heller ikke om, at udforske det. Tanken om Camillo indtog mit hele Bæsen.

Han kom ikke. Krigens Storm havde ført ham fra Italien til Sydskland; kun sjelden hørte vi fra ham, og da kun Saameget, at det nu var ham umusligt, at forlade Tjenesten. Jeg sørgede og haabede. Tre Aar hengik i Frygt og Haab. Jeg leed meget; kun med Gysen kan jeg tænke tilbage paa denne mørke Tid. Men en mørkere skulde komme.

Vittorio havde forladt Hjemmet; af usikre Eftersretninger erfarede vi kun Saameget, at han havde indskibet sig til Spanien; derpaa taug alle Meddelelser.

Bed sit sidste Besøg havde han, med smertelig Bevæget Røst, bedet mig om en Lof af mit Haar, og da jeg ligegyldig gav ham den, havde han med vaade Dine lagt en af sit eget Haar dertil, og trykt Begge til sit Bryst. Det er denne her."

Med disse Ord tog hun den foromtalte Medaillon frem af sin Barm, og rakte mig den. Jeg saae to i Skikkelse af et Hjerte sammenslyngede Haarlokker deri.

„Efter hans Afreise, vedblev hun: sneg Tiden sig ængsteligt videre. Krigen vedvarede, og Camillo kom ikke; jeg græmmede mig dybt. Langt om længe dukkede Fredens Morgenrøde op af Blodshavet, og gjengav mig mit Haab. Camillo meldte sin nærforestaaende Tilbagekomst. Hvor jublede mit Hjerte ham imøde!"

Han kom. Den lange Kamp havde farvet hans Ansigt kruunt — og forvildet hans Hjerte. Ved første Blik saae jeg den modige Yngling forvandlet til en barst Mand; men saameget inderligere holdt jeg mig til ham. Han derimod syntes ikke synderligt tilfreds med de Forandringer, fem kummerfulde Aar havde frembragt hos mig. Hans for saa brændende Die syntes mig nu at hvile foldt paa min Skikkelse, ja, stundom kom det mig endogsaa fore, som om han maatte kalde mit forrige Billed tilbage i sin Erindring, for at kunne bøie sig fjærs

ligt til mig. Ved Fredsflutningen havde han faaet sin Afsted som Ritmester. Hans Moders Huus indrettedes til at modtage os; Dagen til vor Forbindelse bestemtes. Den kom; trods de lette Skyer paa Vandens, syntes dog min Husbond tilfreds; jeg var blind for dem, jeg var lykkelig.

Et Aar henrandt i stille Lykke. Jeg vænnede mig til min Egtfælles Alvor, ogsaa til hans Kulde. Han var ofte fraværende, men jeg havde jo mine Forældre saa nær. Jeg blev Moder til det Barn, som De kjender. En beruset Phantasies Dromme om ublandet Salighed vare vel ikke blevne opfyldte; ofte fandt jeg min Camillo's Tænkemaas de paafaldende raar; hans Soelse flumrede tidt, hvor min var i Bevægelse, men i det Hele taget var jeg dog tilfreds med min Lod.

Da begav det sig, at en fra Spanien hjemvendende Kriger, paa en hemmelighedsfuld Maade, bragte mig denne Medaillon tilbage fra Vittorio. Mine Bestræbelser for, ved Overbringeren at udforske noget om min Ungdomsven, bleve frugtesløse; Ingen havde kjendt ham; selv havde jeg været hjemme hos mine Forældre, da han havde spurgt efter mig. Camillo horte tale derom; med mistroiske Blikke skuede han mig længe. Omfider forlangte han Medaillonen af mig; jeg rakte ham den. Med et mørkt Smil betragtede han den. „Endnu ikke forbi!“ sagde han halvsagte, og kastede den til mig med et Udtryk, som mindede mig levende om de første Ytringer af hans Broderhad. Derpaa forsvandt han.

Jeg forfærdedes. Det var et ondt Blik, jeg pludseligt fæstede i hans Sjæl. Et Lyn af Sandhed — saa forekom det mig — faldt i en mørk Afsgrund. Et hadefuldt Gemyt oplod sig for mig. Endnu aldrig havde jeg seet ham saa mørk og vild. Jeg vilde tale ham tilrette, men han var borte, og blev borte i tre Dage. Den Tid laae tungt paa mig. Endeligen kom han tilbage; men paa min Retfærdiggjørelse svarte han koldt: „Jeg vidste det jo, at den første Kjærlighed aldrig dør!“

Jeg græd, jeg vilde tale, men barst bød han mig tie. Dette var det første isandhed ulykkelige Dieblik i mit Liv. Fra nu af blev han endnu mere indsluttet, end tilforn. Nu faldt det efterhaanden som Etjæl fra mine Dine; mit Blik trængte ind i hans Junderste. Hans hvilte mistænksomt og fjendtligt paa mig. Jeg erkjendte hans Gemyts folde, til Had fødte og i Had frygtelige Natur, som, kæmpende med en bedre Sjel, omsider brød seirende frem i hans Hjerte. Jeg bar mit Kors i Stilhed. Noget Spændt og Forstokket fremtraadte stedse tydeligere af Camillo's Udfærd imod mig. Han talte haonligt om Menneskene i Almindelighed, om Ægtestanden, om Freden, og beklagede, at have bortbyttet det muntre Krigsliv mod en taabelig Nolighed, som hverken skjænkede ham Udspreddelse eller Tilfredsstillelse. Jeg ahnede, hvad der laae i disse Ytringer, og af, kun alt for snart hørte jeg det af hans egen Mund, at han ikke elskede mig mere, at vor Forbindelse havde været en Overilelse, som kun havde indviklet ham i Evedragt

med sig selv. Nu dulgte han ikke længer, at han var fjed af Livet i disse mørke Dale, og at han bigede efter, atter at færdes i et bevæget Liv. Krigsgerære og Krigersfare vare ham uundværlige, hvis han skulde leve, meente han; i en tvivlsom Kamp's Baabenlarm troede han at kunne gjenfinde sin tabte Tilfredshed. Alle Selskabets ømmere Baand vare ham forhadte. Han bekrigede, hvad der kaldte sig Familie. Stille Kjærlighed blev et Maal for hans aabenbare Spot, og af alle ædlere Følelser syntes kun Renskab at være ham noget værdt endnu, skjøndt ogsaa det i en vild og overspændt Forestilling. Nok, min Ven, jeg erkjendte i ham en Mand, som ikke kunde trives i stille huuslig Fred. Han brændte af Begjerlighed efter at affaste den Tvang, der gjorde ham til en Slave af Selskabet og af en forhadt Forbindelse. Hans Barn blev ham forhadt, som jeg selv.

Hvad mit Hjerte leed derunder, vil De let kunne tænke Dem. Jeg blev den ulykkeligste Hustru, den ulykkeligste Moder. Et heelt Aar kjæmpede Kjærligheden i mit Hjerte endnu mod hans grusomme Haardhed; da vendte jeg mig trostløs fra ham. Jeg søgte Raad hos mine Forældre, men min Fader døde i de samme Dage, og min Moder søgte en Plads i Magdalenastiftelsen i Turin. Saaledes havde jeg da mistet dem Begge, og saae mig viist tilbage til mit eget frydløse Hjem.

I denne Jammer havde mit Hjerte maattet briste, hvis ikke Himlen for Diebliffet havde sendt

mig uventet Trost ved en i sig selv ubetydelig Begivenhed, der vistnok siden efter viste sig at være den fordærligste i mit Liv.

Alt en Tidlang havde Omegnen af Cuneo, saa Miil fra vort Gods, været foruroliget af en Røverbande, der efterhaands, af Mangel paa kraftige Forholdsregler fra Regjeringens Side, voxte saa stærkt i Kraft og Overmod, at den ikke nøiedes med, at plyndre eensomme Rejsende, men overfaldt anseelige Gaarde og hele Meierier. Ofte havde Camillo, som det syntes, med stor Uvillie, fortalt mig om disse Forvovnes Voldsomheder; ved en af disse Uhyrer stiftet Brand havde han endogsaa med Livsfare reddet et toaars Barn af Luerne og givet den trøstløse Moder det igjen. Hyppigere end nogensinde underholdt han mig nu, naar han kom hjem fra sine lange Jagttog, med Fortællinger om disse Rovers Forvovenhed; navnlig talte han meget om deres vidtbergytede Hovedsmand Mazetto, og jeg kunde opmuntre ham, naar jeg kun ret opmærksomt vilde lytte til hans udførlige Meddelelser desangaaende. Det kom mig fore, som han omgikkedes med en eller anden stor Plan til disse Rovers Undergang. Jeg saae ham vorde lysere, mildere mod mig, siden denne Plan syntes at sysselsætte ham, og i lang Tid havde jeg ikke andet at beklage mig over, end hans hyppige Fraværelse.

En Dag, da han havde været længe borte, saae jeg ham komme tilbage med en Fremmed, som blødte af adskillige dybe Saar i Hoved og Bryst. Med usædvanlig Travlhed og Omhyggelighed sørgede han for sin Gæst; mig fortalte han flygtigt, men med paafaldende

Munterhed, hvorlunde han havde havt den Lykke, at redde denne Mand af Banditernes Bold. Jeg sank til hans Bryst. I dette Dieblig forekom han mig atter at være den Gamle — et Diebligs flygtige Lykke kom over mig som et klartskinnende Lyn i en mulmsort Uveirsnat.

Jeg saae Camillo selv letsaaret i Overarmen. Med Henrykkelse forbandt jeg hans Bunde, og erfarede nu af ham, at selve Bandithovedsmanden, hiin frygtelige Mazetto, var sunken blødende til Jorden under hans kraftige Hug. Jeg var atter, som før, stolt af min Mand.

Den Fremmede, en ung, riig Kjøbmand fra Turin, viste sig meget taknemlig. Han fortalte mig selv, hvorledes han, paa en Forretningsreise til Genua, var falden i Røvernes Hænder; han havde værget sig, men var bleven strakt til Jorden, og identviol havde de ført ham ind blandt Bjergene, hvis ikke Camillo pludseligt var kommen ham til Hjælp, ledsaget af en Tjener. Mit Hjerte hoppede af Glæde ved at høre derpaa; jeg folte, at jeg endnu elskede, som før, og selv syntes han, ved denne lykkelige Begivenhed, at have forvundet al sin Harm. Men af, kun fort skulde dette trøstelige Bedynde være.

Den Fremmedes Saar lægtes langsomt; alt i nogle Uger havde han været i vort Huus, og endnu kunde han ikke tænke paa at fortsætte sin lange og besværlige Reise. Lægen og Camillo forenede sig om at bede ham blive, til han var fuldkommen helbredt. Han blev altsaa.

Paa denne Tid fik vi et Besøg af Camillo's yngste Søster Eugenia, som havde faaet sin Opdragelse i et

Kloster i Turin. Hun var nu femten Aar gammel, blomstrende som en nysudsprungne Rose. Hendes døende Moder havde helliget hende Klosterlivet, og hun stod just i Begreb, at tiltræde sit Noviziat. Hendes gandske rene, uskyldige, intet Ondt ahnende Gemyt, blev tiltrukken af vor unge Gjæsts elskværdige Egenkaber, medens hendes jomfruelige Ynde bestak alle hans Sandser; inden vi ret vidste, hvorledes det gik til, elskede de hinanden med grændseløs Lidenskab. Eugenia fulgte Sandselighedens og Forsførelsens loftende Stemme, der talte af den Elskedes Mund — hun faldt, et bedaaret Offer for en usalig Elskov. Blusel og Anger tillode hende ikke, at betro sig til sin moderlige Veninde; hun flyede mig. Neppe vare den utafnemlige Odvardo's Bunder fuldkommen lægte, før han, i en mørk Novembernat, flyede af vort Huus med den stakkels forraadte Pige.

— Camillo's Brede kjendte ingen Grændser. Rasende galopperede han, ledsaget af alle Husets Tjenere, efter Søsterens Kansmand — forgjæves! Intet Spor lønnede hans Bestræbelser. Mørkere, mere menneskesjenske, end nogensinde, kom han tilbage fra sine unyttige Streiftog. Jeg kjendte ham neppe igjen; han gik saa vidt i sin Forblindelse, at han erklærede mig for Medviderste i Forbrydelsen. Hans gamle Mistanke vaagnede paany, langt mere foruroligende, end før. Han paastod, jeg veed ikke paa hvad Grund, at Vittorio selv levede i denne Egn, og at jeg havde hemmelige Sammenkomster med ham — fort, paany bøiede han min Sjæl med enhver Fornærmelse, forbandede sin Forbindelse med Menneskene, med mig, og gik i sin li:

denkfabelige Brede saavidt, at han truede mig og mit Barn med fuldkommen Forstødelse. —

Nu saae jeg ham kun yderst sjelden. Hele Uger, ja Maaneder, sværmede han om i Skovene; kom han da hjem, forjog hans mørke Mismod al Fred. Intet glædede ham mere. Husets Tjenere behandlede han ofte haardt, og ringe Forseelser straffede han ofte grusomt, medens jeg igjen, til andre Tider, saae ham tale saa fortroligt med Enkelte af dem, at jeg maatte undre mig derover.

Kun Een af sine Folk saae jeg ham altid behandle med en Velvillie, der syntes grundet paa sand Ugtelse. Det var en mørk, solbrændt Olding med et lumsk, modbydeligt Ansigt, smaae, funklende Øgsøine, tykt, sort Knebelbart, et vidtgabende Ur i den brede Pande, af Ræmpevæxt, med trodsige, vilde Træk og hemmeligt smilende Venlighed. Kort efter at Eugenia var forsvunden, var han traadt i Camillo's Tjeneste. Han kaldte sig Turio Casale, og jeg hadede ham uforsonligt, uden at vide, hvorfor. Ved første Blik troede jeg, i hans Rainsøine at læse en mig truende Ulykke, og jeg havde Nøie med at dølge de mørke Ahnelser, hvormed hans Nærhed skrækkede mig. Dette Menneske, som Camillo havde antaget til sin Livjæger, fulgte ham paa hans Jagttog. Ofte saae jeg dem staae i mistænkelig fortrolig Samtale, som strax ophørte, saasnart de bleve mig vaer. Derimod saae jeg ham behandle andre Tjenere med uforsonlig Strengthed. Af den mindste Forseelse tog han Anledning til at jage dem bort, og omsider kom det saavidt, at jeg saae mig omgiven af lutter fremmede Ansigter. Hvad der endnu forsøgede min

Uvillie mod den gamle Turio, var, at jeg aabenbart bemærkede, hvorledes han ved alt dette havde første Haand i Spillet. Det var ham, der berettede sin Herre hans Folks Forseelser, og androg paa deres Bortfjernelse; ham var det ogsaa, der foreslog deres Efterfølgere i Tjenesten. Paa denne Maade kom det da snart saavidt, at hans Ord havde mere Bægt i Huset, end mit; hele Lyendet adlød ham som Herre.

Camillo havde ikke ophørt at forske efter den ulykkelige Eugenia. Turio syntes ved de Streiftog, han i denne Henseende foretog, at være hans ledende Genius; han ordnede, som mig syntes, de Retninger, hvori man søgte efter den Forsvundne.

Forlængst havde Camillo ophørt at elske mig; nu ophørte han ogsaa at agte mig. Jeg saae ham næsten ikke mere; de faa Timer, han om Dagen tilbragte hjemme, vare i Almindelighed bestemte til Drickelag, hvori Turio med Flere af Folkene deeltog. Ofte var han grusom nok til at forlange min Nærværelse derved og at forlyste sig ved den raae Spøg, der ikke blot tvang mig til at rødme, men bragte mig til at fortvivle. Om Aftenen gik da den halvberuste og velbevæbnede Trop i Almindelighed paa Jagt, og kom først tilbage høit paa Dagen.

Saaledes hengik mine Dage i sørgelig Censformighed. Ethvert aandigt Baand mellem mig og Camillo var sønderrevet, mine Pligter mod ham bleve mig centnertunge. Forgjæves søgte jeg flere gange at vække hans Medynk; han haanede min Smerte ved frænkende Hentydninger paa mit Ungdomsvennskab for

Vittorio, og bebreidede mig, at Teresa ikke var en Søn.

Lidt efter lidt omskiftedes Camillo's stive Kulde til et underligt, lunefuldt Bæsen. Saa tilbagestrækkende og mørk han ellers var, ligesaa overgIVEN og lystig saae jeg ham igjen til andre Tider. Men hvad der krænkede mig meest hos ham, var et overdrevent Skin af Omhed, som han pludseligt paatog sig imod mig. Ligesaa lunefuld var hans Adfærd ved hans øvrige Omgivelse, og ikke sjelden mishandlede han med egen Haand sine Yndlinger, med hvilke han for et Dieblif havde staaet paa den fortroligste Fod. Hvorfor det skete, kunde jeg aldrig erfare.

Imidlertid hørte man endnu stedse tale om de Misgjerninger, Nazetto's Nøverbande vedblev at øve i Omegnen; ja, Banditterne syntes at være blevne endnu talrigere og dumdriftigere, end før. Rygtet gik, at siden den gamle Hovedsmand var bleven saaret, anførte en ny, yngre Høvding, som var fjendelig paa en fort Maske, de Forbovne til de skrækkeligste Voldsgjerninger. I Kæmpestyrke saavel som i Dødsforagt skulde Ingen være ham overlegen; men en graas skjægget Gubbe, Bandens Ulykses, vidste stedse, ved sit Raad og sin Snedighed, at afvende de Farer, hvori Anføreren's Driftighed tidnok styrtede den. Fattige og Reifende pleiede Banden at skaane; kun over rige Velslytlinge, Undertrykkere, egenmægtige Embedsmænd og berøgtede Klerke svang han sin Sabel. Disse Fortællinger hørte jeg ikke uden Befymring. De sidste Overfald vare, hartad i vort umiddelbare Nabolag, skete paa et Kloster, hvis Abbed var langt ude beslægtet med

Camillo; jeg begyndte derfor at frygte, Naden kunde ogsaa komme til os. Camillo's hyppige Fraværelse med alle Folkene kunde ikke andet, end forsøge min Frygt. Den første Gang han derfor igjen stillede sig venlig imod mig, bad jeg ham ret inderligt, han vilde dog ikke som hidtil give mig til Priis for Faren.

Høit loe han ad denne Bøn, spottede min Frygt, og forsikrede, at den var uden Grund. Derhos kastede han et hemmeligt Blik til Turio, om hvis Mund hiint forhadte Smil atter spillede.

Om Aftenen, da den til Opbrud sædvanlige Time slog, traadte dette forhadte Menneske imod mig, som jeg gik over en snever Gang, og lovede, at beskytte mig, hvis hans Herres Forsikringer ikke beroligede mig. Inden jeg kunde svare ham, havde han grebet min Haand, og svor, at han tilbød mig, at han kun aandede for mig, kun for min Skyld opholdt sig her.

Ikke kan jeg beskrive den Forfærdelse, som gjennembrævede mig ved disse Ord. Maaløs og ubevægelig stod jeg der, uden at vide, hvad der foregik omkring mig. Imidlertid havde Camillo bestegit sin Hest. Med overgiven Lystighed raabte han, spottende min Angst: „Farvel, min Skat!“ og galopperede bort. Turio fulgte ham, idet han tilkastede mig et Blik, fuldt af modbydelig Omhed.

Bevidstløs gik jeg op paa mit Værelse, og sank grædende paa mine Knæe. O Himmel, var det kommen saavidt med mig? Forstødt, forhaanet, foragtet af min Ægtefælle, stillet blot for Banditernes Overfald, for en forhadt Tjeners dumdriftige Lidenstrib,

uden Ven, uden Raad, allene med min Jammer! Fortvivlelse greb mit Hjerte, og neppe fandt jeg i en brændende, taarefuld Bøn saamegen Fatning og Kraft, som der behøvedes, for at udholde denne Elendighed længere.

Camillo vendte dennegang tilbage tidligere, end sædvanligt; det var ikke Nat endnu. Med sit Jagtgevær havde han saaret sig haardt i Haanden, og Armen bar han i Bind. Bøssen var ved Uforsigtighed gaaen løs; Kuglen havde streift Turio's Been, knust en Jægers Knæskal, en Tredie var saaret i Brystet, en Fjerde fattedes gandske, uden at jeg kunde erfare, hvad der var bleven af ham. Saaledes havde jeg pludseligt fire Syge eller Saarede i Huset, og nok at gjøre med at salve og forbinde. Min Egtfælle var stum; jeg bad ham være forsigtigere paa disse farlige Jagttog, men han vedblev at tie. Hans Saar vare ikke ubetydelige; adskillige Dage maatte han holde Sengen. Men trods hans Smerter saae jeg dog stundom, naar han var allene, hvorledes han beed Læberne frampagtigt sammen og skjar Tænder som en Rasende. En Saarlæge vilde han ikke see; neppe taalte han, at jeg forbandt ham. Kort, denne Ulykke havde forbitret ham, istedetfor at lære ham Forsigtighed. Turio saae jeg ikke; Jægeren laae dødeligsyg.

I de tre Uger, der medgik, inden Camillo blev helbredt, hørte jeg slet intet tale om Røverne, og al min Frygt forsvandt, da jeg af vor Jorpagters Kone hørte, at Banditerne for kort siden, ved et Angreb paa Slottet Rivoli, havde lidt et stort Nederlag — deres Anførere vare saarede, Nogle af Banden vare

fangne, og Nesten var saaledes adspredt, at man længe Intet havde hørt om dem. Disse Efterretninger beroligede mig.

Langt om længe var Camillo helbredt, ogsaa Turio indfandt sig nu. Jeg bemærkede, hvorledes de fordybede sig i lange, hemmelige Samtaler. Turio fik, som det lod, et Hvers, der fjernede ham fra Slottet adskillige Dage. Det var Nat, da han vendte tilbage; endeel nye Jægere, Lakajer, Staldknegte bleve antagne. De indfandt sig ikke paa eensgang, men enkeltviis. Efterhaands fyldtes Huset med nye og ubekjendte Ansigter. En hemmelighedsfuld Gaaen og Kommen, uudforskellige Forberedelser og Foranstaltninger vakte vel min Opmærksomhed; dog vovede jeg ikke at spørge om deres Betydning. Jeg saae neppe Camillo mere; kun eengang hørte jeg ham sige, det var paa Tiden, at foretage noget Betydeligt. Jeg hentydede dette paa en stor Bjørnejagt, hvorom der længe havde været talt i vor Dal, eller paa den adspredte Noverbandes fuldkomne Udryddelse, som jeg ansaae for Camillo's Yndlingsidee. Dermed stemte da ogsaa de Baaben, jeg hyppigt saae, og de nye Tjeneres frigeriske Udseende.

At vi ikke stode paa nogen venstabelig Fod med vore Naboer, behøver jeg vel ikke at bemærke. Camillo havde forlængst bortskræmmet alle Besøg og afbrudt al Omgang. Ingen kom til os mere.

Imidlertid syntes Forberedelserne til det store Jagttog fuldendte. Den stormende Larm i Huset ophørte; jeg bemærkede kun, at Folkene sammenkald-

tes i en halvunderjordisk Sal, for, som jeg troede, at modtage deres Herres Befalinger.

Aftenen før den til Opbrud bestemte Dag sad jeg, som sædvanligt, i mit eensomme Gemak, da jeg pludseligt hørte en heftig Larm under mig i Camillo's Værelser. Jeg forskede efter Aarsagen. Giuseppe, En af hans Livtjenere, var bortflygtet med hans Chatol, alle hans rede Penge, hans Juveler og en Deel af hans Papiere. Dagen tilforn havde Camillo behandlet ham haardt; han havde truet ham, og kaldt den frække Knøs en Cujon, som ikke kunde taale, at lugte Krudt. Denne Fornærmelse betragtedes som den eneste rimelige Anledning til Giuseppe's Forræderie. Den Bestyrtelse, Camillo og Turio røbede ved denne Opdagelse, var ubeskrivelig. Snart var hele Huset i Bevægelse; Nogle satte efter den Flygtede; Andre flokkedes i den underjordiske Sal. Langt om længe sagtnedes Larmen.

Nu staaer jeg ved min Tilværelses Katastrophe. Hidtil har mit Liv været brødefrit; men nu staaer jeg paa mit Livs Vendepunct. Den første og eneste Handling af tvivlsomt Indhold ligger for mig, og jeg er i Begreb at gjøre Dem bekjendt med et Skridt, som jeg vil overlade til Deres egen Følelse, at retfærdiggjøre.

Efter at det igjen var bleven stille i Huset, lyttede jeg, om Intet var at høre, som kunde forkynde mig Camillo's forventede Opbrud. Jeg hørte Intet — Alt var stumt og stille. Men pludseligt hørte jeg Fodtrin udenfor min Dør. Jeg aabnede den, og

Turio stod for mig. Neppes kunde jeg beherske min Skræk.

„J maa fly, skønne Angelika! sagde det frygtelige Menneske: Giuscoppes har forraadt os. Alt er mit Bærf — jeg elsker Eder — og dette var det eneste Middel, som kunde hjælpe mig til Eders Besiddelse. Eders Gemal har opgivet Eder. Hans Hoved, saavel som mit, er Bøddeløven hjemfalden — derfor maa J fly, fly med mig, thi Ingen kan redde Jer, uden jeg!“

Bevidstløs segnede jeg til Jorden. Disse faa, frygtelige Ord løste mig pludseligt den hele, gruelige Hemmelighed. Græselige Ahnelser opstege i min Sjel — jeg var en berygtet Røvers Hustru! — Hvorlænge min Afmagt varede, veed jeg ikke; da jeg vaagnede deraf, stod Turio endnu ved min Side.

„Sat Jer, smukke Kone! sagde den Skræffelige: Nu er her ingen Tid til Afmagter og Grimasser; Tiden er kostbar, Sbirrerne fra Cuneo ere os paa Spor. Følg mig, Alt er rede til vor Flugt. Men troer J ikke mine Ord, og vil J først med egne Dine see Eders Mand i hans Præsidentværdighed som vor Bandes Hovedsmand, saa følg mig til den underjordiske Sal!“

Bevidstløs, som i Drømme, lod jeg mig af den forhadte Redningsmand lede ned til Salen. Gjennem et lidet ubemærkt Gittervindue kunde jeg see derind. Men hvad jeg saae, er jeg ikke istand til at skildre, ligesaalidet hvad jeg følte derved. Alædt som Bandit, med Beltet fuldt af blinkende Dolke og Pistoler, med Sabel ved Hosten og en sort Boyma:

ffe i Haanden, sad Camillo midt i Mordernes Kredss. Med halvsagte Ord bød han et fortvivlet Angreb paa Slottet Rivoli. Ikke Pattedglutten, ikke den værgeløse Kvinde skulde skaanes. Slotsherren, en høi Embedsmand, skulde falde for hans egen Haand; hans Familie fordeelttes blandt de øvrige Mordere. Hans Rigdomme skulde tjene til, at udvide Bandens Birkfreds. Kort, den blodigste Hævn svores Marchese Agle for den Rjækhed, hvormed han havde afslaget Røverne førstegang. Camillo løftede Vægeret, og drak paa hans Død — jublende istemte Skarren den græsselige Toast. Da greb Fortvivlelsen mig med Banvids Kløer.

Jeg styrtede bort. Med uhyrt Kraft fastede jeg den gamle Røver, der, brændende af Lidenskab, vilde holde mig tilbage med Magt, til Jorden, og ilte over ham ind i det Kammer, hvor mit Barn sov. Jeg rev det op og flyede ud i den mørke Nat, ad Skoven til.

Snart vare mine Kræfter udtømte. Det var en mørk, kold, stormende Oktobernat; tæt og skjærende slog Regnen mod mit Barns Kind og Bryst — selv trodsede jeg den, skjøndt jeg kun var halvt paaflædt. Ved Indgangen til Skoven sank jeg, mat til Døden, ned i det vaade Græs. Febergysen greb mig — jeg tænkte at døe, og jeg ønskede det. En ubeskrivelig Modbydelighed for Livet følte jeg i mit Jnderste; skjælvende listede jeg mig dybere ind i Skoven. Mit Barn klynkede jammerligt; jeg selv følte mine Kræfter svinde; men jeg vovede ikke, at tage min Tilflugt til mit Fædrenehjem.

Det kunde vel være Midnat, da jeg, i Nærheden deraf, bankede paa hos fattige Folk. Man lukkede op, og jeg fandt Nattely i Hytten.

Da jeg om Morgenens vaagnede efter en lang Søvn, følte jeg mine Legemskræfter gjenoplivede; men hvorledes skulde jeg kunne male Dem min Sjæls Tilstand? Alle den forgangne Nats Rædsler, der nu forekom mig som Drømmesyner, vare Jntet i Sammenligning med den Elendighedsfølelse, som greb mig, da jeg nu erkjendte den frygtelige Virkelighed. Jntet ligner det sorte Afgrundsdyb, hvori mit Diefaldt. Mit Hoved havde ikke Rum for den Tanke, at jeg nu virkelig var hiin blodige Røverhøvdings Hustru, og jeg stod paany paa Ufsindigheds Grændse.

Jeg forlod Hytten, for atter at liste mig ind i Skovens Lyfning. Kun svagt og ubestemt foresvævede mig derhos den Hensigt, at nærme mig Turin, hvor min Moder opholdt sig. Men hvilken lang og møisom Vandring!

Lidt efter lidt fortyndedes Skoven. Pludseligt treen jeg ud paa en fri Bjergpynt, og Turin laae for mig. Her erfarede jeg, hvilken trøstende Magt Naturens Skjønhed har over en nedbøiet Sjæl. Jeg kunde ikke betragte Alpernes rosenrøde Jistaffer, Monte-Rosa's Sneekuppel, Jomfruens Pallads, St. Gotthards Top, uden at svinge mig over Skyerne med dem. Men det skjønne Landskab for mine Fødder, med sin brogede Afvevling af Enge, Wiinbjerge, Skove, Byer, Floder, Søer, Hytter, Palladser og Fredens Boliger, lærte mig at tilbede det Væsens rige Mistundhed, som alt dette er underdanigt. Hele

Dagen tilbragte jeg paa denne fortryllende Høi; Nat-
ten tilbragte jeg hos Portneren i et nærliggende Klo-
ster. Mit Sind var bleven roligere; uden Fortviv-
lelse kunde jeg tænke tilbage paa Fortiden. Efter-
haands kunde jeg forestille mig, hvorledes det var til-
gaaet, at Camillo kunde synke saa dybt. Hans Ge-
myt var vorden vildt i en lang og uretfærdig Krig;
derfor hadede han Freden ligesaa bittert, som Andre
Krigen. I denne Lidenskab for Kamp kunde min
Kjærlighed ikke tilfredsstille ham mere. Han reddede
Odoardo af Nøveren Mazetto's Hænder. Hø-
vedsmanden selv blev haardt saaret af ham. Ved
Odoardo's Utafnemlighed blev hans Brud med Men-
neskeheden fuldstændigt. Han fortsatte sit Bekjend-
skab med hine Forvovne; han lod sig understøtte af
dem i at forfølge Odoardo og Eugenia. Fra deres
Ben steg han snart til deres Overhoved; Alle, selv
Mazetto, bøiede sig under hans overlegne Aand,
hans uovervindelige Tapperhed. Mazetto traadte,
som Turio Casale, i hans Tjeneste. Hvad der fra
nu af skete, var kun en Følge af denne Indgang. Ca-
millo styrtede fra Forbrydelse til Forbrydelse, til han
sank i den Afgrund, for hvis Dybde vi Begge gysede.

Jeg naaede Turin, og fandt min Moder paa Døds-
leiet; hvormeget jeg end skjulte for hende af min Elendig-
hed, ahnede hun den dog. Det knuste hende. Hun
døde i mine Arme.

Vel arvede jeg nu Godset efter hende, men jeg vo-
vede ikke at tage det i Besiddelse, ei engang, da jeg fra
sikker Haand erfarede, at Camillo med hele Banden
havde forladt Egnen og at Regjeringen havde lagt Be-

slag paa hans Eiendom. Den Frygt, at vorde kjendt og forfulgt som Roverens Hustru, fordrev mig omsider ogsaa fra Turin. Jeg besluttede, at reise til Verona, hvor en Søster af min Moder boede. I Mailand blev min Teresa dødsfyg; tre Maaneder forløb, inden jeg kunde fortsætte min Reise. Mit Gods var bortforpagtet, og jeg hævede Afgiften deraf. Reisens Fortsættelse lærte mig at kjende Dem. De har været Vidne til det skrækkeligste Gjensyn, og kan selv domme, om jeg fortjener, at staae ved Enden af mine Prøvelser." — Hun taug.

Vittorio vaagnede. Den lange Sovn havde styrket ham mægtigt; da Saarlægen kom, indestod han for hans Liv. Inden tre Ugers Forløb kunde han forlade Sengen. Hvilken Glæde for den taknemmelige, stille-elskende Angelika! —

I hans Nærhed begyndte hun at glemme sine Lidelser, men ikke det Baand, der endnu stedse knyttede hende til hendes Freds Morder.

Bel hundrede Gange maatte han fortælle hende sit Livs Historie. Fra Nizza havde han indskibet sig til Barcellona, for her, under den fjæffe Mina, at kæmpe mod Spaniens Arvesjende. Her erfarede han af reisende Landsmænd, at Angelika virkelig havde raft hans Broder sin Haand. Fuld af sørgelige Ahnelser forlod han Spanien efter Fredens Slutning. Hendes Billed levede og herskede endnu stedse i hans Hjerte; men Medaillonens Besiddelse tykkedes ham uretfærdig. Han vandrede hjem, i den Hensigt, ukjendt at nærme sig Broderens Gods, give hende Klenodiet tilbage, og derpaa fly hende for stedse. I en hjemvendende Krigers Dragt naaede

han Slottet; Angelika var fraværende; i denne Omstændighed saae han et advarende Bink herovenfra. Han gav en Tjener Medaillonen med det Budskab, at den kom fra den døende Vittorio, og flyede strax derpaa sit Fædrenehjem. I Mailand ansattes han som Officer ved Land:Gensd'armeriet og fik siden Underkommandoen i Omegnen af Brescia. Her fik han det Hverv, at holde Landeveien fra Bergamo ryddelig. Han tog Post ved Ospedaletto, hvor vi lærte at kjende ham som Angelika's Frelser.

Alf Camillo var hvert Spor forsvunden. Man hørte og saae ingen Nøvere mere. Hele Provindsen var pludseligt bleven rolig.

To Aar efter saae jeg Angelika igjen som Vittorio's Hustru. Det var oplyst, at Camillo var falden som Mariner for Algier. Døden forsoner Alt.

Ogsaa Eugenia har jeg lært at kjende som Odoardo's lykkelige Viv.

Wilh. v. Lüdemann.

D a n s e = S y g e n.

Svo der har et meget pirreligt Nervesystem, sporer ofte den Attraa, at eftergjøre, hvad han sees en Anden gjøre, saasnart det er farligt eller frygteligt for Denne. Deraf kom det, at der engang, blandt Qvinderne i Lyon, reiste sig en rasende Lyst til at drukne sig. Deraf kommer det, at svagelige Personer lettelig eftergjøre epileptiske Anfald, som de see Andre have, og derfra hidrørte sikkert ogsaa den Dandse: Sygdom, der i Aaret 1373 herskede i Tydskland, Holland og andensteds. Personer af alle Stænder, men især siddende Haandværksfolk, bleve grebne deraf *). Skomagere, Skrædere og Bønder bortkastede deres Arbeide, deres Plouge, samlede paa visse Steder, begyndte at dandse, og fortsatte dette saalænge til de opgave Landen, naar man ikke holdt dem derfra med Magt. Etundom gif deres Kaseri saavidt, at de ombragte sig selv, naar man ikke agtede nøie paa dem. Nogle knuste deres Hoveder mod Klipper; Andre styrtede sig dandsende i Rhinen og i andre Floder. Denne Sygdom meddeelte sig ogsaa dem, som saae til, og Menneskenes Overtro gif dengang saavidt, at man ansaae alt dette for et Bærk af Djævelen.

I Italien findes endnu en anden Dandse: Sygdom, især i Tarent i Apulien findes den; man tilskrev den for Tarantlernes Bid, og kaldte den derfor Tarantismus. Men nøiagtigere Undersøgelser have

*) Man eftersee Schenk's Observat. med. I, 136.

lært, at Tarantlernes Bid vel har heftige Betændelser til Følge, som stundom ere dødelige, men at det dog ikke bevirker nogen Dandsesygge. Den svenske Læge Kähler *) erklærer denne for et Slags Miltsyge, siger, at den er almindeligst i Tarent, og beskriver den saaledes: Man veed Intet af denne Sygdom at sige, før man seer, at et Menneske vorder stillere, end tilforn. Han spekulerer meget, er altid urolig, mister Appetiten, vorder mat og kraftløs, og det er, som om der hang Bly ved alle hans Lemmer. Tillige begynder han at føle en stærk Trykken om Hjertet; Uroligheden tager til, den stiger indtil Bæængstelse; den Syge mister sin sunde Farve, og vorder gualladen i Ansigtet. Omhider vorder han gandske melankolsk, bange for Alt hvad han seer og hører, hans Tænder løsnes, hans Puls slaaer langsomt og stærkt.

I denne Tilstand forbliver den Syge ofte to til tre Aar, ja vel længere, hvis ikke et eller andet Tilfælde aabenbarer denne Sygdom forinden. Imidlertid raser han aldrig, begaaer heller intet Taabeligt, som Miltsyge ellers pleie; men en Sygdom sporer han dog altid, og paa en vis Aarstid, meest i Junius, føler han en stærkere og hyppigere Trykken om Hjertet og under Brystet. Nu falder den store Hob meget let paa den Tanke, at han er bidt af en Tarantel, hvilken Sygdom maa hæves ved Musik. Man lader derfor Spillemande komme, som paa Violin eller Cithar, begynde en særegen, dertil brus

*) See det svenske Videnskabs-Akademies Afhandlinger, 20B.

gelig Melodi. Den Syge begynder Takten med et stærkt og ynkeligt Skrig, vorder rød i Ansigtet, og giver sig til at dandse. Jo ældre og sværere Sygdommen er, desto længere dandser han, ofte to Timer i Råd. Det er ham umuligt, at holde op, før Anfaldet er forbi, og man troer, at han maatte døe, hvis Musikken ophørte tidligere. Saalænge han dandser, bemærker man ikke, at han befinder sig i Naseri. Han seer kun forvirret ud, udstøder nu og da et Skrig, ryster over hele Legemet, og seer ud som et Menneske, der lider de frygteligste Qvaler. Stundom kan det ogsaa under Dandsen hænde, at han føler sig saa ængstet, saa trykket om Hjertet, at han ikke kan bevæge sit Legeme. Da griber han, med begge Hænder, fat ved et Bord eller en Stol, holder sig fast, og træder Takten ligesaa hurtigt, som om han dandsede. Ved Dandsens Slutning falder han i en stærk Sved. Saa giver man ham et Glas Vand, eller vandblandet Biin, og lader ham ligge gandske stille. Tre Middage efter hinanden maa den Syge vedblive at dandse; han kan ikke lade det være, saasnart han hører Musikken. Men ere først de tre Dage forbi, da har han ikke mindste Følelse deraf, men holder sig rolig, og er hele Naret tilende fuldkommen karst. Men naar Dandsetiden vender tilbage, indstiller Sygdommen sig iligemaade, og man maa tage sin Tilflugt til det samme Lægemedel. Folk af Stand søge at skjule denne Sygdom, naar den anfalder Noget i deres Huus. Derfor ere disse Musikanter ligesom svorne Læger, der ikke røbe deres Patienter. Hos Mange vedvarer denne Dand-

sesyge i tyve Aar og derover. Nærmer den sig sin Ende, da pleier der, paa et eller andet Ledemod, at vise sig en Hævelse, som man trækker Hul paa og læger. Denne Sygdom angriber meest Fruentimmer, og blandt tusind Dandsende findes ofte ikke een eneste Mandsperson. Mange Mennesker vide ei engang, at de have denne Sygdom, men saasnart de høre den sædvanlige Musik, maae de strax begynde at dandse. Alle Syge af denne Art dandse størstedels paa en Tid, nemlig sidst i Junius og hele Julius igjennem. Sygdommen synes at være et Slags Wanvid, der indfinder sig med den hedeste Aarstid.

Det sorte og det graae Skjæg.

Keiser Rudolph besad, foruden mange fortræffelige Egenstaber, en riig Portion Humor, og havde mange vittige Indfald. Sandt han dem hos Andre, behagede de ham ogsaa saare vel.

Engang kom to Gesandter fra en tydsk Rigsstad til hans Hof, for, i et vigtigt Anliggende, at bede om hastig Bistand. Det første, som faldt den muntre Rudolph i Sinene, da de traadte ind, var dette, at den Ene havde et graat Hoved og et sort Skjæg, den Anden derimod et sort Hoved og et graat Skjæg. Keiseren, som fandt deres Begjering billig, og alt i sit Hjerte havde lovet dem Hjælp, vilde

dog ogsaa sætte deres Snarraadighed og Bid paa Prøve. Han gav dem derfor det Svar, at de uforsøvet skulde vorde hjulpsne, naar de kunde angive en tilfredsstillende Grund til deres Hoveds og Skjægs Forskjellighed. De studsede. Da de imidlertid kjendte Keiserens Lune, vilde de dog gjerne svare hant tilpas. De anbefalte sig derfor nogle Dieblikke, og da den forventningsfulde Rudolph igjen lod dem falde, sagde Graaskjæggen: „Allernaadigste Keiser! Alt mit Skjæg er graat og mit Hoved sort, det kommer deraf, at jeg altid har stræbt af yderste Formue, at underholde Munden paa bedste Maade, og derfor er jeg bleven graa om Munden, før paa Hovedet.“

Den Anden med det graae Hoved og det sorte Skjæg gav følgende Forklaring: „Haaret paa mit Hoved har jeg bragt af Moders Liv; Skjægget derimod har jeg først anskaffet mig tyve Aar sildigere. Det er altsaa intet Under, om mit Hoved er graat, men mit Skjæg sort, aldenstund det første er tyve Aar ældre.“

Keiseren var tilfreds med disse Svar, og tilsagde dem hurtig Hjælp. Gesandterne vare ogsaa tilfredse, thi de vidste, at hvad Rudolph havde lovet, det var saa godt som skeet.

Sultan Mahmud og hans Livvagt.

Da jeg, for nogle Aar siden, opholdt mig i Constantino-
pel, saae jeg Janitskarerne og Sultanens Livvagt mønstres.
Pladsen, hvorpaa det skete, var en smuk Dal, omgiven af
mildtskraanende Bjerge. De turbansmykkede Hoveder va-
re sammentrængte i en tæt, ubevægelig Masse, og saae ud,
som om de Troendes Forsamling allerede var kaldt tildoms
for Prophetens Ansigt, saa rolig var deres Stilling. Mod
Middag kom Sultanen paa en smuk arabisk Stridshest, led-
saget af en Skare prægtigt klædte Officerer, Badschi, Ka-
pidfchi Badschi, Gildinger, 2c. Hvor smukke end mange
af disse Mænd vare, var dog Sultanen smukkest af dem
Alle; neppe havde man kunnet finde Noget, som man hav-
de kunnet sætte ved Siden af ham i personlige Fortrin.
Hans Ansigt har en Blanding af græske og tyrkiske Træk.
Der ligger megen Sjel deri, megen Estertanke og Bestemt-
hed. Hans Haar var ikke synligt under hans prægtige
Turban's Folder, men hans Skjæg var ravnsort. Naar
jeg undtager Turbanen, der foran var prydet med et kost-
bart Demants: Spænde, var ingen Deel af hans Klæde-
dragt prægtig; Mange i hans Følge vare klædte langt ri-
gere end ham. Han fæstede ei, som Sultaner pleie, sit
Blik med bydende Værdighed paa Andre, men saae snart
tilhøre, snart tilvenstre, alt eftersom en eller anden Gjen-
stand tiltrak sig hans Opmærksomhed. Bort Selskab bestod
af adskillige Europæere, Engælændere tilhobe, og da Sul-
tanens Blik engang faldt paa os, læste vi deri et gandske
eget Udtryk af Foragt og tyrkisk Stolthed, som dog ingen-
lunde var sammensmeltet med Had eller Ondskab. Havde
han forudseet det ulykkelige Nederlag, disse Franker siden
have tilsvøiet ham ved Navarino, vilde hans Blik uidentvi-
l have et skrækkeligere Udtryk. Han reed med megen An-
stand i langsom Skridtgang. Hans begunstigede Livvagt,
der omsluttede ham gandske nær, saasnart han havde taget

sin Plads i Dalen, var den berømte hvide Livvagt, som bærer dette Navn, fordi den, fra Fødder til Fod, er klædt i Hvidt. Denne bestod af særdeles smukke Folk, der Alle vare meget høie og ranke, men ikke just kraftigt byggede. De vore Beenklæder, Tunikaen, Overkjolen, Turbanen og Sandalerne, Alt var sneehvidt, og gav disse pragtfulde Krigere, da de sluttede sig om deres Herre, en paafaldende og dybtgribende Anseelse. Det var en klar, meget lummer Dag, og deres glimrende Baaen, som blinkede i Solen, stak stærkt af mod deres Dragts blændende Hvidhed. Man syntes at have valgt Enhver af dem for hans Skjønheds Skyld. Sultan Mahmud, tilhest midt iblandt disse Mænd, var en paafaldende Gjenstand. Den høie Sold, de saae, og de synderlige Gunstbeviisninger de ofte nyde af deres Herre, indgyder dem en levende Hengivenhed for ham. Hverken have de eller den røde Livvagt taget mindste Deel i de sidste Oprørs-scener; de have tvertimod hjulpen til, at tilintetgjøre deres gjenstridige Baaenbrødre. Det var mærkværdigt for os, paa denne Plads at see Saamange af hine Mænd, de stolte Janitskarer, som kort efter bleve Døden viede. Af de mange Tusinde, vi saae i Dalen, ere vel kun Faa undkomne. Ihvor grusomme og vilkaarlige end de Forholdsregler vare, man greb imod dem, kan det dog ei nægtes, at deres Maal var fuldt. Disse tøileløse Krigeres Historie vilde frembyde et ligesaa mørkt, vildt og blodigt Malerie, som de romerske Prætorianers, med hvilke de have saamegen Liighed. Skulde de i Paradisets Urtegaard, hvorhen man har sendt dem for Tiden, møde de mange Sultaner, de have dethroniseret og myrdet, de mange Bezirer, hvis Hoveder man kastede for deres Fødder, saasnart de forlangte dem, og ihukomme de hist de utalrige Oprør og Myrderier, de have foranlediget i det tyrkiske Rige — da frygter jeg, at de evige Lunde med de rislende Bække og de yndige Houris, ville ophøre at være dem en Skueplads for Elskov og yppig Nydelse.

Ikke langt fra den hvide Livvagt stod en Skare, der ikke faldt mindre i Dinene, men dog var klædt med mindre Pragt — det var den røde Livvagt. Dens hele Dragt var rød. De nøde ikke saamegen Naade som Hine. Blandt begge Skarer saae man ikke een eneste gammel Krieger.

Musiken lød; gjennem Dalen fløi et vildt Skrig — Baabenøvelserne begyndte. Alle vare gode Ryttere. Omsider steg Sultanen af, og gik ind i et Sommerhuus, der var bygget for denne Høitidelighed. Her lagde han sig paa en prægtig Divan, omgiven af to til tre Favoriter, og besaa i Nag, gjennem den aabne Dør, de opstillede Krigere. Her var han sikker mod Soelstraalerne, der faldt brændende paa alle Andre i Dalen. Heden var meget trykkende for os; men Østerlænderne syntes ikke at lide noget deraf. Den hele Mønstring var kun en Børneleeg.

Storherren anseer sin Livvagt for en uovervindelig Skare, men de utallige Janitskarer, han siden har ladet hense, var Kjernen af det tyrkiske Krigsfolk. Oprørsk og ustyrlige vare de vistnok, men deres Tilintetgjørelse er dog et uerstatteligt Tab for det tyrkiske Rige. Ofte har jeg dvælet ved Betragtningen af deres Skikkelser, deres indtil Skuldrene blottede Arme, deres nøgne Bryst, deres frygtløse, vilde Blik. Alle vare de erfarne Krigere, der vilde have fægtet paa Kamppladsen til deres sidste Aandedræt. Men de ere tilintetgjorte, og længe vil det vare, inden Sultanen kan danne en Krigerskare, som vil erstatte dette Tab. Havde hine Mænd kunnet underkaste sig Krigstugten og antage den europæiske Krigskunst, da vilde Følgerne have været frygtelige. Aldrig, selv ikke dengang de vilde Saracener brøde frem af Afrika's Indre, har Europa seet en saa frygtelig Krigerskare som Janitskarernes, hvis Tal steg til 100,000, vilde været i Kampen.

Genimod Klokken 2 var Mønstringen tilende. Janitskarerne marscherede bort, ikke stiltiende, men larmende og Hadrende, ligere en Sværm af Beduiner, end disciplinere

de Krigere. Mange af dem fastede i Forbigaaende Skjældsord til os ; men de Fleste lode sig dog nøie med, at see paa os med stolt Alvorlighed. De Ulykkelige ! Kort efter blev de deres Hoveder opdyngede for deres Beherskers Fødder, eller fastede i Bosphorus.

Wilson.

Prinds Niels, Aarhus Skytspatron.

En Legende.

Da Kong Knud den Sjette reiste fra Nørrejylland til Sønder, og alt var kommen til Haderslev, hvor han agtede at overnatte, begav det sig, at der for ham fremstillede sig en Spaamand, som sagde sig at besidde megen Indsigt i Astrologien. Blandt Andet, som han fortalte Kongen, paastod han ogsaa, at han af Stjernernes Constellation kunde berette Kongen Udskilligt, og dette især: at der i den forrestaaende Nat skulde undfanges en Dreng, der i sin Tid vilde vorde saare navnkundig, ja det som mere var, yndet baade af Gud og Mennesker. Saasnart Kongen det hørte, yttrede han strax, hvor inderligt han ønskede, selv at vorde Fader til dette Barn. Han befalte derfor, at en adelig Mø skulde være ved Haanden, for at dele Seng med ham samme Nat. Som sagt, saa skeete. Frøkenen undfangede strax, og fødte, i Tidens Fylde, en Dreng, som blev kaldet Niels, men hans Fødsel kostede Moderen Livet. Prindsen modtoges strax af Kongens Søster, og opdroges af hende, til han blev saa stor, at han kunde komme

til Hoffet, hvor han dernæst blev dannet og oplært til Baabens Brug.

Medens nu Prinds Niels opholdt sig ved Hoffet, bragte han leilighedsviis i Erfaring, at hans Liv var blevet hans Moders Død. Strax gjorde dette et saa levende Indtryk paa ham, at han fra samme Dieblif forsagede sin forrige Tænke; og Levemaade saa aldeles, at man aldrig saae ham lee mere. Han flyede alle Lystigheder og Adspredelser, som dagligen afverlede ved Hoffet, søgte Eensomhed, fastede tidt, og om Fredagen, som var den Dag, hans Moder fødte ham, nød han Intet, uden Vand og Brød. Paa sit blotte Legeme bar han en Haarsæk, som Munkene pleie. Naar han troede sig ubemærket, fastede han sig paa Knæ og bad saalænge, at han ofte segnede afmægtig om paa Gulvet. Omsider lededes han ved det urolige Hoffiv, som formeente ham, at leve saa andægtigt som han ønskede. Han forlod derfor Hoffet for stedse, og reiste til Aarhus, for her at henleve Resten af sit Liv.

I Aarhus lod han bygge et Kloster med Kirke til, helliget St. Nicolaus. Han indrømmede den strenge Franciskanerorden baade Kloster og Kapel, holdt selv Noviciat der, men havde dog en liden Hoffstat for sig allene. Af Klostermunkene valgte han sig En, ved Navn Hugo, til Hoffkapellan, og Denne var hans daglige Selskabsven indtil hans Død, Aar 1180.

Kort før sin Død havde han en Aabenbarelse, der fortæles saaledes: Hofpræsten, der altid laae i samme Gemak som Prindsen, saae, Natten før Denne døde, en Hob unge Klerke træde ind i Sovestammeret, Alle iførte deres Festsdragt og omgivne med Purpurkaaber. I Hænderne holdt de Borkjerter, der pludseligt oplyste hele Gemakket saa stærkt, at Hugo vaagnede derved. Bestyrtet foer han op af sit Leie, faldt paa Knæ for Prindsen, som laae i sin Seng, og spurgte, hvad dog alt det han saae, havde at betyde, og hvo de vare, der saaledes gjæstede ham om Natten. Da svarte Prindsen: „Det var min Herres, Jesu Christi Sen-

debud, som forkyndte mig, at jeg skal komme til ham næste Midnat."

Dagen efter lod han sine Benner i Byen og alle Munkene i Klostret kalde for sig, gav dem de bedste Formaning og Advarsler, tog Afsked fra dem Alle, og lod derpaa de Fattige give rigelig Almisse. Omsider yttrede han, at ville begraves ved Trækirken nær Havet — det var St. Olufs Kirke. Denne var allerede, med pavelig Bevilling, ophøiet til Kathedralkirke, indtil, som det lød i den pavelige Bulle, Steenkirken, der skulde helliges St. Clemens, engang i Tiden blev opført.

Dengang var der i Narhuus en Bisp ved Navn Spend. Da nu Begraveisdagen nærmede sig, vilde Denne ingens lunde tillade, at den kongelige Prinds maatte begraves paa St. Olufs Kirkegaard. Han paastod derimod, at han burde jordes i St. Nicolai Klosterkirke, som han selv havde ladet bygge. Men et Jertegn paa selve Begraveisdagen, en nedfaldende Stjerne paa østre Side af St. Olufs Kirke, paa samme Sted af Kirkegaarden, som Prindsen selv, i levende Live havde udseet til sin Grav, blev anseet som en gjentagen Bekræftelse paa hans Befaling, at begraves der. Bispnen maatte altsaa give efter for Adelens og Folkets Paastand.

Prinds Niels jordedes altsaa paa St. Olufs Kirkegaard, og ved hans Grav opreistes et Kors af Træ. Da dette Kors i Tiden blev ormstucken og var faldefærdig, hørte en Biskop ved St. Olufs Kirke disse Ord tregange gjentages: „Gjør et nyt Trækors af Egetræ i Skeiby Skov, og sæt det ved den Jordhøi, hvor hellig Niels er begravet!" Dette skete strax. Stammen til Korset var saa svær, at fem Par Oxne neppe formaade at slabe det til Narhuus.

De Jertegn, denne Helgen gjorde efter sin Død, skaffede ham Navn af Narhuus Skytsepatron. Fortegnelsen derover indtager hos Langebek 106 Foliosider. Af følgende To vil Læseren kunne slutte sig til Resten:

Ikke langt fra Prindsens Grav stod et stort Æbletræ, hvis skønne modne Frugter loffede en Tyv til at stige op og

plukke Æbler ved Nattetid. Aldrig saasnart var han oppe i Træet, før han, til sin store Forundring, fornam, at han hverken kunde røre Haand eller Fod, men var som fastbunden til Træet. Da angrede og afbad han sit Feiltrin, hvorpaa han lidt efter lidt kom til sine Lemmers forrige Brug, saa at han kunde liste sig ned af Træet.

Bed Prinds Niels' s Grav var hensat et Skrin, som stod aabent Dag og Nat, for at modtage alle de Gaver og Offre, man bragte Helgenen til Erkjendtlighed for hans Mirakelfurer. En Døvstum, der endog havde valfartet til St. Jacobs Grav i Compostella, var kommen uhjulpen tilbage, men paa St. Olufs Kirkegaard havde han fundet Hjelp. Af dette Skrin, som indeholdt store Skatte, vilde en Tyv engang snappe et Par store, af Sølv kunstigt udarbejdede Dine, som en Blind, der ved hellig Niels var hjulpen til sit Syn, havde lagt deri. Tyven var kommen til Aarhus fra Horsens af; han passede sit Snit, rapsede Dinene og begav sig i fuldt Løb, paa Tilbageveien. Hele Natten løb han op og ned, frem og tilbage, og var færdig at rende Beiret af sig. Ved Daggry stødte han paa en Præst, der gik ind paa Kirkegaarden, og af ham erfarede han, at han endnu befandt sig tæt ved St. Olufs Kirke i Aarhus. Strax skiftede han sit Tyverie; og gav Sølvvinene tilbage. Præsten formanede ham, gav ham Afsløsning, og nu kunde han herligt finde Vei hjem til Horsens igjen.

At de Gaver, som nedlagdes ved hellig Niels' s Grav, ikke vare ringe, er klart af en pavelig Confirmation, hvorved de to Trediedele deraf lægges til St. Clemens' s Kirkes Bygning. Kong Waldemar den Anden laante undertiden mange Penge af sin Frænde, hellig Niels i Aarhus, men altid glemte han at betale dem igjen.

Da nu Prindsens Hellighed var saa navnkundig, søgte Kong Knud den Sjette det pavelige Hof om at faae ham kanoniseret. Men først i Aaret 1260 blev han høitideligt proclameret som Helgen af Pave Alexander den Fjerde

St. Hans Aften hos Ny-Grækerne.

St. Hans: Aften samles de unge, ugifte Personer af begge Kjønn, og man giver et Pant, som, smykket med Blomster, lægges i et Kar med Vand, hvori Pantene blive liggende 24 Timer. Næste Aften kommer man da sammen igjen; en lille Pige trækker Lodderne; de Andre synge imidlertid, og i munter Spøg tager Sangen Hensyn til Den, hvis Lod kommer ud. Derpaa tændes store Blus i Gaardene eller paa aaben Mark, hvorpaa der danses til den lyse Dag.

De Liberale og de Servile.

Sandheden ligger overalt i Midten. De Liberale skrive 1928, de Servile 1728. Hine regjere en Himmelmel fuld af Engle, disse en Sti fuld af Faar. De Første seile i Luftskibe og spænde Orne for til Directionen; de Sidste have spændt fire Snegle for, og fire dito bag deres Bogne. De Liberale skyde efter Maanen med Dampkanoner; de Servile lede med Briller efter Muldvarpe i Jorden.

Th. Sell.

Kjærmindens Fødsel.

Hvorlunde den himmelblaa venlige Glemmigei fra Begyndelsen af fik sit Navn — er bekjendt; men paa hvad Maade den spirede frem af Jordens moderlige Skjød, da Skaberens kastede Blomsternes yndefuldt colorerede Teppe over vor Klode, det vil jeg hermed fortælle, idet jeg i min Fremstilling følger et gammelt Sagn fra Fabelverdenen, hvori, som vitterligt er, Blomster og Dyr besjæledes af Følelser, og hvor de tolkede disse i artikulerede Toner:

En Rose havde tilfældigviis faaet Plads ved Siden af en guldfarvet Lilie, og begge løftede deres dustende Kroner mod Solens straalende Gld. Dag for Dag, eftersom de udfoldede deres Farvers yndige Pragtflor, syntes de og at besjæles af en ukjendt inderlig Længsel; og naar Duggens Diamanter krystalliserede Blomsternes Krone, istemte Rosen en liflig underfuld Sang, hvori den omsider, da Følelsens ulmende Gnist var bleven til Lidenskabs Flamme, tilkjendegav Lilien sin Elskov. Men denne lukkede sine Hjer-teblade, imedens dens Elfers bedende Trylletoner paa Zephyrernes Binge svævede over til samme. Da blegnede Rosens Purpurfinder. Men ogsaa Liliens Glands skulde falme; thi Solens brændende Straaler udtørrede dens nærende Bædsker. Nu vædede Rosen den døende Veninde med Duggens lægende Perledraaber, som den i Aftenens Skumring, mens Lilien blundede i Nattens styrkende Favntag, samlede med Omhu og Kjærlighed, og see — atter glødede Liliens Kind i Gjenvaagnelsens levende Farvespil og taknemmelig slyngede den sine Qviste om Elskerens Stamme og et inderligt Favntag beseglede Hjerternes Pagt. Da nu Rosen bøiede sig ned, at kysse den Elskedes gløden-de Mund, segnede en Taare fra dens Bæger, gennem Liliens Hjerter, ned i Jordens oplivende Skjød. Denne Taare blev Spiren til de Elskendes Kjærlighedsfoster; thi en himmelblaa Glemmigei tittede frem af Jorden og slyn-

gede snart sine spæde Grene som Vedbenderanker omkring de formælede Hjerter, mens Barnets venlige Dje indtil sildigste Alder mindede dem om, aldrig at svigte Elskov og Tro.

Julin — Fabricius.

God save the King.

En af Ulykken forfulgt Familiefader, som havde en offentlig Kasse under sin Forvaltning, forglemte sig engang, drevet af en piinlig Nød, saa gandske, at han angreb de ham betroede Penge. Lovens kolde Bogstav dømte ham til Døden, og han skulde halshugges. Da Justitsministeren forelagde Landsherren Dødsdommen til Underskrift, forespurgte den menneskekjærlige Monark sig paa det nøieste om alle nærmere Omstændigheder. Den ligesaa humane Minister aflagde et meget fordeelagtigt Bidnesbyrd om den ulykkelige Statstjeners ellers saa retskafne Bandedel, og sluttede med de Ord: „I alt Fald tør jeg vel sige, at han har havt Hjertet paa det rette Sted, men Hovedet ikke!“

„Hvad? Han har ikke Hovedet paa det rette Sted? raabte Monarken: Og dog skal jeg underskrive Dommen, hvorefter han skal miste det? Hvo som ikke har det paa det rette Sted, han har intet, og hvor Intet er, har Kongen sin Ret forloret! Send Manden i sex Maaneders Fæstningsarrest, og giv ham derefter Tillæg, at han ikke skal komme i saadan Fristelse tiere.“

Georg Harrys.

Mine beskedne Ønsker.

(Efter Castelli.)

Øste jeg af en Dæmon besættes,
 At jeg Niim maa male paa Blad;
 Lykkes det halveis kun, overvættes
 Er jeg af Hjertet tilfreds og glad.
 Ikke mit Maal den høieste Klang er,
 Vinger af Bøx let kan smelte hen:
 Sæt mig ved Siden af Baggesen —
 Det er Alt jo, hvad jeg forlanger.

Mangen Guds Misfærdighed reent forglemmer,
 Jorderigs Mammon har han for kjær,
 Regner sig selv iblandt Fattiglemmer,
 Om han end er en Millionair.
 Egegnldig mig Pengenes Klang er,
 Dagen og Veien vel sagtens jeg faaer:
 Titusind Daler vist hvert Aar —
 Det er Alt jo, hvad jeg forlanger.

Mangen vil giste sig, men en værdig
 Halvdeel vil aldrig falde ham ind;
 Aldrig han vorder med Valget færdig,
 Skjøndt han sig stirrer paa Pigerne blind.
 Sildigt Valg bringer sildig Anger;
 Til at vælge jeg ikke er seen:
 En Mø, som er ung, riig, smuk og reen —
 Det er Alt jo, hvad jeg forlanger.

Aldrig mig hugede pragtfulde Fester,
 Hvor man forglemmer, hvad Livet er værdt,

Dg hvor en Skare af snyltende Gæster
 Krumme sig dybt for en taabelig Bert.
 Naar kun mit nøisomme Taffel pranger
 Med en Snees Netter og med en god
 Hær af Glaster med Drueblod —
 Det er Alt jo, hvad jeg forlanger.

Kun en Tøsse sig vægger mod Døden,
 Derfor min Rolle heel uforsagt,
 Nydende Glæden og trodsende Nøden,
 Spiller jeg ud til den sidste Akt.
 Gladelig ubi min Død jeg ganger,
 Under mig Skjebnen kun hvide Haar
 Dg af Alder et hundred Aar —
 Det er Alt jo, hvad jeg forlanger.

Himlens Paradiis.

Et Land jeg veed. — Det ligger ei paa Jorden;
 Det har ei Ost ei Vest, ei Syd, ei Norden,
 Dg intet Skib kan seile til dets Kyst.
 Men der — kun der har salig Glæde hjemme;
 Dg der, kun der vi alle Sorger glemme, —
 Kun der behøver Hjertet aldrig Trøst.

Du kan det ikke ved Magneten finde;
 Ved Guld og Staal Du kan det ikke vinde;
 Men Hjertet peger, som en tro Magnet.
 Naar from Begeistring Aandens Vinge hæver,
 Naar Hjertet af en hellig Glæde bæver,
 Det blier som gjennem Morgentaage seet.

Men ønsker Du ved denne Kyst at lande,
 Ved Troens Noer paa Fromheds Skib Du stande,
 Dit Haab, Din Tillid da ei flaaer Dig seil.
 Om end Seiladsen langsomt fremad skrider,
 Du paa en sikker Kjøel til Maalet glider,
 Til sidst Du Havnen naaer for fulde Seil.

Er Maalet naaet, Dig Fredens Engel favner,
 Du finder Alt, hvad her Din Længsel savner,
 Du virker, stræber, seirer uden Strid;
 Du bader Dig i Salighedens Strømme;
 Du drikker Fryd, men kan ei Bægret tømme;
 Du føler, lever uden Rum og Tid.

Hvor Rummet er, d er maa Du Grændser skrive,
 Hvor Tiden er, kan Du ei stedse blive;
 Men dette Land har intet Firmament.

Det grændseløst sig over Tanken strækker,
 Har ingen Sol, som dysser og som vækker,
 Ei Livet slukkes, naar det der er tændt.

Dets store Skjønhed Sjælen kun kan skimte,
 Naar Himlens Straaler ned til Vandet glimte,
 Men Ingen, Ingen det formaaer at see.
 Bag Tankens skjeldneste og bedste Funke,
 Det hyllet ind i hellig Dæmring prunker,
 Som Stjernerne bag Melkeveiens Sne.

Men Mange stræbte dette Land at nævne:
 Hver Læbe har det navnet efter Evne;
 Hver døber Tanken paa sin egen Viis.
 Kald det Guds Himmel, kald Du det Guds Rige —
 Et Glædens Eden er det uden Lige:
 Kun Himlen eier nu et Paradiis!

Sophus Zahle.

Ved Kongens Ankomst til Aarhus.

den 5^{te} Junii 1828.

Foraarsvinden sagte luster, Droslen fløiter nu og da,
 Lilien i Haven duster hos den røde Primula,
 Løvet suser alt om Barken, Sivet kneiser i sin Na,
 Rigt og herligt bugner Marken med sit skønne Smykke paa.
 Bølgen sig mod Bølgen dukker med sin lysgrønne Green,
 Havet Kongebaaden vugger sagtelig mod Breddens Steen.
 Gjennem Folkets muntre Rader skrider Drotten huldrig frem:
 Hil Dig, iegode Fader, hil Dig i Dit eget Hjem!
 For Dit Liv vor Bøn sig svinger op mod Himlen liig en Ørn,
 Og i Bønnen Hjertet klinger, thi Du er blandt Dine Børn.
 Hørdefløite, Horn og Psalter hilse Dig med fesslig Klang,
 Thi Du reiste Dig et Alter i hvert Bryst i Cimbrevang,
 Og det Offer, her Dig bringes, er det Bedste, som jeg veed,
 Ei ved Vælde frem det tvinges, thi dets Navn er Kjærlighed.
 Vaarens Pragt og Vaarens Glæde først sin rette Adel fik,
 Da vi saae Dig blandt os træde, Kjærligheden i Dit Blik.
 Ei Du finder guldne Sale her ved Havets aabne Bugt,
 Al, men Bakker dog og Dale, hvor Dit Navn gjenlyder smukt,
 Og gjenlyde vil saalænge, fromme Fader for Dit Dan,
 Som fra Hjertets Harpestrengte Kjærligheden klinge kan.
 Ikke see vi Dig med Kronen, ei med Purpurkaaben paa,
 Al, men Sjælen er jo Thronen, som Du altid hersker paa!
 Mildhed lyser af Dit Die, Sceptret i Din Haand er let,
 Dybt vi os for Kongen bøie, men vi elske Mennesket,
 Thi endstjøndt med Enevælde Du behersker Danmarks Land,
 Lader dog Du Naaden gjælde allevegne, hvor Du kan;
 Derfor Eli's Haand skal skrive sanddru paa Din Bautasteen:
 „Han beherskede ilive Folket med en Dliegreen!“

A. S. Elmquist.

Ved Kongens Afreise fra Aarhus
den 15^{de} Junii 1828.

Alt, er Tiden alt henrunden, og er Glæden alt forbi?
 Er det alt da Afskedsstunden, som vort Hjerte bæver i?
 Længe have vi Ham savnet — Salighed, nu er Han der!
 Nejpe have vi Ham savnet, før Han atter borte er,
 Nejpe stillede den Higen, som beherskede vor Land,
 Nejpe kysede vi Fligen af vor Faders Klædebon,
 Før vi see Ham os forlade, liig et himmelsk Meteor,
 Der har faaret sig sit Stæde over denne mørke Jord.
 Heel sørgmodigt bruser Skoven, som af et beængstet Bryst,
 Og mod Stranden skulper Boven, som med sagte Klagerøst.
 Høit i Harpen skal nu tale Smerten, som vort Bryst fornam,
 Da vi med et triste vale ud paa Veien fulgte Ham.
 Alt, saa trøstelig var Hans Mildhed og saa huldt Hans Tale løb,
 Derfor er her nu en Stilhed, som om Egnen var uddød.
 Følg Ham, Trostkab, paa Din Vinge, over Bakke, Belt og Bang,
 Milde Lustning, du Ham bringe vort Farvel endnu engang!
 Ofte vexle Skjebnens Blikke, Lykken vandrer til og fra,
 Men den gode Fredrik ikke glemme kan Sit Cimbria,
 Hvor mod Ham sig alle Hjerter, som mod deres Sol, har vendt,
 Glødende, liig Trostkabs Kjerter, som Hans Kjærlighed har tændt.
 Frelse er i Alt, hvad saarer Kjærligt Bryst paa Livets Ø,
 Falder derfor mildt, I Taarer, som en Dug paa Haabets Frøe!
 Thi naar Vaaren smiler atter og igjen til Mark og By,
 Jydefolket vist omfatter Danmarks Edelsteen paany,
 Og paany et Hil skal tone fra den glædebrufne Flok
 For den Mand, som Danmarks Krone bærer paa Sin høide Lok!

A. S. Elmquist.

Herlufsholms Skole i sin Fødsel.

Den første Nat havde Herluf Trolle sovet paa sit nye Herresæde, det yndige Skovkloster, og styrket af Sønnen stod han nu i Klostervinduet og aandede den friske Morgenluft. Den skjønnede Natur hilste ham ved hans Ankomst med sin hele Foraarsvenlighed. Foran ham hævede den smukke Skov, Raadmandshaugen, sine lysgrønne Bøgekroner, blandt hvilke hist og her en dunklere Egetop, ligesom for at byde Alvor i Munsterheden, tittede frem. Naarerne sprang mellem Buskene og standsede ved deres sædvanlige Drifksted, den deilige Suusaa. I den tætteste Underkov ved Vandet fløitede Rattergalen; intet Blad rørte sig; hele Naturen syntes at lytte. Herluf, den ædle, fromme Herluf, hvis Hjerte var aabent for alt Stort og Skjønt, stod henrykt over den fortryllende Morgenscene. Hans Blik hævede sig, og hans Hjerte bad sin Morgenbøn. „Evide Forsyn! saaledes lod det i hans Barm: Du virker uafsladeligt; stadigen udvikle sig Dine store Planer; stedse lader Du nye Foraarsdage oprinde, for at udfælde nye Høstvelsignelser. O, maatte dog Mennesket heraf lade sig kalde til velgjørende Virksomhed! O, maatte dog ogsaa Mennesket arbejde for en velsignet Høst!“ — I det samme lagde den hulde Birgitte, som just var traadt ind i Bærelset, sin Haand paa sin Husbonds Skulder og trykkede sit Morgenlys paa hans Kind. „Lor I staae i det aabne Vindue saa tidligt, kjære Herre? sagde hun mildt: Foraarsluften er skarp.“

„Ja, Birgitte! svarede Herluf: En Sømand taaler baade Morgenluft og Aftenluft, og det maa ogsaa Sømandens Hustru. See! Du maa betragte denne Egn. Hillerødsøholm var skøn, og jeg fortænter Dig ikke i, at Du nødig forlod vor kjære, gamle Bolig; men denne Holm, er den ei ligesaa fortryllende? Have vi tabt ved Byttet?“ — „Hvor J er med, vedblev Birgitte: der er skjønt for mig, der har jeg Intet tabt — og jeg tilstaaer Eder ogsaa gjerne: denne Egn har overrasket mig, den er langt smukkere, end jeg havde troet. Naar jeg seer derud over Aaen, forekommer det næsten, som om jeg saae ud over Søen ved Hillerødsøholm. — Men lad mig ei slippe en Tanke, der fløi mig gjennem Sjælen: J kaldte dette Sted en Holm; maa jeg da sætte to Staveller foran? Maa vor nye Bolig hedde Herlufsøholm, da vil den vorde mig dobbelt kjær? Det Navn vil blive mig sødt at udtale; men det Klostersnavn kan jeg ikke lide; nu da her, Gud være lovet, hverken boe Munke eller Nonner.“ — „Du fromme Kvinde! udbrød Trolle, idet han trykte sin trofaste Hustrues Haand: Du som næst Gud skjenker mig de bedste Glæder i Livet, selv Dine Ønsker bringe mig jo Gaver. Dit Ønske er let opfyldt; det udrette nu for stedse Klostersnavnet! Men jeg havde i dette Dieblif en anden Tanke. Det faldt mig ind, paany at indrette denne Gaard til et Kloster, som vist vilde behage Gud bedre, end det forrige. Seer Du, jeg reiste mig imorges saa tidligt, fordi en sølsom Drøm, jeg kunde næsten kalde den et Syn, gjorde mig heel underligt tilmode. Jeg svævede paa en Sky over disse ærværdige Klosterbygninger, og en smilende Engel sad ved min Side. Da hørte jeg en

alvorlig Psalmetone at opsvinge sig fra Hvælvingerne, ei som naar Munke eller Nonner synge; men søde Barnestemmer fløde lifligt sammen med Ynglingens stærkere Toner. Den henrivende Sang steg blidt og kraftigt, frit og ukunstlet til Himlen. Den usynlige Tonestrøm rørte min Sjæl og drog den med sig i salig Henrykkelse til Gud. Bludseligt taug Sangen. Jeg vendte mit Blik hen til det Sted, hvorfra den var udstrommet. En Brimmel af glade Drengene myldrede ud af Munkegangen med Psalmebogen under Armen. Deres muntre Livlighed stod i affstikkende Modsetning til Munkenes tvungne Procession, og ligesom bevidnede, at der ikke behøvedes aandelig Sønderknuselse, Tonsur eller Sneglegang til Fromhed. Engelen, som før havde siddet ved min Side, svævede henover Bygningerne, og, uden at de spørgende Børn syntes at mærke det, raabte den lydeligt: Helligt vorde dette Sted! — Jeg vaagnede ved disse Ord, og endnu syntes jeg, at de klang for mine Øren, som hendvænde Toner."

Herluf Trolle standsede, og hans Hustru, som med blandet Uro og Opmærksomhed havde hørt hans Fortælling, udbrød med usædvanlig Hestighed: „J forfærder mig næsten; thi, at de selsamme Tanke i samme Dieblis fødtes i Ederes og i min Sjæl, det har jeg hundrede Gange før bemærket; men Drømme — Drømme — kan ogsaa det være muligt? Er det ikke utroligt, og dog J troer mig jo: Jeg har i Nat havt netop den samme Drøm." — „O, Birgitte! Hvad der gjelder om Tanke, kan ogsaa gjelde om Drømmene. Enhver Tanke er et Miniaturmaleri af det,

der foregaaer i Sjælen; og Drømmen er et stort Phantasiestykke, som Sjælen maler frit uden at forstyrres af Legemet. Men jeg tyer tilbage til det Forsæt, mit Drom fremkaldte og som Din nu bestyrker. I Noes: kilde og Helsingøer have vi understøttet Skolerne i det Smaa: hvorfor skulle vi ikke gjøre det i det Større? Et gammelt Sagn byder os at lægge Mærke til, hvad man drømmer, naar man ligger førstegang paa et Sted; og naar man drømmer saaledes, som vi have drømt i Nat, er det vel værdt at adlyde Sagnet. Vi have ingen Børn; vore Slægtninge have nok af det Guds, som Nøl og Rust fortære; er Du da enig med mig, saa skal dette Sted virkelig vorde et helligt Sted. Her ville vi berede en Tilflugt for den videlystne Mand, der ofte maa fare vidt omkring, uden at kunne finde et Sted at hvile sig paa; her mellem disse yndige Bøge, hvor der er den herligste Tumleplads baade for Mand og Legem, ville vi oprette en Skole, hvor Børnene ei blot skulle undervises, men ogsaa opdrages under omhyggelige Mesters Opsigt, som om de opdrages i Hjemmet under deres Forældres Dine. Saadanne Skoler ere der allerede i Tydskland, som Du forleden hørte Dr. Niels Hemmingsøn fortælle; og i det Gode bør vi Danske altid gjerne efterligne fremmede Folkeskær." — "Ja, jeg kan forsikre Eder, svarede Birgitte: at Eders Tanke ogsaa heri er min, og at den har været det, lige siden jeg hørte vor gode Dr. Niels med sin sædvanlige Barme at tale om disse velgjørende Stiftelser hos vore tydske Naboer. Fra dem kom Reformationen, for hvilken I ogsaa arbejdede saa flekt og saa ivrigt, og gjerne ville vi give dem, næst Gud,

Æren for ogsaa at have reformeret dette Kloster til Skole. — Saa bliver jeg endnu Moder for en heel Børneskole, og J, den bedste Mand, bliver tillige den kjærligste Fader."

Herluf og Birgitte vilde nu nsiere have udviklet deres skjønne Forsæt til en fuldstændig Plan; men idet samme sprængte to Riddere gennem Gaarden, steg af ved Hoveddøren og leverede Hestene til deres Svende. Det var tvende af Fru Trolles Slægtninge, Christopher Gøye til Gunderslevholm og Jørgen Marsvin, som kom for at lykønske deres Frænder ved deres Ankomst til Skovkloster. — „Nu ere vi Naboer, sagde Christopher til Herluf: det skal forene os endnu fastere, end Slægtskabet hidtil. Den samme Strøm, som pladsker her under Muren, kysser ogsaa Foden af min Gaard. Vore Skove slynge Grenene i hinanden, og Naaerne og Daaerne vide knap om de høre til Gunderslevholm" — — „Eller Herlufsholm, faldt Birgitte ham i Talem: Skovkloster er nu ikke længer til; min Husbond har forundt mig den Glæde at døbe vor nye Gaard med hans kjære Navn." — „Netsaa! tog J. Marsvin Ordet: Saa boe J nu Begge paa landfaste Holme, baade Hr. Trolle og Hr. Gøye, desto bedre maa J vogte Eder for, at ikke den Ene tager feil af den Andens Holm. Herlufsholms Velgaaende! vedblev han, idet han greb efter et Glas Rhinskviin, som en Tjener nys havde iskjenket: Gid J boe der længe og lykkelig!" — „Fred og Nabovenskab skal J finde her ligesaavel som paa Hyllersholm!" tilføiede C. Gøye.

— „Det give Gud! sagde Serluf: J ere mig allerede forud dyrebare, som min kjære Hustrues Slægt; der paa giver jeg Eder herved min ærlige Sømands haand.“

Efter Frokosten gjorde Trolle sine Gæster nærmere bekendte med sin nye Eiendom; og disse fandt Altting bedre, end de havde ventet det. De herlige gotthiske Bygninger med de takkede Gavle havde de foreskilt sig meget mindre, fordi de saa beskedent skjulte sig i Skoven og ikke bramrende fremtraadte for Diet som de kneisende Herregaardsspirr. Chr. Gøye meente, at de hvælvede Værelser i nederste Etage godt kunde staae i 500 Aar endnu, og han havde Ret; thi det samme fristes vi til at sige den Dag i Dag, naar vi betragte disse faste Buer, som i Midten hvile paa de stærke Piller og støtte deres Rand til de alentykke Mure. Thi, skjøndt disse gamle Munkewærelser nu ere forvandlede til Vaskerhuse, Brændekjeldere, Kjøkken o. s. v. have de dog hverken ladet sig løsne af Fugtigheden, de have maattet indsuge, eller rokke af de haarde Stød, de have maattet udstaae. J. Marsvin gottede sig hjerteligt over at betragte den Mængde Fisk, der vrimlede i de Damme, der vare anlagte ved Gaarden. Ligesom for at hilse deres nye Herre, sloge Suderne og Karudserne, den ene voxende Cirkel i Vandet, efter den anden; og Gøye bemærkede meget rigtigt, at Admiralen behøvede ikke, som han, at sende Bud til Bavelse Søe efter hver Ret Fisk, der behøvedes i hans Kjøkken. Men disse Fiskeparke have ikke vedligeholdt sig saa godt som Bygningerne. Kun een af de mange

er nu tilbage. De øvrige har man siden fyldt med ligesaa megen Flid, som man fordum gravede dem. Nu lege muntre Drenge i deres Element, den frie Luft, paa samme Sted, hvor Fiskene fordum tumlede sig i deres Element. Hine trænge nemlig ligesaa meget til Bevægelse, som Munkene fordum til Fisk, for ikke at savne tilladelige Spiser i Fasteriden. — De store Haver, der omgave Gaarden næsten paa alle Sider, vidnede om, at Benedictinerne ogsaa havde havt Sands for Naturen. Skoven, som afløste Haverne, beviste det samme. Snart traf man en smal Sti, som førte til smukke aabne Pladser, snart en bredere Bei, som var indfattet i Vand og overskygget af store Linde, Bøge og Elletræer. „J er flyttet til Edens Have! sagde J. Marsvin, da de vare færdige med at besee Alt, hvad der laae Gaarden nærmest: Næsten kunde jeg misunde Eder dette Paradiis.“

Da Gjæsterne stode i Begreb med at tage Afsked, fortalte Trolle dem i Forbigaaende sin Plan med sine skønne Besiddelser; og disse begave sig strax derefter paa Hjemreisen. Neppe vare de komne over Træbroen, som dengang sammenknyttede Suusaaens Bredder der, hvor nu den smukke murede Bro, forsynet med det stærke Jernrækværk, hæver sig paa sex faste Steenbuer, førend de begyndte en Samtale, der indeholdt Barselet for en sørgelig Periode i Herlufsholms Skoles Historie. Det Væsentlige af det, de taltes ved, meddele vi derfor i Korthed her.

Ch. G. Hvad tykkes Eder om Admiralens fromme Plan med den deilige Eiendom?

J. M. Naa! Jeg mærker Eders Tanker ere paa samme Veie, som mine. — Ja! Er det ikke Galsskab, det bare, pure Galsskab, at lade Peblinge faae saadant Gods at løbe med?

Ch. G. Jo naturligviis, hvad er det andet! Men jeg tænker vel ogsaa, at man itide kan faae jaget ham de Fluer af Hovedet. Han maa vel lade sig sige, naar fornuftige Folk give ham deres Grunde. I kan troe, den Plan kommer ikke fra hans egen Hjerne.

J. M. Nuomstunder er der dog ingen Abbeder og Munke, som lokke troskyldige Sjæle til at skjenke Kirker og Skoler deres Gods. Jeg kan ikke begribe fra hvem det taabelige Paafund kunde komme, uden fra ham selv.

Ch. G. Det kan jeg noget nær sige Eder. Det har den halvgale Præst ved Helliggeistes Menighed, Dr. Niels, faaet præket ham ind. Han har bragt saa meget Sværmeri hjem med sig fra Wittenberg, at han er færdig at gjøre alle dem ør i Hovedet, der gide høre ham. Mester Philip Melancton har blæst sin Aand i ham; han skal ogsaa have været stærk i at svøbe Folk som en Halmvisk om sin Finger.

J. M. I siger noget. Det veed jeg idetmindste, at hverken Admiralen eller hans Frue kan affee ham, naar de ere i Kjøbenhavn. Han kan baade bede med dem, og læse og skrive og præke for dem, saa han er ret en Mand efter deres Sind.

Ch. G. Men vi kom fra det Egentlige. Planen selv, hvem den saa kommer fra, den er fordømt. Den er mine Planer stik imod. Og, skjøndt han er Admiral, kan han dog vel ikke seile imod Vinden. —

Da Kongen fik ifinde at lægge Hyllerødsholm under Kronen, og give Hert. Trolle Skovkloster istedet; saa gjorde jeg, som tilkommende Arving, strax min Beregning. „Saaer Du Skovklosters Jordegods lagt sammen med Gunderslevholms, tænkte jeg: saa er der meer end nok til et Friherfskab — og saa kommer Friherren af sig selv. Jeg renoncerede saa paa al anden Arv, og gav gjerne noget til, for at J og mine øvrige Medarvinger kunne faae Eders Andeel ubeskaaren.“ Det var min Mening; hvad tykkes Eder om den?

J. M. J den er der Fornuft. Den gaaer jeg over til. Den anden er ikke en Penge værd.

Ch. G. Men seer J, kjære Ven og Frænde, skal vi drive vor Mening igjennem, saa maae vi være paa vor Post; og enige maae vi være, ellers gaaer Tingen i Mave.

J. M. Ja, det forstaaer sig — enige maae vi være. Ellers dner det ikke. Er end Stegen nok saa feed, saa ville vi dog ikke flaaes om den som Hunde.

Ch. G. Mærke vi da, at det bliver Trolles Alvor med at sanctificere sit Gods ligesom Katholikerne; istedetfor at secularisere, som dog nu baade er Mode og langt flogere, saa prøve vi først i Mindelighed, at faae ham paa rette Wei — —

J. M. Men mislykkes det, saa bruge vi Gewalt.

Ch. G. Nei stop! Det gaaer ikke an. Saa maae vi lade, som om Jngenting er i Veien. Og, naar han saa i al Magelighed har testamenteret sit Gods til Drengene, saa holde vi os rolige, til Admiralen er seilet til Evigheden. Saa fordre vi som

Fruens Arvinger vor Andeel i Godset: og J kan troe mig, han glemmer nok een af de mange Formaliteter, som skulle iagttages, naar Manden vil disponere over Qvindens Gods. Vi holde os til Formerne, og jeg vædder paa, vi vinde Processen.

J. M. Den Fremgangsmaade bliver nok og; saa den rigtigste. Næv fanger man ved Nævelist.

Ch. G. Ja, det er den ene rigtige. Og saa maa J begynde med at røle op i Sagerne; thi J kan ikke lade Retten gaae bort fra Eders Frue. Det vilde fløde meget ilde, om J upaatalt lod alskens Drengepaf sætte det overstyr, som retmæssigen burde tilfalde Eders Hustru og Eders Børn. — Det er ikke Eders Sag, J taler, men Eders Hustrues og Børns: den maa J som ærlig Dannemand antage Eder! Forstaaer J mig?

J. M. Jo fuldkomment. Men det vil have Tid, inden vi komme saavidt. Herluf Trolle er endnu frisk og sund. Han seer ikke ud til at være stort over de Fyrgetyve. Det er for tidligt, at speculere paa hans Død.

Ch. G. Nei, Hr. Marsvin! Heri tager J feil. Han er ei langt fra sin Grav, siden han allerede tænker paa sit Testament. Slige Lanter opstige altid af svage Legemer, ligesom Dampen af Dyndet. Der kan ogsaa krybe en Orm igjennem Mandens Marv.

J. M. J kan have Ret. Ogsaa den stærkeste Eeg kan styrte i Stormen; og skal han ikke leve længer, end den Poppel, han har taget med sig fra Hylersholm, og plantet i Krogen ved Klosterhavens Muur,

faa kan det snart være forbi med ham. Den saae fun maadeligt ud.

Ch. G. Ja! Den plantedes først igaar, og tegner allerede til at gaae ud idag. — Saaledes gaae det ogsaa med hans Børneværk!

J. M. Vi ville idetmindste gjøre Vort dertil.

Ch. G. Det ville vi, som ærlige Karle. Derpaa ville vi give hinanden vort ridderlige Haandslag.

Her sloge de Hænderne saa fast i hinanden, at J. Marsvins Hest blev sky over Klasket og gjorde et pludseligt Sidespring, saa at begge Ridderne Haand i Haand tumlede om i Snavset ligeud for Hollose Mølle, just paa Grændsen af Herlufsholms Gods. Hestene mærkede snart, at de havde faaet fri Tøile, og fore over Møllebroen afsted til deres Krybber paa Gunderslevholm. Ridderne maatte, dygtigt tilfølede, finde sig i at gaae den sidste Fjerdingvei tilfods. — Jørg. Marsvin meente, at det var et ondt Varsel, og at de gjerne kunde have gjemt Haandslaget, til de vare komne af Hestene. Derimod indvendte Ch. Gøye, at de vare for gamle til at troe paa Varsler, og at en saa skøn Pagt ogsaa kunde fortjene en ny Kjole.

Herlufs og Birgittes skønne Forsæt døde ikke som en Rose i sin Knop. Mere og mere nærmede det sig sin Udvikling til fuldendt Birkelighed. Men Fromhed og Klogskab boede tilsammen hos det ædle Ægtepar. De gif ikke overilet tilværks. At lavere Hensigter kunde søge at nedrive, hvad de vilde opbygge, det havde de forudseet; og derfor stræbte de at lægge deres

Stiftelses Grundstene saa fast, at en fiendtlig Storm ikke letteligen skulde rokke dem. Dette lod sig ikke gjøre i saa Dage eller Maaneder. Først 1565 d. 23de Mai var Alting saaledes beordret og begrundet, at Fundatsen til Skolen kunde underskrives; og nu spildtes ingen Tid — den underskrevs strax. Med Glædens lyse Udtryk i sit Die reiste Herlufs Hustru sig, da hun havde skrevet sit Birgitte Gøye ved Siden af sin Egtesælles Navn. „Det er et saligt Dieblif! sagde hun fast omslyngende Herluf: Nu er jeg Moder, nu er Du Fader!“ Og Glædestaarer trillede over hendes skønne Kinder. „Guds Naade beskjerme den Borg, hvor vore Sønner skulle boe og bygge!“ bad den ædle Herluf. — Endnu stode de i hinandens Arme og fæstede deres Blik paa det Papiir, hvis Bogstaver, som et unedbrydeligt Gitter, fra nu af skulde indhegne deres Guds til helligt Brug; da i det samme en Nytter i kongeligt Livree red op i Borggaarden. Strax efter traadte Lafaien ind, og leverede Admiralen, idet han ærbødigt bøiede sig for ham og hans Frue, et Brev med Kongens Segl. Herluf Trolle læste:

„Skjøndt I er flyttet noget længere fra Vor Throne, end forhen, da I boede paa Hyllerødsholm, er I dog slet ikke længere fra Vore Lanter. — Kong Erik kan endnu ikke være rolig og holde Nabo:venskab, ihvorvel I forgangen Aar tog hans Admiraler, og sprængte hans mageløse Orlogsmænd i Luften. Vi maae da møde ham paany. Thi er det Vort Bud til Eder, at I, saasnart I har fornummet denne Vor Billie, begiver Eder til Os

felv, for at Vi atter kan levere Eder Vor Flaade at føre til Kamp og Seier — Os og Eder til end yderligere Berømmelse.

Vor Gunst og Bevaagenhed!
Fredrik."

„Nys førte min Haand Pennen til Guds Ære, sagde Herluf: nu skal den vise, at den ogsaa kan føre Svær: det til Kongens og Rigets Værn. Saaledes bør det altid være: „Først Gud, saa Kongen!“ — Men Birgitte blegnede ved den nye og pludselige Skilsmisse, og sagde med sin blide Stemme: „Jeg holder ellers saa meget af vor gode Konge; men det er dog ikke ret, at han bestandigt kalder Eder fra min Side. Af Eder selv forlader I mig aldrig.“

Men aldrig havde Herluf været mere forberedt til at modtage sin kongelige Herres Bink, end netop denne gang. Hans skønne Plan var fuldført, og det var ligesom om han havde løftet en Steen fra Hjertet, da han havde bortgivet alt sit Gods til en Skoles Stiftelse. Han kunde derfor strax begive sig paa Reisen til Hovedstaden; thi Alt i Hjemmet var ordnet; hans Regnskab var opgjort. Derfor see vi ham ogsaa d. 28de Maai at modtage sin Konges Brev, d. 29de at reise til sin Bestemmelse, d. 30te at komme til Hovedstaden, og d. 1ste Juni at stikke i Søen med Flaaden. Hvad er den Hurtighed, som Cicero roser hos Pompejus, i Sammenligning hermed! — Og dog aflagde han paa denne Reise et Besøg. Da han red igjennem Vester Egede og saae Gisselfelds Taarne at rage op over Bøgetop:

pene, kunde han ikke modstaae den Lyst at lægge Veien derigjennem, for at tale med Baron von Donau, som dengang beboede dette Herresæde. Alle Dørre aabnede sig gjæstmildt for den navnkundige Helt. Men han kunde ikke tøve længe. I muligste Hast fortalte han, hvorfor han var kommen. En uimodstaaelig Følelse havde drevet ham til Gisselfeld, for at bevæge Baron von Donau til at forene sin Indflydelse med hans hos den gode Konge, for at gjengive den landsforviste, brave Peder Ore til Fædrenelandet. Donau, som af Kongen havde faaet Ores fornemste Gods, det deilige Gisselfeld, i Forlehning, studsede vel over denne uventede Anmodning. Men han bestormedes saaledes af den store Sjæls ædle Grunde, han grebes saaledes af den djerpe Retskaffenheds simple Beltalenhed, at han ikke kunde modstaae. Han gav sit ridderlige Ord paa, at gjøre Sit til, at faae hiin duelige Dannemand hjemkaldt.

Hvad Herluf Trolle om denne Sag har talt til Kongen, vide vi ikke. Men man faae ham med glædetindrende Blik at træde udaf Kongeborgen, da han, efter at have modtaget sin Ordre, begav sig ned til Flaaden. Den gode Bevidsthed straalte i hans Die: og snart efter vendte Peder Ore tilbage til sit kjære Fødeland. — Trolle drog strax i rum Søe, for at søge sin Fjende. Denne traf han ved Oland. Kampen blev haard, især da de Danskes Forbundsføller, Lybekkerne, udvalgte sig den sikkrere Plads bagved. Dog, Tapperheden seirede: de Svenske flygtede og de Danske

beholdt Balpladsen. Men Herluf Trolle var dødeligt saaret. I denne Tilstand drog han tilbage til Kjøbenhavn, med Seierskrandsen dryppende af eget Blod. Fire Uger efter Slaget døde han i sin fromme Birgittes Arme.

Nu var Christopher Gøyes Spaadom gaaet i Opfyldelse. I sin Manddomskraft var Trolle sunken i Graven, som Skovens Teg, der, fældet af Dren, bøier mod Jorden sin Krone, hvilken end længe kunde have løftet sig fjekt imod Himlen. Nu skulde Mienen springe, nu skulde det skønne Fromhedsværk forstyrres af Gjerrighedens Djævel. Gøye og Marsvin sadlede atter deres Heste, for at ride til Herlufsholm. Forhen skulde de gratulere de Nysankomne; nu maatte de jo condolere den sørgende Frue. Med den Dybtneid bødendes Sorg og den Frommes Rolighed modtog Birgitte denne gang sine Gæster. Disse kunde derimod neppe skjule deres Glæde under Forstillensens Maske. De talte ligefrem om, at Trolles tidlige Død formodentlig vilde forstyrre hans Plan med Skolen, men at dette ogsaa var en Plan, som den Hensøvede ved modnere Overlæg selv vilde have opgivet, hvis han ikke saa pludseligt var bleven borttrykket, nu bød Pligten dem, at være hendes Raadgivere, og de maatte af alle Kræfter modsætte sig Udførelsen af hiin uoverlagte Ghybegrille, de kunde umuligen med Rolighed see paa, at deres kjære Frænde fastede sit Gods hen for en Flok uvoorne Drenge, der vilde pege Fingre af hende selv, naar de saae den høibaarne Frue at vandre om med Bettelstaven i Haand. Imidlertid tabte de næsten deres Fatning over den Rolighed og Bestemthed, hvormed deres

Frænke svarede dem: „Alt hendes Mand's Plan med Skolen var saa langt fra at være en Flyvegrille, at han Intet i Verden havde besluttet efter modnere Overlæg. Fundatsen var desuden underskrevet, det skjønnede Bærk var fuldført, Alt indtil de mindste Formaliteter var besørget før den Saliges Hensart.“ — „Indtil de mindste Formaliteter!“ mumlede Chr. Gøye, og en Sky foer over hans Pande. „Der trækker et Uveir op! sagde Marsvin: Vi maae ile, hvis vi ville slippe vel hjem.“ Der blev hurtigt taget Afsked, og den fromme Birgitte ahnede intet Ondt af sine Slægtninge.

Men snart aabnedes hende Die for de listige Rænker. Hun modtog et Brev fra Gøye, fuldt af de heligste Forsikringer om, at han brændte af en Kjærlighed for hende, som han ikke længere kunde fordølge. „Selv havde hendes Fromhed og Skjønhed tændt den mægtige Lue; han bad derfor indstændigt om, at hendes Gjenkjærlighed ogsaa maatte give den Næring.“ Efter den blussende Kjærligheds kraftige Utringer fremkom nogle temmelig kolde Beregninger over, hvor fordeeltigt det vilde være, at Herlufsholm og Gunderlevsholm rakte hinanden en ægteskabelig Trostabskaand. „Gud havde tydeligt nok tilkjendegivet sine vise Raad i denne Anledning ved at gjøre Fru Birgitte til Enke og ham til Enkemand. Himlens Bink bør man ikke modstaae!“

Birgitte mærkede nu, hvad det var for en Mand, der talede af hiint Frændebryst. Hendes Svar var hende værdigt, og altsaa af den Beskaffenhed, at den bragte Forbittrelse og Hævn i fuld Gjæring hos Gøye.

Nu gif det da, som det hedder i Digterens Sang:

Nu Marsvin kom og Gjøge
I Herlufs Søe og Skov.

Et Nygte gif, at Brevet,
Som Godsset Skolen gav
Var længst alt borte blevet,
Saa den var uden Krav,
Da reiste snelt sig Retten,
Dg fordred Arven streng,
Dg skjendte vredt i Retten
Paa den latinſke Dreng.

Ja! Man begyndte nu aabenbart at ville nedbryde dette fromme Værk, da de lønlige Bestræbelser alle vare strandede. Ole Mauritzen var Stiftelsens Forstander. For at sikke Stiftelsen mod de fjendtlige Angreb var det nu, at han fordrede kongelig Laas, det vil sige: den sidste uomstødelige Bekræftelse paa Fundatsen. Men Christopher Gøye og Jørgen Marsvin fremtraadte nu, og nedlagde i Retten den Paaſtand, at Fundatsen, hvad Fru Gøyes Andeel deri angik, ſkulde erklæres ugyldig.

En Proces var mundgaaelig. Tinget i Ringsted friſandt Skolen aldeles for Gøyes Tiltale. Men J. Marsvin havde senere anlagt Sag; og mod ham optraadte Skolens Rector, Magister Hans Nikkelsen. Retten i Næstved fraſkjendte ogsaa Marsvin Arven, og dømt derhos, at han ingenlunde kunde hindre den forlangte Laas paa Fundatsen. Nu appelleredes Sagen

til Skaane Landsting. Her faldt Dommen anderledes ud. Paa Grund af en høist ubetydelig Formalitetsfeil kjendtes for Ret, at Fundatsen, hvad Fru B. Gøyes Andeel angik, var gjort imod Loven, hvorfor Skolens Forstander altsaa ingen Laas kunde erholde paa mere end den Deel af Godsset, som ifølge Skjødet var Herluf Trolles eget. Rigsraadet stadfæstede dette, og til-dømte samtlige Herluf Trolles Arvinger, at stande J. Marsvin til Rette, hvis han kunde bevise at have lidt nogen Skade ved det Skjøde, Herluf Trolle havde udstædt paa sin Hustrues Gods. Den afgjørende Dag kom. Det var den 20de Octbr. 1575. Dommen faldt. Skolen mistede sin halve Eiendom. Redning syntes at være umulig.

Men var Herlufsholms Lykkesfol gaaet ned i mørke Skyer den 20de October, da steg den atter herlig frem med seirende Glands allerede den følgende Dag. S. Nikkelsen mødte i Retten den 21de Oct. og fremlagde foruden de forrige Documenter Birgittes Overdragelsesbrev. Alt forandrer sig til Stiftelsens Fordeel. De i Ringsted og Nestved affagde Domme stadfæstes. Skolens Forstander faaer kongelig Laas paa Fundatsen; og baade hine ivrige Modstandere, hvis Navne tidt nok her have staaet til velfortjent Skam, og Fru Trolles øvrige Arvinger, fradømmes al Ret til nogen somhelst Fordring paa Skolens Gods.

Men hvad havde bevirket denne saa pludselige og heldige Forandring? Albert Resen i sit Atlas manuscriptorum fortæller Sagen omtrent saaledes: Guld af Befymring over den Fare, som truede Herluf Trolles Stiftelse, var den nidkjære Magister S. Nikkelsen gan-

gen til Hvile. Han sov allerede trygt. Men i Nattens Stilhed fremtraadte den hedengangne Fru Birgitte synlig for ham. Hun nærmede sig et Bord, som stod i Værelset, hvor han sov, og gav nogle Slag paa dets Fod. Synet forsvandt; den fromme Rector forundrede sig saare. Næste Morgen undersøgte han Bordet. Et hemmeligt Gjemme opdagedes i dets Fod, og dette indsluttede det vigtige Document, som afgjorde Herlufsholms Skjebne.

„Var det en Drøm, Du Gamle?

Var det et Mandesyn?”

Siger Vehlenschläger herom i sin Romance: Herlufsholms Skole. Man betragte Sagen, som man vil; man forklare den, som man vil; saameget er vist, at Resen fortæller dette Sagn 40 Aar efter Skolens Seier og føier til: „Jeg selv, som skriver dette, har seet Bordet, og undersøgt Gjemmet og Kammeret, hvor Tingene gik for sig.”

Saaledes fødtes Herlufsholms Skole, den eneste Stiftelse i sit Slags, som Danmarks Sletter kan opvise, gennem en haard Kamp, som alt det Skjønneste og Største i Verden. End staaer dette Fromhedens herlige Mindesmærke, selv blomstrende paa den blomsterrige Slette i en af Sjællands nydeligste Egne. En klar Strøm bølger sig forbi de ærværdige Mure, og Skoven flynger sig paa alle Sider omkring dem. Kommer Du didhen, min venlige Læser, og seer Du dette ubeskriveligt deilige Sted mellem Bøgenes og Lindenes Kroner, da vil Du sande med mig: der staaer et ægte Musernes Tempel. — —

De ædle Stiftere sove nu i Fred i den lyse Kirke
bag Herrens Alter. Udhugne i Marmor ligge de selv
paa deres Sarkophager. Ved Herlufs Fod ligger en
Løve. Det skal forkynde Esterlægten: i hans Land
forbandt sig det Ædle med det Store. Ved Birgittes
Fod ligger en Hund; thi den er Sindbilledet paa Tro:
skab i Liv og Død.

Til dette korte Omrids af en herlig Stiftelses Fod:
sel maa endnu knytte sig disse Stropher, som for længe
siden bleve til paa Skolebænken.

Ved Suusaaes Bølge en Kæmpe staaer
Med steenbepandsret Bryst.
Der har han staaet femhundred Aar
Med Liden djervt i Dyst.

Og Skoven fletter sin grønne Krands
For ham af Bøg og Eeg:
Aldrig fordunkles hans Hædersglands
Ei Kraften fra ham veeg.

Kjærminder blomstre om Kæmpens Fod,
Hver Sommer og hver Vaar.
Et herligt Minde om Kampen god,
I Sagas Skrifter staaer.

For Munken stred han i fordums Tid
Med trofast Niddersværd.
Nu værner han om Unglingens Flid,
Ei træt af Kampens Færd.

Da mellem mosbegroede Steen
Suusaaens Bølge flød;

Fra Munkelæberne Bønnen reen
Dg Psalmetonerne lod.

Men nu, da Suusaaen styrter sig
Med Brusen og med Larm,
En Lovsang, stærk og høitidelig,
Stiger fra Unglingens Barm.

Fordum Skovstien simpel og trang
Beilegte Munkens Fod:
Nu slynger sig den kunstige Gang
Bed Bøgetræets Rod.

Hvor før kun Nattegalen quod
I Aftens stille Stund,
Der toner for den jublende Mad
Musik i Fredriks Lund.

Saa har sig forandret Aar for Aar
Alting i Lund og Skov,
Men Kæmpen end den samme staaer,
Han blev ei Tidens Nov.

Nu groer paa Pandsret det gule Mos,
Han maa vel skifte Dragt;
Men aldrig skal han dog skifte Noes,
Ei heller skifte Magt.

Chi skal og aldrig den Kæmpes Navn
Glettes af Sagas Skrift.
Imens man kjender hans Fødestavn,
Mindes og hans Bedrift.

Sophus Zahle.

Hexeriet i Thisted.

Jeg havde endnu ikke fyldt mit syttende Aar, da der i min Fødeby udbrod en Smitsot, der vel ikke lagde Rogen i Graven, men dog bragte Adskillige i Daarekisten. Lægerne gave den Navn af Romant-feber. Denne Sygdom yttrede især sine fordærlige Virkninger paa det smukke Køn, men paa forskjellige Maader efter de forskjellige Naturer. Unge Piger, der forhen uden mindste Samvittighedsfrupel toge Livet af en Høne, bleve nu saa følsomme, at de fik Konvulsioner, naar de havde det Uheld at træde paa en Vedderkop. Andre, der af bare Undseelse aldrig vovede at slaae Disnene op, naar en Mandsperson var i Stuen, treen nu frem med den samme ædle Fripostighed, som en ung Fændrik, der førstegang bærer sin Portep^e til Paradepladsen. Utter Andre, og det var i Alminderlighed de, hvis Indigheder vare i sidste Qvarteer, havde deres Hoveder saa fulde af Aander og Gjengangere, at de saae Spøgelses ved høi lys Dag, endogsaa udenfor deres Speile. Kom man i Selskab, talte Ingen mere om Veir og Vind, Krig og Dyr-tid; ja, hvad der vil synes mine smukke Læserinder plat utroligt, man hørte ikke et Ord mere om nye Moder eller Næstens Lyder, og dog var der Damer i ethvert Selskab. Derimod gjenlød alle Theecircles af Lovtaler over Rinaldo og Berther, Siegvart og den store Djævel, Lille Peter og den Gamle fra Bjerget. Kort sagt: i hele Byen fandtes ingen Dame, der ikke enten græd med Lotte, eller sukede med Ma:

riane, eller ventede paa Trøsteren med de tolv sovende Jomfruer.

I min Faders Huus havde Mandevæsenet faaet Overhaand, og det af den meget naturlige Grund, at der hos os opholdt sig to gamle Jomfruer, som Alder og Nynker ikke tillode at spille nogen Rolle i et forliebt Eventyr, men som dog inderlig gjerne gad været med; der blev altsaa intet andet tilbage for dem, end at slaae sig til Spøgelsesne. Disse Daaers opbyggelige Fortællinger, som vi Alle hørte paa med megen Andagt, gjorde et saa vældigt Indtryk paa min Indbildningskraft, at jeg inden føie Tid blev endnu griskere efter det Bidunderlige, end de.

Just paa denne Tid traf det sig, at min Fader skulde gjøre en Reise til Thy; han havde allerede gjort de fornødne Tilberedelser, da Gigten fandt sig og tvang ham til at sende mig i sit Sted. Hvem var gladere, end jeg? Thy var fra Arilds Tid bleven anseet for en Tumleplads for Hexer og Trolde; Gjengangere hørte der til Dagens Orden, og hvilken herlig Leilighed for mig til at gjøre nærmere Bekjendtskab med det underfulde Vunderige.

Forsynet med Anbefalinger og Penge begav jeg mig paa Reisen og kom, uden mindste Eventyr, til Thisted, hvor jeg af En af min Faders gamle Venner blev modtaget som en kjær Gæst. Hos Hr. Hieronymus, saaledes hed min Vert, tilbragte jeg nogle meget behagelige Dage, uden dog at høre tale et Ord om det, der laae mig saa meget paa Hjerte. Den Tid, jeg havde tilovers fra mine Forretninger, anvendte jeg til at besee Byen og dens Omegn. Dag:

ligt gjorde jeg smaa Reiser til de omliggende Landsbyer, og gav mig i Snak med hver Kjælling, der mødte mig, men forgjæves; med den bedste Willie var jeg aldrig istand til at opdage nogen Hex, endnu mindre nogen Gjenganger eller Varulv.

En Morgen, da jeg vendte tilbage fra en saadan Vandring, saae jeg paa Torvet en stor Mængde Mennesker, der omringede et Stillads, hvorfra en omvankende Prophet forkyndte sine Spaadomme. Mit Hjerte hoppede af Glæde ved at høre alle de smukke Ting, Mirakelmanden lovede sine Runder; og Synd var det at sige, at han var ublu i sine Fordringer, thi for en Fireskilling skjenkede han Ungmøen en Kjæreste, Manden Rigdom, og Oldingen Sundhed og et langt Liv. Fuld af Tillid til Spaamandens høie Viisdom rakte jeg ham Haanden; han betragtede den med megen Opmærksomhed og udbrod endelig i prophetisk Begjæring:

Underlige Tegn!
 Solskin og Regn!
 Mord er ei Mord;
 Blod er ei Blod;
 Din Blindhed er stor,
 Din Lykke er god!

Denne Spaadom flang saa allerkjæreste mystisk, at den nødvendigt maatte behage mig; og jeg yttrede paa Stedet min Taknemlighed ved at fordoble Sandfigerens Salarium.

Efter mig fremtreen en gammel Kjøbmand, der vilde vide, paa hvilken Dag man med Held kunde tiltræde en Reise. Oraclet nævnede Dagen, og Kjøbmanden trak allerede sin Pung frem, da en omflak-

kende Viniedandsfer sprang op paa Stilladset og omfavnede Propheten. „Velkommen! raabte Denne: Hjerteligt velkommen, bedste Snaphans! Jeg havde mindst ventet den Glæde at see Dig her idag.“ — „Jeg har ogsaa været i Engelland og er nu paa Hjemreisen; men hvor har Du tumlet om siden jeg saae Dig sidst, Broder Kaps?“

„Ak! sukede Hr. Kaps: Jeg havde gjennemvandret baade Norge og Sverrig, og havde allerede sammenkrabet en gandske vakker lille Formue, som jeg tænkte at fortære i mit Fædreland; men da fik jeg det fordømte Indfald, at reise fra Gothenborg til Fladstrand, for endnu at gjøre en lille Efterflæt i Jylland. Jeg gif ombord paa en gammel Smørskude; den forbandede Tingest strandede paa Læsøe, og jeg bjergede Intet uden det, jeg gif og stod i.“

Her blev Spaamanden afbrudt af Mængdens Latter; Kjøbmanden stak igjen sin Pung i Lommen; og Hr. Kaps, der mærkede, hvilken erkedum Streg, han havde begaaet, tog Hr. Snaphans under Armen og listede sig hjem.

Min Tillid til Sandsigerens Sanddruhed havde faaet et betydeligt Skaar; og temmelig misfornøiet forlod jeg Torvet. Ikke langt fra min Berts Bolig stødte jeg paa et Selskab af fornemme Herrer og Damer. En af disse sidste, der var temmelig til Alders, men meget prægtigt klædt, blev mig ikke saasnart vaer, førend hun raabte: „Min Tro! Det er jo Peter!“ Derpaa hvisskede hun noget til Et af Mandfolkene. Denne kom strax til mig og sagde: „Min unge Herre! Vil De ikke behage at træde nærmere,

for at hilse paa En af Deres Slægtninge." — „Jeg veed ikke om jeg tør være saa dristig, svarte jeg: da jeg ikke har den Ære at kjende hende." — „Kom kun, kom kun!" smilte den Fremmede, og traf mig med sig.

„Sandelig, sagde Damen: aldrig har jeg seet noget saa lignende; det er min kjære Marianes udtrykte Billede; samme ranke Væxt, samme ædle Mine, samme blonde, krusede Haar. Paa min Ære, kjære Peter! Jeg glæder mig af gandske Hjerter over at see Dem igjen. Da De var en Purk neppe saa høi som saa, har jeg ofte baaret Dem paa mine Arme; thi De seer i mig en af Deres Moders nærmeste Slægtninge, jeg er Deres Tante Birgitte, som Deres kjære Moder vist ofte har talt med Dem om. De er mig hjerteligt velkommen, og jeg haaber, at De ikke vil logere andetsteds, end hos mig."

„Denne gang, svarte jeg: maa jeg bede Dem undskylde mig, kjære Tante; Hr. Hieronymus har allerede modtaget mig med megen Gjæstfrihed."

„Da maa De idetmindste gjøre mig den Fornøielse at spise hos mig idag; jeg har just indbudet nogle gode Venner, og jeg haaber at De vil more Dem i deres Selskab."

Vi kom til et anseeligt Huus og treen ind i en stor Sal, hvis kostbare Meubler tilkjendegav Eierens Rigdom. Lidt efter lidt formeredes Selskabet. Blandt Gjæsterne var der En, der især fængslede min Opmærksomhed; det var en gammelagtig Mand af en smuk Skabning, men uden Næse; han sad i en Krog, fordybet i sig selv, og syntes ikke at tage den mindste

Deel i Selskabets Munterhed. Da jeg bestandigt holdt Dinene heftede paa ham, mærkede Fru Birgitte min Nysgjerrighed, og besluttede at tilfredsstille den.

„Hr. Thomas! sagde hun, idet hun vendte sig til Manden uden Næse: Vær dog saa god endnu engang at fortælle os Deres Historie. Min Fætter Peter, som jeg her har den Ære at forestille Dem, vil være Dem uendelig forbunden for at høre Deres underlige Tildragelser af Deres egen Mund.“

Skjøndt denne Unmodning ikke syntes at være Manden meget velkommen, vilde han dog ikke afslaae Fruen i Huset hendes Begjering, men begyndte saaledes:

„Da jeg endnu var mindreaarig, gjorde jeg en Reise til Gladstrand; saasnart mine Forretninger i denne By vare tilendebragte, skyndte jeg mig derfra, for at see mig lidt om i Benschysel. Jeg kom til Hjørring, hvor jeg levede i Fryd og Glæde, indtil alle mine Reisepenge vare fortærede. En Dag, da jeg slæntrede omkring i Byen og tænkte paa Midler til igjen at fylde min Pung, blev jeg en Mand vaer, der slog paa en Tromme og raabte med høi Røst:

„Hvis Nogen vil vaage over en Død, melde han sig, og fordre hvad han vil have for sin Umage!“

„Hvad? sagde jeg til en Mand, der stod ved Siden af mig: Pleie da de Døde her til Lands at løbe deres Bei?“

„Spot ikke! svarte Manden: J er endnu ung og uerfaren, ellers vilde J nok vide, at det her til

Lands ikke er saa sjeldent, at Hexene bide Næse og Øren af de Døde, for at bruge dem ved deres Roglerier."

"Og kan J ikke sige mig, vedblev jeg: hvori da denne Vaagen egentlig bestaaer?"

"Det kommer især an paa, svarte Manden: at man hele Natten igjennem virkelig vaager; thi har man ikke bestandigt Ansigtet vendt mod Liget, og blinker man kun den mindste Smule med Øinene, er der strax en Hex ved Haanden; thi de forstaae mestlerligt at paatage sig alle slags Skikkelser; snart ere de Fugle, snart Ratter, snart Hunde; ja, man har seet dem, der have forvandlet sig til Lopper, og saaledes skuffet de dueligste Paapaseres Narvaagenhed. Og med alt dette faaer man sjeldent for saadan en Nattevagt mere end lumpne ti Rigsdaler; ja, godt og vel om man selv slipper derfra med heelt Skind, thi kan Bogteren ikke aflevere Liget ligesaa heelt og holdent som han modtog det, maa han selv lade de Lemmer skjære af sit eget Ansigt, som Hexene have revet eller bidt af den Dødes."

Jeg takkede Manden for god Underretning, løb efter Udraaberen og spurgte ham, hvormeget man vilde give for Natten.

"Tyve Daler, svarte han: blive henlagte for Eder hos Byens Dyrighed; udfører J Eders Forretning som det hør og bør sig, vil der maaskee ovenikjøbet vante en god Drikkeskilling. Har J Lyst, saa følg med."

Jeg var tilfreds, og Udraaberen førte mig til et anseeligt Huus, hvor han bankede paa,

En Pige i Sørgeklæder luffede op og førte os ind i en stor Sal, der gandske var overtrukken med Sort. Vinduerne vare tildækkede med hvide Gardiner og i Baggrunden af Værelset sad en sortklædt Dame paa en Sopha og græd. Da hun saae os træde ind, stod hun op og gif os imøde.

„Her bringer jeg Deres Naade en Bogter! begyndte Udraaberen: En flink Karl, der nok vil vide at passe paa den salig Herre.“

Damen betragtede mig et Par Dieblikke med megen Opmærksomhed; derpaa sagde hun: „Gjør det, for Guds Skyld, med den største Omhu, min kjære Ven!“ — „Vær De ubekymret, naadige Frue! svarte jeg: Jeg har et Syn som en Los, og kan vaage som en Natugle.“

Damen syntes meget vel tilfreds med mit Svar, og førte mig ind i en stor Sal, der, ligesom den forrige, var betrukket med Sort. Midt paa Gulvet stod en prægtig Kiste, og i den laae Liget, indsvøbt i fine Lagen, men med blottet Ansigt. Omkring Kisten stode tolv Gueridoner, og paa hver brændte et sneehvidt Bøxlys.

„See, min Ven! sagde Damen: Her ligger min salig Herre, som J skal bevogte. Han er gandske heel og ubeskadiget; jeg vil overlevere Eder ham i tvende Vidners Nærværelse, og naar J tilbagegiver ham i samme Tilstand, faaer J den lovede Belønning og en Drifkeskilling ovenikjøbet; men tager han ved Eders Skjodesløshed den mindste Skade, maa J finde Eder i at erstatte Tabet, saaledes som det her er Skik og Brug.“

Derpaa lod hun tvende Vidner hente, overgav mig formeligt den Døde og forlod mig.

Jeg var nu ene med Liget og begyndte med at gnide Dinene dygtigt ud, for destobedre at kunde vaage. Det blev mørkt, det lakkede ad Midnat og mit Mod begyndte at synke. Jo mere jeg stirrede paa den Døde, desto betænkeligere forekom min Stilling mig; ja tilsidst gav jeg mig endogsaa til at synge af Angst. Jeg var just midt i en Psalme, da jeg mærkede en Puslen ved Kisten, jeg skottede til Siden og blev en Bæsel vaer, der sad paa Bagbenene og stirrede paa mig med to Dine, der lignede gloende Kul. Dyrets Driftighed var nær ved at bringe mig ud af min Fatning; dog samlede jeg det Smule Mod, jeg endnu havde tilbage og raabte, skjøndt just ikke alt for høit: „Fort, Kanaille! Pak Dig, eller Du skal faae en —“

Hurtigt gjorde Dyret omkring, og som et Lyn var det ude af Stuen.

Reppe var det borte, førend mine Dienlaage bleve saa tunge, at det var mig umuligt at holde dem oppe. Inden faa Minuter syntes jeg ligesaa død som Liget, og sov i et væk til den lyse Dag.

Forskrækket sprang jeg op, og var just i Færd med at undersøge den Døde, da Enken treen ind med de to Vidner.

Under lydelig Hulken kastede hun sig over Liget, kyssede det tregange paa Panden og begyndte derpaa at eftersee det fra Top til Taa. Da hun var færdig dermed, rakte hun mig et forseglet Brev og sagde: „Jeg takker Eder, unge Menneske! J har røgtet

Eder's Kald med Trost og Omhu; gaae nu hen til Byfogden og modtag af ham Eder's Betaling; der har J ovenikjøbet en Drifkesilling." Og hermed stak hun mig en Krone i Næven.

„Himlen velsigne Eder, naadige Frue! raabte jeg henrykt og kysede hendes Haand: Det skal stedse være mig en Fornøielse at tjene Eder i lignende Tilfælde.“

Neppes vare disse Ord slupne mig ud af Munden, førend de Tilstedeværende begyndte at spytte og overøse mig med Skjeldsord og Prygl; og da min Ryg var banket saa mør, som en Bergesiff, kastede de mig paa Døren. Jeg forbandede min Ubefindighed, men tilstod dog ved mig selv, at jeg rigtigt havde fortjent Pryglene, ja, endnu flere. Derpaa ilte jeg til Byfogden og modtog mine tyve Daler.

Just som jeg vilde gaae over Torvet, for at begive mig til mit Herberg, kom Liigskaren mig imøde. Nysgjerrig blev jeg staaende for at see Den bæres til Graven, der nylig havde voldt mig baade Penge og Prygl. Midt paa Torvet blev Toget standset af en gammel Mand, der under Graad og Hylen styrtede til, greb fat i Baaren og gav sig til at raabe: „Hjælper mig, Borgere! Hjælper mig at hævne den afskyeligste Forbrydelse! Denne skjændige Kvinde, denne Giftblanderke, som gaaer her og udgyder hylerske Taarer, har opoffret sin Mand for en elendig Boler, har ombragt den bedste Ægtefælle med Gift.“

Pøbelen, der altid er lettroende, blev rasende ved denne Beskyldning, og begyndte at opbryde Steensbroen, for at stene Damen. Men under en Strøm

af Lærere forfikkrede hun, at en saa nedrig Daad aldrig var faldet hende ind.

„Saa ville vi overlade det til det guddommelige Forsyn at opdage Misgjerningen! raabte den Gamle: Her har jeg medbragt en klog Mand, der er vel erfaren i alle slags hemmelige Konster; ham vil jeg formaae til at fremmane den Dødes Land, paa det at Sandheden maa komme for Dagen.“

Med disse Ord førte han en gammel Mand frem, af et besynderligt Udseende. Hans Haar var hvidt som Snee, hans Raabe var himmelblaae, omgjordet af et sort Belte, hvorpaa de tolv Himmeltegn vare broderede med Guld. Paa Hovedet havde han en Hue af sort Taft, og i Haanden bar han en Stok, der var omvunden af en Slange.

Med en bydende Mine traadte den Gamle hen til Liigbærerne, og befalede dem at sætte Baaren paa Jorden, og at aabne Kisten. Saasnart dette var skeet, tog han et Fyrfad, kastede en Haandfuld tørre Urter derpaa, mumlede nogle Ord og kaldte tre Gange paa den Døde. Nu begyndte Liget at røre sig, langsomt hævede det sig op og stirrede med sine brustne Dine paa den gabende Mængde.

Min Nysgjerrighed var steget til det højeste; og for bedre at kunne see hvad der gik for sig, steg jeg op paa Nækværket, der omhegnede et Springvand.

„Hvorfor kalder Du mig tilbage fra de Dødes Land?“ begyndte Liget med vaklende Stemme, men saa høit, at jeg tydeligt kunde høre det.

„Aabenbar og ufortøvet, hvorledes Du er kommet af Dage! svarte Maneren: at Folket maa høre det og straffe Misbæderen.“

Da sagde den Døde med et dybt Suf: „Bed min unge Kones skjændige Daad er jeg saa tidligt bleven lagt i Graven. Hun gav mig Gift, for at jeg skulde indrømme min Ægteseng til—“ Her sprang Damen med mageløs Frækhed hen imod Liget, satte Næverne i Siden og raabte: „Det lyver Du, Din nedrige Skjelm!“ og overvældede den stakkels døde Mand med en Strøm af Skjeldsord og Eder.

Folket raste; Meningerne vare deelte; Nogle raabte paa Baal og Flamme; Andre meente at en død Mand's Ord ikke bør staae til troende.

Da begyndte Liget igjen:

„Jeg seer vel, at I ikke troe mig, men for at I kunne erkjende Sandheden af mine Ord, vil jeg aabenbare Eder noget, som Ingen kan vide uden jeg. Da jeg i Nat laae Liig og Ingen var tilstede uden min trofaste Bægter, som I see hist henne paa Rækværket — her pegede den Døde paa mig — kom nogle gamle Hexe for at bestjæle mit Legeme; men da de paa ingen Maade kunde skuffe det unge Menneskes Opmærksomhed, fastede de en Tryllesøvn paa ham, og begyndte at kalde paa mit Navn. Jeg kunde ikke modstaae Trolddommens Magt, og reiste mig af Baaren, men min trofaste Bægter, der bærer samme Navn, som jeg, var allerede kommet mig i Forkjøbet og stod ved Døren. Da affaar de ham

Næse og Øren igjennem Nøglehullet, og paafatte ham igjen andre af Bøx, for at skjule Bedrageriet. Han selv skal være mit Vidne; betragter ham kun; der sidder han, den Ulykkelige, med Pengene i Haanden, som han ikke saameget har fortjent ved sin Baagen, som ved Tabet af sine Lemmer."

Med disse Ord strømmede den kolde Sved mig ned af Panden. Jeg greb til Næsen og beholdt den i Haanden; jeg tog til Ørerne, og de faldt af. Da skulde man have hørt en Snisen og en Grinen; i en Hast fik jeg Tørklædet for Ansigtet, og fløi som en Piiil afsted fra Torvet og ud af Byen."

Her endte Hr. Thomas sin Fortælling. Der var allerede rettet an og vi gik tilbords. Under Maaltidet sagde min Tante til mig: „Min kjære Fætter! Det er i Morgen en af vore glædeste Dage, det er Fastelavns Mandag. Jeg veed ikke om den hellig holdes hos Dem, men hos os søger man at opfinde alle slags Morstæber, for at høitideligholde den, da vi ansee den for vor Byes Stiftelsesdag. Alle vore vittige Hoveder kappes om at opfinde Fornøielser, der ret kunne more Folket, og Den, som heri udmærker sig fremfor de Andre, erholder en Rosenkrands og hans Billede bliver ophængt paa Raadstuen. Lad mig nu see at De lægger Deres Hjerne iblød, for at optænke noget ret smukt og lystigt; men jeg siger Dem forud, at De har en farlig Medbeiler; jeg selv har opfundet en lille Farce, hvori jeg maaskee ogsaa tildeler Dem en Rolle, hvis De vil love mig at spille den godt."

„Med Glæde, kjæreste Tante! svarte jeg: Der: som jeg blot besad Duelighed nok.“ — „Saaledes er det med de unge Herrer! afbrød Frue Birgitte mig: De lade altid som om de ikke kjende deres eget Værd; men jeg forsikkrer Dem, at De vil blive en fortræffelig Ucteur. I Morgen skal De faae Deres Rolle.“

Det var langt ud paa Natten, da Selskabet brød op. I den frie Luft mærkede jeg først at Vinen var stegget mig i Hovedet; jeg ravede hjemad, saa godt jeg kunde, men da jeg dreiede omkring et Hjørne, blæste Vinden Lysen ud i min Lygte. Endelig havde jeg naaet Gaden, hvori jeg boede, da jeg hørte en Allarm, og skimtede gennem Mørket to Karle, der af alle Kræfter hug løs paa en Tredie. I den faste Mening at det var Røvere, rev jeg Kaarden fra Siden, og, da Vinet havde givet mig Mod, sprang jeg til og brugte mit Værge saa vel, at begge Stilmændene styrtede til Jorden. Stolt af min Heltegjerning vendte jeg mig om efter Dem, som jeg havde hjulpet, men borte var han; jeg lod derfor Ligene ligge paa Valpladsen, ravede hjem og fastede mig paa Sengen.

Da jeg vaagnede, var mit Kammer fuldt af Mennesker; to Politibetjente befalede mig at staae op og følge med til Raadhuset. Jeg begyndte at gjøre Indvendinger, da jeg ingen Brøde var mig bevidst; men de to haandfaste Herrer grebe mig hver under sin Arm, og slæbte mig afsted. Nu begyndte jeg at frygte for at jeg Aftenen tilforn, i min Drukkenskab, maatte have begaaet en eller anden dum Streg; og Pobelens Raad:

ben paa Morder og Stimand overbeviste mig snart om at min Frygt ingenlunde var ugrundet.

Endelig naaede vi Raadhuset, efter at man først havde slæbt mig i Procession gennem alle Byens Gader og Stræder. Det velvise Raad sad allerede omkring det grønne Bord, og rundt omkring stod en talrig Forsamling af nysgjerrige Tilskuere.

Man anviste mig min Plads, En af Herrerne bød Laushed, Klageren blev fremkaldt, og Denne begyndte saaledes:

„Streng Hr. Borgemeester, velvise Raad! Da jeg i Nat vilde gaae hjem til min Bolig, hørte jeg en Larm i en af de mørkeste Gader; jeg listede mig hen til Stedet, og saa et Menneske med Kaarde i Haanden overfalde tvende Andre, der vare ubevæbnede; jeg vilde da komme de Ulykkelige til Hjælp, men i samme Dieblisk øjeblik fandt de, dødeligt saarede, under Morderens Staal. Da denne Misgjerning var fuldbragt, sprang Mennesket ind i vor Medborger Hr. Hieronymus's Hus. Jeg stillede mig da ligeoverfor Døren og holdt Bagt til Dagen brød frem; da kaldte jeg paa Politiet; vi undersøgte Huset, og fandt dette Menneske og denne blodige Kaarde, som er hans.“

Da min Anklager havde endt, blev jeg opfordret til at tale. I Begyndelsen kunde jeg for Angst og Bedrøvelse neppe fremføre et Ord, endelig fattede jeg Mod og begyndte saaledes:

„Endskjøndt min Samvittighed aldeles fritjender mig for denne græselige Beskyldning, som En af Ederes Medborgere nylig har fremført imod mig, indseer jeg dog let, hvor vanskeligt det vil være fuldkommen

at overtøde Eder om min Ufkyldighed. Dog, naar I, mine Herrer, ville unde mig et Dieblis Opmærksomhed, haaber jeg at kunne overbevise Eder om, at jeg ingenlunde ved egen Brøde befinder mig i den Livsfare, hvori jeg nu svæver. Da jeg i Nat gif fra et Gæstebud, og, sandt at sige, var en Smule beruset, hører jeg en Tummel, og bliver tvende Mennesker vaer, der med blanke Raarder hugge løs paa en Tredie. Jeg kunde ingenlunde taale at see, at en værgeløs Mand blev anfaldet paa Stimandsviis, men drog mit Bærge og iulte den Betrængte til Hjælp. Efter en haardnakten Fægtning lykkedes det mig at nedlægge begge Næverne. Og nu spørger jeg det vise Raad: Har min Opførsel fortjent Noes eller Dadel? Har jeg fortjent at slæbes hid som den groveste Forbryder, eller har jeg fuldført en Handling, der fortjener offentlig Noes og Tak? Aldrig har jeg før været anflaget for nogen Forbrydelse, aldrig har min Ære havt den mindste Plet. Og hvad skulde have funnet bevæge mig til at belæsse min Samvittighed med et Mord? Har jeg havt Fjendskab med disse Mennesker? Har jeg nogensinde seet dem før? Har jeg frataget dem saameget som en Knappenaal?" Her qualte Laarer min Stemme; jeg troede at min Tale skulde have gjort en mægtig Virkning paa Forsamlingen, men idet jeg slog Dinene op, saae jeg hele Folket betragte mig med den gladeste Mine, og en Deel, hvoriblandt min Bert Hieronymus, færdig at briste af Latter.

„Ha! tænkte jeg ved mig selv: Saaledes er Verden nuomstunder; jeg godvillige Kar sætter mit Liv i

bove, for at frelse To af Byens Borgere, og de Andre anklage mig paa Livet, og lee mig ud ovenikjøbet."

I det samme kommer en Kvinde i Sørgedragt ind med et Barn paa Armen; en gammel Kjærling følger efter. De kaste sig Begge paa Knæ ved Baaren, hvor paa de to Myrdede ligge, tildækkede med et Liigflæde, og begyndte at hyle og skribe om Hævn.

Da reiste Borgemeesteren sig, og talte saaledes til Folket:

„Mine Medborgere! Det er vor Pligt, paa det strengeste at hævne denne Forbrydelse, som Misdæderen selv ikke formaaer at nægte; men først bør vi søge at faae at vide, hvem hans Medskyldige ere, thi det er usandsynligt, at eet eneste Menneske skulde have kundet myrde to saa haandfaste Ynglinger. For altsaa at faae Sandheden for Dagen, maa man skride til Torturen."

I Diebliffet bringes de forfærdelige Redskaber: Jld og Olie, Hjul og Tang. Jeg var færdig at synke i Jorden af Angst, da Kvinden med Barnet vendte sig til Dommerne og sagde: „Førend I gaae videre, agt værdige Borgere! Tillade I mig at tage Klædet af mine myrdede Sønner, for at I ved Synet af de blodige Liig kunne afholdes fra at skaane denne forhærdede Misdæder, hvis Jammerstrig maaskee ellers kunde bevæge Eder til Medlidenhed."

Forsamlingen tiljublede dette Forslag sit Bifald, og Borgemeesteren befalede mig at tage Lagenet af de Døde.

Jeg vægrede mig af alle Kræfter, men paa Dyrighedens Befaling greb en Nettekensbetjent min Arm, og førte den, trods al Modstand, til Ligene. Nødt til at

give efter for Overmagten, rev jeg Dækket af og — almægtige Guder! Hvilket Syn! Hvilken pludselig Forandring i min Skjebne! De dræbte Ynglinger vare intet Andet end to udstoppede Læderdukker, som de i Byen liggende Kyttere betjente sig af ved deres Dvælses.

En almindelig Skoggerlatter skingrede fra alle Sider; Glæden var uden Grændser. Bedøvet forlod jeg Salen, og min Lante tilhvijsede mig, idet jeg gik forbi hende: „Fætter, De er en fortræffelig Skuespiller!“

Fr. Schaldemose.

Luftskipperen.

En Reminiscent.

So unge Mænd spadserede Arm i Arm paa Havnedæmningen ved Søestaden Boulogne sur Mer. Det var den yndigste Aaraften i Mai 1785. Balsamisk Duft strømte fra de blomstrende Haver, der omgive den øvre Deel af Staden, til den lavere Havneegn, og blandede sig med den forfriskende Søluft, der kjoelte den hede Dag. Alt farvede Solen Horizonten med sine sidste Straaler, og Søen skinnede som et Ildhav i Aftnens Purpur, medens Suldmaanen allerede svømmede, stille og stor, paa den østlige Himmel. Dog syntes begge de Lystvandrere kun at skjænke det store Panorama, som

laae udbredt for dem, liden Opmærksomhed. De stode meget mere stille fra Tid til anden, for desto ivrigere og beqvemmere at kunne drøfte Emnet, hvorum de talte. Hvad de Forbigaaende hørte deraf, lod dem mærke, at Gjenstanden for deres Underholdning var videnskabelig. Begge de unge Mænd dyrkede nemlig med Alvor og Iver Mathematik og Physik. Just nu vare de sysselsatte med nye Forskninger i disse Videnskaber, der skulde føre til særegne Resultater, til hvilke den Ene knyttede en Række af skjønne og dyrebare Forhaabninger. En Tidlang fortsatte de deres Underholdning, men da Skumringen begyndte at falde paa, syntes ogsaa deres Underholdning at vorde mattere uformærkt. Den Yngres Opmærksomhed syntes ikke mere at være udelukkende sysselsat med den forrige Gjenstand; han blev adspredt, og naar hans Ven, i Forventning af Svar, saae ham i Ansigtet, fandt han hans Blikke fæstede paa et smalt Huus, hvori kun eet eneste Vindue var oplyst. „Jeg mærker vel, sagde den Anden leende: at det for idag er forbi med vor Underholdning. Aftensjernen, som blinker til Dig fra Vinduet hist, drager Din Opmærksomhed ind i en anden Sphære. Derfor var det vel Daarskab, at ville fastholde Dig længere her. Saa iil da did, hvorhen Din Længsel staaer!“

„Du har gjættet det! smilte den unge Mand med et let Anstrøg af Sorgmodighed: Julie er atter vel, og det oplyste Bærelse siger mig, at hun idag tager mod Besøg igjen. Derfor nu god Nat,

i Morgen sees vi igjen!" Trohjertig rystede han sin Bens Haand, og ilte til det omtalte Huus.

Hans Navn var Koziar, en ung Mand med de fortræffeligste Egenheder. Talent, Phantasie, munter Iver for Videnskab og Kunst havde allerede udmærket ham i hans tidlige Ungdom, medens hans elskværdige Gemyt gjorde ham dyrebar for Alle, som kjendte ham. Neppe var han indtraadt i Bers den, før alle Hjerter, de qvindelige især, sloge ham imøde med Velvillie.

Physik var hans Yndlingsstudium. De nyeste Opdagelser i denne Videnskab fandt i ham en ligesaa begeistret, som virksom Udbreder. Især var det Luftballonens Opfindelse, som nu sysselsatte hans hele Opmærksomhed; overraskende og, i sin første Fremtræden, hartad grændsende til det Vidunderlige, havde den vakt almindelig Forbauselse over hele Europa. Koziar indsaae, hvilken glimrende Epoke den vilde gjøre i Kunst og Videnskab, hvis det lykkedes, at gjøre den endnu fuldkomnere ved at give Maskinen en vilkaarlig Retning. Uafsladeligt var hans Sjæl sysselsat med denne Opgave. Ofte fornyede Forsøg i det Smaa opflammede kun hans Iver.

Alt havde han selv prøvet en Luftseilads; med en Marquis d'Arlandes var han i Paris stegen op i en Ballon. Dette Foretagendes heldige Udfald gjorde ham navnkundig, og Kongen belønnede den nye Cronaut med 2000 Francker aarligt. Folkets Beundring steg indtil Begeistring. Koziars Nytte udbredte sig i alle Provindser, og i de selskabelige Kredse

taltes i lang Tid ei om Andet end om den unge, interessante Luftseiler. Men denne Ære gjorde ham ikke forfængelig; han var lige saa beskedet og fordringsløs som før. Kun fordybet i sit Studium, forlod han kort efter det larmende Paris, og begav sig til Boulogne, med det hemmelige Forsæt, herfra engang at prøve en Luftreise over Kanalen til Engelland. Eignende Skjebne forbandt ham her med en anden talentfuld ung Mand, og Begge bleve snart de uadskilleligste Venner. Det var Marquis de Maisonfort, den Gamme, der nu havde været hans ledsager paa Aftenvandringen. Han var nogle Aar ældre end sin Ven, rigere paa Livs-erfaring, koldblodigere og alvorligere.

I det omtalte Hus boede to Engellænderinder, som havde opholdt sig i Boulogne siden forrige Aars Høst. Lægerne havde raadt den Yngste af dem, at gjøre en Reise til Fastlandet, i det Haab, at hendes vaklende Helbred vilde styrkes derved. Miss Julie Lindsay kunde gjælde for et Ideal af Ynde og Qvindelighed. Neppe havde hun med sin Tante forladt Engellands Læge-Atmosfære, før hun følte sig stærkere. Ja, hendes Roser blomstrede i saa frisk Pragt, og med den fornyede Sundhed vendte ogsaa Livslyst og Ungdomsmunterhed tilbage paa en paafaldende Maade, at man ikke kunde Andet troe, end at det maatte være noget Andet end Engellands tykke Lægeluft, der hjemme havde betyngt hendes unge Bryst.

Neppe befandt Rozier sig i Boulogne, før han besluttede, i Forening med sin Ven, at lade en Val-

Ion gaae op. Det skete, og neppe var det dertil bestemte Rum istand til at modtage den Brimmel af Mennesker, der var sammenstrømmet allevegne fra, for at see det vidunderlige Skuespil.

Beiret var meget smukt. Allt en Tidlang havde de Tilskuerne ventet. For endnu at ordne noget, traadte Rozier udenfor Rummet's ydre Indfatning. Her stode to Damer ved Indgangen i levende Samtale med Bagten, der, som det lod, havde vist dem umildt tilbage. Begge vare øiensynligt Fremmede, og Rozier havde ikke maattet være Franskmænd, om han ikke strax havde nærmet sig dem og spurgt om Aarsagen til deres Forlegenhed.

„Vi komme just, tog den Ældre Ordet: tilbage fra en lille Reise. I Porten erfare vi, hvilket interessant Skuespil her gives idag, og strax ile vi hid, for at tage Deel deri. Men for silde. Som vi høre, ere alle Pladser besatte; vi have budet det Dobbelte og Tredobbelte, men forgæves. Er De, min Herre, maaskee bekjendt med Entrepeneurerne, da vilde De forbinde os Dem meget, om de skaffes de os Udgang.“

„Hvor lykkelig er jeg, svarte Rozier med fransk Høflighed: at Tilfældet forunder mig den Ære, at kunne opfylde Deres Ønske paa umiddelbar Maade! Vel er det sandt, vedblev han, idet han rakte Damerne Armen: at alle kjøbte Pladser allerede ere besatte; dog seer jeg mig istand til, at tilbyde Dem et bekvemt Opholdsted i min Nærhed.“ Med disse Ord førte Rozier begge Damerne ind i det indre Rum, hvor der, imellem Syldings-Apparaterne, i

Hast indrettede en beqvem Plads for dem. Begge takkede de deres Vejviser, i hvem de nu kjendte den unge Luftseiler selv. En huld Rødme forskjønede den Yngres smukke Træk, idet hun takkende neiede, medens den Ældre strax knyttede en Samtale med Rozier og hans Ven. Rozier stræbte i Korthed at forklare Damerne den chemiske Proces, hvorved Ballonens Stigen bevirkedes; men skjøndt han næsten udelukkende henvendte sig til den Yngste, vilde det dog ikke lykkes ham, at afsnøde hende saameget som et Ord eller et Niefast.

Den Ældre spurgte om Luftseilerens Erfaringer, om hans Følelser, medens han svævede i Luftsregionerne. Rozier viste Gondelen, som, skjøndt den i Dag ikke var bestemt til at modtage en Rejsende, dog var Gjenstanden for den meest levende Nysgjerrighed. Han viste, hvorledes den, befæstet ved Ballonen, steg med ham, og skildrede med fyrrige Ord Luftskipperens herlige Følelse, naar han, baaren af den med Sikkerhed beherskede Kraft, svævede i det vide Lustrum. „O min Gud! suktede den unge Dame: I dette skrøbelige Fartoi! Hvilket Bøvestykke!“ Gysende vendte hun sig bort.

Men smigret og tilskyndt ved disse Ord, sprang Rozier i Gondelen med det Udraab: „Der er slet Intet at vove!“ Og ligesom for at give Damerne et Begreb om Ballonens Stigen, bød han, at man skulde løsne Strikkerne lidt, hvorpaa Ballonen strax steg op og svævede i middelmaadig Høide.

„O, hvilket Syn! Hvor herligt!“ lød det fra de henrykte Tilskuere. Vel sagde den unge Pige

Intet, men hun fulgte den Opstigende med sine Dine, hun saae paa ham med et Blik, hvori indvortes Angst og mild Beden udtalte sig. Rozier troede at gjøre et Blik ind i Himlen, som han hidtil kun havde seet over sig; dragen af magisk Magt, stræbte han atter mod Jorden.

Den unge Skjønne drog Veiret dybt, da han, atter sættende Fod paa Jorden, hilste den jublende Mængde med en stum Compliment, der dog kun syntes at gjælde hende — thi var ikke hans taknemmeligglade og dog saa ærbødige Blik udelukkende fæstet paa hende?

Kort efter gik Ballonen op, til alle Tilskueres fuldkomne Tilfredsstillelse, og da begge Vennerne derpaa fulgte de engelske Damer til deres Bogn, indbød den Ældste dem paa det venstabeligste. Det er vel overflødigt at bemærke, hvad disse saa Dier Blikke havde bevirket i begge de unge Hjerter, og hvad et Tidrum af saa Maaneder havde udviklet deraf. I Løbet af dem havde de Elskende tilstaaet hinanden den ømmeste Kjærlighed og tilsvoret hinanden evig Troskab. Endogsaa Tanten havde besgunstiget deres Pagt, og lovet, at vinde Julies Fader derfor.

Men — Loven er ærlig, Holden besværlig. Den gode Tante meente det vistnok godt med sit Løfte, men dog kunde hun ikke undertrykke en lønlig Angst, naar hun tænkte paa dets Opfyldelse. Thi hun kjendte sin Broder for vel til at hun skulde have anseet det for let, at overtale ham til at samtykke i en Forbindelse mellem hans eneste Datter og en

Udlænding. Sir Lindsay var en riig Børselerer i London. Hans Penge, hans Handelsforbindelser, de anseelige Forretninger, han havde under Hænder, udgjorde Sjelen i hans Liv og Midtpunctet i al hans Digtning og Tragtning. Hvad der ikke lod sig bringe i Forbindelse med denne hans Ideefreds, var ham ligegyldigt; hvad der kontrasterede derimod, var ham forhadet, og dette hans Had faldt iligesmaade paa Alt, hvad der ikke var engelsk. Hvor lidet torde, under disse Omstændigheder, Koziere love sig, han, der ydermere havde det Uheld, at tilhøre en Nation, der især var en Gjenstand for Sir George's koldeste Foragt. Men om end disse Grunde ikke havde været tilstrækkelige til at tilintetgjøre hvert Haab, saa kom dog een til, der allene vilde været istand til at dræbe det i Spiren, naar det ikke just var Kjærligheds Natur, at forstærkes ved Hindringer. Sir George havde nemlig forlængst bortlovet sin Datters Haand til en Søn af Sir John Bellington, den eneste Ven han havde. Bellington havde, ligesom han selv, arbejdet sig op til stor Formue; hans Søn var opdragen i de Gamles Land. Vel viste Julie, allerede som Barn, en afgjort Modbysdelighed for den hende tiltænkte Brudgom. Den raue, tølperagtige Dreng, med sine grove Manerer, sit lidet indtagende Udortes, var og blev hende ubehagelig, og da han voxte til, formaaede hans personlige Egenskaber endnu mindre at udlette hine første Indtryk, thi Sir John forenede i sig alle en sneverhertet Agerkarls Egenskaber.

Fædrene smaaſoe, thi de vare enige og viſſe i deres Sag, og da Julie var bleven ſexten Aar gammel, anſaae Faderen det paſſende, at gjøre hende bekjendt med den Beſtemmelse, ſom, efter hans Plan, ventede hende. Længe kunde det gode Barn ikke worde fortrolig med den Tanke, at det var alvorlig meent, endnu mindre kunde hun vænne ſig til, i Faderens Udfagn at ſee noget Uigjensſkadeligt. Men da hun lidt efter lidt fik den fornødne Overbeviisning, da hendes Bægninger, hendes Bønner, hendes Forſikringer om uovervindelig Afſky, ikke kunde bevæge Faderen, da begyndte en ſtille Græmmelse at undergrave hendes Sundhed, og ſnart truede den, at forſtyrre den yndige Blomſt, inden den endnu havde udfoldet ſig ret. Hendes Munterhed forſvandt, de ungdommelige Roſer blegnede, et bange Aar gif hen under mangehaande Forſøg af duedige Læger — men da erklærede de, at Opholdet under et renere Clima var det enefte Middel, hvorved en dødelig Læring kunde forebygges. Og i Sandhed, Intet syntes heller at kunne indvirke mere velgjørende paa den lidende Piges Tilſtand, end dette Lægemiddel allerede gjorde i Forreſtillingen. Tante og Niece grebe det med lidende ſkabelig Haſt, og neppe vare de komne paa franſk Grund, før Lægernes Haab lovede at gaae i Opfyldſe. De Under, der hidtil havde modſtaaet Kunſten haardnakket, ſvandt kjendeligt, og ny Livskraft gjennemſtrømte, helbredende og velgjørende, det lidende Bryſt. Saameget havde allerede Vinters opholdet i Frankrig formaaget; men da nu Vaaren

begyndte at vende tilbage, da Lystvandringer, Smaas reiser og daglig Bevægelse i det Frie endnu forhøiede den sunde Lufts velgjørende Virkning; da først rakte Hygæa Pigen sit fulde Bæger, og hendes Yndigheder begyndte at opblomstre i uforlignelig Skjønhed. Enhver, som saae hende, følte sig tiltrukken af hende. Og da hun nu i Rozier havde fundet en værdig Gjenstand for sin rene Følelse, da syntes hun først at have fundet sit Livs rette Element.

Vel maatte den gode Miss Betty gjøre sig allehaande mørke Tanker, naar hun ihukom, hvorledes Sir Georges ubøielige Willie dog engang vilde forstyrre dette Paradiis. Omfider beroligede hun sig med den Forestilling, at Julies Modrenes Arv, som han ikke kunde holde tilbage, i Forbindelse med hendes egen Formue, vilde være tilstrækkelig til at sikke det unge Par en anstændig, om ikke just glimrende Existentz, og fastbestuttet var hun da, at blive i Frankrig for bestandigt.

Der hengik imidlertid en god Stund, inden Miss Betty kunde beslutte sig til, ved afgjørende Skridt at gribe ind i dette Forholds Gang. Vel føende, hvilke Storme der ventede hende da, vilde hun lade det unge Par nyde sin stille, sorgløse Lykke saalænge muligt.

Men hæl uventet nærmede sig, uden hendes Medvirkning, en Forstyrrelse, som først skulde ryste denne lykkelige Sikkerhed. Den gode Betty havde nemlig, i sin Hjertensglæde over Julies forønskede Bedring, dog ikke gandske kunnet følge dens Fremskridt for sin

Broder, hvorvel hun dog havde vogtet sig for, at skildre ham den i dens hele Omfang. Hjemkomne Landsmænds Fortællinger havde gjort Nesten, og saaledes kom der da pludseligt, efter lang Tausshed, et Brev fra Sir George, hvori han meget levende udtrykte den Glæde, de gode Efterretninger om Datterens Helbredelse voldte ham, og tillige meldte, at han selv, da Vårstiden var saa behagelig, vilde gjøre en liden Udflugt til Frankrig, for — om ikke at hente hende hjem — saa dog ved Diesyn at overbevise sig om Datterens Sundhed. Sir John Bellington, tilføiede han, længtes meget efter at gjense sin Brud, og vilde derfor ledsage ham paa denne Reise. Han haabede isvrigt, at Julie vilde vise sig erkjendtlig for denne omme Opmærksomhed og føie sig efter sin Fader.

Et Tordenslag fra Skyfri Himmel kan ikke virke frygteligere, end dette Brev virkede paa Julie og hendes Tante. Og skjøndt det ikke indeholdt videre, end hvad man forlængst havde kunnet sige sig selv, saa følte dog Begge, at det nu var forbi med den rolige Lykke, hvorved man hidtil havde frydet sig, og at der nu maatte gjøres alvorlige Skridt for Fremtiden. Paa Julie virkede disse Efterretninger saa rystende, at et let Sygdomsanfald var Følgen deraf. Rozier maatte derfor holde sig borte nogle Dage.

Siin Aften, hvormed vi begyndte vor Fortælling, fandt han vel sin Elskede helbredt, dog straalte hendes Dje ikke i sin vanlige Munterhed. Da han forskede efter Grunden til hendes Mismod, sank hun grædende

til hans Bryst, idet hun kundgjorde ham Faderens haarde Billie.

I sød Bedrøvelse kysede Rozier Smertestaarere: ne af hendes Kind, og raabte, favnende hende endnu inderligere: „Du er jo min! Hvo vil adskille os?“

Men da Tanten overbeviste ham om, hvor grundede Julies Bekymringer vare, vilde han strax skrive til Faderen og aabenhjertigt bede ham om Datterens Haand. Det fraraadte nu Tanten ham alvorligt, thi hun kjendte Broderens Sind, og vidste vel, at sligt et Skridt kun vilde fremskynde hans Komme.

Efter modent Overlæg besluttede man, at overlade Tanten allene Brevets Besvarelse. Hun skildrede Julies afgjorte Modbydelighed for den hende tiltænkte Forbindelse med de stærkeste Farver, og forsikrede, at den forhadte Beilers Komme vilde være istand til at bevirke et Tilbagefald. Allerede Forestillingen derom havde angrebet hende meget; vel havde Lægerne anvendt alle Midler for at befæste hendes Sundhed, men dog havde de erklæret, at kun et længere Ophold under Frankrigs velgjørende Himmel, i Forbindelse med den smukkeste Skaansel, vilde være istand til at gjengive Julie et varigt Helbred. Hun gav ham derfor selv at betænke, om han ansaae sin Fremgangsmaade for raadelig. En flygtig Uttring, at der her, i Hr. de Roziers Person, havde indfundet sig en agtværdig Beiler, skulde tjene til at henlede Sir Georges Opmærksomhed paa dette Forhold.

Da dette Brev var bortsendt, følte de Elskende sig roligere, allerhelst da Tanten lovede, at befordre deres Forbindelse, ihvad saa Faderen sagde der:

til. Med taknemmelig Henrykkelse modtog Rozier dette Løfte; det dæmpede al Sorg i hans Bryst, men tillige opflammede det ham til, ved anstrængt Studium at stræbe efter en Stilling, den Elskede værdig. Lykkedes det ham at gjøre den forømtalte Opfindelse, da var hans Lykke gjort.

Begeistret af dette Haab, opoffrede Rozier sig nu sit Studium med forøget Iver. De Timer, han tilbragte hos Julie, vare den eneste Bederqvægelse, han undte sig. Han tvivlede ikke om, at naae Maalet for sin Stræben, og om end Udfaldet af de anstillede Forsøg i det Smaa viste sig snart mere, snart mindre tvivlsomt, saa haabede han dog, at en Luftseilads i det Store vilde give heel andre, mere tilfredsstillende Resultater. Han forberedte derfor Alt til en Luftreise, der skulde gaae for sig om kort Tid; han tænkte paa intet Mindre, end at gjøre en Overfart til Engelland.

Med stor Forsigtighed havde han i Begyndelsen skjult denne Plan, saavel som Forberedelserne dertil, for Julie, hvis Ængstelighed han frygtede. Dog var hans Forsæt bleven bekjendt, og han overraskedes ikke lidet, da offentlige Blade fra Hovedstaden kort efter forkyndte den forestaaende Luftreise. Selv Julie viste sig, da Sagen nu kom paa Tale, mindre ængstelig, end han havde frygtet. Hans faste Mod, hans rolige Fortrøstning til sin Videnskab, var uformærkt overgangen i hendes Sjæl, og henreven af Roziers digteriske Skildringer, følte hun sig endogsaa istand til, engang at gjøre en Luftreise ved hans Side. Alt begunstigede Rozier's Foretagende, og foreløbigt kunde han bestemme den første Halvdeel af Junius til dets Udførelse.

Da gik Rozier en Aften til den Elskede, for at afhente hende til en Lystvandring ved Havnen. Han fandt sig træt af anstrængt Arbeid, og længtes efter Udspredelse. Julie pleiede at vente ham i det aabne Vindue; denne gang fandt han Vinduet lukket, og da han Ingen af Lyendet fandt, treen han strax ind i Stuen. Ak, der laae Julie, lig en hvid Rose, paa Ottomannen; Miss Betty holdt grædende den Syges Haand i sin, medens en konvulsivisk Skjælven fra Tid til anden fløi over Julies Lemmer.

Med et Forsærdelses Udraab styrtede Rozier nærmere. Ved dette Udraab slog Julie Dinene op, og rakte ham sin Haand, idet hun forgjæves stræbte, at reise sig op. Paa Bordet laae et aabent Brev; med et betydningsfuldt Blik pegede Tanten derpaa, idet hun sagde, at en pludselig Skræk havde voldet Julie dette Sygdomsanfald. Dog syntes dette at vige for de hurtigt anvendte Midler, og Rozier's sømme Tiltale, hans milde Kjærtegn, bidroge til at berolige de oprørte Livsaander. Den Syge sank af Mathed i Sovn, og blev bragt ind i sit Sovestue.

Neppe var Rozier allene med Tanten, før hun rakte ham det aabne Brev, idet hun sørgmodig sagde: „Paketbaaden bragte os idag dette Brev fra min Broder. De maa vide Alt — læs selv.“ Rozier udfoldede Bladet, og læste:

„Kjære Miss Betty!

Eders sidste Skrivelse har moret mig kosteligt. Man kunde lee sin Mave istykker over den Umage, Qvindfolk kunne gjøre sig, og over de Lumskier de kunne finde paa, for at sætte en Yndlingsplan

igjennem. Thi der stikker dog ikke Andet under Eders lamentable Skildring af Julies Sundheds- tilstand, end den Lyst, I har til at øde endnu flere Penge i det fordømte Frankrig. Nu, jeg lod det endda passere, aldenstund Løsen er bleven bedre istand derovre, og om hun noget tidligere eller noget sildigere vorder Mistress Bellington, kunde ogsaa være ligegyldigt, allerhelst da hun jo dog skal vorde det engang. Men de sjantede Historier med den franske Bindspiller lider jeg ikke, og Du, kjære Søster, maa passe vel paa, at Ungen ikke sætter sig noget deraf i Hovedet — det bliver jo i alt Fald Dig selv, der maa have Uleilighed med at skaffe det ud af hendes Hoved igjen. Jeg har hørt, at nu ville de Herrer Franskmænd begynde at seile i Luften. Deri gjøre de vel, thi fra Søen ere de jo saa godt som fordrevne. Vi have havt mange Løier deraf, Bellingtons og jeg! — Jeg beder Dig affærdige den Herre, saa høfligt eller saa uhøfligt Du behager, paa det jeg selv, naar jeg kommer, kan fritages for den Uleilighed. Jeg besøger Eder gandske vist i denne Sommer; dog kan jeg, for mine mange Forretningers Skyld, ikke bestemme Tiden saa nøie. Det vil beroe paa Jer selv, om jeg skal tage Jer med, eller lade Jer blive derovre. Farvel.

George L."

P. S. „I dette Dieblik læser jeg i Aviserne, at Eders Luftskipper med det første vil komme til os over Kanalen. Nu, megen Ære! Det vilde være en ny Naade, at beile paa, og en Franskmænd, som har Dristighed nok til at forlange en engelsk Pige paa 80,000 Pund, kan rigtignok riskere sin Hals derved paa mere end een Naade. Nu, kommer han gjennem Luften over Kanalen, uden at drukne, da vil jeg tage Sagen i Overveielse. Gud befalet, til den Tid kommer!“

Miss Betty, hvis Blikke havde vogtet med spændt Opmærksomhed paa Rozier's Træk, medens han læste, troede dog at læse i dem, at Brevet frembragte en ganske anderledes Virkning hos ham, end hun havde ventet. Istedetfor at føle sig krænket af Brittens Haan, hævede han sig med ædel Selvfølelse derover, gav Tanten Bladet tilbage, og sagde med munter Mine: „Det er godt, jeg tager den gode Sir paa Ordet!“

Han gjorde nu Lystvandringen allene, og da han paa den traf sin Ben Maisonfort, fandt Denne ham fastbesluttet, snarest muligt at gjøre den forlængst aftalte Lufstreife over Kanalen. Naar han da naaede Engellands Grund, vilde han personligt bede den stolte Kjøbmand om Datterens Haand, og afvistes han, vilde han hurtigt vende tilbage, for, ved et hemmeligt Ægteskab, at forbinde sig uopløseligt med den Elskede.

Alt foranstaltedes paa det hurtigste til denne Plans Udførelse, og kort Tid efter fastsattes Hr. de Rozier's Lufstreife til den 15de Junii. Ledsaget af en Medhjælper, vilde han seile over Kanalen og lande paa engelsk Grund. Julies Sundhed havde forbedret sig i de næstfølgende Dage. Den Elskedes rolige Sikkerhed havde meddeelt sig hende, og Faderens raae Indgreb i hendes stille Lykke havde altsaa dog kun tjent til at befæste den. Saaledes imødesaae da ogsaa hun det Forretagende, som skulde medføre en endelig Afgjørelse, med et Slags utaalmodig Forventning.

Den 15de Junii var kommen. Alt den tidligste Morgensol fandt Rozier sysselsat, thi Sønnen havde flyet ham, og som det gjerne pleier at skee, naar vi pludseligt staae nær et længe efterstræbt Maal, at vi

nu ligesom bæve tilbage derfor, saaledes følte ogsaa han sig beflemt og hartad overmandet af Birkeligheden, som nu var traadt i hans Liv. I denne alvorligbange Stemning satte han sig ved Skrivebordet, for at skrive nogle Breve af Vigtighed, og neppe var han færdig hermed, før hans Ven Maisenfort treen ind til ham, for at aftale noget Fornødent med ham. Han havde i Begyndelsen villet ledsage ham paa Seiladsen. Men hans store og robuste Legemsbygning lod befrygte, at Maskinens Kraft til at stige da vilde være for svag, og en anden ung Mand, som havde interesseret sig meget for Foretagendet, havde derfor bestemt sig til at gjøre Reisen med. Vennerne havde endnu noget at aftale, og inden de adskiltes, tilstillede Rozier ham de Breve, han havde skrevet, med Begjering, at han, hvis det gjordes fornødent, vilde besørge dem sikkert.

Rozier gif herpaa til Julie, thi han havde, skjøndt det endnu var meget tidligt, lovet at see hende, inden Ballonen fyldtes. Naar dette var skeet, og Afreisens Dieblif nærmede sig, haabede han endnu at finde Tid til at sige hende det sidste Farvel, thi hverken hun eller Miss Betty vilde være tilstede ved Luftreisen selv.

Julie var bleg og lidende; ogsaa hendes Erækbare Spor af en gennemvaaget Nat og en med Møie qvalt Angst. Dog bekæmpede hun sig selv og viste sit Hjertes Ven et vemodigt smilende Ansigt. De Elskendes Samtale var kun kort; han maatte strax bort igjen; men først lovede han dog, at gjentage sit Besøg. Og da Julie fulgte ham til Trappen, tog han en nysudsprungne Rose af hendes Bryst, stak

den i sit Knaphul, og ilte saa hurtig bort, at hendes sidste Farvel neppe naaede ham.

Alt var man i Begreb med at fylde; Maisons fort ledte Arbeidet. Men der viste sig Vanskeligheder, som man ikke havde gjort Regning paa. Smaa Brøstfældigheder ved Ballonen maatte istandsættes; Syldingsmaterialiet var hverken tilstrækkeligt, ei heller af den bedste Beskaffenhed. Alt gik derfor meget langsommere fra Haanden, end man havde tænkt; Ufreisen var bestemt at skulle finde Sted først paa Eftermiddagen; men det var klart, at den maatte opsættes en god Stund. Ogsaa Binden viste sig ugunstig, thi hvor vist Rozier end hidtil havde haabet, at skride frem i sine Opdagelser, var dog intet væsentligt Resultat muligt, før han selv havde forsøgt sig i hine Regioner. Han maatte derfor gjøre større Regning paa en gunstig Vinds Magt, end han ellers vilde behøvet. Men disse Hindringer formaede hverken at rokke hans Forsæt eller at bøie hans Mod. Dette syntes snarere at voxte med Vanskelighederne, som stillede sig imod ham; den mørke Sky, som i Begyndelsen havde omtaaget hans Vand, forsvandt i den anstrengte Virksomhed.

Middag var allerede forbi. Den store Skueplads begyndte efterhaands at fyldes med Tilskue- re, der vare hidstrømmede, endogsaa langt fra, for at bivaane det vidunderlige Skuespil. Men endnu stedse gik Arbeidet langsomt fra Haanden; den herskende Modvind satte Reisens Mulighed i Tvivl, og det i samme Forhold, som de Ventendes Spænding steg og deres Tal voxte. Udskillige smaa

Balloner opstege imidlertid, for at underholde dem og prøve Bindens Retning. De gave modsigende, størstedels ugunstige Resultater, og da den sidste af dem, tilbagedreven af en modsat Luftstrømning, nedfaldt paa Kysten, stjal Rozier sig mismodig bort, for at gaae paa Raad med sig selv, hvad der nu var at gjøre.

Da trængte en Vige sig frem gjennem den gaaende Mængde. Han gientjendte strax Julies Terne. Hun skjød ham en Billet i Haanden, og forsvandt øieblikkeligt. Han læste følgende:

„Min Fader er i dette Dieblik hidkommen fra Calais, og Sir John med ham! De ville bivaane Luftfarten, og kun med Nøie, kun under Paaskud af Sygdom, have vi kunnet undgaae at følge dem. Kom dem ikke nær, jeg besværges Dig! — Jeg tør ikke vente, at see Dig, inden Reisen gaaer for sig. Gud være med Dig, min Elskede! Lev vel!
Til Døden

Din tro Julie.“

Langsomt stak Rozier Sedlen til sig. Han fandt sig ligesaa forstemt, som forvirret, ved dens Indhold. Den uventede Efterretning overskjar for Dieblicket hans Planers og Udsigters Traad, og syntes at dictere ham en anden Fremgangsmaade. Rejsens Hovedsiemed, at opsøge Sir George paa engelsk Grund, var bortfalden; dog hævede sig paa den anden Side hans Selvfølelse ved den Forestilling, at han dog kunde udføre den, og endogsaa for den forhadte Medbeilers og den fjendtligtindede Faders Dine.

I dette Dieblif nærmede Maisonfort sig ham. Rozier meddeelte ham, hvad han nys havde erfaret. Begge raadsloge længe, hvad nu var at gjøre, og vendte omsider tilbage, fastbesluttede, at opgive Foretagendet for i Dag.

Imidlertid vare to Mænd traadte ind i det indre Rum. At de vare Fremmede, saae man ved første Blik. Neppe traf Rozier's Die dem, før det ahnede ham, at han i dem saae Sir George og Bellington. Den Eldres brede Puddingsfigur, de fløve Træk, der bare et saa talende Udtryk af Stoltshed, Indolents og grov Egoisme, kontrasteerte vistnok underligt mod den Yngres lange Skikkelse og tynde Ansigt. Men den samme Ringeagt og Indbildskhed talte, ved nærmere Betragtning, af Begges Træk, og røbede klart, at een og samme Mand besjelede dem.

Udskillige Landsmænd havde omringet de Nysankomne, hilsende dem med Glæde. Vennerne hørte, hvorlunde En af dem opslog en høi Latter, idet han sagde: „Han har narret Jer April, Sir George, og os Andre med, thi den hele Historie er Bind — der bliver ingen Luftfart af!“ De Dvrige ledsagede dette Udraab med en Haanlatter, hvori Sir George istemte med de Ord: „Jeg tænkte strax, at det vilde gaae saaledes!“ Rozier's Blod kogte, og det Forsæt, at vove det Yderste, blev atter levende i ham.

Da opløstede Søfolkene, som iagttog Bindens Løb, et høit Jubelskrig — Binden var sprungen om, og blæste nu af det forønskede Hjørne, saa gunstig som muligt. En liden, i dette Dieblif affendt Ballon steg, til alle

Tilstedeværendes Glæde, lige iverret, og forsvandt, tagende Veien ad Havet, af de Stirrendes Synsfreds, stadfæstende den gode Route. Da taug pludseligt hver Livi i Kozier's Bryst. Mod og Sikkerhed vendte tilbage; med Hestighed trykte han sin Vens Haand, og raabte med tindrende Dine: „Ingen Uvished længer! Det er afgjort, jeg stiger op!“

Diebliffeligt lod han Montgolfieren befæste under Ballonen, og hjalp selv at fylde. Arbeidet gik nu rask og uforstyrret fra Haanden. Vel randt det ham nu i Tanke, at han, da Faderen var fraværende, kunde stjæle sig bort nogle Minuter og flyve til Julie; men det Bærk, der kun syntes at have ventet paa hans Haand, for at fremmes og fuldendes ubehindret, holdt ham tilbage, og Maisonfort raadte ham selv, ei at fornye Afskedens Smerte. Han blev altsaa, og Klokken kunde omtrent være sex, da to rask paa hinanden følgende Kanonskud forkyndte Staden, at nu skulde Rejsen gaae for sig.

Saa Minuter efter var Alt beredt, og Luftseilerne stege i Gondelen. Maisonfort fulgte sin Ven dertil, og holdt hans Haand i sin. „Lev vel! sagde Kozier med bevæget Røst, trykkende den inderligt: Hils Julie, og sig den Dyrebare, at mit Brysts sidste Aandedræt tilhører hende.“

Den opstigende Gondel adskilte Bennernes Hænder, og en sort Ahnelse foer frampagtigt gjennem Maisonfort's Bryst. Da svævede Ballon og Gondel majestætisk mod Sky, og en Straale af Munterhed og stolt Tilfredsstillelse skinnede endnu i Kozier's Ansigt, idet hans Blik hvilte paa den forbausede Mængde, der, som

forstumrende af Angst, stirrede ubevægelig efter ham, medens han med indvortes Velbehag syntes at gøtte sig ved de to forhadte Modstanderes dumme Maaben. Triumpherende hvulste hans Dine paa dem, indtil han, som han fik en videre Udsigt, vendte sig til den anden Side, hvor Julies Bolig fremstillede sig for ham. Ak, her fulgte et med Glas bevæbnet Die den kjække Luftseiler fra Husets øverste Nøst. Et hvidt Tørklæde vajede, som aftalt Tegn, i Luften. Med sit besvarte han den stumme Hilsen; Klædet slagrede i umaalelig Hvide, stedse nedsendende Kjærligheds Hilsen paaany, neppe synlig mere for det meest anstrengte Blik, indtil Alt flød sammen i eet eneste dunkelt, neppe kjendeligt Punct, som svævede over Havet.

Da syntes en sridig Luftstrømning at forandre Maskinens Gang; den syntes, kæmpende dermed, at vakle, og, omsider vigende for Elementets Magt, at tage Retningen igjen ad Kysten til. En svag Røg blev synlig, og derpaa en Flamme, som flartskinnende spillede ovenpaa Globen, og antog Skikkelse af en aabnet Bifte.

Da standsede Mandedrættet i hvert et Bryst; Forførdelsen lammede Synskraften, og kun Faa formaaede, endnu længere at følge det gruelige Skuespil. De saae Maskinen falde, først blidt og langsomt, men strax efter i frygtelig Styrtning, og i et vidttonende, hjertesønderrivende Angstskrig udtalte sig mange tusinde Sjæles inderlige Medfølelse.

Maisonfort, som, Diebliffet efter at Ballonen var stegen, havde fastet sig paa sin Hest, havde fulgt Ballonens Retning, i det Haab, at kunne forfølge den

med sine Blikke, til den landede i Engelland. Det skrækkelige Syn gjennemisnede ham; men strax fløi han til det Sted, hvor Faldet var skeet, svømmede gjennem Floden, og var den Første, som naaede det.

Kozier var sønderknust og tilintetgjort. Hans Ledfager levede endnu to Minuter, og døde i Maisonfort's Arme. Stedet, hvor Ballonen faldt, var halvanden Mil fra Boulogne og 300 Skridt fra Havet. Snart indfandt sig Mogle af Byens Beboere, og i et Sørgetog bar man de Forulykkede tilbage.

Efter Alt, hvad der lod sig udfinde, var det sandsynligt, at Kozier, overbevisende sig om den stridige Strømning, havde havt den Hensigt, at stige ned, for at oppebie en gunstigere Vind. Udentviol havde han til den Ende villet aabne Ventilen, som, slet gjort, maa have holdt igjen. Et for heftigt Træk havde maa skee sønderrevet Taftet og ladet Ventilen falde ned indenfor Globen, saa at den brændbare Luft kunde bane sig en Udvei gjennem denne Abning. Mærkværdigt var det, at Begges Lommenhænder ikke havde taget mindste Skade, men vedbleve at gaae uden Standsning.

Grædende tog Maisonfort Julies Rose af den Afsjeledes Bryst, for at overbringe den Sørgende dette sidste Minde samt den Trofastes sidste Kjærlighedsbød.

„Jeg tænkte strax, - at det vilde gaae saaledes!“ sagde Sir George, støttende sig ved Bellington, da han forlod Skuepladsen for dette Sørgespil.

Men aldrig saasnart kom han hjem, før han fandt Julie kæmpende med Døden, og Lanten ved hendes

Side, forgaaende i trøstløs Smerte. Julie havde været Vidne til Ballonens Styrtning.

Vel kaldte Lægerne det flygtende Liv tilbage, vel kom hendes Besindelse og Bevidsthed igjen, ja, efter nogle Dages Forløb vandt hun endogsaa hiin stillehengivne Fatning, der ikke sjelden forbinder sig med gandske haabløs Smerte. Hun modtog da Maisonfort's Besøg; han meddeelte hende sin Vens sidste Hilsen, den visnede Rose, som hans Brysts sidste Aande havde varmet, og en Lok af hans Haar. Begge gjemte hun i sin Barm.

Fra nu af syntes hun roligere. Men alle Forsøg paa, at bevæge hende til at forlade dette Opholdssted, bleve frugtesløse. Efter Lægens Raad prøvede man at bringe hende bort med List, men strax viste sig de frygteligste Tilbagefald, og man maatte befrygte, ei at bringe hende levende af Stedet.

Da vendte Sir George tilbage til Engelland med sin Ledfager, idet han overlod sin Søster Omsorgen for den Lidende. Det varede ikke længe, inden Julies Svaghed gik over til hiin smertefrie Læring, som, jo nærmere Maalet, pleier at forklare sine Offre desto mere rørende.

Inden et Aar var omme, havde man begravet den skønne Julie paa den samme Kirkegaard, hvor hendes Elsker havde fundet sin sidste Hvile.

Kozier's Uheld havde, fjernt og nær, vaft den meest levende Deeltagelse. De Breve, han havde givet Maisonfort ihænde, indeholdt, dicterede af bange

Forudsølelse, en kjærlig Afsked fra hans Slægtninge; blandt dem fandtes ogsaa et til Ministeren Calonne, som, ifølge den unge Mand's sidste Bøn, anbefalte hans Moder og Søster til Kongens Naade. Ludvig XVI tilstod Begge den Pension, Rozier havde nydt.

Satori.

Tyrkerne i Cypern.

Ligesom i vore Dage Kampen i Mesolonghi drog Europa's Dine paa sig, saaledes fæstede Occidentens Beboere i Aaret 1571 deres Blik paa Den Cypern, hvor tapre Mænd i fire samfulde Maaneder forsvarte Famagosta's sønderrevne Mure mod Osmanernes tallose Skarer. Angrebet paa denne Ø blev den nærmeste Foranledning til det Forbund Spanien, Venedig og Paven sluttede med Selim, og Cypern skulde være Kampprisen.

Den havde kun ringe Stridskræfter. Bestyrelse og Uorden herskede saavel blandt Magthaverne, som blandt Folket, da den tyrkiske Sømagt (den 1ste Julii) kastede Anker paa den sydsøstlige Kyst; uden Modstand landede Krigsfolk og Skyt's. Ali og Piali, Skibenes Commandeurer, bleve ved Kyften, for at være rustede mod den christelige Sømagt, som man ventede. Mustapha anførte 50,000 Md.

Fodfolk, foruden 2000 Ryttere; men i Begyndelsen rykkede han kun langsomt frem, fordi han frygtede et Baghold. Da han intet Modværge fandt, blev han driftigere. Plyndrende og hærgende drog Tyrkerne ind i Landet. De Livegne kom dem imøde som Benner; Indbyggerne i nogle Landsbyer underkastede sig dem. Ogsaa Bjergbeboerne lykkedes det Mustapha at vinde ved glimrende Løfter.

De tyrkiske Krigsoverster vare ueens, om de først skulde angribe Nicosia eller Samagosta. Mustapha stemte for det Foretagende, som, efter hans Mening, var vanskeligt, for et Angreb paa Hovedstaden, hvor de Rige og Adelige havde søgt Tilflugt og hvor alle Dens Skatte vare gjemte. Hans Villie gik ogsaa igjennem.

Den 25de Julii 1570 viste sig Tyrkehæren for Nicosia, hvor Dandolo og Rocas havde Overbefalingen. Stadens Besætning var for svag for Omfanget af de Værker, der skulde forsvare den mod en overlegen Magt; men dog havde en flog og modig Anfører kunnet udrette store Ting. Den var rigeligforsynet med Skyds, og anseelige Forraad af Levnetsmidler kunde sikke den mod Mangel. Tyrkerne indsluttede Staden, og med Bestyrrelse saae Beboerne, at de ikke vare rustede til at modstaae en Fjende, som dengang medrette kunde rose sig af, at være erfarnere i at erobre Fæstninger, end de Christne i at bygge og forsvare dem. Bastionerne, som omgave Fæstningen trindtomkring, vare kunstigt bygte, og hver af dem havde Rum for 2000 Mand, men de vare tildeels endnu ufuldendte og kun svagt besatte. Besætningen, meest nyhvervede Krigsfolk, var uden Erfaring, uden Lugt, og saa slet bevæbnet, at Mange

kun havde Hellebarder. Hos Tyrkerne derimod herskede Tugt og Lydighed; deres Anførere vare krigslyndige og tappre. Vel opbøde de Beleirede Alt, for at beskytte de forsømte Værker, men snart vare deres Arbeidere ikke sikke mere paa Murene; Tyrkerne førte deres Grave stedse nærmere mod Fæstningen og anlagde Skanser mod nogle Bastioner, som de truede med deres mægtige Skyds.

Øboerne besluttede at vove et Udfald. Cæsar Piovene vilde tage Løsbegravene, fornagle Skydset, og om muligt forstyrre Fjendens Skanser. I den hedeste Middagstid, medens Tyrkerne hvile, drager Piovene med over totusind Mand ud af Staden, nedfabler de sovende Tyrker, og erobrer to Skanser. Men for tidligt overlode sig de esterrykkende, udisciplinerede græske Krigsfolk til deres Rovbegjærighed, den fjendtlige Leir kommer i Bevægelse, Overmagten omringer de Christne, der kæmpe heltemodigt, og i dette afgjørende Dieblik udeblive Nyttene, som, efter Løfte, skulde bryde frem af Staden tilsidst. De Christne lode et fuldkomment Nederlag.

Mustapha forsøgte at tage Staden i et afgjørende Angreb; den første Storm affloges; men før Daggry den 9de September nærmede Tyrkerne sig Murene, trængte igjennem dem, bemægtigede sig Bolværkerne, og med et Seierskrig fulgte de de Flygtende, der ilte til Torvet, eller søgte deres Baaninger, for at redde deres Familier.

Overfømmet af den seierrige Fjende, frembød Staden et frygteligt Syn. Overalt hører man Angst:

skrig og Jammer. Forfærdede Qvinder ile til Tempelne og Altrene, Andre flæbe deres Børn gjennem Gaderne, Andre knæle for Gjenderne. Mange styrtede sig fra Husenes Myndinger, for ei at falde i Tyrkerne's Hænder, som hverken skaante Kjon eller Alder. En ædel Qvinde iler ud af sit Huus, for at forsøge efter sin Mand, der, med hendes tre Sønner, havde kæmpet paa Murene. Paa Veien til Voldeerne blev hun tilbagetrængt af de Flygtende. Hendes Sønner vare faldne tilligemed deres Fader. Ude af sig selv styrter hun ind i sit Huus. Hendes umyndige Søn, en smuk Dreng, som hun elsker inderligt, kommer hende imøde. Hun slutter ham i sine Arme, trykker et langt Kys paa hans Læber, men strax forvandles hendes Omhed til Raserie, og hun udraaber: „Dig skulde Gjenderne gjøre til deres Slave?“ Med disse Ord støder hun Drengen en Kniv i Brystet, og, gjennemborende sig selv med tre dødelige Bunder, segner hun ned paa Liget.

Endnu modstod Palladset Tyrkerne, da Mustapha rykkede ind i Staden med friske Skarer. Uden Skaansel raste Geierherren. Over 20,000 Christne faldt paa denne Dag i den erobrede Stad. Alle Gubber og alle Børn under fire Aar bleve affsondrede fra de øvrige Fanger og førte paa Torvet, hvor Mustapha lod dem levende brænde. Otte Dage gik hen, inden Staden var udplyndret. Man havde laadet to store Skibe med det kostbareste Bytte, med de meest udsøgte Qvinder og de smukkeste Børn, for at sende Sultanen dem. Begge Fartøier laae nær hos hinanden paa Rheden, ventende paa gunstig Vind.

En fangen Qvinde kaster en Glød i Krudtkammeret, og begge Skibe flyve i Luften.

Efter Hovedstadens Fald underkastede ogsaa Bjergs beboerne sig og med dem svore mange Adelige og mange græske Præster Seierherren Troskab. Samagosta var den eneste By, som endnu var Republikentros. Mustapha rykkede strax mod Fæstningen, og da han i nogen Graastand havde opslaget sin Leir, lod han adskillige i Nikosia ihjelslagne Høvdingers Hoveder bære paa Landser, for at skrække de Christne. Men her sloge, bag svage Mure, Heltehjerter; her vare Anførerne tappre og enige, Krigerne lydige. Den tyrkiske Feltherre søgte at bevæge Besætningen til et Forlig, men forgjæves. Han drog da i Vinterquarteer og belavede sig paa, at aabne Kampen til Foraaret, medens Bragadino og Baglione, som kommanderede i Fæstningen, benyttede Vaabenhvilen, for at styrke Murene.

Samagosta ligger paa den østlige Kyst af Den, næsten i Midten af en Halvkreds, som begge Fjergene Sanct Andrea og Griezja danne. Byen har en rummelig, af Fjelde indsluttet, mod alle Vinde sikket Havn, som beskyttes af et fast Slot. Den har to italienske Mile i Omfang, paa Landsiden temmelig gode Mure, en bred og dyb Grav, og mange faste Taarne.

Om Vinteren var Tyrkehæren bleven forstærket ved mange Frivillige, som Haab om Bytte havde hidlokket. I April 1571 begyndte Beleiringen, og skjøndt Fæstningens Forsvarere gjorde daglige Udfald,
(15*)

for at forstyrre Fjendens Arbeider, kunde dog Tyrkerne ved deres Skandsegravere, af hvilke der taltes 40,000, fuldende adskillige Bolværker og i en Strækning af tre italienske Mile grave brede og dybe Grave, ofte midt gjennem Fjelde. Ikke blot Fodfolk, men ogsaa Rytterie, kunde med Sikkerhed bevæge sig i disse Grave, over hvis Rand Landsespidserne neppe fremragede. Beskyttede i disse Gange mod Skydset fra Byen, rykkede de mod denne med deres Løbegrave, medens de opkastede saamegen Jord, at de ogsaa om Dagen kunde arbeide sikkert og bag Brystværnene, som Jorddyngerne dannede, beskyde Murene. Gravene vare saa konstigt anlagte, at hele Hæren havde Plads deri og ligesom var begravet i disse Jordhøie. Hvo som saae ned fra Stadens Mure, saae Intet af den, uden Spidsen af Teltene. Tyrkerne opførte nu, i forskjellig Frastand, ti Bolværker, som vare konstigt byggede af Egebjælker og udfyldte med Jord, Aske og Bomuldsfække. Alt i Mai vare Fæstningens Mure paa Sydsiden truede af 64 Stykker, hvoriblandt vare fire Basilisker, der kastede Jernfugler paa 160 Pund, og fra alle Skanser begyndte Fjenden at beskyde Staden.

Ved slige Anstrengelser bleve de Beleirede kun opmuntrede endnu mere til Tapperhed og Narvaagenhed. Ingen Time var uden Fare, ingen Dag uden Tab. Der var kun 7000 vaabendygtige Mænd i Staden. Bragadino førte Overbefalingen; ved Siden af ham stod Astor Baglione. Jo nærmere Fjenderne rykkede Murene, desmere, voxte Faren. Alt ragede Tyrkernes Skanser og Bolværker over

Stadens Mure; alt vare disse sønderrevne paa mange Steder, og da Krudtet begyndte at slippe, maatte man søge at skade Sjenden meest ved Kaste-Gld. Man betjente sig især af Jernkugler, som, fyldte med det fineste Krudt, sprang istykker og udbredte Død og Fordærvelse i et Dieblif. Tyrkerne havde gravet adskillige Miner mod Fæstningens Bastioner, men skjøndt Indbyggerne uafsladeligt hørte de Arbeidendes hule Larm under deres Fødder, stode de dog uforfærdede paa den udhulede Grund, hvor en frygtelig Død truede dem hvert Dieblif.

Den 21de Julius sprængtes en Mine i Nærheden af Løihuset, og strax efter Udbruddet, der rystede Staden som et Jordskjælv, trængte Tyrkerne gjennem de brudte Mure. Fem Timer varede den farlige Kamp, uden Deboernes Tapperhed kunde slaae Sjenden tilbage. Tyrkerne anlagde nye Bærker; af Morsere kastede de svære Kugler, der knuste Tagene og nødte Mange af Beboerne til, at søge Beskyttelse i Nærheden af Bastionerne. Begeistrede af mandigt Mod, deelte Qvinderne alle Krigernes Farer og Besværligheder. De vare, saavel som Børn og Gubber, deelte i Compagnier, af hvilke ethvert havde sin anviste Plads.

Nu rustede Mustapha sig til et frygteligt Angreb paa en Bastion, hvor Baglione, forudseende Faren, havde anlagt en Mine. Boldværket toges, og i samme Dieblif en liden Skare af tappre Mænd stred i ulige Kamp mod 3000 Tyrker, lod Baglione Minen tænde, og under Bastionens Ruiner begroveden med Sjenderne hundrede Christne. Ikke heldigere

var den Storm, Tyrkerne vovede fem Dage sildigere, og nu forsøgte de et andet Middel, for at rokke de Beleiredes Standhaftighed. De fyldte Graven med et Slags Lindetræ, der voxer hyppigt paa Cypern; det fænger let Ild og udbreder en meget modbydelig Lugt. Medens denne Ild brændte i fire Dage, og Hede saavel som Stank drev de Christne fra Murene, lykkedes det Tyrkerne, at gjenoprette og befæste deres Standsfer.

Indbyggernes Nød steg med hver Dag, og skjøndt Tyrkerne, ved deres frugtløse Storme, næsten havde mistet en Trediedeel af deres Hær, kunde de dog stedse fornye Angrebet med friske Stridskræfter, medens Besætningen leed usigeligt af brændende Sommerhede og Nattevagt. Ogsaa fra Sø siden truede nu Fjendernes Skyds. Af 4000 italiisk; Krigere vare kun Faa tilbage; de fleste Græker vare omkomne. De Overlevende vare saa udmattede, at kun Sjælens Kraft syntes at oplive de modige Lemmer. De Syge laae uden Hjælp og Pleie; alt tvang Hungeren de Beleirede til at fortære Kjødet af Æsler, Hunde, Ratter og andre modbydelige Ting. Viin havde de heller ikke mere, men maatte behjælpe sig med en Blanding af Ædike og Vand.

Det sidste Haab om Undsætning eller Redning var forsvunden. De standhaftige Krigere saae sig forladte af deres Fædreland. Indbyggerne bade Bragadino underhandle med Fjenden; men han trøstede dem med et Budskab, som en til Candia affendt Hurtigseiler skulde bringe tilbage. Men da ogsaa dette sidste Haab strandede, aabnedes Underhandlin;

gerne. Hvide Bannere vajede i og udenfor Staden. Fra begge Sider gaves Gidsler, og de Mænd, Bragadino sendte til den tyrkiske Leir, bleve hæderligt modtagne. Snart var Forliget sluttet. Anførerne og alle Kriгерne skulde bringes til Candia paa tyrkiske Skibe med samt deres Vaaben. Saamange af Indbyggerne, som vilde blive tilbage, fik Lofte om uforstyrret Besiddelse af deres Eiendom. Neppe havde Mustapha indgaaet disse Betingelser, før man begyndte at indskibe de Syge. Kun de Karste bleve tilbage i Staden. Med Forundring saae man nu, hvorlunde den fjendtlige Hær bedækkede et Rum af halvanden Mil trindtom Staden saa tæt, at de hvide Turbaner, som allevegne skinnede frem af Gravene, lignede et Sneedække. Da derimod Tyrkerne saae det ringe Antal af udtærede Forsvarere, beundrede de dem, ikke uden lønlig Skamfuldhed. De første Tyrker, som kom ind i Staden, tillode sig Boldsgeringer, men da de christne Befalingsmænd flagede, standsede Mustapha dette Uvæsen. Han yttrede tillige Lyst til at see Bragadino, hvis Tapperhed han havde lært at beundre. Samme Dags Aften drog Bragadino med de fleste Anførere og et talrigt Følge af Krigere i høitideligt Optog ud af Staden, for at overrække Paschaen Nøglerne. Alle Anførerne vare tilhest, og i deres Spidse red Bragadino i en Purpurkjortel, den sædvanlige Embedsdragt, under en rød Himmel. Udenfor Paschaens Telt bleve de høfligt modtagne, og da de ved Indgangen havde nedlagt deres Vaaben, førte man dem ind. En Tidlang vedligeholdte Mustapha en venstkabelig Samtale, priste

Besætningens Tapperhed, og lovede, allevegne at forkynde dens Roes. Da Gæsterne vilde tage Afsked, beklagede han sig over, at de Christne havde myrdet alle de tyrkiske Fanger, som vare i deres Bold. Bragadino modsagde denne Beskyldning. Mustapha blev heftig, og gav sit Følge et Tegn. Flux bleve de Christne grebne, lænkebuudne og bragte udenfor Teltet. Baglione og de andre Høvdinger bleve nedsablede. Til en grusommere Død vilde Seierherren gjemme den ulykkelige Bragadino. Tre gange maatte Denne, paa hans Befaling, række Halsen frem, som om han nu skulde modtage det dødelige Hug. Derpaa affjar man ham Næse og Øren, og betyngede ham med Lænker. Da den Ulykkelige laae paa Jorden, tilraabte Mustapha ham haanligt: „Hvor er nu den Christus, Du tilbeder, og hvorfor hjælper han Dig ikke af min Bold?“

Noogle Dage efter blev Bragadino ført ind i Staden, hvor han til de af Skydset sønderrevne Mure og Bolværker, som man alt begyndte at istandsætte, maatte bære to store Kurve med Jord, og, saa ofte han gik forbi Mustapha, maatte han falde paa sit Ansigt. Derpaa førte man ham til Havet, satte ham paa en Stol, og trak ham op paa den høieste Seilstang, for at vise ham for alle de christelige Roerslaver, der vare i Havnen. Omfider lod Mustapha ham bringe paa Torvet, sætte i Gabelstokken og levende flaae af en Jøde. Fra Borgen betragtede han med Velbehag det græsselige Skuespil. Men med heltemodig Standhaftighed leed Bragadino indtil det sidste Dieblif alle de Qualer, hans

Fjende beredte ham; han forekastede Denne hans Erløshed, og takkede Gud, at han var bleven gjemt til sig en Død. Hans Hud blev udstoppet med Straa og sat paa en Ko, over hvilken man bar den samme røde Himmel, hvorunder han var reden til den tyrkiske Leir. Ved sin Afreise lod Mustapha den udstoppede Hud binde til en Seilstang, og førte den som en Trofæ langsmed Syriens Kyster til Constantinopel, hvor den blev opbevaret i Løihuset, indtil Bragadino's Sønner, efter Fredslutningen, tilforhandlede sig den.

Men Mustapha havde kjøbt sin Seier med 50,000 Krigeres Liv.

W. A. Lindau.

Hvorlænge kan Verden endnu vedbare?

Man behøver ikke at være ret gammel, for at have oplevet mere end een Verdensundergang, det vil sige, Forkyndelsen derom. Til deres Trost, der sætte nogen Troe til saadanne Spaadomme, og ikke uden Bæven see Tiden til Verdens Undergang imøde, være det sagt, at et ældgammelt Sagn endnu udsætter dette Tidspunkt længe.

Det fortæller om en Landmand i det nordlige Sverrig i den hedenske Oldtid, der levede i Fryd og

Gammen med sin vakre Hustru, opdrog sine Børn vel, holdt sine Huusfolk strengt, uden dog at være deres Tyrann, og flittig bad til Guderne. Hans Velstand skaffede ham Misundere, der lagde sig efter de sorte Konster, for at skade ham.

Da den flinke Huusmoder en Aften havde beskiftet sit Huus og lagt sig til Hvile, glad ved Tanken om, at hendes bedste Ko om nogle Dage vilde bringe hende en Kalv til Verden, hørte hun udenfor det lille Vindue et frygteligt Brøl, blandet med utydelige Ord, af hvilke hun, efter længe spændt Opmærksomhed, omsider forstod: „Jeg er født og beredt til at opsluge Eder!“ Den modige Kone forlod Leiet og gik ud i Huusdøren, for at see efter Spøgeriet. Hun saae Intet, men hørte en stærk Brølen i Kostalden. Hun skred derhen, og saae et afskyeligt Misfoster ligge ved Koen: en ualmindelig stor Kalv med et græsfelig fordreiet Mennekehoved, der brølede og udstødte Trudsler imod hende. Hun kaldte Manden tilhjælp, de ihjelsloge Uhyret og nedgrovde det i Gaarden. Den følgende Nat kom, og med den det samme Hyl og gjentagne Trudsler udenfor Vinduet; de toge Spøgelseset af Graven, og lagde det dybere i Jorden, og da heller ikke det hjalp, fastede de det i Vandet; forgjæves — det kom bestandig igjen og forstyrrede deres Søvn og Rolighed. Da gik den betænksomme Kone til en klog Mand, der boede i en eensom Hule dybt inde i Skoven, skildrede ham sine Bekymringer, og vidste ved venlige Ord og smaae Gaver at vinde ham for sig. Paa hendes Begjering fulgte han med hende, slog en Tryllefreds og tvang Kalven til at krybe i en Sæk, som han lagde paa sine Skuldre og bar til

Skulebjerget ved den bothniske Havbugt, hvor han bandt Misfostret, indviklet i et Elsdyrskind, i en af de dybe Bjerghuler.

Der sidder det endnu, og afriver hvert Aar eet Haar af Elsdyrskindet. Ingen har endnu seet det, men Skippere og Beboerne ved Stranden hørte ofte dets Hulen, der, blandet med Strandfuglenes Skrig, og de vilde Dyr's Brøl, tydelig lader sig skjelne. Det er ikke mange Aar siden, at Folk, til hvis Øren overnaturlige Toner formaae at trænge, hørte følgende Strofer:

„Her sidder jeg Arme,

O Bee!

Først langt i det Fjerne,

Forløsning at see.

Alf Haar er først fri

Et Been,

Min Frelse ei kommer,

Før Huden er reen.

Da undergaaer Verden

Forvist

I knyttrende Flamme.

Jeg seirer tilsidst!“

Endnu kan ikke det andet Been være haarløs; hvor længe vil det ikke vare, førend hele Elsdyrshuden bliver det?

Mag. Rezelius.

K o m e t e n i 1 8 3 2.

// Vil den støde an paa Jorden? Er et saadant Sammenstød muligt? Og hvilke ville Følgerne blive, om Kometen blot kommer Jorden meget nær?

Skal en Komet kunne støde sammen med Jorden, da maa den gjennemskjære vor Ecliptika i eet Punct, det vil sige: den maa i eet Punct berøre den Bei, ad hvilken Jorden vandrer omkring Solen. Regner man nu Jordens Gjennemsnit for 1719 geographiske Mile, da kan man vedde 1718 mod een, at Kometen ikke vil træffe os. Imidlertid er det derfor ikke umuligt. Nogle Kometer ere virkelig komne andre Himmelleger nær, f. Ex. den af 1773 vor Jord. En Anden kan komme endnu nærmere. Er den lille, mindre end Jorden, da vorde vi de Seirende, og nøde Fredsforstyrrelsen, ved den Stærkes Hiet, til at følge os som Drabant; med andre Ord: vi faae da to Maaner. Dog vilde denne Seier ingen Fordeel bringe os. Alle Natursyner, som man antager skyldes Maanens tiltrækkende Kraft deres Oprindelse, ville vorde dobbelt stærke, heftigere Vinde, hyppigere og frygteligere Torden, rivende Storme, Tiltagelsen af Ebbe og Flod, jevnlig vilde Oversvømmelser finde Sted, Dæmninger og Broer bortskylles; maa skee blev endog Naret længere, da en større Masse vel behøvede længere Tid til Banen.

Værre bliver Udfaldet af Kampen, om Kometen er større end Jorden. Den vil da fortrænge den af Banen, og, formedelst sin stærkere Attraction, slæbe den med sig gennem det uendelige Rum; videre og fjernere

ville vi see Solen unddrage sig os, dens Lys og Varme ville vi savne, og kun Stjernernes matte Skin oplyse de lange Aar — ja, vi ville ingen Aar, ingen Aarstider mere have; al Vegetation ville ophøre, kun Havet yde os Næring — og Menneskene ville omkomme af Kulde og Savn. Naade Jorden endelig et andet Planetsystem, oplivedes de faa Overblevne paa den ved den nye Sols Straaler, da drev Kometen dem maaskee for nær til denne, og de brændende Solstraaler vilde fortære hvad Kulden havde levnet.

Kan den end ikke tvinge os til at følge sig, vil Kometen dog kunne foraarsage store Forstyrrelser. Ere begge Verdenslegemer ikke i Ligevægt med Hensyn til Electriciteten, vil en frygtelig Detonation (Knald) finde Sted ved begge Atmosfærers Sammenstød; alle ildsprudende Bjerge ville tvinges til de voldsomste Udbrud; den hele Vandmasse, følgende Kometens tusindgange stærkere Tiltrækkelseskraft, eller maaskee fortyndet ved dens høiere Temperatur, vil som Dunster drage fra Jorden til Kometen, og vor Jord som Skelet fremrulle i det vandtomme Rum.

Træffer Kometen sammen med Jorden, vil Stødet forandre dens Arel og Æquator, og Vandet, ifølge Centrifugalkraften, styrte til den nye Æquator. Vee derfor de Lande, som Kometen træffer! Eller, om ogsaa eet Land, een Bye med dens Indvaanere faaer denne Skjebne, vil ikke dog Aarhundreders Arbeider paa een Dag undergaae?

Maaskee udholder Jorden slet ikke Stødet! Kan den ikke springe i Stykker, der komme til at vandre deres egne Baner som nye Planeter omkring Solen?

Alle Astronomer holde jo Juno, Ceres, Pallas og Vesta for Stykker af en Planet, der engang har havt sin Plads mellem Mars og Jorden.

Dog, værer ubekymrede, skjønne Læserinder! Lad os rolig gaae Aaret 1832 imøde. Endnu have vi fire Aar for os. Jeg for min Part er uden Frygt, indtil de ulykkesforkyndende Astronomers Regning bliver funden rigtig af Arago, Gambart, v. Zach og deres Lige.

Diezmann.

En Skindöds Begravelse.

(Af Christoph Hodgshyns Dagbog i Bristol.)

Alt fra Ungdommen af var jeg underkastet epileptiske Tilfælde, der vel gandske røvede mig min Bevidsthed, men dog ikke for de Tilstedeværende gave mig Skin af Livløshed. Disse Tilfælde indtraf sædvanlig ved Fuldmåne. Min fortreffelige Marthe (min første Kone, der allerede for omtrent 40 Aar siden er død) forsikkrede mig, at hun allerede nogle Dage forud bemærkede en Blegthed paa mit ellers røde Ansigt, førend Anfaldet indtraf. Den Salige — Gud lønne hende! — lod mig fra det Dieblif ikke af Sigte, og det lykkes virkelig hendes Omhu at mildne Anfaldene, naar de indtraf. Efter hendes Bortgang giftede jeg mig snart

igjen, da Gensomheden var mig utaalelig. Min, og: saa nu afdøde anden Kone, var ikke en saa skarpsindig Jagttagerstke, men en fortræffelig Huusholderstke, og — hendes Sparsomhed har jeg at takke for, at jeg kan nedskrive disse Linier.

Vor Familiebegravelse var i * Kirken i Bristol. Enhver der vilde betale de ikke ubetydelige Omkostninger, blev bisat i en skøn Hvælving ved samme, indtil hans Venner glemte ham. En af Betingelserne ved denne høitidelige Jordefærd er imidlertid en Liigkiste af Bly — der formodentlig i Tiden tilfalder Graverkarlene eller deres Foresatte, naar den Jordede er udslættet af de Efterlevendes Minde. Dog — til min Historie: For at spare endeel Omkostninger, lod min Kone mig lægge i en suffisant Tjyrrekiste, hvis Tyngde blev torøget ved et Par Hundredeponds Lodder, det ene ved mit Hoved, det andet ved mine Fødder.

Jeg havde havt en fortreffelig Appetit til Middag — det erindrer jeg, men heller intet mere, førend jeg opvaagnede i et fuldkomment Mørke, og fandt mig indsluttet i et snevert Fængsel. Neppe kunde jeg røre mig, om jeg end nok saa gjerne vilde; jeg var ikke istand til at løfte min Haand til mit Hoved. Snart gjennemborede den frygtelige Tanke mig, at jeg, i et Anfald af min Epilepsie, var levende begravet.

Hvo er istand til at føle det skræffelige i den Overbeviisning, at det var saa! Helvede gemmer neppe nogen grueligere Følelse! En lang Tid laae jeg som forstetnet af Skræk. Da frembrød Angestens Sved af alle mine Porer. Min Stilling syntes at være uden Glimt af Haab om Redning, og jeg begyndte virkelig at bez

regne, hvortænge jeg dog kunde opholde mit usle Liv, førend Hungeren gjorde en Ende derpaa. Jeg bad til Gud, at jeg med tillidsfuld Hengivenhed maatte gaae mine sidste gruelige Dieblif imøde. Jeg forsøgte at gjenkalde i min Hukommelse, hvortænge et Menneske kan leve uden Næring, og betænkte, at jeg jo dog een gang som alle Dødelige, havde maattet følge Naturens Kald til Bortgang.

Men snart vaagnede min Lyst til Livet paany: Jeg kunde dog vel ikke, tænkte jeg, som nu drage Aanden frit, om Jorden allerede var tilkastet omkring mig; maaskee var man først i Begreb med at jorde mig. I denne Forudsætning skreg jeg saa høit jeg formaade og bankede paa Siderne af Risten, indtil jeg af Udmattelse ei kunde mere — Alt forgjæves. Trindt om mig her: skede den dybeste Stilhed, det frygteligste Mørke. Jeg borede af Fortvivlelse Reglene i mine Laar, Blodet flød omkring mig; med affindig Anstrengelse kradsede jeg paa mit Fængsels faste Mure; jeg var ikke istand til at udrette noget til min Frelse, og — sank snart fuldkommen affræftet tilbage. — Da jeg kom til mig selv igjen, raabte jeg paa min Kone, og jeg frygter det næsten — thi jeg veed ikke selv, hvad jeg sagde — vovede at gaae irette med Gud. Det forekom mig, at jeg saae et forunderligt Syn, det var et Blik i Aandeverden: Væsener uden noget egentligt Legeme, mandlige og qvindelige, fremstillede sig for mig. Gruelig bevægede Hovederne sig paa de ledeløse Knokler. Snart omgav igjen et tykt Mørke mig. Om jeg, som jeg formoder, af Mæthed har sovet i denne Mellemtid, da op:

vaagnede jeg kun alt for snart igjen til en gjentagen Bevidsthed om min græsselige Stilling.

Saa vidt mine Kræfter tillode det gjorde jeg nye Forsøg paa at blive hørt. Jeg bemærkede, at jeg, skjøndt med Besværighed, kunde vende mig om paa Siden, og endog gandske dreie mig om. Jeg hævede Ryggen i Veiret, for at sprænge Laaget op, men Skrueerne modstode enhver Bestræbelse herfor. Ikke heller kunde jeg drage mine Knæe saa høit op, at de kunde medvirke. Der blev altsaa intet Andet tilovers for mig, end at indtage min forrige Stilling, og samle nye Kræfter. Jeg vidste, hvor frugtesløse mine Anstrengelser vare, og dog besluttede jeg at gjentage dem. Medens jeg saaledes hvilede — om min marterfulde Uvirksonhed kan kaldes Hvile — græd jeg som et Barn, naar jeg tænkte paa den stjernefulde Himmel, paa Solens venlige Lys og den friske Luft, jeg her savnede Synet og Nydelsen af — naar jeg mindedes, hvormange tusinde Skabninger omkring og over mig, der frydede sig ved deres Tilværelse, medens jeg var bestemt til saa navnløse Qualer. Jeg havde jo dog ikke, tænkte jeg, været saa stor en Forbryder, at min Bandel gjorde mig for tjent til saadanne gruefulde Piinsler, medens mange Forbrydere glædede sig i uforstyrret Nydelse af deres Skabers Godhed! — Medens disse Tanker beskjeftigede mig, syntes jeg at høre Lyden af en Klokke. Jeg lyttede med tilbageholdt Aandedrag — det var virkelig et Uhr, der slog. Dets Toner gave mig nyt Liv. „Jeg er altsaa ikke begravet! tænkte jeg: Naar man bærer mig til Graven, maa jeg let kunne lade min Opvaag-

nessen blive mærkelig." — Jeg begyndte paany at raabe, bankede atter af alle Kræfter paa Siderne af Kisten — Alt endnu forgjæves — mine Kræfter vare snart udtømte; jeg sank afmægtig tilbage i Bevidstløshed.

Snart var jeg ikke mere istand til fornuftigt Overlæg. Mit haarde Leie, som jeg kun med Nød og Næppe kunde forandre min Stilling lidet paa, smertede mig. Drog jeg mine Fødder et Par Tommer iveiret, berørte mine Knæe Laaget. Mit indskrænkede ubequemme Rum blev mig hvert Dieblif utaaleligere. Mine Tingder brændte af Feberhede, min tørre Tunge bævede, for mine matte Dine syntes Alt omkring sig i tallose Cirkler. Hvo er istand til at forestille sig min frygtelige Stilling, der hvert Dieblif forøgedes med nye Qualer. Mine Dine syntes at ville falde ud af Hovedet; brændende Taarer strømmede ned ad mine Kinder, mit Hjerte truede at sprænge sit ulykkelige Fængsel — o, at jeg kunde have nærret Glimt af Haab om at sprænge mit Fængsel! Men hvor skulde jeg søge det?

Hvormange Timer jeg laae i denne aandelige og legemlige Marter, veed jeg ikke. Min Tørst blev meer og mere uudholdelig. Min Mund syntes fuld af gloende Aske. Atter hørte jeg den hule Lyd af en Klokke, der, efter dens dybe Toner at dømme, ikke var af ubetydeligt Omfang. Ingen Spalte lod den fineste Lysstraale trænge ind i mit Fængsel, og dog maatte der gives saadanne — hvor skulde mine Qualer, uden frisk Luft, kunde været saa langvarige? Maaskee var det Nat, da jeg vaagnede i mit snevre Fængsel. Atter greb jeg, med mine saa Kræfter omkring mig — for:

gjeves — jeg kunde ingen Abning opdage. Flere Gange hørte jeg Lyden af Klokken — og hvergang med usigeligere Bemod, i stedse frygteligere Dødsangst. Allmægtige Gud! Hvilken Følelse!

Længe — idetmindste forekom det mig usigelig længe — laae jeg ubevægelig, hensunken i Følelsen af mine Lidelser. Gloende hedt brændte mit Hoved, alle mine Lemmer smertede, mit Ansigt var saaret paa flere Steder. Da jeg ved en af mine Bendinger kom paa den høire Side, fornam jeg noget Haardt under mig, som jeg før ikke havde mærket. Med Begjerlighed undersøgte jeg det, saavidt jeg Svage formaede, og fandt, at det var en Knast i et af Kistens Brædder, der ved Sammenpresningen, da jeg blev lagt i den, var sprungen ud af sin Stilling. Nu saae jeg snart et dunkelt Lys gjennem en Abning af omtrent en halv Tomme i Gjennemsnit neden for min Hage. Jeg greb derefter — og opdagede, at min Kiste var bedækket med grovt Løi. Efterhaanden lykkedes det mig, med megen Møie, at arbeide mig gjennem dette Løi med mine Fingre. Det Lys der opgik for mig, var endnu yderst svagt, men for mig Haabets venlige Straale. Naar jeg bragte min Nakke i en vis, rigtignok saare ubequem Stilling, kunde jeg skimte gjennem Abningen; men mit Blik var tungt og mat. Længe varede det før end jeg kunde skjelne nogen Gjenstand; dog, med det tilbagevendende Haab syntes mine Sandser at skjærpes. I et Par Minuter trykte jeg Dinene til, for at udhvile dem — endelig kunde jeg skjelne et lille Bin:

due med et tæt Jerngitter ligesom mig. Jeg skreg af Henrykkelse. Jeg troede at være blandt Mennesker endnu, thi det tykke Mørke omkring mig var forsvunden. Jeg glemte for et Dieblif mine Lidelser, ja selv det frygtelige Spørgsmaals Besvarelse, hvorledes jeg skulde komme ud af mit Fængsel førend Hungeren dræbte mig, glemte jeg — det vandt mig først i Tanker, da jeg, formedelst den Svimmel, min Henstirren paa eet Punct frembragte, atter gjorde Alt omkring mig mørkt igjen.

Snart sluttede jeg af de store Stene ved Abningen og det stærke Gitter, at jeg befandt mig i en Gravhvelving i en Kirke, og dette blev mig visere, da jeg bemærkede to til tre Liigkister, mellem mig og Abningen. Jeg saae paany efter den, indtil det begyndte at blive mørkt, med en Følelse, som ingen Tunge formaaer at udtale. Da Nattens Dunkelhed nærmede sig meer og mere, hævede mit Hjerte sig til ængsteligere Slag, og den forrige Dødsangst vendte tidobbelt frygtelig tilbage. Da jeg vaagnede, eller igjen kom til mig selv — thi af Mæthed sank mine Dienlaage til, min gruelige Stilling uagtet — hørte jeg i det Fjerne Lyden af en Dør, der bevægede sig paa svære Hængsler, og Skinet af en Fakkellængte gjennem Abningerne paa mit Fængsel. Med muligste Anstrengelse raabte jeg: „Er Eders Salighed Eder kjær, da frelser mig! Jeg er levende begravedet!“ — Lyset forsvandt pludselig. Frygt syntes at have forjaget Den, der havde baaret det; thi jeg hørte til min usigelige Glæde en raa Stemme kalde Nogen tilbage med de Ord: „Kom! Kom med Lys!

Er der Noget her, som taler, da er han smeddet fast, og kan ikke skade os; de Døde tale ikke!" — Atter skreg jeg saa høit jeg kunde: „Jeg er levende begravet! Frelser mig!" — „Tom, Dren! raabte den modige Graverkarl: Stemmen kommer fra Liigkisten der. De fordømte Karle have ilet formeget!"

Kun saa Minuter endnu — og jeg sad opreist i min Liigkiste.

Th. Sell.

Et af Keiserinde Cathrine's Kjærligheds = Eventyr.

Mons de la Croix var en Søn af en fransk Binnuds-
skjænter, der havde nedsat sig i Riga. Derfra flyttede
han til Moskwa, og boede i det tydske Qvarteer, eller,
som man kalder det, i Nemetskaja Sloboda. Peter
den Store, der levede med saamange Fremmede, uden
at undersøge, om deres Fødsel og Rang gave dem Ret
til hans Dmgang, saae med Fornøielse den dannede
Yngling. Først længe efter at Peter havde ægtet sin
Cathinka, blev man det dybe Indtryk vaer, den skønne
Mons havde gjort paa Fyrstinden. For at skjule den
gjensidige Tilbøielighed, blev han ansat ved Hoffet,
først som Kammerjunker, siden som Keiserindens Kam-
merherre. Længe var Peter En af de Saa, der ikke

vidste Hemmeligheden. Den unge Prindsesse Elisabeth gjorde ham engang opmærksom paa den Forvirring, hendes uventede Indtrædelse til Keiserinden og Mons havde vaakt; men Peter havde dengang formæget at tænke paa til at lægge videre Mærke til Barnets Snak.

Flere Aar hensvandt, førend Peter, rimeligviis ved Andre, blev opmærksom paa det utilbørlige Forhold. Han paalagde Generalinde Balk den vanskelige Forretning, at iagttage Keiserinden og hendes Broder, men opdagede Intet. Endelig foregav han den 8de November 1724 en Reise til Schüsselborg, men kom efter faa Timer tilbage til Petersborg igjen, og gif ubemærket ind i den saakaldte italienske Haves Pallads, hvor han overraskede Catharina og Mons. Med den Monarken egne Heflighed uddeelte han en foreløbig Straf, hvoraf man med Føie kunde slutte sig til den forestaaende.

En af Keiserindens Kabinetssecretairer og en Kammer tjener bleve fængslede, men den haardeste Straf traf den ulykkelige Mons. Generalmajor Uschakow var allerede dengang Formand i det hemmelige Raad, og altsaa da en Mand af stor Betydenhed. I tvende Dage var Mons under streng Bevogtning i hans Huus — der allerede da brugtes til vigtige Forbrydere's Fængsling. — Den 10de November bragtes han til Winterpalaiet, hvor den høieste Ret holdtes. Skrækken voldte ham et Anfald af Slag. Forhøret holdtes med muligste Hurtighed, og man beskyldte — uden at Noget troede det — Mons og hans Medanklagede for at have villet myrde Keiseren. Nogle af de Fængslede straffedes med Knut, Andre med Arbeide paa Galeierne,

men Mons blev, for Keiserindens Dine, der luffede sig for dette Syn, halshugget.

Mons besad en udmærket legemlig Skjønhed; ved Belvillie og Tjenstfærdighed forekom han Alle, der behøvede hans Hjelp.

Keiserindens Straf ophørte ikke med hans Død. Peter lod det afhugne Hoved sætte i Spiritus, og Catharina maatte have det staaende for sig i flere Dage. Keiseren befalte derpaa at opbevare Hovedet i Videnskabernes Academie, tilligemed et allerede der opbevaret, og Catharina — der var saa letfindig, at hun syntes at glemme det — spurgte aldrig derom.

Først efter 60 Aar bleve de forlængst glemte Hoveder bragte i Erindring igjen. Som Præsidentinde for Videnskabernes Academie, fandt Knesina Darschow ved at gennemsee Regningerne over den forbrugte Spiritus, at der af samme var anvendt til 2de af Peter den Store opbevarede Hoveder en betydelig Deel. Man gjennemsgte Arkivet og fandt, at de havde tilhørt Frøken Hamilton og Hr. v. Mons. Endnu efter saamange Aars Forløb maatte man beundre de umiskjendelige Spor af fordums Skjønhed. Catharina den Anden lod begge Hovederne jorde.

Döm aldrig efter Skinnet.

Uf en fransk Officeers Levnet.

Krigsbretten var tilende; den havde frikjendt et ungt Menneske, paa hvem Mistanken hvilte, at han havde deeltaget i en Plyndring, og Oberstens Forbøn, der havde Forsæde i Retten, skyldte han især sin Frikjendelse. „De var ogsaa idag overordentlig mildt stemt, Hr. Oberst! udbrod En af Bisidderne: Og dog syntes Soldaten at være skyldig. Hans Undskyldninger vare kun af liden Bægt, og dog tog De ham i Beskyttelse, saa streng De end ellers i lignende Tilfælde er.“

„De har maaskee Ret! svarte Obersten: Den Anklagede var muligt skyldig; men en indvortes Stemme talte i min Barm for ham. Den mindede mig om en Begivenhed i mine yngre Aar, som jeg har at takke for det jeg er og har, skjøndt den, al min Uskyldighed uagtet, nær havde ført mig en beskæmmende Død imøde.“ — Forsamlingen trængte sig nærmere om den almindelig agtede Kammerat, og bad ham meddele Tildragelsen.

„Den Begivenhed, sagde Obersten: der nær havde bragt mig i Galgen, er meget simpel; jeg fortæller den blot, for at gøre Dem opmærksomme paa, hvor forsigtig man bør være i at fordømme, ogsaa da, naar Skinnet aabenbar er imod den Mistænkte. De veed, at jeg ingen indfødt Franskmand er; den lille Bye B. i Lausitz er mit Fædre:

nehjem, hvor jeg indtil mit attende Aar af en herrnhutisk Fader blev opdragen med en Strengthed, som min blide Moder forgjæves søgte at formilde. Min Faders Følelser mod mig bleve med hvert Aar fjendtligere, og da jeg var letsindig nok til oftere at yttre, at jeg fandt Herrhuterne's Skikke latterlige, forvandlede hans Strengthed imod mig til bittert Had. Allerede længe tænkte jeg paa at forlade det faderlige Huus, og da min Fader engang var bortreist i nogle Dage, tog jeg skriftlig Afsked med min Moder, pakkede mine faa Klæder og et Par Groschen sammen, og vandrede sorgløs ud i Verden. Jeg var atten Aar gammel; det var i Foraaret 1792, da Hertugen af Brunsvig ventedes til Rhinen, og de franske Prindsler rustede deres Corps i Coblenz. Da jeg havde Thübingerskoven bag mig, var min Kasse tom, de overflødige Klæder vare solgte, og snart saae jeg mig nødt til at lade mig hverve ved det Condéske Corps. Jeg var det franske Sprog temmelig mægtig, næsten ligesaa stor som nu, og kunde godt omgaaes med Pennen. Man brugte mig derfor ved Hovedkvarteret, deels som Skriver, deels som Tolk, og var saa vel tilfreds med mig, at jeg ved Feldtogets Begyndelse blev ansat som Grenadeer ved Garden, som Hertugen af Broglie kommandeerte. Foruden mig var der endnu een Lydsker blandt Grenadererne, et Menneske, der havde en beundringsværdig Gave til at indsmigre sig. Han sluttede sig snart til mig, og deelte næsten altid Qvarteer med mig."

„En Aften leirede Hæren sig i og omkring en Landsby, ikke langt fra Sjenden. Vi Grenaderer

havde besat nogle Lader, bag hvilke nogle Vogne vare
 henførte. Førerne havde forladt dem. Henimod
 Midnat vækkede min Kammerat mig, og traf mig sagte
 ud af Porten med sig; Alt laae i den dybeste Søvn,
 Bagten var langt fra os. „Seer Du den Chaise der,
 hvistfede han: der staaer ene for sig selv bag de Andre,
 som om den Intet indeholdt af Betydendhed? Og dog
 gemmer den en vakker lille Kasse med Louisd'orer, som
 jeg ret godt kjender; den udgjør en betydelig Deel af
 Krigskassen. Vognen er tom, Kassen staaer bag
 paa, og er blot bundet med et Reeb; et Snit, og
 den er i vore Hænder — da til den næste Bye, vi
 tage Postheste, og reise tilbage til det kjære Fædre-
 land. Jeg forskrækkedes over hans Forslag; men
 forgjæves opbød jeg al min Beltaalighed for at bringe
 ham fra hans Forsæt. „Naar Du endelig ikke vil
 med, sagde han: saa læg Dig til at sove igjen; jeg
 kan bruge Pengene allene.“ Jeg vendte allerede til-
 bage til Laden, men listede mig endnu engang hen
 til ham igjen, for at forsøge at hindre Udaaden.
 Da jeg fandt ham, havde han allerede sneget sig
 hen til Vognen. Men førend jeg fik sagt et Ord,
 aabnede Læderet for Chaisen sig, et Skud glintede
 mig imøde, og min Kammerat sank død i mine Ar-
 me. Jeg gav et høit Skrig, lod den Døde falde og
 iilte tilbage til Laden; men endnu førend jeg naaede
 den, blev der Larm i Leiren. Skuddet havde gjort
 Skildvagterne opmærksomme, de fyrede, og Enhver
 troede, vi vare overfaldne. Alle iilte til Baaben, og
 i den almindelige Forvirring kom jeg ubemærkt paa
 min Plads i Geledet. Misforstaaelsen opklaredes

snart, Kassereren fortalte Begivenheden, man fandt den Døde, og beroligede sig. Men — tilføiede han: der var to Røvere, og den Anden var sandsynligviis bleven saaret, da de Begge syntes at være styrtede ved Skuddet, idetmindste maatte den Anden vist være besprængt med den Dræbtes Blod. Hertugen af Broglio var frygtelig opbragt over, at slig en Udaad skulde finde Sted blandt Gardens Grenaderer, han lod os staae under Baaben, og svor at lade Den hænge, der var saaret eller bestænket med Blod. — Tænk Dem min Dødsangst, thi jeg kunde neppe tvivle om, at der jo maatte findes Blod paa mig, og hvad kunde min Uskyldighed hjælpe mig?"

„Saaledes forløb en for mig frygtelig lang Time, da blev der paany Allarm omkring os. Adju-tanter kom tililende, Alt traadte i Bevær, og vi af-marscherede. Dagen var endnu ikke frembrudt, og vor Marsch gik gjennem en lang, dyb Huulvei, som vi skulde besætte, førend Fjenden gjorde det. Da vi vare Fjenden nær, havde vi Bajonetterne paa; Mange faldt over de Stene, de ei kunde bemærke, og dette vakte den Tanke hos mig, at sikke mig for Følgerne af det Eventyr, hvori jeg saa uskyldig var bleven indviklet. Jeg gjorde med Overlæg et feilt Trin, og stak i det samme Bajonetten ind i min Haand, saa at den kom til at bløde ikke ubetydeligt. Jeg kaldte paa en Saarlæge, men da han i Mørket intet kunde undersøge, bandt jeg mit Lommestørklæde om Haanden, og fortsatte beroliget Marschen. Dagen brød frem, og med den Undersøgelsen den første Gang vi gjorde Holdt. Jeg var noget blodig paa Kjøleærmet, men

Blodet var endnu ikke tørret, og mit Saar var upaa-
 tvivlelig Skyld deri. Jeg havde ikke behovet denne
 List; thi, det undtagen, var intet Spor af Blod at
 see paa mig. Jeg var imidlertid bleven mistænkt;
 man vidste, at den Døde viste mig megen Fortrolig-
 hed, medens han levede, og man ahnedde uden Tvivl
 min List. Hertugen yttrede dette halvhøit, og mit
 nedslagne Blik bestyrkede Mistanken. Til nærmere
 Undersøgelse var imidlertid ikke Leilighed; Marschen
 blev fortsat — vore Fortropper kom snart i Kamp
 med Dumouriez's Folk, Hertugen var i Spidsen, og
 vi saae ham ikke hele Dagen. Om Aftenen leirede
 vi os, og jeg var netop traadt ud af mit Telt, da Ad-
 jutanten bragte min Compagniechef Ordre at arrestere
 mig. Jeg hørte det i rette Tid, og iulte, førend man
 kunde finde mig, til de franske Forposter. — Min Uni-
 form bragte vel de republikanske Officerer i Begyndel-
 sen til at studse; men min fremmede Udtale og en op-
 rigtig Fortælling om mine Hændelser seirede snart
 over Mistanken om at jeg var en Udvandret, og
 allerede den følgende Dag blev jeg indlemmet i en
 republikansk Bataillon. Jeg har ikke havt Anrsag
 til at fortryde Byttet, og ofte i Stilhed priist den Om-
 stændighed, der førte mig under Frankrigs seirende
 Orne; men fra den Tid er det min uroffelige Grund-
 sætning, ei at dømme efter Skinnet, men ansee Enhver
 for uskyldig, hvis Brode ikke paa det klareste er bevist."

De Elskendes Grav.

Ofte saae jeg i Portugal sorte Kors opreiste, og man sagde mig, dette var et Tegn, at der paa slikt et Sted enten var bleven fuldbragt et Mord, eller havde hændt sig en Ulykke. Et saadant melankolsk Symbol er, paa et af de skjønneste Steder i Lissabons Omegn, meer end sædvanligt i vinefaldende, og gjælder for et Slags romantisk Balfartspunct. Det staaer paa en Mossbænk, som kaldes: „de Elskendes Grav,“ og virkeligen ligge her ogsaa tre Ulykkelige begravne, hvis sørgelige Historie, uagtet det lange Tidsrum, som siden er forløben, endnu lever i frisk Minde.

Man fortæller den saaledes: To Brødre, endnu i deres første Ungdomsaar, levede engang lykkeligt i Skyggen af Skoven, som nu gjenlyder af Klager over deres tidlige Død. De vare brave og smukke; om deres broderlige Kjærlighed talte alle Tunger. Den Ældste fattede Tilbøielighed til en yndig Pige, hvis Forældre vare deres Forbindelse noget imod. I et Dieblisk, da det Trykkende i hendes Stilling laae den arme Pige tungt paa Sinde, bestilte hun den yngre Broder til en Sammenkomst i en Skovdal, for med ham at raadslaae om Midler, hvorved hun kunde overvinde de Gjenvordigheder, hendes Kjærlighed til den ældre Broder voldte hende. Dennes lidenskabelige Temperament lod nemlig ikke haabe, at der med ham vilde kunne tales roligt og med fornuftigt Overlæg om et Unliggende, hvori hans Hjerte tog saamegen Deel. De mødtes altsaa, og den unge Mand angav en Plan, der syntes den

smukke, fyrrige Pige saa heldig, at hun, med al søsterlig Taknemmeligheds Barme, omfavnede ham. Men af! Den lidenskabelige Elsker havde seet til i en Fra: stand, og i det dæmrende Lys troede han at see sin Pige i en Fremmeds Arme. Ussindig af Skinsyge styrtede han frem, og stødte sin Dolk i Broderens Hjerte! Misforstaaelsen var i næste Dieblig opflaret, og den ulykkelige Yngling fuldendte den gruelige Scene ved at ombringe sig selv paa sit uskyldige Offers Liig. Pigen døde kort efter, og Alle begroves under een og samme blodige Grønsvær.

Mariane Baillie.

Brudstykker af Breve fra Lissabon.

— Da Kongen, i Aaret 1821, havde opslaget sin Residents i Palladset Quelu, og treen ind i et af Stads: gemakkerne, bemærkede han den usædvanlige Omstændighed, at Stole vare hensatte deri. „Hvad er det? Hvad er det?“ spurgte han. Hans ledsagere svarte, at de vare bestemte for Cortes, naar disse kom, at bevidne Hs. Majestæt deres Afgtelse. Da svarte han hastigt: „For Cortes? Tager strax alle Stolene bort! Intet Menneske skal sidde i min Nærværelse.“

Indtil nysnævnte Aar torde man kun nærme sig den kongelige Familie knælende. En portugisisk Adels:

dame og hendes Døttre beklagede sig for mig, at naar de havde gjort Dronningen og Prindsesserne deres Opvartning, maatte de gaae tilfængs saasnart de kom hjem, thi saalænge det behagede disse høie Personer at underholde sig med dem, maatte de ligge paa Knæ, og det voldede dem i Længden en ubeskrivelig Dmhed. Naar den kongelige Familie viste sig paa Gaden, maatte Enhver, ligemeget af hvad Rang — thi Kongen betragtede den høieste Adel kun som sine Betjente — stige ned af Vognen eller Hesten for at hilse ydmygeligen, hvilket kun sjelden gjengjeldtes med et let Hovednik.

Den afdøde Baron B. reiste for nogle Aar siden i Portugal, og levede nogle Dage i en høi Embedsmands Huus. Sovokamrene ere ofte uden Dørre her, kun lukkede med et enkelt Forhæng. En Morgen, da Fruen i Huset hørte hans Fodtrin ude paa Corridoren, kaldte hun ham ind til sig. Længe stod Baronen der gandske tvivlraadig, studsende over denne utvungne Udfærd. Men da han saae hendes Kammerpige staae ved Døren, spurgte han hende, om Fruen var paaflædt. „Paaflædt! gjentog hun leende: Hvad gjør det? Træd De kun ind!“ — Han traadte ind, og fandt Damen i Sengen. Hun rakte den ene Fod frem, at hendes Huuslæge kunde syne den, og Denne strøg just sin Pennekniv, for at skjære hendes Excellentses Liigtorne.

Folk, selv af de lavere Klasser, ere her saa behængte med Juveler, at man maa forbauses derover. Opvartningspigen i det Hotel, hvor jeg logerede, bar Drenringe med ægte Brillanter. En simpel Høkerske saae jeg bære et Par lignende af uhyre Længde, og des-

uden en brasiliansk Kjæde af det fineste Guld, adskillige Allen lang.

Portugiserne ere meget overtroiske. Ethvert Menneske, mene de, fødes under en uundgaaelig Skjebnes Indflydelse. Maaneden, hvori det fødes, staaer i hemmelighedsfuld Sammenhæng med en eller anden bekjendt Edelsteen, og vil Noget gjøre sin Ven en passende Foræring, saa vælger han sikkert altid en Ring med den Edelsteen, om hvilken man troer, at den bebuder og bestemmer hans Skjebne.

„Januar — Hyacinth eller Granat.“ — Bestandighed og Troskab i alle Forpligtelser.

„Februar — Amethyst.“ — Denne Maaned og denne Steen bevarer de Dødelige fra heftige Lidenskaber, og sikrer dem Sjelefred.

„Marts — Blodsteen.“ Mod og Lykke i dristige Foretagender.

„April — Saphir eller Diamant.“ — Uskyldighed.

„Maj — Smaragd.“ — Lykke i Elskov.

„Juni — Agat.“ — Sundhed og langt Liv.

„Juli — Carniol eller Rubin.“ — Slige Lidelsers Glemsel eller Helbredelse, som reise sig af Venuskab eller Kjærlighed.

„August — Sardonix.“ — Ægtefabelig Troskab.

„September — Chrysolith.“ — Bevarer fra Daarskab, eller helbreder derfor.

„October — Aquamarin eller Opal.“ — Uheld og Haab.

„November — Topas.“ — Trofasthed i Venuskab.

„December — Türkis eller Malachit.“ — Lykke og Glæde i alle Livets Forhold.

Mølleren i Gyrstinge.

(Slutning.)

Jeg saae og hørte ikke mere af den usædvanlige Retsforhandling. Det, jeg allerede havde seet og hørt, havde taget, ikke blot mine Sandser, men mine Tanker fangne. Havde ikke den tætsivede Folkesvimmel holdt mig opret, da var jeg segnet om. Kongen — min Fader! — Du — en Kongesøn! See der de eneste, hinanden stedse afløsende Betragtninger, hvortil jeg var istand.

Først da Folket, ved Processens Udgang, adspredtes til alle Sider, kom jeg lidet til mig selv. Jeg havde fulgt Strømmen, og stod ved Haveporsten. Da lød det bag mig: „Plads for Kongen!“ Jeg veeg tilside. Kongen nærmede sig med Fru Munk ved sin Haand. Hendes Ansigt var som forklaret af Forsoningens Glæde. Han talte meget huldt til hende, idet han tillige hilste Folket til begge Sider. Nu gik han mig lige forbi, hans Dine faldt paa mig, han slap sin Gemalindes Haand, traadte til mig, lagde begge Hænder paa mine Skuldre, og sagde halvsagte: „I Morgen kommer Du til mig.“

Jeg kunde kun bøie mit Hoved i inderlig Nidmyghed; da jeg opløstede det igjen, var Kongen allerede nogle Skridt borte; men tusinde Dine saae paa mig med saadan Forundring, at jeg atter maatte slaae mine ned.

Da jeg næste Dag, heel forunderligt tilmode, nærmede mig Slottet, følte jeg mig trukken i Kjole: skjødet, og da jeg vendte mig, stod Professor Venusinus for mig.

Jeg traadte et Skridt tilbage. Men han tog Ordet meget venligt, idet han treen mig nærmere: „Har I Tid til nogle Diebliffes vigtige Samtale?“

En sølsom Uro udtalte sig i alle hans Bevægelser. Nysgjerrig efter at erfare, hvad der laae ham paa Sinde, fulgte jeg med ham ned ad Gaden.

„Vor Skjebne, begyndte han: hænger nøie sammen, det har jeg vidst lige fra Eders Fødselsstund. Der var en Tid, da jeg frygtede, at mit Liv var givet i Eders Haand; men Bogen, hvori jeg læste, havde uflare Characterer — min Død stod vel grant for mig, og min Dødsmaade med, men min Bane: mands Navn ikke. Naar jeg forskede derefter, kom altid Eders Navn mig fore, dog ligesom i en Laage. Først nys er mit Blik trængt saa dybt ind i Fremtiden, at jeg kan sige: Naar jeg dør, vil I ikke være derhos. Det har beroliget mig meget, og jeg skal ikke undlade, at give Eder Beviser paa min Kjærlighed.“

„Har det beroliget Eder, hvi er I da saa urolig? spurgte jeg: I seer jo ud som en Misdæder.“

„Å! svarte han, idet han stak i at græde: Å, jeg har i mange Aar ikke fornummet nogen ordentlig No i min Sjæl. Der er nu den deilige Ring, som kan gjøre saa mægtige Ferteegn; men mener I ikke, den ordentlig begynder at brænde mig saa smaat paa Fingeren? Jeg veed min Død forud; jeg veed,

at denne Død er uundgaaelig, og dog er jeg skrøbelig nok til at ville være stærkere end min Skjebne, dog er jeg eenfoldig nok til at ville afvende det Uafvendelige. Jeg skilte mig gjerne ved denne Ring. Saa kunde jeg trække mig tilbage i landligt Dium, og ende mit Liv som en Hædersmand. Vil I tage derimod?"

Han havde grebet min Haand, og inden jeg kunde drage den til mig, havde han skudt Ringen paa min Finger. Men i samme Nu sad den paa hans igjen. „I seer jo, sagde jeg leende: at om ogsaa jeg vilde, saa vil dog Ringen ikke.“

Da græd han endnu bitterere og sagde: „Nei, den passer Eder ikke, den vil ikke til Jer, den holder paa mig, jeg ikke paa den! — Lad nu saa være, vi ville tale om noget Andet. Vil I besvare mig et Spørgsmaal oprigtigt? Har I aldrig talt til noget Menneske om den Dolk, jeg vilde give Jer med paa Reisen, da I skulde til Jbstrup?"

„Vil I besvare mig et Spørgsmaal oprigtigt? gjenmælede jeg: Hvorfor vilde I give mig den Dolk med? Hvem skulde jeg støde ned dermed? I vilde dog vel aldrig gjøre mig til Fadermorder, Venusinus?"

Da stod Professorens stille, lettede Hatten i Panden, reiste sig paa Læerne, saa han ragede et heelt Hoved over mig og sagde: „Vil I skose mig, Laps?"

„Nu bliver I hidsig! sagde jeg koldt, mod mit Sædvane: Besind Jer dog! Hvad behøver I at spørge mig om Ting, som I jo, ved Hjælp af Eders Ring, maa vide meget bedre?"

„Vær fornuftig, min Ven! tog han Ordet i for-
mildende Tone: Af min egen Skjebne erfarer jeg al-
drig mere, end der behøves, for at sætte mit Sind
i Uro. Har J, har J talt til Kongen derom, mit
Ven?“

„Nei, min Ven! Jeg har ikke talt til Kongen
derom, men det skal skee ret strax. J næste Stund
skal Kongen vide det.“

„Saa? spurgte han giftigt: J næste Stund skal
Kongen vide det? Veed J da, om J faaer Kongen
i Tale?“

„Det veed jeg — svarte jeg, ikke uden Hefstighed:
Det veed jeg ligesaa vist, som jeg nu seer, at J har
Slotsgraven paa Eders venstre Haand.“

„J lyver, Bastard!“ raabte han rasende.

„Saa lad det da være sandt, at J nu har Slots-
graven baade paa høire og venstre Haand!“ skreg jeg
forbittret, og med et Bip laae den lange, vindtørre
Skiffelse i Graven. Jeg hørte ham plaske i Van-
det, hørte ham skrige om Hjelp, idet jeg gif over
Pladsen, ind ad Slotsporten.

Jeg gif, heed og beflemt, op ad den brede
Trappe. Intet Menneske var at see. Jeg stod nu
paa en lang Corridor med Dørre paa begge Sider.
Hvor skulde jeg henvende mig? Jeg tøvede, idet jeg
lagde Dret til en og anden Dør — Alt var stille.
Den Tanke, at gaae bort igjen, opsteg i min Sjæl,
for strax igjen at forsvinde. Jeg fattede mig, og
bankede paa etsteds. Ingen svarte. Da aabnede jeg
rask Døren og traadte ind,

En høi, anseelig, men stolt Mand, foer op fra et Bord, bag hvilket han sad, som det syntes, fordybet i en Pakke Dokumenter. Jeg saae ham i Dørenene. Det var Corfitz Ulfeld.

Han maalte mig fra Tøse til Tød. Barst sagde han derpaa: „Trænger J umeldt ind i Hofmesterens Gemak?“

Jeg svarte frit: „Ikke vidste jeg, at dette var Hofmesterens Gemak, ei heller traadte jeg herind, før jeg høfligt havde banket paa.“

„Hvem er J? spurgte han kort: Og hvad vil J?“

„Jeg er Mølleren fra Gyrstinge, svarte jeg: og skal tale med Kongen.“

„Skal tale med Kongen! gjentog han haanligt: Det har vel Tid, min gode Møller?“

„Jeg beder om Forladelse, min gode Hofmester! gjenmælede jeg: Det har ikke Tid.“

„Hvad er det for en Tone?“ foer han op.

„Er det Eders egen Tone, som jeg troer at have truffet, svarte jeg: da er det Hofmester:Tone.“

„Skurk! skreg han, idet han greb mig i Brystet: Dig har Hannibal Sehested sendt mig paa Halsen, for at haane mig!“

„Skurk selv!“ fnøs jeg, greb ham, som han havde grebet mig, og trængte ham tilbage, saa voldsomt, at han foer med Ryggen mod et Speil i Væggen, som naaede fra Loft til Gulv; klirrende brast det i hundred Stykker.

Da gik Døren op, og en Sværm af Tjenere styrtede ind. „Dette Menneske er en Morder! raabte

Ulfeld: Bringer ham i Slotsvagten, til jeg har talt med Kongen!"

Man førte mig bort; stiltiende lod jeg det ske. En Time efter traadte den kongl. Kammersecretair ind til mig. Hele hans Væsen forkyndte, at han var i stor indvortes Bevægelse. „J har slet fulgt mit faderlige Raad! sagde han til mig: J allarmere hele Verden, saavidt som J kommer frem. Hvad har vel den kongl. Historiograph gjort Jer, siden J fastede ham i Slotsgraven? Ved J da, hvad han har gjort Jer?"

„Det er en vidtløftig Historie! svarte jeg: Lad ham søge mig; han skal finde mig.“

„Og Hofmesteren? spurgte han videre: Hvor torde J lægge Haand paa ham?"

„Hvor torde han lægge Haand paa mig?" spurgte jeg igjen.

„Men betænk dog! bad han inderligt: Han er Kongens Svigersøn.“

„Og jeg er Kongens Søn!" raabte jeg.

„Tys, tys! hviskede han, idet han lagde Fingeren paa Munden: J har selv forspildt den skønne Net, at ansees derfor. Jeg vil tale ret oprigtigt med Eder. At J er Kongens Søn, derom tvivler jeg ikke, skjøndt Kongen selv har villet bære Tvivl derom nu og da.“

„Hvad siger J?" spurgte jeg studsende.

„Ja, man har villet gjøre ham Frøken Grubbes Troskab suspect! vedblev Kammersecretairen: Maa: ske gjætter J, hvem jeg mener.“

„Venusinus!“ raabte jeg.

„J har truffet Manden! tog Gynther Ordet: Og nu er min Bøn til Eder, at J vil lade den Røvelse, han nys har bekommet, gjelde som Straf for dette Forræderie. Hs. Majestæt var saa heftigt indtagen i Frøken Grubbes Person, at Allerhøiøstsamme mere end eengang tænkte paa et morganatisk Ægteskab med hende. Men Venusinus undertjødte et forvorpent Menneske til at udsprede, at han var Fader, hvor dog Kongen var det. Mistanken heftede kun altfor let. Professorens blev forviist til Sor. Kongen saae ikke Frøken Grubbe igjen, før mange Aar efter, da hun intercederede for Eders Liv. Da var det som den gamle Kjærlighed dog vilde trodse Rusten, og da Kongen nogen Tid efter, paa en af sine Reiser kom tæt forbi Herluffstrup, gjorde han gandske allene en liden Diversion didhen, for at recreere sig efter Reizens Nøie. Udentviol var ogsaa den gamle Forbindelse bleven fornyet, hvis J ikke, i uhyrt Skindsyge, havde lagt Eder derimellem. Kongen meente, at træffe en Medbeiler, da han skjød efter Eder, og skjøndt han strax overbevistes om sin Feiltagelse, var dog hans Sind for oprørt, og Eders Moders Hjerte for bange for Eders Liv til, at Afskeden mellem ham og hende skulde været synderlig øm.“

„Venusinus's Værk! raabte jeg tænderkjærende: Det var ham, der hidfede mig paa min Fader, som jeg ikke kjendte.“

„Ja! vedblev Kammersecretairen: Denne Mand har stedse, selv før J kom til Verden, næret et giftigt Had til Eder, og hartad skulde jeg mene, at han,

ved Hjælp af sin sorte Konst, forudsaae, at J engang vil træde ham i dødbringende Berørelse. Hvad var vel heller den Historie med Vibekes Andet, end hans Bærf!"

„Er det muligt!" udbrod jeg med spændt Opmærksomhed.

„Ja! tog Kammersecretairen Ordet: Det er kun altfor vist, at han er Autor saavel til Kongens Brud med Fru Munk, som til Vibekes Forræderie mod Eder. Sagen var nemlig denne: Kongen ønskede, med Bished at erfare, om Frøken Grubbe var ham tro. Vibekes skulde være et Slags Speiderske i Frøkenens Huus. Men hun stod i Venusinus's Tjeneste, og der var ikke et Træk af Ærlighed i hendes Sjæl. Det var hende altfor vigtigt, at nære Mistanken mod Frøken Grubbe, til at hun ikke, efter at have forladt Herluffstrup, skulde fortalt Kongen Fabel paa Fabel om Frøkenens Elskovs-ventyr i Sorø-Egnen; men Eder afmalede hun som en forliebt Daare, for hvem hun ingensteds kunde-være i No. Naturligt altsaa, at hun blev sin forrige Frues Af-løserinde. Jeg gjennemskuede den hele Plan."

„Men J er jo Kongens høire Haand! udbrod jeg: Det vilde jo være Eder let, at sætte en Dæmning for saamegen Ondskab."

„Jeg giver mig egentlig kun af med Statsaffairer! svarte Gynther: Det kan derfor ikke være min Sag, at have Indseende med de kongelige Amours. Kun fordi jeg dog ogsaa ønsker, at have noget at tage vare nu og da, som Hjertet kan interessere sig for, har jeg givet mig af med Eders Handeler et Par

Gange. Lad mig ikke angre det! bad han vemodigt, idet han greb og trykte min Haand: Troe mig, Kongen vil Eder vel. Efter det frygtelige Oprin mellem ham og Eder maatte Vibeke, truet af hans Brede, bekjende, hvor skammeligt hun havde mystificeret Eder. Det rørte Faderhjertet. Men J kunde ikke engang gaae Veien til Eders Fader, uden at bane Eder den ved Bolds-gjerninger. J har forgrebet Eder paa Hofmesteren — det er farligere, end et Attentat mod Kongen. Hs. Majestæt vil ikke see Eder, men gjentager ved mig sin allernaadigste Befaling, at J aldrig, under Livsstraf, maa sjerne Jer længer fra Eders Mølle, end to Mil i Omkreds. Havde J opført Eder bedre i Dag, da havde det maaskee behaget Kongen, at ophæve dette strænge Forbud, og da havde Eders Lykke været gjort det havde beroet paa Eder selv, om Kongen skulde vedkjendt sig Eder nu er det for sildø. Han er gammel, og hans Passion for det andet Køn, som J synes at have arvet tilligemed hans Sinds opbrusende Hede, svækkes, Gud være lovet, meget mærkeligt. Men just derved affjæres ogsaa alt Haab om en Udsoning mellem ham og Eders Moder. Har en saarende Mistanke engang indsneget sig i hans Bryst, da kan ikke selv den klareste Overbeviisning fortrænge den. Fru Munk er et Beviis derpaa. Hun har vundet sin Sag paa den eclatanteste Maade, og Kongen har, i sin første Glæde over hendes Uskyldighed, embraced hende for al Folket; men jeg forudsæer, at hendes Sol er dalet, og at denne Forsoning kun var dens sidste Aftenglimt. Vibeke vil ikke undgaae sin Straf; hun føler den alt tildeels. Hast nu hjem, trøst

Eders Moder, og viis Eder en Fader værdig, som ikke havde fornægtet sit Fadersind, naar ikke Eders frygte; ligvoldsomme Characteer havde tvunget ham dertil. Han taaler ingen Konge ved Siden af sig i sit eget Land, og en Saadan vilde J bleven, i Kraft af Eders blodige Næveret. Farvel, Farvel!"

Han kyssede mig paa Panden, iilte til Døren, sagde trediegang: Farvel! — og var forsvunden.

Da jeg, paa Tilbagereisen til Gyrstinge, bedede i Ordrups Kroen, og tankesfuld gik op og ned i Stalden, blev jeg opmærksom paa en Skikkelse, der sad paa Huf i en Krog, skjulte sit Hoved i begge Hænder, og hulkede gandske lydeligt. Jeg gik fra og til; Skikkelsen blev siddende, uden at røre sig.

„Hvad er det for et Menneske?“ spurgte jeg Staldkarlen.

„Det er en stakkels Pige inde fra Kiøbenhavn! svarte han: Hun kom hertil for nogle Timer siden, og vil hverken spise eller drikke. Hendes Forældre, fortæller hun, ere ynkeligt omkomne paa Søen; uden anden Støtte i Verden, end en gammel Faster i Noeskilde, er hun vandret ud ad Landeveien. Men da hun kom til Noeskilde, var Fasteren baade død og begravet. Fortvivlet blev hun ved at følge Landeveien, til hun kom hid, hvor hun halvafmægtig sank ned i Krogen der.“

Min Medlidenhed vaagnede. Jeg nærmede mig hende, lagde sagte min Haand paa hendes Skulder, og spurgte deeltagende: „Barn, hvorledes har Du det?“

Da opløstede hun sit Hoved og saae paa mig med et Par Dine fulde af Taarer. Hun svarte ikke; men hvert Træk i dette Ansigt talte til mit Hjerte. Det forekom mig, som om ei engang min Barndoms Skjønheds-Ideal, Anna Grubbe, kom dette Himmelbilled nær. En Tanke foer mig gennem Sjelen som et Lyn-glimt. „Du er ulykkelig?“ vedblev jeg. — „Ulykkelig og forladt!“ svarte hun dybtsuffende. — „Nei! udbrød jeg med Barme: Ikke forladt, altsaa ei heller ulykkelig. Vil Du betro Dig til mig, da skal Du see, at der endnu er Redning.“

Hun vægrede sig i Begyndelsen. Dog maa der vel i mit Bæsen og i min Løse have været noget Til-lidvækkende, thi efter kort Betænkning tog hun mod mit Tilbud, og erklærede sig villig at følge mig, hvorhen jeg vilde føre hende.

Syssfelsat med underlige Tanker, fortsatte jeg Hjemreisen. Jeg burde af Erfaring være bleven mistroisk mod Lykken, men det laae nu ikke i min Natur. Og kunde da ikke min gode Genius have ført denne Pige til mig som Erstatning for al den Sorg, min Dæmon havde beredt mig?

Hun talte Lidet undervejs, men der aabenbarede sig et riigt Hjerte i de knappe Ord. Jeg udviklede imidlertid min Plan til fuldkommen Modenhed. I min Moders Huus vilde jeg bringe den arme Pige. Jeg vilde prøve hende, og bestod hun Prøven, som jeg haabede, skulde hun vorde min. Om hun vilde vorde det, var et Spørgsmaal, som mit egentjærlige Hjerte ikke kunde Andet, end besvare tilfredsstillende.

Jeg naaede Hjemmet, og efter at have fortalt min Moder alle min Reises Eventyr, hvorpaa hun hørte nu rødmende, nu blegnende, nu smilende, nu stillegrædende, sagde jeg til hende, at jeg havde medbragt en fader- og moderløs Pige, som for Diebliffet befandt sig i Møllen, og kun ventede paa hendes Tilladelse, for at søge et Tilflugtsted paa Herluffstrup.

Da blev hun saare alvorlig, og sagde: „Nei, Anders, ikke saa! — Løngang at vorde saaledes bedragen, er mere end nok.“

„J frygter — ?“

„Jeg frygter Alt, jeg har ingen ret Fortrøstning mere. Bring Pigen i et andet Hus; det vil ikke falde Dig saa vanskeligt. Ser maa hun ikke komme.“

Denne bestemte Yttring nedsløg mig; dog fattede jeg nyt Mod, gik til Præsten Hr. Jens Povelsen i Gyrstinge, og bad ham tage mod Pigen; hjerteliggjærne vilde jeg betale for hende. Han var ikke uvillig; vi bleve enige om Summen, og Ellen — det var hendes Navn — bragtes til Præstegaarden. Hvor lovede jeg Gud, at den Arme var kommen i Havn, og at hun var kommen der ved mig! —

Hver Morgen gik jeg nu op paa Hanebanken, for at see ned til Kirkebyen, og hver Aften vandrede jeg hid, for at søge den Opmuntring, hvortil jeg trængte saa høilig. Jeg fandt den ogsaa. Kummeren var vegen af den skønne Piges Hjerte og af hendes Kinder. Ak, hun var meget indtagende! Præsten, en munter, levende Mand paa nogle og fyrgetyve Aar, holdt meget af hende, og takkede mig tidt, at jeg havde bragt den Engel i hans Hus; han nægtede endogsaa, at ville mod-

tage mindste Erstatning af mig, og yttrede derhos, at skulde Noget af os være i den Andens Gjæld, da maatte det være ham, som var i min. Desuagtet betragtede Pigen mig som sin Belgjører, og tog altid imod mig med en Glæde, der gjorde mig, af, saa vel! Ofte kom hun mig imøde, naar hun langt fra saae mig skyde over Marken til Præstegaardshaven; og hvilke søde Vandringer gjorde vi, Arm i Arm, i denne! Paa dens søndre Side er en mørk Hæsselgang; her modtog jeg hendes Løfte om evig Troskab.

Glødende talte jeg til min Moder om min Lykke. Men hun blev bleg, rystede paa Hovedet og sagde: „Kunde Du da glemme Din forrige Kjærlighed saa snart?“

„Min forrige Kjærlighed? gjentog jeg: Den behøver jeg vel ikke at anstrenge mig meget for at glemme. Hvad der undergraver sig selv, er snart forsvunden. Men hvorfor minder J mig da om min Skjændsel?“

„Fordi jeg haabede, J deraf skulde draget en vigtig og gavnlig Lære for hele Livet!“ svarte hun mørk.

Men J skulde dog see min Pige! udbrød jeg: J vilde da snart overbevise Eder om, at jeg maa finde en Himmel ved hendes Side.“

„Himlen omgiver os overalt, min Søn! svarte hun med et Blik mod Skyerne; Dermed ville vi trøste hinanden.“

Det var mig en gaadefuld Tale. Var der da Noget, kunde der da være Noget i hele Verden, der trængte mindre til Trøst, end jeg nu? Det bekymrede mig kun lidet, at jeg var bunden til min Mølle i to Miles Omkreds; jeg havde jo kun et Par Bøsseskud fra

min Mølle til min Elskerinde! Himlen omgiver os overalt! sagde min Moder. Ja, hun havde Ret; thi skjønt Ellens Billed omsvævede mig overalt, og det var min Himmel.

Livet i Præstegaarden antog en endnu muntreere Character, da Præstens Søn, Søren, min Barndoms Legebrosder, kom hjem fra Academiet. Han var bleven ret en statelig Ungerføvend. Den Træghed, jeg i tidligere Aar havde bebreidet ham, syntes at være undergangen i levende Godmodighed. Vi sluttede os strax til hinanden. Var jeg liig Stormen, som ikke lader sig bryde, da forekom han mig som Skyen, der vel lader sig jage af Stormvinden, men dog paa sin Balsfart lader Belsignelsens Dug dryppe paa visnende Urter. Han var gjerne Alles Tjener, men min allerhelst. Alltid vreg han for mig, hvor vi vare af ulige Tanker, og førstegang lærte jeg at beherske mit Sind, for ikke at see ham vige, thi jeg havde ham meget kjær. Ofte fordybede vi os i Barndomserrindringer; vi streifede om i hele Eggen, og frydede os med hinanden ved at see hver Plet igjen, hvor vi havde tumlet os som Børn. Jeg lod ham høre, hvor ofte han havde taget Hug for mig, og til Gjengjæld lod han mig høre, hvorlidet jeg havde skjønnnet derpaa.

Ellen ledsagede os ofte paa vore Vandringer; ofte kom hun mig imøde ved Sørenns Arm — ofte fulgte de mig Begge paa Hjemveien, og hun gif med ham allene tilbage i Aftenstumringen, men det var saa langt fra, at nogen ond Ahnelse vaktes i min Sjæl derved, at jeg meget mere frydede mig ved, at min Ven var hendes og at min Veninde var hans.

En Morgen gik jeg, som sædvanligt, op paa Havnbanken, for at see ned til min Kjærligheds Hjem. Smukt laae Kirke og Landsby for mig i Morgensolen. Jeg vendte mig og saa ned over Søen. En frisk Morgenvind bevægede det ellers saa rolige Vand. Hvad er det? En Baad gynger ustadigt paa de oprørte Bølger — to Mennesker skimter jeg deri — den kommer nærmere — et gjennemtrængende Skrig naaer mit Øre! Nu gjenkjender jeg tydeligt Søren og Ellen; men samme Dieblisk slaaer Baaden om, og Begge forsvinde for mine Øine.

Jeg styrter ned, kaster mig i Søen, og redder dem med uhyre Anstrengelse. De knæle for mig, som for en Gud; Ellen gjentager sin Trofskabseed, og Søren sværger, at Livet, jeg har gjengivet ham, skal være mig helliget.

Virkeligen syntes Begge mig, fra denne Dag, endnu hengivnere end tilforn. Søren var som ude af sig selv af Glæde, da han hørte, at jeg snart vilde føre Ellen hjem som Brud. Han kastede sig til mit Bryst, og ønskede mig til Lykke. Jeg antog, jeg maatte antage hans Glæde for uskromtet. At et fortroligere Forhold kunde finde Sted mellem Ellen og ham, kom aldrig i mine Tanker. Præstekonen fortalte mig, at Ellen skulde udrettet et Ærinde for hende hos Bæveren i Søstøtte; Søren havde tilbudt at roe hende derover i Fiskerens Baad. Det var jo saa naturligt og uskyldigt som muligt.

Præstens Kone døde. Da hun aldrig havde holdt synderligt af Ellen, smertede hendes Død mig kun for saavidt som min ægtefæbelige Forbindelse udsattes deri

ved. Thi den gode Præst bad, og jeg kunde ikke Andet end indrømme ham det, at Ellen maatte forblive i hans Huus Sørgaaret rundt, for at forestaae det i den Af dødes Sted.

Dobbelt sød forekom hun mig i sin huusmoderlige Trævlhed. Jeg saae hende i Anden som min Huusmoder, og dette Syn beruste mig. Jeg trættes ikke ved at skildre min Moder den Lykke, jeg havde ivente, skjøndt det aldrig vilde lykkes mig, at drage hende ind i mine Henrykkelser. „Enden er ikke der, min Søn!“ sagde hun med betænkelig Mine. — „Nei! tog jeg levende Ordet: Enden er ikke der, og Gud være lovet, at den ikke er der! Men Begyndelsen er der, og slig en Morgenrøde kan ikke skuffe, naar den lover en lykkelig Aften.“

Sex Maaneder vare allerede forgangne. Da hørte jeg Folk nynte om, at Præstens Søn havde et godt Die til skjøn Ellen. Jeg blev gandske rolig derved. — Men da Nygterne stedse bleve mangfoldigere og stærkere, besluttede jeg dog, at see saa skarpt til som muligt. Jeg saae Intet; jeg var ikke langt fra at hade mig selv, fordi jeg dog havde ventet, at see Noget. „Er Du mig ikke tro, Ellen?“ spurgte jeg hende i Tænkrum. Da blev hun rød som et Blus — det var den krænkede Uskyldighed, som rødmede — fastede sig i min Favn, og græd af Bedrøvelse over, at jeg kunde spørge derom. Jeg havde ondt ved at berolige den arme Pige.

„Er Du mig ikke tro, Søren?“ spurgte jeg ham. Da saae han paa mig med store Dine, som om han ikke forstod Betydningen af mit Spørgsmaal. Hans Mine

var derhos saa ærlig, saa trohjertig, at jeg skamfuld maatte slaae Dinene ned, og tage mit Spørgsmaal tilbage.

Aaret nærmede sig sit Udløb med stærke Skridt. Jeg havde allerede bestemt Bryllupsdagen i mine Tansker. Dog syntes det, som en Upasselighed, der pludseligt overfaldt Ellen med stor Hestighed, skulde udsætte min Lykke endnu en Stund. Hun maatte gaae til sengs. Præsten var bekymret, Søren urolig; Folk hvissede i Krogene, men jeg tænkte paa Intet, uden paa min syge Pige, ønskede mig Intet, uden hendes Helbredelse. — Jeg beklagede mig for min Moder. „Jeg frygter, Forsynet bereder Dig en Ildprøve!“ sagde hun; men jeg forstod hende ikke.

Da jeg næstegang besøgte Ellen, og saae Gjørdes moderen træde ud af hendes Kammer med et dødfødt Barn i Skjødets, da forstod jeg min Moders Ord. Jeg styrtede ind i Kammeret. Der laae hun, Meen: edersken, bleg som en Dødning, snart en Dødning selv! Som en Hævnens Engel stod jeg for hende, neppe et Ord mægtig, med kogende Blod og opløst Haand.

„Hvo er — skreg jeg, vanvittig af Harm: Hvo er Din Medskyldige?“

Blodet steg sidstegang op i hendes Kinder. Hun løftede Hovedet, stammede: „Sø — Sø — —“, sank derpaa tilbage, og talte ikke mere, aandede ikke mere!

Hendes Sjæl stod for sin Dommer, men den levende Misdaeder vilde jeg dømme. Jeg gjennem:

søgte hele Huset; jeg sønder slog Alt, hvad der kom mig fore, og spejdede i alle Kroge efter Mennesker. Mit Naseri har vel gjort mig blind, thi jeg saae Ingen. — Liig en Stormvind foer jeg ind paa Kirkegaarden; jeg vilde slaae Kirkedøren ind, thi jeg meente, at den Skyldige havde skjult sig derinde. Men den var mig for stærk. Efter at have slaget Hænderne tilblods derpaa, gif jeg hen til min Pleiefaders Grav, kastede mig over den, og hylte i bevidstløs Smerte.

„Fred være med Jer, ung Anders!“ lød pludseligt en Stemme ved Siden af mig, ligesom i Forbigaaende. Jeg foer op. Det var Venusinus's Stemme! Men jeg saae Ingen.

Min Vej gif fra Kirkegaarden ned til Søen. Jeg satte mig ved Bredden, og den Tanke, at ende mit Liv her, opsteeg for et Dieblif i min Sjæl. Da hørte jeg Noget hulke i Nærheden. Jeg foer op. Et grædende Menneske sad bag en Bøgestub. Det var Søren.

Ved at see ham, pidskede alle Furier mig paany. Jeg foer hen til ham, greb ham i Haaret, slæbte ham ad Jorden ned til Søbredden, satte Foden paa hans Bryst, og skreg, tørstende efter hans Blod: „Bekjend, Ridding! Skyldig?“ — „Skyldig!“ sukfede han, men intet Skrig, intet Raab om Hjælp undfoer ham. — „Saa døde da for den Haand, der engang frelste Dit Liv, her, her, hvor det frelstes!“ tordnede jeg, og — styrtede ham ud i Søen.

„Ham skete hans Døet! sagde jeg ved mig selv, idet jeg gif gjennem Skoven ad mit Hjem til: Klæben var min, han berøvede mig hende, og jeg kunde

ikke tage hende igjen; men hans Liv var ogsaa mit, thi jeg havde givet ham det, og da han forbrød det, var det min Hævn hjemfalden, men jeg har intet forbrudt!"

„Næ, I har Intet forbrudt! Løb en hæs Stemme i min Nærhed: I kommer fra Tinge, som det sig en god Christen eigner og vel anstaaer!" —

„Venusinus, djævelske Trolb!" raabte jeg, idet jeg saae mig om ad den Kant, hvorfra den mig velbekjendte hæs Røst var kommen. Men i Skoven herskede dyb Skumring, og en menneskelig Skikkelse var ikke at skjelne. En sulten Ravn fløj skrigende over mit Hoved. Jeg hastede hjem.

Ellen var begravet. Søren's Liig havde man fundet, og i al Stilhed stædt det til Hvile. Præsten Hr. Jens Povelsen var utrøstelig. Man fortalte mig det. At man havde mig mistænkt for Præstesønnens Død, var kun altfor vist; dog blev ingen Undersøgelse anstillet. Det var, som om alle Mennesker vare bange for mig; blandt Folket ymte des ogsaa mangt et forunderligt Sagn om min Byrd. Hvor jeg kom, stod man op; hvor jeg gik frem, gik man af Veien. Man betragtede mig som et uhyggeligt Væsen, det mærkede jeg overalt.

Da blev det mig for trangt blandt Menneskene; og jeg begrov mig i Eensomheden. Neppe veed jeg, hvorledes Dage sluttede sig til Dage, Aar til Aar. Jeg vilde tænke over min Skjebne, men mine Tan-

fer vare som matte Maanglimt gjennem sønderrevne Skyer; jeg vilde føle som et Menneske, men mit Hjerte lignede en udbændt Vulkan; jeg vilde forsaage al Livs Glæde i stille Resignation, men der var en Kraft i min Natur, som oprørte sig derimod. Min Moder sørgede. Ofte yttrede hun, at naar først min onde Dæmon, Venusinus, var forsvunden af Jorden, vilde nok min Lykkestjerne gaae op. Jeg bevarede disse Ytringer. Naar jeg estertænkte Alt, kunde jeg da omtvile, at han ogsaa havde Deel i det sidste Forræderie imod mig? Dmgav han mig ikke overalt? Lød ikke hans hæse Haanrøst efter mig, saadit jeg blot fjernede mig nogle Skridt fra mit Hjem? Det maatte tage en Ende, det maatte.

Over tredive Aar laae bag mig, liig en eneste Nat, fuld af tunge, ængstende Drømme, da jeg en Morgenstund meget aarle begav mig paa Veien til Sor, fastbesluttet, at opsoge min Dødsfjende i hans Rede og at udfordre ham paa Livet. Ak, det var saadan yndig Sommermorgen! Naturen trindtom; kring mig var saa riig, og mit Liv var saa ussel: armt. Skulde jeg tage i Betænkning, at vove det paa et dristigt Terningkast om Fred og Held?

Nei, her var Intet at betænke. Naast skred jeg hen ad den bugtede Wei. Flittige Landboere, som færdedes udenfor deres fredelige Boliger, stødte hinanden paa Armen, og hvistede halvhødt: „See der, er ikke nu Anders Møller kommen paa Benene igjen!“

Ja, paa Benene var jeg kommen, men Hove: det var tungt, og i Hjertet var ingen Ligevægt. Paa min høire Haand laae Biernede: Kirke, Absalons

Bygning, kneisende med sit som en Bispshue formede Taarn. Den var aaben. Jeg traadte indenfor, blottede mit Hoved, lagde min Pande mod en af de mægtige Sviler, som bære Hvælvingen, og bad til min Gud og Frelser, han vilde dog lade det være nok nu, nok af Lidelse for mig. Men Bønnen vilde ikke styrke mig ret, maaskee fordi jeg gif og bar paa Mordtanke. Skulde Du vende tilbage, og give Alting, ogsaa Din Hævn, i Herrens Haand? spurgte jeg mig selv. Men en seirende Stemme svarte i mit Bryst: „Nei, ikke tilbage! Fælder Du den onde Fjende, da er Herren Hævneren, men Du er Rædsfabet i hans Haand!“

Jeg traadte ind i Gor, og gif op ad Gaden. Men neppe triner jeg gjennem Klosterporten, før jeg seer en usædvanlig Mennekevrimmel udenfor Kirken. „Hvad er det?“ spurgte jeg Den, som stod mig nærmest.

„Ja, svarte han: den gode Gud maa vide hvad det egentligen er; men noget Vigtigt er det. Thi hele Natten har der paa dette Sted været en Tumult, som om Kirken skulde styrte, og intet Menneske har tordet vove sig derhen, før det blev lys Dag. Man har opdaget Blodpletter paa Jorden, og i Brøndværket seer man tydelige Greb af blodige Hænder. Et græsfeligt Hyl har ladet sig høre ved Midnatstid, og man har stærk Mistanke om et Mord.“

Samme Dieblif udstødte de, som stode nærmest om Brønden, et dæmpet Skrig. Man havde fisket en Dødning op af Brønden.

Det var — Venusinus! Hans Ansigt var blaat og forslaget, hans Klæder sønderrevne, og Ringen fattedes paa hans Haand.

„Her er Een endnu!“ lod det op fra Brønden, og nok et Liig kom tilsyne.

„Ham kjende vi ikke!“ raabte Alle. Men jeg kjendte ham. Det var — Brændehuggeren fra Jbstrup.

Jeg maatte vende mig bort, og ile ud af Byen, ud paa den aabne Mark, for at aande frit; thi det var, som om en svær Byrde var væltet af mit Bryst. Jeg sank ned paa mine Knæe, og saae imod Himlen; jeg vilde fremstamme en Takkebøn, men Graad qualte Ordene paa min Tunge — saaledes frydede sig Livet i mig ved min Dødsfjendes Død! Af, nu var jeg dog som et andet Menneske: befriet var jeg fra det uforklarlige Bæsen, der sneg sig overalt i mine Fodspor som min Djævel. Jeg kunde atter tænke paa Lykke, atter lægge Planer for usødte Dage. Al den Jammer og Harm, jeg hidtil havde erfaret, vilde jeg, som det sig burde, skrive paa Venusinus's Regning, og nedsænke i Graven til ham. Forfra vilde jeg begynde mit Liv.

Da da jeg nu kom hjem, og havde ladet min Moder fryde sig med mig, lod jeg en god Stund henrinde i stille Glæde. Men da begyndte gamle, halvtindsøvede Ønsker at vaagne i mit Bryst, gamle Drømme at besøge mit Leie om Natten.

Det er ei godt, at Mennesket er ene. Det var den Text, hvorover mine Følelser begyndte at holde mig timelange Forelæsninger. De fik ogsaa snart

Forstanden paa deres Side, og nu gjentog Hoved og Hjerter i Forening: det er ei godt, at Mennesket er ene.

Hvem, hvem skulde det da være? — Mølleren i Sjennesløv havde en deilig Datter, det var unægteligt. Alle Munde vare fulde af hendes Nøds. Jeg havde, for ikke længe siden, seet hende paa et Høstgilde; mine Dine havde opfattet hendes Billed, mit Hjerter havde gjemt det. Skulde jeg vove et Forsøg? — Faderen kjendte mig vel; Datteren skuede mig ikke.

Jeg vovede Forsøget og — fik Ja. Den Blufærdighed, hvormed skøn Else udtalte dette Ja, fortrylledede mig; hendes første Kys beruste mig. Det var, som om jeg elskede førstegang, og det var jo ogsaa førstegang efter min Opstandelse fra de Døde.

„Der komme Penge til Penge!“ hviskede Folk, og Aldskillige lagde til, som jeg vel hørte, skjøndt jeg vel ikke maatte: „Alt sige, hvis han faaer bedre Lykke med hende, end med de Forrige.“

Dermed havde det nu ingen Nød. Og for at det saameget mindre skulde have nogen Nød dermed, besluttede jeg, i fuldkommen Overensstemmelse med min Brud og hendes Forældre, at Brylluppet skulde staae saa snart som muligt.

Der var nu en uafslædig Samfærrelse mellem Mølleren i Gyrstinge og Mølleren i Kirke-Sjennesløv. Tre gange om Ugen besøgte jeg min unge Brud; det var en bestemt Aftale.

En Dag — det var just en Dag, da hun ikke kunde vente mig — besluttede jeg at overraske hende. Med Hjertet fuldt af Kjærlighedstanker vandrede jeg gennem Gyrstinge-By. Da jeg kom til Præstegaard:

den, var jeg Vidne til et høitideligt Optog. Hr. Jens Povelsen gif nemlig til Kirke med sin Brud Maren Christensdatter; Mester Albret fra Ringsted stod allerede, for Altret for at vie dem, og et stort Følge ledsagede dem. Nu falder Præstens Dine paa mig. Han blegner, han synker i Knæ, han falder afmægtig til Jorden, og maa bæres tilbage. Hans Brud opløfter et gjennemtrængende Skrig. Som et Gjenfærd skrider jeg gennem den gysende Hob. Men en Gysen griber mig selv — jeg veed ei hvorfor. Er det Bevidstheden om det Forbigangne, eller er det Ahnelsen om det Tilkommende? Det maa vel være det sidste, thi min Samvittighed kan ikke fordømme mig.

Jeg hastede gennem Ørsleff, og nærmede mig Sjenneslev-Mølle. Idet jeg kommer gandske nær, seer jeg en høi, stærktbygget Mand ligesom stjæle sig ud af en Bagdør og skyde hurtigt over Marken ad Sigersted til. Jeg saae nøiere til — skulde det være . . . ? — Ja, jeg saae gandske ret: det var Sognepræsten Hr. Henrik Thygesen fra Bringstrup!

Det var første Gang, jeg saae ham her, og at see ham saaledes gaae bort, undrede mig saare. Dog fatter jeg mig, og træder ind. Men strax ved min Indtrædelse griber en ond Ahnelse mig. Jeg seer Else flygte grædende ud af Stuen; Moderen følger hende, idet hun vrider sine Hænder. Kun den gamle Fader bliver tilbage, for at tage imod mig; men ogsaa han har Taarer i Dinene.

Hefstigt spørger jeg: „Hvad er dette? Hvorfor løber Else bort? Og hvorfor græder I, Fader?“ — Han beder mig dæmpe min Hefstighed, beder mig sidde

ned. „Nei, ikke sidde, raaber jeg: ikke hvile vil jeg, før J svarer mig: hvad Jammer har truffet Eders Huns?“

„Af, sukede han: vel den største, som træffe kunde! Jeg vil være oprigtig mod Eder, Anders. Det vilde været mig let, at føre Eder bag Lyset, men det vilde dog kun varet en liden Stund, og da vi i alt Fald kan vente en Storm af Jer, foretrække vi dog den første for den sidste. Saa lad mig da sige Jer, at min Datter — —

— „Nu? At min Else —?“

Hulkende vedblev den Gamle, idet han skjulte sit Ansigt med begge Hænder: „— er forført, og aldrig kan vorde Eders!“

„Forført? skreg jeg: Og af hvem?“ — „Det erfarer J aldrig!“ svarte han. — Da greb jeg ham rasende i Brystet, og snøs: „Af hvem? Af hvem?“ — „En Eed binder min Tunge; frist mig ikke, Anders! J erfarer det aldrig.“ — „Aldrig? Ioe jeg bittert: Jeg skal erfare det endnu i denne Aften, og J skal spørge, hvorledes jeg har tugtet Forføreren.“

Med disse Ord styrtede jeg ud, og inden en halv Times Forløb stod jeg i Bringstrup Præstegaard. Hr. Henrik Thygesen treen mig imøde i Døren. J mange Aar havde jeg ikke staaet ham saa nær. Hans fordum fulsorte Haar var bleven hvidt som Sne; men den gamle Jld luede endnu under de buskede Bryn, den gamle Styrke udtalte sig endnu i alle det kæmpemæssige Legems Bevægelser.

Jeg forlangte en Samtale under fire Dine; han førte mig ned i Haven. Vi traadte ind i en mørk

Gang. Her stod Præsten stille, saae mig forskende i Dinene og spurgte: „Nu, Anders, hvad bringer Eder til mig efter saamange Aars Forløb?“

„Noget meget Vigtigt! svarte jeg, idet jeg drog Beiret dybt: Jeg frygtede næsten, at jeg ikke vilde truffet Eder hjemme.“ — „Hvi saa?“ — „Jh, jeg meente, I var buden til Bryllup af Præsten i Gyrstinge.“ — „Det var jeg ogsaa, svarte han: men en uventet, ja, en ret ubeleilig Forhindring formeente mig at komme. — Til Sagen! Eders Ærinde —?“

„J veed, tog jeg Ordet: at jeg var trolovet med Møllerens Datter i Fjennesløv —

„Var? gjentog han med store Dine: Er I det da ikke mere?“ — „Nei, derfor have Andre forget, og jeg har en stærk Formodning om, at I har noget Kjendskab til denne Sags nærmere Omstændigheder.“ — „Saa? spurgte han i langtrukken Tone: Hvad har man da sagt Jer i Møllen?“ — „I Møllen har man kun sagt mig, at Pigen er forført; men I maa sige mig, af Hvem? Og det er mit Ærinde.“

„Ei, ei! tog Præsten Ordet: Derom maa I henvende Jer til Sognepræsten i Allsted. Og dog kan det træffe, at han veed ligesaa lidet derom, som jeg. Jeg kommer sjelden eller aldrig til Mølleren i Fjennesløv.“

„Og om I saa kun havde været der een eneste Gang i Eders Liv, saa har I dog været der i denne Dag — jeg saae det jo selv — I listede Eder ud af Baglaagen.“

„J taler noget frit, Anders!“ sagde Hr. Thygesen, idet han lagde Haanden haardt paa min Skul-

der, og saae mig truende i Dinene. — „Men jeg raabte: „Jeg taler Sandhed! Og nu spørger jeg atter: hvo har forført Møllerens Else?“

„Jeg troer for Gud, I har mig selv mistænkt!“ svarte han med et tvungen Smil, idet han traadte et Skridt tilbage. — „Glaer Samvittigheden Eder? tordnede jeg: Velan, jeg spørger sidstegang: hvo er Forføreren?“

„Og naar jeg nu bekjender for Eder, undveeg han: at jeg er det, saa vil I vel gjøre ved mig, som I gjorde ved Søren Jensen?“

Den sidste Deel af dette Svar overhørte jeg i min opbrusende Hede. „Svar mig bestemt! skreg jeg: Kjender I Forføreren?“

„Han staaer for Eder! gjenmælede Præsten med sin dybe Røst: Hvad vil I mig nu?“

„Djævel!“ skreg jeg rasende og foer ind paa ham. Men den svære Kolos greb mig fast i begge Arme, som om han vilde knuse dem, og — kastede mig ud over det høie Steengjerde som en Bold.

Jeg var falden haardt, saa haardt, at jeg maatte ligge en god Stund, inden jeg kunde reise mig. I alle Lemmer følte jeg en ulidelig Smerte; men hvad var den mod den Qual, som fortærede mit Jnderste? Utter svægen! Og førstegang overvunden! Overvunden af en Forbryder, der havde fortjent, at synke til Helved ved min Haand! — Jeg krøb mere hjem, end jeg gik; men underveis svor jeg en dyr Eed, at jeg ikke vilde give mig tilfreds, før jeg havde sendt Præsten i Bringstrup efter Trolden Venusinus.

Her er et langt Spring i Møllerens Bekjendelse, som maa udfyldes ved Hjælp af mundtlige Sagn. Traditionen siger, at han i fem samfulde Aar har gaaet paa Jagt efter Hr. Thygesen, uden at kunne træffe ham dødeligt. Engang skal det være lykkedes ham, at styrte Præsten ud i Søen; men Vandet naaede neppe den kæmpelange Mand til Hagen. En anden Gang skød han ham gjennem Hatten. En tredie Gang havde han lagt sig i en Huulvei, hvor just Præsten skulde forbi, og grebet ham i Benene, saa han maatte styrte; men dog havde han ikke vundet Seier. Og efter hvert mislykket Forsøg havde Præsten ikke taget anden Hævn, end spottet hans Ufmagt.

Bludseligt, fortæller man, forsvandt Mølleren af Eggen, Ingen vidste ret, hvorhen. Dog gik der et almindeligt Rygte, at han havde taget Tjeneste som gemeen Soldat i den svenske Krig, som udbrød 1644, og at han, efter sin kongelige Faders Død, var traadt som Krieger i fremmed Sold. Sagnet tilføiede, at han udenlands havde stiftet Bekjendtskab med den saakaldte Don Jürgen Ulrik, der ogsaa var En af Kong Christian den Fjerdes naturlige Sønner, og at han, i Selskab med ham, havde gjennemstrefet den største Deel af Europa. I Aaret 1655 blev Don Jürgen ihjelslagen af en Bryggersvend paa Christianshavns Bro, og kort efter saae man ogsaa Anders komme hjem med mange Ar og Skrammer, som vidnede om, at han havde været med, hvor det gik hedt til. I hans Følge befandt sig et midaldrende Fruentimmer, hos hvem der af og til yttrede

fig Spor af et sørgeligt Banvid. Hun havde endnu Levninger af fordums Skjønhed, og i gode Dieblikke kunde hun ogsaa være ret elskværdig. Mange vilde i hende gjenkjende Vibekke Kruse. Hun beboede et Bærelse i den ene Ende af Møllehuset, og holdt sig meget stille. Ogsaa Anders var meget indgetogen. Sjelden forlod han sit Hjem, men naar det skete, saae man ham som oftest, med Bøssen fastet over den hvide Møllertrøie, søge ad Bringstrup til.

Da de Svenske kort efter faldt ind i Landet, nedfænkede Mølleren Alt, hvad han eiede af Værdie, i Møllesøen. Denne er nu fast Eng, omgroet af Ellebuske; men den nærværende Eier, Søren Hansen, som endnu stedse kaldes Møller-Søren, har sammesteds opgravet adskillige Utensilier, tildeels af Sølv.

Nu havde de Svenske opslaget deres Leir paa Blødebjergsbanke, der reiser sig strax Sønden for Gyrstinge, paa Veien til Drsløv, hvor Bondefogdens Gaard nu ligger, og herfra havde de en viid Udsigt over hele Egnen.

Men da den svenske Konge Carl Gustav i sin Ungdom havde studeret paa det kongelige Akademie i Sorø, havde han udstædt en streng Befaling, at hans Hær ikke maatte udøve mindste Voldsomhed paa hele Sorø Gods. Imidlertid begav det sig dog en Dag, just som Mølleren vilde foretage sin sædvanlige Vandring til Bringstrup med Bøssen paa Nakken, at han saae en svensk Officeer komme ud af Præstegaarden, bærende en Kuro fuld af Sølvstøi, som han havde ranet derinde. Efter ham løb Præstekonen, grædende og jamrende, ud paa Gaden. Da hun nu

fik Die paa Mølleren, raabte hun: „Ak, Anders, Anders, red mit Sølvstøi! Tag det fra Svensken der!“ — I samme Nu styrtede den fjendtlige Officeer for Mølleren's Skud. Men Skuddet hørtes af Svenskerne paa Blødebjergsbanke, og strax kom hele Leiren i Bevægelse. Anders, som saae den Fare, hvori han var, kastede Bøssen ved Liget, og løb op ad Gaden. Paa højre Haand, jævnsides Degnelodden, smuttede han ind i et Huus — alt hørte man de eftersættende Svenskeres Raab. I Huset boede en fattig, halvgammel Pige, som just sad ved sin Væv. „Kan I redde mig, sagde Mølleren: da skal jeg ægte Jer, saasnart Fjenden er ude af Landet; jeg har skudt en Svensker, og hele Leiren er i Oprør.“

„Hvorledes skulde jeg kunne redde Jer?“ sagde Pigen bestyrtet. — „I maa skjule mig, men hurtigt, hurtigt!“

Da tog Pigen ham under sine Skjorter, og vedblev at kaste Væverskytten saa flinkt, som om Intet var forefaldet. Saa Dieblikke efter stormede Svenskerne hævnfnysende gennem Byen. De gennemsøgte alle Huse og Hytter; ogsaa hos Væverpigen vendte de op og ned paa Alt, kun ikke paa hende selv. Vandende droge de bort.

Aldrig saasnart var den første Fare forbi, før Mølleren krøb frem af sit Skjul, og, efter at have fornyet sit Ægteskabsløfte, forlod sit Liv's Frelserinde. Han skjed over Marken, naaede lykkeligt Skoven, og fortsatte sin Vej til Sors, hvor han opsøgte Dommere, og fortalte, at en svensk Officeer, som havde plyndret i Præstegaarden, var bleven ihjelskudt paa

Gyrstinge : Gade. Dommeren saae paa ham med et gjennemtrængende Blik og sagde: „J har vel selv skudt ham, Anders Møller? J seer mig hartad ud derefter. Nu, jeg vil Intet vide. Gaf bort med Gud, og vogt Jer kun, at J ikke falder i Svenskens Hænder, thi da er J uden Redning forloren.“

Mølleren gik. Da han nu kom paa Tuelsesbanke mellem Fulby og Pedersborg, saae han en Trop Svenskere nede i Dalen, og han saae ret, thi fra Leiren ved Gyrstinge var der affendt nogle Mand, som i Sorø skulde berette den Bold, der var øvet af Mølleren mod den svenske Lieutenant Windhjem, og forlange Drabsmanden paagreben. Et Dieblik stod Mølleren tvivlraadig; men da han havde forvisset sig om, at Fjenderne kom ham lige imøde, sprang han, med et mægtigt Sæt, ned i Boldgrøften. Nu var det streng Vinterstid, og Grøften var saa fuld af Snee, at han hartad blev borte deri. Kun saamegen Luft havde han, at han kunde drage sit Veir og høre, hvad der foregik i Nærheden. Nu hørte han Svenskerne's klingrende Fodtrin; de kom stedse nærmere, nu vare de ham gandske nær. Pludseligt stode de stille, og Mølleren's Hjerte truede at staae stille med. „Er han ikke der? tog En af dem Ordet: Jeg vil være fordømt om det ikke er ham.“ Mølleren aandede neppe. „Ja, gjenmælede en Anden: det er Mølleren i den hvide Skindtrøie! Efter ham, Kammerater!“ Og nu stormede de ned over Marken, ad Fulbye til. Her traf de paa Gaden en Gyrstinge-Mand ved Navn Anders Fynboe, som de, paa Grund af hans Klædedragt, forveklede med Mølleren, og ihjel-

fløge. Hans Liig blev, Hvidetirsdag 1658, begravet paa Gyrstinge Kirkegaard.

Men Anders undkom lykkeligt, og søgte sin Tilflugt i Gyrstinge store Bøgeskov. Ved det Sted, som endnu kaldes Flagbæk, stod et mægtigt huult Træ; derhen bragte han en Dyr og en Bøsse, og nu op slog han sin Bolig i dette Træ. Men saa ofte der kom ham en eenlig Svensker nær paa Skudvidde, skjød han ham ned. Og paa denne Maade bragte han saamange Sjender af Dage, at Efterkommerne ikke noksom have kunnet undre sig over den Mængde Menneskebeen, de have fundet deromkring.

Disse hyppige Drab vakte stor Forbittrelse i den svenske Leir, og man opbød Alt, for at komme Gjærningsmanden paa Spoer. At det var Mølleren, som lagde saamange Svenskere øde, derom havde man grundet Mistanke; man søgte derfor at træffe ham i hans Hjem, men man fandt ham ikke. Man udspurgte Fruentimmeret, som boede hos ham, om hans Opholdssted, men hun svor, ikke at vide det. Det troede man nu ikke; for at bringe hende til Bekjendelse, greb man hende, og hængte hende ved hendes lange Haar i et af Møllehjulene, som kaldes Rokkehjulet. Der sad hun i fem Timer, uden at bekjende noget, og da man løsenede hendes Haar, drog hun et dybt Suf — det var Dødsuffet.

Nu udlovede Svenskerne store Penge for Den, der bragte Mølleren død eller levende. Men skjøndt Mange vidste, hvor han var, vilde dog Ingen forraade ham; der vare tvertimod Mange, som saae ham til Bedste i hans Træ; Huling. Da han imid-

Iertid begyndte at frygte, at man skulde komme hant paa Spøer, gjorde han sig en Rede i flere hule Træer; især stod der et paa Glinterup Mark, ikke langt fra Ebberup, paa et Sted, som kaldtes Breinold, og herfra anrettede han hartad ligesaa stort et Blodbad, som ved Slagbæk. Han feilede aldrig sin Mand; eengang nedlagde han endogsaa tre Svenskere paa eet Skud. Med stor Forsigtighed listede han sig frem af sit Skjul, og randsagede de Døde, om der fandtes noget Beskyts hos dem, hvilket han da omhyggeligt gjemte til fremtidigt Brug, saa det var for deres egne Rugler, Svenskerne maatte bide i Græsset.

Det synes fast utroligt, men er dog ligefuldt en historisk Kjendsgjerning, at Mølleren førte dette Liv al den lange Tid, Svenskerne vare her i Landet, uden at tilbringe een eneste Time i sit Hjem. Men da de fik Marschordre, lode de tre Mænd blive tilbage, som skulde passe Mølleren op, og give ham hans Livsbrød, saasnart han kom tilsyne. De holdt sig gandske skjulte og stille; de vilde overraske ham i hans Hjem, thi de meente, at naar Fjenderne vare borte, vilde han nok indfinde sig der. Og de bedroge sig ikke. Om Morgenen meget aarle træde de ind i Møllen, og see! — Mølleren ligger i Sengen.

„Dho! raabe de: Have vi Dig nu! Stat op ufortøvet, og følg os, at Du kan faae, hvad Dine Gjerninger forskyldte!“

Det var nemlig deres Agt, at bringe ham levende til den svenske Hær. Deri saae de ingen Bannskelighed, og allerede glædede de sig til den store

Løn, de kunde vente for denne Bedrift. Men indet de ret kunde sandse, hvorledes det gif til, var Mølleren ude af Sengen og havde grebet en Bøsse. Et Dieblif, og den Ene af Svenskerne laae paa Gulvet i sit Blod — atter et, og den Anden styrtede for et vældigt Slag af Geværkolben, men den Tredie frels sig ved Flugten. De to døde Svenskere nedgrov Mølleren i sin Have, og det er ikke længe siden, man opgrov deres Hovedpander.

Da nu Landefreden var vendt tilbage, kom Mølleren det Løfte ihu, han havde givet den fattige Bæverpige, som havde frelst hans Liv. Men da han kom til hendes Bopæl for at gjøre hende lykkelig, viste man ham op til Jens Jydes i Ørsleff, og da han kom did, laae Pigen i Barselseng ved den svenske Lieutenant Windhjelm's Tjener.

Nu — siger Traditionen — svor han, aldrig mere at befatte sig med nogen Kvinde i Verden; men enten maa Traditionen eller Eeden være upaalidelig, thi vi finde dog, at Mølleren siden har givet sig og efterladt sig Børn. Dog ere de nærmere Omstændigheder ubekjendte.

**

**

**

Vi indføre atter Mølleren som Fortæller:

Utallige Liv havde jeg lagt øde, men dog endnu ikke det, hvorefter min Hævn brændte. Henrik Thygesen i Bringstrup levede endnu! Jeg gjentog

dette for mig selv aarle og silde, for at minde mig ret levende om den sidste Bloddaad, der endnu vens-
tede mig, inden jeg lagde mit Hoved til Hvile.

Mit Hoved var skaldet, mit Skjæg graat, mit
Ansigt dybtpløiet af nagende Harm, ei mindre end
af bidende Staal; de, som saae mig, meente vel,
jeg havde gjort mit Testamente og fuldendt min Af-
regning med Livet. Men i mit Jnderste opfostrede
jeg en ung Ræmpe; mit Bryst var hans Bugge,
mit Blod var hans Die, og saa maatte han da
snart vorde saa vælig, at hans Fosterfader ikke kun-
de holde ham i Styr. Jeg mener Hævnen. For in-
tet Menneske i Verden var jeg vegen, uden for denne
Præst; over alle mine Fjender havde jeg taget Hævn,
kun ikke over ham! Sytten Forsøg havde jeg gjort
derpaa; men det var, som om Helvedes Magter
havde taget ham i deres Beskyttelse, thi naar jeg
meente, at være hans Liv nærmest, var jeg længst
derfra.

Endelig syntes den længe forønskede Time at
være kommen. Det var den 6te Mai 1663, silde
paa Aftenen, da jeg hørte, at der var kjørt en Vogn
fra Gyrstinge til Bringstrup, for at hente Hr. Thy-
gesen, der skulde betjene den dødsyge Præst Hr.
Povelsen med Alterens Sakramente. Der kom en
Uro over mit hele Væsen, at jeg ikke vidste, hvor jeg
vilde stådes. Jeg udspurgte noie, hvornaar Vognen
var kjørt, og jeg maatte gjøre stor Vold paa mig selv,
for at oppebie den rette Tid.

Det var bølsmørkt, da jeg kastede Bøssen over Raffen, og gik paa Spor efter mit forlængst betegnede Bildt. Jeg lagde mig i en Voldgrøft ved Bringstrupveien, og lyttede. Alt var stille. Nu nærmede sig en Vogn. Jeg reiste Hovedet, og spændte Hanen. Fordomt, Vognen dreiede om ad Hedemossen — det var ikke ham!

Nu blev Tiden mig for lang. Jeg stod op, og listede mig ind paa Kirkegaarden. Hvorledes? Gaae de Døde igjen? Er det ikke Søren, der hist trykker sig hen langs Kirkemuren? — Daare, det er jo Hyldebussen, som rører sig! — Bistnok ligner den et Menneske med bøiet Hoved og udrafte Arme, naar Lyset hist fra Præstens Sovestuevindue falder derpaa — men hvorfor da just Søren?

Jeg nærmer mig Vinduet, og seer ind — Guds Død, der sidder Præsten fra Bringstrup allerede hos den Syge i sin fulde Ornat, den gamle graastjæggede Hykler! Paa Bordet brænde to Lys; Kirkens Kalk og Disk staae derpaa. De ere allene. Den Syge er ifærd med at aflægge sit Skriftemaal.

Krampagtigt løfter jeg Bøssen. Dog nei, den syge Præst er jo uskyldig — hans Liv vil jeg ikke forforte. Jeg vil passe Forbryderen op, naar han kommer ud. Imidlertid vække enkelte Ord min Opmærksomhed. Paa Vinduet er en Ventil, som tillader den Syges Bekjendelse at naae mit Øre. Studsende hører jeg følgende:

„ Da foer Satan i mit Hjerter, og jeg spændte mine Garn for Pigen. Desværre gif hun i dem, og nu var hun ikke mere Møllereus uskyldige

Brud, nu var jeg ikke mere min Menigheds ærlige
Hyrde, men et Helved aabnede sig for vore Fodder.
Min Søn kom over os, og mærkede — — af, min
Søn, min Søn!" —

Han holdt Hænderne for Dinene og græd bit-
terlig. Derpaa foer han ængsteligt op, stirrede mod
Vinduerne og spurgte: „Hørte I Intet?" — „Alt
er stille! svarte Hr. Thygesen: Vedbliv i Herrens
Navn!"

„Ja, vedblev den Syge at skrifte: min Søn
mærkede, hvorledes vi vare farne. Da blev han
strax dybtbedrøvet for sin Ven Anders, hvem han
elskede høiere end sit eget Liv. Og han gik i to
Dage, spiste ikke, drak ikke, men søgte eensomme
Kroge, og græd. Da begyndte han at tænke paa
den Fare, hvori jeg svævede, at jeg var uden Red-
ning, hvis min Misgjerning opdagedes, det indsaae
han vel, og saa paatog da det fromme Barn sig al
min Skyld, og afnødte Ellen en høitidelig Fed, at
hun skulde nævne ham som det Barns Fader, hvor-
med hun gik svanger. Spurgte vi ham da, hvorle-
des det skulde gaae ham, svarte han med fuldkommen
Kolighed: „Kan Anders ikke tilgive, saa kan jeg
døe!" — Han døde — Anders Møller har myr-
det ham, men hans Blod kommer over mit Hoved
i min Dødsstund!"

Den Syge taug, og Hr. Thygesen tog Ordet,
men jeg hørte Intet mere. Fortvivlelse og Forbit-
trelse kæmpede voldsomt om Eneherredømmet i min
Sjel, og idet jeg var en Bold for dem Begge, lynte
en uhyre Beslutning gennem mit Jnderste: „Her er

Intet at skaane!" Det mindes jeg endnu at have sagt til mig selv; men min Forfatning grændsede saa nær til Vanvid, at jeg ikke veed, hvorledes jeg fik lagt Krudt paa Bjelkehovedet under Tægskjæget og en Lunte derhos.

Endnu engang fastede jeg Diet gjennem Vinduet — Hr. Thygesen lagde just Haanden paa den Syges Hoved, og tilsagde ham alle hans Synders naadige Forladelse i Guds Navn. „Ha, ha, ha! Nei, i Djævelens Navn afsæ. erer her den ene Niding den Anden!" skjar jeg Tænder, og gif bort, idet jeg ideligt saae mig tilbage.

Da jeg havde tilbagelagt den halve Vei til mit Hjem, saae jeg Luerne slaae ud af Tæget paa Præstegaarden, og da jeg var gangen tilfængs, hørte jeg Klokkeren i Taarnet lyde med Stormslag. Men Morgenent efter fandtes begge Præsternes Liig i Gruset. At der fandtes Flere — — — — —

* * *

* * *

* * *

Her var Møllerens Haandskrift afbrudt. Men til Historiens Fuldstændighed er det endnu fornødent at anmærke, at der Naret efter Præstegaardens Brand, ved Slagelse blev rettet et Menneske som Giftblander. Da han kom paa Skafottet, holdt han en kort Tale til det forsamlede Folk og anklagede offentligt sin Fader og Moder som skyldige i hans Synd og Jammer. „Som Varn bestjal jeg min Fader, og mi: Moder

hjalp mig at dølgge det; som Yngling forførte jeg en Andens Brud, og for at frie mig fra Hævnerens Haand, var min Fader ikke langt fra at paatage sig Skylden. Det gav mig Driftighed til nye Synder, og gjennem en Række af Forbrydelser er jeg stegen herop. Gud være min Sjel naadig!"

Diebliffet efter faldt hans Hoved. Det var Peter, Præsten Hr. Thygesens Søn.

Neter den Stores politiske Testamente.

Rusland har over i hundrede Aar viist en stor Bestræbelse for at udvide sin Magt imod Sonden, og dette skal grunde sig paa et politisk Testamente fra Keiser Peter I, der skal befinde sig i de russiske Keiseres Privatarkiv, og hvis Efterlevelse han skal have paalagt sine Efterfølgere paa det alvorligste. Sammes 5te Artikel lyder saaledes: „Man maa søge at vinde Huset Østerrig derved, at man jager Tyrkerne ud af Europa, og under dette Paaskud vedligeholde en staaende Hær, anlægge Werfter paa Sortehavets Kyster og udvide sig til Constantinopel. Man maa betjene sig af Religionens Indflydelse paa de schismatiske Græker, som ere adspredte i Ungarn, Polen og Tyrkiet, paa alle mulige Maader binde dem fast til sig og lade sig falde deres Beskytter, for at faae Krav paa det geistlige Overherredømme. Under disse Paaskud og ved deres Medvirk-

ning vil man kunne erobre Tyrkiet." Paa et andet Sted i sit Testamente lægger Peter den Store sine Efterfølgere den ostindiske Handel paa Hjerte som en Universalhandel, hvis Besidder han kalder „Europa's sande Overherre," og at man derfor aldrig bør forsømme nogen Leilighed til Krig med Persien. Det er gandske interessant at sammenligne disse testamentariske Raad med hvad der nu skeer. Da Keiserinde Catharina i Aaret 1783 erklærede Krimm for en russisk Provinds, forlangte hun ogsaa at besætte to af Bosphorus's og to af Dardanellernes Slotte saavel som og to Forter i Nærheden af Constantinopel, for at beskytte den russiske Handel og de Christne i Tyrkiet. Samme Fordring gjorde ogsaa Keiser Alexander i Aaret 1806, hvorover Krigen udbrød.

(M. 3.)

Mærkværdighed uden Lige.

Ingen har, uden høi Grad af Interesse, læst den mærkværdige Hændelse, som gav Oehlenschläger Stof til hans nydelige Hyrdedreng. Men jeg meddel her en Begivenhed, der vilde være af en tusinddegange større Betydning, dersom jeg torde indestaae for dens Sandhed. Jeg læser den i et Nummer af Gazette de Lyon for 1827, og anfører den her i Udtog:

Dr. James Gotham af Morpet i Nordthum: berland, der i dette Aars Juni Maaned kom tilbage fra Schweiz, har berettet følgende forunderlige Begivenhed: Ved Foden af St. Gotthard, en Miil fra Airole i Dalen Levantine, opdagede man i Bunden af en Hule et Legeme. Det var en Mand paa omtrent tredive Aar. Legemet, som havde ligget i en Cruste af Is, var saa frisk, som om det kun i en halv Time havde været udsat for Frostens. Dr. Gotham, der siebliffelig kommer til, lader det afflædes, og lægger det i koldt Vand, indtil det skyder Is. Han fortsætter nu at anvende de sædvanlige Midler ved Skindøde, og er saa lykkelig at kalde Mennesket tilbage til Livet. Men hvor stor er Alles Forundring, da Mennesket, efter at have gjenerholdt sine Sæd: sers Brug, fortæller i det engelske Sprog, at han er Roger Dodsworth, Søn af Antiquaren af samme Navn, født 1629, og ved at vende tilbage fra It: lien 1660, Aaret efter Faderens Død, bleven begrav: ven under en Lavine. Dersom Hr. Dodsworth fuld: kommen helbredet vender tilbage til sit Fædreland efter en Fraværelse af hundrede og sex og tredsind: tyve Aar, besidder udentvivl Engelland det mærkvær: digste Naturphænomen, der nogensinde har været seet.

Erindringsphantasier om Plön.

Tidtvæver end min Phantasi tilbage
 Til mine Barndoms Aar og Ufskylds Dage,
 Tilbage til min Vaar.

I Livets stundom stormoprørte Bølger,
 Erindringen om sundne Tid mig følger,
 Som Engel for mig staaer.

Den tryller mig i Tanker til de Egne,
 Hvor uvilkaarligt Støvets Søn maa segne
 Ned i Naturens Pragt;

Hvor han med Tak og Hymnesang lovpriser
 Den Gud, som selv i Ormens Kryb beviser
 Sin Godhed og sin Magt.

Tænk Dig en By, som op fra Søen dukker,
 Paa Bølgen sig den glade Mængde vugger,
 Højt kneiser Taarn og Slot.

Det skuer ned, heel liigt et Oldtids Minde,
 Fra Bjergets idel blomsterklædte Linde,
 Som Egnens stolte Drot.

I Dalens Grund en venlig By sig spreder
 Langshen med Søens lifligskjønne Breder,
 Og aander Fred og Ro;
 Glad Borgeren sin Nabo Haanden rækker,
 Ei Krigens Larm ham af sin Slummer skrækker;
 Thi Fredrik hersker jo!

Paa Stadens tvende skovomkrandsede Fløje
 I bunte Grupper taarnes ranke Høje,
 Man kalder Alper dem.

Henrykt jeg stod højt paa Helvetiens Toppe,
Men dog jeg smagde ei den Fryd beroppe,
Som paa mit Alpehjem.

Forsølger man med længselfulde Blikke
Hiin herlige Natur, da veed man ikke,
Hvor helst man dvæle skal.

Hist kneise Der frem af Søens Glade,
Her duste Lundens friske Bøgeblade,
Trindt om en Blomstersal.

I yndigt Farvespil afvevler Enge
Med Bakker, Skov og blomsterklædte Senge
Og Marker fuld' af Korn.

En Landsby hist, og her et Huus fremtitter,
Imellem Hjorden muntre Hyrde sidder,
Og blæser paa sit Horn.

I Aften solens Guld hjem Bonden iler,
Bed Konens Barm nu snart han hviler,
Og føler Fryd og Trøst.

Alt jubler Børneflokken ham imøde,
Af Faderglæde seer man Kinden gløde; —
Det er Naturens Nøst.

Hør Aftenflokkens Sølvertone runge,
Hør skjønne Møer den hulde Vaar besjunge,
Hør Bjergets Echolyd.

See, hvor den glade Ungdom lystigt danser,
See, hvor Enhver sin Elsker huldt omkranser,
See Ustylds Himmelfryd.

Og glad sig flokke Venner, Mødre, Fædre
Om Skaren trindt, og taler om den bedre
Hensvundne gamle Stund;

Til Solen ned bag Bjergets Linde synker,
 Og Stjernens Ild igjennem Taagen blinker —
 Hver gaaer til Søvnens Blund.

Lidt løfter jeg min Sjæl fra Jordens Tue
 Opad mod Himlens lyse Wetherbue,
 Og mindes dig, o Pløn!
 Jeg tænker da paa mine Uskylds Glæder,
 Paa hver en yndig Plet, paa tusind Stæder,
 Hvor Waaren var saa skjøn!

Hvad er vel Sveitserlandets Fjeld' og Dale
 Mod Fædrehjemmets elskte Blomstersale,
 Hvor Tro og Nætsind boer?
 Vel Danskens Hu til fjerne Lande stunder,
 Hans Længsel bliver dog, at Aften blunder
 I Fædrelandets Jord!

Julin — Fabricius.

Ø n s k e r n e.

Hvo kender den sølsomme Mandehær,
 Der danser i blændende Drimmel,
 Liig natlige Skygger, der tumle sig der,
 Hvor Drømmeren finder sin Himmel?
 Os Alle omsvæver den tallose Hær
 Baade fjernt og nær;
 Men vee os! De Spøgelses baare.

De glimrende Skygger vi have saa kjær
 Og stræbe dem stedse at fange;
 Men have vi grebet den halve Hær,
 Strax viser sig dobbelt saa mange;
 Og Alle fortryller den magiske Dands
 Baade Sind og Sands;
 Men vee os! De Spøgelses daare.

Nu vise sig Skygger som Alfer smaae,
 Nu Kæmper liig gyldene Bjerger;
 Saa gjerne vi ville de Kæmper naae,
 Men kunne knap fange de Dværger,
 Der hvirvle sig om os med Lynets Fart
 Og bortsvinde snart;
 Thi vee os! De Spøgelses daare.

Paa Sommerfuglvinger i Regnbu'glands
 Om Barnets Bugge de svæve;
 Saa inderlig glad ved den Billeddands,
 Vil Glutten de Smaahænder hæve.
 Og gribe de Skjønne; men — kan dem ei naae,
 Græd dog ei Du Smaa!
 Af vee os! De Spøgelses daare.

Naar Kjærlighed gløder en Ynglings Barm
 Og ømt ham den Elskte tilvinker,
 Naar venlig omflynge Arm i Arm
 Dem Aftenens Stjerne tilblinker,
 Da svæve de Vænder som Engle smaae
 I det fjerne Blaae;
 Dog, vee os! De Spøgelses daare.

Men byder ham Skjebnen: Din Elskte glem!
 Forgjæves er Længsel og Smerte,

Da styrte de Spøgelsef volbsomt frem
 Og knuge sig tæt til hans Hjerte,
 Som giftige Dgler de sugede hans Blod
 Ud af Hjertets Rod;
 Thi vee os! De Spøgelsef daare.

Naar Oldingen vakler ved Gravens Bred
 Og famler med skjælvende Hænder,
 Naar bøiet han vandrer med tunge Fjed
 Og knap sine Kjæreste kjender:
 Da gøgler endnu for den matte Sands
 Hine Manders Dands;
 Thi vee os! De Spøgelsef daare.

Nu sig mig, hvad hedder den Mandehær,
 Den tallose glimrende Brimmel,
 Der vinker og blænder og daarer Enhver,
 Som Skygger paa natlige Himmel?
 Først eengang, naar Sjælen fra Lænken er fri
 Svinder alt Tryllerie;
 Thi da kan ei Dnskerne daare.

C. T. Silvar.

G a r t n e r e n.

Jeg gad dog vide, hvem det monne være,
 Som aarle vander mine Blomsterbed,
 Som luger dem og planter gyldne Roser
 Om Natten i min Jord, naar Søvnens Blund
 Tillaaser mine Vine? — See! Nu atter
 En Heliotrop mig smiler frisk imod, —
 Mon det en Engel er, hvoraf i Drømme
 Jeg stundom hører Harpemelodi,
 Hvis Hovede jeg seer, omsnoet af Lokker,
 Langt skjønnere, end Solens Purpurguld? —
 Hvad eller er det en Venindes Hænder,
 Som svøbt i Skjul mit Hjerte fryde vil? —
 Maaskee det er en venlig Alf, som seiler
 I Valnødskal om Natten over Hav
 Med Synnaalsaarer, som min salig Moder
 Mig ofte har fortalt? . . . Ha! er det Dig,
 Din Skjelm! — Kom Du kun frem bag Myrthehekken;
 Jeg seer Dig nok! Jo vist! Du troer maaskee,
 Du kunde narre mig, Du stemme Gartner!
 Hvor jeg forskrækket blev! Jeg meente fast,
 At det en Engel var, som skjærmed' mine Blomster,
 Saa er det Ham, min Naboes ældste Søn,
 Som jager Skræk i mig! . . . „Tilgiv! Tilgiv,
 O elskte Pige! — Tidt paa Elskovs Binger,
 Som Maanens Straaler farved' med sit Guld,
 Jeg fløi herhid, at vande Dine Blomster,
 I Haab — at maatte lønnes med et Kys.“ . . .
 „Et Kys? — Jo vist! af Kys jeg haver ingen,
 Et Hjerte derimod, det være Dit,

Thi længe alt det slog Dig hemmeligt imøde!" — —
 Og Duggen zittrede trindtom af Fryd
 Paa Blomsterne, da Ynglingen nu savned Pigen,
 Og trykte hende ømt til hede Barm!

Julin — Fabricius.

Den hastige Ombendelse.

- A.** En Kone jeg Dig foreslaaer —
B. Jeg takker, hvis jeg hende saaer.
A. Et yppigt Legeme hun har —
B. Det gjør hos mig ei Sagen klar.
A. Hun er en yndig Rosenknoy —
B. Jeg vil den ikke lukke op.
A. En jernfast Dyd besidder hun —
B. Lad hende den beholde kun.
A. Hun er belæst, hun har Forstand —
B. Jeg vorder aldrig hendes Mand.
A. Hun Svig og Falskhed kjender ei —
B. For Fanden, slip mig! Gaae Din Vej!
A. Halvanden Lønde Guld hun har —
B. Jeg tager hende strax, min Faer!

Castelli.

Tabuletkræmmeren.

En irlandsk Historie.

„Det smerter mig, sagde engang en berømt Digter til mig: det ydmyger mig, naar jeg bemærker, hvor afhængig vor moralske Natur er af Omstændighederne. Vi vilde ikke engang selv kjende vore bedste Sjelekræfter, naar de ikke vattes ved udvortes Paavirkning, ligesom den varme Solstraale aabner Blomstens duften: de Ralk.“

Det er kun altfor sandt. Vi vide ei, hvortil vi ere istand, naar Opfordringens eller Nødvendighedens Time flaaer. Thi den jager ikke sjelden Blodet af de stærkeste Mænds Kinder, medens den derimod omskaaber den svage Kvinde til Heltinde.

Udvortes Paavirknings Indflydelse paa slumrende Sjelekræfters Opvækkelse, den overordentlige Magt, Selvopholdelsesinstinctet har over vor Sjel, og den Triumph, vor Aand vinder over vort Legems Svaghed, viser sig vel sjelden af noget Exempel paa en saa mærkkelig værdig Maade, som af Tabuletkræmmeren Galloran's Historie, som her meddeles:

I den sydlige Deel af Grevskabet Kilkenny levede en fattig Landmand, Michael, eller slet og ret Michel Keilly. En Hytte og en liden Kartoffelmark vare vistnok hans hele Rigdom; men dog var han stolt deraf, thi et stærkt Legeme, som ingen Strabadser skuede, og et fyrigt Temperament, som ingen Modgang frygtede,

forenede sig dermed. I Kjærlighed hyldede han Trine Bray, en ung, rødmsset Pige, og fik hende ogsaa. Keilly var stærk, flink og flittig; Trine var den bedste Spinderstue i hele Grevskabet, og i Kilkenny var det let for hende, at sælge sit Arbeid. Saaledes kom da Parret ret ret godt ud af det. Idetmindste sagde Trine i det første Egtteskabsaar, at der ikke fandtes lykkeligere Mennesker i Verden, end Michel og hun. Thi Michel var saa god en Mand, som Solen kunde skinne paa; han havde ingen Feil, som var værdt at nævnes, undtagen at han stundom tog sig en Taar over Tørsten, og — tilføiede hun — hvorfor skulde han ikke det, da det gaaer saa sjelden paa?

Men desværre begav det sig, at flig en Taar over Tørsten blev Begyndelsen til alle Trines Lidelser. I en ulykkelig Stund gik Michel til Markedet i Kilkenny, for at sælge noget Garn, som hans Kone havde spundet. Her gjorde han Bekjendtskab med en lystig Broder, som førte ham til et Vertshuus, hvor han heel gavmildt beverteede ham med nogle udsøgte Sopkener. Man begyndte at spille, og i en Haandevending var Michel's Pung tømt. I det ulykkelige Dieblig, han, ophidset af Likøren, var ude af sig selv over sit Penges tab, treen en Hverver til ham. Den mangefarvede Rokarde paa Krigsmandens Hue skinnede, liig Haarbets Regnbue, ned paa den halvdrufne Michel, og inden Morgenen gryede, var Denne indskreven i Regimentslisten og skulde ufortøvet transporteres til Cork.

Gandske forstyrret over den Ulykke, hans havde beredt sig og sin Hustru, som han elskede tusindgange høiere end sig selv, bad Keilly en Bekjendt underrette

hans Trine om den ham tilstødte Ulykke, og give hende den Forsikkring, at han, inden otte Dage, vilde afgive et Brev til hende paa Posthuset i Kilkenny. Den samme Bekjendt maatte overbringe hende hans Sølvommeuhr og en Guinee, den ærlige Halvpart af hans Haandpenge. Den arme Trine bortvendte sig gysende fra Guldstykket, der var Nødselslønnen for hendes Michel's Hjerteblood, og gjorde ved sig selv det Løfte, at Intet paa Jorden skulde bevæge hende til, at røre det nogensinde. Trine havde just intet filosofisk Begreb om Tid og Rum, og undredes derfor ikke lidet over, at der maatte hengaae saamange Dage, inden det belovede Brev skulde komme i hendes Hænder.

Omsider kom da den vigtige Dag. Hun var for utaalmodig til at oppebie Postbudets Komme; hun begav sig paa Veien til Kilkenny, der laae omtrent tre Miil fra hendes Hytte. Paa Posthuset fandt hun ganske rigtigt det belovede Brev; men ikke førend det var i hendes Hænder, faldt det hende ind, at hun ikke kunde læse. Hun begav sig derfor hurtigt paa Tilbageveien, for at opsøge sin Veninde Nancy, Skolemesterens Datter, der gjaldt for det lærdeste Fruentimmer i Byen. Michels Brev blev gennemstrevet, og befandtes at indeholde megen Kummer, megen Anger, og endnu mere Kjærlighed. Michel forsikkrede sin Trine, at det gik ham meget bedre, end han havde ventet og fortjent, at Regimentets Indskibning var bleven udsat tre Uger endnu, og at han derfor bad sin Hjertelskede komme til Cork, hvis hun kunde tilgive ham, paa det de dog kunde skilles ad i Mindelighed og Kjærlighed. „Saa maatte

(20*)

der komme, hoab der vilde, skrev han. Naar han var forligt med hende, kunde han vise sig som en Mand, dse som en Mand, om det skulde være, men dertil vilde han aldrig være istand, naar han ikke først havde trykt hende til sit Hjerte endnu engang."

Med foldede Hænder og tilbageholdt Aandedræt lyttede Trine til Michels Skrivelse; men ei gav hun andet Tegn paa sit Hjertes Bevægelse, end at hun lod nogle faa Taarer rulle langsomt over Kinderne.

„Om jeg vil! raabte hun: Staffels Fatter! Ulykkelige Michel! Jeg vidste jo nok, at Du var mig huld! Og — kjære Nancy, ikke sandt? — Man lader mig nok følge med ham over Havet? Saa haardhjertede kunne Menneskene aldrig være, at de ville skille Mand og Kone fra hinanden!"

Efter kort Overlæg blev der, ved Nancy's svede Haand, istandbragt et Brev, der allerede blev beforsdret samme Aften. Deri kundgjorde Trine sin Beslutning, næste Dag, som var en Tirsdag, at begive sig paa Veien til Cork; da Afstanden kun beløb omtrent 48 engelske Mil, haabede hun at naae sin Bestemmelse, Onsdageftermiddag. Thi da hun idag, om Mandagen, var gaaet til Kilkenny og tilbage, altsaa omtrent Trediedelen af hiin Wei, saa meente Trine, det vilde ikke falde hende saa svært, at gaae til Cork paa halvanden Dag. Dog lod hun sig af Nancy overtale til, at fastsætte sin Ankomst til Torsdagen.

Resten af Dagen tilbragte Trine med Forberedelser til sin Vandring; hun ordnede Alt i sin Hytte, og sammenpakkede nogle Klæder til sin Michel. Lommeuhret og Guldstykket stak hun i Taaen paa en gammel

Skø, som da ogsaa fandt Plads i Bylten, og næste Morgen aarle lukkede hun sin Hytte, gjemte Nøglen omhyggeligt under Togskjæget, og tiltraadte med let og haabfuldt Hjerte sin lange Dagsreise.

Det fortjener at bemærkes, at denne stakkels Kone, som kaldtes til, i et sælsomt Sørgespil og under saa ængstende Omstændigheder, at spille en Heltindes Rolle, slet ikke lod see noget Heltemodigt i sit Udortes; hendes Væsen røbede Intet, der havde kunnet vidne om en stærk Aand eller stærke Nerver. Trine talte 23 Aar, var liden af Væxt og fin af Bygning. Hendes Ansigtsdannelse var almindelig, hendes Dine blidt som en Dues, hendes Udseende godhjertigt.

Det var Sommerstid; Dagene vare lange, Veiret smukt. Smaa vedervægende Regnbyger gjorde det let og behageligt at reise.

Muntert skred Trine frem ad Veien. Om Aftenen havde hun, skjøndt hun havde hvilt sig nu og da, tilbagelagt fulde 21 engelske Mil. Hun fandt Herberg i et lidet Vertshuus ved Landeveien, og næste Morgen fortsatte hun sin Valfart. Dog følte hun sig lidt stiv af Gaarsmarschen, og allerede begyndte hun at ængste sig, at hun ikke skulde naae Maalet inden den bestemte Tid. Solen var hedere, Veiret lumrere, end igaar, og trods al sin Anstrengelse kunde hun ikke komme længer, end til Katherly, som ligger 18 engelske Mil fra Cork. Torsdagen var endnu qvalfuldere for den arme Trine. Landeveien førte over skaldede Hæie, gjennem dybe, vilde Dale, og Solen brændte stærkt. Ved Midtagstid dreiede hun om til en af saa Træer omstygget Bæk, hvori hun badede sine svulne Fødder. Derpaa

sank hun, overvældet af Hede og Mathed, i dyb Slum-
mer, efterat hun havde leiret sig i Skyggen og gjort sin
Bylt til sin Hovedpude.

Da hun vaagnede, saae hun til sin Skræk, at Sol-
len var sin Nedgang nær; men nær var hun fortvivlet,
da hun savnede sin Bylt. Hendes første Tanke var, at
Misserne havde stjaalet den fra hende; men da hun saae
sig nøiere om, fandt hun brede Fodspor i det bløde Græs,
og nu begreb hun, at Mennesker havde tilføiet hende
det uerstattelige Tab. I det hun bittert bebreidede sig
sin Uagtsomhed, skred hun videre, og i det Haab, at
naae Corf til Matten, iulte hun alt hvad hun kunde,
skjøndt hendes Mathed og Bedrøvelse tiltoge mægtigt.
Da Aftenen begyndte at skumre, segnede hun, hungrig
og mødig, til Jorden; thi hele Dagen havde hun ikke
nydt andet, end en kold Kartoffel og en Drif Kjerne-
mælk. I det Haab, at opdage et Herberg, saae hun sig
om i det synkende Aftenlys; men ingen Bygning viste
sig for hende, uden et høit Slot paa en fjern Hvi. I
sin Fortvivlelse satte hun sig paa en Græsplet ved Lan-
deveien, og græd bitterlig, idet hun tænkte paa sin
kjære Mand.

Udskillige Nytttere iulte forbi, ogsaa en glimrende
Bogn, men Ingen skjenkede den Ulykkelige mere, end
et flygtigt Blik. Da sank Trines sorgtunge Hoved ned
paa hendes ængstede Barm. Afmagt syntes, liig en
fort Sky, at leire sig over hendes Sandser, da hun
hørte Fodtrin nærme sig. Hun slog Dinene op, og
saae en Mand, hvis sælsomme Udvortes strax var hen-
de bekjendt; hun saae ingen Anden for sig, end Tabu-
letfræmmeren Galloran.

I en Tid af tredive Aar havde Galloran været almeenbekjendt i alle Stæder og Landsbyer mellem Waterford og Kerry. Han var meget gammel, selv vidste han ikke ret, hvor gammel. Han mindedes kun, at han var en djerv Ungersvend, da man havde indtegnet ham i det tolvte Regiments Rulle, og at han, i Aaret 1777, maatte gjøre Krigen i Amerika med. Hans Dragt var paafaldende. En ulden Hue, hvorunder lidt graat Haar krøb frem, over den en gammel, med Rokarden forsynet Soldaterhat, bedækkede hans Hoved. En grov Kjole, der var sammenknappet under Hagen, afgav et Tag for hans Varekasse, som han bar paa Ryggen i en Læderrem. En tyk Egetnippel var hans Støtte, og i Nødsfald ogsaa hans Bærge. Hans Udsvortes røbede ingen Alderssvaghed; hans Kinder vare vel rynkede, men ikke magre; hans Skridt var fast, hans Dine luede muntert endnu. Hans glade Lune gjorde ham velkommen i hver Hytte, og mangen Spøg af ham levede i Folkemunde. Galloran vendte tilbage fra Markedet i Kilkenny, hvor hans Handels speculation rimeligviis havde havt et heldigt Udfald, thi hans lille Krambod havde formindsket sig betydeligt. Skjøndt det ikke lod, som han kjendte Trine, tiltalte han hende dog paa godt Irlandsk, og spurgte hende, hvad hun gjorde her.

Med saa Ord' fortalte Trine sin Ulykke — „Nu, isandhed, mit Hjerte er bedrøvet paa Eders Begne, stakkels Kone! sagde han medlidende: Hvad vil I nu foretage Eder?“

„Af Gud, hvad kan jeg foretage mig? spurgte Trine trøstløs: Hvorledes skal jeg komme over til Cork,

Da jeg ei engang veed, hvor jeg befinder mig i dette vel-
signede Dieblif!"

„Før Nat kommer J vel neppe til Ahnamon!" sagde
de Tabuletkræmmeren hovedrystende. — „Saa vil jeg
blive liggende her, og døe!" svarte Trine med frembristende
Taarer. — „Døe! Det forbyde Gud! raabte
Hiin, idet han treen hende nærmere: Til mig, til Peter
Halloran, siger J det, Kone? Og er jeg da den Mand,
som i denne mørke Stund vilde lade et stakkels Fruen-
timmer ligge paa Landeveien? Tilmed et stakkels Fruen-
timmer, som maa være mig bekjendt, skjøndt jeg, ved
min arme Sjel, ikke er istand til at huske Eders Navn!"
— „Jh nu, jeg er jo Trine Keilly fra Castle; Conn!"
— „Trine Keilly! Meiner Six! Og derfor maa J
ikke tiere snakke om at døe. Opløst Eders Dine, see,
en halv Miil længere frem ligger Biddi Hogans Kro,
idetmindste har den ligget der før. Stat op! Vil Gud,
saa finde vi hist en Vid Brød, en Skaal Suppe og et
Par Senge. Nu munter! Støt Jer ved min Arm,
kun fast, den føler sig stærk nok dertil!"

Idet han talte saaledes, havde han med et Slags
Galanteri, der bar halvt Bonde- og halvt Soldater-
præg, løftet Trine op, og understøttet hende med den
ene Arm, medens han med den anden svang sin Knortes-
stok over sig. — Saaledes skrede de videre, idet Oldin-
gen istemte en munter Folkesang, blot, som han sagde,
for at indgyde Qvinden lidt Mod.

Efter en halv Times Vandring kom de til to Side-
veie, der dreiede af fra Landeveien. Tabuletkræmme-
ren tiltraadte den ene, og efter faa Minuters Forløb
stode de for et eensomt liggende Huus, der laae lidt affs

des fra Veien. Over Døren befandt sig en lang Stang, der stak frem af Muren og bar paa sin Spidse et Knippe Straa, som kundgjorde, at der inde i Huset fandtes Pleie for Mennesker og Dyr.

Alt var det bleven temmelig mørkt, og Tabulets Fræmmeren løftede Dørlinken i den Forventning, at den skulde give efter, men den holdt igjen indvendigt. Galloran bankede og kaldte, men hverken luffedes der op, ei heller fik han noget Svar. Huset var af temmelig betydeligt Omfang; thi det havde tilforn været en Fabrikbygning og siden en Forpagtergaard. En Deel deraf laae forfalden og næsten i Ruiner; den anden Deel viste Spor af Menneskers Nærværelse. Men hvergang Tabuletsfræmmeren bankede, lod et saa huult Ekko gjennem Bygningen, som om den var gandske tom.

Trine begyndte at vorde urolig, og forsede sig, idet hun raabte: „Gud være os naadig!“ — Men Tabuletsfræmmeren, som syntes velbekjendt med disse Omstændigheder, førte hende om til Husets Bagdeel, hvor der, mellem nogle Ruiner, fandtes en anden Indgang. Her løftede han sin vægtige Knippel, og lod et saa vældigt Slag falde paa Døren, at det lod langt bort, og en hvinende Stemme spurgte indenfra, hvad der var paa Færde.

Da der fulgte et beroligende Svar, aabnedes Døren langsomt og forsigtigt, og der viste sig en runken, mager og halvnoegen gammel Kvinde, som med den hule Haand beskyggede et tyndt Talglys.

Galloran, som var noget hastig og uilsindet af Temperament, begyndte ærgerlig: „Nu, i den Øverste af alle Djævels Navn, hvorfor luffer J da ikke op?“

— Men pludseligt taug han, som om han studsede ved at see den kummerlige Skikkelse: „Er det Biddy Hogan selv, som jeg seer?“ spurgte han, idet han rev Lysset af den Gamles Haand, og lyste hende i Ansigtet. Et Blik paa hende, og han var paa det Reene, thi strax gav han Lysset tilbage, og forte Trine ind i Kjøkkenet, idet den gamle Kvinde lyste for dem. Her trykte han den trætte Vandrerste ned paa en Træskammel.

Da Trine var kommen til Kræfter igjen, og nu saae op, kunde hun ei andet, end sole nogen Uro, da hun saae, at hun befandt sig paa et saa mørkt og frygtopvækkende Sted. Her havde tilforn været et stort Kjøkken, thi her fandtes en bred Kamin, saadan, som man ofte seer i Irlands ældgamle Landsteder. Sparværket deri var sortanløben af Rust, eller tildeels forraadnet, Væggene havde været beklædte med Egebark. Et Bord med tre Been, en bred Træstol, en Bænk ved Kaminen, og den Skammel, Trine holdt besat, dannede her det samtlige Huusgeraad. Hver Gjenstand vidnede om den største Elendighed, om Uteerlighed og Hunger.

„Og hvad har J i Huset, Biddy? Honning maa skee?“ var Tabuletkræmmerens første Spørgsmaal, da den Gamle havde sat Lysset hen. — „Mig synes, Lidet nok!“ svarte hun. — „Lidet; altsaa vel slet Intet?“ — „Ikke saameget, som en Nyg kunde møtte sig paa, og heller ikke er her Noget hjemme, som jeg saa silde kunde sende ned til Balgowna.“ — „Saa maa vi hjælpe os, saa godt vi kan!“ raabte Galloran, traf en liden Loversæk frem under sin Roquelore, og fremtog deraf et Stykke Kjød, en Skive Skinke, Brød og nogle

folde Kartofler. Opmuntret ved Synet af et saa dygtigt Maaltid, begyndte den Gamle at blæse i Ufken paa Urnestedet, lagde nogle Kartofler til Gløderne, for at varme dem, og sysselsatte sig med nogle Tilberedelser til de Fremmedes Bevertning. Imidlertid havde den gamle Tabuletkræmmer fra Tid til anden kastet et bekymret Blik paa Trine, vel ogsaa talt et Trøstensord til hende nu og da. Nu satte han sig paa den brede Træstol, idet han støttede begge Arme paa sine Knæe.

„Liderne have taget en sorgelig Forandring hos Eder, Mutter Biddy Hogan!“ sagde han omsider efter lang Tausshed. — „Tilvisse, tilvisse! svarte den Gamle med et Slags Hyl: Skiebnen har været os meget haard.“ — „Og hvor er Fatter? Hvor er Knøsen, Barnabas?“ — „Hvor de ere? Ja, hvor skulde de være? De ere sagtens gangne til Ahnamon.“ — „Men hvad blev der af Barnabas? Det var en dygtig Dreng, da jeg saae ham sidstegang, men ogsaa en god Dreng.“

I det Dieblik, den Gamle hørte sin Søn omtales, saae hun op, men lod strax Hovedet synke igjen. „Ja, med ham er det heel anderledes nu, end før; Barnabas er ikke mere i Arbeid hos Godsherren.“

„Nu, hos hvem da?“ spurgte Tabuletkræmmeren. — Den Gamle syntes at lede efter et Svar. „Saa har J ikke hørt, hvorledes han ragede i Klammere med Herren? Hvorledes han — — dog jeg veed jo selv ikke ret, hvorledes det gik til. Men efter den Tid var Barnabas yderlig forbittet paa ham; han har betraadt onde Veie, og den Gamle er ham gandske underdanig. Den Ene er mørk og vild, den Anden

gnaven og sorgfuld, og jeg har min store Nød med dem Begge."

Den Gamle havde imidlertid dækket Bordet efter Leilighed, og Trine, der mere led af Hunger, end af Nødighed, blev først, af den godmodige Tabuletkræmmer, bevertet med det Bedste, han havde. Men da hun nu tilfældigviis kastede et Blik paa den Gamle, saae hun Denne gloe saa misundeligt og graadigt paa Maden, at hun følte sig bevæget af Medlidenhed til at række den Gamle det, hun havde i Haanden. Qvin: den stirrede paa hende, men trak, med et vildt Smil, den allerede udrafte Haand tilbage.

„Nu, hvad fattes Jer da? spurgte Trine, idet hun forundret saae paa den Gamle og sagde halvsagte: Hungeren berøver hende Forstanden. Høit tilføjede hun: Tag det dog, Moer! Spiis kun, gode Kone! Der er sikkert nok for os Alle, mere end nok!"

Med disse Ord paanødte hun hende Noget. Den Gamle bed graadigt deri. „Gud lønne Jer det!" raabte hun, idet hun konvulsivisk trykte Trines Haand, og derpaa trak hun sig tilbage i en Krog, hvor hun med dyrisk Begjerlighed slugte, hvad hun havde faaet.

Medens alle Tre endnu sadde og spiste, indtraadte Fader og Søn. De havde stillet Snarer for Bildtet paa Nabohviene, og vare viensynligt bestyrkede og forstemte, da de fandt Gjæster i Hytten, thi siden Barnabas havde lagt sig ud med Godsherren, flyedes den af Alle. Den gamle Zogan bød Tabuletkræmmeren en gnaven Aftenhilsen. Med en Eed mellem Lænderne sneg Sønnen sig hen til Kaminen, hvor han, vendende Ryggen til de Andre, satte sig ned, for at fløve en

Brændeknude. Faderen var tør og skarp; enten var han døv, eller han lod som han var det. Sønnen var firskaaen og solbrændt; hans Ansigtstræk vare just ikke hæslige — dog vanziredes de af en lurende Bildhed samt af et Slags dumme og drukne Sideblikke.

En Tidlang saae Halloran paa Begge med Forundring og Uvillie. Dog formildede Medynk og Deeltagelse snart den ærlige Oldings Miner. Af sin Sidelomme fremtog han en Flaske Whiskey, og bad Vindenden skaffe noget kogende Vand — saa vilde han lave en dygtig Punsch, og lade Kruset gaae rundt. Det skete, og Alle drak flittigt, undtagen Trine, som viste Kruset bort; deels var hun noget febersyg efter Reisen, deels var al stærk Drik hende modbydelig. Ved dette Beviiis paa godt Kammeratskab blev den gamle Tabuletkræmmer udsonet med sine fordums Bekjendte; han begyndte at worde lystig ved Kruset, roste sig af sin heldige Handel paa Markedet i Kilkenny, viste sin næsten tomme Kasse, tog to Halstørklæder — de eneste, som endnu vare deri af denne Sort — fastede det ene i Trines Skjød, det andet til den Gamle. Derpaa stak han Haanden i sin Lomme, raslede med sine Penge, og svor, at han imorgen vilde opvarte Trine med en herlig Frokost. Han fastede en Sølvskilling paa Bordet, og bød den Gamle besørge den.

Trine hørte med megen Uro paa denne Rodomontade, thi det kom hende fore, som om Fader og Søn vexlede nogle mistænkelige Blikke; hun begyndte at føle en ubeskrivelig Frygt for sin Omgivelse. Hun stod op fra Bordet, mindede Tabuletkræmmeren om Tiden, og bad Vertinden om et Natteleie, idet hun bestræbte

sig for, at antage den ligegyldigste Mine derved. Den Gamle tændte en Lygte, og lyste op ad en brøstfældig Trappe til et Loft, hvor der stode to Senge tæt ved Sidsen af hinanden; den ene blev anvist Tabuletkræmmeren, den anden Trine.

Trine var opvoxen i en irlandsk Hytte, hvor Indsidderne i Almindelighed leve gandske tvangsfrit sammen, og derfor ville vore Læsere ikke undre sig over denne Anordning. Dog forlangte hun, at der, om muligt, maatte worde anbragt et Slags Skjerm mellem Sengene. I Begyndelsen gav den gamle Hex et skamløst Svar paa denne Fordring; men da Trine blev ved at gjentage den, bleve Sengene skudte fra hinanden, et Par Skridt omtrent, og et gammelt Dækken blev hængt paa Bjelken imellem dem. Da denne Indretning var truffen, ønskede man hende „en god Søn og glade Drømme.“ Den Gamle satte Lygten paa Gulvet — thi i Kammeret fandtes hverken Bord eller Stol, og forlod Trine.

Hun læste sin Aftenbøn, og kastede sig halvafklædt paa Straaleiet, med hvis Uldteppe hun bedækkede sig. Et Kvarteer efter kom Tabuletkræmmeren ravende op paa Loftskammeret, og idet han gik forbi Trines Seng, bad han Gud tage den Hjælplose i sin Baretægt. Derpaa søgte den gamle Mand ligeledes sit Leie, og faa Minuter efter snorkede han høit.

Alt var nu tyst i det gamle Huus, men Trine var ei istand til at sove. Hun havde Febergysninger, og kunde ingen Hvile finde. Hendes Lemmer smertede, hendes Hjerte bankede og brændte, ubeskrivelig Angst havde grebet hende, og hvormegen Umage hun end

gjorde sig, for at indslumre, saa stirrede dog begge Mændene nedenunder hende uafsladeligt i begge de lukkede Dine. Hun følte en flyvende Hede og en brændende Tørst. Ikke istand til, længer at udholde denne pünlige Følelse, vilde hun reise sig, for at aabne Dør eller Vindue, da hun hørte hvissende Menneskestemmer. Hun blev liggende gandske stille, og lyttede. Sagte løstes Dørklinken, Døren aabnedes, og ind snege sig Fader og Søn. De gik saa sagte, at Trine intet Fodtrin hørte, skjøndt hun saae de Glendige skride gjennem Kammeret. Begge nærmede sig Galloran's Seng — samme Dieblif hørte Trine et Slag og derpaa en Stønnen — en gruelig, hjerteskjærende Stønnen, der kun altfor tydeligt gav hende at forstaae, at man havde myrdet den ulykkelige Tabuletkræmmer.

Strøpnende af Skræklæe Trine der, men afmægtig blev hun ikke. Vel meente hun, Røden vilde nu komme til hende; dog begreb hun instinctmæssigt i samme Dieblif, at Intet i Verden kunde redde hende, uden maaskee den Omstændighed, at hun stillede sig, som hun sov trygt.

Efterat Morderne havde fuldbragt deres blodige Værk paa Tabuletkræmmeren, nærmede de sig Trines Leie, og belyste hendes Ansigt med Lygten; der laae hun uden Bevægelse, aandende roligt og langsomt. Morderne holdt Lyset for hendes Dienlaage — Trine blinkede ikke, rørte sig ikke.

En Pause, en skræffelig Pause fandt Sted; derpaa fulgte en Hvissen, som afbrødes af en tredie Stemme, der syntes at gaae i Forbøn. Dog blev alt dette forhandlet saa sagte, at Trine ikke kunde høre et Ord,

Skjøndt Frastanden kun var liden. Efter nogle Døie blikke, der vel maa have været et Aarhundred fuldt af Angst for hende, fjernede de Elendige sig, og lode den Forladte allene i Mørket. Nu var hun liig en Døende, eller, for at bruge hendes egne Ord: „Hjertet i mit Bryst, sagde hun: henfald som Vand; men jeg var fastbesluttet, ei at worde afmægtig, og jeg blev det ikke. Jeg vidste, at jeg behøvede al min Besindelse, naar jeg vilde søge at redde mit Liv, og jeg beholdt den.“

Uf og til kom det hende fore, som om den Myrdede rørte sig og kastede sig i sin Seng. Derved forøgedes endnu hendes Rædsel. Dog arbeidede hun af al Magt, for at fatte sig. Hun lyttede; Alt var stille, Intet rørte sig.

Nu randt det hende i Tanke, om det ikke skulde være muligt, at flye. Vinduet frembød sig dertil; det svage Maanskin faldt gjennem dets smudsige, med Spindelvæv overtrukne Ruder. Det var meget lidet, og Trine betænkte desuden, at det sad temmelig høit paa Muren. Hun vidste heller ikke, hvortil det gik ud, eller hvorhen hun skulde vende sig, om det ogsaa lykkedes hende, at slippe ned. Fremfor Alt var det hende klart, at den mindste Støi, hun gjorde, maatte berede hende uundgaaelig Undergang. Hun besluttede derfor at holde sig gandske stille.

Det var den arme Qvindes største Lykke, at hun fattede denne Beslutning. Thi uden mindste forudgaaende Støi gif Døren andengang op, og i det svage Lys, hvortil hendes Dine nu havde vænt sig, saae hun den gamle Sybille stikke Hovedet ind i lurende Stilling. Efter nogle Minuters Forløb lukkedes Døren atter

gandske sagte og den forrige Hviſken begyndte paa: ny. I Begyndelsen var hun ei iſtand til at ſjelne eet enefte Ord; men nu lod den Gamles Roſt pludſelig igjennem, og lydt udbrod hun i diſſe Ord: „Antaſter Du hendes Liv, Barnabas, da ſkal Du være forbandet af Din Moder! Der er allerede gjort nok.“

„Hun ſkal altsaa leve, for at bringe os Alle i Galgen?“ ſagde den vanartige Søn. — „For det ſkulde ſkee, ſvarte den Gamle: for vilde jeg ſelv jage hende Kniven i Struben! Men hun ſkal og vil ikke forraade Dig, min Dreng. Frygt ikke, hun ſover trygt.“

Sønnen ſagde derpaa noget, ſom Trine ikke kunde forſtaa. — — „Pſt, Pſt! Jeg ſiger jo Nei, Nei! raabte den Gamle igjen: I Bugten for Cork ligger allerede det Skib, hvorpaa hun reifer langt, langt bort over ſalten S. Og have vi ikke allerede Alt, hvad hun eier i Verden? Og tog hun ikke Mæden af ſin egen Mund, for at give mig den?“ — Sønnen tog bag efter tilorde, uden at Trine forſtod noget deraf; derpaa ophørte Samtalen, og den Haardtængſtede var endnu uviſſere om ſin Skjebne.

Kort efter aabnedes Døren igjen. Begge Morderne traadte ind, og flæbte den ulykkelige Tabulets fræmmers Liig ud. Blinkende ſaae Trine dem ſkridde frem og tilbage, men Fodtrin hørte hun ikke. Imidlertid ſtod den Gamle for hendes Seng, og lod nu og da Lyſets Straaler falde paa den Dybtængſtede, der, ſom det ſyntes, laae i den roligſte Søv.

Langt om længe fjernede de sig Alle, og Trine saae dem ikke mere den øvrige Nat.

Omfrider var da denne lange, lange Nat, fuld af Gru og Rædsel, forbi. Trine laae stille, til Morgenens dæmrede; da stod hun op, og gik ned i Kjøkkenet. Den gamle Sybille tog just en Potte af Jorden, og havde nær tabt den, da Trine pludseligt talte hende, og med et Ansæg af Forundring og Forlegenhed, spurgte efter sin Ven Halloran, idet hun bemærkede, at hun havde kastet Dinene paa hans Seng og fundet den tom. Den Gamle svarte: at han alt før Dag var gaaet til Mallow; han havde nemlig betænkt sig, og vilde did, før han reiste til Cork. Trine stillede sig endnu mere forundret, og mindede tillige den Gamle om, at Tabuletkræmmeren igaar havde lovet, at betale Frokosten for hende.

„Nu, det gjorde han ogsaa! tog den Gamle Drødet: Just derfor har jeg jo selv allerede været i Balgowna, for at hente Melk og Havremæel. Jeg kom tilbage, før Solen endnu var over de tre Bjergspidser, og her er Mæelgrøden, min Snut!“ Hun satte Potten for Trine, og stirrede ufravendt paa hende.

Arme Qvinde! Hun havde kun liden Lyst til at spise, og drøit gled hver Mundfuld ned. Dog gjorde hun Vold paa sig selv, lod som hun havde dygtig Appetit, og spiste reent op. Medens hun spiste, spurgte hun efter Fader og Søn, hvorpaa den Gamle svarte, Begge vare ude at skjære Løv, over fem Mil borte.

Trine takkede for den gode Frokost, og ønskede nu at vide den nærmeste Veie til Cork. Den Gamle gav hende den Underretning, at Cork laae syv Miil borte, og at Veien derhen førte over den brede Landevei, som hun iafte havde forladt. Dog betegnede hun hende tillige en Marksti, som førte hurtigere til Maalet. Trine gav nøie Agt paa den Gamles Tilretteviisning, takkede endnu engang for det gode Herberg, og fortsatte derpaa sin Reise.

Den svale Morgenluft, Fuglenes muntre Qvidren, det beduggede, duftende Græs — Intet af alt dette vakte hendes Følelse. Angst for Fare vedblev at beherske hende, medens alle hendes Kræfter vare levende og beredte at møde hver Fare. En feberagtig, unaturlig Styrke syntes at holde hende opret. Hun skred videre, idet hun overlagde, om hun ogsaa skulde følge den Gamles Anviisning. At betræde Landeveien, syntes vistnok det sikreste; derimod betænkte hun ogsaa, at det mindste Skin af Mistro til den Gamle, let kunde paadrage hende nye Nædsler, ja Døden selv. Hun betraadte altsaa Biveien. Ofte kom det hende fore, som hun hørte Godtrin bag sig, og ingen Hæffe gik hun forbi, uden at frygte at see Et af Morder-Ansigterne titte derigjennem. Dog saae hun sig ikke om, men fortsatte sin Vandring, hverken hurtigt eller nølende.

Tre Fjerdingvei kunde hun have tilbagelagt, da hun kom til en mørk Skov. Gysende ilte hun derigjennem, medens den henrundne Nats Strækk billeder traadte gandske levende for hendes Sjæl. Fra Skovens Udgang førte en Sti over en bred, vandrig Grøst paa den

ligeoverfor liggende Mark, og ved den anden Ende af Stien saae Trine en gammel Kvinde sidde, indhyllet i en rød Kappe. Nærheden af et menneskeligt Væsen syntes at ville worde trøstelig for den unge Kone, men idet hun skred nærmere, erkjendte hun med Forfærdelse, at dette siddende Væsen ei var nogen Anden, end den forklædte Barnabas. Sit Ansigt havde han størstedels tilhyllet med et blaat Klæde, som var knyttet under Hagen; men kun altforvel gjenkjendte Trine Nidringen paa hans skelende, lurende Blik. Med næsten overmenneskelig og utrolig Selvbeherkelse skred hun endda videre, uden i mindste Maade at lade sig mærke med, at hun havde gjenkjendt Manddraberen. Men idet hun kom nærmere, sagde hun: „Guds Fred og god Morgen, Moerlille; det er en livelig Dag for Reisende, som jeg er, og I vel ogsaa!“

„Ja, en smuk Dag! svarte den Anden, hostende og mumlende, for at forvende sin Røst: Men jeg er imorges vandret hid fra Cork, og gandske træt. I seer, hvor jeg fryser, og hvor Hosten piner mig!“ — Skurken hostede stærkt.

Trine gjorde en Bevægelse, som om hun vilde gaae forbi, men den forklædte stak sin Knokkelhaand frem, og greb hende i Kjolen. „Har I da Intet, min Dukke, som I kunde give en fattig gammel Kone?“ spurgte Uhyret. — „Desværre slet Intet! svarte Trine, idet hun stillede sig saa rolig som muligt: Igaar mistede jeg de saa Klæder, jeg havde liggende under mit Hoved, da jeg, hvilende i Skyggen, var indslumret, og havde ikke gode Mennesker vederqvæget mig, da var jeg omkommen paa Landeveien.“ — „Hoho, saa er der

vel et Sted her i Nærheden, hvor man ikke vilde nægte en gammel Kone en Kartoffel og en Drik Vand?" — „Tilvisse! sagde Trine: Naar J kommer gjennem Krattet der, seer J et Huus ligge ved Enden af Marken; der boe nogle fattige, men godhjertige Menneſker. Jeg fandt hos dem et godt Aftensmaaltid, et roligt Natsteleie og en herlig Frokost — Gud lønne dem for det!"

Med disse Ord vendte Trine sig, og skred ubehindret videre. Thi Skurken syntes tilfreds med den Overbeviisning, at Vidnet til hans Mord ikke vidste noget af det, der om Natten var forefalden.

En halv Miil videre saae Trine sig paa en Høi, hvorfra man kunde overſkue Landeveien langt bort. En Mængde Menneſker tilhest, tilbogs og tilfods droge Alle hen ad den i en og samme Retning. Thi det var, uden at Trine vidste det, just den Dag, hvorpaa Ussiferetten i Cork ſkulde holde ſit første Møde. Gjerne havde hun ønsket sig Binger, for snart at blande sig mellem denne Brimmel; thi endnu var hun et godt Stykke derfra. Saa skred hun da hurtigere frem, end hidtil. Da hun var Veien temmelig nær, styrtede to Mænd hende pludseligt imøde; den Ene af dem syntes at være Trines Mand; dog meente hun, det syntes kun saa. Hendes Indbildningskraft saae Intet, uden Mordere, Død og Fare — hun meente, det var begge Drabsmændene, Fader og Søn, og befalte sig Gud i et stille Hjertesuk. I dette Dieblik aabnede den Ene af Mændene ſine Arme, iulte mod Trine, og kaldte hende ved Navn i en Tone — — hvor kunde Trine Keilly omtvile, at hun laae i ſin Mandſ Arme?

Den arme Qvinde, som hidtil havde viist den største Standhaftighed og Nervestyrke, stod nu som naglet i Jorden, svag, uden Bevægelse, aandeløs. Kold Sved bedækkede hendes Pande, det ringede for hendes Øren, hendes Hjerte bankede, som om det skulde sprænge hendes Barm. Den Hilsen, hvor med hun vilde modtage sin Mand, kvaltes i hendes Mund; Armene, hvormed hun vilde favne sin Michel, sank matte ned, og i heftige Convulsioner styrte den Ulykkelige til Jorden.

Michel knælede hos hende og gned hendes Tindinger, medens hans Ledfager hentede Vand fra en Kilde i Nærheden, for at bestænke den Afmægtige dermed. Vel kom hun til sig selv; dog syntes det, som om hendes Forstand var vegen fra hende. Hun udstødte saa høie Skrig, hun talte saa usammenhængende, at begge Mændene bleve gandske angest og bange, og der fattedes ikke meget i, at jo den arme Michel virkelig havde mistet Forstanden derover. Omfider bare de Trine til et Herberg i Balgowna, hvor hun lang Tid blev liggende i en Døds søvn.

Mod Aften kom hun sig en Smule, saa hun var istand til at fortælle noget om de Nædsler, hun havde oplevet. Nu traf det sig, at en Adelsmand fra Nabolaget, som tillige var en Magistratsperson, silde om Aftenen vendte tilbage fra Cork til sit Gods og bedede i Herberget. Da han erfarede det Uhorste og neppe Trolige, treen han nærmere med nogle Ledfagere, og udspurgte Trine selv. Men den arme Qvindes Blik og hele Væsen tykkedes ham saa forvildet, at han var tilbøielig til at ansee hende, om ei for

vanvittig, saa dog for febersyg. Thi Fortællingen om det Mod, hun vilde have vüist, var saa utroligt, at han i Begyndelsen ikke vidste, hvad Beslutning han skulde fatte. Dog besindede han sig, og sendte strax et ridende Bud tilbage til Cork. Constabler bleve endnu samme Nat beordrede til Hogans Huus; men de fandt det tomt. Familien havde allerede grebet Flugten. Efter lang Sögen fandt man Gallorans Liig samt en Deel af hans Eiendom under nogle Stene i den forfaldne Bygning; dette Beviis var allerede temmelig tilfredsstillende. Bønderne i Omegnen bragtes paa Benene; den strengeste Efterforskning anstilledes, og inden næste Midnat vare baade Fader, Moder og Søn bragte i sikkert Fængsel.

Da Dommerne vare samlede i Cork, begyndte Forhøret strax; ved sine overordentlige Bionistændigheder vakte det den høieste Interesse. Blandt Gallorans Sager havde man ogsaa fundet et Par Sko og en Hue, der viste sig at være Trines Eiendom, og Michels Uhr fandtes hos den yngre Hogan. Desuagtet vilde Barnabas ikke gaae til Bekjendelse. Den Gamle derimod tilstod, at hun om Onsdagen havde bestjaalet Trine paa Veien til Carrick.

Saarlægen, som havde besigtiget Liget, erklærede, at den Myrdede var bleven dræbt ved et Slag i Lindingerne og ved en Strikke om Halsen. Trine skulde vidne. Hun fremtraadte, støttende sig ved sin Mand, for Skranterne. Hendes Ansigt var blegt, ja askegraat; neppe kunde hun holde sig opret. Dog var hun gandske raadig over sine Sandser, saa hun gav sit Udsagn tydeligt, simpelt og beskedent, over:

eensstemmende med sin eiendommelige Character. Da hun kom paa Tale om sine egne Følelser, rørte hun alle Tilstedeværende.

Dødsdom blev fældet over Morderne og deres Medskyldige.

Da man, ifølge Formen, spurgte de Elendige, om de endnu vidste noget at sige til deres Forsvar, stirrede den gamle Hogan i et Slags Landsfraværelse paa Dommerne, uden at svare paa det gjentagne Spørgsmaal. Men Barnabas udtalte et frækt „Nei.“ Den gamle Sybille stirrede vildt omkring, og forsøgte at tale; dog bevægede hun blot Læberne, og styrtede derpaa maaløs, greben af Krampe, ned for Skrankerne.

I dette Dieblik rev Trine sig ud af sin Mand's Favn, kastede sig, med foldede Hænder, for Dommerens Fodder, medens Laarerne randt ned over hendes Kinder, og bad om den Gamles Liv.

„Naade, Mylords Dommere! raabte hun: Barmhertighed med hende — hun havde Barmhertighed med mig! Kun paa hendes Forbøn blev jeg ilive. Og Uhret, Skoene, min hele Bylt fratog hun mig ikke — jeg skjenker hende det gjerne. Hvad var der bleven af mig uden hende? Barmhertighed! Barmhertighed med hende — ellers sover jeg aldrig rolig nogen Nat mere!“

De rørte Dommere dømte den Gamle til at deporteres. Begge Morderne fandt, otte og fyrgetyve Timer efter, deres Død i Galgen. Henrettelsen blev for et Dieblik afbrudt ved et sælsomt Intermezzo. Det var almeenbekjendt, at Barnabas pludseligt var

bleven bortjaget af sin Herres Tjeneste. Han skulde have vanæret en ung Pige, skjøndt man ikke havde kunnet overbevise ham tilstrækkeligt. Nu, i det Die: blik Bødlen lagde ham Strikken om Halsen, streg en Stemme blandt Tilskuerne: „Nu, Barnabas Hogan, kommer Du nu Jenny Power's sidste Ord ihu?“

Mængden spidsede Øre, uden at Noget var istand til at sige, hvorfra Røsten var kommen. Men Misbdæderen skiftede Farve, rejste sig paa Tæerne, og saae sig vildt om i Kredsen. Endnu nogle Mi: nuter — og han havde endt sit forbryderske Liv.

Med sin Historie, sin ustandne Angst og sin ud: mærkede Landsnærværelse havde vor Heltinde plud: seligt vundet mange velvillige Benner. Overøst med Foræringer saae hun sig istand til at fritjøre sin Kjære Mand af Tjenesten, og forvandle sin lille Hytte til et Meierie, sin Kartoffelmark til en stor Kornager. Hun var lykkelig med sin Michel, der aldrig oftere tog sig en Taar over Tørsten. Glade og tilfredse leve de endnu den Dag i Dag i Castle:Conn.

Dr. Bärmann.

Adoptionen.

En original Fortælling.

Det var en mørk, sludfuld Høstdag. Den gamle Overforster Wildenau sad i sit sædvanlige mørke Lune ved Vinduet og saae efter de graae Skymasser, som trak sig tættere og tættere sammen.

„Nu Fatter! Igjen saa bedrøvet!“ spurgte godmodigen Overforsterinden og stod op fra sin Spinderstol, gik med vaersomme Trin hen imod ham og saae ret vennehuld paa Grillenfængerens. „Maa jeg ikke hente Dig en Halvflaske Mumme op af Kjelderens? Lille Clotilde! raabte hun ud igjennem Døren: Hent Mumme op til Din Fader.“ — „Gladder! svarte Wildenau opfarende: Slige Tanker druknes ikke i Ol, nei min Sjæl ikke!“ — „Hvilke Tanker, Pappa?“ vedblev den godmodige Ægtefælle. — „Na! Jeg seer derude paa det smukke Skilderie af mit Liv. Lad mig være!“ Men Moder Wildenau lod ham ikke være. Hun vilde see Skilderiet. Og saa begyndte han da, efter at have taget Flasken fra Clotilde og blandet den stærke Olsirup op med en tyndere Drik: „J Quinder ville vide Altting; derfor saae J ogsaa Meget at vide, som J vare bedre tjente med aldrig at høre paa. Forresten vare mine Tanker overmaade poetiske. Clotilde's Mar, den fine Bolonteur, kunde ikke phantasere prægtigere. Nu skal Du høre. Denne Dag er ret et Migniaturopportrait af mit Liv. Hør nu! Solen stod op imorges

med det allervenligste Ansigt af Verden. Saaledes var mit Livs Morgen. Godt var jeg i Lykkens Skjød, og hun vuggede mig, den falske Dame, en god Stund paa Skjødet. Saa blev Dagen alt smukkere og livligere, og da Solen nu i Middags funkede med sin hele gyldne Straalerigdom, da copierede den mit Manddomsliv. Det var skjønne og varme Dage. Du var deilig, Mariane! Guds Sved! Hvor Du var deilig! Og riig var Du, og folgelig elskværdig og forstandig. Og jeg — jeg var den unge Fyrst Theodor's Yndling, og sund og frisk og munter og lykkelig! Ja, nu ere vi langt ude paa Eftermiddagen. See ud af Vinduet, gamle Mariane! See paa det deilige Beir! Er ikke Lignelsen poetisk? Jeg er fattig som Fanden paa Dyder, forglemt, forstødt, sygelig, fortrædelig, har Ingen at snakke med. Du er hæslig og taabelig, og naar Du agerer om, seer Du ud som en døende Hind. — Hold Mund! Clotilde! Jeg veed, jeg har Lov at snakke i min egen Stue, og den Gamle vilde jo endelig vide mine Tanker. Men bild Dig kun ikke formeget ind af Din Skjønhed og Din Allertjærestes Mod og Dygtighed, Forstand og Dyd og hvad Døden det Altsammen hedder. Din Moder var smukkere end Du, skjøndt jeg lider Dig gandske godt, Din Tæste, naar Du bare ikke slog saa stærkt paa Nakken af mine Galanterier. Pas paa! Din Allersødeste blier ogsaa Mand engang og Du en tandløs Madame, saadan som hun der henne ved Koffen. Jo, jo! — "

Dette Stykke af Wildenau's Monolog torde være tilstrækkeligt for at characterisere den raæ, mod:

bydelige Huustyran, der, efter at have ved Daarstaber, Udsvævelser og ubegrændset Odselhed tilsat sin Kones betydelige Formue, sit Rygte og sin Sundhed, nu i det øde Skovhuus, ved Fyrstens Raade ansat som Overtorster, udgjød sin bittre Galde over den blideste, frommeste af alle Koner, og den arme, elskværdige Clotilde, hvem imidlertid det ungdommelige Mod og Volonteur-Jæger Stahls Kjærlighed gjorde stærk nok til at udholde utallige Uartigheder og Krænkelser, hvormed Overtorsteren betegnede enhver Time af sit uvirksomme Liv.

Sagtelig græd den dybtsaarede Ægtefælle bag sin Hof; men Clotilde's unge Blod togte heftig, og med Noie betvang Frygten for den skræffelige Fader den naturlige Uvillie, der maatte opvækkes i Datterens Bryst. Med Længsel fastede hun Diet ud over den gennemblødte Skovvei, henad den Kant, hvorfra hendes Stahl skulde komme ridende. Gjerne saae hun den skjønne, glødende Mand, villig boiede hendes friske Læbe sig efter hans varme Kys. Men dog var det med Ængstlighed, hun ventede ham, naar Faderens Lune var saa slet som denne Eftermiddag. Stahl var desuden ikke meget yndet af Wildenau; han, som paastod at have lært at kjende Mennesket, fandt, at Stahls Character ikke duede, fandt i ham en Eventyrer, en Person, der kunde blive Alt — men især Morder eller Giftblander eller Stratenrøver. Naar nu Elskeren indfandt sig paa saadanne Uveirsdage som de nys beskrevne, brød gjerne den Gamles Uforsammenheder frem, og Stahl, som ikke saa gandske bar sit Navn forgjæves, vendte Haardt imod

Haardt. De Lyn, som derved fremkom, skjødde paa: ligen igjennem Clotilde's Hjerte.

Denne gang syntes Veiret at have afholdt den tro Elsker fra at komme den besværlige Veien til Overførsterens. Han havde som Volonteur paataget sig Opsynet over Jagt og Skovvæsenet i en Fjeld: Egn, en halv Miil fra Overførster Wildenau's, og hver Eftermiddag jagede han ned til sin elskede Clotilde. At Stahl brændte for den ubeskrivelig yndige Mø, var vist, og han fik Leilighed til at vise, hvor usforandret denne Kjærlighed besjelede ham; men om Clotilde forstod hans Følelser, om hun dengang vidste, hvad det var at elske, — det bliver et andet Spørgsmaal, som vi lade uafgjort. At hun gjerne bar Sagnet af sin Ven for hiin Gang, beviser nu snarere om Ængstlighed end Kulde.

Uveiret blev stedse stærkere; Stormen hvinede og tog saadanne Tag i den gamle Bygning, at Indbyggere gerne uvilkaarligen saae efter Loft og Bægge; Regnsstrømmene væltede sig i Bølger over Veien og Mark, og snart stod Huset som en Æde midt i Vandflommen. Det lod, som om Overførsteren kom i muntre Lune ved Naturens Oprør; hvilket jo ogsaa er en almindelig Virkning af Uveir, hos Den, der plages af mørke Forestillinger. Fru Wildenau, der under Paaskud af huuslige Syssler, havde vovet sig ud af Stuen, hvilken hun ligesaa lidt som Datteren ellers maatte forlade, sad i det lille Spiiskammer og læste ved en Praas i en Morfskabsbog, som hørte til Contrabande der i Huset. Clotilde lavede Aftensmaden.

Midt igjennem Stormen lode paa eengang Sultan, Diana, Kallisto og — deres Stemmer høre, og stærke Slag dundrede paa Porten. — „Luf Ingen ind!“ brølte Overføreren, idet han stak Hovedet ud igjennem Døren til Kjøkkenet. „Ak Fader! Det er en ordentlig Reisevogn. Det er vist honette Mennesker, som lide ondt i dette fæle Beir!“ — „Guds Svød! Om det saa var Fanden, som førte i Kareth; jeg vil ikke vide af Indquartering.“

Dermed slog han en Kappe om sig og foer ned i Gaarden, idet han kaldte Jægerne ned med sig. Naar bet udenfra og Svaret indenfra blev i længere Tid det samme, indtil endelig Trusler eller Løfter formaaede Huusherren til at indtage en Parlamentair. Til Dennes Modtagelse blev Gadedøren aabnet, og Moder og Datter stode med bange Nysgjerrighed i Baggrunden af Stuen, idet den barske Overførster slog Døren op til Landeveien, og med et hovmodigt Blik maalte den Indtrædende.

En aldrende Mand traadte ind. Han var af Middelsstørrelse; hans fine Reisesrak var bræmmet med Zobel; Huen, som han høflig holdt i Haanden, var bredt galloneret; massive Guldsporer bøiede sig om hans Støvlehæle. Et tyndt graat Haar slagrede om hans lange, blege Ansigt, hvis flammende Dine, langtbøiede Næse og indtrukne Mund, gave ham et særdeles mærkværdigt Physiognomie. Virkelig studsfede Wildenau ved det Imposante hos Manden; men han fattede sig snart og erklærede, at han under ingen Omstændighed modtog Reifende.

„Ogsaa da lukker De Deres Dør, spurgte den Gamle i dyb Bas: naar ved Nattetid en fortvivlet Fader beder om en Seng, hvori hans eneste Datter kan udaande det sidste Suf? Naar han imod kongelig Gave anraaber Dem om, at Qvindehaand maa yde hende Hjelp i hendes Dødsstund?“

Paa eengang styrtede Moder og Datter til Døren, grebne af Angst og Medlidenhed. Men Wildenau rev dem hidsig tilside.

Den Fremmede syntes at glemme sine Lidelser af Forfærdelse over Umenneskets Uffkyelighed. Gandske forstenet stirrede han paa de barske Ruiner af en tøisløs Belystling. Pludselig syntes han at besinde sig. „Schachéach lo leholám!“ lød dybt fra hans Bryst; han satte Huen paa og gik ud. Overførsteren strog sig over Ansigtet. „Kone, Datter! raabte han med eet: Til Hjelp! Gjæsteværelset istand! Jægerne hid! Theevand frem! Nøler ikke!“ Og skyndsomst iilte han efter den opbragte Fremmede.

Scenen havde synderligen forandret sig i Overførsterens Huus. Med en forlegen, halv fortrolig, halv frygtsom Omhyggelighed iagttog Wildenau enhver af sin Gjæsts Miner. Denne stod paa Tærskelen til det Værelse, hvori hans syge Datter var bragt hen, om hvem Fruentimmerne omhyggeligen fyslode. Han stod saaledes med Armene overkors og stirrede uafsladelig paa den blege Blomst, der trak Beiret med Besværighed. „Nitstsan japhéh!“ suktes

de den Gamle og trykkede Haanden for den furede Pande.

„Ja, en yndig Blomst!“ oversatte ufrivillig Wildenau den Fremmedes Ord. — Denne kastede forundret sit Lynblik omkring sig. Da det mødte Overførsterens, fore de Begge sammen. — Endelig udstrakte den Gamle først sin Haand, og Wildenau bød ham skjælvende sin. Derpaa førte Faderen ham ind i Kammeret, hvor den blege Skjønhed hvilede. Sorte, lange Lokker omgave de yndigste Former af et qvindeligt Ansigt; men ingen Farve blandede sig med Kindernes Snee; neppe blev endnu et flygtigt Aftenskjær tilbage paa Læberne, og tungt hvilede Dielaagene over de udgaaende Stjerner. „Hun er falden i Søvn; det vil blive bedre med hende!“ trøstede Clotilde blidt hvistfende den bekymrede Fader, imedens Moderen med en umærkelig Hovedrysten rettede paa Puderne.

„Vil De ikke nyde Noget?“ spurgte Wildenau forlegen. — „Et Glas Biin maaskee, hvis De har den god; i andet Tilfælde kan Tjeneren tage ind af Bognen.“

Da Overførsteren ikke strax fandt Svaret, lukkede den Fremmede selv Døren op og gav Ordre. Strax efter stod Biin og Glas paa Bordet. I lange Drag nød den mørke Gamle Nectaren, idet han vinkede til Wildenau at gjøre ligesaa. Aftensmaaltidet blev indbaaret, men neppe rørt, og Natten henzlød i blytunge Tidssdraaber under Mændenes sagte Hviſken, der efterhaanden syntes at tabe det Fjendtlige og Fremmede og gaae over til en Slags Fortrolighed.

Ved Morgengry traadte Clotilde blidt græbende ind og pegede taus ud imod Himlen. Hefstig sprang den Fremmede op, iulte ind til den Døde og slog Døren til efter sig.

En fuldkommen Stilhed herskede længe i det hele Huus. Wildenau satte sig i en Lænestol for at hvile; den svagelige Kone lagde sig modig paa Leiet, og Clotilde slumrede af Mathed og Deeltagelse paa en Bænk. Den Fremmedes Tjener og Kudsk, som Jnngen havde tænkt paa, havde ved Tjenestefolkenes Hjælp fundet Hvile. Kun hos disse Sidste havde allerede Nysgjerrigheden været levende. Men den Efterretning, den Fremmedes Tyende kunde give, var af lidten Betydning. Deres Herre, uden tvivl en riig og fornem Mand, havde i nærmeste Stad antaget dem faa Dage forud i sin Tjeneste, og førte dem da selv ud til Bogn og Heste. De forrige Tjenere havde han afskediget. Berten vidste ikke Andet om ham, end at det Navn, Hr. von Lajil, hvorunder han reiste, maatte være et paataget.

Da Clotilde vaagnede af den velgjørende Morgenslummer, hørte hun Mændene heftig og længe samtale i et sydligt Sprog, hvoraf hun kun, ved Hjælp af Fransk, kunde forstaae nogle enkelte Ord. De nævnede et Par Gange hendes Navn. Nu traadte den Fremmede ind til hende; hans mørke, bekymrede Mine blev et vemodigt, sømt Smil. Venlig strøg han hende om Hagen og sagde derpaa blidt til Wildenau: „D maatte det kun skee!“ — Derpaa iulte han, som det lod, i stærk Bevægelse udenfor. Clo

tilde kastede forbausset sit spørgende Blik paa Faderen; Denne saae noget forlegen ud, vilde tale, men afbrød sig selv med et temmelig venligt fremført:
 „Er Din Moder vaagen, Clotilde?“

Clotilde blev ene og rystede paa Hovedet over, det Hemmelighedsfulde, der paa eengang herskede i Huset. Hendes Erindring dvælede atter ved den skønne Afsjelede, og hun traadte ind i det stille Kammer.
 „Saa ung og riig og skøn og alt Dødens Bytte!“ hvisttede hun grædende og blottede den Dødes Ansigt. Forfækket lod hun atter Svededugen falde ned; thi Udseendet var allerede gandske forandret. En dunkel Blyfarve havde fortrængt Hudens Lilier, og Trækkene vare aldeles fortrukne. Ængstelig forlod hun Kammeret. I Stuen vinkede den gamle Moder hende til sig og trykte bitterlig grædende Datteren op til det tro Moderbryst. Endelig fik hun Dødens Brug og begyndte med skjælvende Stemme:

„Kjæreste Clotilde! Din Fader har paalagt mig en tung Forretning; men tro Du mig, han tvang mig ikke til at udføre den, dersom jeg tvivlede paa, hans Villie var til Dit Gavn. Af, det er mig nu, som da jeg mistede min lille Rudolph; jeg vidste, han gik til det Bedre, og dog —

„Men for Guds Skyld, kjære Moder! Hvad er det?“

„O, mit Barn! Denne fremmede, mægtige Mand, en Grev von Lajil, har i Følelsen af sin Eensomhed ved det eneste Barns Død tilbudt at antage Dig som Datter og gjøre Dig til Arving af alle hans Godser og Rigdomme.“

En Blanding af uventet Glæde og Forstræffelse bragte Blodet frem i Clotilde's Kinder. — „Er det muligt! Men saa kan jeg jo gjøre Eder lykkelige, og min Stahl vil — —“

„Kjære Clotilde! Du veed ikke Sammenhængen. Greven har Nærbeslægtede, og han kan kun antage Dig, naar Du udgives for hans virkelige Datter. Du — af min Gud! — Du bliver død for os. Den unge Dame der, jordes i Dit Sted, og Du stiger ind i — o Gud! — i en Fremmeds Bogn, som hans Datter. Selv hans Folk skulle troe, at Du er den Samme, der igaar syg bragtes hid.“

„Aldrig, aldrig! Og min Stahl?“

„Maa ogsaa troe det samme.“

„Nei Moder! Dertil skal hverken Fordeel eller min Faders Tyrannie bevæge mig. — Og hvem er han? Hvor boer han? Til hvilken Nation hører han, denne Ubekjendte, hvis faderlige Følelser blot trænge til en Gjenstand for at finde Tilfredsstillelse?“

„Din Fader kjender ham.“

„En sikker Recommendation!“

„Clotilde! Han er Din Fader.“

Døren gik op, og den blide, gamle Mand traadte ind og bragte Fru Wildenau sin Morgenhilsen. Paa Clotilde kastede han et ængsteligt, spørgende Sideblik, hvori en uforklarlig Dmhed udtalte sig, og derpaa gik han sukken ind til sin affjelede Datter.

„En ædel, værdig Mand! Og hvilket Modbillede af min Fader! Rigdom, Høihed, Uafhængighed! Og hjemme Fattigdom, Ubetydelighed, huusligt Glas

verie! Og naar jeg nu forbeholder mig, at indvie min Stahl i Hemmeligheden, saa har jeg jo Intet tabt, Alt vundet." — Saaledes var vel omtrent Clotilde's Tankegang, inden hun lagde sit Hoved op til Moderens Skulder og sagde: „Moder! Jeg vil høre Capitulationen." — Fru Wildenau reiste sig, kysfede den elskede Datter paa Panden, og gik ud efter Overførsteren.

Da traadte Greven ud igjen. Hans Nie var fugtigt. I Armen bar han en Reisepult. „Min Frøken! sagde han: Modtag De denne Erindring om min Seraphine. Ak! Nu er hun en Seraph! Om De vil modtage mere, om De vil modtage alt det, der nys var hendes, det afgjøre de frivillig og uden Overtalelse." — Han bukkede, efterlod Pulten i den forvirrede Piges Hænder og gik ud.

Bange Følelser gjennembævede Clotilde. Med skjælvende Haand op slog hun den skønne Pult. Den indeholdt et elegant Skrivetøj, en ufuldendt Dagbog, nogle faa Breve med Udskrift: „Til Seraphine." Hun aabnede en Skuffe, og derfra funklede hende imøde de kostbareste Ringe, Armbaand, Ørenringe, Perlesmykker, Diamantnaale. Gandske blændet skjød hun Skuffen i. En Sideskuffe indeholdt en svær Rulle Guld og en Pung med Smaamynt. — „Allene, allene!" raabte Clotilde halvhøit og løb op ad en Loftstrappe med sit Skriin i Haanden. — Det første, hun nu foretog sig, var at læse Seraphine's Dagbog. Den indeholdt kun faa Blade; men disse vare fulde af levende Bemærkninger over Mennesker og Stæder; og overalt fremlyste et Befjendtskab til og Omgang med

de fineste og første Cirkler. Ved Siden deraf fandtes vemodige Ytringer over hendes Sundhedstilstand, og den ømmeste Betyrning for den deeltagende, kjærlige Fader. Ja, paa et af de sidste Blade stode endog følgende Linier:

„Døden har kyssset mig. Dens Haand har berørt med sin Jiskulde mit ungt samelige Bryst. Jeg har kun eet stærkt Baand, at sønderrive. O, Du ærværdige, ædle Olding, min store, min elskede Fader! Dig skal jeg forlade! Du er da snart ene. Dersom jeg vidste, at der gaves eet Hjerte, som vilde elske Dig, — een Sjæl, som vilde erstatte mig! O Gud! Styrk den Ærværdige og skjenk ham Trøst!“

Lærerne badede Clotilde's Ansigt. Alle Bæveggrunde talte paa eengang til hendes Hjerte. Ude af sig selv styrtede hun ind i Stuen og raabte, idet hun sank ned for Grevens Fødder: „Begrav Clotilde! Seraphine lever og skal følge Dem!“

„Saaledes være det da!“ raabte Wildenau og gjorde som et Slags Fravigelsestegn sin Datter et dybt, koldt Buf. Men Lajil's skjælvende Hænder laae om den Knælendes Hoved, og han udsagde i utydelige Ord sin faderlige Betsiguelse over den hulde Pige — Mariane støttede sig op imod Skabet i en Smerte, hvorunder det svage Legeme syntes at skulle opløses. —

„Men nu ogsaa den yderste Forsigtighed! sagde Greven blidt men fast: Du, min Datter, kaster strax dette Slør om Dit Hoved og indhyller Dig i denne Silkekaabe. De, Hr. Overførster, sørger for, at Ligets Ansigt bliver skjult, og underretter Deres Folk.

Jeg gaaer nu til mine Betjenter og forbereder dem paa min Datters Bedring og vor hastige Afreise.

„Og Stahl?“ spurgte Clotilde, som vaagnende af en Drøm. — „Derom skulle vi tale et Ord, min Pige!“ svarte Greven, og et Bink bortfjernede Hussets Herskab.

„O mit Barn! Tag med denne simple Guldring, som min hengangne Seraphine har baaret, tag med den Dine nye Pligter og Rettigheder! Dit nye Navn!“ — Under Taarer modtog Pigen dem og favnede villig den kjærlige Gamle.

„Ja, hvad Stahl angaaer, Seraphine! Jeg veed, Du elsker ham; Din Lykke skal være min, og jeg bilder mig ikke ind, at min Fadertjærlighed skal kunne erstatte Din Elskers. Men det maa Du nu overlade til min Klogskab, at bestemme, naar og hvor Du skal gjenfinde Din Ven. Er Du bleven min Datter, saa bliver han jo min Søn. I Eders Sommersvarme vil jeg Gamle sole mig. At Afskeden fra Wildenau ikke bliver Dig tung, det har den — — det har han selv sørget for. Din Moder, Din fromme Moder vil blive Dig haardt at forlade. Kjæresten, den smukke Ungersvend, — nu, ham tager Du skriftlig Afsked med. Skriv Du ham aabent den hele Sammenhæng til; bed ham forholde sig rolig her, til han faaer Brev fra Dig igjen; lad ham kun opsigge sin Tjeneste og holde sig stærdig til Afmarsch. Min dyrebare Datter! Snart skal han flyve i Dine Arme, og troe Du mig, jeg har baade Evne og Villie til at gjøre Eder ret meget lykkelige.“

Greven kyssede hende atter, skjød Papiir og Ven
hen til hende og gik hen til Døren. „Men hvor-
for skrive? I denne Eftermiddag maa han komme?“
— „Og i denne Formiddag maa vi reise, min Glut!“
svarte Greven venlig, men fast, og gik ud af Stuen.

Clotilde stod raadvild midt paa Gulvet. „Endnu
er det Tid! Endnu kan jeg træde tilbage! Gud, og
hvortil? Hvilke ere Stahl's Udsigter? Han har al-
drig talt derom. Og hvilken er den Fremtid, jeg
nu frivillig vælger? Den betegnes med Guld og Brill-
lanter; men jeg kjender den ikke. Jeg veed jo ei en-
gang, hvorhen den fremmede Fader fører mig; jeg
veed neppe om han fører sit eget Navn.“

Udenfor tordnede Wildenau's Stemme imod En
af Jægerne, og uvillig foer Clotilde sammen. „Jeg
har Intet at tabe; Alt at vinde. Qu'il soit! —“
Og rask fløi hun til Skrivebordet og udgjød sit Hjerte,
sine Forhaabninger over Papiret i et langt Brev til
den Elskede. Neppe var hun færdig og havde tryk-
ket Oblaten fast, førend Greven indtraadte med den
vaskende Moder ved Armen.

„Giv det til hende, min Seraphine! Favn hen-
de, og tak hende for al hendes Kjærlighed!“ —

Maallose laae Moder og Datter om hinandens
Hals. Da Clotilde atter reiste sig i Beiret, saae
hun Faderen ved det aabne Chatol modtage efter
Bægt det blinkende Guld. „Det er Betsignelse for
Din Skyld!“ hviskede Moderen. „Det er Betaling
for Datteren!“ svarte det høit i Pigens Sjel. Men
denne Tanke, langt fra at gjøre hende vaskende, gav

hende først ret Afsty for at tænke sig tilbage i et barnligt Forhold til den lavttænkende Wildenau.

Frokosten blev indbaaren; Lajil's Lokajer spillede i de smaae Flasker. Mariane syntes at ville drikke Forglemmelse og Kraft, Seraphine Mod og Holdning, Wildenau Evne til at dølge sin Glæde. Lajil tog ikke synderlig Deel i Maaltidet, betragtede med rørt Velbehag sin nye Datter, og saae der efter urvolig paa Uhret.

Endelig var Alt færdigt. Seraphine's Haab, at Stahl endnu skulde komme inden Caffeen var nydt, forsvandt, idet Reisevognen fremrullede, og Greven førte hende bort til Forældrene, for at hun, maaskee sidstegang for dette Liv, skulde omfavne dem. Endnu tusinde Ting vare forglemte — endnu — — men, Tjeneren slog Fodtrinet ned; og halvafmægtig hvælte den nye Grevinde i den sømme Faders Arme, imedens Vognen med Besværighed æltede sig henover den overfømmede Landevei. — Endnu et smerteligt Dieblif forestod Pigen. Stahl kom i anstrengt Trav imod Vognen, og red den forbi, uden at høre det Udraab, hvormed den Elskende kaldte paa ham. Hun rakte sig ud efter ham; hun raabte til Kudsken; forgjæves! Hjulenes Pladsken i Vandet overdøvede hende, og den gode Gamle, der endelig blev revet op af sine alvorlige Drømme, beroligede hende dermed, at Stahl inden et Kvarteer vilde være i Besiddelse af hendes Brev.

Da Vognen rullede affted, laae Fru Wildenau jamrende paa Sophaen. Hendes eneste Fortrolige var borte; hun var nu aldeles forladt! Dertil kom den ængstlige Uvished om den Fremtid, hendes dyrebare Clotilde gif imøde; og for at forøge det Skrækelige kom den Omstændighed, at et Bedragerie skulde udføres og vedligeholdes. „O, havde dog Stahl været her først! suktede hun ved sig selv: Hvad vil han sige!“ — „Lad mig sørge derfor! brummede Overførsteren, som just traadte ind: Hvor er Brevet?“

„Hvilket Brev, Mand?“

„Sladder! Brevet, som Clotilde skrev. Hid med det!“

„Jeg har lovet at give det i hans egen Haand.“

„Guds Sveed! Skal jeg sige det to gange! Her, hid, eller —“

Skjælvende adlød den Ulykkelige. — Wildenau rev Rjøkkendøren op og kastede Brevet i Luerne.

„See saa! Men der kommer han jo ret tilpas. Jeg seer ham henne ved Grinden. Gaae nu Du smukt ind i Dit Sovestue og græd ud. Jeg skal nok affærdige Knekten. Inat skal først Tøsen døe, og saa kan Du græde saameget Du vil imorgen.“

Neppes havde han skudt hende ind i Sovestuen og lukket Døren af, førend Stahl traadte ind, bukkede høflig for Overførsteren og spurgte efter Clotilde.

„Stakkels Barn! sagde Wildenau og traf paa Skulderen: Hun har været syg, næsten siden De iforgaars forlod os. Nu skal hun netop, siger min Kone, være falden i Svov. Saa bliver det vel bedre

med hende. Jeg skikkede ogsaa Kjerlingen tilfængs; for hun har vaaget over Clotilde."

„Men min Gud! raabte den bestyrtsede Elsker: Lad mig dog see hende!" — „Vist ikke, Søn! Lad hende nu sove. Men veed De hvad Stahl, De kan gjøre mig en stor Tjeneste, ved i mit Sted at reise hen til Justitsamtmanden i Eftermiddag med disse Documenter. Her har De Fuldmagt til paa mine Begne at underskrive. Det er nogle faa Lister, som skulde confereres. De kommer tilbage betids iaften, og saa skal De finde Deres Clotilde i Negligee ved Bordet, hvor De skal varme Dem paa et godt Glas Mumme."

Stahl frympede sig; men han kom ingen Vej med Overførsteren, og red fortrædelig hen, ad Landeveien — uden at høre Wildenau's spottende Haanlatter. — „Ja bi Du kun! Du skal ikke slippe fra Amtmanden saa snart, og naar hun først er puttet i Jorden — — Men nu Resten af Comoedien ude iblandt Lyendet."

Reppe var Stahl ude af Sigtet, førend Wildenau publicerede for Tjenerne Clotilde's pludselige Død. — Da Stahl efter tre Dages Forløb havde faaet Ende paa sine Forretninger, som med Flid vare blevne sammendyngede hos Amtmanden, viste den bedrøvede Fader ham en nys opkastet Grav. — Den unge Mand's Smerte var ubeskrivelig. Bleg og forstyrret vankede han om over de høstlige Marker, og forgjæves søgte Overførsteren at vække ham til Virksomhed. Men paa den blide Mariane gjorde Stahl's dybe Kummer et forstyrrende Indtryk. Hun vilde

forgaae i Smerte og Selvbebreidelse; og inden Aarets Udgang havde denne lidende Kvinde udaandet og hvuilde ved den ubekjendte Moes Side. — Stahl havde imidlertid forlængst taget Afsked af Forsttjenesten og var reist — Ingen vidste hvorhen.

Grev von Lajil's Reise gik rask og muntert frem: ad. Snart folgte han sine Heste og betjente sig af de offentlige Postkareter, og den efterhaanden oplivede Seraphine glædede sig ved den brogede Brim: mel af fremmede Mennesker, de let knyttede og igjen efter Timers Forløb opløste Forhold. Overalt viste man den anseelige Hr. von Lajil (han lod sig ikke kalde Greve) og hans fortryllende Datter den Op: mærksomhed, som Rigdom, Stand og Ynde kan gjøre Fordring paa. En italiensk Kammerjomfru, men som dog talte fransk, var allerede forlængst antagen, men ikke gandske efter Seraphine's Sind, der længtes efter det kjære, gediagne Lydske, hvilket hun alt mindre og mindre fik høre, alt som deres Reise drog sig mere imod Syden. Hvad der tryk: fede Seraphine meest, var det Hemmelighedsfulde, som Lajil endnu vedligeholdt. At hun skulde til: bringe sit Liv i glimrende Høihed, at hendes Fader var en stor Fyrstes Yndling — dette var Alt, hvad Seraphine vidste om sin Fremtid. —

„Saasnart vi komme i Rolighed paa en Bens Godser, hvor jeg vil tilbringe Wintermaaneden, havde Greven sagt: skal Du faae Lov at skrive til Din

Stahl. Da skal jeg ogsaa nærmere gjøre Dig bekendt med mine Forholde." —

Imidlertid vare Uger fulgte paa Uger, og maaskee gjøre vi ikke Seraphine Uret, om vi antage, at hun lod sig trøste ved Umuligheden af at kunne skrive sin fjerne Ven til. Lajil var en underholdende Selskaber, havde seet og lært Meget; men Seraphine vidste ikke selv, hvoraf det kom, at hendes ubegrændsede Ugtelse for Greven efterhaanden stedse aftog. Hans Blidhed forekom hende ofte paatagen, hans Holdning tvungen, hans enkelte Ytringer angaaende deres Fremtidsliv hverandre modsigende.

Reisefelskabet havde opholdt sig i Triest og Farten gik igjennem Fiume. Her blev Lajil først ret munter. „Nu, min Seraphine, skal Du snart finde Hvile efter Din lange Reises Besværligheder. Inden Aften ere vi paa min Vens Landgods. Der vil Du finde herlige Veninder, ogsaa et Par af Dine Landsmændinder, med hvem Du kan pludre Lydst. Der skal jeg ogsaa drage Forhængen tilside for Din stolte Fremtid.

Med ængstlige Tvivl tilbragte Seraphine den sidste Deel af Reisen. Veien slyngede sig mellem Klipper, langsaa Bjergvægge, som vare farlige nok at befare med den tunge Reisevogn. Fra Fiume af havde Greven medtaget et Par haandfaste Ledsagere, ved hvis Hjælp man, efter mange Besværligheder, endelig naaede en Dal, hvori i den mørke Aften et oplyst Slot skinnede de trætte Reisende imøde. Lajil

var faare oprømt. „Nu, min elskede Datter, ere vi ved Maalet!“

Han lod Postillonene blæse. Vindebroen gik ned. Trompeter skraldede de Indfjørende imøde. En prægtig Skare rigtflædte Tjenere stode paa Marmortrapperne med Boxjerter i Haand. Men iblandt dem frummede en liden bleg Mandsling sig med sin Huushofmesterstav. Alt syntes at forraade Glæde. Greven gik med glad Stolthed med sin Datter ved Haanden og modtog sin Hylldning. Bludselig hvidskede Huushofmesteren ham sagte i Dret: „Adhôn! mir-mah!“ Blegnende saae Greven sig om. Men den lille Hebræer var forsvunden. Med usikre Fjed, med vanskelig tilbunden Stolthed skred han ind i den store Sal. Forbausset ved det Syn, som her mødte ham, vilde han ile tilbage. Men stærke Hænder holdt ham fast. — Omgivelsesne vare vistnok ikke de venligste. Den hele Sal var opfyldt med østerrigsk Militair. I Baggrunden af Salen stod en ung, rank Mand med Ordens Kors og dragen Sabel.

„Allah! Hvad er dette?“ snøs Lajil.

„Eroløse, meer end vantroe Hund! — Elendige Affskum! Hverken Dine Fædres Gud, som Du har affvoret, Du meeneedige Jøde, eller Allah, vil hjælpe Dig. Hadischah er for langt borte for at hindre Retfærdighedens Arm. Bort, Elendige, til jeg, Din Dommer, atter falder Dig for mig.“ — Den alvorlige Stemme taug; men et Bink, og Lajil var ude af Salen og i sikker Bevaring. Seraphine laae uden Bevidsthed op til sin Kammerspigens Bryst. Denne Scene maatte gjøre et skrækkeligt Indtryk

paa hende, om hun endog ikke havde hørt og gjenskjendt Dommerens kraftfulde Røst. Hun slog Diet op; Militairet var borte; men smt hvilte Stahl's Blik paa den udmattede Pige.

„Gud skee Lov, Du kommer Dig, dyrebare Clotilde! Nu, saa er Alt godt! Lad mig lede Dig ind i Dit Kammer, Elskede. Hvil Dig nogle Timer og nyd en Smule Forfriskninger. Saasnart Du har vundet Kræfter igjen, skal jeg løse Dig de mørke Gaader.“ —

Vi kunne maaskee beqvemmest paa dette Sted sætte Læseren ind i Sammenhængen. Haldor von Stahlen, en ung, talentfuld Kriger, der i den østerriigske Armee havde mere end eengang udmærket sig under de sidste Feldtoge, blev af en ubesindig og temmelig uværdig Kammerat paansødt Pistolen, og var saa uheldig at nedlægge ham. Skjøndt alle Underrettedes Vidnesbyrd gandske stemte med det, hans Samvittighed gav ham, at han havde grebet til Nødværge imod en Rasende, fandt han det dog raadeligst, i dybeste Incognito at oppebie Sagens Udfald. Tilfældet bragte ham paa det Udfald, at forestille en Volonteurjæger og som Opsynsmand tage Tjeneste hos en Godseier, med hvem han stod i nogle Venstabsforbindelse, og som kunde underrette ham om Udfaldet af den slemme Duel. I denne Forflødning lærte han at kjende den skjøne og dannede Clotilde, og i denne Forflødning have vi gjort hans Bekjendtskab. Stahl, eller rettere Capitain von Stahlen,

var intet Dieblig i Uvisshed om hvorledes han som ærlig Elsker vilde, til Trods for adelige Fordomme, hævde sin Elskede. Men saalænge hans Incognito var nødvendigt, fandt han sig taalmodig i Overførsterens Udfald og Luner, og glædede sig i Følelsen af at være elsket for sin egen Skyld. — Hvorledes han blev Amode ved Efterretningen om Clotilde's pludselige Død, have vi fortalt.

Nedstemt, syg paa Sjæl og Legeme, vandrede han om i Egnen, indtil han fik Underretning om sin fuldkomne Frifindelse og blev tilbagekaldt af Keiseren. En Aften sad han nedsunken i bittre Erindringer i et Bertshuus, da hans Dine faldt paa et Par Blyantslinier i Binduesposten. De lode saaledes :

„Dersom Nogen fæster Diet paa disse Linier, da søge han i Dietfærdighedens Navn at opspore en gruelig Forbryder. Dette skrives i Mærket den 14de October 1820 af et Fruentimmer, som er bleven forgiven af en foregiven Fader, ved Navn Lajil. Hvorhen han tager sin Bei, veed jeg ikke; men om to Maaneder vil han bestemt indfinde sig paa Slottet Wampyr, der tilhører hans Haandlanger, Jøden Berthel, og ligger i Nærheden af Fiume.“

Stahlen, ved denne mærkelige Annonce udreven af sin Uvirkksomhed, iulte til nærmeste Dyrighed. I al Stilhed blev strax Undersøgelse anstillede; men da, som vi formode, Lajil paa Beien havde skiftet Navn, kom Dyrigheden snart ud af Sporet. Dog holdt dette sig endnu forbi Overførster Wildenau, og, hvad opdager ikke Elskerens Die? Stahlen gjet:

tede Sammenhængen og afvristede Egteparret Sandheden, hvad Clotilde angik. Derved fremstyndedes uidentvivel den ulykkelige Moders Død, som vi forhen kun i Forbigaaende kunde berette. Derimod blev den unaturlige Fader sat fast. Han unddrog ved en frivillig Død Verden de nærmere Oplysninger om den Forbindelse, hvori han sandsynligviis fra ældre Tider havde staaet til den saakaldte Lajil.

Med Mod og Kraft anlagde nu Stahlen sin Plan. Fra Keiseren forsynet med Guldmagt, reiste han lige til det betegnede Sted, uden at forsømme ved Andre at søge forud at indhente Skurken. Det sidste lykkedes da ei. Jøden Berthel maatte bekjende, at hans Compagnon, som egentlig hedte Isaaq Isaaq's Søn, var for flere Aar siden gaaet over til Islamismen under Navn af Ali, og levede i Constantinopel i megen Anseelse hos Sultan Mahmud II, hvis Serail han forsynede med mangen Skjønhed. Til den Ende, og da Hadischahen skal gjøre meget af Mellem-Europa's Damer, foretog han sig at indrette et Etablissement paa Slottet Wampyr i Forening med sin Ven, Berthel. — Men Isaaq's Ergjerrighed blev ikke tilfredsstillet i den Grad som hans Pengebegjerlighed. Engang i et af Sultanens muntre og naadige Dieblikke, havde han den Driftighed at udbede sig en Sultanindeplads for sin Datter, hvem han beskrev for „Guds Skygge“ som deiligere end alle de Germaniens Døttre, der hidtil havde kysset Støvet af Mekka's Tjener og Herres Fodsaale. „Derfor som Du ikke lyver, Slave, saa ved Prophetens Skjæg, hun skal blive min syvende Dronning og, vil Ma-

homed Mustapha, Valide-Sultan; og Du bliver Pascha af to Lok. Thi Du har Naade for mit Ansigt."

Skynsdomst forlod nu Ali sit Hjem, for at finde sig en Datter. Men hun var ikke let at finde. Ali's stolte Holdning, sine Dannelsse, store Rigdom og den Stand, han antog, gav ham vel overalt Udgang. Men Skjønheder af det udmærkede Slags, han maatte søge, og som tillige kunde spille den Rolle, han fordrede, vare ikke lette at finde og endnu vanskeligere at bringe paa hans Side. Endelig troede han at have fundet sin Skat i den deilige Seraphine Molt, Datter af en brav, men fattig Musicus, og selv udmærket ved sin skjønne Stemme. Vel var Seraphine svagelig og af Lægerne næsten opgiven. Men ved Ali's kostelige Elixir og ved den Udspredelse, han vidste at forskaffe hende, vandt hun i kort Tid sin Sundhed. Forlængst havde han vundet Faders og Datters ubegrændsede Tillid og Taknemmelighed. Da det nu syntes ham paa Tiden, lod han Molt paa en let Naade gaae over i den anden Verden, efter først at have ladet sig Datteren testamentere. Altfor sikker i sin Plan, altfor overbevist om den ham hengivne Seraphines Bifald, rykkede han i en ubetænksom Stund ud med saameget af sin Hemmelighed, at den verdensflogne Pige gjennemskuede ham, og ved et opsnappet Brev satte sig aldeles ind i hans Stilling.—Hendes Forsøg paa at undslippe og angive ham, bestemte ham til at rydde det ulykkelige Offer afveien. — Vi have seet hende døe; vi have ogsaa seet, hvorledes Clotildes Ynde henrev ham; og vi have nu kun at tilføie, at Forbryderne bleve affraffede, men Clotilde den tro von Stahls lykkelige Brud.

M. C. Hansen.

En henrettet Forbryders Historie og Følelser.

Fortalt af ham selv.

Det er nu tre Aar siden jeg blev halshugget og for en skrækkelig Forbrydelse bødede med en skrækkelig Død, ja, med en Skjebne, hvorimod Døden er Intet.

Men hvorfor begynder jeg min Historie bagfra?
— Alt i sin Orden.

Jeg var Toldofficiant i den preussiske Provindsialstad K***, sexogtredive Aar gammel, og havde, i Skinsygens Kaserie, myrdet min Elskede med Knivstik. Da Forbrydelsen var forsættigt udøvet, den Ulykkelige desuden var uskyldig, og kun saa formildende Omstændigheder talte til min Fordeel, saa kunde min Dom ikke være tvivlsom. Hvormegen Flid end min duelige Defensor gjorde sig, for dog idetmindste at redde mit Liv, og hvormegent jeg end selv bestræbte mig for at naae dette Niemed, saa indsaae jeg dog meget vel, at det ikke vilde hjælpe mig altsammen. Jeg var derfor belavet paa at høre min Dødsdom, der ogsaa, i sidste Instants, faldt saaledes ud: „at jeg skulde henrettes med Døxe og mit Legem nedgraves paa Ketterstedet.“

Men skjøndt jeg, som sagt, var belavet paa dette Udfald af Sagen, og var dybttydmyget ved det lange, eensomme Fængsel, rystede dog Knæerne under mig, da den inappellable Kjendelse blev mig forkyndt, og mine Tænder klappede, som i Feberfulde. Ja, jeg var sunken afmægtig om, hvis man ikke havde styrket mig

med en Slurk Vin. Nu, da Bisheden, at jeg maatte døe, overfaldt mig, nu vaagnede Kjærligheden til Livet med frygtelig Bælde. „Er der da ingen Redning, ingen Hjælp mere? — Ingen Raade?“ stammede jeg med blege Læber, vridende mine Hænder. — „Ingen!“ var Dommerens sørgelige Svar.

Da jeg var bragt tilbage i mit Fængsel, slog pludseligt mit ulykkelige Temperaments saa længe undertrykte Hestighed op i lys Lue. Jeg skreg som et vildt Dyr, jeg bed i mine klirrende Lænker, og raste formeligt. „Døe, døe!“ hylte jeg, og græd af Forbittrelse. Men snart havde jeg udraset. Den allerede ferlængst udtømte physiske Kraft laae under for Sjælens Qualer. Jeg faldt paa mit Leie; mine Dine stirrede vildt; mine Sandser vare forvirrede. Snart tænkte jeg paa slet Intet mere, og nu overfaldt Sønnen mig. Men hvilken Søn! Hvert Dieblif foer jeg forfærdet op, og sov igjen, og drømte, hvorlunde jeg nu skulde rettes, og hvorlunde jeg igjen vaagnede og fandt, at det Hele kun var en Drøm, og vaagnede nu virkelig, og fandt, at min Elendighed dog ikke var nogen Drøm, og vilde atter indslumre og drømme, og kunde ikke, og greb til min Hals, og gruede for Smerten, som den skarpe Døe truede mig med, og for Overgangen i et Nu fra Livet i den rædsfulde Evidhed.

Saaledes vedblev jeg, til Præsten, som skulde berede mig til Døden, treen ind i mit Fængsel. Pludseligt fortrængte Følelsen af det Sømmelige min Fortvovelse. Jeg tvang mig til, med tilsyneladende Rolig-

hed at høre paa Religionens Røst. Snart forvandlede den denne forstilte Nolighed til virkelig. Thi Fornustten tilkæmpede sig Seiren over Legemet's Krampe, og ifandhed vederqvæget kunde jeg nu, da Natten brød ind igjen, synke i en styrkende Søvn's Arme. Min sidste, i Glemsel henfvindende Tanke var — Nutiden, som jeg endnu kunde kalde min. Søde Liv! Dig havde jeg jo tre Dage endnu! — Men saasnart Morgenen gryede, vaagnede ogsaa min navnløse Angst paany. Borte var den Nolighed, Religionen havde indgydt mig igaar. Alle dens Trøstegrunde lode mig kun som tomme, skuffende Ord. Den gyselige Virkelighed stod istedetfor Haabet om en uvis Fremtid. Hefstigt bankede mit Hjerte igjen, og Dødsfulde rystede mig, naar jeg tænkte paa den Morgen, jeg skulde lægge Hovedet paa Blokken. Barbarisk, græsfeligt, umenneskeligt forekom mig dette lovmæssige Slagterie. Jeg ansaae det ikke for muligt, jeg tvivlede om flige formastelige Loves Tilværelse og om min egen. —

Forgjæves! Jeg var der, og Lovene vare ogsaa der! — Og den Geistlige kom igjen. Den negang bebreidede han mig i rystende Udtryk min Forbrydelse, hvorpaa jeg næsten ikke havde tænkt mere, og viste den Sønderknuste Straffens Nødvendighed som afskrækkende Exempel, som Sonoffer for Misgjerningen.

Bittre Angerstaarer randt ned over mine Kinder. „Ja! raabte jeg: Jeg maa døe! Hvo som udøser Menneskets Blod, ved Mennesket skal hans Blod udøses! Og jeg har udøst uskyldigt Blod! O, min arme Elisabeth! Du maatte krympe Dig i Dødskampen under min forbryderiske Haand! Forgjæves anraabte Du Ti

geren om Naade og Barmhertighed! Derfor anraaber ogsaa jeg nu forgjæves om Forbarmelse! — For mig er ingen Naade, hverken i Himlen eller paa Jorden!”

Saaledes jamrede jeg. Da aabnede Guds værdige Præst mig atter Trøstens Himmel. Han viste, hvorledes jeg først ved Døden kunde forsones min uendelige Skyld; Døden var jo den eneste Dør, hvorigennem jeg kunde indgaae i Evighedens bedre Liv. Da opløstes ogsaa alle mine Tvivl om Virkeligheden af sig en bedre Fremtid i salig Visshed. Som Paradiis'Ånander drog det Herrens Ord ind i mit Hjerte:

Jeg er Dødsdøden og Livet! Hvo paa mig troer, skal aldrig døe.

Dødsfrygten havde forladt mig. Det afgjørende Dieblif var jo netop kun et Dieblif, og, som min Trøster uomstødeligt havde beviist mig, et smertefrit.

Saaledes kom den sidste Åsten. Jeg var endogsaa istand til at vederqvæge mig med Spise og Drikke. Jeg søgte at glemme, hvad der forestod mig næste Morgen.

Åf dyb Søvn vaagnede jeg Klokkeren fem — det var om Sommeren — ved de fjerne Trommers Larm, som sammenkaldte den Commando, der skulde føre mig til Retterstedet. Da overfaldt Angsten mig atter som en væbnet Kæmpe. Een eneste Time havde jeg endnu at leve i. Den Geistlige viste sig igjen i mit Fængsel, for at sige mig Farvel, thi Landslovene formeente ham at følge mig paa den sorgelige Vandring. Neppe formaade min tørre Tunge at fremstamme det sidste Skriftemaal; da slog Naadstueuhret tre Kvarteer.

Barmhertige Gud! Femten Minuter endnu! Jeg talte, medens jeg bad, de flygtige Sekunder. Klokkeren

faldt atter til Slag. Timen var kommen. Og da nu Klokken var slagen sex, og Fangevogteren treen ind med de Ord: „Nu var det paa Tiden —“ da vaklede jeg, i Præstens Favn, næsten livløs ud af Døren. Den friske Morgenluft viftede mig styrkende imøde; jeg saae den vrimlende Menneskemasse paa Gaderne, saae Soldaterne, som ventede paa mig, med deres i Morgen: solen blinkende Geværer. Jeg besteg den aabne Bogn. Den i Loven foreskrevne Armesynderdragt af graat Sæfketøi fritoges jeg for at bære, da min lange, sorte Klædesrak var bleven agtet anstændig og sømmelig. Saaledes kom vi til Retterstedet. Det var Galgebakken. Omgiven af en Muur rakte den sine fire truende Søiler iveiret omtrent totusind Skridt udenfor Staden. Ved Foden af Høien gjorde Commandoen Holdt.

Jeg maatte stige ned af Bognen og skride op ad Høien ind i den formerede Kreds, hvor mine Lænker astoges. I Kredsen befandt sig Criminalrettens Personale, fortklædt. Endnu engang forelæstes Dommen mig; jeg hørte ikke et Ord deraf. Man overantvordede mig til Skarpretteren, at Denne kunde forfare med mig, som mine Gjerninger havde forskyldt.

Da man trak Kjolen af mig, og knappede Besten op, grebes jeg pludseligt endnu engang af den Tanke, at benytte det lænkesrie Dieblif, sætte mig til Modværge og ved Lovkraft sælge mit Liv saa dyrt som muligt. Men et Blik paa de trindtom mig blinkende Bajonetter, Overbeviisningen om ethvert Forsøgs Frugtløshed, saavel som Tølelsen af det Belanstændige dæmpede hurtigt dette Oprør, og jeg fandt mig taalmodig i Alt. Mine skye Dine speidede efter den gruelige Dø. Da saae

jeg dens blanke Eg skinne frem under en Medhjælper's brune Overtjole. Nu skulde jeg nærme mig Blokken. Tre Skridt havde jeg endnu til Ewigheden. Skjælvende sank jeg paa Knæ, maatte omslynge Blokken med Armene, blev fastbunden, og Skarpretteren tilnumlede mig: „Jeg skulde ikke være bange — snart skulde det Hele være forbi.“ Mine Lænder klappede. Med det sidste Blik paa den dødsstille Menneskevrimmel tog jeg Afsked fra Verden, og lagde Ansigtet ned i Blokkens Hjulning.

Et koldt Vindstød fornam jeg. Jeg følte mig svæve op. Da mærkede jeg, at jeg havde faaet Døds-
hugget. Jeg skreg: „Christus, Du Guds Søn, forbarne Dig over mig!“ Men Ordene vare lydlose, thi som jeg siden erfarede, skal Munden, da Skarpretteren havde vist Folket det afslagne Hoved, have aabnet og lukket sig nogle Gange, idet Læberne bevægede sig konvulsivisk. Af nogen smertelig Følelse veed jeg ikke at sige. Men det bruste og susse om mig som Havsbølger, og alle de tusinde Mennesker under mig saae jeg gandske tydeligt. To til tre Minuter skulde mine Dine endnu have været klare og Pupillerne have bevæget sig hid og did. Derpaa overdroges de af et mat blaaligt Slør; de brast, og lukkedes, og en almindelig Zittren udbredte sig over mit Ansigt. — Det var Døden. — —

Hvad der videre er foregaaet med mig, veed jeg ikke. Man fastede Legemet tilligemed Hovedet i den allerede færdige, ni Fod dybe Grav, og skuffede Jord derover.

Alt dette var næppe fem Minuters Værk, og nu begyndte for mig den anden Deel af Sørgespillet, langt græsseligere end den første.

Kun hine faa Minuter havde den dyriske Organisme været afbrudt, ja, forstyrret. Nu begyndte den atter sine Functioner.

Staden var omgiven med dobbelt Muur, med Bolde og Grave. I fordums Tid havde den været en god Fæstning. Nu havde det Rygte været i Omløb, at en underjordisk Gang førte fra Slottet lige til Ringfredsen om Galgen. Ja, ved at grave efter havde enkelte Nysgjerrige overbevist sig om Gangens Tilværelse; men videre var Opdagelsen ikke bleven forfulgt. Snart taltes ikke mere om den hele Sag.

Men fem Læger og Naturforskere betjente sig af Opdagelsen, for at bemægtige sig mit Legeme. At gjøre dette aabenlyst, for at anstille galvaniske og andre Forsøg med den Henrettede, var paa det strengeste forbuden siden von Troer's Halsbyggelse, med hvis afflagne Hoved man havde anstillet slige Experimenter. Under Hemmeligheds og Tausheds dybeste Slør havde de Fem derfor ubemærkt vidst at lede det saa, at min Grav befandt sig lige over Gangen, og at faa Spademon vare tilstræffelige til at give dem mit Liig ihænde.

Hvad de have foretaget med mig, og hvortænge min Bevidstløshed har været, veed jeg ikke. Det første, der igjen gjorde et klart Indtryk paa mine Sandser, var en dyb Mumlen omkring mig. Men hvor meget jeg end bestræbte mig for, at udfinde, hvad

det var, og hvor jeg selv var, saa var jeg dog ikke istand til at aabne mine Dine. Da dette langt om længe lykkedes mig, befandt jeg mig i en underjordisk Kjælder. Gjennem to Gittervinduer i Loftet slog Dagslyset ind i den vide Hvælving. En gammel Mand sad ved min Seng, hvori jeg var saa fast indbunden, at jeg ikke vilde funnet røre et Lem, om jeg end havde haft Kraft dertil. Af og til talte den gamle Mand med mig, men jeg forstod ikke, hvad han sagde. Mine Tanker vare endnu gandske forvirrede, og jeg kunde paa ingen Maade begribe, i hvad Forfatning jeg befandt mig, eller hvorledes jeg var kommen deri. Kun det veed jeg, at Mænd, der snart forekom mig som Kæmper, snart som Dverge, fra Tid til anden traadte til mit Leie, befalte mig, betragtede mig, mumlede indbyrdes, og satte sig ved et stort Bord, hvor de skreve meget ivrigt.

Det var Naturforskerne, som hver Dag optog en udførlig Protokol over min Tilstand. Langt om længe formaaede jeg at tænke sammenhængende og at fremstamme artikulerede Ord. Naturforskerne vare ude af sig selv af Glæde. Efterhaands løste de Baandene paa Underkroppen, siden paa Armene. Jeg prøvede at løfte dem op — forgjæves. Som Bly faldt de ned paa Lagenet igjen. Men lidt efter lidt kunde jeg dog bevæge Fingrene, nu Hænderne, nu Armene. Og nu løstes ogsaa Bindet, som havde holdt mit Hoved i ubevægelig Stilling. Jeg saae de omkring mig Staaendes spændte, angstfulde Forventning, da jeg førstegang bestræbte mig for, at bevæge Hovedet. Det lykkedes, og der paafulgte en

lydelig Jubel. Gratulerende hinanden sank Naturforskerne med Glædestaarer i hinandens Arme.

„Hvor er jeg? stammede jeg mat: Hvad er forregaaet med mig?“ — „Rolig, rolig, for Himlens Skyld! tilraabte man mig: Snart skal De erfare Alt! Endnu er De ikke stærk nok dertil.“

Jeg maatte altsaa finde mig i Laalmodighed, og havde Tid til at udtænke mig allehaande Mulighededer angaaende Maaden, hvorpaa jeg var kommen i denne Stilling. Snart troede jeg, Skarpretteren havde forfeilet det rette Sted og at Dommerne af Medlidenhed havde standsset Executionen, ansøgt om Benaadelse for mig, og overgivet mig til Lægernes Knur og Pleie. Snart forekom det mig igjen, som om jeg var bleven benaadet, idet jeg lagde mit Hoved paa Blokken. Den sidste Formodning beholdt Overhaand, skjøndt det vilde forekomme mig mistænkeligt, at jeg stundom følte en smertelig Brænden og Stikken trindtom Halsen under det tykke Bind, som endnu ikke var løst, og at jeg ikke var istand til at nyde Andet, end flydende Sager. Virkeligheden, hvorpaa jeg vel mangengang tænkte, syntes mig Umulighed og Usands.

Langt om længe kom jeg til Bished, da det sidste Bind om Halsen blev borttaget. Nu følte jeg med Forfærdelse en tyk Hævelse rundtom Halsen. Jeg erfarede Alt. Men nu sønderrev ogsaa ny Fortvivelse mit Hjerte. „O Gud! O Gud! jamrede jeg: Hvormed har jeg forskyldt det? — Jeg tomte Dødens bittre Kalk indtil den sidste Draabe! Jeg gjorde Lovnen fyldest! Jeg har virkelig været død, og skal

nu dse andengang, om ikke paa Skafottet, saa dog i Naturens Løb! O, grueligt! O, himmelraabende! Har nogensinde et Menneske været saa ulykkelig, som jeg? — Og ved Eder er jeg det, I Forvorne! I grebe ind i Naturens Hjul, I evigt Forbandede! — Men jeg vil overantvorde Eder til den menneskelige Lovs Hævn, inden den retfærdige Guds evige Straf fedom rammer Eder! Jeg havde overstaaet det, og skal dse endnu engang, I Mordere, som gave mig Livet til Døden! Min første Gang skal være til Dyrigheden, for at anklage Eder!”

„Sagte, sagte, min Bedste! — svarte den navnkundige Professor, Ridder von G * * *: Derved vilde De styrte Dem i ny Ulykke; man vilde jo henzrette Dem endnu engang. Har De ikke hørt Historien om den radbrækkede Stratenrøver i Frankrig? — Han laae paa Hjulet, alle hans Lemmer vare knuste, men han levede endnu, og stønnede og vaandede sig. En menneskekjærlig Saarlæge, der var almeenagtet for sin Kunst og Nødskaafenhed, ynkedes hjerteligt over ham. Hans Beslutning var fattet. I den mørke Midnatsstund hentede han, med usigelig Møie, den Radbrækkede ned af Hjulet, slæbte ham hjem til sig, skjulte ham i sit Studerekammer, forbandt ham, pleiede ham, og saae omsider sin navnløse Møie, Omhu og Angst belønnet ved Misdæderens Helbredelse. Ingen ahnede, i hvilke Hænder Denne havde befundet sig. Men Dyrigheden havde udsat en Belønning af 500 Franker for Den, der kunde angive, hvo der havde taget Forbryderen ned af Hjulet, og ladet Beskjendtgjørelsen desangaaende indrykke i offentlige Blad-

de, der ulykkeligviis ogsaa faldt den næsten Helbredte ihænde, da hans godtroende Belgjører ogsaa forskaffede ham Underholdning og Udspredelse i hans dybe Indgetogenhed. Sturkens første Tanke ved Synet af denne Bekjendtgjørelse var det Forsæt, selv, saa snart som muligt, at angive sin Rædningsmand og fortjene Judaslønnen. Og dette sit djævelske Forsæt satte han ogsaa i Værk. Dommerne gruede for en saa uhyre Forborpenhed, og udbetalte med Afsky den lovede Præmie. Men tilføiede: „Din Dom lød, at Du skulde miste Livet. Du har ikke mistet det, Din Dom er altsaa ikke fuldstændigt exequeret. Det maa skee.“ — Han blev nu overantvordet til Dødsqvalen paany, men den menneskekjærlige Læge blev forviist. Har De nu Lyst til noget Lignende, saa behag at gjøre, hvad De ikke kan lade!“

Opvært raabte jeg: „Hvorledes kunne I sætte mig i Klasse med hiint Uhyre? Han var ikke død endnu, jeg var det. Det forandrer Sagen.“

Dog opstege mangehaande Betyrninger i mig. Tvivl og Angst dæmpede min Hævn, som dog lige fuldt vedblev at brænde i mit Inderste, ja, ved videre Eftertanke fik ny Næring. Jeg havde nemlig den trøstløse, mig næsten tilintetgjørende Visshed, at med dette Liv, med den physiske Organismes Forstyrrelse, var Alt forbi. Efter Henrettelsen havde jeg mistet min Bevidsthed. Og Sjælens Bevarethed uden Bevidsthed syntes mig en Utting. Da min Sjæl adskiltes fra mit Legeme, var den et Vindpust, der sporløst henflød i Universet. Den hævede sig ikke til høiere Rum, et selvstændigt, med Følelse og Erindring be-

gabet Væsen. Ak, jamrede jeg: der er intet evigt Liv, og Alt, hvad Religionen siger derom, er Fabel og Menneskebedrag, Digtning og Phantasi, hvorpaa vi skjælvende troe, fordi vi ønske det! — O, I Dæmle, som have styrtet mig i ny Død og Fortvivlelse, i Overbeviisningen om den paa mig lurende Tilintetgjørelse! — Du triumphere I, fordi I have bestegit den øverste Pynt af menneskelig Kunst! I mene, Ederø Opdagelse skal lede til de største Resultater! I Daar rer! Den elendige Slægt lever og forgaaer i Forglems melsens Støv! Hvad Magt kan der vel ligge paa Diebliffets intensive Fuldkommengjørelse, naar den umaalelige Ewighed er forloren! Og at den er forloren, det vil jeg raabe ud i al Verden, thi jeg veed det — jeg, o Gud, den Første, den Eneste blandt alle Dødelige indtil nu. Men Mange efter mig ville nu stadfæste den ulykkelige Opdagelse, thi I ville føle Eder fristede til, at forevige Ederø Navn, Ederø Formastelse!”

Vel kom det mig stundom fore, som om jeg dog tog fejl. Vel bares det mig fore, at jeg havde svævet i et umaaleligt, natligt Rum, hvorigjennem blege, hvide Lyspuncter svømmede som Stjerner af femte Størrelse. Men det kunde jo ogsaa være skuffende Billeder, som den dyriske Organismes igjen begyndende Functioner foregjøglede mig. Kort, Troen paa en Ewighed var og blev tabt for mig; med Had og Forfærdelse betragtede jeg dem, der havde berøvet mig den. O, du nyfigne Menneskefløgt! raabte jeg: Du overspringer de Grændser, der, til din Lykke, ere affstukne for dig, og griber — din Jammer! Men

J Liigskændere, J Anatomer, J løste Isis's Slør!
 J plukke den forbudne Frugt af Kundskabens Træ,
 og Slangens Haanlatter, som forførte Eder, hvisler
 giftig over Menneskeslægten. Hvor retfærdige forekom
 mig nu de oplyste Ægypter, som med Steenkast for-
 fulgte Liig:Indbalsamererne! Hvor naturlig den Af-
 sky, der traf den store Anatom Doctor Kollfinke, i
 den Grad, at hans Samtidige kaldte den Kunst, at
 sønderlemme det menneskelige Legeme, „at rollfinke!“
 Hvor begribelig den engelske Pøbels Harm, hvor-
 med den endnu udspeider og forstyrrer Anatomernes
 hemmelige Værksteder! En Rædsel for saadant Blod-
 arbejde ligger i den menneskelige Natur. Det er,
 som om en Stemme raaber i os: „Du skal ikke be-
 sudle Din Haand med det menneskelige Legems for-
 borgne Indre, ikke gribe formasteligt ind i den vise-
 lig tildækkede Hemmelighed!“ Om Videnskaben vin-
 der derved, om man lærer at sammenslikke Lemmer-
 ne derved, ligesom man flinker braadne Kar, om
 Veiene ad hvilke man modminerer Døden, lade sig
 finde derved — det var mig ligegyldigt, ja, foragte-
 ligt. Thi med alt dette vedligeholdt man dog kun et
 elendigt Menneskeliv en liden Stund — jeg havde
 derimod forliist en Eviighed!

Hvormeget Venlighed og Deeltagelse end Na-
 turforskerne viste mig, vare de mig dog en Bederstyg-
 gelighed. Dog begyndte, med min fremstridende Hel-
 bredelse, ogsaa Kjærlighed til Livet at voxer i mig
 meer og meer. Saa almægtig er denne Drift! Og
 med denne fremstridende Forbedring og Livslyst op-
 stege nu ogsaa mange nye Tvivl og Sorger i min

Sjel. Hvad skulde der blive af mig, naar jeg nu var fuldkommen helbredt? Det menneskelige Selskab kunde jeg ikke vorde gjengiven her, i dette Land kunde jeg ikke blive. Thi en Opdagelse stod dog altid til at befrygte, og saa var min Skjebne idetmindste tvivlsom. Men hvor, hvorledes og hvoraf skulde jeg da leve?

Piinligt forfulgtes jeg af disse Tanker Dag og Nat, indtil jeg tog Mod til mig, og meddeelte Lægerne dem. Men neppe havde de erfaret Grunden til min nye Uro, før den var hævet. Jeg maa tilstaae, at den Plan de havde med mig, sikrede baade mig og dem, og opklarede min Fremtid; saavel derved, som ved den uskrømtede Hjertelighed, hvormed de behandlede mig, begyndte min Forbittrelse at formildes. Ja, da det kom saavidt, at Planen skulde iværksættes, følte jeg endog: saa en uimodstaaelig Følelse af Taknemmelighed.

Og saa vandrede jeg da, med En af dem, gjennem den underjordiske Gang. Det var atter Sommer, og den friske Morgenluft aandede mig imøde, da jeg igjen traadte op af Underverdenen i Guds frie og herlige Natur. Solen var endnu ikke oppe, men i det beduggede Græs saae jeg, paa den Plads, hvor jeg, for et Aar siden, var bleven henrettet, endnu Spor af mit Blod. Mine Taarer dryppede derpaa.

Nedenfor Høien ventede os en fasttillukket Bogn, og i hastig Flugt rullede vi afsted, gjennem Landsbyer, Stæder, Lande — jeg kom ikke ud af Bognen. Omstider vare vi ved Maalet, i Søstaden H***, hvor jeg blev overgivet til Capitain Schelly fra Nyhork, hvis Skib inden kort Tid bar mig over Verdenshavet til de forenede Stater. Dybt ind i Landet gif Reisen nu;

langt om længe kom jeg til mit Bestemmelsessted, en Brødremenighed ved Bredden af Verdens skønneste Flod.

Med Kjærlighed modtoges jeg i den stille, fredelige Afkrog; jeg følte ingen Mangel. Ved en stor og herlig Naturs Barm kunde jeg gandske leve for mine stille Betragtninger. Men de Mennesker, som omgave mig, vare Alle saligt hensovede i Herren, flittigt arbejdende og spøgende Liig — af, Liig, som jeg selv engang havde været! Og var jeg det ikke endnu? Vedblev ikke mit Ansigt at være blegt som en Dødnings?

Den lykkelige Egn's Blomsterteppe grønnedes smukt og blomstrede herligt; de høie Magnolier duftede lifligt i Skovnatten ved Strømmens Bred; Kolibrien skinnede mig i Dinene i tusindfoldig Farvepragt, liig blinkende Edelstene; glade, ubekjendte Melodier tonede udaf Busk og Krat — — men Intet formaaede mere at bringe mine Kinder til at rødme i Glæde og Lyst. Brødrene, som omgave mig, loe ei heller mere. De vare indgangne til Lammets stille Sabbathsfred.

De To af mine Naturforskere i Europa vare allerede døde; naar nu de Andre vare fulgte efter, vilde der sagtens udfomme en udførlig Beretning angaaende min Opvækkelse fra de Døde, men jeg bekymrede mig ikke derom.

Udentvivl vilde jeg endnu længe vedblevet at leve saa lykkelig, som hidtil, i min kontemplative Tensomhed, hvis ikke — — — Grev J***'s gamle Kammertjener havde vaakt mig. Jeg befandt mig just paa Grevens Gods, for at præsidere i Retten, som skulde sættes samme Dag. „Vil da Hr. Justitiariusen slet ikke staae op

idag? spurgte den Gamle, idet han traf mig saa lempelig i Armen: Klokken er allerede over otte!"

Jeg foer op, gned mine Dine, saae gjennem Binduet Parterne vente i Slotsgaarden, overbeviste mig om, at jeg dog ikke hørte til Soldvæsenets Personale, takkede Gud, og inden tre Minuter vare omme, var jeg i Klæderne.

C. Weisflog.

Kjærlighed og Agtelse.

Forestiller Dem en Dal, mine kjære Læserinder, om trent en Miilsvei lang, og næsten ligesaa bred, som lidt efter lidt hviner sig fra Midtpunktet til alle Sider, og overalt er indfattet af Skove, som her stige dybt ned i Dalen, og hist paa Høien omslynge Kornmarker; forestiller Dem videre, midt i Dalen, en fortryllende Landsby, hvis Huse titte frem over Piletræer, som ere plantede langsmed en liden Flod, og gjennem skjønne Linde- og Kastanietræers mørke Løv; tænker Dem ved Landsbyen nogle Damme med en Mølle, Enge, Kornmarker og hundrede Fodstier, som slynge sig frem fra Byen og tabe sig paa Høiene i Skoven; mærker Dem ved Enden af Byen, tæt ved Dammen hist, et godt Huus, nu for Tiden en Forvalterbolig — ved den anden Ende, tæt ved Kir-

ken, to andre gode Huse, hvor Præsten og Overforsteren boe — — og De have nærværende Fortællings Skueplads.

Præsten Waller var en godhjertig Sjæl, uden alle Prætensioner, fuld af Kjærlighed til sin Kone og sin Datter, fuld af hjertelig Velvillie mod alle Mennesker.

Koligere maa intet Menneskes Sind og intet Menneskes Skjebne have været, end denne Præsts. Han prædikede, katechiserede, spadserede, saae Overforsteren hos sig togange om Ugen og kom togange til ham, opdrog sin Datter, eller rettere, saae hende opvoxe og vorde god blandt disse gode Mennesker. Saaledes henrandt eet Aar efter et andet.

Overforsteren, en høi Mand af ædel Skabning, havde en stærk Sjæl, en Forstand, som var dannet i Verden, en Leveviisdom, som grundede sig paa hans Skjebne. Han var udvortes alvorlig og barsk, fordi han havde levet blandt mange onde og gode Mennesker. En Søn havde han, som han elskede ubeskriveligt, og som han rigtignok opdrog omhyggeligere, end Præsten sin Mine.

Allerede som Børn vare Mine og Ludvig hver Dag sammen. Overforsteren holdt en Informator til sin Søn, og Mine deltog i Underviisningen. Informatoren var netop saa god, som han behøvede at være, for ei at fordærve Børnernes skjønne Hjerter. Han underviste dagligen sine fire Timer, og sad derpaa og elaborerede Præfener, eller studerede Dogmatik, og begge Børnene legede imidlertid i Haven eller paa Engen ved Floden.

Oversøreren havde mange gode Bøger; Informatoren forelæste stundom — stundom lod han sig forelæse. Derved dannedes Børnenes Smag uforæmæret.

Waller spillede Klaveer, Oversøreren sang; Børnene sang med, naar Waller spillede en Choral eller Arie. Informatoren spillede ogsaa, og gav Begge Underviisning. Mine lærte at spille efter Gehør, Ludvig efter Noder.

Oversøreren's Livsskjebner, som den gamle Mand fortalte stykkeviis med stor Fyrighed, og udfyldte med Bemærkninger over Dyder og Laster, gave begge Børns Hjerter en Energie, som Præsten aldrig vilde kunnet frembringe.

Disse Mennesker udgjorde en meget lykkelig Familie. Præstens uforanderlige Godhed og Sagtomdighed, Oversøreren's Adel, Alvorlighed i Viisdom og Iver for Dyden, Præstekonens Huuslighed og Beskedenhed — Oversøreren var Enkemand — gave Børnenes Hjerter saa fin en Dannelse og deres Forstand saa naturlig en Styrke, at de vilde have gjort det bedste Opdragelsesinstitut Væ.

Hollins Verdenshistorie var Oversøreren's Indlingslectüre; stundom maatte hans Ludvig om Aftenen forelæse ham et Stykke deraf. I Begyndelsen havde det sine Vanskeligheder, især naar han hørte Mine's Stemme udenfor Vinduet; men hvilket Barn har ikke interesseret sig levende for Cyrus, Romulus og de gamle Myther! Efter kort Tids Forløb forelæste Ludvig med saadan Iver, at han guffikuler

rede berøed med Haand og Fod, udgjød Laarer, og drønte derom.

Næste Dag sadde da begge Børnene i Haven under et Ebletræ, og Ludvig fortalte Mine Normernes og Græfernes Historie med et saadant Liv i Udtryk, Stemme, Dæ, Haand og Stilling, at Mine's Sjel med utrolig Fyrighed opfattede Alt.

Ludvig begyndte ogsaa paa det Franske. Efter nogen Tids Forløb oversatte han ret færdigt, thi Faderens Underviisning var meget levende. Den første Bog, han læste sammenhængende i dette Sprog, var tusind og een Nat. Og hvert Eventyr fortalte han Mine igjen.

Hvor overeensstemmende maatte ikke disse Børns Hjerter føle og deres Forstand tænke! I Alt var Ludvig Mine's Lærer. Der var ingen Tanke i Mine's Hoved, som han jo havde havt eller vaft, ingen Følelse i hendes Barn, som jo var vaft ved hans Fortælling, ved hans Blikke, eller flydt i hendes Bryst med hans Laarer.

De vare virkelig en Hjerter og een Sjel, og i Sandhed, er det en Lykke, at være Barn, saa have disse To nydt den i høi Grad. Thi de vare Børn endnu, da Ludvig var bleven sexten og Mine fjorteen Aar gammel. Ludvig havde Løste paa sin Faders meget indbringende Tjeneste. Ligesom i Sprog underviste Faderen ham i Alt, hvad der hørte til hans fremtidige Embed. Ludvig var, sexten Aar gammel, en heel Mand, naar han færdedes i Skoven eller paa Jagten; var han derimod hos Mine, da var han endnu stedse et Barn.

Stedsse den samme gjensidige Vedhængenhed, den samme søde, Intet ahnende Uskyldighed, i deres Samtaler, i deres Vandringer paa Marken og i Skoven, i deres Leeg og Spøg, i deres Forretninger og Fortællinger.

I Skoven var Ludvig Mand. Han anviste Forstbetjentene deres Arbeide, dadlede Ens Efterladenhed, roste en Andens Flid og Paapassenhed. Nu nærmede han sig Hjemmet — Mine fik ham imøde: „God Dag, Ludvig! God Dag, Mine!“

Saa hængte Mine sig ved hans Arm, stod stille iblandt, spøjte med ham, klappede hans Mor: dax, som sprang op ad ham, tog Bøsssen og Skydetasken fra ham, saasnart de vare komne hjem, gjensnemsøgte Tasken, om han ikke havde Blomster eller Frugter med til hende, og derpaa ilte Begge Haand i Haand ned i Haven, hvor den unge Jæger fik meget travlt med at hjælpe Mine at grave en Kanal paa nogle Tommer, eller med at bygge et lidet Vin: delysthuus til hende.

De vare Børn, og bleve Børn. Ogsaa Tjenestefolkene behandlede dem endnu som Børn. „Mine!“ raabte Pigen, og Mine hoppede hen til hende: „Hvad vil Du?“ — De drak endnu ingen Kaffe med Forældrene. Kun naar Ludvig var hos Præstens, fik han, som sædvanligt, en Kop tilsidst, og den maatte han hente fra Bordet, hvorved de Gamle sadde. Saa gik han hen i Vinduet til Mine, og deelte sin Kop med hende.

Jnderligere kunde to Mennesker ikke hænge ved hinanden, end Ludvig og Mine! I Alt, hvad de

gjorde, tænkte og følte, toge de Hensyn til hinanden.

Var det Kjærlighed? — Ja, den uskyldigste, gladeste Kjærlighed med alle sine Henrykkelser og Inngangen af sine Bitterheder.

Og Forældrene havde Intet derimod. Overførsteren behandlede Mine, som sit Barn, og Præstens Ludvig som deres Søn. Ved store, huuslige Sysler var Mine allerede Huusmoder i Overførsterens Huus; stundom blev hun ogsaa om Natten. Da var Ludvig som i Himlen.

Engang sad Overførsteren i Lænestolen ved Vinduet. Med stille Fornøielse betragtede han sin Søn og Mine, som sadde og syslede ved et Bord. En Pige træder ind. „Nøglen til den blaae Stue, Hr. Overførster!“ — „Siig det til Mutter!“ svarte den Gamle smilende — Pigen studsede. — „Siig det til Mutter, siger jeg!“ gjentog Førsteren. Pigen saae stivt paa ham. — „Nu, beed Mutter om Nøglen! Der sidder hun jo stor nok!“ Han pegede paa Mine.

Med et skalkagtigt Smil vendte Pigen sig nu til Mine og sagde: „Frue, Nøglen til den blaae Stue!“ Med et høit Glædeskrig sprang Begge op, og gave Pigen Nøglen.

„O, Mine!“ raabte Ludvig, og trykte det første lidenskabelige Kys paa hendes Læber.

Mine rødmede førstegang ved Ludvig's Kys. Hun bævede, hun trykte Ynglingen til sit Bryst, hendes Barm slog høit.

Den Gamle loe, men Børnenes muntre Snakksomhed var forbi. Ludvig sad stille og betragtede

Mine; Mine brændte som en Rose, og betragtede sin Ludvig med drufne Blikke.

„Dumme Streg!“ brummede den Gamle, og stoppede en ny Pibe, og snakkede saa mangehaande, at det langt om længe lykkedes ham, at gjenoprette den gamle, muntre Stemning.

Men da Mine skulde gaae tilfængs, brændte hun atter, og kunde neppe holde Lampen, saaledes rystede hun. Ludvig saae stille efter hende, og gik ned i Haven, hvor han blev, til den Gamle kaldte ham ind.

Næste Morgen vilde Ludvig, at Mine skulde vedblive at hedde Mutter; den Gamle stemte ikke i med — han var fortrædelig, uden dog at være umild.

En Dag tidligere, end sædvanligt, sendte han Mine tilbage til hendes Forældre, og sagde ved sig selv: „Med den dumme Streg havde snart den hele Uskyldighed været fløiten!“

Samme Dag bortsendte Overførsteren sin Søn, for at revidere nogle langt bortliggende Skovstrækninger. Denne Forretning holdt Ynglingen fra Hjemmet nogle Dage. Da han skulde komme tilbage, tog Overførsteren Mine ved Armen, og gik ham imøde. Han afledte den første lidenskabelige Underholdning, gav Anledning til støiende Lege, og efter nogle Dages Forløb var al Fare lykkelig overstanden. Den gamle Stemning var gjenoprettet.

Præsten saae Intet af alt dette. Han ahnede ingen Fare, og beredte heller Ingen. Han lod de unge Folk raade sig selv, og i sin Uvidenhed havde

han Met. Naturen gjør intet Ondt. Overførsteren sagde ham Intet, thi han vidste, at ihvor hjertensgod en Mand end Pastoren var, vilde han dog komme i stor Uro, naar han hørte Ordet Kjærlighed. Overførsteren kjendte Hjertet; han frygtede, at Præsten skulde forbyde Mine noget, for at bevare hendes Uskyld, og saa frygtede han for Begges.

Men snart havde et Tilfælde gjort, hvad Overførsteren vilde forhindre. En heed Sommerdag kom Mine hjem, Ludvig kom en halv Time efter. Mine sad ved Vinduet og holdt Haanden for Panden. „Hvad fattes Dig, Mine?“ spurgte Ludvig hastigt. — „Jeg veed ikke selv, jeg er saa underlig.“ Hun gjorde et Par lettende Bevægelser med Bryttet — derpaa blev hun bleg, som en Bæg, og segnede tilbage. Man sprang op. Brøllende skreg Ludvig: „Hun dør!“

„Skade, at der ingen Læge er paa Landet!“ sagde Overførsteren. Rask var Ludvig ude af Døren, uden Hat og Stok, og fløi i den meest qvælende Hede til Staden, hvor Lægen boede. „Af, af!“ raabte han, og kunde ikke mere. Lægen spurgte, og efter mange Spørgsmaal erfarede han omsider, hvad det gjaldt. Han fulgte med.

„O, De skulde kjende Mine, kjære Hr. Doctor, De skulde kjende den gode Pige, saa vilde De gaae hurtigere!“ saa talte han nafladeligt underveis. Lægen, en ung, meget følsom Mand, som den hele Scene, for sin Naturs Skyld, havde været meget interessant, gif alt hvad han kunde — men hvo kan holde Skridt med Kjærligheden? —

Begge kom omfider til Landsbyen, Lægen med de helligste Eder, aldrig mere at gaae med en Forelsket, Ludvig derimod med hemmelig Ærgrelse over sin Ledfagers Langsomhed.

Da de traadte ind i Kammeret, skjed Ludvig, med uimodstaaelig Magt, Alle bort fra Sengen, hvori man havde lagt Mine, og førte Lægen frem.

Lægen greb Pulsen, Faderen vilde sige noget, men Ludvig bød ham være stille. Da Lægen var færdig med sine Jagttagelser, spurgte nu Ludvig naafadeligt, om det havde Fare. — Lægen forsikrede, nei. — Ludvig forlangte, han skulde sværge derpaa. „Nu, ved Deres hede Kjærlighed til denne skjøne Pige, ved de smukke blaae Øine, hun i eet væk fæster paa Dem, tilsværger jeg Dem, unge Mand, det har ikke mindste Fare!“ sagde Lægen leende. — Overførsteren loe og brummede paa eengang. Præsten gjorde store Øine, Mine rødmede, Ludvig hørte og saae Intet, uden Mine.

Hele denne Scene havde gjort Præsten saa opmærksom, at den Beslutning alt begyndte at modnes hos ham, ved første Leilighed at advare Pigen; men endnu tidligere tog Overførsteren Anledning til, at tale med den gamle Waller derom. Han sagde ham tydeligt, med hvad Øine han betragtede den hele Sag, og erklærede, at for deres Børns Uskyldighed var Intet at befrygte, saalænge de ei erfarede, at deres Uskyld var i Fare.

Begge Fædre lovede nu hinanden, at gjøre deres Børn lykkelige, saasnart Knøsen havde naaet sit tyvende Aar. Saalænge vilde man overlade begge

de Elskende til Naturen, til deres Uskyld, deres Hjerte og deres Lykke, uden at sige dem noget om denne Beslutning.

Saaledes havde nu Natur og Kjærlighed ført disse ubesmittede Hjerter sammen. Intet Suk, ingen Taare, ingen Trætte, intet Spor af Skinsyge havde nogensinde forstyrret deres rene Glæde. Ikke eet eneste Belystets-Billed havde besmittet deres Uskyldighed. Kys og Haandtryk var det eneste, de vilde.

En Morgen overraskede han hende endnu i Sengen. Han spøjte, han loe, fordi han saaledes var kommen bag paa hende. Han trykte sine Læber paa hendes søvnrøde Kind. „Nu munter! Klæd Dig paa, Mine! Jeg vil imidlertid stille mig her, med Ansigtet mod Væggen.“ Han stillede sig i en Krog, hun kastede en Kjole paa sig, han saae sig ikke om. Hun listede sig paa bare Fødder, bagved ham, og holdt for hans Dine. — Han dansede om paa Gulvet med hende. Derpaa rakte han hende Strømpebaandene. Hun havde vendt sig fra ham. Medens hun klædte sig paa, talte han om de Toure, de skulde gjøre sammen idag. Nu var hun færdig. Seende fløi Begge ned ad Trappen, til de Andre, der alt sadde ved Kaffebordet i Haven.

„Jeg troer wahrhaftig, han har været oppe paa Mine's Kammer! Det er dog farligt!“ sagde Pastoren. — „Saalænge han tøfler saa lydt derop, at man kan høre det i hele Huset, har det ingen Fare! svarte Overførsteren: Saalænge Uskyldigheden ikke veed, at den er Uskyldighed, bevogter den sig selv.

Lad kun Børnene raade sig selv, Fatter! Jeg svarer for dem."

En Dag stode Mine og Ludvig paa en Høi, og betragtede den stolte Eg, som alt i Aarhundreder havde været denne Høis Frydelse og Landsbyens Mærketegn, da et Par Hestes Tramp drog deres Blikke tilbage.

Ned fra Skoven kom to Ryttere. Da de nærmede sig, saae de, at det var en Herre med sin Tjener. Herren, en ung Mand paa en Snees Aar, simpelt, men meget elegant klædt, i en rød Collet med blinkende Epauletter, blanke Støvler med Sølvsporer paa, red en meget stolt Engellænder, der mere dandsede, end gif.

Da han næsten var ved Høien, hvorpaa de stode, begyndte hans Hest, truffen af en Spore, at kourbettere, reiste sig, satte ad Siden, og den unge Mand sad dog saa sikker, holdt dog Vidselet saa skjodesløst, hilste dem dog saa artigt, som om Hesten havde været af Træ.

"Jeg er dog her paa Veien til Zielberg, min smukke Pige?" spurgte Rytteren med en Stemme, saa klar, som Sølv. — "Vil De til Zielberg, svarte Ludvig: saa rider De nærmere ad Fodstien hist.

Rytteren standsede sin Hest, men den var urolig. "Vil han staae!" sagde han stolt, og straffede den med Vidstken. Nu stod den som en Gran. "Der tilvenstre?" spurgte han. — "Der tilvenstre!" svarte Ludvig, og Mine pegede derhen. "Jeg takker Dem!" sagde Rytteren, tog Hatten af, og i Carriere fløi Engellænderen afsted.

„Han kunde ride, Ludvig! sagde Mine: og Hesten stod som et Lam, da han sagde: Vil han staae! Hør, Ludvig, han talte saa underligt — jeg veed ikke, jeg kunde ikke svare — og han saa saa vist paa mig — og de store Guldkvaster, han havde paa Skuldrene — hør, Du skulde have Dig saadan en Kjole — Dig maatte den klæde meget smukt.“

Ludvig svarte, og Mine begyndte iimmer igjen at tale om Nyttieren, om hans Hest, om Guldkvasterne, og saa gif de da endelig tilbage til Zielberg.

Om Aftenen hørte de af Forvalteren, at Nyttieren var en ung Drommer, som vilde bese Godset, hvortil Landsbyen hørte; det var tilfals, og han havde yttret Lyst til at kjøbe det.

Drommer var en ung, dannet Mand; han var riig, havde mange Kundskaber, mange Talenter og et gandske ædelt Hjerter. Han talte fransk, engelsk, italiensk, spillede Fløite og Klaveer, sang taaleligt, klædte sig smagfuldt, red meget godt, fægtede med Færdighed og dansede virkelig: skjønt. Han havde en Pige, som han elskede høit, og som han, trods hendes simple Stand, havde tilbudet sin Haand. Ved sin ufornødede Tilbagekomst fra en Reise havde han overrasket hende i sin Friseurs Arme. I et Anfald af Menneskesjendskab havde han nu fattet den Beslutning, i landlig Censomhed at glemme den store Verdens Bedragerier og sin Piges Troløshed.

Naturligviis talte Præsten og Overforsteren meget om den unge Herre, med hvem de for Fremtiden skulde leve. Ogsaa Præstekonen tog Deel deri. Men

begge de unge Mennesker var han allerede saa lige: gyldig, som om han slet ikke var til. Kun naar Ludvig steg tilhest, tilraabte Mine ham stundom: „Ludvig, gjør engang saadanne Kaprioler, som Drommer!“ — Men Hest og Rytter vare ikke skabte til Kaprioler; Ludvig red uden Sporer.

Ludvig nærmede sig stærkt sit tyvende, og Mine sit attende Aar, da Drommer lavede sig til, at flytte ud paa Godsset, som han havde kjøbt.

Han kom, og Dagen efter aflagde han sit Besøg hos Præsten. Denne havde sin Hue og Sloprok paa, da han treen ind. Den Afgtelse, hvormed Præsten modtog den unge Mand, den ærbødige Stilling, hvori han stod for ham med Huen i Haanden, de Undskyldninger, han gjorde, fordi han havde ladet sig overraske i Sloprok, Præstekonens Complimenter og Omstændeligheder — alt dette vakte hos Mine, som var tilstede ved Besøget, en stor Afgtelse for Drommer.

Denne var fri og meget artig. Hans Fortællinger, hans Beskedenhed, hans utvungne Høflighed gjenoprettede snart den fortrolige Tone, som var denne Familie egen. Han talte meget med Mine, og hvor sky hun end var i Begyndelsen, blev hun dog omsider gandske naturlig og snaksom.

Han gif. Fader og Moder vare fulde af hans Nøds. „Wahrhaftig, et rart Menneske!“ sagde den gamle Pastor. „O, en scharmant Mand!“ sagde Moderen: Saa høflig! Har han ikke sladdret med Mine, som om hun kunde være den smukkeste Stadsms!“

Da Moderen sagde det, følte Mine sig æret ved Drommer's Samtale med hende. Den første Bevægelse af Forsængelighed yttrede sig i dette Dieblif i hendes Sjel.

Hun fortalte Ludvig det Hele, og forstikkrede ham tre — fire Gange meget levende: „Han har talt over en halv Time med mig.“

Dagen efter var Mine just hos Overførsterens, da Drommer gjorde sit første Besøg der. Overførsteren modtog den unge Herre meget høfligt og anstændigt, uden dog at være saa fuld af Complimenter, som Præstens. Drommer og Overførsteren satte sig, Mine stod hos dem ved Vinduet, Ludvig stod med Ryggen mod et Skab, ærbødig, som et Menneske, der oversees eller behandles skjodesløst. Begge hans Arme hang ned. Rastede Drommer sine Dine paa ham, saa slog han sine ned. Med eet Ord: Ludvig var hjertelig forlegen.

Drommer spurgte Overførsteren: „Hvem er da den unge Mand?“ — „Min Søn.“ Ludvig blev ildrød. Han gjorde et Slags Compliment.

Drommer talte med Faderen om Ludvig, uden at tiltale Denne selv. Derpaa talte han nogle Ord med ham; Ludvig svarte stammende. Drommer talte med et Slags Superioritet, og Ludvig svarte med et Slags Underdanighed. I Mine's Sjel var noget Suurt i dette Dieblif. Hun blev saa rød, at hun følte Heden i sine Kinder; hun trak Dienbrynene sammen, hun hostede, naar Ludvig stammede.

„Min Ludvig er en god Dreng!“ sagde Faderen. — „Det er smukt, at Deres Fader siger det om

Dem!" sagde Drommer, og Mine rødmede atter, og det Sure i hendes Sjel blev Bitterhed ved den Roes, Drommer gav Ynglingen. Hun følte, at man behandlede Ludvig som Barn; hun frygtede, at Ludvig skulde tiltale hende, og at Drommer skulde høre, at Ludvig kaldte hende Du.

Drommer behandlede derimod Mine med megen Uresfrygt. Da han gik bort, kysede han hendes Haand. Hun blev rød som et dryppende Blod, og da han var ude af Døren, trak hun nok engang Dienbrynene sammen, da hun saae, at Ludvig, selv efter at Døren var lukket, bukkede endnu. Hun var for første Gang forlegen med ham; men han raabte af sit Underste: „Gud være lovet, at han er borte! Mig behager han ikke!"

„Hvorfor ikke?" spurgte Mine koldt. — Ludvig vidste ikke, at sige, hvorfor. Mine forsvarte Drommer; Ludvig blev derved, at han behagede ham ikke, og af denne Frem- og Tilbagesnakken reiste sig en Trætte, som dog snart blev jevnet.

Hvad Drommer selv tænkte ved denne Handel, kan man slutte af følgende Brev-Fragmenter:

— — — Himlen er mit Bidne, at jeg ikke vilde bortbytte min stille Nydelse her i Naturens Ensommelighed, alle mine Kræfters gjenfødte Liv, Skyggegangen i mine Skove og Omgangen med disse Mennesker her, for alle Stadens larmende Glæder. Jeg lever her som en sokratiske Diogenes.

Og disse Mennesker? — O Ven, hvad havde jeg i Staden? Hvor væmmedes jeg tilsidst ved Alt, hvad jeg saae. Et Blik af mine arkadiske Mennes-

sker her er mig i Sandhed mere værd, end alle Eders
Menneskemasker o. s. v.

Du kjender nu min gode Præst, Du kjender nu
den ædle Overførster. Præstens Datter er endnu til-
bage. Tag en gesnerst Hyrdinde, eller Miltons Eva,
eller — tænk Dig den frommeste Uskyldigheds Gud-
inde i en Dodeligs Skikkelse, og Du har den Pige,
som jeg mener.

Hun er sytten — atten Aar, og endnu saa uskyldig,
at hun gandske frit leger med Epauletten paa
min Skulder. Tænk ikke derved paa en Pige, som
endnu er udannet. Tværtimod, hun har mange skønne
Kundskaber.

— — Jeg har hørt hende synge — gamle, for-
glemte Arier — men med en saa naturlig Ynde, at
hendes Toner gaae til Hjertet.

Jeg forelæser hende stundom; hver Bog vorder
mig ny, naar jeg læser den for hende og taler med
hende derom. Du kjender min Daarskab: Jeg skal
slutte mig fast til et eller andet Menneske. Men her
er Udtrykket Intet. Mit Væsen er vorden hendes
o. s. v.

Om jeg elsker hende? spørger Du. Det kommer
mig fore, som jeg skulde sige nei, og dog hænger jeg
ved hende med min hele Sjæl. Var jeg forvisset om,
at mit Gode her for hele min Fremtid vilde vorder min
Verden, saa blev hun min Hustru — — —

Af disse Fragmenter seer man let, hvilket Uveir
der traf op over den arme Ludvig. Den arme Lud-
vig! Alt, Alt havde sammensvoret sig mod ham, og

selv bidrog han saa troligt til sin Undergang, som om han fik Betaling derfor.

Drommer følte sig stedse mere tiltrukken af Niine; det varede ikke længe, inden han følte sig gandske urolig, naar en Dag gik forbi, uden at han havde seet hende.

Den Opmærksomhed, den unge, elegante Mand viste hende, voldte hende en lønlig Glæde. I Ludvigs Selskab var hun gandske Glæde og Henrykkelse, uden at kunne sige sig selv, hvorover; i Drommers Selskab følte hun Glæde, thi hun følte sig æret.

Hun elskte Ludvig af Hjertet; hun havde kunnet hengive sit Liv for ham. Hun levede — eller, om jeg tør udtrykke mig saaledes — hendes Liv havde mangfoldiggjort sig i Ludvig's Arme. Men hun følte ei, at dette mangfoldige Liv udgik fra Ludvig, og takkede ham ikke derfor. For den smigrede Uergjerrigheds fortryllende Følelse havde hun derimod Drommer at takke.

Dertil kom, at Ludvig og Drommer, naar hun sammenlignede dem, stak mægtigt af mod hinanden. Hvor forskjellig var deres Klædedragt! Vel var Ludvig rankere, hans Ansigt ungdommeligere og sundere, hans Been fastere og stærkere, hans Stemme renere, klangfuldere. Derimod kastede Drommer tidt sit Hoved saa talende iveiret, at han syntes større, end Ludvig. Naar han talte, brugte han sine fine Hænder saa frit og betimeligt, han gav sin Figur saameget Liv, saamegen Værdighed, hans

Tone var saa fleben, saa rast, saa overraskende, at enhver Sammenligning faldt ud til hans Fordeel.

Ludvig fortalte bedre og mere levende, end Drommer; men til Ulykke ikke, naar Denne var tilstede. Kom han end i Gang, og var han midt i Heden, saa bragte Drommer ham ud af Texten ved en Tvivl, som han opkastede, eller ved at nynne en Melodi, eller ved at afbryde ham og begynde en ny Historie i en imponerende Tone. Ludvig rødmede, skammede, og taug i Almindelighed beskeden stille, fordi han havde megen Agtelse for den unge Mand.

Ludvig fortalte en Historie, og nævnede sin Hjemmel; Drommer fortalte, og hvergang begyndte han: „Jeg reed eller kjørte fra Berlin eller Frankfurt til Potsdam eller Mannheim, og da saae jeg, da traf jeg,“ o. s. v.

Ludvig og Mine fladdrede. Den Ene hørte paa den Anden; Begge gjorde deres Reflexioner, og disse vare i Almindelighed overeensstemmende.

Med Drommer forholdt det sig gandske anderledes. Han fremsatte i Samtale med Mine, en paafaldende Paastand; uformærkt var Mine indviklet i en Ordstrid. Man talte frem og tilbage. Her gav man efter, hist forsvarte man sig desto heftigere. Omfider enedes man; Drommer kysede Mine's Haand, og forsikrede, at i hver Samtale med hende lærte han Noget.

Ludvig sad ved Klaveret, og spillede sin Arie, og Mine sang dertil. Han spillede vist meget rigtigt og med Følelse. Hendes Stemme var reen og naturlig.

Drommer havde endnu ikke fastet sine Dine paa Klaveret. Engang var Overførsterens og Præstens hos ham. Man besaae hans Bærelser; tilsidst førte han dem ind i sit Studerekammer. „De spiller Klaveer?“ raabte Mine, da et meget smukt Instrument faldt hende i Dinene. — „Jeg klimprer en Smule, naar Ingen hører derpaa!“ svarte han skjodesløst, og aabnede Døren til Haven. — „D, spil dog engang!“ bad Mine. Drommer aabnede Instrumentet, og spillede det Blad, som laae paa Pulsten.

Instrumentet var tusindgange skjønnere, end Præstens og Overførsterens gamle, forslidte Klaverer. Dets Tone henrykte Mine mere, end Drommer's Spil, skjøndt hun forvekslede Begge. Hun bad ham spille mere, og han spillede lutter Sonater eller Bra-
vour-Vrier. Endeligen lod han sig ogsaa overtale til at synge. Han sang; Manererne, Stemmens Stigen og Falden, Modulationen — Alt var hende nyt. Mine spurgte, hvorfor, og Drommer holdt hende en liden Forelæsnings over Sangen, hvoraf hun ikke begreb mere, end idet høieste saameget, at hun og Ludvig ikke sang, som de skulde.

For at gjøre hende Sagen begribeligere, lod han hende synge; han lærte hende at hulke med Stemmen, at hæve den, at lade den hende, og et Bravo efter et andet belønnede Hagens Flid.

Instrumentets Skjønhed bestaf Mine. Hun holdt Drommer for en Virtuøs. Ludvig roste ligesaa hjerteligt Drommer's Spil, og da Ludvig satte sig ned, gjorde Denne ham opmærksom paa Spillet

Delikatesse. Han viste ham Manerer, han lærte ham dette og hiint, som i Grunden var Smaating, men som han dog tillagde stort Værd.

Ludvig sang en Duet med Drommer. Vel sang Denne ikke saa godt, som Hiin, men hans Manerer, som Ludvig vilde efterligne, gave ham en stor Overvægt, og Mine saavel som Ludvig vare overbeviste om hans musikalske Fortrin.

Drommer spillede nu tiere, ogsaa hos Præstens, og naar han sang et idolo mio, eller et dolce amor, og derhos med et Suk fastede sit vaade Die paa Mine, gjorde dette sin fulde Virkning.

Den arme Ludvig sagde gandske ærligt til Mine: „Jeg har Dig hjertelig kjær!“ At foresynge eller at forelæse hende det af en Bog, var aldrig falden ham ind.

Uf engelske og italienske Bøger forelæste Drommer paa Tydsk. Nu og da læste han en italiensk Stanze, for at give Mine et Begreb om Sprogets bløde Tone. Han lærte hende at læse Engelsk og at forstaae nogle almindelige Talemaader — af, og den arme Pige havde ubeskrivelig Glæde deraf. Hun kunde Noget, som hverken hendes Fader eller Overførsteren kunde.

„Shall we walk a little round the village? Skal vi gaae en Tour om Byen?“ Naar han spurgte saa, svarte Mine med muntre Dine sit „Yes, Sir!“ og den arme Ludvig ventede sig halv død paa Skovhøien, hvor hun havde lovet at møde ham.

Mine løb ikke mere, hoppede ikke mere — hun gik anstændigt. Det var hende ikke ligegyldigt mere, hvorledes hendes Haar sad under Straahatten. Lidt efter lidt reformeerte Drommer hendes hele Paafklædning. En Lykke var det for hende, at det skete lidt efter lidt. Ogsaa med Ludvig foregik efterhaands en Forvandling. Han klædte sig bedre, og Drommer frydede sig af gandske Hjerter over sit Dagværk.

Mine levede endnu stedse paa den fortroligste Fod med Ludvig; imidlertid havde dog Drommer en stor Superioritet over hende. Hun delte sig ikke mellem Begge. Nei, hvad hun følte for Ludvig, var noget gandske Andet, end hvad hun følte for Drommer. Ludvig havde hendes Kjærlighed, Drommer hendes Agtelse.

I Begyndelsen forblev Ludvig gandske rolig ved denne Revolution. Imidlertid havde dog det Fortrin ofte harmet ham, Mine syntes at give Drommer, og denne Harm yttrede sig gandske bestemt en Gang, da Mine, efter en liden Tvist, som han havde havt med hende om dette Fortrin, blev meget stødt, og ikke vilde være god igjen, hvormeget han end bad.

Drommer kom til, spurgte, hørte og sagde: „Jeg beder Dem, kjære Pige, vær god igjen!“ — Mine bød Ludvig Haanden. Ludvig svarte: „Nu vil jeg ikke!“ og gik sin Vej.

En Bagatel, som neppe er værd at omtales, lagde Grunden til Mine's paafølgende skjæve Forhold. Drommer og Ludvig vare i Stuen hos Mine. En Pige gik hurtigt gennem Bærelset.

„Hør, mit Barn, sagde Drommer: giv mig et Glas Vand!“ Pigen blev rød, gik, og bragte det forlangte, som hun præsenterede Drommer med Ærbødighed. Ludvig sagde samme Dieblik: „Bring mig ogsaa et!“

Trodsigt svarte Pigen, der havde kjendt ham fra hans Barndom: „Jh, jeg har ingen Tid, i Kjøkkenet er Vand!“ og gik ud. Ludvig rødmede og blev forlegen. Mine brændte som en Fakkell; hastigt sprang hun ud, og det var den første Gang, hun satte en Pige haardt irette. Pigen kom ind med Vand; men Ludvig havde i dette Dieblik tabt skrækkeligt hos Mine.

Pigens Ærbødighed mod Drommer og Uhosfælighed mod Ludvig voldte, at hun for første Gang skammede sig ved Ludvig.

Hundrede gange havde det kunnet skee, hundrede gange var det skeet, uden at Mine havde lagt Mærke dertil. Men her, i Drommer's Nærværelse — — det var utaaleligt. Mine ønskede sig under Jorden.

Hele Aftenen kunde hun ikke slaae Dinene op til Ludvig, uden at de formørkedes, deels af Udsæelse, deels af Uvillie. Denne lille ubetydelige Begivenhed med Vandet bragte Mine til Betragtninger, til Sammenligninger, til Ønsker, i hvilke Drommer figurerede paa en meget fremstikkende Maade.

Lidt efter lidt kom tusinde Ting tilsyne hos Drommer, som vistnok vare Smaating, men som han dog vidste at gjøre meget gjældende. En Aften gik man om i Drommer's Have. Mine raabte mod Huset, der gav et temmelig tydeligt Ekko tilbage.

Drommer løb ind, hentede en Fløite — Ekkoet gjentog Fløitetonerne. Han vilde just bære Fløiten ind igjen, da Mine bad ham spille et Stykke. Han blæste — den stille Sommeraften, den klare Himmel, Blomsternes Duften, Bækkenes Rislen, Nattergalens Slag — og dertil nu de skønne Fløitetoner! — Mine var henrykt; fortroligt hældede hun sig op mod Drommer, ved hvis venstre Side hun sad, og trykte Ludvigs Haand til sin Barm. Hun sad midt imellem Begge.

Drommer kunde neppe fortsætte sit Spil, saa henrykt slog hans Hjerter. Han ønskede Ludvig langt bort, og Ludvig var saa fuld, saa bange — gjerne var han styrtet ned for Mine's Fodder, hvis ikke Drommer havde været der, og sikkert havde Mine deelt Ludvigs Henrykkelse, hvis ikke Drommer havde været der.

Alle Drommer's Fuldkommenheder havde nu viist sig, og Manden forstod det Kunstgreb, at tale om det, han kunde bedst, som om Smaating, og om Smaating som om vigtige Ting. Kunstgreb? Det vel ikke, men Bane; han tænkte paa intet Ondt derved.

Hvormeget Smag end Mine fandt i Drommer's Selskab, hvor stor end den Ugtelse var, hun folte for ham, havde dog Ludvig ikke tabt noget af hendes Kjærlighed, men vel af hendes Kjærligheds fortrolige Uttringer.

I Begyndelsen yttrede Ludvig sig i Spøg derom; da Mine imidlertid ikke mærkede derpaa, men

i samme Nu raadte Ludvig, at danne sig efter Drommer, blev Ludvig stedse pirreligere.

Det kom til smaae Tvistigheder mellem dem. Mine saae suurt i nogle Dage, og Ludvig bad om Forladelse — eller Ludvig blev vred, og Mine bad om Forladelse. En hjertelig Forsoning, hvori Begges hele Kjærlighed allene talte, endte hvergang disse mørke Mellemrum.

I denne Tid forefaldt Historien med hiint Glas Vand, og fra nu af kostede det Ludvig mere Umæge, end sædvanligt, at forsone sig med Mine. Hun var nu ømfindligere, end ellers; hun behandlede ham ofte skjodesløst. Saa sværmede Ludvig om i Skovene i tre samfulde Dage, og vee den, han greb i en Uretfærdighed!

Hvad der især gav disse Drillerier et modbydeligt Sving, var en liden Begivenhed, som forefaldt i denne Tid. Drommer gav sine Folk en Dandsfest. Han havde indbudet Præstens og Overførsterens, og aabnede Ballet med Mine. Han dandsede saa smukt, at Ludvig for første Gang misundte ham, og følte en Bitterhed i sit Hjerte.

Lidt efter lidt tabte sig imidlertid den bittre Følelse, og han gik til Mine med et venligt Ansigt: „Nu, Mine, vil Du dandse med mig?“ — „Ja, hjertensgjærne, kjære Ludvig!“

Ludvig stod med hende ved Vinduet, havde grebet hendes Haand, og talte med hende om det Fortrin, hun gav Drommer. Mine gjorde et mørkt Ansigt. I dette Dieblif kom Drommer og sagde: „Nu, nok en Dands! Jeg vil lære Dem en smuk

Tor endnu." — Mine trak sin Haand ud af Ludvig's Haand, og svarte Drommer mildt: „D ja, vil De?"

Den arme Pige troede, at denne Urtighed skyldte hun Husets Herre. Hun tænkte ikke paa noget Ondt. Men Ludvig var Tyr og Flamme. Han tog den smukkeste Pige, i den Hensigt, at vise sig ret venlig mod hende; men hans Harmeskeeg under Dandsen saa høit, at han forlod sin Dandsferinde, og gjennemløb Haven tregange, hulkende og rasende.

Da han kom ind igjen, treen Mine hen til ham, og spurgte ham, om han vilde dandse med hende. „Nei!" svarte han trodsigt. — „Hvad fattes Dig, Ludvig?" — Han lod hende staae, og gif med et halvforagteligt Ansigt.

Mine, som ikke var sig noget Ondt bevidst, tog det meget ilde op, og for at straffe ham, foresatte hun sig, at være ret venlig mod Drommer.

Hun var det. Drommer tog det for Kjærlighed, og svømmede i et Hav af Henrykkelse. Drommer trak hende hen i et Hjørne, og erklærede Mine sin Kjærlighed, i alle vore Romaners stolteste Phraser.

Vel forstod Mine kun Lidet af dette transcendentelle Sprog, men da Ludvig var i Nærheden, svarte hun venligt, trykte Drommer's Haand, taalte at han slyngede sin Arm om hende, og da Drommer spurgte hende: „Tor jeg tale med Deres Forældre?" begreb den uskyldige Pige endnu mindre, hvad hendes Forældre kunde have med hele denne Samtale at gjøre; hun svarte derfor mildt: „Det gjerne!"

Men Ludvig havde hørt hvert Ord. Han forstod, hvad Drommer vilde, han hørte, hvad Mine svarte, han skjar Tænder, søgte sin Hat og gif hjem.

Den gamle Overførster, som allerede tidligere var gaaen hjem, saae det unge Menneskes fortærende Harme, og taug. Allerede længe havde han seet Misforstaaelserne mellem begge de unge Folk, men tiet dertil.

Præsten mindede ham nogle gange om, at Mine og Ludvig nu havde naaet den Alder, som før var bestemt til deres Forening. „Ja, Fatter! sagde Overførsteren: Var det endnu, som dengang, saa havde jeg Intet derimod. Jeg vilde gjerne see dem Begge lykkelige. Men nu stormer det i deres Hjerter. Gaae de det igjennem, da kunne vi Gamle roligt gaae til Hvile, thi da ere de bergede — men — men — han rystede med Hovedet — lader os først see Tiden an. Til Bryllup er det god Tid. Lad først Vinen gjære! Hvad der da bliver tilovers, er sundt for Sjel og Legeme.“

Vel begreb Præsten Intet deraf. Men vant til, at følge Overførsteren i Alt, taug han en Tidlang. Men da han nogle gange bragte Sagen paa Bane igjen, og Overførsteren stedse talte gaadefuldere, saa troede han, Overførsteren havde slaaet det Hele af Hovedet, og nu taug han aldeles.

Ludvig var meget heftig denne Aften. Han gif op og ned i Haven, han talte med sig selv, han sønderbrød en Bønnestage, som kom ham i Veien, og fægtede med Stykkerne som en Afsindig.

Efter en Times Forløb kom han ind. Hans Fader talte med ham, gjorde, ligesom uden Hensigt, adskillige Bemærkninger over Menneskenes Ustædighed, og Ludvig's bitre Sententser sagde ham, hvorledes Sagerne stode. Man gik tilsæns, Overførsteren fuld af Bekymring for Ludvig, Ludvig fuld af Ærgrelse over Drommer's og Mine's Forhold.

Næste Morgen kom Drommer, at gjøre Præsten sit Andrag, da Mine just var gaaen til Overførsterens, for at læse Ludvig's Tæxten, fordi han var gaaet tidligere bort fra Dandsen, end hun. Ludvig var, allerede før Daggrøn, løben ud i Skoven.

„Hør, kjære Mine! begyndte Overførsteren, og satte sig hos hende, og holdt hende for sig: Den Drommer er en elskværdig Mand.“ — „Ja, det er han gandske vist.“ — „Og har Dig meget kjær?“ — „Det troer jeg ogsaa. Vidste jeg kun Alt, hvad en Pige bør vide. Jeg er altid bange for ham, naar jeg begaaer en lille Feil.“ — „Er Du ogsaa bange for Ludvig?“ — „O nei, slet ikke. Men at Ludvig allerede er ude, det kan ærgre mig. Jeg veed ikke, hvordan den Ludvig nu er — immer saa mut.“ — „Maaskee har han Dig ikke mere saa kjær, som før.“

Med store Dine saae Mine paa Overførsteren, og spurgte langsomt: „Hvad?“ — „Jeg siger, Ludvig har Dig ikke mere saa kjær, som før.“ — „Ikke?“ sagde Mine, og lagde derpaa grædende til: Men hvad gjør jeg ham da? — Dog, det er ikke sandt, sagde hun efter en kort Betænkning, og tørrede sine

Dine. Ikke sandt, det er ikke saa? Ludvig har mig kjær?"

„Men om det nu var saa?" — „O, jeg troer, saa maatte jeg døe!" — Smilende flappede Overførsteren hende paa kinden og sagde: „Det er godt altsammen, mit kjære Barn. Eders Mund bedrager Eder, Eders Hjerter tale Sandhed. Gaae kun hjem, Mine. Snart skal Alt vorde godt."

Drommer havde imidlertid anbragt sit Brev hos Mine's Forældre. Præsten havde ikke sagt Ja, ei heller Nei. Man takkede ham for den store Brev og lovede, at tage hans Andrag i Overveielse, men sagde ham tillige, at Mine saa halvt om halvt var lovet bort. Drommer gjættede paa Ludvig, og man tilstod det.

Drommer paastod, at Mine havde givet ham sit Hjerte, og at hun kjendte det Skridt, han nu havde gjort. Dermed gif han.

Nu begyndte Forældrene at tale om Tilbudet. Præsten berørte Overførsterens tvetydige Kulde; Præstefonen opholdt sig især ved Drommer's gode Omstændigheder, og Begge vare idetmindste enige deri, at det vilde være en Lykke for Mine, om denne Forbindelse kom istand.

„Gaae over til Gjenboen, sagde Præstefonen: og tal med ham." — „Det vil jeg gjøre!" sagde Præsten, samlede Sloprofen om sig, skjød Huen over Panden, og gif derover.

Mine var allerede borte. I Tanker var hun gaaet op mod Stoven, da hendes Fader kom til

Oversforsteren. Præsten fortalte Oversforsteren Drommer's Andrag, og spurgte, hvad derved var at gjøre.

„Hm! meente Oversforsteren: Det hastede vel ikke saa farligt; man skulde lade de unge Folk have deres Billie; han indestod for, at Mine og Ludvig vare enige.“

„Mine ikke! sagde Waller: Mine har allerede halvt om halvt givet Drommer sit Ja.“ — „Det er ikke sandt! brummede Forsteren: Det lyver Drommer. Mine giver ikke Drommer sit Ord. Mine elsker Ludvig.“

I dette Dieblif treen Ludvig ind med et Arme: synderansigt, og kastede sin Bøsse i en Krog. „Ludvig! begyndte Oversforsteren strax, som han treen ind: Ludvig, Mine skal vorde Din Kone.“ — „Jeg vil ikke have hende!“ svarte han koldt og bittert.

Begge de Gamle stode der som et Par Stene. „Dreng, hvad gaaer af Dig? Mine, Præstens Mine.“ — „Jeg vil ikke have hende!“ svarte Ludvig med dobbelt Heflighed.

„Men saa siig mig dog for Himlens Skyld, Ludvig, hvorfor ikke?“

„Fordi, fordi — jeg — foragter hende — dybt — dybt!“ — Og dermed gik han ud af Døren.

Forsteren kom ud af al Contenance ved at høre dette i Præstens Nærværelse. Det var dog altfor slem! Præsten saae af een Krog i en anden. „Drengen er gal!“ raabte Oversforsteren, og sprang ud efter sin Søn. NoGLE Diebliffe blev Præsten staaende allene; derpaa gik han hovedrystende ud til sin

Kone, der allerede stod nysgjerrig i Vinduet og ventede paa ham.

„Jeg har hentet mig en god *Uergrelse* derovre!“ sagde han lidt heftig, idet han treen ind, og bemærkede ei, at *Mine* sad bag *Stuedøren* og tørrede sine *Dine*.

Mine var vandret op imod *Skoven*, og saae langt borte *Ludvig*, som kom tilbage. „*Ludvig! Ludvig!*“ raabte hun ham imøde. *Ludvig* saae op, fik *Die* paa hende, hilste hende med en haanlig *Compliment*, betraadte en anden *Bei*, blev paa *Engen* staaende hos en *Pige*, og *Mine* saae og hørte, hvorledes han spøjte med denne *Pige*, som var meget smuk.

Hun blev staaende nogle *Dieblikke* som forstenet. Hun troede ikke sine egne *Dine*. Omfider listede hun sig dog efter ham. Da *Ludvig* saae hende komme, opflog han en *Latter*, og gik hurtigt bort.

I dette *Dieblif* randt *Oversforsterens* *Ord* hende ihu: „Maaskee elsker han Dig ikke mere!“ — „O, det *Skarn!*“ raabte hun høit, og nu gik hun, vred, grædende, smaasnakkende med sig selv, ned ad *Høien* til *Hjemmet*. Hun var traadt ind i *Stuen* samme *Dieblif*, som *Faderen* kom ud af *Oversforsterens* *Huus* — ellers vilde *Moderen* have talt med hende angaaende *Drommer's* *Andrag*.

„Jeg har hentet mig en *Uergrelse* derovre!“ begyndte *Faderen*. — „Hvorledes det, lille *Mand?*“ — „Vi tilbyde den *Laps*, *Ludvig*, vor *Mine*, og han svarer, han vil ikke have hende, fordi han — foragter hende.“

„O min Jesus!“ skreg Mine, og blegnede. — Mine's Suk opslugtes af Pastorindens opbrusende Skjænden, der nu udgjød sig i en Strøm af Udraab: „Hvad siger Du? Foragte? Vort Barn? Den uartige Bengel!“ o. s. v.

Mine erfarede da omsider det Hele gandske udførligt, kun gandske forvansket ved Præstens Stemsme og Tone. Ludvig saae rasende ud, og i dens ne Rasenhed blandede sig en dæmpet Sorg, da han sagde de Ord: „Fordi jeg — foragter hende dybt!“ — Men da Præsten gjentog disse Ord, paatog han sig en haanligt smilende Mine.

Mine's Hjerter var sønderrevet af Smerte, Græmmelse, Brede, og i dette Dieblif meddeelte Moderen hende Drommer's Andrag, talte med hende om Hæste og Kareth, om smukke Klæder &c.

Mine svarte Intet. Det faldt hende ind, hvorlunde hun, ved Drommer's Arm, i Bognen med ham, paa Lystvandringer med ham, kunde tage den fuldstændigste Hævn over Ludvig. Hun var endnu i den første Hede over den dobbelte Beskjæmmelse, hun nys havde lidt, hun saae endnu engang Ludvig paa Engen med den smukke Pige, hørte hans Latter, hørte ham sige: Jeg foragter hende! — og paa eengang raabte hun: „Ja, Moder, jeg vil have Drommer!“

Medens dette foregik i Præstens Huus, talte Overførsteren med Ludvig. I Begyndelsen kunde han slet ikke saae Ludvig til at tale; men da Overførsteren gjentagne Gange forsikkrede ham om, at Mine elskede ham, svarte han med en bitter Latter:

„Og jeg forsikrer, at hun elsker Drommer. Jeg har jo hørt igaar med begge mine Dren — “

„Hvad har Du hørt?“ — Ludvig fortalte nu sin Fader, hvad han, Aftenen tilforn, havde hørt ved Dandsen. Men atter med Tilfætninger, som hans Heflighed gjorde. Han fortalte om Mine's Hensykkelse ved Drommer's Kjærlighedserklæring, om hendes søde, kjelne Svar o. s. v.

„Det er ikke sandt!“ raabte Overførsteren. — „Ikke sandt, hvad jeg har hørt og seet, ikke sandt, naar hun idag eller imorgen siger Ja, ikke sandt, naar de staae for Altret og vorde viede — ikke sandt, naar hun kommer i Barselseng! Ha, ha, ha!“ —

„Ludvig, hun vil ikke sige Ja!“ sagde Overførsteren noget forlegen og ærgerlig.

„O, friede Drommer blot idag, skulde vi nok faae at see!“ svarte Ludvig.

„Han har friet.“ — „Friet? spurgte Ludvig, og blev hvid som en Bæg: Friet? tilføiede han koldt og bittert: Nu, for mig gjerne! Jeg skjottede ikke om hende, om hun end sagde Nei. Men hun har sagt Ja!“

„Nei, det har hun visseelig ikke, Ludvig!“ — „Hun har! Gaae kun over, og spørg ad! Hun har, ved Gud, ved alle Himle, ved min og Deres Salighed, hun har sagt Ja!“

Overførsteren rystede betænkeligt paa Hovedet, og gif derover. Præsten kom ham imøde udenfor Døren. „Hør, Fatter! sagde Overførsteren: Jeg har en Bøn til Dig — eller har Du allerede talt til Din Pige om Drommer's Andrag!“

„O ja!“ — „Og Mine?“ — „Har samtykket!“
 „Samtykket? Fatter, Fatter! J har overtale
 hende!“

„Tilviisfe, det har vi ingenslunde. Hun har
 gandske frivillig sagt Ja, hun har med Glæde sagt
 Ja. Vil Du høre det af hende selv? — “

Mine treen just ud. „Mine! spurgte Fades
 ren: Har Du ikke sagt Ja til Drommer?“

„Jo! svarte Mine: Jeg vil have Drommer og
 ingen Anden.“ Med disse Ord gif hun over Forstuen.

„Nu, saa er da Satan reent løs! sagde Over-
 førsteren gandske ærgerlig: Saa vilde jeg ønske, at
 Pokker havde den Drommer langt borte. Adieu,
 Fatter!“

Ludvig stod ved Stuedøren, og spurgte mørkt:
 „Nu?“ — „Du har Ret, Ludvig. Jeg vilde øns-
 ske, at Fanden — — “ Nu saae han, at Ludvig
 var bleg som en Døende. „Ludvig! raabte han:
 Min Søn!“

Ludvig greb sin Faders Haand, og en Strøm
 af varme Taarer bedækkede den. Hultende sagde
 han: „O, Fader, Fader, Menneskene ere Uhyrer!“

Overførsteren trøstede sin Søn, og vilde indgyde
 ham Haab. Men vildt og heftigt fastede Ludvig
 alt Haab fra sig, og høit og dyrt svor han, aldrig at
 tænke paa Mine mere, ei engang om hun nu an-
 gerfuld fastede sig for hans Fodder.

Den gamle Mand var at beklage. Han følte,
 at han havde funnet undgaae hele den ulykkelige
 Bending, naar han havde baaret sig anderledes ad.

Han gik ind i sit Kammer, og græd bitterlig. Han holdt Alt for tabt, fordi han tog Alt saa alvorligt, som det forekom ham. Han troede, Mine havde ladet sig blinde af Drommer's glimrende Vilkaar.

Præstekonen holdt Mine's Phantasi i en evig Hvirvel. Hun opløstede Drommer's gode Egenstaber til Himlen, og nedsatte Ludvig lige til Helved. Mine havde megen Godhed for Drommer, og Skildringerne af Drommer's Velstand, af den Overflodighed, hvori hun skulde leve, af den Elegants, som herefter skulde omgive hende, virkede mægtigt paa hende; men aldrig ansaae hun de smuktfarvede Billeder, Moderen viste hende, for Andet, end for Midler, hvorved hun kunde hævne sig paa Ludvig.

Aldrig kastede hun et Blik paa det Minut, da hun skulde vorde Drommer's Kone. Sikker havde hun da rystet i sit Jnderste, rystende var hun traadt tilbage, og Kjærligheden havde snart udsløttet alle de skjønne Billeder. Hun saa sig hele Tiden som Drommer's Kone allerede, eller rettere, hun tænkte kun, at Ludvig skulde troe, hun var det, og hans Harm glædede hende.

Om Eftermiddagen kom Drommer op ad Gaden. Moderen, som havde seet ham, gik, ligesom hændelsesviis udenfor Døren, just som Drommer maatte gaae forbi. Drommer tiltalte hende — det ene Ord tog det andet, og Præstekonen kunde ikke fordølge, at Mine havde sagt Ja til hans Forslag.

Nu treen Drommer ind. Arme Pige, hvor er nu Din Triumph, hvor Din Hævn? — Mine skjalv, hun troede at forgaae, da hun saa Drommer, der

greb hendes Haand og trykte den mod sine Læber. I dette Dieblig skreg hendes hele Væsen med tusind Stemmer: „Jeg elsker Ludvig!“ Og den arme, frygtsomme Pige vovede neppe at lade et Suf høre.

Hvorledes torde hun nu sige Nei til en Mand, som hun agtede ubegrændset? Hendes Moder trængte ind paa hende, Drommer bestormede hende, Faderen betragtede hende smilende. Alt var imod hende. Hendes Natur oprørte sig, hendes Livskræfter vare i Oprør, hendes Hjerte var sønderrevet. En gruelig Angst greb hende; med et vemodigt Blik saae hun op til sin Fader, idet hun holdt sig i hans Sloprof. Faderen greb hendes Haand, Drommer rakte sin frem, Faderen lagde hendes Haand i Drommer's Haand — hun blev bleg — „O, Du min Gud!“ raabte hun bestyrtet. „Er De Min, bedste Pige?“ spurgte Drommer. — „Siig dog Ja, Mine!“ sagde Moderen. — „Kjære Barn, Gud velsigne Eder Begge!“ sagde Faderen, og Mine, den arme, ulykkelige, forpiinte, bestyrte Pige, sagde i denne Forvirring, uden at vide, hvor hun var, eller hvad hun sagde: „Nu, Gud! Ja, ja!“

I samme Nu havde hun en Brillantring paa Fingeren, et varmt Kys paa Læberne, sin Faders Haand paa Hovedet og sin Moders ordrige Gratulation om Drenne. Det surrede for hendes Dren, hendes Knæ vaklede, hun saae, hun hørte Intet mere, hun sank i sin Faders Arme, og laae der i dyb Afmagt.

Da hun kom til sig selv, tiltalte man hende fra alle Sider, man spogte, man fortalte, hun kunde neppe fatte nogen Tanke, og Alt, hvad hun følte, var en uhyre Angst — Alt, hvad hun tænkte, var Dr: det: Ludvig! —

Mine, Mine! Hvor er nu det stolte Blik, Du vil kaste paa Ludvig, naar Du gaaer ved Drommer's Arm? Hvor er nu den kolde, skjodesløse Mine, Du vil paatage Dig, naar Ludvig seer Dig ved Drommer's Side? — Der sidder den arme Pige med en Forbryderkes Ansigt, og vover ei at see ud af Vinduet, af Frygt, at Ludvig's Blik skal træffe hende.

Hun gik ind i sit Kammer. Her vred hun sine Hænder, her græd hun af dybeste Bryst, og hulkede, saa en Steen havde maattet røres derved. Hun lagde Ringen i en Kiste, og skjød den langt ind under sin Seng; hun tittede ud af Vinduet, om Ludvig ikke saae hende, og treen han udenfor Døren, foer hun tilbage, som om hun havde seet et Spøgelse.

Næste Morgen sendte Drommer Silketøier af alle Farver, Pynt i stor Mængde, og et: „O Gud! O Gud!“ undfoer, med en Strøm af Laarer, den ullykkelige Pige. Hun rørte Intet, hun vilde Intet see, ihvormeget Moderen end bad.

Kom Drommer, saa tvang hun sig saa godt hun kunde; den Frygt, den Ugtelse, hun havde for ham, gav hende en taalelig Holdning. Hvert Kys, hvert Haandtryk, hvert Favntag taalte hun, uden at gjengælde det. Hun var taalig som et Lam under Klipperens Jern. Imidlertid var hun ikke at bevæge til,

at gaae ud med Drommer, ihvormeget han end bad, ihvor alvorligt Moderen end befalte hende det. Engang, da Drommer havde indbudet hele Familien til sig, maatte Fader og Moder endogfaa finde sig i, at gaae med hende ud af Bagdøren.

Uigerne udbredte snart den store Nyhed, at Mine var den rige Drommer's Brud. Overførsteren erfarede det selvsamme Dag, som Mine havde sagt Ja. Laarer trillede over den Gamles Kinder. Han kaldte paa sin Søn, og tørrede sine Dine.

„Sæt Dig, Ludvig! begyndte han: Vi have noget at tale med hinanden. — Min gode Dreng, der gives saameget i Verden, der gaaer En contrair, at — — hør, kjære Ludvig, jeg troer virkeligen, at Mine derovre har forlovet sig med Drommer! — — Jeg veed ikke, hvad det kan være, der kriller mig saaledes i Halsen.“

Ludvig sad gandske stille, støttende Hænderne paa sine Knæe, og saae med et halvt dunt, halvt mørkt Ansigt, stivt gennem Vinduet. „Hører Du, Mine har virkeligen forlovet sig med Drommer, og Brylluppet skal — —“

„Nu, ja vel, svarte Ludvig koldt — Bryllup følger der jo altid paa Forlovelse! Hvad vedkommer det mig? Eller vil hun maaskee bede mig til Bryllup?“

„Nu, gaae kun, Ludvig! Jeg seer, det er for tidligt endnu, at tale med Dig derom. Naar Du har grædt engang, saa vil jeg tale videre.“

Ludvig knyttede Hænderne, og gik ud, gennem: streifede alle Stove, skjød, uden at see et Dyr, og kom tilbage uden Krudt og Bly.

Næste Morgen gandske aarle lod Overførsteren Præsten bede over til sig. Han kom, og Overførsteren tiltalte ham venligt: „Hør, Fatter! Mig tykkes, Du har gjort en uklog Streg. Er det sandt, er Mine forlovet med Drommer?“

„Ja, igaar Klokken Tre.“ — „Og hvorfor saa uilfærdigt?“ — „Det er min Kones Skyld.“

„Ja, naar de alt ere forlovede, saa er det vist nok umuligt. Hør, kjære Ven! Tingen staaer nu ikke til at forandre, skjøndt den kan tage en sørgelig Ende. Ludvig elsker Mine, og feiler jeg ikke meget, elsker hun ogsaa ham. Ere de virkelig en ordentlig forlovede, med King og Ja?“

„Med King og Ja!“ — „Nu, saa give Gud sin rige Belsignelse dertil! Jeg gratulerer, Fatter, vel af et tungt Hjerte, men dog af Hjertet. Min Dreng maa kun skaanes en Smule, kjære Ven! Kom derfor ikke hid i Brudevist, bed os ei heller til Bryllup. Er det muligt, da lad det Hele gaae stille af. Ludvig er en Hidsigkop. Jeg vilde ikke gjerne, at der skulde — vi have været Benner i tyve Aar, og ville vedblive at være det til det Yderste. Gjør mig den Vilighed!“

„Det har gode Veie, kjære Overførster. Pigen vil ikke til Vinduet engang. Og Brudevisten? Min Kone vilde nok, men Mine har gandske afflaget det, og med Bryllupet forholder det sig ligesaa.“

„Hør, kjære Pastor, den Ting er anderledes, end den skulde være. Ved den gode Gud, han ville afvende al Ulykke.“

„Jeg er af samme Tanke!“ svarte Præsten, og begge Fædrene adskiltes med tungt Hjerte.

Om Aftenen bad Overførsteren sin Søn reise bort i et Embeds anliggende. „Jeg skal bort, til Bryllupet er forbi? spurgte Ludvig koldt: O ja, hjertesliggjerne.“ — „Nu, saa tag Hesten imorgen, og reis med Gud. Du bliver, til jeg skriver.“

Næste Morgen sadlede Ludvig sin Hest. Den blev ført til Døren, en Karl bandt Mantelsækken med Ludvig's Klæder bagpaa, og Ludvig gik ind, at sige sin Fader Farvel.

Mine hørte Hesten stampe, hun tittede gennem Gardinet — hun udgjød en Strøm af Taarer og vred sine Hænder i den bittreste af alle Tølelser. Hun saae Ludvig træde ud med et blegt og kummerfuldt Ansigt — hun tilhyllede sit Ansigt i rasende Smerte. Blikt fløi hun derpaa til Vinduet, rev det op — — just vilde hun raabe: „Ludvig!“ men Ludvig fløi bort i samme Dieblif, og hun følte sig saa forladt, at det gjøs i hende.

„Ludvig! Ludvig!“ saa raabte hun hundrede gange i mørk Fortvivlelse. Imidlertid havde dog Ludvig's Afreise den lykkelige eller ulykkelige Virkning, at hun nu spillede en bedre Rolle i Drommer's Nærværelse. Nu gik hun ud med ham. Drommer's Henrykkelse, hans Stræben efter at behage hende, gjød dog en Draabe af Glæde i hendes Elendigheds bittre Kalk.

Allt, Alt i Verden havde hun givet for en Efterretning om Ludvig, og dog havde hun ikke Mod til at spørge en Pige, hvorfor han var bortreist. Hun

undveeg Overførsteren, der nu kom over nogle Dier
blikke nu og da, som en Forbryder sin Bloddommer.

Var Ludvig bleven, eller havde Overførsteren
kun eengang kunnet tale med Mine under fire Dine
— sikkert havde Alt maattet tage en anden Bending.
Overførsteren var en altfor ligefrem Mand til at
han ikke skulde have viist Drommer Tingenes Sam-
menhæng, og Drommer var for klog til at han skulde
vedblevet saa høit et Spil. Men Overførsteren troes-
de endnu stedse, at Mine ønskede at worde Drom-
mer's Kone, og i denne Mening bestyrkede Pastorin-
den ham stedse mere.

Ludvig var borte — var han bleven længer,
da havde Begges Kjærlighed oversprunget alle Skran-
ker. Een eneste Samtale havde strax løst Knuden.

Bryllupsdagen nærmede sig, og Overførsteren,
som man havde indbudet, foregav, at maatte fore-
tage en lille Reise. Virkeligen reiste han ogsaa Da-
gen før Brylluppet.

Da Mine saae Overførsteren ride bort, følte
hun sig saa skrækkeligt forladt, at hun raste. Hun
var ikke at bevæge til, at komme ind til Drommer.
Moderen foregav en lille Upasselighed, en Grille, som
beroligede Drommer.

Mine sad paa sit Kammer, indelukket, græden-
de, hændervridende. Hvergang hun tænkte paa Mor-
gendagen, gjøs det i hende. Saaledes sad hun til
Aften.

Kloffen gtte hørte hun pludseligt Ludvig's Stem-
me. Hun foer op og til Vinduet. Ludvig steg af

Hesten, kastede et Blik paa Præstens Huus, og gik ind i sin Faders.

Gud veed, hvad Haab Mine's Hjerte fattede! Glad slog hun Hænderne sammen, hendes Læber standsede, hun havde funnet springe af Glæde. Ak, hvor gjerne var hun stien i Ludvig's Arme, hvor gjerne havde hun flaget al sin Jammer for ham!

Hun tænkte paa Morgendagen — hun foer gysende sammen, og saae sig paa eengang atter i sin Elendigheds Dyb.

Ludvig havde ikke længer funnet udholde den Angst, hvori han var; i sine Breve havde hans Fader rykket Mine's Bryllupsdag langt tilbage. Endnu engang vil jeg see hende forinden! Det havde han tænkt hvert Dieblif, indtil han omsider besluttede, at ride hjem en Dags Tid. Han lod sadle, sad op, og galopperede hjem. — Her erfarede han strax, at det imorgen var Mine's Bryllupsdag, og at hans Fader var bortreist paa et Par Dage.

Det var en Efteraarstaften. Han løb om i Haven, og stod hvergang stille ved Gitteret, som adskilte den fra Præstens. Han saae noget Hvidt bevæge sig indenfor — han stirrede did, han lyttede med al Anstrengelse, og det kom ham fore, som om han hørte Noget sukke. Han listede sig ud — over Veien — og saae — o Himmel! o Jammer! o Henrykkelse! — saae Mine gaae, hørte hende sukke, hørte hende hulke.

Alt var glemt. Han styrtede ind i Haven. Mine laae i hans Arme, Mine's Læber berørte hans, Mine's Arm omslyngede ham smerteligt. —

„Ak, Ludvig, min elskede Ludvig!“ — „Mine! Mine! Min bedste Mine!“ Ordene qvaeltes, deres Suk blandede sig med deres Taarer. De sank tæt sammen, hans Mund laae paa hendes fulde og vaa: de Bryst.

„Mine! Mine!“ raabte han endnu engang. — „Ludvig!“ sukede den ulykkelige Pige, idet hun traadte et Skridt tilbage, for at betragte ham. Han opløftede sine Dine, og saae Pastorinden, som just udstrakte sin Haand og greb Mine.

„Kom, Mine! sagde hun befalende: Hvortil det Barneværk? Kom ind!“

Mine forsvandt med sin Moder. Ludvig stod der, død som en Støtte, og stirrede med græsfelige Blikke did, hvor Mine var forsvunden. Han kastede sig til Jorden, sled sig i Haaret, hylte af Smerte, og først ved Midnatstid gif han hjem, for at gjen: nemrase Natten.

Mine's Tilstand var ligesaa frygtelig. Hun gjennejamrede den halve Nat og mod Morgen faldt hun i en urolig Slummer, som ikke vederqvægede hende.

Da Drømmer kom, skrækkedes han ved at see hende. Det hvide Atlast, hvori hun var klædt, det sneehvide Ansigt, den melankolske Sorg, det smæg: tende Blik gav hende Udseende af en overjordisk Skab: ning. Hun saae stivt paa een Plet; langtsom rullede en Taare fra hendes halvbedækkede Die.

Drømmer's Kjærtegn og Henrykkelser formaaede ei at vække hende af hendes Drømmerier. Hun

hørte ikke, hun saae ikke. Hun begreb Intet af Alt, hvad man talte til hende.

Men da hun hørte Kirkekloffen ringe, foer hun op. „O Du min Gud! raabte hun: Nu! Nu!“ — Hun greb sin Faders Haand, trykte den ængsteligt og sukede: „O Gud, Fader!“ — En Gysen gjennembevævede hende. Drommer sprang til. „Hvad fattes Dig, bedste Pige?“ — „Gud veed! svarte hun ængsteligt: Intet!“ Hun trykte Drommer's Hænder, og støttede sig grædende ved hans Arm. Drommer tog det for Kjærtegn, som i Grunden var den skræffeligste Angst.

Hendes Fader gif ind i sit Kammer, tørrede sine Dine, saae igjennem Vinduet mod Himlen og mumlede: „Gud, Gud, lad mit graae Haar fare i Graven med Glæde!“ — Han tænkte paa Dverfosteren.

Det ringede trediegang. Præsten sagde: „Nu, i Guds Navn, Børn!“ Mine frøs, saa Tænderne slog sammen i hendes Mund. Man gif til Kirke. Drommer bar hende næsten. Hun slog Dinene ned, da hun treen udenfor.

Ludvig kastede et Blik udaf Vinduet, saae Brudeskaren, slog Vinduet i igjen, og opslog en frygtelig Latter, og loe og græd vekselsviis.

Toget havde naaet Kirken. Med vaade Dine læste Præsten Vielsesformularen. Lydt svarte Drommer: „Ja!“ Mine kunde neppe holde sig opret. Da hendes Fader gjorde hende det afgjørende Spørgsmaal, slog hun sine Dine mod Kirkeloftet og bevægede Læberne; men der hørtes kun et Suk. Med

høvert Dieblif blev hun blegere, hendes Læber blaa nede. Faderen skyndte sig, og man maatte føre Bruden hjem.

Saa var da nu Mine Drommer's Kone. Sønderrevet var det Kjærlighedsbaand, Natur, Hjerte, Bane, Uskyldighed og den inderligste Liighed i Aand og Hjerte havde knyttet.

O menneskelige Dyd! O menneskelige Lykke! Forføngelige Ord, uden Gjenstand, som J kunne betyde! Hvormange Millioner saadanne Taarer ere ikke blevne fældede, som Ludvig og Mine fældede dem nu! Hvormange ville ikke werde fældede herefter! Og det ubetydeligste Skjebnefast er Skyld deri. O, skrøbelige Menneskeskjebne!

Dagen efter Bryllupet kom Overførsteren tilbage, og studsede ved at finde sin Søn. Ludvig sad der, stum, uden Bevægelse, malede med Fingrene Træk paa Bordet, smilte stundom og deeltog i Intet. Sin Faders Hilsen besvarte han ikke.

Overførsteren begyndte tusinde Samtaler; Ludvig saae stivt paa ham, som om han hørte meget opmærksomt til, og smilte uden Betydning, og vedblev at male paa Bordet. Faderen blev bange. Han begyndte at tale om Mine, han gik ind i alle sin Søns romantiske Ideer, og efter stor Anstrenghed lykkedes det ham omsider, at give den ulykkelige Yngling Mælet igjen.

Overførsterens Udfærd var saa klog, han vidste saa fint at forene sine Hensigter med sin Søns menneskesjendste Beslutninger, at Ludvig undtog sin

Fader fra det Fjendskab, hoormed han vilde støde alle Mennesker fra sig.

Faderen tog ham med sig i en Bogn, og efter nogle Dages Forløb, som de havde tilbragt allene med at kjøre, var Ludvig's Rummer mildnet saavidt, at han nu igjen kunde tage mod Raad. Overførsteren bragte ham til sin Broder, der beklædte et hæderligt Embed i en stor Provindstadsstad og bar stor Kjærlighed til sin Neveu, fordi han elskede sin Broder høit, og selv ingen Børn havde.

Her blev Overførsteren endnu fjorten Dage, for selv at oppebie sin Søn's Sygdomskrisis, og da han nu saae, at han uden Fare kunde overlade ham til sin Broders Behandling, reiste han tilbage igjen.

De mangfoldige Udspredelser, det Nye i Bylivet, de mange Leiligheder, Ludvig her fandt til at fuldende sin Dannelse, lode ham efterhaands glemme, hvor ulykkelig han havde været. Lidt efter lidt forvandlede hans Misanthropi til en elskværdig Alvorlighed.

Mine var endnu stedse hans Ideal, eller rettere, et Ideal, som lignede Mine, var den Gudinde, hans Phantasi hang ved. Mine var ogsaa bleven roligere lidt efter lidt. Vel kunde hun endnu tænke gandske vemodigt paa Ludvig hele Timer, vel kunde hun endnu, naar hun var allene, offre hans Minde Taarer, vel lukkede hun ofte, naar Drommer kjærtegnede hende, sine Dine, tænkte paa Ludvig, kaldte ham tilbage i sin Forestilling, og bedrog sin Mand, naar hun laae i hans Arme; men det skete kun i de første Maaneder af deres Ægteskab. Drommer's

Godhed, hans Aand, hans Talenter sank vel mærkeligt ned fra den Høide, hun i Begyndelsen havde seet dem i; men dog havde hun ingen Grund til at forbande sin Bryllupsdag.

Hun faldt efterhaands paa den Betragtning, at Drommer dog havde været agtværdigere, end Ludvig. Efter nogle Smaareiser følte hun sig endogsaa ved den Ugtelse, hendes Mand nød og hun ved ham, skadesløs for den strandede Lyksalighed, hun vilde have nydt i Ludvig's Arme. Ja, stundom drog hun endogsaa i Tvivl, om hun ikke var lykkeligere med Drommer, end hun vilde være bleven med den vel naturliggode, men upolerede Ludvig.

Saaledes vare to Aar henrundne. Ved at indføre Mine i Selskaber og ved smaae Reiser havde Drommer givet hende den Fiinhed i Sæder, som fattedes hende endnu. Hun var bleven en brillant Kvinde, som dog havde en høi Grad af Naturlighed og var fri for alle Prætensioner.

Oversørsteren fik de bedste Efterretninger om Ludvig fra sin Broder; Denne kunde ikke noksom rose Ynglingen. Faderen var hjerteglad, og sagde hundredgange til Præsten: „Lader os takke Gud, at Alt er løben saa vel af.“ Præstens vare lykkelige i deres Barns Lykke og Ære. Man var tilfreds; det truende Uveir havde fordeelt sig, Himlen var klar og reen.

Da gjorde Drommer med Mine en Reise til en Bekjendt, som allerede ofte havde indbudet ham. De traf flere Gjæster der. Mine var saa elskværdig, at hun endogsaa indtog Damerne i Selskabet. Døt:

trene i Huset begyndte, efter et Par Dages Forløb, at drille et Par Piger, som ogsaa vare der i Besøg, med en ung Mand, som de ventede hvert Dieblif.

Samtalen blev saa levende, at Mine tog Deel deri. Man beskrev hende den unge Mand som en riig, smuk, veldannet, talentfuld ung Herre, som et hvert qvindeligt Hjerter maatte holde af, og just som man endnu talte om ham, drog den ene Piges Stemme: „Der kommer han!“ dem Alle til Binduet.

Den unge Mand var tilhest, simpelt men smukt klædt; han havde en fyrstelig Anstand og den ædleste, rankeste Skikkelse, man kunde see. Han kom op ad Trappen, og de unge Pigers Hviſken fordobledes.

Døren gik op, og Mine hang med aabne Dine ved Manden, som gjorde den ædleste Compliment for Selskabet — Det er Ludvig's Træk! tænkte hun med Skræk, og hun feilede ikke. Det var Ludvig. Hun hørte Berten raabe ham imøde: „ Tusindgange velkommen, Hr. Hallberg!“

„Gud! sagde hun ved sig selv: Det er ham!“ Hun blev bleg og atter rød; hendes Bryst bankede, hendes Blod fløi, hun holdt sig ved et Bord, for ei at segne om. De Andre vare for opmærksomme paa Ludvig til at see hendes Forvirring.

Da de første Complimenter og Bertens Samtale med Ludvig vare tilende, kastede han sine Dine omkring paa de Tilstedeværende. Han forfærdedes, da han kastede sit Blik paa Mine, som talte et Par Ord med sin Naboeske. Han troede at finde en træffende Liighed med Mine, men Mine var, i de to Aar, udvoren; da han saae hende sidst, var hun en Rosen:

knop, og nu en Rose, som har aabnet sig gandske i Middagsfolens Skin. Dertil kom hendes Dragt, hendes frie, fine Anstand, den usigelige Gratie i hendes Stilling. Det er ikke hende, tænkte han, og dog kunde han ikke vende Dinene fra hende.

Men da han hørte hendes Stemmes første Tone, blev han blussenderød. „Det er hende! Det er hende!“ — Han gik ind i et Sideværelse, for at fatte sig. Mine's friske, blomstrende Ansigt mishagede ham; selv hendes elegante Paaklædning var ham imod. I hans Phantasi stod hun, som han havde seet hende den sidste Aften, bleg, med Diet fuldt af Taarer, hvidt og simpelt klædt. Hendes tilfredse Udseende betragtede han som en Majestætsforbrydelse mod Kjærligheden, og den Beslutning, at behandle hende koldt, laae i hans Sjel.

I Mine's Sjel laae Forlegenhed, Undseelse, men dog især den reneste Glæde over at gjensee sin Barndomsven og at gjensee ham saaledes. Hendes Hjerte var allerede fløiet ham imøde, da hun endnu stod, som om hun ikke saae ham. Hun foresatte sig, paa hans Spørgsmaal strax at tilstaae, hvormegen Deel han endnu havde i hendes Hjerte, ja, spurgte han end ikke derom, saa vilde hun tilstaae ham det endda.

Den skjønnne, qvindelige Sjel! Intet Pruderi. Hun aabner sit Hjerte, fordi det aabnet er skjønnest.

I Sideværelset spurgte Ludvig Berten, hvo den Dame var i den rosafarvede Atlastkjole. Han gjorde dette Spørgsmaal saa høit, at Mine hørte det. „Madame Dronner!“ var Svaret, og strax treen Lud:

vig frem, nærmede sig Mine, greb hendes Haand, kysfede den, og gjorde hende en meget artig Compliment. Han spurgte til Hr. Drommer, til hendes Forældre, til sin Fader &c. Intet Træk af den gamle Fortrolighed! Mine betragtede hans Die, om det dog ikke var muligt, at opdage et af de gamle Blikke deri. Nei, intet Blik, som hun kjendte! Det var den artige, beskedne Mand, som træffer sin Landsmandinde paa et fremmed Sted, og fryder sig mere ved deres fælles Fædreland, end ved sin Landsmandinde.

Ved Ludvig's Kulde tabte Mine alt Mod til at aabne sit Hjerte. Hun taug forlegen, og jo forlegnere hun blev, desto finere, desto friere blev hans Underholdning og Anstand.

Drommer kom nu ogsaa. Ludvig præsenterede sig ogsaa for ham med en saa ædel, men kold Høflighed, at Mine's Hjerte slog føleligt derved. Drommer glædede sig ved at see Ludvig igjen, og nu blev Conversationen almindelig.

Nu begyndte Fortidens Billeder igjen at vorde levende i Mine's Hoved. Disse Billeder fik saa smuk en Colorit ved den tilstedeværende Ludvig, at Mine var gandske fortryllet deraf.

Ludvig's fine Urbanitet, det Tiltrækkende i hans Fortællinger, det Alvorlige i hans Reflexioner, den Varme, som gjennemglødede hans Foredrag, den Opmærksomhed, hele Selskabet skjenkede ham — alt dette bemærkede Mine gandske vel.

Hun følte i eet og samme Dieblisk et Slags Triumph og Beskjæmmelse i sin Sjel. Hun taug og

hørte til. Hendes Blik faldt paa hendes Mand, og dette Blik fuldendte. Drømmer saae just med en smilende Mine paa Ludvig, der sagde noget til ham, og bukkede sig derpaa for ham med saa vensynlig Høiagtelse, at det forekom Mine, som om hendes Mand og Ludvig havde skiftet Rolle.

Efterhaands havde hun Tid nok til at betragte Ludvig og gjøre sine Anmærkninger over ham. Han var en smuk Mand, hans Stilling var i Sandhed kongelig, hans Bevægelser fine, hans Gang hurtig og fast, hans Stemme en dyb, reen Tenor, og tillige havde han saameget Godt og Mildt i sit Ansigt, at man maatte elske og agte ham høiere, jo længere man betragtede ham.

Mod Aften spillede han paa Klaveret og sang blandt Andet en af Mine's gamle Arier. Hemmeligt maatte hun tørre en Taare af sine Dine. Derpaa phantaserede han med en Styrke, saa der ikke hørtes noget Aandedræt, medens han spillede. Med eet Ord: Alt, hvad han gjorde, var saaledes Fuldkommenheds Præg, at Mine følte en ubegrændset Agtelse for ham. Han derimod var og blev kold mod hende. Han havde ikke udmærket hende den hele Dag; kun da han reiste, kastede han et af de Blikke paa hende, som hun gjenkjendte. Hun aabnede sine Læber til et smerteligt Smil — men han var forsvunden.

Mine reiste nu ogsaa tilbage, men hvor forstemt! Hun kjedede sig allevegne, selv hos sin Mand, kun ikke, naar hun om Aftenen sad allene i Haven, og overlod sig til sine Drømmerier.

Ludvig's Onkel døde imidlertid, og efterlod Ludvig en meget anseelig Formue. Overførsteren begyndte ogsaa at føle Alderdommens Svaghed, og bad Ludvig komme tilbage.

Pastorinden, som endnu ikke kunde glemme det Kuro, Ludvig havde givet Mine, glædede sig til hans Tilbagekomst, og belavede sig ret paa, at lade ham føle, at Mine var Madame Drommer. „Og Mine skal tage sin bedste Kjole paa, og sit Gulduhr, og sine store Ringe, og saadan skal han see hende.“

Den gode Kones Triumph var stor, men den formindstedes dog betydeligt, da hun saa Ludvig rulle ind i Gaden i en smuk Bogn med fire Heste for og holde for Overførsterens Dør.

Den gode gamle Overførsters Glæde var ubestrikelig, da hans Søn laae ved hans Hjerte, og hans Glæde blev endnu større, da han talte med ham.

Dagen efter gif Ludvig over til Præstens, og da han traadte ind, gjorde den arme Pastorinde uvilkaarligt saa dyb en Compliment, som hun endnu aldrig havde gjort for noget Menneske. Hun glemte alle de Anmærkninger, hun vilde gjøre, og neiede saa tidt og saa dybt, at selve Præsten ikke kunde undertrykke et Smil. — Han besøgte ogsaa Drommer's, modtoges artigt, og anmodedes om, at gjentage Besøget.

Ludvig følte meget vel, at han stod ved en Afgrund, og foresatte sig derfor, aldrig at træde udenfor den allerstængeste Høfligheds Grændser. Hans første Besøg blev nu saa koldt og stivt, at endogsaa man:

gen Bending i hans Samtale førte noget Foragteligt med sig.

I Begyndelsen ærgrede Mine sig over Ludvig's Kulde, og hun blev, i samme Forhold, kold og ligegyldig. Denne Kulde vakte Ludvig's Harm. Han blev bitter, naar han var ene med hende et Dieblis, og i denne Tone vedblev det at gaae i nogle Maaneder.

Men snart mærkede Mine, at Ludvig's Kulde var Forstillelse. Naar han sad ligeoverfor hende, og hun ikke syntes at mærke paa ham, kunde han blive siddende halve Timer i den samme Stilling, uden at vende sine Blikke fra hende. Hans Blik hvilede snart paa hendes Ansigt, snart paa hendes Figur, snart paa hendes Fod under Bordet, og derhos udstødte han dybe Suk.

Gik de sammen, saa gik han stum ved hendes Side. Hans Arm rystede, naar hendes Fingre berøede sig om den. Han undveeg omhyggeligt enhver Samtale om fordums Dage; men berørtes de stundom flygtigt, da fæstede han sit Blik paa Mine's Blik, og slog det derpaa mod Himlen.

Denne Bemærkning vakte i Mine's Barm en vellystig Triumph, og neppe havde hun nydt den, før hun higede efter en større. Hun vilde høre Tilfældet om hans Kjærlighed af hans Mund.

Vel var hun sig ikke dette bevidst. Det var hende mere magtpaaliggende, at retfærdiggjøre sin formeentlige Utroskab og derved ende hans bittere Spot over Kvindernes Ubestandighed.

Med hver Time, de tilbragte hos hinanden, bleve deres Følelser paa hinanden, og saae paa hinanden, og sukede. Et Spørgsmaal, et Svar — — og atter saae de paa hinanden, atter sukede de de.

Ludvig stod op, gik med store Skridt op og ned i Stuen, med Hænderne paa Ryggen, og saae ned for sig. Hun slap da sit Arbeid, og betragtede ham med Haanden under Kinden nogle Minuter. Derpaa rakte hun ham mildvemodig sin Haand — Ludvig greb den, trykte den, og satte sig igjen. Og det gjentog de vel tregange een Eftermiddag.

Alt trykte de hinandens Hænder, saasnart de kunde naae hinanden, og der behøvedes kun en Anledning udenfra, for at bringe Flammen til at slaae op i lys Lue.

Hvergang gik Ludvig fra hende med det faste Forsæt, ikke at see hende mere. Mine foresatte sig, næste Dag at være munter og fri. Ludvig kæmpede de næste Dag, og gik dog. Gaae vil jeg! tænkte han: Men jeg vil behandle hende som min Veninde.

De kom sammen. Ludvig var lystig, Mine dansede omkring. De vare Begge fulde af vittige Indfald. Lidt efter lidt tog Lystigheden af — et Ord, en Mine var nok til at forstyrre hele Munterheden, og efter en halv Times Forløb sadde Begge der igjen, og saae ud som et Par Døende!

„Det gaaer aldrig godt!“ sagde Ludvig hver Aften. — „Gud, hvad skal det blive til?“ sagde Mine til sig selv, idet hun saae efter Ludvig, naar han gik bort.

Nye Kamp, nye Beslutninger, som Kjærligheden altid besejrede den følgende Dag.

Alt nærmede de sig hinanden skjælvende, alt betragtede de hinanden med Mis- og Tiltroes tvetydige Blikke; alt udstødte Mine tidt et Lud — den første Stavelse af Ludvig's Navn — og begrov den anden i et Suk; alt sprang Ludvig ofte op, for at styrte sig for hendes Fødder.

Hver Kamp og Modstand bragte dem hinanden nærmere. Mine skjælvte for det Dieblis, det vilde komme til en Forklaring, og dog ønskede hun det; Ludvig forbandede sin Svaghed, og naar han troede at være stærkest, bragte et Blik, et Haandtryk ham Afgrunden nærmere.

Saaledes gik det en Tidlang. Overførsteren talte med sin Søn derom. „Kjære Ludvig! sagde han blidt: Jeg haaber, Din Villie er endnu uskylt dig; lad Dine Besøg hos Drommer's vorde fjeldnere.“

Ludvig svor, ikke mere at gaae derhen, og virkelig blev han borte i tre Dage. Men i alle dem følte han en saadan Uro, at han troede at føle Begyndelsen af en Sygdom. Dertil kom endnu, at han betænkte, hvad dog Mine vilde sige til hans uventede Udeblivelse. Kort, han besluttede endnu engang at gaae til hende, for at sige hende et evigt Farvel.

Han gik, og traf hende, som han havde ønsket, allene. Med et sorgmodigt Ansigt treen han ind, og Mine modtog ham med et lignende Ansigt. De gavede hinanden Haanden, saae paa hinanden, sukede, trykte hinandens Haand, og taug.

Omsider begyndte Ludvig stammende at erklære, hvorlunde dette var hans sidste Besøg. „Jeg maa — jeg maa blive borte — for Deres, for min egen Lykkes Skyld. Det maa, det kan ikke blive, som det er!“

Mine taug, trykte hans Haand, og saae med vaade Dine mod Loftet. Ludvig vidste ikke at tilføie mere. De stode Begge der, og sukede, og taug.

„Saa velsigne Dem Gud!“ begyndte Ludvig atter med et mørkt Ansigt.

„Og Dem!“ sukede Mine, og hendes Læber bævede, hendes Dine svømmede i Taarer.

Endnu stode de der, hensunkne i hinandens Betragtning. „Ludvig!“ hviskede Mine omsider, og lagde sin Kind mod hans Skulder.

„Gud, Gud, store Gud! Hvor er jeg ulykkelig!“ raabte Ludvig, og slyngede sin Arm om hendes Liv. „Mine, Mine! raabte han hurtigt: Ikke sandt, Du elsker mig?“

Hun trykte sin Mund paa hans, de favnede hinanden, de rev sig voldsomt løs fra hinanden, Ludvig styrtede til Døren, Mine standsede ham. Han vilde vriste sig løs. — „Slip mig, slip mig, jeg maa gaae!“

„Saa gaae!“ græd hun, og gif hulkende tilbage i Stuen. Ludvigfulgte hende. De sank paa ny i hinandens Arme, forsikkrede hinanden om deres Kjærlighed, svore, at ville skilles ad, og bleve dog. En Pige gjorde Ende paa Underholdningen. Ludvig gif.

Han blev otte Dage borte. Han saae hende igjen, saae hende i Cenrum — de samme heftige Scener.

Lidt efter lidt saae de deres Kjærlighed i et mildere Lys. Stundom kunde de sidde gandske roligt ved hinandens Side og nyde den Lykke, at elskes, men oftere skete det dog, at de følte sig ængstede i deres Samvittighed. Hundrede Planer udfastede Begge til at forene deres Følelser med deres moralske Grundsætninger — den ene taabeligere, end den anden.

Snart skulde det være Venskab, de vilde føle, snart noget Andet. Dmmere kunde ingen Pige være mod sin Elsker, end Mine mod Ludvig. Hun laae i hans Arme, hun kysfede ham, hun blussede. Men spurgte han hende: „Elsker Du mig, Mine?“ da lod hendes Svar altid: „Nei, jeg tør ikke!“

Ludvig blev endnu heftigere ved denne Egenfjendighed, som han kaldte det, eller ved hendes Dyd, som hun kaldte det. Han vilde have Forsikringen om hendes Kjærlighed, han følte ingen Lykke, uden den, og Mine martrede ham ved sit evige: „Jeg tør ikke!“

Bellyst var det ikke, han følte, og dog indskjød denne Uvished ham tidt den Tanke, ved en fuldendt Utroskab mod hendes Mand, at tvinge hende til at bekjende: „Jeg elsker Dig!“

Begges gode Genius forhindrede det. I midlertid kunde dog Mine's lidenskabelige Tilstand ikke undgaae Drommer's Opmærksomhed. Han blev skinsyg, men han skjulte det under et Skin af Kulde og Ligegyldighed.

Engang, da Ludvig havde været hos hende en heel Time, traadte han rask ind i Mine's Værelse,

og fandt hende i Ludvig's Arme. Rasende trykte Ludvig sit Ansigt mod hendes Barm; Mine brændte, hendes Knæ og Hænder rystede. „Nei, jeg tør ikke!“ raabte hun just, da Drommer rev Døren op. Begge fløi fra hinanden. Drommer kastede et Blik paa dem Begge, lod som han søgte noget, og gif igjen.

Ludvig og Mine vare tilmode, som om Lynet havde truffet dem. Deres Tilstand var skræffelig, de torde neppe see paa hinanden. Stiltiende greb Ludvig sin Hat, Mine blev forlegen staaende ved Klaveret, og Ludvig gif.

Med Angst og Frygt ventede Mine Drommer. Om Aftenen kom han med et mørkt Ansigt. Man satte sig tilbords, og spiste, uden at tale. Efter Bordet stod Drommer op. „Jeg frabeder mig for Fremtiden alle Besøg af Førsteren, Madam! Er ikke Din Ære Dig dyrebar, nedrige Kreatur, saa er den dog mig det, da jeg har den Ulykke, at være Din Mand!“ Dermed gif han, og slog Døren i efter sig, saa Vinduerne flirrede.

Nu følte Mine det Skræffelige i sin Tilstand. Hun var bange, og vidste ei, hvorfor; hun vilde sende et Bud til Ludvig, og vidste ei, hvorledes. I frygtelig Ubefindighed skrev hun følgende Billet:

„Ludvig, jeg tør ikke see Dig igjen. Den Ulykke, jeg befrygtede, er kommen. Kom ikke igjen. Jeg har lidt meget, og mere forestaaer. Alt er forbi, min eneste Glæde er mig berøvet. Lev vel. Din

Wilhelmine Drommer.“

Hun bad en lille Pige bringe Ludvig denne Billet gandske hemmeligt. Drommer var opmærksommere paa hende, end hun tænkte. Da den lille Pige kom ud, for at gaae bort, standsede Drommer hende, tog Billetten fra hende, og blev som rasende, da han havde læst den. „Liderlige Qvinde!“ Med disse Ord sprang han ræsende ind i Mine's Bærelse, og kastede Billetten for hendes Fødder. „Tilstaae, bekjend!“ vedblev han i frygtelig Tone. — „Hvad, sukede den ulykkelige Qvinde: hvad skal jeg bekjende? O, ved Gud, ved min Frelser — jeg har været Dig tro.“ — Hun vilde omfavne ham, men han stødte hende saa voldsomt fra sig, at hun tumlede, sank tilbage, og faldt med Hovedet mod et Bordbeen. Rasende sprang han ud.

Efter nogen Tids Forløb reiste Mine sig op. Hun befandt sig ilde; Skræk, Angst, Frygt og Skam især stormede saaledes ind paa hendes Livsaander, at hun laae under. Allerede samme Aften laae hun i hidsig Feber og phantaserede.

„Ludvig! Ludvig!“ var den eneste Idee, hendes Hoved havde. Hun tilstod ham sin Kjærlighed, hun forsikkrede ham derom i saa stærke Udtryk, at Drommer blev endnu mere rasende, allerhelst da alle Domestiker nu vare Vidner til hans Skjændsel. Han talte ligesaa forvirret som den Syge selv, og næsten med Magt maatte man beskytte hans Kone mod Voldsomheder fra hans Side.

Snart udbredte sig det Rygte, at Drommer nær havde myrdet sin Kone, fordi han havde truffet

hende i en Andens Arme. Overførsterens hørte det ogsaa. „Hvorledes?“ skreg Ludvig. Og rasende sprang han hen til Drommer's. „Hvor er hun?“ raabte han her, og styrtede ind i hendes Kammer. Her sank han hen over Mine, henflød i Taarer, og forbandede skifteviis Drommer og sig selv. Mine kjendte ham ikke; hun vedblev at tale i Biddelse, kaldte Ludvig til Hjælp, talte om sin Død, og ophidsede ham derved endnu mere.

Overførsteren var fulgt efter sin Søn. Han mødte Drommer, som just vilde gøre Anstalt til at lade Ludvig kaste ud af Døren med Magt. Overførsteren og Drommer kom i en levende Samtale. Imidlertid bragte dog den gamle, ærværdige Mand det saavidt, at Drommer lovede, for Diebliffet at see igjennem Fingre med Ludvig's Lidenskab.

Det kom til en Forklaring mellem Begge. Drommer saae nu, at han aldrig havde eiet Mine's Hjerte. Hans Ulykke blev derved ikke mindre, men vel hans Had og hans Harm.

Overførsteren overtalte sin Søn til at følge hjem med. Da han hver Dag fik Efterretning om Mine's Tilstand, og hørte, at Drommer havde tilgivet sin Kone, formildedes ogsaa hans Hestighed.

Mine helbredtes, skjøndt ikke gandske. Drommer skaante hende vel, men hans Forhold var koldt, bittert, skundom haanligt. Mine taug dertil.

Hele Egnen var fuld af denne sælsomme Begivenhed, som Bagvaskelsen ikke glemte at fordreie. Mine's uforsigtige Moder underholdt hende hartad ei med andet, end med disse Nygter, som vare i

Omløb paa hendes Qværs Beføstning. Disse Krænk-
felser aade om sig i hendes Jnderste som Gift.

Ogsaa Ludvig's Tilstand forøgede hendes Græm-
melse. Det unge Menneſke levede som en Eneboer.
Naar hans gamle Fader dybtbekymret ſpurgte ham:
„Ludvig, hvad fattes Dig?“ ſvarte han ſtedse:
„Min Grav!“

Lidt efter lidt kom dog Alt i en bedre Orden, og
Overførſteren begyndte atter at fatte Haab, da der
forefaldt en Begivenhed, ſom gav Alt den ſørgeligſte
Vending.

Drommer kjørte med Mine til en Nabo, hvor
de traf ſtort Selskab. Det var førſtegang efter ſin
Sygdom, hun ſaaledes viſte ſig. Da hun treen ind,
og alle Damerne ſaae nyſgjerrigt paa hende, ſogle
endogsaa begyndte at hviſke til hinanden, følte Mine
ſig ſmerteligt bevæget.

Det var imidlertid forbi. Man ſpifte, og Mine
var alt for tankfuld til at høre de Spidſer, nogle
kydſke Damer gave hende. Drommer ønskede ſig i
Jorden. — Efter Bordet ſtod man op. Der danne-
de ſig Spillepartier. Man vilde ſætte ſig. En Da-
me, ſom Ulykken havde ført ſammen med Mine,
vægrede ſig ved at ſætte ſig. Man ſpurgte hende
hvorfor, men det vilde hun ikke ſige. Mine, ſom
holdt ſine Ført i Haanden, ſpurgte: „Men hvi for-
ſtyrrer De Selskabets Fornøielſe?“ — Foragteligt
ſvarte Damen: „Jeg ſpiller ikke med Noget af tve-
tydigt Nygte.“

Mine vilde holde ſig — kunde ikke — hun vak-
lede, hun ſegnede ned og grebes af heftige Convul-

stener. Man kunde neppe bringe hende til sig selv. I en Bogn bragte man hende hjem. Her sagde Drommer: „Jeg vilde ønske, jeg laae i min Grav. Død er mig kjærere, end Skjændsel!“

Mine's Døie rullede vildt, hendes Hænder knyttede sig frampagtigt, hendes Bryst arbejdede frygteligt, men hun sagde ikke et Ord. Hun lukkede sig inde, og vilde ikke see noget Menneske. En Pige, som tiltalte hende, vilde hun slaae. Hun var forvandlet; denne blide Skabning var bleven en Furie. Hver Aften havde hun Feber og hver Morgen følte hun sig svagere. Lægen opgav hende. Mine hørte det, smilte mildt, og lod sin Mand kalde. „Drommer! sagde hun, og vædede hans Haand med sine Taarer: Har Du Medlidenhed med mig? Jeg dør — veed Du det alt?“ — Drommer kyskede hendes Hænder.

Nu fortalte hun ham hele sin Historie og dulgte ikke sin Kjærlighed til Ludvig. Drommer følte sig dybtbevæget; han fattede en raske Beslutning til hendes Redning. Strax lod han Ludvig hidkalde, førte ham ind til Mine, og raabte: „Her er Din Ludvig! Elsk ham, og vord lykkelig!“

Ik, Drommer's Høimodighed kom for silde. Hun døde kort efter i Ludvig's Arme.

Drommer sørgede af gandske Hjerte; stum og maaløs vandrede Ludvig om til Aarets Ende. Overførsteren døde kort efter, og sagde til Praesten, der stod ved hans Døds seng: „Gud maa opløse det hidsæt, eller han er ikke Gud.“ Ludvig vedblev at leve som en Automat; udygtig til alle Forretninger.

opgav han sit Embed, og udbad sig af Drommer Tilladelse til at boe paa Mine's Værelse.

Vel er hans Rummer bleven mildere, dog lever han endnu stedse eenlig, uden egentligt Arbeide. Mine er hans eneste Tanke, hans eneste Følelse, og sikkert vil „Mine“ være det sidste Ord, hans døende Mund, maaskee snart, udtaler.

L — .

Vidunderligt Træk.

// Himlen være lovet, omsider ere vi da komne i sikker Havn!“ stønnede min Bernhard af dybeste Bryst med flaprende Tænder. Jeg tittede frem af min Pelskrave — for mig laae et klartoplyst Slot, hvor fra en munter Musik lød os imøde. Bygningens glimrende Udvortes og de yndige Toner, som hilste os, lovede intet ringe Natherberg. Min Bernhard havde allerede grebet min Hests Bidsel, og nødte mig til at stige af. Hvis mine af Kulde stivnede Leemykker havde tilladt det, kunde jeg skoggerleet, da jeg saae min gamle Svend i Ansigtet. Han funkede ordentligt i Maanskinnet, thi hans lange Skjæg var bedækket med Rium, og fra dets Spidser nedhang lange Jistapper, som, hvergang han bevægede Hovedet, ranglede mod hverandre. I Slottet syntes man ei

at have mærket vort Komme, thi trods min Naaben og min Bernhard's Banden, lod ingen menneskelig Sjel sig see. Det Forsøg, jeg gjorde paa, gjennem en Dør at trænge ind i dette Feepallads, var ligeledes frugtesløst. Alle Indgange vare tillaaede.

„Hør, Bernhard! sagde jeg: Jeg troer vi ere her komne til et forhexet Slot, og at vi komme til at blive under aaben Himmel Natten over.“ — „De stakkels Heste! sukede den gamle Karl: Efter sig en Marsch ville de knap leve Natten over. Jeg har ikke saameget som en Bisk Hø til dem — i min Snapsflaske er der heller ikke en Taar mere.“

„Det er dog heel fordømt!“ raabte jeg heftigt. Men i dette Dieblif faldt mig en herlig Tanke ind. „Holdt! sagde jeg: Jeg vil forsøge, om Trolddommen ikke kan løses.“ Med disse Ord tog jeg begge mine Pistoler af Sadlen, og trykte dem af paa een gang. Det Middel forseilede ikke sin Virkning. Det heftige Knald havde overstemt Instrumenterne; der reiste sig en hørlig Triumph i Slottets Indre, og ud af alle Vinduer tittede blege Ansigter. „Hei, luk op! tordnede jeg: Skulle vi fryse ihjel hernede, mens I fryde Jer ved Livet deroppe?“

Selskabets Skræk syntes at tiltage; dog blev Døren strax aabnet og en Olding med sneehvidt Haar treen mig imøde, støttende sig ved to deilige Pigebørn. Forlegen og skjælvende fremstammede han nogle Undskyldninger, og nødte mig til at træde indenfor. Jeg angrede i dette Dieblif mine heftige Uttringer; mildt og høfligt nærmede jeg mig Oldingen og sagde: „Tilgiv, kjære Fader, om jeg har for:

styrret Deres Glæde og bragt Skræk i et muntert Selskab. Men da jeg længe havde raabt og banket forgjæves, blev mig Intet tilovers, uden det fatale Rødsfud. Lad det imidlertid ikke afbryde Deres Glæde; jeg forlanger kun et Herberg for mig, min Karl og vore Heste."

Denne Tone syntes man ei at have ventet. Skyerne paa Oldingens ærværdige Pande fordeelte sig efterhaands, og om Pigerne spillede et lønligt Smil.

Nu fattes en Mængde Tjenere i Bevægelse. En af dem førte mig op paa et prægtigt meubleret Værelse, hvor en varm, behagelig Duft aandede mig imøde og lovede mine stivnede Lemmer nyt Liv. Hvor skjønt er det dog, tænkte jeg: at de Herrer Franskmænd boe i Syden — didhen, didhen gif det jo nu!

Den vederqvægende Varme gav mig min Bevægelse tilbage; en Flaske Madeira, som en Tjener bragte mig, bidrog ikke lidet dertil. Med store Skridt maalte jeg Værelset, og tænkte paa de forgangne blodige Dage. Jeg var dengang Lieutenant i den russisk-tydske Legion. Efter Franskmændenes Flugt befandt vi os nu paa det polske Gebeet. Efter en yderst besværlig Marsch havde vi, silde paa Aftenen, naaet Landsbyen, hvortil det Slot hørte, som jeg blev indquarteret i. Endnu havde man ikke seet noget Sjende her; man ventede gandske vist, at vorde forskaaet, da Landsbyen laae meget fjernt fra den store Landevei; saameget mere overraskende var vort Komme. I Slottet, som laae omtrent tusind Skridt fra

Byen, havde man ikke erfaret vort Komme, før jeg saa ublidt forstyrrede Beboernes Glæde.

Efter en halv Times Forløb, som jeg, i behagelig Orkesløshed, havde tilbragt ved Raminen, treen min Bernhard ind til mig, bar min Stadsuniform pynteligt i begge Hænder, og saae saa sjeletilfreds ud, at jeg let kunde slutte fra hans Ansigt til det her: skabelige Kjøkken. „Men hvad skal jeg med den?“ spurgte jeg, pegende paa Uniformen. „Sr. Lieutenanten vil dog tage Deel i det gode Selskab, vi finde her?“ spurgte han igjen. — „Jeg troer, Kulden har gjort Dig forrykt! svarte jeg noget heftigt: Tænk Du da slet ikke paa, at vi imorgen skulle fortsætte vor Marsch?“ — „Vel tænker jeg derpaa, men jeg betænker ogsaa, at man i disse farefulde og møisommelige Dage, ikke maa lade nogen Leilighed til Glæde gaae ubenyttet bort for sin Mageligheds Skyld. Bed De da, om vi imorgen findes blandt de Levende?“

Jeg vidste ikke at svare den Gamle noget herpaa. Min Bernhard havde ingen ringe Magt over mig, det vidste han ret vel; opvoren i mine Forældres Huus, havde han baaret mig paa sine Arme. Min omhyggelige Moder, som kjendte den ærlige Gamles Hengivenhed for vort Huus, gav mig ham med til Tjener, jeg kunde sige, til Opsynsmand, da jeg drog i Felten. Den Gamle anmaafede sig tidt en Hofmesters Rettigheder, dog med Beskedenhed, og jeg til: lod ham det gjerne, da han sørgede for mig, som en Fader for sin Søn.

Jeg var endnu tvivlraadig, om jeg skulde foretrække Glæde for Hvile, da Døren pludseligt aabnedes, og En af hine smukke unge Piger rødmende treent ind i mit Værelse. Den Hulde sagde med en Fløitestemme, hun var af sin Fader opfordret til, at bede mig deeltage i Festen. Jeg gjorde Indvendinger, som dog ikke kom fra Hjertet, og hun bad saa sødt, at jeg maatte været en Barbar, om jeg ikke havde adlydt. Da jeg havde sagt Ja, hoppede hun svævende bort, men hendes Billed blev staaende for mine Dine. Jeg fulgte den skønne Fristerinde, og stod kort efter i Dandsesalen, midt i en Kreds af yndige Piger. Skrækten havde sat sig, jeg blev hilset paa det hjerteligste fra alle Kanter, og nu erfarede jeg ogsaa Marsagen til Festen. Det var Slotsherrens, begge Pigerens Bedstefaders, 70de Fødselsdag.

Jeg holdt vakkert ud ved Dandsen, uden at tænke paa Marschen imorgen. Alt under Dandsen var det mig paafaldende, at den ene Skønnes Dine forfulgte mig uafsladeligt. I hendes Væsen laae noget sorgmodigt, medynksøgende, som rørte mig dybt; men ved Bordet forlod hendes Dine mig aldrig, og ofte mødtes vore Blikke saaledes, at jeg blev gandske varm om Hjertet. Min Naboeske var hendes Søster, en lille Gladdertasse, som søgte at underholde mig paa det behageligste. Men det lykkedes hende kun tildeels, thi uophørligt grundede jeg paa, at forklare mig den tungsindige Piges Diekast. Omfider vovede jeg, at spørge min Naboeske om hendes Søster; men Alt, hvad jeg erfarede, var, at Cathinka var meget ulykkelig. Nu

hævedes Tasset, og efter en hjertelig Afsked fra Selskabet, men især fra den kjære Familie, fjernede jeg mig.

Endnu maa jeg bemærke, at da jeg trykte Cathinka's Haand til mine Læber, trykte hun framptagtigt min, og gav mig et betydende Bink, jeg ikke forstod. Jeg havde lagt mig ned, men skjøndt jeg var meget træt, var det mig dog umuligt, at sove. Stedse stod den skønne Pige med det tungsindige, om Medlidenhed bedende Blik for mit indre Dine, og forgjæves stræbte jeg at forklare mig hendes gaadefulde Forhold. Endnu laae jeg sysselsat med disse Tanker, da Døren sagte aabnedes, og — Cathinka treen ind, i hvid Natdragt, med et Lys i Haanden. En Feberhede greb mig, da jeg saae hende, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulde tænke om den Ubegriplige. Frygtsom traadte hun til min Seng, og spurgte med skjælvende Stemme:

„Tør jeg betro mig til Dem? O Gud, jeg vover Meget, men dette redelige Ansigt kan ikke lyve! tilsviende hun: Tør jeg betro mig til Dem?“ spurgte hun endnu engang, og Taarer styrtede af hendes skønne Dine.

„Ja, De tør det, og jeg vil ære Deres Tillid!“ svarte jeg med fast Stemme, og rakte hende min Haand. „Tal! vedblev jeg: Hvormed kan jeg tjene Dem? Intet Offer er saa tungt, at jeg bringer Dem det med Glæde.“

Hun satte sig ned paa Kanten af min Seng og sagde: „Jeg er meget ulykkelig. En Kjærlighed som før gjorde mig til den lykkeligste Pige, piner mig

nu med navnsløse Lidelser. Over tre Maaneder laae en Commando af det tredie franske Infanteriregiment i vor Landsby. Dens Anfører, en smuk og ædel Ungling — hans Fædreland var Flandern — laae i Qvarteer her paa Slottet, vore Hjerter mødtes, vi elskede hinanden uden min Faders Vidende, og svore, at elske hinanden evigt. Ak, jeg var saa lykkelig — aldrig vorder jeg det mere! Efter den franske Armees store Tab maatte ogsaa han forlade os; under tusind Taarer sagde jeg ham Farvel, og med ham flyede min Lykke, min Nølighed. Han lovede, at skrive, at skrive ret ofte; men Maaneder ere allerede forløbne, og endnu stedse venter jeg forgjæves paa Efterretning. Forgjæves har jeg opbudt al min Opfindelsesevne, for at opdage en Vej, ad hvilken jeg kunde lade et Brev komme ham tilhørende. Dem har Himlen sendt mig. Dette Brev — vedblev hun, idet hun fremtog et Brev af sin Ridicule — overgiver jeg Dem til Besørgelse. I hvor De end træffer min Ferdinand, giv ham det tro ihørende, og sig ham, at jeg evigt vil elske ham." — Her taug hun.

„Kjære Pige! svarte jeg — og nær havde jeg leet høit ad det sælsomme Hvers, hvis ikke den statskælske Forelskede havde havt saa stor Fordring paa min Medlidenhed — Hvorledes skal jeg skille mig ved dette Grinde? Betænk dog, hvorledes kan jeg vel komme Deres Ferdinand nær, uden i fjendtlig Berørelse? Hvorledes er det mig muligt, af den fjendtlige Armee at udfinde netop det Regiment, hvorved han tjener?" — Og saaledes opregnede jeg alle de Hindringer, der optaarnede sig for mig som Bjerge.

Hun syntes at grunde. Bludseligt raabte hun: „Jo, jo, De finder ham nok! En indre Stemme siger mig det. Nægt mig ikke denne Tjeneste; jeg skal elske Dem som en Broder derfor!“

Hun greb min Haand, og spurgte med et Blik, som jog alt Blodet i mine Rinder: „Vil De?“ — „Ja, hulde Pige, Alt, hvad De forlanger! svarte jeg: Jeg vil søge Deres Ferdinand, som Hyppolit Theseus fordum, og —“

Hun lod mig ikke tale ud. „O, De er et godt Menneske! raabte hun henrykt; jeg har ikke taget fejl af Dem.“ Jeg følte, at hendes Læber berørte mine — et „Lev vel!“ fulgte paa Kysset, og forsbunden var hun.

„Det er dog et sælsomt Eventyr! sagde jeg høit, idet jeg saae efter hende: Og et endnu sælsommere Hverv!“ idet jeg betragtede Brevet. Officerens Navn, Regimentet, Corpset — Alt var tydeligt bemærket, og der fattedes intet videre, end at besørge det. Men det var just Knuden! — Jeg laae og grundede. Dims sieder overmandede Sønnen mig.

Det var endnu ikke Dag, da min Bernhard vakte mig, og bragte min Frokost. Kort efter sadde vi, uden at have seet Noget i Huset, paa vore Heste, og travede frisk afsted, for snart at naae vor Trop. I de første Dage tænkte jeg tit paa den sælsomme Pige, men de hurtigt paa hinanden blodige Begivenheds heder bragte mig snart til at glemme baade Pige og Brev, skjøndt jeg dog stedse bar det sidste, omhyggeligt forvaret, hos mig.

Ikke længe efter hiint Eventyr bevægede adskillige Hensyn mig til, at forlade den russisk-tydske Legion og at tage preussisk Tjeneste. Man ansatte mig som Capitain ved det ***ste Landeværn. Med dette Regiment gjorde jeg Felttoget paa denne Side Elben, og fra Octobers Begyndelse paa hiin Side denne Flod.

Scenerne indtil Slaget ved Leipzig hengik i uafbrudt Virksomhed. Med denne Stads Indtagelse var Ræmpeslaget endt, og Resten af de franske Skarer flyede for de Allieredes seierrige Hær. Den sprængte Bro over Pleißen hindrede det Corps, hvortil mit Regiment hørte, fra at forfølge; vi besluttede derfor, at opslaae vor Leir ved Leipzig, til Broen blev sat istand. Det var allerede Aften, da jeg med min Bernhard betraadte Veien til Staden, hvor vi vilde tilfredsstille vor Hunger. Ud en blodig, med Liig og Ruiner bedækket Wei kom vi did, og erholdt, efter lang Søgen, hvad vi ønskede. Vor første Appetit var stillet, og rigtforsynede med Proviant tiltraadte vi Tilbagevandringen. Det var imidlertid bleven Nat; tykt Mørke skjulte Jorden. Vagtilden tjente os til Ledestjerne, og saaledes skrede vi forsigtigt, min Bernhard foran, over Eigene.

Pludseligt lød, gandske i min Nærhed, en Franskmands dybe Suf: „O, mon Dieu!“ —

„Holdt, Bernhard, hvad er det?“ raabte jeg. — „En Franskmand!“ svarte han, og vilde gaae foldt forbi. — „Holdt, i Fandens Navn! raabte jeg vredt: Bernhard, vær dog intet Umenneske! sagde jeg mildere: Han er som Menneske vor Broder, og vi skul:

de lade ham hjælpeløs vansmægte?" — „Nu, nu! brum: mede den Gamle: Det var ikke saa ilde meent.“

Vi nærmede os den Ulykkelige. Jeg løstede hans Hoved iveiret. Maanen saae just ned gennem sønderrevne Skyer, og viste mig et smukt Mand's ansigt. Hele hans Paaklædning bestod i en Skjorte, og saaledes var den arme, af svært Blodtab udmattede Mand udsat for en raa Oktobernats Virkninger. Bernhard gav ham Vin, som han drak med Begjærlighed, medens jeg indhyllede ham i min Kappe. My Livsvarme gjennemstrømte hans stivnede Lemmer; han rakte mig den høire Haand, jeg meente til Tak; men han trykte mig et Papiir i Haanden, hvori fandtes et rundt, langagtigt Legeme, og sagde med svag Stemme: „Her har De min sidste Villie, ædle Fjende! Dem vil jeg betro mit Dyrebarest; opfyld den Bøn, som dette Papiir vil aabenbare Dem, naar jeg dør. Jeg skal bede for Dem! tilføiede han næsten grædende: De er min Samaritan!“

Talen havde udmattet ham; han sank afmægtig tilbage. Jeg befalte Bernhard, at lægge sin Byrde; han gjorde det. Med forenede Kræfter bare vi den Afmægtige til et oplyst Huus. Tilfældet lod os finde medlidende Hjerter; Husets Beboere toge gjerne mod den Ulykkelige, og med det Løfte, at komme igjen imorgen, gif jeg bort. Snart fandt vi vore Levnetsmidler igjen, og fulde af den Tilfredshed, en god Gjerning skjenker, vandrede vi tilbage til Leiren.

Nysgjerrig aabnede jeg det mig givne Papiir. Ved Skinet af Bagtilden bemærkede jeg et i Guld indfattet Miniaturmaleri, og idet jeg traadte Flammen

nærmere, gjenkjendte jeg til min Forbauselse den polske Frøkens Billed. Hensunken i dets Beskuelse, vidste jeg ikke ret, om det, jeg saae, var Drøm eller Sandhed. Gaaden var jo let at løse, sagde jeg, og fastsætte mine Dine i Brevet, hvori Maleriet var indsluttet. I Sandhed, det var Ferdinand! Brevet indeholdt den sømteste Afsked, tilligemed et Testament, hvorefter den Elskede skulde arve et Gods i Flandern.

Nu hidkaldte jeg min Bernhard, og betroede ham det sølsomme Eventyr. Bantro rystede han paa Hovedet, men da jeg viste ham Portraitet, forsvandt alle hans Tvivl, og han meente, vi maatte strax til den Saarede, for endnu at bringe ham denne Glæde, før han døde. Da hans Bunde imidlertid ei var forekommen mig dødelig, ansaae jeg det for bedst, at tøve til imorgen, for ei at volde ham en urolig Nat.

Jeg kunde ikke sove, hvor mødig jeg end var. Hvor forunderligt dog Skjebnen regjerer Menneskene! Hvo skulde tænkt, at jeg, blandt saamange Tusinde, tilfældigviis skulde finde just Den, til hvem jeg var sendt som et Kjærlighedens Bud.

Neppes brændte i Ost den første Morgenstraale, før Bernhard stod for mig. „De tillader dog, min gode Herre, sagde han trohjertig: at jeg ledsager Dem; den stakkels Saaredes Glæde vil gjøre mit Hjerte vel.“

„Det gjerne, Du gamle, ærlige Svend!“ svarte jeg, og nu ilte vi ad Staden til. De behageligste Tanker frydsede hverandre i mit Hoved. Vi naaede Huset, hvor den Saarede laae. Den rene Glæde

gjennembrøvede mit Bryst. Man var just i Færd med at forbinde ham andengang. Et blidt Smil forklarede hans Ansigt. „Åh, min Engel!“ raabte han med svag Stemme, og rakte mig den skjælvende Haand. En Taare blinkede i hans Øie. Efter den første Hilsen spurgte jeg hemmeligt Lægen, om Saa- ret var farligt. Han forsikkede, nei, og meente, at en uventet Glæde ikke vilde være ham skadelig.

Jeg nærmede mig atter den Syge, tilfillede ham Maleriet igjen, og forsikkrede ham, han døde ikke den- nesinde. Derpaa fortalte jeg ham, at jeg i Polen kjendte en Pige af samme Navn. Han saae forun- dret paa mig, og spurgte hastigt, hvor hun boede. Nu fremtog jeg mit Brev, og overrakte ham det med de Ord: „Læs dette, og hele Gaaden vil løse sig.“ Forundring, Glæde og Skræk afveylede i Mandens blege Ansigt, da han i Udskriften gjenkjendte sin El- skedes Haand. I glad Hast aabnede han Brevet, og den rene Glædes Taarer strømte over hans Kinder; andægtigt løftede han Øinene mod Himlen, og frem- stammede med foldede Hænder en Takkebøn. Nu faldt han mig om Halsen —

— Dog, hvi beskræber jeg mig for, at beskrive en Scene, der tilhører Hjertet allene? Dybtørt trykte jeg ham til mit Bryst; min Bernhard græd høit. Det var den skønneste Minut i mit Liv. Langsomt kom han til sig selv af sin Henrykkelses Lummel. — Min Pligt bød mig haste; thi til Middag skulde Af- marschen gaae for sig. Vi adskiltes som Brødre.

Fra Seier til Seier gik det nu lige til Seines Strand, hvor Freden i Paris satte Grændser for vor Virk-

sonhed. Vi droge hjem til det elskte Fædreland. Men ikke længe forundtes os Fredens Velgjerning; Krigens Furie svang atter sin ødelæggende Fakkell. Ogsaa vi maatte ud igjen i den blodige Kamp, og snart havde vi naaet Frankrigs Grændse. Det skrækkelige Myrderi aabnedes den 15de Juni; mit Regiment fægtede, under Bülow's Banner, den 18de Juni i Slaget ved belle Alliance. Alt havde det holdt en Time i den skrækkeligste Kugleregn, da mit ene Been blev knust; et Stykke af en Granat streifede mit Hoved, og bevidstløs styrtede jeg ned af Hesten. Hvad der videre foregik med mig, veed jeg kun af min tro Bernhard's Mund. Han havde ikke forladt mig et Dieblif. Da jeg igjen, med halvforvirrede Sandser, aabnede mine Dine, befandt jeg mig paa et blødt Leie i et prægtigt meubleret Værelse. Mennesker, hvis Ansigter syntes mig bekjendte, vare sysselsatte om mig, og syntes sjeleglade, da jeg slog Dinene op. Men snart sank jeg tilbage i min gamle Nat. Langt om længe — det maatte være en klar Sommermorgen, thi Solen tittede mildt gjennem Ruderne — vaagnede jeg af min vanvittige Bedøvelse. Den første Gjenstand, jeg saae, var min gamle Bernhard; hans graae Hoved var nedsunken paa hans foldede Hænder. Knælende laae han for min Seng, og syntes at bede.

„Bernhard!“ raabte jeg med svag Stemme. Som et elektrisk Slag traf dette Raab den Gamles Dre. Tvivl og Glæde kæmpede i hans Bræk. Smilende gjennem Taarer strakte jeg begge Armene imod ham, og lydt hulkende laae han ved mit Bryst. „Herren være lovet!“ Det var Alt, hvad han kunde

føre over sine Læber. Pludseligt iulte han bort, tumlende af Glæde. Under mig hørte jeg fort efter et høit Glædeskrig, og adskillige Personer stormede op ad Trappen. Døren aabnedes — i Sandhed, jeg troede at synke tilbage i mine gamle, vilde Drømmerier, da Cathinka og Ferdinand styrtede ind. Endnu gned jeg tvivlende mine Øine, da Begge, med inderlig Henrykkelse, sluttede mig i deres Arme. „Er det Sandhed? Er det Drøm? raabte jeg, i det jeg gjengjeldte deres Kjærtegn: Er jeg virkelig blandt Eder?“ — „Ja! svarte Cathinka: Himlen har hørt vor Bøn. Gud være lovet, at De lever!“

Da den første Jubel var sagtnet, betragtede jeg mig og mine Bunder — o Himmel, nu først bemærkede jeg min Tilstand. „Altsaa Krøbling!“ suktede jeg, og kunde ikke skjule mine Taarer. — Til Amputationen havde jeg Intet mærket i min Besøvelse.

Med min Redning var det gaaet saaledes til. Da Contusionen kastede mig af Hesten, havde Bernhard holdt mig for død. Men aldrig saasnart havde han overbevist sig om det Modsatte, før han tog mig paa sin Hest, for at bringe mig til Brüssel. Transporten gik kun langsomt, og Natten overfaldt ham, inden han vidste mig i Sikkerhed. Pludseligt saae han Lys i det Fjerne; fra en stor Bygning straalte det ham imøde. Did vendte han sig nu, og Ferdinand kom ham imøde.

Strax gjenkjendte han den Gamle, og Denne ham. Bløden var stor, men Smerten endnu større, da han erfarede min Skjebne. Cathinka blev hid:

Kaldt. Min gode Genius havde bragt mig i Benners Favn; deres omhyggelige Pleie havde jeg at takke for mit Liv.

Idet jeg skriver dette, kan jeg allerede spadserer omkring paa et Træbeen, og gaaer med raske Skridt min fuldkomne Helbredelse imøde. De fortræffelige Mennesker, som omgive og pleie mig, gjøre mig Livet til en Himmel; men dog maa jeg snart forlade denne Egn, for at ile til min Amalia, der elsker mig af Hjertet og ikke vil forstøde mig, fordi jeg kun har eet Been.

Wilhelm Wollmer.

Forsynⁿ og Tilfælde.

Til en Ven.

Tilfælde kalder Du, hvad jeg kalder Forsyn. Lader os undersøge begge Ord's Betydning noget næiere, og derpaa domme, hvilket Udtryk der er sandt.

Tilfælde er det, der, udenfor al Forbindelse med en vis Række af Følger, pludseligt griber ind i denne, og giver disse forudberegne Følger en gandske ny Retning, et gandske uventet Udfald. Det er Din Forklaring. Jeg tilstaaer Dig, den er ligesaa simpel, som naturlig.

Men Forudbestemmelse er ikke det, der tilforn var udenfor al Forbindelse med en vis Række af Følger; nei, Forudbestemmelse er en viis, paa Magt og Kjærlighed grundet, for vore udvortes Sandser umærkelig Forbindelse mellem tilsyneladende; forskjellige Følger, som da først werde virksomme, naar vore menneskelige Kræfter og vor indskrænkede Viisdom ikke mere ere istand til at tilveiebringe et velgjørende Udfald. Det er min Forklaring.

Antager Du nu Dit Tilfælde for sandt, saa maa Du indrømme, at vi Mennesker selv, med al vor Tænken, Villen og Virken, kun ere Tilfælde; saa maa Du indrømme mig, at om vi end tænke det Rigtige og ville det Sande, saa kan dog dette aldrig gandske bestemt føre os til at udøve det Gode, og at det Sidste stedse vilde være uoverensstemmende med det Første og det Andet; saa maa Du indrømme mig, at vi aldrig med Fasthed kunne begynde paa Udførelsen af nogen god, stor og velgjørende Plan, aldenstund vi stedse med Banghed maae imødesee hver kommende Minut, som kaster et Tilfælde ind i den tilsigtede Følgerække og derved forstyrrer hele vor Jdræt.

Hvor sørgeligt for os! Af Tilfældet — for mig et Ord uden Betydning — afhænger hvert Udfald af mine Handlinger. Eller skal jeg maaskee vente, at Tilfældet vil ordne Følgerækken paany? Nei, derimod strider min Overbeviisning om Forudbestemmelse.

Mennesket bliver et selvstændigt Væsen, hvis Handlinger, overladte til dets frie Vilkaarlighed, slutte sig i en rigtigt i hinanden gribende Følgerække, og

kunne standses ved en anden Følgeræffes mægtigere Modvirkning. Alt tænke det Rette og at ville det Sande, fører mig bestemt til gode Handlinger, da jeg bygger paa Forudbestemmelse, hvis Kraft er Almagt, hvis Organ er Wiisdom, hvis Form er Kjærlighed. Fast og rolig gaaer jeg til Udøvelsen af mine Pligter, fordi jeg veed, at naar jeg samvittighedsfuldt anvender mine Kræfter, da maa Følgeræffen synes at gaae nok saa skjævt — der maa dog skee, hvad der, for Tid, Sted og Gjenstand, er det bedste.

Du siger: Alt, hvad jeg her anfører, er kun Forflaring, og Forflaring er endnu ikke Beviis. Godt! Saa lader os tage Kjendsgjerninger i Betragtning, og saa, med Haanden paa Hjertet, svare som sandhedskjærlige Mænd.

Nedenfor Chur, ved Maiensfeld, gjorde Fjenderne engang Mine til at passere Rhinen, som sammesteds kun er smal. Jeg var dengang Ritmester, og kommanderede Eskadronen. Strax fik jeg Befaling, med mine Brave at marschere til det formeente Overgangspunct, at iagttage Fjenden, og hvis han virkelig vilde over, at angribe ham. Jeg opstillede mig altsaa omtrent halvtredsindstyve Skridt fra Rhinbredden, og da jeg paa hiin Side ingen alvorlige Forberedelser saae til en Overgang, lod jeg Folkene sidde af, roligt ventende, hvad der nu vilde skee. Efter omtrent en Times Forløb følger mig en Afdeling Fodfolk med to Kanoner, og marscherer op tæt hos mig paa min venstre Fløi. En Oberstlieutenant kommanderede den. Ledsaaget af sine fleste Officerer kom han hen til mig og mine Kammerater. Efter den

første Hilsen staae Alle trindtom mig, og lænende mig med Ryggen mod min Hest, kun hvilende paa een Fod, stopper jeg min Pibe. Dette Exempel følger Oberstlieutenanten, adskillige Officerer og en bag mig staaende Korporal. Alt er roligt. Neppe tohundredde Skridt fra os staae Fjenderne paa den modsatte Bred, ligesaa rolige som vi. Jeg slaaer Ild, og giver rundt til Enhver, som ønsker sin Pibe tændt. Den bag mig staaende Korporal, som meget beqvemt havde kunnet tage Ilden af min høire Haand, uden at røre sig af sin Plads, skjød sig mellem mig og min Hest, saa jeg spurgte ham noget vredt, om han da ikke kunde finde en anden Wei. — Han var nu påsferet; men jeg lænede mig gandske som forhen med Ryggen mod min Rødsfimmel, og Korporalen stod nu saaledes for mig, at hans Hoved dækkede mit mod Fjenden. — „Jeg beder ydmygst om lidt Ild!“ sagde Korporalen nu. Læende svarte jeg: „Det kunde Han jo ydmygst havt meget nærmere hist — jeg pegede paa hans Hest, ved hvilken han før stod — uden at skuppe mig afveien!“ — Med disse Ord gav jeg ham Ild. I det samme hellige Dieblif brænder en fjendtlig Jæger af paa den anden Flodbred; Kuglen træffer Korporalen i Hovedet, saa han falder død over paa mig. Adskillige gamle Soldater raabte høit: „Hr. Ritmester, hvor maa vor Herre have Dem kjær!“ — Med en Laare i Diet sagde jeg: „Guddommeligt Forsyn!“ — „Ret, Kammerat! raabte den gamle Oberstlieutenant, idet han igjen ordnede Piben, som var falden ham afhænde: Ret! Guddommeligt Forsyn. Hvo har ledet ham der — han pegede paa

den døde Korporal — gjøre den snevre Passage mellem Din Ryg og Din Hest, for at frelse Dig? — det guddommelige Forsyn, min Søn!“ —

I al Simpeltid har jeg fortalt Dig denne Historie, min Ven, og tilføier kun, at det Hele var et Diebligs Værk. Ahner Du ikke her en for vore udvortes Sandser umærkelig Forbindelse mellem tilsyneladende; forskjellige Følger, hvis Sidste var min Redning? —

Et andet Exempel! — Fru von W***, hos hvem vi tilbragte saa mangen herlig Vinteraften i muntert Selskab, kjørte engang til A**. Hun og hendes ældste Datter, Fru von B*, kjørte i Kane. Hendes anden Søn, Geheimeraad von W***, kjørte hende; hendes ældste Søn, endnu tre andre Herrer, og jeg, vi rede. Du kjender det udenfor A**, ved den brusende Main liggende Bjerg, hvori er indhugget en smal Bei, som fører ned til Broen. Der, hvor Beien begynder at skraane, vorde Hestene skye, bøie af fra Beien og kaste Kanen ned ad det steile, iisglatte Bjerg, mod en lodret Skraaning, mod hvis Fod Main bryder sine Bølger, selv i den strengeste Vinter. Forfærdede see vi paa den lynsnare Fart. Pludseligt standser Kanen, Hestene hænge i Løiet. „Guddommeligt Forsyn!“ raaber jeg, springer af Hesten, som min Tjener griber, iler med Livsfare ned til Kanen, og finder — en gammel, afbrudt Granstubb, som Kanen var bleven hængende i. Smilende sagde den gamle, værdige Kone: „Endnu skulde jeg ikke døe — Forsynet vil unde mig mere Glæde her i Verden!“ — „Som De ogsaa i Sandhed fortjener!“

svarte jeg, og løftede hende udaf Kanen, der neppe var tyve Skridt fra den lodrette Styrtning. Da Alt var bragt i Sikkerhed, og kun nogle Tjenere stode omkring mig, sparkede jeg med Foden til den gamle Granstub, hvis Gjennemsnit kun beløb otte Tommer, og see — den gik over!

Og endnu eet! Du blev, med Din Eskadron, kommanderet fra J* til K**, og jeg til S***, altsaa Du tilhøre, jeg tilvenstre. Jeg marscherer sex Limer før Du fra J*, kommer til S***, og erfarer her, at der, tre Mil videre i Hohen: S***, staaer en fjendtlig Kasse. Jeg rider mod Aften fra S***, naaer Klokken eet om Natten Hohen: S***, overfalder Besætningen, tager Kassen, og iler tilbage til S***. Du kommer til K**, fem Mil fra S***, og en fjendtlig Colonne paa 1400 Mand Fodfolk og 400 Mand Rytteri med to Kanoner marscherer mellem mig og Dig lige til J*, angriber denne Post, og trænges tilbage. Strax i Begyndelsen af Fægtningen sender vor General Bud til Dig med den Ordre, at Du skal marschere til J****, altsaa endnu længere bort fra mig. Du er allerede paa Marschen derhen; en Betler møder Dig, og fortæller uopfordret, at Fjenderne have taget Veien til J****, og at de alligevel have Forspringet. Han opgiver Dig omtrentlig Fjendens Styrke, og den er overeensstemmende med Dine andre Efterretninger. Du troer ham, og marscherer til J*. Pludseligt springer Din Fortrop tilbage, og raaber: „Vi ere indesluttede.“ — Til J**** vil Du ikke, thi Du troer Betleren. Du marscherer altsaa

i fuldt Trav, til den store S—er Skov, finder der en Bonde, som hugger Brænde, og han viser Dig en Bivei, som er meget kortere, end Hovedlandeveien til S***, hvor jeg staaer. Her er Du undgaaet Fjenden. Du kommer i Nærheden af S***, hører en stærk Skyden, og seer mig kæmpe fortvivlende med en firegange stærkere Magt. Modigt falder Du Fjenden i Flanken, han kommer i Uorden, og Du redder mig af ni Dragoners Hænder, som havde indsluttet mig og allerede bibragt mig fire Bunder. Vi seirede. Samlede marscheerte vi tilbage til J*, og fandt Dit Betler greben som Spion, fandt i ham Præsten fra B***, som, bekjendt med vore Fjenders Styrke, fortalte Dig Eventyret om deres Marsch til J***, for ret ordentligt at lokke Dig i Felden. Men Din Hurtighed hjalp Dig, og førte Dig, til min Redning, til S***.

Er alt dette ogsaa Tilfælde? — Uden Dig havde jeg været forloren — tre Mil trindtomkring mig ingen Succurs! — Nu Haanden paa Hjertet og svar: „Tilfælde eller Forsyn?“ — Jeg raaber, med inderlig Overbeviisning: „Guddommeligt Forsyn!“

Th. Stellan.

En engelsk Dames Besög hos En af de tyrkiske Sultaninder.

(Brudstykke af et Brev fra Lady Montague, en engelsk Ministers Gemalinde, til hendes Veninde i London.)

— For fire Uger siden kom jeg ned med en Datter, tre Uger efter aflagde jeg mine Contravisiter, og for fire Dage siden seilede jeg over Søen, som adskiller Pera fra Constantinopel for at gjøre en ny, nemlig hos Sultaninde Hafiten, den forrige Sultans Yndling, som Du veed, eller maaskee ikke veed det, blev de-throniseret og aflivet af den nuregjerende. Strax efter hans Død fik denne Dame Ordre at forlade Seraillet og vælge sig en Gemal blandt de høie Embedsmænd ved Porten. Du formoder, indbilder jeg mig, hun blev glad over dette Forslag — nei, langt fra. — Disse Damer, som kaldes eller agtes som Dronninger, ansee denne Frihed for den største Unaade og Skam, som kan møde dem. Hun fastede sig ned for Sultanens Fodder og bad ham heller dræbe hende, end behandle hans Broderkone med saadan Foragt. Hun forestillede ham i dybeste Sorgmodighed, at, da hun havde bragt fem Prindsfer ind i den ottomanniske Familie, var hun fritagen for denne Ulykke; men da alle Drengene vare døde og kun et Pige-barn levede, saa blev denne Undskyldning ikke antaget, og hun blev nødt til at gjøre sit Valg. Hun valgte Befir-Effendi, Statssecretairen, der var over 80 Aar gammel, for at overbevise Verden, at hun

fast havde besluttet at holde det Løfte, hun havde gjort: aldrig at taale, at en anden Gemal nærmede sig hendes Seng, og siden hun maatte ære en Undersaat saameget, at hun skulde kaldes hans, saa vilde hun vælge ham som et Beviis paa hendes Taknemmelighed, siden det var ham, der havde forestillet hende i en Alder af ti Aar for hendes sidste Herre. Men hun tillod ham aldrig at gjøre sin Opvartning hos hende, endskjøndt hun havde været 15 Aar i hans Huus, hvor hun tilbragte sin Tid i uafsladelig Sorg med en Standhaftighed, som man kun lidet kjender til i Christenheden, især hos en Enke paa 21 Aar, thi hun var nu kun 36. Hun har ingen sorte Guldinger til Bagt, da hendes Gemal er nødt til at ære hende som en Dronning, og aldeles ikke bekymre sig om, hvad der foregaaer i hendes Bærelser.

Jeg blev ført ind i et stort Bærelse, hvori der var en Sopha af samme Længde som Gemakket, prydet med hvide Marmorpiller, betrukket med lyseblaat Fløiel med Sølvgrund i, med Puder af samme Slags, hvor man bad mig sidde, til Sultaninden kom, som havde opfundet denne Modtagelsesmaade for at undgaae at reise sig ved min Indtrædelse, skjøndt hun bøiede Hovedet for mig, da jeg stod op for hende. Det glædede mig meget, at betragte en Dame, som havde været beæret med en Keisers udmærkede Yndest, som Skjønheder fra alle Verdens Dele daglig bleve forestillede for; men i mine Dine lod hun ikke til at have været halv saa smuk som den skjøne Satime, jeg saa i Adriano: pel, skjøndt hun havde Levninger af et fint Ansigt,

som mere var falmet af Sorg, end af Tiden. Hendes Pynt var saa overvættets kostbar, at jeg ei kan undlade at beskrive den. Hun havde en Kjole (Dalmia) paa, (som kun udmærker sig fra en Castan ved længere Ærmer) der gik sammen over Brystet, af Purpurflæde; den var snever efter Kroppen, og paa begge Sider lige ned til Fødderne og rundt om Ærmerne besat med Perler af skjønneste Glands, af samme Størrelse, som deres Knapper almindelig ere. Du maa ikke troe, jeg mener saa store som min Gemals, men — omtrent som en Ert; og til disse Knapper store Sløifer af Diamanter, dannede som hine Guldsløifer, der ere saa almindelige paa Fødselsdagsklæder. Denne Kjole var bunden om Livet med to store Qvaster smale Perler, og rundt om Ærmene broderet med store Diamanter. Hendes Linnet var fæstet i Brystet med en stor Diamant, dannet som en Firkant; hendes Bælte, saa bredt som de bredeste engelske Baand, var gandske besat med Diamanter. Om Halsen bar hun tre Kjæder, som gik hende ned til Knæerne, den ene af store Perler, i Enden af hvilke hang en fin coloreret Smaragd, saa stor som et tyrkisk Æg; den anden bestod af to hundrede Smaragder af den stærkeste grønne Farve, tæt sammensat og ypperlig parret, hver saa stor som en halv Krone og saa tyk som tre Kroner, og den tredje af smaae, gandske runde Smaragder. Hendes Ørenringe fordunklede alt det Øvrige; det vare to Diamanter, fuldkommen dannede som Pærer og saa store og tykke som en Hasselnød. Om hendes Talpoche havde hun fire Rader Perler, de hvideste og

fuldkomneste der kan findes, heftede med to Roser, som bestode af en stor Rubin midt i, og rundt om dem tyve Perler af glatte Diamanter i hver; desuden var hendes Hovedtøi besat med Smaragd; og Diamantnaale. Hun bar store Diamant-Armbaand, og havde fire Ringe paa hendes Fingre, de største, jeg nogensinde saae. Efter Juvelers almindelige Burdering i vor Verdensdeel, maa denne hendes Pynt have været 100,000 Pd. St. værd. Jeg er vis paa, ingen Dronning i Europa eier nogen mere kostbar. Hun gav mig et Middagsmaaltid paa 50 Netter Mad, hvilke (som Skik er hos dem) bleve sat paa Bordet een ad Gangen, og var overmaade kjedsommelig, men den Pragt, der herskede ved hendes Taffel, svarede gandske til den man saae i hendes Paaklædning. Knivene vare af Guld og Skasterne besatte med Diamanter; men det Overdaadigheds Stykke, som gjorde det sørgeligste Indtryk paa mig, var Borddugen og Servietterne, som vare heelt af Flor, broderede med Silke og Guld i overmaade fine naturlige Blomster. Med største Smerte betjente jeg mig af disse kostbare Servietter, der vare ligesaa fint udarbejdede som de fineste Tørklæder, der nogensinde kom fra dette Land. Du kan være sikker paa, de bleve gandske fordærvede, inden Maaltidet var forbi. Serbet (den Liqueur de drikke ved Maaltidet) blev baaren frem i Porcellains; Skaale, men Laaget og Presenteer-Tallerkenerne vare af massigt Guld. Efter Maaltidet blev der bragt Vand i Guldbækkener, og Haandklæderne vare af samme Slags som Servietterne, hvilke jeg meget

nødig tørrede mine Hænder med, og Caffeen blev bragt omkring i Porcellain med Guld-Underkopper.

Sultaninden var i særdeles god Lune og overmaade artig. Jeg lod ikke denne Leilighed gaae unyttet forbi, til at skaffe mig al mulig Kundskab om Serraillet, som er os aldeles ubekjendt. Hun forsikrede mig, at det var kun Snak, at Sultanen fastede et Tørklæde til Den, han havde udseet til Gjenstanden for sine Fornøielser, men at Sagen ved denne Leilighed forholdt sig saaledes: Han sender Kislar Aga hen til den Dame, han har tiltænkt denne Ære, for at lade hende det melde. Hun faaer strax Lykønskninger dertil af de Andre og bringes i Bad, hvor hun bliver parfumeret og prægtig paaklædt. Forend Keiseren aflægger Besøg hos hende, sender han en kostbar Foræring, derpaa kommer han ind i hendes Bærelse. Hun sagde, den Første i Rangen valgte han først, og ikke den ældste Prindses Moder, som andre Skribentere indbilde os. Undertiden fornøier Sultanen sig i alle disse Damers Selskab, som da staae i en Kredss om ham; og hun tilstod, de vare færdige at sprække af Misundelse og Skinsyge over den Lykkelige, som han bærede med Udmærkelse. Men dette er i mine Tanker hverken værre eller bedre end ved de fleste Hoffer, hvor man lægger Mærke til Monarkens Glands, og passer paa ethvert Smil, som de seer med Avind til, der ei kunne erholde det.

Hun viste mig alle sine Bærelser. I hendes Sovestue var hendes Toilet, bestaaende af to Speile, hvis Kammer vare besatte med Perler, og

hendes Talpok (Mattroie) besat med Juveelhægter, og tre Troier af fin Zobel, hver af dem var i det allermindste 5000 Rdlr. værd. Jeg formoder, disse kostbare Klæder vare med Forsæt lagte til Skue, skjøndt de syntes skjodesløst henkastede paa Divanen. Da jeg tog Afsked, bragtes vellugtende Ting frem, og jeg fik et meget fint broderet Tørklæde til Foræring. Hun havde 30 Slavinder, foruden 10 smaae, hvoraf den Ældste var ikke over 7 Aar gammel. Disse vare de smukkeste Piger, jeg nogensinde har seet, Alle kostbart klædte, og jeg bemærkede, at Sultaninden fandt megen Behag i disse elskværdige Børn, som koste meget; thi der er ingen smuk Pige i den Alder, som sælges under 500 Rdlr. De gik med smaae Blomsterkrandsse paa og bare deres eget Haar indflettet, som var hele deres Hovedpynt, men deres Klæder vare gandske af Guldstof. De bragte hende Kaffe knælende, bragte Vand, naar hun vaskede sig o. s. v. — Det udgjør en stor Deel af de ældre Slavers Forretning, at sørge for disse unge Piger, lære dem at brodere ic. og de opvartes ligesaa omhyggeligen, som om de vare Børn af Familien.

Jeg har været i et Harem, hvor Vinterværelset var panelet med indlagt Arbeide af Perlemor, Elfenbeen af adskillige Farver og Oliventræ, fuldkommen liig de smaae Kasser, vi have seet komme fra dette Land; og i Sommerværelserne vare Væggene beklædte med japanisk Porcellain, Loftene forgyldte og Gulvene belagte med de fineste persiske Tæpper. Jeg har aldrig seet noget saa smukt som min elskværdige Venindes, den smukke Fatime's Palais. Jeg blev be-

Kjendt med hende i Adrianopel. I Gaar besøgte jeg hende, og hun forekom mig smukkere end tilforn. Hun tog imod mig ved Døren af sit Bærelse og gav mig Haanden med den bedste Anstand, man kan tænke sig. „De christne Damer (sagde hun med et Smil, som gjorde hende skøn som en Engel) have Ord for at være ubestandige, og jeg ventede ikke, ihvor megen Godhed De yttrede for mig i Adrianopel, at jeg skulde faae Dem at see igjen. Men nu er jeg overbevist om, at jeg virkelig har den Lykke, at behage Dem; og vidste De, hvorledes jeg talte om Dem til vore Damer, vilde De være forsikkert om, at De lode mig vederfares Det, ved at gjøre mig til Deres Veninde“. Hun bød mig sidde i Hjørnet af Divanen, og jeg tilbragte den behageligste Eftermiddag i hendes Selskab.

Sultaninde Hafiten vil, som man naturlig maatte vente at finde en tyrkisk Dame, gjerne forbinde Folk, men veed ikke, hvorledes hun skal bære sig ad dermed, og man kan lettelig see paa hendes Manerer, at hun har levet udeluft fra Dngang med Folk. Men Fatime har den slebne og gode Opdragelse, som faaes ved Hofferne, tilligemed et Bæsen, som baade indgiver Urefrygt og Dmhed; og nu, da jeg forstod hendes Sprog, fandt jeg hendes Vittighed ligesaa behagelig som hendes Skønhed. Hun er meget begjærlig efter at kjende andre Landes Skikke og er ikke indtagen af Forkjærlighed for hendes eget Land — en Ting, der er saa almindelig hos smaae Sjæle. En Grækerinde, som jeg havde med mig, og som aldrig havde seet hende før (hun havde ikke faaet Audis

ence, havde hun ei været i mit Følge) tilkjendegav en Forundring over hendes Skjønhed og Sæder, som er uundgaaelig ved det første Syn, og sagde til mig paa Italiensk: „Det er intet tyrkisk Fruentimmer, det er vist en Christen.“ Fatime gjettede, Taleren var om hende, og spurgte om, hvad hun sagde. Jeg vilde ikke sige hende det, i den Tanke, hun vilde ikke finde mere Behag i denne Compliment, end en Tyrk; men Grækerinden fortalte hende det, og hun sagde smilende: „Det er ikke første Gang, jeg hørte det; min Moder var en Polakinde, som blev tagen i Beileiringen for Raminick, og min Fader pleiede at narre mig, ved at sige, at han troede hans christne Kone havde haft en christen Elsker, siden jeg ei saae ud som en tyrkisk Pige.“ Jeg forsikrede hende, at ifald alle de tyrkiske Fruentimmer lignede hende, saa var det uomgængelig nødvendigt at indesperre dem for Menneskenes Noligheds Skyld, og fortalte hende, hvilken Opsigt saadant et Ansigt, som hendes, vilde gjøre i London og Paris. „Jeg kan ikke troe Dem, svarte hun meget behagelig: thi satte man saamegen Priis paa Skjønhed i Deres Land, som De siger, saa havde man ei tilladt Dem at forlade samme.“ Maaskee Du leer, kjære Søster, ad min Forfængelighed i at gjentage denne Compliment, men jeg gjør det kun, fordi jeg anseer den for meget vel anvendt, og som et Exempel paa den Aand, der herskede i hendes Tale. Hendes Huus var meget prægtig meubleret og med megen Smag, hendes Vinterværelse var beklædt med Fløiel paa Guldgrund med Figurer, og Sommerværelserne med fine ostindiske Tæpper, broderede med

Guld. De fornemme tyrkiske Damer's Huse holdes ligesaa rene og pæne som de hollandske. Dette laae i en høi Deel af Staden, og fra Vinduet i hendes Sommerværelse havde vi Udsigt til Søen, Derne og de asiatiske Bjerge.

Den blinde Harpespillers Spaadom.

— Denne blinde Harpespiller lever i en under tydsk Scepter staaende Provinds. Han vandrer fra Slot til Slot, ledt af sin gamle Hustru, og improviserer, under Accompanement af sin Harpe, som han spiller med Kraft og Fylde, over ethvert Æmne, man vil opgive ham, naar det kun ikke overstiger hans Indsigter. Hans Yndlingsstof er Beskrivelsen af de Gjenwordigheder, han, i Aaret 1789, har lidt under sit Fangenskab i Constantinopel; de synes hartad utrolige. Han har været Invalid i meer end tredive Aar, og blev det ved en farlig Diensygdом, som, for ti Aar siden, gif over til virkelig Blindhed. Mange Penge fortjener han; men Vinen, som er hans eneste Niim:Røgle, koster ham ogsaa meget. Imidlertid har han dog redeligt sørget for sin Kone, hvis hun skulde vorde Enke, ved at kjøbe et lidet Huus med en Have og nogle Tønder Land. Under den franske Revolutionskrig begyndte han, paa staaende Fod at besynge alle vigtige Begivenheder, som han hørte

forelæses; men tillige vedføier han altid en Spaa-
dom, idet han lader de udtørrede Dine flyve vildt om-
kring, og slaaer Tænderne over hverandre. Vel i
orakelmæssig Indklædning, dog klart og tydeligt nok,
har han forudsagt den ulykkelige Ludvig den 16des og
hans Gemalindes Død, Napoleons Hæder, hans
Ulykke i Rusland, hans Dethronisering og Død paa
St. Helena. Men hvergang, selv naar Ingen vilde
høre derpaa, har han forudsagt Portens Undergang.
Tidsomstændighederne have nu sat ham ret fast paa
hans Yndlingspegasus. Han er af Fødsel en Ungar,
nedstammer fra en württembergsk Familie, er katholsk,
og, skjøndt han har været Soldat, meget gudfrygtig,
hvisaaarsag han ogsaa altid bærer sin Nosenfrands om
Halsen som en Ordenskjæde. Han er ikke uden Dan-
nelse; derfor kan han takke Adviserne, som man altid
maa forelæse ham, inden han beslutter sig til at
synge, og det meget Samqvem, han har havt med
dannede Mennesker. Skjøndt allerede 64 Aar gam-
mel, er han endnu gandske frisk og rørig; hans Gang
er meget rank. Hans Stemme er en Bariton, der
endnu ikke har det mindste Skjælvende; ikke sjelden
streifer den over til Tenor, Men altid, og allerhelst
naar han har bestrøget sin Strube med Druernes Co-
lophonium, er hans Stemme behagelig og Texterne
paa det punktligste underdanig. Fremmede Texter
synger han aldrig. Sine Arier, der have noget Recita-
tivisk og Censformigt, opfinder han under Sangen;
men hans Accompanement er, skjøndt uden Skole-
methode, næsten genialsk. Stundom griber han, naar
Texten er vild, i alle Harpestrengene paa een Gang,

og dog bringer han atter Accorden ind med sin Stemsme. I Hovedstaden har han, paa Grund af denne sin politisk-prophetiske Improvisering, havt adskillige Fortrædeligheder, og fra den Tid fryer han alle Stæder. Til smudsige Biser nedlader han sig aldrig. Naar man i Selskaber anmoder ham derom, eller vel endog istemmer dem, rømmer han sig og hoster saalænge, til man enten lader ham gaae, eller igjen fører et ærbart Sprog.

Lyt stille til, du Naboflynge *)
 Hvad jeg dig nu vil foresynge.
 Vel seer jeg ikke som en Anden,
 De tvende Lamper under Panden
 Forlængst vor Herre slukket har,
 Men i mit Bryst en Fakkell klar
 Hans Kjærlighed til Gjengjeld tænder,
 Og ved dens Straale grant jeg kjender,
 Hvad fordums Tid i Skjødets bar.
 Hvorledes det skal Tyrken gaae,
 Bogstaveligt jeg nu vil spaae;
 Men skal min Fakkell brænde lyst,
 En Haandsfuld Druer til mig kryst! **)

*) Denne Barde kalder sine Tilhørere, af hvad Stand de end ere, aldrig Andet, end Nabøer, eftersom hans Syngedistrict ikke strækker sig videre, end tre Miil i Gjennemsnit.

**) I Almindelighed have hans episke og lyriske Sange et Exordium af en anden Melodi, og Overgangen gjør altid en dygtig Slurk ungersk Viin. Beruse ham har endnu aldrig Noget kunnet; men han taaler ogsaa Meget.

Den trædske Blodhund Mahomet,
 Med Guds Tilladelse Prophet,
 Har raset vidt og bredt paa Jord,
 Og talet mangt et usandt Ord.
 Men ogsaa Meget har han spaaet,
 Som i Opfyldelse er gaaet,
 Og Meget, som i Fremtids Løb-
 Udvikles skal af Fortids Svøb.
 Hvorledes Tyrken det skal gaae,
 I Sangen, som begynder saa:
 „Patissahomoz ghelur,“ har, *)
 Som om han Dievidne var,
 Saa fast og klart han forudsagt —
 Jeg beder Eder, giver Agt!
 Prophetens Tale lyder saa:
 „Syv Menneskaldre skal forgaae,
 Og hvis da ei de Christnes Sværd,
 Fordriver os i blodig Særd,
 Sem Aldre skal forgaae endnu;
 Men da — hjælp Allah! — eens i Su
 De Christnes Sær paa blodig Val
 Vort Purpuræble rane skal.
 Den Purpurfrugt med isprængt Guld

***) Patissahomoz ghelur. Saaledes begynder en kort
 Prophetie af Mahomed, hvis Slutning Tyrkerne, som
 vor Harpespiller forsikrer, tidt at have seet i Constanti-
 nopel, forelæse med en saadan Modløshed, at Mændene
 sukke, Børnene jamre sig, og Qvinderne hulke. Den
 hele Prophetie kan den blinde Harpespiller fremsige meget
 flydende. Kun Slutningen har jeg mærket mig: Ol,
 Turkiheressine tuskure d. e. (de Christnes Sværd)
 skal drive Tyrken did, hvorfra han kom (altsaa til Øst-
 asien).

Er gandske sikkert Istantul *)
 Dets Skjønheds Ny gik vidt om Land,
 Nu hærger det af Pest og Brand,
 Nu farves det af Christenblod,
 Thi det skal kjøle Tyrkens Mod.
 Nar fjortenhundredtrehalvtreds
 Var hartad sluttet Majens Kreds,
 Da Tyrken aad i Overmod
 Det Æble rødt af Menneskblod **)
 Men attehundredfirtini
 Tolv Menneskaldre er forbi ***)
 Thi paa en Menneskalder gaaer
 Just tredive og trende Nar.
 Ved Lynglimt og ved Jordenskrald,
 Ved Flammebrud af Dybets Dal ****).
 Skal Constantina vorde fri,
 Før Mai tilfulde er forbi.
 En Christenhær fra alle Land,

-
- *) Istantul. Saaledes hedder Staden Constantinopel paa Tyrkisk.
- **) Efter en Beleiring af 54 Dage blev Constantinopel, i Aaret 1453, den 29de Mai (g. St.) tagen med Storm af Sultan Muhammed den Anden.
- ***) Naar man regner fra Aaret 1453, og lægger 12 Menneskealdre til, hver paa 33 Nar, da udkommer gandske rigtig Narstallet 1849. Efter denne Udtydning af Muhammeds Spaadom skulde altsaa Constantinopel forblive i Tyrkernes Hænder 21 Nar endnu.
- ****) Under et stærkt Jordstjælv skal altsaa Constantinopel vorde erobret? — Da jeg spurgte Seeren, om han ikke meente Kanonerne med deres Glimt og Torden, samt Miner, anlagte under Torden, gav han mig, øiensynlig fornærmet, det Svar: „Ingen Prophet har været sin egen Tolk. De vil erfare det — paa Torden eller i Himlen!“ —

Henved tohundredtusind Mand
 Fra Bjerg og Dal og eensom De
 Tilfods, tilhest, tilskibs i Sø,
 Skal plukke under Korsets Flag
 Sin Purpurfrugt paa Seirens Dag.
 Men Tyrken under Havnens Riis
 Skal give Væbet feigt til Priis,
 Og gjennem Helleponten fly,
 Forfulgt af Dommens Tordensky.
 Sin Maane skal med Harm i Sind
 Han knuset see paa Tempeltind,
 Og Korset skal mod Himlens Blaa
 Fra Sanct Sophia's Kuppel naae.
 Fra denne Time skal det see,
 At ingen Turban man skal see,
 Saavidt Europa rækker, ja,
 Langs Havet, selv i Asia *),
 Skal Tyrken uden Redning fly
 Med panisk Skræk fra Stad og By.
 Men overfyldt Europ igjen
 Skal proppe Jøderne derhen.
 Før de udsuge al vor Marv,
 De fange Tyrkens Land i Arv **).
 Er der i mine Ord kun een
 Usandhed, mine mugne Been
 Opgraver da af Dødens Land,
 Og haaner dem, alt hvad I kan.
 Men hvis de sande vise sig,
 Et Ave beder da for mig!

*) I Levanten, tyrkisk Anadolij.

***) Det vilde være uartigt, at kalde denne Deel af Spaa-
 dommen et fromt Ønske. Skulde den gaae i Opfyldelse,
 da behøvede Tydkere og Schweizere ikke mere at udvan-
 dre til Amerika, for størstedels at forkomme underveis,
 eller for i Amerika at vorde Slaver under andet Navn.

Keiser Alexander og Keiseren af China i Paris.

En russisk Officeer, som, i den sidste Krig med Frankrig, stod i Maubeuge, og havde en overordentlig Længsel efter at see sin Monark, som han ikke kjendte personligt, havde, indtil kort før Afmarschen, higit efter, at vorde sendt til Paris med de sædvanlige Rapporter. Stedse var dette Grinde, hvortil mange Medbeilere fandtes, bleven Andre, mere Begunstigede til Deel. Jo længere han havde ventet, desto større var hans Glæde, da dette Lod, paa En af hans Foresattes Forbøn, omsider tilfaldt ham, desto større den Hast, hvormed han tilbagelagde Veien. Ofte bleve Overbringerne af Rapporter fra fjerne Standkvarterer forestillede Keiseren personligt. Med dette Haab for Dine spildte han, saasnart han havde naaet Paris, intet Dieblif, men begav sig til Chefen for Generalstaben, for at overrække sine Despescher. Nu vilde hans Ustjerne, at han ikke allene fandt Denne meget sysselsat, men at ogsaa Befalinger laae færdige til ufortøvet at afgaae til Maubeuge. Istedetfor Præsentationen, fulgte efter nogle Spørgsmaal, den tørre Uffærdigelse: „Uden Ophold tilbage!“ Tjenestepligt tillader ingen Modforestillinger, mindst i Hovedkvarteret; den kjender kun punctlig Lydighed, og denne pegede tilbage til Maubeuge. Hvormegen Umage havde han ikke maattet gjøre sig, for at faae dette Hverv! Hvor havde han ikke maattet skynde

sig, for at tilbagelægge den lange Wei! Og nu, han havde naaet sine Dnskers Maal, nu maatte han, uden at have seet Andet end uogle Gader af Paris, med Koureerheste reise sine Kammeraters Ironie imøde! Det var vistnok en haard Ustjebne, og paa Tilbageveien til sit Logis grublede Koureeren saa dybt derover, at han ikke havde Sands eller Tanke for noget Andet. Saaledes gif det da til, at han — en Ulykke kommer sjelden allene — løb en borgerlig-flædt Mand paa Armen, uden at det faldt ham ind, at bede om Undskyldning derfor. Den Fornærmede yttrede sin Forundring over, at en Officeer i russisk Uniform kunde fortsætte sin Gang, uden at ihukomme, hvad Høflighed i sligt et Tilfælde byder. Officieren meente, at Hastværk og Modgang vel kunde undskylde en saadan Forseelse; den Anden derimod blev derved, at der, under alle Omstændigheder, var Tid nok til en flygtig Undskyldning, og at ingen Modgang kunde fritage derfra. „Ei heller da — vedblev Russen — ei heller da, naar man, som jeg, maa afreise, uden at have seet, uden maaskee nogen- sinde at faae Den at see, for hvem man offerer Liv og Blod?“ — Og nu fortalte han sit Uheld lige til den fortvilede Katastrophe.

For denne Ulykke var der vel Raad, meente Manden. „Troer De? spurgte Officieren: De har uidentvivel saa stor Indflydelse, at De kunde mane Keiseren frem, hvad Dieblif det skulde være?“

„Hvorfor ikke? svarte den Anden: Det lader sig let gøre; betragt mig, jeg er Keiseren!“

„Charmant! svarte Officeren: Hvilket lykkeligt Træf har her ført to saa mægtige Monarker sammen, thi jeg er — unter uns gesagt — Keiseren af China.“

„Keiseren af China?“ — „Ja vist, og jeg tør vel haabe, at min Forsikring fortjener ligesaa megen Tiltro, som Deres!“ Med disse Ord anbefalte han sig, lod den, efter hans Mening tilbørligt affærdigede Spottefugl staae, og fordoblede sine Skridt, for at bestille Heste til Maubeuge.

Som han just er i Begreb med at afreise, faaer han uventet den Befaling, at indfinde sig ved det keiserlige Taffel, men hvor stor var hans Skræk, da han i Monarkens Person gjenkjendte den Mand, for hvem han desværre havde fremstillet sig som Keiser af China. Endnu høiere steg hans pünlige Forlegenhed, da han ved det glimrende Taffel fik en til hans foregionne Rang svarende Plads, og Alles Dine vogtede paa ham, indtil den menneskekjærlige Monark omsider, paa den ham egne skaansomme Maade, lod Selskabet vide, hvorfor han troede at være saa høi en Gæst, med hvem han ikke gjerne vilde lægge sig ud, idet mindste denne Opmærksomhed skyldig.

Madame Christoph.

Fortalt af en Engellænder.

Gaden Casciauolo i Florenz er meget snæver og dog den meest besøgte i hele Staden, da den fører til to af de fornemste Pladser. Da jeg en Dag gik igjennem denne Gade, nødte en svært belæstet Vogn mig til at søge ind i en Krambod. Neppe var jeg traadt ind, før et Par velklædte Damer, for at undvige samme Vogn, kastede sig i mine Arme. Men hvor stor var min Forbauselse, da En af dem vendte sig om, viste mig et sort istedetfor et hvidt Ansigt, og tiltalte mig paa ziirligt Fransk; men den steg endnu mere, da jeg i hendes Ledfagerinde, som ogsaa var sort, men noget ældre, gjenkjendte Maria Theresia, Exdronning af Hayti, Enke efter Henrik den Store, Keiser og Konge paa Hayti. Min Nysgjerrighed var levende vaft, thi jeg havde kjendt denne Fyrstinde i lykkeligere Tider, og Synet af hende opfriskede gamle Erindringer hos mig. Hensjunken i disse fulgte jeg næsten maskinmæssigt efter de sorte Damer ind i et Hus i Rabolavet, som til Lykke var et Slags Tracteursted. Dronningen, Prindsess'en, hendes Datter, og en Selskabsdame af kaffebrun Farve, satte sig ved et lidet Bord og forlangte tre Portioner Maccaroni. Jeg fulgte deres Exempel, for at faae Leilighed til at tale med Verten om dem. „De kan troe, det er høie Herskaber i

deres Land, sagde han: Skjøndt de see gandske anderledes ud end vi. Desværre spise de her i Dag for sidste Gang, thi de have leiet den første Etage i Marquis Guigni's Pallads ved Siden af St. Felicita's Kirken." Jeg foresatte mig, at hilse paa Madame Christoph i hendes Logis, eftersom det muligt kunde være hende om at gjøre at bevare sit Incognito.

Dette uventede Møde vilde ikke ud af mine Tanker. Kontrasten mellem den forrige Reiserinde af Hayti paa Slottet Sanssouci, omgivet og forgudet af sin glimrende Hofstat, og denne stakkels gamle Negerinde, som nu sad og fortærede sin Portion Macaroni paa et offentligt Tracteursted, var ogsaa altfor stor. Den sidste Gang jeg havde seet hende, var paa et Bal som hun, i Anledning af sin ældste Søns Fødselsdag, gav paa Slottet Sanssouci. Man smiler ikke ved Tanken om et Hofbal paa Hayti, man tænke sig tværtimod det meest glimrende Bal paré i den eleganteste Pariser-Salon, og man vil dog kun have et ufuldkomment Begreb om den henrivende Pragt paa Sanssouci. Man tænke sig denne Salon opfyldt med Petitmaitres, af elegante og pyntede Skjønnere, Grupper af Dandsende, glimrende Uniformer, Stjerner, Kors og Ordensbaand, og Rækker af Tjenerne i Livreer straalende af Guld ombære Tis og andre Forfriskninger, og som med en Tryllestav forvandle man nu pludseligt alle disse Menneskers Farve fra hvid til sort, saa vil man omtrent faae et Begreb om det pragtfulde Bal, jeg bivaante paa Hayti. Glandsen i dette imponerende Selskab blev endnu forhøiet ved en fast utrolig Mængde Titler og Bærdigheder. Der

pare baade Prindsfer, Rigsgrever, Palaismarfkiller,
 ja selv en Storadmiral og en Erkebifkop, Alt ind:
 rettet efter Napoleons Hof: Almanak. Jeg mindes
 grant endnu Hertugen af Marmelade, Hovedfta:
 dens Gouverneur, og Grev Limonade, Christophs
 Kabinetssecretair. Hs. Maj. selv havde, fom man
 veed, først været Slave paa en Plantage hos Hr. de
 la Malle. Han var høi og velvoren, bar i Almin:
 delighed en blaa Uniform med røde Opflag, Stjer:
 ne og Ordensbaand. Hans uldne og krusede Haar,
 fom med Alderen var bleven noget hvidt, gav ham
 et ærværdigt Udfeende. Hans gjennemtrængende
 Blik syntes at udspeide de meeft skjulte Tanker hos
 dem han talte med. Følgende Anecdote om hans
 Godmodighed vilde geraade enhver europæifk Monark
 til Ære: Han havde engang indbudt Sir James
 Bro, Capitain paa den engelfke Fregat Southampton,
 til fit Taffel, og tilladt ham at medbringe faa mange
 Officerer fom han behagede. Sir James, overras:
 fket af Pragten og det velsmagende Maaltid, raabte
 i Extase til fin Nabo: „Hvilken herlig Kof har ikke
 denne Satans Neger!“ Han vidfte ikke af, at Kongen
 forftod Engelfk; han havde lært dette Sprog, da han
 endnu drev det befkedne Skræderhaandværk i St.
 Kitts. Da Christoph indfaae, at Officeren ikke hav:
 de fagt det i nogen ond Hensigt, faa lod han, fom han ikke
 havde forftaaet det, men næfte Morgen kom der en Ne:
 ger ombord paa Skibet med et Brev fra Kongen,
 hvori Hs. Maj. i en munter Tone lod Capitainen
 vide, at det gjorde ham meget ondt, ikke at kunne
 fende ham fin første Kof, da Denne, formedelst den

glimrende Eoptale Sir James Dagen iforveien havde holdt over ham ved Tasset, var bleven ham dobbelt kjær; han sendte ham derfor herved den anden Rok i hele Riget.

I Tanterne levende beskæftiget med hvad jeg tilforn havde seet paa Hayti, begav jeg mig til Palladset Guigni og lod mig melde hos Madame Christoph. Jeg blev indført i en smuk Sal, og fandt der den unge Fyrstinde beskæftiget ved en Brodeerramme. Hun havde et venligt Physiognomie, men var, af et mislykket Roketterie, iført en blændende hvid Kiøle, der var paafaldende affstikkende mod hendes Huds Farve. Imedens vi vexlede nogle Ord om Veiret, Tiden, o. s. v. traadte Madame Christoph ind i Værelset, støttet paa den kaffebrune Dame, som før havde været hendes Palais-Dame, og nu var hendes Selskaberinde. Hun bad mig sidde ned paa Kanapeen. Hun havde forandret sig meget, Tiden og Rummeren havde efterladt sig dybe Spor, men i alle sine Manerer viste hun et beskedent Væsen og en værdig Holdning, som paa eengang erindrede mig om, hvad hun havde været, og hvad hun nu var. Da jeg i Samtalens Begyndelse kaldte hende Majestæt, faldt hun mig strax i Talen og sagde, at hun vilde holde det for Spot, hvis jeg ikke var en Engellænder. „Nu er jeg kun Christophs Enke! tilføiede hun, idet hun lagde sin Haand paa min Arm: I min Forsfatning tør jeg ikke tænke mere paa dette Livs Tant. Nu længes jeg kun efter Rolighed.“ Hun syntes at finde en smertelig Fornøielse i at fortælle sine Lidel-

fer. Blandt Andet fortalte hun mig den Katastrofe, som gjorde Ende paa hendes Gemals Regjering. En svær Sygdom holdt Kongen fængslet paa Sanssouci. Siden 1820 var der oprørske Bevægelser i Norden. De Sammensvorne vilde oprette en republikansk Regjering; de ventede kun paa et Paaskud for at bryde løs. Dette fik de, da Christoph gav Befaling til at degradere en Oberst af Garnisonen i St. Marcus, som var meget yndet af Soldaterne. Disse dræbte Obersten, som var bleven udnævnt i den Affattes Sted. Christoph sendte 1200 Md. imod Rebellerne, men ogsaa de erklærte sig imod ham, og hans Garde, som han tilsidst lod bryde op, fulgte deres Exempel. Han indsaae nu, at der ikke var Andet tilbage for ham, end at døe. Han lod sin Gemalinde og Børn komme, overøste dem med Kjærtegn, og bad dem forlade sig. Derpaa lod han sig bringe reent Linned, vaskede sine Arme og Hænder, og sendte nu ogsaa Opvarterne bort. Neppe havde de forladt Kongens Bærelse, før der faldt et Skud; de ilte tilbage, og fandt ham liggende i sit Blod; med en Pistolkugle havde han gjennemboret sit Hjerte. Han var 53 Aar gammel. Neppe var han død, før end Oprørerne styrtede ind i Palladset. Da de hørte Kongen havde aflivet sig selv, styrtede de ind i det Gemak, hvor Madame Christoph befandt sig med sine Børn, som de rev ud af hendes Arme. En af hendes Sønner værgede sig modigt og blev bogstavelig hugget i Stykker. Hun hørte, hvorledes den ældste Søn bad for sit Liv, men ogsaa han fandt ubarmhjertige Bødler. Denne unge Mand, som i

Engelland havde nydt en glimrende Opdragelse, var Faderens Diesteen og Folkets Afgud; men han blev nedhugget som de Døvrige. Dronningen beholdt ikke engang den Trøst at kunne jorde sine ulykkelige Børns Levninger; den rasende Pøbel deelte dem imellem sig. Hun blev selv kun frelst med største Møie, ved tilligemed sin eneste Datter at blive bragt ombord paa et engelsk Skib som laae der for Anker.

Jeg var meget rørt over hendes sørgelige Historie. Hun græd kun for sin Familie, ikke for sin tabte Rang. Jeg besøgte hende flere Gange. Hun levede meget indgetogent og lod kun Gaa komme til sig, fordi hun havde den Overbeviisning, at de Fleste besøgte hende kun af Nysgjerrighed, ikke af Deeltagelse. Hun sagde, det var hende meget imod, at lade sig beskue som en Løve i et Menagerie. Min Opmærksomhed syntes hun taknemmelig at erkjende. Da hendes Datter engang yttrede det Ønske, at komme noget mere blandt Menneskene, sagde hun: „Nei, mit Barn! Verden er ikke for os! Det er allerede nok, at vi vække Nysgjerrighed med vore sorte Ansigter, vi bør ikke endnu udæste Folks Medlidenhed ved at bære vores Ulykke til Skue iblandt dem.“

Nu lever Madame Christoph i Pisa, anstændig, men høist indgetogen, og naar ikke Erindringen om de Børn hun begræder, forstyrrede hendes Lykke, vilde hun sikkert føle sig lykkeligere nu end midt i den Pragt som engang omgav hende ved Hoffet i Sanssouci.

A b o l i t e t s. *)

En polsk Jøde vilde besøge Leipziger Messen; men da han havde en ung Kone og endnu ingen Børn, gjorde han sig Samvittighedsfrupler, ved at forlade hende. „Ei! sagde den fromme Jødinde: Vil Himlen beskjære os Børn, bruges Du ikke dertil!“

Dr. Debet stod engang paa Parterret i Alceste. Uergerlig over, at En lagde sig paa Ryggen af ham, og rakte sit Ansigt hen over hans Skulder, trak Debet sit Lomme-tørklæde op og snød den uvelkomne Næse ret følelig. Eiermanden trak den i Hast tilbage; men Debet sagde gandske rolig: „Om Forladelse! Jeg vidste ikke andet, end det var min Næse!“

„Taler De Fransk?“ spurgte man engang en smuk Frøken. „Nei! svarte hun: Men min Broder blæser Fløite.“

En Kone døde i første Barselseng, Manden græd heftigen over hende. „Eet trøster mig! sagde han: At jeg ikke er Skyld i hendes Død.“

„Hvor har J været?“ spurgte en Moder sine to Døtre. „Jeg har seet paa Paradis!“ svarte den Ene. — „Og Du?“ — „Jeg har hjulpet hende!“

En forklarede en Pige Blomstersproget, og begyndte med Farverne: „Rødt er Kjærlighed; Blaat, Trofæb; Grønt, Haabet; Hvidt, Uskyldighed; Gult, Misundelse; Sort, Sorg“ o. s. v. Den følgende Dag kom han igjen, og examinerede hende; hun opregnede alle Farverne, men glemte kun den hvide. „Men De glemmer jo Uskyldigheden!“ sagde han. „Jh! svarte Pigen: Hvem kan ogsaa glemme paa Alt!“

En Sangerindes Fader slog engang under en Ordstrid sin Directeur temmelig drøit i Nakken. Directeuren besvarte

*) Af: Conditorei des Fokus, von Saphir, 1828.

dette Anslag med et Forslag lige i Ansigtet. Et Medlem af Orkestret raabte ved Prøven, da dette skete: „Mine Herrer! Holder Takt! Ellers falder Orkestret ind.“

„Jeg kommer saasnart jeg kan!“ lovede en ung Pige hendes Veninde. „Ak! svarte Denne: Kom dog en Smule førend Du kan!“

Et Ægtepar nødte ved Bordet hinanden til at spise. „Det er mig ret en Fornøielse, sagde Konen: naar jeg seer Dig spise.“ — „Og mig en ikke mindre, forsikkrede Manden: naar jeg seer Dig spise; men min største Fornøielse er at Du er fornøiet.“

En Jagtelsker anklagede en Jøde for at være i Besiddelse af et ham for to Aar siden frakommet Gevær. Jøden blev kaldt for Retten, og man paalagde ham, ved Vidner at bevise sin Eiendomsret til Geværet. Han mødte, og medbragte som Vidne hans Svoger Schmucl, der tilbød at beedige, at Geværet i mange Aar havde tilhørt den Indstævnte. „Hvorlænge, spurgte Dommeren: har Du kjendt dette Gevær som den Anklagedes Eiendom?“ — „Længe! meget længe!“ svarte Vidnet. „Men hvorlænge, i hvormange Aar?“ — „Na, jeg har kjendt det, forsikkrede Schmucl: da det endnu var en gandske lille Pirtol!“

Ved en Auction for kort siden kom Kjøberne førend dens Begyndelse, i Strid, der gik over til Haandgribelighed. Auctionarius traadte ind, og raabte med kraftig Stemme: „Hvorledes? Tør man her slaae til, førend jeg kommer?“

Parallel er.

Kone — Frue — Gemalinde.

Naar man gifter sig af Kjærlighed, bliver man Mand og Kone; for Bequemmeligheds Skyld: Herre og Frue, og formedelst Forhold: Gemal og Gemalinde! —

Man bliver elsket af sin Kone, skaanet af sin Frue og taalt af sin Gemalinde. — Man har en Kone for sig allene, en Frue for en Huusven, og en Gemalinde for hele Verden. — Man finder sig i Alt med sin Kone; man beqvemmer sig dertil med sin Frue; man arrangerer sig med sin Gemalinde. — Huusholdningen besørger Konen, Huset Fruen; for Zonen sørger Gemalinden. — Naar man er syg bliver man pleiet af sin Kone, besøgt af sin Frue og vor Gemalinde erkjendiger sig om vort Befindende. — Man spadserer med sin Kone, fjører ud med sin Frue, og gjør Lyspartier med sin Gemalinde. — Vor Kummer deler vor Kone, vore Penge vor Frue og vor Gjæld vor Gemalinde. — Vor Kone er vore Børns Moder, vor Frue deres Bekjendt, vor Gemalinde deres Beherskerinde. — Døe vi, da begræder vor Kone os, vor Frue beklager Tabet af os, og vor Gemalinde gaaer sørgeklædt for vor Skyld. — Efter et Aar gifter vor Kone sig igjen, efter sex Maaneder ægter vor Frue, og naar Condolations-Tiden er udløben (efter sex Uger) formæler vor Gemalinde sig med en Anden.

K j e n d e t e g n e n e .

Gaaer en Herre og en Dame sammen, og han skrider taus fremad, seende lige for sig — da ere de Mand og Kone. — Seer Herren jevnlig paa Damen, eller taler flittig med hende — da ere de ikke Mand og Kone. — Sidder en Herre i Theatret ved Siden af en Dame, og mønstre Parquet og Logerne — da ere de Mand og Kone. — Sidder han halv vendt til hende, og seer snart paa Skuepladsen, snart paa hende — da ere de ikke Mand og Kone. — Tæber en Dame sin Handske, og Naboen, efter nogen Betænkning, bukker sig langsom ned, for at tage den op — da ere de Mand og Kone. — Griber han den i Flugten — da ere de ikke Mand og Kone. — Kjører en Herre, rygende sin Cigar, med en Dame — da ere de Mand og Kone. — Ryger han ikke, men holder hendes Chavil paa Skjødet — da ere de ikke Mand og Kone. —

Spiller en Herre og en Dame Boston, og Herren er aldrig Damens Whist — da ere de Mand og Kone. — Tæber han bestandig, og er dog igjen stedse Whist — da ere de ikke Mand og Kone. — Staaer en Herre ved en syngende Dame, uden at vende Bladet om — da ere de Mand og Kone. — Har han det allerede længe førend det behøves, i Haanden — da ere de ikke Mand og Kone. o. s. v.

G a a d e.

Uden mig gaves der ikke Mit og Dit. Vel er jeg kun lille, men allevegne trænger jeg mig ind og op. Jeg sætter mig paa Din Pande, paa Keiserens Næse, og paa Keiserindens Fod. Enhver Ting bliver kun ved mig; Du kan ikke tælle til fem uden mig, og hid og did, hvor Du gaaer, ledsager jeg Dig. Ingen Pige bliver gift uden at jeg er tilstede; ingen Jøde en Christen. Jeg er paa ethvert Dampskib, og paa tyrkiske Krigsskibe er min Nærværelse tre Gange saa nødvendig, som paa danske Skibe. Philosophie tabte uden mig Hoved og Fod, Himmelen havde uden mig ingen Begyndelse, Paradiis ingen Ende. Uden mig vilde Jøderne ingen Rabbi have, de Christne ingen Prædiken faae at høre. Sad bekymrer sig ikke om mig; men Kjærlighed gjør det dobbelt. Ved enhver intriguant Handling, ved enhver Piges Daab er jeg tilstede. Hvor lille jeg end er, hæver jeg mig fem Gange i Beiret ved enhver prindselig Tilbøielighed. Ethvert Skriverie begynder og ender med mig; man klapper uden mig, men piber og hvidsker kun naar jeg er tilstede. Parterret, Parqvettet og Logerne kunne undvære mig, Galleriet ikke. I Kritikken er jeg dobbelt nødvendig, og dog afgiver ingen Recensent sig med mig. Mit Firma gjelder i Stettin og Berlin, og min Tilværelse ophører ikke, saalænge nogen Urtefrømmer bruger Papiir.

Den lille Puff over Bogstavet t.

Himmel og Helvede.

Saae Du Pigens sjælfulde Die
 Og dets funklende skjønne Krystal,
 Som en Wtherglands i det Høie,
 Naar den straaler fra Himmelens Hal?
 Saae Du Blikket, liig Astenens Stjerne
 Naar den hilser Dig blidt i sit Fjerne?
 Saae Du Perlen der speiled sig mild
 I det tindrende Dies Ild?
 Da har Du seet Kjærlighed luet
 D, da har Du Himmelen skuet.

Saae Du Pigens bristende Die
 Og Forsørers haanlige Smil?
 Saae Du Rosen Hovedet bøie,
 Namt af Kummerens dræbende Pii?
 Saae Du Skinsygens giftige Miner,
 Naar det brødefri Hjerte den piner?
 Saae Du Længselens haabløse Graad
 Og Fortvivlelssens Rædselsdaad?
 D, da har Dit Hjerte vist gruet;
 Thi Helvedes Qual har Du skuet.

Ja en Himmels salige Glæder
 Slinger Kjærlighed huldt om vor Jord;
 Men naar Hjertet kummerfuldt græder
 I dens Marter et Helvede boer. —
 Du, hvis Smil lod mig ahne et Eden,
 Et Elysiums Glæder hernelen,
 Pige, Du med den tryllende Mand,
 See, min Skjæbn. er i Din Haand!
 Dit Savn er den Qual der mig truer,
 Dit Die den Himmel jeg skuer.

C. T. Silwar.

Til

Greve Adam Wilhelm Moltke
den 25de August.

En stor, en ædel Sjel forlod
Paa Hæder rig og mæt af Dage
En Slægt, som sorgfuld staar tilbage
Dg vidner: han var vis og god;
Han var en Fader, kjendte Navnet
Dg elskte det og vandt den Noes;
Han offred' gjerne Guld og Gods,
Dg har som Faa i Danmark gavnet.

O Moltke! Du forstod hans Tid,
Murdered' ret hans høie Stræben;
Ei døer hans Navn, thi ei paa Læben,
Men dybt i Hjertet hver en Tid
Skal finde det, og til dets Være
Retfærdig glad udtale sig
Saa fattig dog som han var rig
Naar Stordaad Talen om skal være.

Dog aldrig Moltke denne Dag
Gjensødes ny — jo Tanken mindes
Det Slægtskab, som i Himlen bindes,
Som snør sig om hver ædel Sag.
Det er ei Blodets lunkne Stemme,
Men Hjertets Følelse som varm
Til fælleds Maal Din stærke Arm
Med aldrig trættet Kraft sees fremme.

Din Noes, o Moltke! Bülow's liig
Foragter ussel Smiger = Stemme;
Hvad Du har virket hører hjemme
Hvor Livets Tomhed taber sig;
Der staaer hver herlig Tanke skrevet,
Som i Din Ungdoms, Manddoms Kraft
I hver en Stund Din Sjel har haft,
Om end den ei er udført blevet.

D maatte Dine Dages Tal
 Til Danmarks Held Solokronen vinde,
 Og Fædrelandet seent først binde
 Den Borgerkrands, som smykke skal
 En ædel Faders ædle Søn,
 Som tog i Arv hans Hu at gavne
 Og var ei blot en Edlings Navne,
 Men Kjemper selv til Vrens Løn.

O! da skal mindre bitter Nød
 Fra Borg til Hytte sig udbrede,
 Da er en Skytsaand altid rede
 At række Armod Haab og Brød,
 Da er Velsignelsen ei død,
 Som Kammers Børn saa tidt paakalde;
 Da skal de længe endnu Alle
 Velsigne Dagen Du blev fød.

J. P. Miller.



Schubothe.

Et Egeblad jeg lægger paa Din Kiste,
 Lag, Gubbe, mit Farvel i Graven med!
 Og Livet jeg en ædel Ven forliste,
 Da Du gik ind til Dødens tause Fred.

Men tro jeg skal i et velsignet Minde
 Bevare som en Søn Dit ædle Navn,
 Og stræbe skal jeg i Dit Fjed at finde
 En sikker Ankerplads i Livets Havn.

A. F. Elmquist.

