

# Digitaliseret af | Digitised by



**DET KGL.  
BIBLIOTEK**

Royal Danish Library

Forfatter(e) | Author(s):

Titel | Title:

Udgivet år og sted | Publication time and place:

Fysiske størrelse | Physical extent:

Etlar, Carit.; af Carit Etlar [i.e.: Carl Brosbøll].

Herregaards Historier

Kjøbenhavn : Chr. Steen & Søns Forlag, 1853

274 s.

## DK

Materialet er fri af ophavsret. Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse. Husk altid at kreditere ophavsmanden.

## UK

The work is free of copyright. You can copy, change, distribute or present the work, even for commercial purposes, without asking for permission. Always remember to credit the author.





57. - 100.

DET KONGELIGE BIBLIOTEK



130020871475







# Herregaards Historier

fortalte

af

Carit Etlar.



Kjøbenhavn.

Ehr. Steen & Søn's Forlag.

Berlingſke Bogtrykkeri.

1853.

Handwritten text, likely a title or author name, appearing as a mirror image bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, likely a date or location, appearing as a mirror image bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, likely a name or title, appearing as a mirror image bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, likely a name or title, appearing as a mirror image bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, likely a name or title, appearing as a mirror image bleed-through from the reverse side of the page.



Undermaaleren fra Nestrup.



In der ersten Zeit der Regierung

Sydvest for Aalborg ligger Store Restrup, en gammel Herregaard fra Middelalderen, med Bindingsværks Gavle og udskaarne Bjelkehoveder over Binduerne. Mod Vest og Syd omgives Restrup af dybe, steensatte Voldgrave, paa de modsatte Sider laae tidligere to store Skovstrækninger, hvoraf den ene endnu om Sommeren er et almindeligt Balsartssted for Aalborgs Ungdom, paa Grund af Skovballerne, som holdes der, og for Herredets Krybskytter, paa Grund af Raadhrene og den øvrige Mængde Vildt, der gjøre den gamle Herregaards Omegn til et af de bedste Jagtdistricter i Sylland.

Den sidste Omstændighed var ogsaa Aarsag til, at Herstskabet paa Restrup bestandig holdt sig en Skytte, der regelviis jagede og fiskede, som Tiden førte det med sig, og i sine Friti-

mer hjælp Forvalteren med at tilfige Godssets Fæstebønder, naar de havde Arbeidsdage paa Gaarden.

Det er en Episode af denne Skyttes Familieliv, vi her have ifinde at fortælle. Hans Navn var Gregers. Saalangt man kunde erindre sig hans Forfædre, havde de alle været Jægere paa Restrup, og udmærket sig i samme Færdighed, som en af Fædrelandets modigste Generaler, der kastede det sidste tunge Lod i den gode Sags Bægtkaal, ham, for hvis Bedrift vore Fjender ikke troede at burde tænde et ringere Lys, end Baalet af en brændende By. Den bestod i at fange Oddere, som i et temmelig stort Antal havde deres Gange nede ved Mølleaaen.

I de første Aar efter Gregers Ansættelse, havde han mange Fejder at bestaae med Egnens Krybskytter, der vare blevne dristige i hans gamle Faders Tid. Næsten enhver maaneklar Nat hørte man Skud ovre i Skoven eller i det lille Krat, der laa paa venstre Haand af Gaarden. Morgenen efter viste sædvanlig et Blodspor i Græsset, eller det nedtraadte Korn langs med Skovhegnet, at der var blevet fæl-

det et Dyr. Imidlertid ansaae Gregers det for en Uressag at hindre denne Frijagt; han patrouillerede jevnlig omkring i Skoven, var ogsaa flere Gange heldig nok til at gribe disse ubudne Gjaester, skræmmede de Dvrige, og opnaaede tilsidst hvad han ønskede: Fred i Skovene og Frygt hos Tyvene.

Den listigste og behændigste af disse Krybskytter var en lille nanseelig Person, som hed Jens Nørholm, eller i daglig Tale Jens Undermaaler. Det sidste Tilnavn havde man givet ham, fordi han, paa Grund af sin ringe Høide, blev erklæret for uduelig til at være Soldat, eller som det dengang hed, for Undermaaler. Jens boede i et lille Huus i Heden og havde under Gregers' Formand i flere Aar drevet et uforstyrret Krybskytteri paa Herregaardens Grund. Han gjaldt ogsaa for den bedste Skytte, ikke blot i Omegnen af Røstrup, men selv i de nærmeste Kjøbstæder, hvor man tilsidst negtede ham Afgang til de offentlige Skydefester, fordi han, hvergang han deeltog i dem, nedskjød de fleste Gevinster. Gregers var den Eneste, der aldrig vilde indrømme Undermaalerens Færdighed. Han forfulgte ham ogsaa med større Bver og

Strengthed, end han viste mod de øvrige Krybskytter.

En Efteraarsnat var han saa heldig at gribe Jens, just som denne listede sig hjemad langs med Skovgjærdet, med en skudt Raabuk over Ryggen.

„Tøv en Kjende, Du smaa Undermaaler, raabte Gregers, idet han sprang ned til ham over Gjærdet.

Jens kastede Bukken, spændte Hanen paa sin Bøsse, og vendte sig om mod Gregers. Uagtet denne truende Bevægelse gik Skytten frygtløs hen til ham. Jens betænkte sig, satte Hanen i Ro, og sænkede sin Bøsse.

„Har jeg nu ikke tidt mindet Dit lille Kryb om, at lade dette Skytteri fare?“ begyndte Gregers.

„Det har I,“ svarede Undermaaleren med et Suk. „Men husker I ogsaa, hvad I lovede mig, da vi taltes ved ifjor, til Mikkelsdagstider?“

„Nei, jeg gjør ikke,“ svarede Gregers. „Hvis jeg lovede Dig, at Du skulde times al Landens Ulykke, naar jeg traf Dig igjen, Du lille Mhyreunge! saa er jeg nu kommen for at holde mit Løfte.“

„Na nei,“ vedblev Jens. „Dentid jeg kom for at frie til lille Karen, jeres Datter, saa sagde I, at I estimerede mig for en brav Karl, og at jeg skulde faae hende, saasnart jeg var Mand for at vise Jer to hundrede Sølvdalere, til at vi kunde kjøbe os det lille Huus for, nede ved Møllen.“

„Det kan maaskee have sin Rigtighed, Undermaaler, svarede Gregers, forsonet over den ydmyge Tone, hvori Jens talte, „lad være Du er mig altfor ussel lille, til at jeg skulde have kaldt Dig en brav Karl; men hvad saa?“

„Ja, hvordan skal jeg Staffel vel skaffe de mange Penge tilveie, naar I er mig saa strix, Skovfoged?“

„Gaae Fanden i Bold!“ raabte Gregers heftig. „Tænk Du, jeg skulde give Forlov at stjæle Herskabets Dyr for at skaffe Dig Udstyr. Nei Tak, Undermaaler! Det kan være muligt, at jeg tager feil, men jeg troer næsten, at der er flere kjønne Folk til i Verden end Du, og Mogle, der omtrent ere ligesaa høie og velvoxne, saa at lille Karen tilnød kan faae sig en Frier, uden at hendes Fader behøver at gjøre sig til Gavthv i sit Embede derfor. Hvis

der var den mindste Fornuft i Dig, saa gif Du heller over paa de Sønderholms Border; de høre ikke til Restrup, der kunde Du skyde for mig saameget Du lystede, og saa gjorde Du os endda den Gavn, at gjenne et Par Dyr over ad os til. Bedst var det alligevel, hvis Du slog Dig til en anden Profession end Skytteriet, for den duer Du nu engang ikke til, Zens. Skam skulle de Menneſter faae, der vove at betroe saadan en Kolling en Bøsse, formedelst Du saa let kan komme til Ulykke dermed. Lad os engang see lidt paa Din Skyder!"

Zens rakte ham Bøssen, Gregers tog sin Fjeldkniv op af Lommen og skruede Laasen fra Skæftet, med Ryggen af Knivsbladet. „See her, Zens, nu skal jeg da nok forbyde Dig at spille Krudt og Hagel i de første otte Dage." Med disse Ord stak Gregers smilende Laasen i Lommen, og gav Zens Bøssen tilbage.

„Har I taget Laasen, kan I ligesaagodt tage Bøssen med," sagde Zens.

„Hvad er det for en Snak," svarede Gregers. „Saamænd gjør jeg ikke nei, det vil jeg blive med, til Du faaer Dig kostet en ny Laas, min Dreng! for Du dher Dig bestemt ikke, vi

træffes nok engang igjen. — Godnat, Du Lille! sovvel! og lad mig see, Du bestiller Dig en rigtig god Laas paa Din Bøsse. Helst en Percussioner, for disse Steenlaase gjør jeg ikke saa meget af; saa kan Du trøste Dig med, at jeg næste Gang skal beholde baade Bøssen og Laasen."

Gregers lebsagede disse Ord med en spottende Latter. Jens svarede ham ikke. „Na hör, lille Jens!" vedblev Skytten, „giv mig sagtens en Haandsræfning, og hjælp mig den Raabuk op over Skulderen. Det er ikke for det den er saa svær, tværtimod, det er Synd og Skam, at slyde saadan en ussel lille Tingest, men jeg har slaaet mit Been, og kan ikke godt bukke mig." Jens adløb stiltiende og vilde herpaa bortsfjerne sig, da Skytten atter kaldte ham tilbage:

„Hust endelig paa, Undermaaler, at der bliver filet en Split op i Hanen af den nye Laas, Du bestiller, saa forstoppes ikke Hovedet saa let, af de brugte Knaldhætter. — Skal jeg ellers hilse Din Kjæreste, den lille Karen, fra Dig? Du kan gjerne faae Lov til at besøge hende en Gang imellem."



„Tak skal I have for det Ord,“ svarede Jens. „Nu har I faaet mig til at glemme alt det Onde, I har sagt inat. Gud i Vold, Skovfoged!“ Med disse Ord skiltes de.

Omtrent fjorten Dage senere forberedtes en vigtig Begivenhed paa Nestrup.

Huusjomsfruen og Pigerne larmede i Kjøkken og Kjælder, i Værelserne polerede man Vinduer, og skurede Gulve. Foran Voldgravene blev opreist en høi Ereport, som Gartneren beklædte med Granløv og Aspargestoppe. Man ventede fornemme Gjæster, det var tydeligt, og denne Gang var det ingen Ringere end Kronprindsen, der havde anmeldt sit Komme, for at prøve Jagten omkring Herregaarden.

Gregers fik sin Deel i den almindelige Travlhed. Fra den tidlige Morgenstund gjennemstreifede han Hederne, og paa Bildemosen gik det Skud paa Skud. De stakkels Urjagle og Agerhøns bleve i store Knipper afleverede til Kjøkkenet, og desuagtet forlangte Fruen bestandig flere.

„Hør, lille Gregers!“ sagde hun en Dag, medens han sad og spiste Frokost inde i Borgestuen. „Han maa endelig skaffe os et Dyr til

Aften. Somsfruen siger, at hun har bestilt det af Ham for over otte Dage siden, og endnu er det ikke kommet."

Gregers lagde sit Stykke Fleskebrød fra sig, tørrede Fingrene paa sine Hjortelæders Beenklæder og udbrød:

"Fruen maa endelig have mig undskyldt med det Dyr, formedelst at jeg ikke har skaffet det tilveie."

"Men hvorfor har Han ikke skaffet det tilveie?"

"Formedelst der ingen Dyr var at faae," svarede Gregers nølende.

"Det er jo ikke muligt! Han gjør sig blot for liden Umage. Jeg er overbevist om, at vi skulde have det endnu til Middag, hvis vi blot lode gaae Bud ned til Jens Undermaaler bag Møllen."

Gregers blev blodrød ved denne Bemærkning, der indeholdt saameget Saarende for ham. "Den lille Jens Undermaaler?" gjentog han med en Stemme, der ryste af Harm.

"Ja vistnok!" vedblev Fruen. "Jeg har hørt fortælle, at det er den bedste Fæger i hele Omegnen, og skulde vi nogensinde see os foran-

ledigede til at vælge en anden Skytte her paa Gaarden, skal han min Tro faae Posten." Fruen fremhævede denne sidste Sætning med en særegen Betoning, og ledsagede sine Ord med et Blik, der lod det udenfor al Tvivl, hvad hun sigtede til.

"Den lille Jens „Undermaaler"! " hvistede Gregers atter, ligemeget forstrækket og ydmyget ved Tanken om, at see sig fortrængt af en i hans Dine saa ubetydelig Medbeiler.

"Ja!" vedblev Fruen, som mærkede, at hun havde fundet det rette Middel til at opflamme Gregers Iver for hendes Interesse. „Han kjender ham vel nok, siden det er Jens, der hver Nat gaaer og skyder os Dyrene bort i Skoven, uden at Nogen forhindrer ham deri."

Nu kunde Gregers ikke holde sig længer. Han sprang op fra Bænken, hans Dine sunkede, og hans Stemme skjælvede, idet han raabte:

"Fruen maa skjende paa mig arme Mand, saa meget som Hun vil, for Hun er mit Herstab, og jeg maa slikke mig deri, men Hun maa ikke sige, at saa elendig en lille Tingest som Jens Undermaaler skulde nyde den Værdighed at blive min Estermand og Herstabsstyrte her

paa Gaarden, det er mere end jeg kan taale. Saa snart jeg nu faaer spist det lille Korn Mad, jeg har tilbage, gaaer jeg paa Minuten til Skovs igjen, og hvis ellers Borherre blot har ladet groe saa stort et Stykke Vildt derinde, som en Rendefugle kan sidde fast i, skal jeg bringe det herved i Rjøkkenet. Enten skal det stee, eller ogsaa vil jeg lade mit Liv!"

"Ja, ja, min gode Gregers!" svarede Fruen smilende, "lad mig see Han gjør sig Umage, saa gaaer det nok. Bringer Han mig et godt stort Dyr til i det seneste imorgen Middag, skal jeg gjøre Ham en glad Mortensaften, hvis ikke, saa faae vi at lade gaae Bud ned bag Møllen efter Undermaaleren.

Da Gregers vandrede tilbage til Skoven, vidnede de dybe Furer i hans brede Pande, og hans sammenknebne Læber om den Ydmygelse, som han havde lidt. Han førte Meierisforvalterens Høns hund med sig i en Strikke, thi hans egen begyndte at blive blind. Nede bag Haven ladede han sin Bøsse med et svært Skud Rendefugler, og drev derpaa hen over Stubbene nedad mod Oddershøi og Hornum, idet han standsede enhver Markarbeider, han mødte, med

Spørgsmaal om de ikke havde seet Noget til et Dyr idag. Solen brændte heft denne Formiddag. Dvæ imellem Bakkerne fik Hunden Spor, og det varede ikke længe, førend Gregers saae en Ræv lufte hen imellem de høie Ghyvelbuske. Men for Diebliffet gjaldt det et ædlere Bildt, og Ræven gif sin Bei uantastet. Gregers kaldte Hunden fra Sporet, og slog ind i en anden Retning.

Det blev Middag, og det blev Aften. Den ulykkelige Skytte havde endnu ikke øinet det Mindste, og i hele denne lange Tid pintes han uafbrudt af Tanken om, at den lille Jens Undermaaler, der hidtil havde været en taalmodig Gjenstand for hans Spot og Drillerier, skulde fortrænge ham fra hans Post. Duggen falbt, det var en klar Maanessinsaften. Gregers gif tilbage til Skoven, og skjulte sig imellem en Busk Brombærranker for Enden af en Sti, som Dyrene pleiede at passere, naar de kom ud fra Skoven. Træerne kastede deres mørke Skygger hen paa den afmeiede Rugmark foran ham. Uglen pøb oppe i Bøgetræerne, men forresten var Alting stille og lydlost. Dyrene bleve borte.

Skytten var nær ved at fortvivle. Taarerne zittrede i hans Dine, og han forbandede sin ulykkelige Skjebne.

„Det nytter ikke, at fuffelure her længere“, hvidskede han endelig. „Jeg maa afsted igjen, hen paa et andet Strøg. Sulten er jeg elendige Mand, som en Hund; ikke har jeg smagt en Smule Mad den hele Dag, andet end den Gryssen Flest til Frokost, men det faaer alligevel ikke at hjælpe. Jeg maa over i den lille Bildmose, for der pleie de Satans Tingester at pile ned om Aftenen, for at æde af det bløde Græs.“

Han begav sig atter paa Vandring.

Da han kom ned over Engene, saae han et Lys skinnie hen over Marken, hvor Jens Undermaaler boede. Gregers standsede, han syntes at overveie Noget.

„Hvad om jeg gik ind til den skarnagtige Undermaaler“, tænkte han, „og bad ham om at følge med mig; maaskee kunde han af Slumlykke lange til at slyde et Dyr. Hjemme er han vist paa denne Tid, siden jeg seer Lys derinde.“

Med denne Beslutning gav han Hunden et

Tegn til at lægge sig, og listede derpaa langsomt og forsigtigt hen til Vinduet, for at see om Undermaaleren var tilstede. Gjennem det utildækkede Vindue saae han Jens sidde inde i Stuen, isærd med at rense sin Bøsse.

„Ih, det Afflum“, hvistede Gregers, „er han nu ikke igjen ilad med Bøssen! Han pønser bestemt paa et nyt Arhbskytteri i Nat. Og sikken en deilig Raas han har faaet sig gjort. Nei, nei, for Satan! jeg kan ikke forkleine mig saa dybt, at bede den lille Bantrevning om Hjælp. Jeg maa prøve min Lykke nede i Bildmosen. See engang, hvor han sidder og dreier paa Bøssen og griner dertil, ret som om han anede min Nød, og vilde gjøre Nar af mig. Jeg gider ikke gaae ind til ham!“

Gregers listede sig bort fra Hytten, stille og ubemærket som han var kommen, vinkede ad Hunden, og gik med hurtige og lange Skridt ned til Bildmosen. Han var imidlertid ikke heldigere her, end han havde været paa alle de øvrige Steder. Hjort- og Raadhr syntes at være sporløs forsvundne. Derimod stod Hunden foran en Grævling, som listede om i Maaneskinnet og søgte efter Brombær og Enebær, og

som løb henover Veien i nogle faa Skridts Afstand. Jægerhøsten vaagnede ved dette indbydende Syn. Gregers lagde Bøssen til Rinden, men sænkede den strax igjen med et dybt Suk.

„Det var da Djævels!“ hvistede han tænderstjærende. „Brolken og Miffel ere nær ved at løbe ned i Kommerne paa mig, og dog maa jeg lade dem gaae deres Gang; et Skud vilde stræmme Øhrene Fanden i Bold, hvis der forresten er noget Øyr hernebe“.

Det begyndte allerede at grøe ad Dag ovre i Nordøst, da Gregers begav sig paa Hjemveien. Han erindrede sig sit Ord til Fruen. Den fastsatte Tidsfrist var udløben, hvorledes skulde han indfri sit givne Løfte?

Paa Tilbageveien kom han atter forbi Undermaalerens Huus. Nu var der mørkt derinde.

„Hvad om jeg for Løiers Skyld gav ham Lov til at stjæle et Øyr, og tilbød ham en halv Species Penge derfor. Jeg behøver jo ikke at betroe ham Grunden til denne Mebladenhed.“

Atter nærmede Gregers sig Døren, kæmpende med den sidste Rest af Stolthed.

„Nei, den Satan var istand til at faae Nys om hvordan Sagerne stode, og saa var jeg for-



tabt. Men hvad skal jeg syndige Mand gribe til? Nu slog Klokken fire ovre i Freilev Kirke, om et Par Timer kommer Fruen ned i Kjøkkenet og spørger efter Dyret, og Gud naade mig saa. — Jo, jeg vil alligevel gaae ind til den lille Gjerdesmuite, og sige til ham, at han maa staae op og gaae en Tour paa Jagt. Derover bliver han da vist sjæleglad. Hører han, at han har Lov til at skyde et Dyr, saa veed han ikke, hvorledes han skal skabe sig, og takker mig tusinde Gange. Na ja! han skal jo dog være min Svigersøn, lad ham saa have den lille Fornøielse?"

Med disse Ord traadte han hen til Vinduet og bankede paa Ruden. Undermaaleren kom tilhøje indensfor, i det blotte Linned og spurgte hvem det var. Da han saae Skytten, tændte han Lys og luffede Døren op. Gregers traadte ind.

"Naa, Undermaaler!" udbroød han, medens Jens klædte sig paa, og med al den Fatning, han var istand til at paatage sig. "Saa Du var da gaaet til No inat?"

"Det seer I jo, Gregers!" svarede Jens gabende.

„Ja, hi lidt, Du lille Gavthv; Fanden tro Dig. Lad mig først komme hen og føle om Sengen ogsaa er varm, at Du ikke narrer mig. Jeg gif og patrouillerede en Smule efter Dig, fordi jeg tænkte, at Du nu maaskee havde faaet en ny Vaas til Din Bøsse.“

„Nei, Skovfoged!“ svarede Jens. „Jeg har sagt til Karen, at jeg ikke vil have mere med Skytteriet at bestille den Gang, det fører kun til Ufred mellem mig og Eder.“

„Ja det kan være fornøftigt nok, Du Lille. Naar man føler med sig selv, at man ikke duer til en Haandtering, gjør man bedst i at fange an paa en anden. Hvad har Du ellers tænkt paa at slaae Dig til?“

„Jeg kjøber mig et Par Dos Vanter og andet Uldtøj, og saa vil jeg drive lidt om som Strømpekræmmer, — hvis det ellers giver Noget af sig.“

„Tænker Du ogsaa, at Du kan blive din Beslutning tro?“

„Jeg mener Ja.“

„Jeg mener Nei.“

„Det vil vise sig.“

„Hvis jeg nu gav Dig Forlov til at gaae

paa Sagt imorgen tidlig, hvad vilde Du vel  
saa sige?"

„Nei ellers Tak.“

„Du troer, det er mit Spøg, Jens, men  
fordi Du kjønt holdt Dig inde inat, alligevel  
Du sagtens har hørt fortælle, at det lakker ad  
Dhrenes Brunsttid nu, og at der brimler af  
Kronvildt og Raavildt overalt, saa skal Du til  
Belønning faae Lov til at gaae lidt over i  
Skoven og tage Din Skyder med Dig. Jeg er  
ikke altid saa streng, som jeg lader til.“

Jens kastede et overrasket og spørgende Blik  
paa Gregers; denne nikkede og sagde smilende:

„Hvad siger Du dertil, Dit lille Spedelys?“

„Jeg vil heller gaae i min Seng igjen, for  
jeg har ikke været saa rigtig raff i de sidste  
Dage.“

„Gid Du stec en Ulykke! er Du syg, saa  
gaaer det jo Dig som mig. Kolden sidder og vær-  
ker i alle mine Lemmer, og siden det nok er  
bedst, at vi snakke reent ud af Posen, lille Jens,  
saa er det alene derfor, jeg kommer ned til  
Dig. Raadigfruen stilledes Bud over iastes, at  
hun vilde have sig et Dyr til imorgen, og jeg  
er ikke Mand for at stavre hen til Skoven.“

„Jeg ikke heller,“ svarede Jens, for hvem der endelig begyndte at gaae et Lys op.

„Ja, da kommer Du alligevel til at prøve Din Lykke, Svigersøn!“

„Na nei, Skovfoged,“ svarede Jens med et polidst Smil. „Jeg har heller ingen Hane paa min Bøsse, siden I tog den sidste fra mig.“

„Ja, nu bliver Du vel reen ellebild af Glæde, naar jeg siger, at Du maa laane min Bøsse.“

„Nei, jeg kan ikke slyde med andre end min egen.“

„Saa skal jeg stifte Dig Hanen op, det første jeg kommer hjem.“

„Jeg har heller ikke Rendefugler og Krudt,“ vedblev Jens.

„Her er mit Krudthorn og min Hagelpung; der er tolv gode Rendefugler i den, flere Skud kan Du da vel ikke slyde feil efter eet Dyr.“

„Ja, men jeg har heller ingen Lyst.“

„Jeg giver Dig en halv Specie, naar Du bringer mig et Dyr.“

„Det er for lidt.“

Gregers Taalmodighed holdt ikke længer Stand ligeoverfor disse gjentagne Afslag. Na-

rerne skulmede i hans Bænde, han slog i Bordet, han sad paa, og raabte:

„Hvad siger Du! vil Du gjøre Nar af mig?“

Med disse Ord rev han sin laadne Ratteskindhue af Hovedet, og kastede den hen efter Sæns. Tillykke traf han ikke. Undermaaleren forblev uanfægtet af denne Bredestrytting. Han svarede i al Sagtmodighed:

„Herregud, Skovfoged! hvorfor bliver I saa hidsig for saa lidt? Jeg har nu engang ikke Lyst til at drage til Skovs inat, lad mig saa være fri. Nys forleden blev I bøs, fordi jeg vilde styde Dyr, nu farer I op, fordi jeg ikke vil styde. Hvad skal jeg arme Menneſte gribe til, for at gjøre Eder det tilpas?“

Gregers indsaae, at han var gaaet forvidt. Det svage Dagstjær, som efterhaanden begyndte at trænge ind gjennem de smaae solbrændte Ruder, mindede ham tillige om, at man ventede ham paa Herregaarden. Han blev nødt til at ydmyge sig endnu mere. Derfor forandrede pludselig den barske Mine i hans Ansigt til et unaturligt sødt og venligt Smil; han gik hen til Undermaaleren og lagde sin Haand paa hans Skulder.

„Naa, naa, lille Svigersøn! tag Dig det ikke saa nær, Du veed jo, at jeg mener Dig det godt, alligevel jeg imellemstunder er lidt iilsindet. Kan Du skaffe mig et Dyr til Middagstid, skal Du faae to Specier. Hvad synes Du?“

„Jeg tør ikke love det,“ svarede Jens.

„Naa, det tør Du ikke,“ raabte Gregers stampende i Gulvet; og idet han atter faldt ud af sin Rolle, foer han hen mod Jens. „Men Guds Død, Dreng! hvad vil Du da have?“

„Med eet Ord,“ svarede den Lille roligt og smilende, „jeg vil have hundrede Specier.“

„Hvad for Noget! Er Du gal?“

„Nei, jeg er ikke. I behøver heller ikke at betale mig dem strax, Skovfoged; jeg nøies med at tage lille Karen i Pant for Pengene.“

„Naa, det gjør Du? Det var jo ellers rart,“ svarede Gregers rasende.

„Ja, og saa faaer I min og Karens Velsignelse til,“ vedblev Jens og greb hans Haand, „og naar I bliver gammel, vil vi To arbejde for Jer, og klæde Jer godt op, saa at I ikke kommer til at lide Nød i nogen Maade; saa skal I dog være glad ved den Handel.“

„Ja, Gu' vil Du arbeide for mig,“ sagde Gregers, der dog mod sin Villie følte sig blødere stemt. „Jeg lugter Lunten. Du speculerer paa at faae min Post og blive Skytte paa Gaarden. Ikke sandt, det er saaledes, at Du har ifinde at arbeide?“

„Al nei, Gregers! I tænke ikke saa slet om mig. Skal jeg nogensinde blive Skytte, hvad jo rigtignok min kjæreste Lyt staaer til, saa vil jeg først see at faae Karen til at lægge et godt Ord ind for mig, at jeg kan komme i Lære hos Jer, og at I viser mig lidt tilrette i Kunsten, saadan at jeg kan gaae Jer tilhaande, naar I bliver gammel og aflægs.“

„Ja, ja, Undermaaler, svarede Gregers, og tørrede Dinene med Bagen af sin Haand, for Jens havde rørt ham; „jeg troer endda nok, at Du mener, hvad Du siger, men det er langt fra saa let at lære Skytteriet, som Du bilder Dig ind, min lille Dreng. Jeg tvivler om, at Du har det rette Haandelag for Kunsten; ialfald maa Du øve Dig længe, og lægge ret Bind paa min Lærdom, hvis det skal kunne blive til Noget. Jeg gaaer da ind paa den Handel, siden Du beder saa mindelig og ær-

bødig derom. Du skal faae Kæren, i Guds Navn. Men see nu, at Du kommer i Klæderne og gjør Dig særdig, ellers kan Du troe, at jeg skal hjælpe Dig. Du maa strax ud, Dyret skal skaffes tilveie inden Middag, om jeg saa skal skjære det ud af mine Sidebeen. Der har Du min Toløber, den er godt ladet i begge Løb. Lad mig see, Du omgaaes den forsigtig."

"Aa nei," svarede Jens leende, "skal jeg endelig paa Sagt, saa holder jeg mest af min egen Bøsse, og her er den." Med disse Ord gif Jens ind i Alkoven bag Sengen og tog Bøssen frem. "Jeg har rigtignok faaet mig sat en ny Hane paa Laasen, men denne gang struer I den da ikke af, vel Skovfoged?"

"Jens, Jens! jeg kommer dog til at forunde Dig et godt Livfuld Børst! Hid med Bøssen, jeg vil lade den, for at jeg kan være vis paa, at Du ikke times nogen Ulykke, og pas saa vel paa, hvordan Du bærer den, aldrig heel spændt, og Piben iveiret, naar Du sætter over Digerne. Hører Du? — Hvor er Brødet, saa skal jeg skjære Dig et Stykke Mad; det kan Du stikke til Dig, hvis Du skulde blive sulten underveis. See der! og hvis Du ikke bringer mig det al-



lerbedste Dyr, der findes paa Nestrup Gods, skal jeg strue Hovedet af Dig, som jeg forleden struede Hanen af Din Bøsse."

Medens Gregers holdt disse Formaninger, havde Jens gjort sig færdig til at drage ud. Han tog Bøssen under Armen og trykkede Skytens Haand.

"Det allerbedste Dyr," gjentog Gregers. "Hører Du, Jens Trommestik!"

"Jeg skal gjøre mit Bedste," lovede Jens, "og med Vorherres Hjælp tænker jeg vel, det gaaer. Det gaaer nok, lille Skovfoged!" tilføiede han tillidsfuldt; "idag skal jeg jo arbejde for Karen, og saa har jeg Lykken med mig. Gud velsigne Jer for hende."

"Hør, tøv en Kjende!" sagde Gregers. "Har Du ikke et lille Stykke Kridt ved Haanden, saa skriv vi udenfor paa Døren, at Du er taget bort."

"Hvorfor det?" spurgte Jens forundret.

"Ih jo, for at Ingen imidlertid skal vente Dig forgjæves. Man kan jo aldrig vide, hvem der kunde komme."

Undermaaleren hentede et Stykke Kridt.

Døren blev stænget; derpaa skrev Gregers med store Bogstaver udenpaa Døren:

„Jens er gaaet til Marked!“

Jens kunde ikke begribe Aarsagen til denne Handling, men han lod Gregers have sin Villie, tog Afsted og gik. Skytten blev staaende en Tidlang og saae efter ham, derpaa gned han fornøiet sine Hænder, smilede og hvistede:

„See saa, lille Frue! Send Hun nu kun Bud over til Jens Undermaaler. Jeg troer knap, at det vil nytte Hende Noget.“

Jens valgte en modsat Vej af den, Gregers havde gaaet. Han drog vesterpaa ind i Heden, og kjendte for vel de Strøg, Dyrene pleiede at besøge, til at spille Tiden med at gjennelede Egnen omkring Bildmosen. Det var imidlertid blevet fuldkommen lyst. En let blaagraa Røg begyndte hist og her at vise sig over Skorstenene paa de adspredt liggende Bønderhuse. Foran et af disse saae Jens en Mand og en Kone isærd med at bryde Hør.

„Gudsfred og Gudhjælp!“ sagde han. „J skalde vel ikke have seet noget til et godt lille Dyr i denne Morgenstund, mens J staae og arbeide herude.“

„Aa jo!“ svarede Manden, „for lidt siden saae jeg og Sidsel en Hjort løbe langs med vor Naboes Boghvede. Den havde ellers Udseende efter en Spidsbjort, og Du kan nok følge Sporet i Duggen, for han gik ganske langsomt.“

„Du skulde ikke være saa vovsømt af Dig, Jens Undermaaler,“ sagde Konen. „Det gaaer bestemt feil en Gang, naar Gregers Skytte kommer og napper Dig.“

„Idag gjør han mig Ingenting, Sidsel Mari! Det er med hans Minde, at jeg gaaer.“

„Ja saa!“ sagde Manden. „Vil Du smage paa en lille Taar Kaffe, Jens! for vor Morter hun trakterer idag, siden vi har været saa tidlig oppe.“

„Nei ellers Tak, min Tid er knap. Gud i Bøld!“

Jens vandrede nedad mod Boghvedeagren, fandt Hjortens Spor og tabte det igjen, da han kom ind imellem Lyngen; dog stred han trøstigt fremad, og stolede paa sin gode Lykke. Solen kom frem over Restrup Skove, Taagen hævede sig nede fra Moserne, en enkelt Lærke steg op i Beiret, slog et Par Triller og taug

strax igjen; alene Brokfuglens sørgmodige Fløiten afbrød den Tausshed, som fandt Sted overalt. Blufselig stod Jens stille og udstødte et Forundringsraab.

Foran ham styngede Stien sig imellem de to Bakker og op af Huulveien; gjennem disse kom en ung Bondepige med en Malkebøtte paa Hovedet, strikkende paa en graa Uldstrømpe, medens hun nynnede en gammel Folkesang. Hun var klædt i Egnens almindelige Dragt, havde store, sorte, skjelmste Dine, en frisk Hudfarve og en lille rosenrød Mund.

„Gia lille Karen!“ raabte Jens, idet han rakte den unge Pige sin Haand. „Hvor kommer Du fra saa tidlig?“

„Kalder Du det tidlig,“ sagde Karen, „Kloffen gaaer jo til ni. Ellers kommer jeg ovre fra Præstens. Jeg laante os en Bøtte Mælk, siden vor Ko er bleven seen (gold). Men hvad er det, Du tager Dig for idag, Jens? — Herregud! hvis vor Faer nu saaer Dig at see, saa bliver der igjen Ufred og Klammeri mellem Jer.“

„Aa nei!“ svarede Jens fornøjet, „siig Du ham kun, at Du har mødt mig, jeg troer han

figer Tak til, lille Karen! Det er efter hans Befaling, jeg gaaer her. I Dag er det en lykkelig Dag, og derfor sendte Vorherre ogsaa Dig herud ad min Vej. Han vidste nok, jeg vilde blive glad ved at faae Dit Ansigt at see."

Sens fortalte nu, hvad der havde tildraget sig hjemme i hans Hytte. Karen blev glad derved, hun tog hans Haand og trykkede den imellem begge sine. „Hvor gaaer Du nu hen?" spurgte hun.

„Jeg lister mig lidt længer vesterpaa. Herremanden derovre er gammel og lader Dyrene være i Fred, formedelst han gider ikke skide dem, og derfor henter jeg mig nok en lille En, nebe paa Overdrevet."

„Du skal alligevel tage Dig ivare Sens, for der er Folk paa Sagt derude."

„Na nei vel!"

„Jeg mødte en fremmed Fægér, for lidt siden."

„Hvem var det?"

„Ja, veed jeg hvem det var, han saae ud som en fornemme Mand, og var saa venlig, Sens. Den Tid vi mødtes, sagde han: Godmorgen, Du smukke lille Pige. Na bi lidt! — Jeg har ingen Stunder, svarede jeg, for jeg

skal hjem. — Skal Du hjem, sa'e han, saa hils Din Kjæreste, og det har jeg nu gjort. Farvel, Zens! og lad mig see, Du tager Dig ivare paa Naadigherrens Guds."

"Farvel lille Karen!" sagde Zens. "Tænk paa mig, jeg kommer med Guds Hjælp snart hjem til Eders, og saa bringer jeg en Hjort med til Brudegave."

De skiltes ad. Karen gik uden at vende sig. Zens blev staaende.

"Na see dog engang om efter mig, Karen!" raabte han, da hun var kommen nogle Skridt bort. "Jeg staaer jo og nisser ad Dig."

"Jeg har Ondt ved at vende mig med Bøtten paa Hovedet," svarede Karen. Smidlertid vendte hun med stor Væthed et venligt og smilende Ansigt om mod sin Elsker, vinkede til ham og gik.

Zens vedblev at følge Stien i den Retning, han engang havde valgt, nedad mod et stort Kjør. Lige foran det sprang en Hjort iveiret, løb et Par Skridt, vendte sig og fortsatte derpaa sin Flugt i et jævnt Trav ind imellem Kjørene, der voxede omkring Kjøret. I samme Dieblis Zens saae Hjorten, dukkede han sig ned mod Jorden, og vedblev krybende paa Hænder

og Snæ at nærme sig Kjøret, skjult af et temmelig høit Dige, der dannede Grændsestjækket mellem Kestrup Marker og Naboernes. Han vilde netop krybe over Diget, da han pludselig saae en grøn Kaskjet, besat med en Søltresse, bevæge sig paa den modsatte Side. Lidt efter kom et Hoved tilsynne, og en Herre rakte Overkroppen forover og vinkede til Jens med en Haandbevægelse, som bethydede, at han skulde være forsigtig. Jens nikkede.

Den Fremmede pegede ned til Kjøret mod et Punkt, hvor man skjelnebe en svag Bevægelse imellem Rørene.

Jens nikkede atter og rakte tre Fingre iveiret, op over Diget. Den Fremmede rakte fire.

Dertil rystede Jens paa Hovedet.

Den sidste Deel af dette tausé Sprog skulde betegne Hjortens Alder, hvilken man som bekendt bedømmer efter Gevirenes Ender eller Taffer. Jens havde seet tre Taffer, den Fremmede fire. Derpaa fortsatte de to Sægere deres Bei, hver paa sin Side, indtil Jens kom til et Sted, hvor Diget var gjennebrudt af en Fobsti. Her krøb han ind til den Fremmede.

„Rækker Din Bøsse langt?“ spurgte den Fremmede.

„Overmaade langt,“ svarede Jens.

„Det gjør min ogsaa.“

„Hvem af os skal skyde først?“

„Det vil vel Du?“

„Na nei!“ svarede Jens, som bestandig erindrede sig, at han var inde paa fremmed Grund.

„Det vilde slet sig skikke. Skyd I kun først, og hvis I feiler, skal jeg nok see at gjøre mit Bedste.“

Begge Jægerne vedbleve, efter at denne Bestemmelse var tagen, sagte og med største Forsigtighed at nærme sig Kjæret. Efterhaanden saae de tydeligt Hjortens Hoved bevæge sig mellem Rørene. Pludselig fløi en Brushøne op foran Jens. Den klaprende Lyd, Fuglen forarsagede, idet den hævede sig iveiret, skræmmede Hjorten, den reiste Hovedet og sprang til Siden. Derved fik Skytterne den tydeligere at see.

„Skyd nu!“ hvisttede Jens ivrig. „Skyd! og gid I times en lille Ulykke, hvis I feiler.“

Efter disse Ord gav han sig til at blade som en Hind. Hjorten blev skuffet ved denne



Lift, den standsede, hævede sit Hoved og stirrede over mod Diget, hvor Jens laa skjult. Den Ubekjendtes Anlæg og Skud faldt paa samme Tid. Hjorten gjorde et vældigt Spring op over Rørene, brød igjennem dem og satte i strakt Løb ind i Heden. Nu reiste Jens sig og skjød. Dyret gjorde endnu et Par Spring, derpaa standsede det, vakkede og sank til Jorden.

„See saa!“ raabte „Undermaaleren“ med et straalende Ansigt, idet han slængte sin Bøsse over Skuldren. „Nu have vi fortjent vor Døvre.“

Da de kom hen til Stedet, hvor Hjorten laa, var den allerede død.

„Hvis var Skuddet?“ udbrød den fremmede Jæger.

Jens lagde sig ned paa sine Knæ og begyndte omhyggeligt at undersøge de Steder, hvor Blodsporet tilkjendegav, at Haglene havde rammet. Efterat denne Undersøgelse flere Gange var bleven gjentagen, hævede Undermaaleren sit Hoved, og udbrød med et Udtryk af skuffet Forventning:

„Hjorten er Eders.“

„Hvoraf veed Du det?“

„Det seer jeg deraf, at mine tre Røndekugler sidde her tæt samlede i Halsen; Eders Skud har derimod truffet i Hovedet, og ikke rettere jeg kan skjønne, maa I have ladet med Kugle.“

„Det har sin Rigtighed,“ svarede den Fremme smilende.

„Ja saa maa I ikke blive fortrydelig over at jeg tager min Rabuds af, og kalder Jer for den bedste Skytte, der findes i dette Nabolag. — Hillemænd! saa fornem I seer ud, med Jeres hvide Handsker og blanke Støvler, tænkte jeg knap, I skulde træffe med Kugle paa saa lang en Afstand.“

„Ja, jeg har rigtignok lidt Øvelse i at skyde,“ svarede den Fremme, „men lad os nu faae en Bid til Frokost ovenpaa den Tour; jeg synes, at jeg begynder at blive sulten. Har Du Mad med?“

„Ja, som det er, en Smørrebrød og lidt Suurmælksost. Vil I tage tiltakke, saa vær saa god. Jeg skal imidlertid gjøre Hjorten tilrette for Eder.“

Jens tog en Palle op af sin Trøielomme, viklede Smørrebrødet ud af et blaastribet Tørflæde, og gav det til den Fremme. Derefter

drog han sin Kniv, og gav sig isærd med Hjorten.

„Vi burde dog i det mindste vide hinandens Navne, siden vi nu engang ere blevene Jagtkammerater,“ yttrede den Fremmede, medens han med en Fægers Appetit spiste af Undermaalerens Frokost. — „Hvad hedder Du, min Ven?“

„Seg hedder Jens Undermaaler.“

„Det var da et morsomt Navn.“

„Na ja,“ svarede Jens, „det er ogsaa blot et Tilnavn, som Folk saadan har fundet paa, formedelst at jeg var lovlig klein i det, dengang de maalede mig til Sessjonen. Nu har jeg dog engang vænnet mig dertil og lader det gaae. Det er altid bedre, at de kalde mig Jens Undermaaler end Jens Strikkepind, som det før hed sig, for det at jeg var saa smal. Jeg tænker, et Menneſte, kan være lige godt, for det han er lidt tynd i sin Skabning, og man saaer at være fornøiet med det Maal, Vorherre har givet En; det er min Religion.“

„Det er ogsaa en god Religion den samme,“ yttrede den Fremmede leende. „Men hvilken Haandtering driver Du?“

„Nei tøv nu lidt,“ svarede Jens, idet han

tørrede sin Kniv i Lyngen. „Nu vil jeg være Skolemester, og saa skal I til at svare. „Hvad er I for en Kumpan, som saadan kommer her til Restrup, og sliffer Morgendug i Lyngen?“

„Jeg er nede sønderfra,“ svarede den Ube- kjendte, „og af Profession er jeg Skytte.“

„Ja, det har jeg endda seet Prøver paa. Men hvem hører I til?“

„Jeg er her med det fremmede Herstab, som besøger Rabogaarden derne.“

„Saa har I faaet bedre Vilkaar end jeg,“ svarede Jens, „for jeg er ikke Andet end en ringe Frislytte, og lister mig omkring efter lidt Bildt til Huusbehov, og for at bringe en Skil- lings Penge ud af det, jeg skyder. I dag er min Stand dog bedre end min Lykke, for Skyt- ten paa Restrup gav mig Lov til at jage; men saa skulde det just træffe sig, at I kom mig i Forkjøbet. Saa, nu har jeg gjort Jer Dyret istand, og stuktet Benene sammen; skal jeg læsse Jer det op paa Ryggen?“

Skytten reiste sig, Jens løstede Dyret op over hans Ryg, og de fulgtes derpaa ad, ind over Restrup Marker.

„Jeg troer, jeg putter en Ladning i Bøssen

igjen," sagde Jens. „Kanste sig, vi træffe paa Noget endnu.“

„Det er ikke saa usandsynligt. Efter hvad jeg hører, har I meget Bildt paa denne Egn.“

„Bildt nok," svarede Jens, „men hvad nytter det for en sølle En som mig? Skyder jeg engang et lille Dyr, og Skytten berovre blot lugter Røgen, kommer han strax listende efter mig, tager hvad jeg har skudt, giver mig Grovheder til Tak, og jeg kan endda være glad ved at slippe for den Priis.“

„Men jeg begriber ikke, hvorfor Du lader ham tage det Bildt, Du har skudt.“

„Begraber I ikke det," svarede Jens med et forunderligt polidst Udtryk. „Na jo, de Herregaardsfolk have nu deres egen Maade at gaae frem paa mod den Ringe, saa at man vel faaer at lystre dem.“

„Hvad er det for en Maade?“

„I skal ret strax faae det at mærke," svarede Jens med paataget Alvor. „Tøv kun lidt! — Men hvad er det, jeg viner histnebe? — Seer I den Bæl deroppe paa Diget, det er et Skjeltegn, og vi befinde os nu altsaa inde paa Restrup Gods.“

„Nu vel! og saa —?“

„Ja, hvad Djævelen er det saa for et Dyr, Han bærer der paa sin Ryg, min Fa'er? Han har nok bedreven Krybskytteri herovre paa vor Grund, ikke sandt?“

„Krybskytteri!“ gjentog den Fremmede og betragtede Jens forbauset. „Er Du gal?“

„Nei, jeg er ikke gal, men jeg er Fæger her paa Gødet, og derfor hid med Dyret. Gjorde jeg Ham sin Ret, tog jeg ogsaa Bøssen fra Ham, og lod Ham transportere lige ind til Herredsfogden i Aalborg.“

„Men, Undermaaler! raser Du da,“ udbrød den Fremmede med tiltagende Forbauselse. „Troer Du virkelig, jeg vilde lade mig transportere til Aalborg af Dig?“

„Nei Gu' gjør jeg ikke nei, Krybskytte! men derfor har jeg ogsaa ifinde at bruge Magt. Jeg behøver blot at kalde paa Hjælp, — een, to, ti Bønder, — Enhver vilde give mig en Haandsrækning, og saa paa en Bogn med lidt Halm i, Hænder og Fødder bundne, — det Hele skulde være bestilt i en Haandevending.“

Her standsede Jens for at trække Beiret efter denne ustandselige Ordstrøm. Derpaa foran-

dredes pludseligt hans nylig saa barste og vred-  
 ladne Miner, han smilede blidt og godmodigt  
 og sagde:

„See, det var den ene Maade, en Jæger  
 gaaer frem paa. Jeg veed blot ikke, om den  
 næste er saa sikker.“

Med disse Ord lod Undermaaleren sin Bøsse  
 glide ned paa Jorden, greb den Fremmedes  
 Haand i begge sine, og udbrød i en venlig og  
 bedende Tone:

„Kjære Herr Skytte! I er min Overmand  
 baade i Kunst og i Vilkaar, det har jeg mærket  
 tilfulde. Jeg er kun en fattig Karl, der Ingen-  
 ting eier, andet end den lille Pige, som I nys  
 bad at hilse sin Kjæreste herude. Idag har  
 hendes Fader givet sit Jaord til, at vi maae  
 faae hinanden, hvis jeg bragte ham en Hjort  
 hjem til Middag. Men Kloffen ringerovre i  
 Taarnet, og jeg har intet andet Dyr seet, end  
 det, I skjød, — vil I give mig det, saa gjør  
 I os to unge Folk saa lykkelige, og mens vi  
 ere allergladest, skal vi tænke paa Jer og bede  
 Vorherre lægge Godt paa Jer Bei derfor, hvor-  
 hen I stedes.“

Sens havde bøiet sig ned foran den Frem-

mede i en halv knælende Stilling, han hævede sine klare og glindsende Dine op paa ham og vedblev, næsten hvissende:

„Saadan en lille Hjort kan I jo træffe hver Dag, siden I skyder saa godt; men hvis jeg ikke bringer en hjem til Middag, er al min Glæde forspildt i denne Verden. Vær os derfor ikke for streng. Lille Karen sagde om Jer, at I var saa venlig og god; Herre Gud give, at hun maatte spaae sandfærdigt.“

Den Fremmede var bevæget, han kastede sin Bøsse over Skuldren og vendte sig til Siden, medens han sagde:

„Tag Hjorten, Jens, og gaae Din Vej!“

„Aa nei, aa nei!“ raabte Jens jublende, idet Taarerne løb ham ned over de brune Kinder. „Først et Ord til Farvel, og saa til Tak for os Begge. Gud velsigne, Jer, Jæger! Vi To sees vel aldrig meer i denne Verden, og I glemmer snart baade mig og lille Karen, men det kan I troe forvist, at vi skal tænke paa Jer, saalænge som vi kan.“

Med disse Ord greb Undermaaleren paany den Fremmedes Haand og trykkede den gjen- tagende til sine Læber. Derpaa kastede han



Hjorten over Skuldrene, tog Bøssen under Armen og gif tilbage til Herregaarden.

Da han var kommen et godt Stykke bort, vendte han sig om, holdt den hule Haand for Munden og raabte: „Farvel, og Tak, Jæger!“ Denne Hilsen gjentog han flere Gange, endog efter at den Fremmede var forsvunden bag Kjøret, hvor Hjorten blev sældet.

Det var den anden Maade, Jens meente at kunne faae et Stykke Bildt paa.

Næste Dag stod Festen paa Restrup. Kirkeflokkerne ringede, Skolemesteren kom dragende i spids sort Kjøle og fulgt af hele Byens pnyttede Ungdom, med trykte Sange i Hænderne. Paa begge Sider af Grevporten stod en lang Række af Omegnens Bønder. Forrest blandt disse saae man Gregers i sin grønne Frakke med Jægerknapper og et lille Sølvkrudtmaal i et lysrødt Vaand, der var bundet i Knaphullet. Ved hans Side stod Undermaaleren med Kaaren ved Haanden, begge smilende og lykkelige, og, ligesom alle de Øvrige, iførte deres smukkeste Klæder.

Dg paa al denne Herlighed skinnede Efteraarssolen fra en klar og sthyfri Himmel, og for-

øgede ved sit Lys de rige og pragtfulde Stat-  
teringer i Bøge- og Almetræernes rødgule Løv  
tilvenstre for Slottet.

Bludselig løb en dømpet Mumlen igjennem  
Mængden. „Der kommer han,“ hørtes fra alle  
Sider, og den almindelige Opmærksomhed ret-  
tedes imod det samme Punkt ude paa Veien.

Man saae Kronprindsen, ridende paa en lille  
bruun Hest og omgivet af sine Cavallerer, at  
nærme sig Slottet.

Skolelærere's Sang gik heldig, dens bekendte  
Melodi blev gjentaget af alle Tilseendeværende.  
Just som de sidste Hurraraab, der sluttede denne  
Velkomsthilsen, vare forstummede, lykkedes det  
Undermaaleren at høre sine spidse Albuer saa  
kraftigt ind mellem de Foranstaaende, at han  
og Karen fik Plads i den første Række, hvorfra  
de tydelig kunde see den høie Gæst.

Kronprindsen, der senere skulde blive Danmarks  
folkeligste Konge, var stegen ned af Hesten, da  
Sangen begyndte; han gik med blottet Hoved  
gjennem Rækken og hilste til begge Sider. Da  
han nærmede sig Jens Undermaaler, udstødte  
denne et Skrig, hans Lemmer skjælvede, og me-  
dens Karen forstrækket søgte at faae ham bort,

medens hele Mængdens Opmærksomhed hvilede paa ham, rev Jens sig pludselig løs, kastede sin Hue paa Jorden og styrte hen imod de Kommende.

„Aa, Herregud!“ raabte han, knælende foran Prindsen, og med en ynkelig Mine strækkende begge Hænder iveiret. „Nu er da vist mit usle Liv reent forspildt; men jeg vidste jo ikke af det at sige, desformedelst talede jeg saa frit mens jeg igaar tænkte, De kun var en Fæger.“

Kronprindsen havde i Begyndelsen betragtet dette Optrin med ligesaamegen Overraskelse, som alle de Dvrige. Da han gjenkjendte Jens, smilede han venligt, rakte ham sin Haand for at hæve ham op og sagde:

„Du skal ikke være bange, Jens Undermaaler! Kronprindsen hørte ikke, hvad Du sagde til hans Fæger. Førend jeg forlader Restrup, vil jeg hilse paa Dig og lille Karen.“

Derpaa gif han videre. Jens reiste sig og tørrede sine Dine, og det stolteste Par, som denne Dag forlod Herregaarden, var udentvivl Undermaaleren og hans Kjæreste.

Junkereren til Algersbol.

Inhalt

## 1.

**Svorledes Rudebæk fik sig en Hustru.**

Sagnet fortæller, at Fru Ellen Marsvin til Leerbæk og Rosenbold havde aftalt med Lehnsmanden, Palle Due paa Agersbøl, at deres Børn skulde ægte hinanden. Den unge Junker syntes at være særdeles tilfreds med denne Bestemmelse, thi hans tilkommende Brud var den smukkeste Pige i Herredet; hvor hun viste sig, blev hun Gjenstand for Alles Opmærksomhed; i Herkomst kunde hun maale sig med enhver af Omegnens Adelige, og i Henseende til den Medgift, hun bragte, overgik hun dem alle tilsammen.

Rudebæk Due, Elsteren, besad paa sin Side ogsaa nogle Fuldkommenheder, kun i en anden Ret-

ning. I sit femogtyvende Aar gjalbt han for den vældigste Rævejæger og den første Rytter i Jylland. Hans Styrke grændsede til det Utrolige, og for at vedligeholde denne Gave, øvede han sig jævnlig med alle sine Bekjendte; undertiden tog han endog tiltakke med Prangere og Bønder, naar der ikke gaves bedre Leilighed. I Drik og Hazard havde han ogsaa bragt det til et vist Mesterskab; med saa Ord: han besad næsten alle de Fuldkommenheder, som udgjorde Betingelserne for en fuldendt Adelsmand paa den Tid, vor Historie foregaaer.

Forunderligt nok syntes Christine, hans tilkommende Brud, at være blind for alle disse gode Egenstaber hos Rudbæk. Fra det første Dieblif de mødtes, havde hun viist en afgjort og synlig Utilbøielighed for ham. Smidlertid blev Forlovelsen efter Skik og Brug oplæst fra Prædikestolen, og Bryllupet var allerede bestemt, da Christine en Aften traadte ind i sin Moders Værelse og bad om en Samtale i Cenrum med hende.

Fru Ellen tog Plads i sin høiryggede Vænestol, Christine blev derimod staaende, foldede ydmygt sine smaae hvide Hænder og sagde:

„Min dyrebare Moder! jeg tier til Eder, fordi jeg har en Sag, som ligger mig saare tungt paa Hjerte.“

„Deri gjør Du vel, mit Barn!“ svarede Fru Ellen Marsvin, rolig og smilende. „Lad høre, hvorover Du klager, endstjøndt jeg næsten gjæter det forud. Du fattes formodentlig Penge til nogle Indkjøb, eller en ny Dragt foruden dem, vi allerede have udvalgt til Dit Udstyr?“

„Ak nei, naadige Fru Moder,“ svarede Christine med et dybt Suk, „det være langt fra mig; tvertimod, I stedes til Minde, hvad jeg alt tilforn haver betroet Eder: at jeg ikke føler den ringeste Tilbøielighed for Klubbæk Due.“

Fru Ellens Smil vedblev at være blidt og venligt som tilforn, idet hun svarede:

„Du ængste Dig ikke derfor, mit kjære Barn! Endnu er Du saa ung, og i Din Alder er vor Tilbøielighed at ligne ved en Svale, den slager først hele Verden rundt, men boer og bygger dog siden paa en ringe Grund. Du vil faae Klubbæk kjær som Din Egtehusbond og Herre, og stikke Dig imod ham, som det egner sig en høvisk og adelig Frøken.“

Ak nei, Fru Moder; det vil ikke kunne stee,



og jeg ængstes ved at træde til Helligaltar og love ham Trost og Kjærlighed, alt imens jeg bærer en lønlig Kjærlighed til en Anden i mit Hjerte. Vel er det kun en ringe Person og mig ulig i Stand og Vilkaar."

"Nævn ikke hans Navn, Christine," udbrød Fru Ellen med en uforandret Ro og Fatning, "jeg troer ikke, at jeg bør vide det."

"Nei, min kjære Fru Moder," vedblev den unge Pige, idet hun knælede ned foran hende og lagde sit Hoved i hendes Skjød, "hans Navn skal vedblive at være en Hemmelighed for Eder som for alle Andre, men I indseer da og, at jeg med denne Kjærlighed umulig kan blive Rudbæks Egtehustru."

"Evertimod, mit Barn! jeg finder, at det netop nu meget snarere bør stee, eftersom Du dog vel ikke tænker om Din Moder, at hun vilde give sit Minde til et Giftermaal med den Anden. Thi tør Dine Dine, Christinelille, det er gaaet os Alle, som det gaaer Dig: en Kvinde kan stundom vanskelig være Herre over sine Følelser, men hun maa bestandig see til at blive Herre over sine Handlinger. Dermed ville vi lade den Tale fare!"

Samme Aften, omtrent paa samme Tid, vendte den unge Due hjem fra Jagten, og traabte ind til sin Fader. Rubbæk var en høi, firstaaren Person, med en Hals som en Tyr, Been som en Elefant og Mustler som den kæmpende Gladiator. Han havde et rundt Hoved, med fremstaaende Pande, lyse, tækrøllede Haar, røde Kinder og en lille opstaaende Næse.

Den gamle Lehnsmand sad foran det dækkede Bord, og havde længe ventet paa Sønnen. Medens Rubbæk hængte Bøsse og Skydetaske op paa en Knag i Hallen, udbrød Faderen:

„Du kommer ellers lovlig sildig hjem, lille Rubbæk; jeg har siddet og ventet paa Dig fast en Time tilende.“

Rubbæk var ikke godt stemt denne Aften; han svarede Faderen:

„Jeg kommer hjem, naar jeg kan, og hvis det ikke er tilpas, saa gaaer jeg min Vej igjen.“

Lehnsmanden tog sig ikke dette Svar nær; han lo og sagde:

„Du er bleven sær kort for Hovedet, min Dreng, man mærker grant, at Du snart skal være Herre i Dit eget Huus. Men for en Ufærd, hvordan er det, Du seer ud; Dit

venstre Die er jo ganske mørkeblaat og ophov-  
net som en knyttet Haand."

"Ja, anderledes gaaer det ikke til i Krigen,"  
svarede Rubbæk leende. "Mange Hunde volde  
Kævens Død, som Ordsproget siger; det vil  
jeg dog holde min Himmerigs Part paa, at  
han, der tilføiede mig en sliq Molest, aldrig  
skal gjøre det tiere."

"Hvorfor ikke det, min Søn?"

"Formedelst jeg slog ham fordærbet, og kylede  
hans Krop ud i Veergraven, her nedensfor Sko-  
ven."

"Gia! men saa fortæl mig dog, hvorledes det  
er gaaet Dig. Du faaer mig fast til at ryste  
af Skræk."

"Det Hele gif naturligt til," svarede Rubbæk,  
idet han knappede sin Vams op og tømte et  
vældigt Bæger Ol. "Dengang jeg drog hjem  
fra Sagten, var jeg ilde stemt, formedelst min  
ringe Lykke idag; saa skulde det være saaledes,  
at jeg mødte en Flok Dyne, som tre Mænd  
dreve foran sig, elendige ufrie Kjøbmændsfolk  
nede fra Beile. Jeg gav mig i Snak med  
Mændene og spurgte dem, om de ikke vidste,  
at Kongelig Majestæts Lov forbyder Andre end

os af Udel at handle med Ørne og Heste, dertil svarede de, at den Sag ikke kom mig ved, siden Juul paa Matstrup havde givet dem Forskrivning paa at handle i sit Navn. Da jeg nu engang havde begyndt, thktes det mig bedst at blive ved, og saa gik det, som det pleier: først brugte vi Mund, sidenester Hænderne af al Formue, og det tør jeg sige forvist, at jeg aldrig har haft mine Kræfter mere nødig end ved denne Heilighed."

"Naa, og hvorledes gik det saa tilsidst!" spurgte Halle, idet han smilende gned sine Hænder, og med en faderlig Stolthed lod sit Blik hvæle paa Kæmpen foran sig. "Du vandt vel Bugt med dem?"

"Om jeg gjorde," svarede Rubbæk med et bethdningsfuldt Nik. "Da jeg fornam Slaget i mit Ansigt, blev jeg bister for Alvor, og Du kjender mig, naar jeg først bliver vred — det er rædsomt at see paa."

"Rædsomt!" gjentog Faderen med sin fuldkomne Overbeviisning.

"Dermed var ogsaa Kampen endt, for den Æne fløi til Øst, den Anden fløi til Vest, men

den Tredie fløi ned i den dybe Grav, jeg troer han ligger der endnu."

"Men hvor blev Kreaturerne af?"

"Ja, det er det Bedste af den hele Historie," svarede Rubbæk. "Efter at Alting var vel forbi, havde jeg min Fornøielse af at skjære Nebet over, hvormed de vare kobledede til hverandre, og saa stjød jeg min Bøsse af lige midt imellem Flokken. Da skulde Du have seet, hvorledes de pilede af, over Grøfter og Gjerder til alle Verdens Hjørner. Var det ikke Morstab, Fatter!"

"Jo det veed Gud det var," svarede Palle, idet han lo over sin kjære Søns Bedrift, saa Taarerne kom ham i Dinene.

Endnu medens denne Patter vedbærede, traadte en Tjener ind i Hallen, og spurgte med et hdmøgt Buk, om Naadigherren ikke glemte Præsten, som havde ventet udenfor i flere Timer."

"Han faaer at komme igjen imorgen," svarede Palle; "for nu vil jeg have Madro."

"Na lad os kun faae ham ind," sagde Rubbæk, "og høre, hvad han har at sige til sit Forsvar."

"Bed da Magisteren træde ind, og hent os

to Flaster Franskviin med den gule Vox paa."

Tjeneren gik; nogle Dieblikke efter tilkjendegav en sagte Banken paa Dørfarmen, at Præsten befandt sig i Bærelset.

Det var en lille skindmager Mand, med et langagtigt og blegt Ansigt, hvori ethvert Træk udtalte Nød og Savn. Han var iført en fuld-  
stændig Præsteornat, eftersom det stred imod  
Urbødheden, at vise sig for Herskabet i anden  
Dragt. Han blev staaende ved Døren i en  
krumbøiet og ydmyg Stilling, holdende sin  
bredskyggede Hat i begge Hænder.

"Træd nærmere, Magister!" sagde Palle Due,  
og strakte ham Haanden imøde, uden at see op.  
Præsten traadte hen til Bordet under gjentagne  
Buk, greb den naadige Herres Haand og kys-  
tede den.

"Han kommer ellers paa en sær ubeleilig Tid  
iaften; men formedelst at Sunkeren der bad for  
Ham, nænnebe jeg ikke at lade Ham gaae for-  
gjæves."

"Naadigherren holde mig dette tilgode," svarede  
Præsten, idet en svag Rødme udbredte sig over  
hans indfaldne Kinder, „men da der blev stiftet  
Bud til mig, at jeg skulde komme herop, troede

jeg at gjøre min Skyldighed ved som snarest at efterkomme Herskabets Befaling."

"Na, ja ja! det er nu nok talt derom. Jeg lod gaae Bud til Ham, for at forhøre, hvad Han meente med den ravgale Prædiken, Han holdt forleden Søndag til Sindbjerg Kirke."

Præsten rømmede sig og knugede sin Hat i begge Hænder, medens han fastede et overrasket og spørgende Blik paa Palle Due. Denne havde lagt sig tilbage i Armstolen, strakt Fødderne frem, og lod sit Blik fornemt og overmodigt dvæle paa den ydmyge Præst. Rubbæf sad med Hovedet støttet i begge Hænder og betragtede veyelviis Faderen og Præsten med et fornøiet Smil.

"Hvad mener Naadigherren?" vovede Præsten endelig at fremstamme.

"Ja hvad mener Han?"

"Jeg mindes ikke at være mig nogen Forfeelse bevidst."

"Ikke det? saa maa Hans Hukommelse ogsaa være svagere, end det er Ham tjenligt. Der kommer jeg med den naadige Fru Ellen Marsvin i Kirke for at forrette vor Andagt, som Skik og Brug er, og saa vælger Han netop

den Dag at prædike over de Rige og Fornemme, og siger, at vi ligesaa umuligt kunne komme i Guds Rige, som at en Dromedar kan krybe ind i en Snaal, eller hvordan det nu var, Han stod og vrøvlede. Synes Han at det skifter sig for den Mand, jeg af sær Naade og Ynk haver kaldet til et Embede, der giver Ham Føde og Klæder, at forringe sin Belgjører ved sliq upassende Snak? synes Han, det er et Exempel at give de Bornebe og øvrige Gudssets Lyende? Krone og Død, Magister! der var ikke en Rjæst i den ganste Menighed, uden at de jo gloede paa Herstabsstolen, som om de vilde æde den med Støtter og Skaberak, eller som om de vilde spørge mig, hvad jeg sagde til den Prædiken!"

„Naadigherren tilgibe!“ stammede Præsten, „men“ —

„Di stille, naar jeg taler!“ svarede Palle, hvem det efterhaanden lykkedes at bringe sig selv i Affekt. „Harde det ikke været af Hensyn til den naadige Frue, skulde jeg min Sjæl snart have befalet ham at holde sin Mund, men det stred mod Respektten at raabe over til Ham, og jeg lod det gaae for den Gang. Nu kan



Han tale og sige frem, hvad han mener der kan geraade Ham til Forsvar og Pardon."

"Naadigherre!" uddrød Præsten med en lav og skjælvende Stemme. "Jeg kan alene til mit Forsvar fremsføre, at de Ord, jeg nævne, findes antegnede i Hellig Evangelium for den Søndag, og at jeg efter bedste Formue søgte at forklare Skriftens Ord, uden derved at udlægge nogen ringe Mening imod det naadige Herstabs eller den høie Adels."

"Det kan jeg Krone Død vel begribe, Magister!" raabte Lehnsherren, "men hvis Han i sit Hjertes Genfoldighed holder det for nok, at Han ikke forkleiner os, saa tager han min Sjæl fejl; tvertom igjen, Han burde beslutte sig paa at rose og lovtale de rige og fornemme Personer, for var der ingen Rige hvad heller Adels til, som kunde give Ham og Hans Rige Forpleining og Tilhold, saa sultede I Krone Død ihjel alle tilhøbe. Forstaaer Han Dansk, Magister! Nu nok herom, jeg har bethdet ham min Mening, at saadan Tale duer ikke, hvad enten den sigter paa Herstabet eller ei, og han haver derfor, min gode Magister! at afholde sig fra sli-

Exposition i Fremtiden, hvis han ellers bryder sig om min Gunst og Yndest."

"Naadigherren skal vist aldrig faae Leilighed til at bebreide mig Saadant oftere," svarede Præsten, synlig lettet ved at see Tordenskyen drage over.

"Naa, saa skal ogsaa Alt være glemt," vedblev Lehnsherren med en særdeles naadig og beskyttende Mine. "Kom nærmere herhen til Bordet og skjænk sig et lille Glas Frankstviin af Flasken der. Hvorledes lever Hans Kjæreste, min gamle Dorthé?"

Præstens blege Kinder antog atter et svagt Skjær af Rødme ved at bemærke det spottende Smil, der ledsagede dette Spørgsmaal. Han svarede:

"Hun lader formelbe sin Hilsen og ydmyggeste Respekt, og beder Naadigherren tænke lidt paa sit gunstige Løfte, naar Stunder dertil gives."

"Mit Løfte!" gjentog Palle forundret. "Hvad Djævelen har jeg nu igjen lovet Eder. Den Dorthé, den Dorthé! hun bliver sig dog bestandig selv lig og staaer hartad ikke til at mætte."

"Med Forgunst at melde var Naadigherren

jaa god mod os at love en liden Reparation paa Præstegaardens Tag; thi trænger, som det nu staaer, baade Regn og Sne igjennem de mange aabne Huller, saa at det meste af vort Tiendekorn gaaer tilspilbe og ødelægges for os."

"J skal have Fanden, skal J, og ingen Reparation. Ifjor lod jeg indfætte fire nye Kuder af godt Glas fra Böhmerland, hvormed J faaer at lade Eder nøie en Stund. Derimod kan J stikke Dorthē herop paa Slottet om nogle Dage, at hun kan gaae Kjøgemesteren tilhaande ved Festen, og selv haver J at beslitte Eder paa en kjøn og slyndig Tale udi samme Anledning."

"Ja, og blot ikke for lang, ikke for lang, Magister!" raabte Rubbæk, idet han reiste sig op og gik hen til Præsten, „for jeg vil være Djævels, hvis jeg ikke ellers falder i Søvn."

„Naadige Junker haver altsaa ifinde som snarest at lade sit Bilager celebrere," spurgte Præsten med et venligt Smil.

„Ja Gud har jeg saa, Magister?" svarede Rubbæk leende. „Nu vil jeg være Egtemand, — hvad! det er noget Andet, end at sidde paastrævs over en Bænk og tyde Latinist og Franst

med Eder, som i gamle Dage. Kan I huske det, Fatter."

Rubbæk udbrød ved disse Ord i en raa Latter, og bibragte med sin Skulder Magisteren et Skub, der fik den stakkels Mand til at fare nogle Skridt tilside. Præsten greb fat i Bordet, smilede og svarede:

„Bistnok erindrer jeg med sær Fornøielse den Tid, da jeg havde den Ære at være naadige Junkers Præceptor, og tør jeg sige for Sandten, at jeg just ikke haver havt mange Skolarer saa forfarne baade ubi commentarii Cæsaris og tilmed i alle orationes Ciceronis, som liden Rubbæk, trods sin høie Extraction, nedlob sig at være."

„Djævelen heller," svarede Rubbæk, som dog følte sig smigret ved denne haandgribelige Roes, „det siger I kun saa. Jeg har aldrig været for det Latinske, det veed I nok selv. At ride paa en Hest og fhre en Bøsse af, det var min Fornøielse, og deri vil jeg tage det op med den bedste af alle Magistre. Men gaa I nu Jeres Bei igjen, Magister, jeg er saa søvrig, at jeg er særdivig ved at falde omkulb, og jeg har No-

get at tale med min kjære Hr. Fader om, før end jeg gaaer tilfængs. Gud i Bøld!"

„Kom og faa Jer en lille Dram Franstviin endnu," sagde Palle Due godmodig, „at I kan være lystig, naar I kommer hjem til min gamle Dorthé, det Skind! Ræk mig Glasjet herhen, Magister! — Na Snak, ingen Indbendinger! der løber vist meget Vand til Hav mellem hver Gang I faaer saadan Viin at smage. — Naa seer I, det gif ned. Husk nu paa, hvad jeg har sagt om Eders Prædikener i Fremtiden. Laver Han mig en rigtig smuk en til Junkerens Bryllup, skal vi see, hvad der er at gjøre ved Taget derhjemme. — Gud befalet!"

Præsten tog Afsted med gjentagne Bøf og Haandkys. Fader og Søn bleve alene.

„Hør nu, Fatter!" begyndte Rudbæk, idet han atter indtog sit magelige Leie, udstrakt paa Bænken. „Vi maae nok ellers see at gjøre Alvor af det med Christines Saord, før vi tænke formeget paa Bryllupet. Hvad synes Du, om Du tog med over til Fruen imorgen og talte Pigen tilrette? Selv mærker jeg nok, at jeg ingen Bei kommer, for hun teer sig som en Forrykt og leer mig op i Dinene, hvergang

jeg fanger an med Frieriet. Det kan Du roligt bande paa, at hvis det ikke var for Gaarden og Pengene, hun medbringer, saa havde jeg for længe siden givet hende Døden og Djævelen. Jeg holder mig i alle Maader for lige saa god som hende og endda lidet derover, det jeg ogsaa sagde reent ud sidst, vi taltes ved. Hun skulde blot vide, at der er Den, som sidder og sukker og vrider sine Hænder for mig i Løndom, og vilde give sin Himmerigs Part bort som en Slik, hvis hun derfor turde gjøre sig mindste Forhaabning om mig."

"Hvem mener min kjæreste Søn?"

"Den smaa Trine Bævers øvre fra Bester-Drum. Det er en Pige efter min Smag, rund og fed, Haar som en Hestemanke og Dine saa runde og sorte som Glambullerne i Sindbjerg Kirkeetaarn."

"Min Tro! er den smaa Trine en kjon Pige, men saadan en lille bondefødt Tingest, og Du, en adelig Junker — Rudbæl! hvad tænker Du paa?"

"Jeg tænker paa at faae Rebelighed og Ende paa Tingen, det være sig paa den ene eller anden Viis, for nu vil jeg ikke vente længer."

„Det gjøres heller ikke behov, min Søn! Naadigfruen, Christines Moder, og jeg have aftalt at komme sammen imorgen, og bringe Alt i Orden. Vær derfor uden Frygt. Pigen giver sig nok, og er hun klog, takker hun sin Gud til. Siden kan Du altid gantes med Trine. Kom og kys mig og sliig Godnat til Din kjære Fader.“

Næste Morgen saae man Palle Due og han Søn, fulgte af to Betjente, ride bort fra Agersbøl. Foran paa hver Side af Rubbæks Sadel var bundet et stort Knippe skudte Urfugle og Bruushøns, en Foræring til Fruen paa Leerbæk, Frieren selv var denne Morgenstund særdeles pyntet. Han bar en lusegraa Kofte med store opsplittede Ermer, besatte med flade Sølvknapper; hans gule Hjortelæders Beenklæder gik ned i et Par stive Knæstøbler, hvis øverste Rand blev prydet med en ombøjet og udtunget Lin-  
nedstrimmel. Fødderne i disse Støbler vare unaturlig smaa, og indvendig forhøiede med flere Lag Læder, saa at Hælen kom til at sidde oppe i Skafstet; dette gjorde vel Eiermandens Fod tilsyneladende en heel Deel mindre, men

bevirkelede tillige en usikker og vakkende Gang. Smidlertid var det dengang saaledes Mode.

Om Halsen bar han en lille, udtunget Strimmel og et smalt broderet Tørklæde; dets Hvidhed blev mere paafaldende ved Modsætningen til Rudebæks solbrændte og næsten blodrøde Ansigtssfarve. Paa Hovedet havde Rudebæk en lille og trekantet opkrampet Hat, hvorfra hang en Rævehale ned bagtil.

I denne Dragt, med megen Værdighed og et selvtilfreds Smil red Rudebæk ind paa Leerbæk. Hans ene Nie var endnu en Smule ophovnet, og et næsten blaa guult Skjær omkring det, bevarede tydelige Mærker af den foregaaende Dags ridderlige Kamp.

Efterat Rudebæk var stegen af Hesten, tog han de stude Fugle fra Sadelknappen og holdt dem triumferende iveiret for Fru Ellen Marsvin, som viste sig paa det øverste Trin af Trappen, for at tage imod sine Gjestes.

„Seer De, Fru Svigermøder!“ raabte han, „tretten Urfugle og otte Bruushøns; den lille Mundfuld pirrede jeg overende iforgaars.“

Han gav Fuglene til en Tjener og begav sig op i Værelserne tilligemed sin Fader.



Mødet mellem de to Unge var koldt og afmaalt. Rubbæk henvendte sig flere Gange til Christine, men hun vedblev at være ordknapp, og svarede alene med Genstavellesord, saa at Samtalen snart gik istaae. I den modsatte Side af Salen, inde i en af de store Vinduesfordybninger, fandt derimod en ivrig Underholdning Sted imellem Fru Marsvin og Palle Due. Dog blev denne ført saa dæmpet og lydløs, at Ingen af de Øvrige vare istand til at fatte Talens Gjenstand.

Rubbæk kjedede sig øiensynligt i dette Selskab, der tog saa lidt Hensyn til ham. Han nikkede til Christine, satte Hatten paa Hovedet og begav sig ned i Baggaarden. Her stillede han sig midt paa en høi Halmdynge, tog en stor Tyrepibst, og lod derpaa Røgteren slaae Gaardens Dyrne og Fedeqvæg løs og drive forbi Stedet, hvor han stod. Mellem disse Omgivelser var Rubbæk hjemme, her befandt han sig vel. Hans solbrændte Ansigt straalede med dets venligste Smil, medens han uafbrudt knalbede med Pibstken og, med høie Raab gjennende paa Dvæget, vexelviis udbeelte Roes eller Dadel, idet Kreaturerne bleve drevne forbi ham. Røgteren

fik en halv Krone for sin Umage; den fattige Mand var henrykt over denne Gavnildhed, og vist er det, at Personalet i Gaarden fældede en Dom over Junkeren, der var himmelvid forffjellig fra Christines.

Just som Rubbæk var bleven færdig med at mønstre Dvæget, blev Vinduet i første Stokværk aabnet, og Palle Due lod sig tilshyne og vinkede ad Sønnen. Rubbæk svarede med et vældigt Knald af Thyrepidsken, derpaa kastede han den hen til Eieren og foer op ad Trapperne ind i Salen.

„Ja, lille Rubbæk,“ begyndte Faderen, „nu kan Du gaae hen og kysse Naadigfruens Haand, for Dit Hjertes allerkjæreste Ønske er opfyldt. Det bliver ved Bestemmelsen, og Bryllupet staaer idag otte Dage.“

Rubbæks Ansigt fortrak sig til et Smil, der viste hans hvide Tænder; han gif hen til Fruen, greb uden at sige noget hendes Haand og trykkede et lydeligt Kys paa den. I det han hævede sit Blik, saae han Christine sidde grædende paa den samme Plads, hvor han før havde forladt hende. Pludselig syntes hun at fatte en Beslutning, hun tørrede sine Øine, reiste sig op

fra Stolen, og traadte hen til Fru Ellen Marsvin.

„Min dyrebare Fru Moder!“ udbrød hun med en svag og skjælvende Stemme, som efterhaanden tiltog i Sikkerhed og Kraft. „Det vide I og Alverden, at jeg ingensinde rækker Rubbæk Due min Haand, endstjøndt I siger saa; før skal jeg lade mit unge Liv og lægges i den sorte Jord.“

Rubbæk fandt denne Bemærkning af sin tilkommende Brud saa morsom, at han udbrød i en svingrende Latter.

„Haa, haa!“ raabte han langtruffent.

Fruen tog Ordet.

„Min kjære Christine!“ svarede hun blidt og venligt som bestandig. „Jeg var forberedt paa, at Du, barnagtig og uerfaren, vilde fremkomme med Indvendning imod hvad Din Moder bestemte. Du er endnu saa ung, mit Barn, og behøver Tid til at indsee, at Alt, hvad jeg beslutter, kun skeer til Dit sande Gavn. Den Tid vil jeg unde Dig, og har jeg derfor bestemt at lufte Dig her inde i Salen med Din Beiler, Rubbæk Due, og ikke skal Du smage Mad eller faae Lov til at slippe ud igjen, før

Du har besindet Dig og givet Dit Saord efter mit og høiædle Hr. Lehnsmand Palle Dues Dnste."

"Na, tøv en Kjende, Fru Svigermoder!" raabte Rubbæk; „at I luffer ilaas for Christine, finder jeg meget rigtigt, formedelst hun er saa stædig og halsstarrig; men hvorfor skal jeg ogsaa straffes? Jeg har jo godvillig givet mit Minde til at tage hende, saasnart hun bare vil, og jeg siger det i al Venstabelighed, men I maa heller slaae mig for Panden strax end lade mig sulte."

Lehnsmanden traadte hen til Rubbæk og udbrød dæmpet:

„Forstaaer Du da ikke nok, lille Rubbæk, at Du maa være tilstede herinde for at tale Pigen tilrette? Giv Dig kun tilfreds, det varer vist ikke saa længe, før hun beder om godt Veir, og jeg skal desuden nok sørge for, at de ikke lade Dig sulte, min rare Dreng!"

„Kom an! jeg lader mig da spærre inde!" yttrede Junkeren sagtmødigt; „det er for Din Skyld, Christine! og Du kan deraf see, hvor meget jeg gjør af Dig."

Palle Due bød Fruen sin Arm, de forløde

Salen, og alle Døre bleve lukkede ilaas efter dem. Rubbæk gik en Tidlang op og ned af Gulvet; hvergang han kom hen til Christine, stillede han sig med en spørgende Mine nogle Dieblkke foran hende, men da hun Intet sagde, taug ogsaa han og fortsatte stiltiende sin begyndte Gang.

Smidlertid havde Fru Ellen Marsvin og Lehnsmanden taget Plads i et af de tilstødende Bærelser.

„Jeg tænker nok, hun kommer til Besindelse,“ httrede Fruen, „naar hun fornemmer, at vi gjøre Alvor af Sagen,“

„Det troer jeg ogsaa, naadige Frue! men Tingen haver alligevel den Hage ved sig, som jeg nylig omtalte.“

„Na hvad!“ svarede Fruen, „vi finde vel ogsaa ud deraf; I siger, at Ebers Søn haver et godt Die til en fattig Tjenestegvinde, Trine Bævers i Vester Drum; det gaaer Christine fast ikke bedre, ogsaa hun bærer en lønlig Kjærlighed i sit Hjerte, og skjøndt hun aldrig har fortroet mig dens Gjenstand, kjender jeg Personen saare vel, jeg haver et agtsomt Die og var vidende derom næsten saa tidlig som hun.

Det er den unge Skytte her paa Gaarden, Jes Byrge, hun haver fæstet sin Attraa til. Thi tænker jeg som saa, at vi i al Stilhed sørge for at skaffe disse to Personer afveien, hvilket allerbedst vilde kunne skee, om vi lode dem gifte sig sammen og gave dem et lidet Udstyr til Løn dervedfor."

"At, Raadigfrue!" udbrød Palle Due henrykt over denne Idee, "I overgaaer vist en Mand i Klogskab og snilde Raad; en bedre Udvei gives ikke."

Fruen smilede tilfreds. "Vi skulle nærmere overveie Sagen," hittede hun, "og lade den fuldkomme i al Stilhed; men giv mig Eders Haand, Herr Lehnsmænd; fordi disse To derinde have opsat at nyde deres Middagsmad, til bedre Leilighed falder, indseer jeg ikke, hvorfor vi skulle gjøre det."

Palle Due førte Fruen tilbords. Det blev Eftermiddag og Aften. Lehnsmændene havde flere Gange, sagte og ubemærket, listet sig hen til den aflaaede Salsdør for at lytte efter hvad der blev forhandlet. Alt var stille og roligt derinde. Alene et dybt, langtrukket Mandedrag, undertiden ledsaget af en huul Snorken, til-

kjendegav, at den ene af de Indespærrede var falben i Søvn. Igjennem Nøglehullet saae Palle sin Søn Rubbæk liggende udstrakt paa to Stole, med begge Arme nedhængende, aaben Mund og lukkede Dine. Christine havde vendt ham Ryggen og sad i Vinduesfordybningen, hun støttede Hovedet i sine Hænder og stirrede ud over de dybe og mørke Skove, som indhyllede i en blaalig Taage.

„De have det jo meget godt begge To,“ udbrød Fru Marsvin, efterat Lehnsmanden havde fortalt hende, hvad han saae. „Lader os nu hvide hinanden en god Nat, Herr Lehnsmand, og naar vi komme herved imorgen, tænker jeg nok, at hun har befindet sig og giver Kjøb. Jeg kjender til en lille Piges Følelser, og I kan troe mig paa mit Ord, det er en sjelden Kjærlighed, der holder Stand mod Sult og Nattevaagen.“

Lehnsmanden fandt atter Leilighed til at anbringe sin Beundring over Naadigfruens Kløgt; han kyskede hendes Haand og begav sig derpaa over i det for ham bestemte Værelse.

Næste Morgens tidlig, medens Fruen og Palle Due, i fuld Fortrøstning til deres Plans Iht-

kelige Udsald, opsatte Bryllupsvilkåarene og de Rettigheder, hver af Forældrene agtede at afstaae det tilkommende Par, hørtes pludselig en lydelig Banken inde fra Salen, hvor Rubbæt og Christine vare indespærrede. Lehnsmanden lagde Papirerne sammen og reiste sig smilende.

„Ikke rettere jeg mærker,“ udbrød han, „saa have vi nu vundet Spillet. Det er bestemt lille Rubbæt, som dundrer saa frygteligt paa Døren.“

„Nu ja!“ svarede Fru Ellen, „hvad sagde jeg?“

„Ja, hvad sagde jeg!“ gjentog Lehnsmanden.

„I?“

„Har I glemt det, Raadigfrue? Jeg sagde, at Vorherre hos Eder havde gjemt en Mandes Kløgt i en Qvindes Skikkelse. Tillad mig at blyde Eder min Haand, og lader os ile med at aabne Fængslet for vore Fanger, ellers knuser Drengen bestemt Døren.“

Da der blev lukket op, saae man Rubbæt med opknappet Vams og gispende af Anstrengeelse efter de voldsomme Slag, han havde ladet falde paa Døren. Hans Udtryk forandrede imidlertid pludseligt, og med et triumferende



Smil greb han Christines Haand og førte hende hen til Fru Ellen.

„Maae vi saa faae Noget at spise!“ udbrød han leende, „for nu ere vi blevne enige; det holdt haardt, og hun viste sig stiv, men tilsidst maatte hun da bøie sig.“

„Sikken en rar lille Pige!“ sagde Lehnsmændene venlig.

„Ikke sandt, mit kjære Barn!“ tilspøiede Fruen, „Du er nu kommen til Overtydning om, at vi kun ville Dit sande Vel, tilstaae det kun.“

Christine hævede sine forgræbte Dine; de straaledede med en usædvanlig Glands, hun var meget bleg, og hendes Læber zittrede, idet hun med et ubeskriveligt Udtryk af Haan gjensvarede:

„Jeg tager denne Pranger til Gemal og Egteherre for at slippe ud af dette Fængsel, her. I havde isinde at sulte mig ihjel, men jeg vilde have kjedet mig ihjel i hans Selstab.“

„Christine!“ raabte Fruen forbittret.

Rudbæl udbrød i en Skoggerlatter. „Bryd Eder slet aldrig om, hvad hun siger, den Lille! hun stammer sig blot, fordi jeg fik hende til at sable om. Det giver sig nok, min Dukke! lad os bare ikke blive høitidelige.“

Med disse Ord slog han begge sine Arme om Christines Hals, trykkede hende op til sit brede Bryst og kysede hende gjentagne Gange, trods al Modstand, paa Mund og Kinder.

„See, nu er den Sag i Orden!“

Otte Dage derefter gjenløb Herregaarden Veerbæk og dens gamle Skove af Latter og Jubel. Alle Omegnens Beboere vare forsamlede til Junker Dues og Christine Marsvins Bryllup.

---

## 2.

Svorledes det gik Rubbæk i hans Ægtestand.

---

Samme Dag Rubbæk holdt sit Bryllup paa Veerbæk, blev ogsaa Skytten Jes Byrge forenet med den fattige Trine Bævers fra Vester Drum, saaledes som det hiin Aften var blevet bestemt af Ellen Marsvin og Lehnsmanden. Fruen udstyrede Trine, og Lehnsmanden gav Byrge for billig Fæste et lille Huus, der laa inde imellem Bakkerne, lidt nedenfor Greis Mølle.

Rubbæk blev uvidende om det Skeete til nogle Dage efter Brylluppet, da Alt var af-

gjort. Han lod ikke til at bekymre sig stort herom og syntes aldeles at have glemt Trine, især medens Christine endnu var ham saa ny og, til Trods for den Utilbøielighed hun ikke lagde synderlig Skjul paa, ubelukkende beherskede alle hans Tanker.

Saaledes forløb fire Aar; efter den Tid begyndte Folk i Eggen at tale om de gjentagne Besøg, den unge Herremand aflagde hos Jes Skytte. Gamle og forlængst glemte Historier om den Yndest, Rudsbæk tidligere havde viist Bøverens Datter, bleve opfriske paany. — Misundelsen gjorde sit til at forsøge disse, især da man erfarede, at Jes havde faaet et nyt Fæstebrev paa sit Sted med ulige bedre Vilkaar end de, der vare blevne alle hans Naboer til Deel.

En Aften i Foraaret var Trine alene hjemme i Huset. Hun havde stillet sin Skotrof ude foran Døren og arbejdede flittigt, medens hun dog af og til med en ængstelig Utaalmodighed lod sine Dine glide hen over den smalle Sti, der slyngede sig i gjentagne Bugter nede fra Greis, som om hun ventede, at Rogen skulde komme ad denne Vej.

Inde i Skoven kuffede Gjøgen. Lærkernes Sang opfyldte Luften. Fra Greisdalen hørte man gjentagne Gange de monotone Raab, hvormed Hovfolkene dreve paa deres Stude, idet de pløiede. En Skare af strigende Krager hoppede omkring bag Plovene og søgte efter Orm og Torbister i de friske Jurer. Solen gik ned, dens sidste Lys farvede Træerne og de røde Teglsteen ovre paa Herregaarden Leerbæk. I denne Retning var det, at Trines Blik speidede.

Pludselig standsede hun sit Arbeide, lod Uldtraaden løbe op paa Tenen og bar Rokken ind i Gangen. Hendes Ansigtssfarve vexlede, og hun skyndte sig nedad Veien, hvorfra man til samme Tid saae en Bonde med lange, hurtige Skridt at nærme sig Huset.

Den Kommende var en ualmindelig høi og bredskuldret Mand, klædt i en mørk Vadmels Kofte, Lærreds Buxer og en rund Hue af Ratteskind. Hans Ansigtstræk vare stærkt udprægede og røbede Godmodighed.

Da han kom hen til Trine, greb hun hans Haand og udbrød:

„Gudsfred og Godaften, lille Jes. Hvordan gik det Dig saa? Traf Du Herstabet?“

„Na nei!“ svarede Manden. „Skriverkarlen stød i Gaarden, og saasnart han fik Die paa mig, begyndte han at tage paa Bei og skjælde mig ud og sagde, at Herstabet havde Andet at tage vare, end at høre efter min Snak.“

„Gud bedre det,“ hviskede Trine med Taarer i Dinene, „saa Du fik Ingenting udrettet! Jeg tænkte dog forvist, at det skulde blive til noget Godt, imens Du blev saa længe borte.“

„Det Bæreste er, lille Trine, at jeg troer ikke, der er noget at udrette, om jeg ogsaa havde faaet Herren i Tale; han leer nok til mig, naar vi mødes, og siger Goddag, men jeg er bange for, at han alligevel ikke mener det godt i sit Hjerte.“

„Hvorfor ikke, Jes?“ spurgte Trine, idet hun klyngede sig op til hans Arm. „De have dog været saa gode imod os, begge To, og givet os Huus og Grund paa bedre Vilkaar, end alle Andre fik det.“

„Ja vist, det har de,“ svarede Jes, idet hans Pande rystede sig, og hans Dine lynede.

„Hvad mener Du?“ udbroød Trine med en Stemme, der gvaltes af Graad. „Herre Gud! hvor Du stirrer, og seer hen for Dig, Du

bærer noget paa Dit Sind, som nager Dig, det har jeg formærket i lang Tid, hvorfor vil Du ikke heller sige det reent ud?"

"Naa ja da, siden Du selv beder derom, Trine," svarede Jes, idet han ufravendt lod sit gjennemtrængende og sunklende Blik hvile paa hende. "Det er ogsaa bedre, at vi engang snaffes ved om den Ting, end at jeg gaaer og pines i Løndom."

"Ja vel er det bedre," sagde Trine, idet hun hjærtligt førte hans Haand til sine Læber. "Har Du nogen Sorg, saa lad os høre den sammen."

"Siig mig da engang, og bed til Gudsfader, at Du maa forlise Din Salighed, hvis Du narrer mig, er det aldrig faldet Dig ind, hvorfor Herskabet paa Veerbæk har været saa naadig mod os To, fremfor mod deres øvrige Fæstere?"

"Na jo!" svarede Trine med et veemodigt Smil, og uden at sænke sit Blik for de mørke og gjennemtrængende Dine, som betragtede hende."

"Hvorfor da?" vedblev Manden heftigt.

"Jeg tør ikke sige det, for saa er jeg bange, at Du bliver vred."

„Naa det tør Du ikke,“ raabte Byrge heftigt, idet han greb hende i Armen, „jo siig Du det kun, jeg forlanger at vide Betsed derom.“

„Na lad mig heller tie stille.“

„Nei, nei, Du har selv sagt, at vi skulde tale, og nu maa Alting frem for en Dag. Hvorfor viser vort Herstab os to Fattigfolk denne store Naade? Lad mig høre, hvad Du tænker, Du kan dog ikke fortælle Mere, end hvad jeg isorveien veed Betsed om.“

„Nu vel da,“ httrede Trine rolig og blidt. „De gjøre os godt, fordi den unge Frue holdt af Dig, førend vi bleve gifte, og fordi Du var hendes Kjæreste.“

„Jeg!“ udbrød Ses, i lige Grad forvirret og overrasket. „Troer Du virkelig, at det er Grunden?“

„Af ja;“ svarede Trine, „jeg har længe vidst det, men aldrig villet tale derom. I holdt af hinanden begge To, og derfor blev Du rød og forknøyt, hvergang I siden traf til at mødes; derfor er det ogsaa, at Du aldrig har holdt af mig, som Du jo heller ikke kunde. — Naa, hvorfor seer Du saa mørk ud, lille Ses, det

kan jo ikke være anderledes. Du veed ogsaa, at jeg ikke siger det for at gjøre Dig vred. Jeg skal nok finde mig deri."

"Nei, Trine," svarede Manden, jeg bliver ikke vred over det, Du siger, men over det, Du følger for mig. Herremanden vilde knap have gjort mig Godt, hvis han havde tænkt sig, at jeg holdt af hans Kone."

"Er der da nogen anden Grund?" spurgte Trine, idet hun saae paa sin Mand med et Blik, der vilde have bragt enhver Anden end ham, skinsyg og mistænksom som han var, til Taushed.

"Ja, der er den Grund, at vor Herremand har et godt Die til Dig, at han søger enhver Leilighed til at saae Dig at see, kort sagt, Trine, at alle Menneker, store og smaa, sige, at Du holder af ham igjen, og at I To mødes hvissomda paa forbudne Veie."

Trine slap hans Arm; hun standsede og svarede, idet hun betragtede ham alvorligt:

"Det tænkte jeg mindst, at Noget turde vove at sige til Dig, Ses! saa ærefjær Mand, som Du er."

Ses stirrede ned foran sig og slog Løvetants:



blomsterne over med sin Kjæp, medens han sagde:

„De sig det alligevel og føre Snak derom hver Hovdag vi komme sammen.“

„Beed Du hvad!“ svarede Trine, „vi lade dem tale og bryde os lidet derom.“

„Det er da Usandhed?“ spurgte Jes ivrig.

„Usandhed,“ gjentog Trine. „Det kan Du vel svare Dig selv paa, siden Du i det mindste aldrig har troet det.“

„Jo sommetider, Trine!“

Trine kastede et overrasket og spørgende Blik hen til Manden. Han holdt sine Dine rettebe mod Jorden, og hun saae, at det bittere Udtryk i hans Ansigt bekræftede disse Ord. Hun brast i en lydelig Graad, og idet hun slyngede sine Arme om hans Hals, skjulte hun Hovedet ved hans Bryst og sagde:

„Herregud, er det ogsaa Dit Alvor, — saa er jeg da heel ulykkelig! Na nei, lille Jes, alle Folk have løiet mig paa, naar de talte saaledes, og nu skal Sandheden frem, hvorvel jeg haver fordulgt den saa længe. Jeg har aldrig i mit hele Liv holdt af nogen Anden end Dig, Jes, og det begyndte allerede den Vinter, vi gik til Præsten, men jeg lod mig ikke mærke dermed

til Nogen, for jeg vidste jo, at Du ikke brød Dig om mig. Og naar Du om Natten fornam, at jeg var vaagen, og spurgte hvorfor jeg ikke sov, saa vaagede jeg, fordi jeg laa og bad saa inderlig til Gudsader, om han vilde indrette det saadan, at Du ogsaa kom til at holde af mig. Tænk Dig kun om Jes paa alle mine Handlinger; har Du nogentid mærket, at jeg foer med Svig og Usandhed. Tænk ogsaa paa vor Bryllupsdag, dengang Du spurgte mig, hvorfor jeg var saa bedrøvet og sad og græd, imens de Andre spiste og vare saa glade; nu veed Du Grunden, og det er den rene Sandhed altsammen, lille Jes. Troer Du, at jeg narrer Dig?"

„Nei, Trine! nei vist ikke,“ svarede Jes, rørt og bevæget, og trykkede hende til sit Bryst, „det kjender jeg Dig for vel til; Gud naade nu den Første, der vover at komme til mig med den Historie igjen!“

„Na lad det gaae, den Ene vil sige det, den Anden vil tænke det, og hverken Du eller jeg kan forhindre dem deri.“

„So jeg kan, Trine, og for at Du kan vide det, saa har jeg allerede begyndt derpaa.“

„Du?“

„Ja, forgangen Aften, da Du var gaaet ned, for at see til Din Mosters, kom Naadigherren luffende heromkring og kikkede ind af Vinduet. Jeg sad stille henne i en Krog bag Skorstenen og tænkte over Alt, hvad jeg om Dagen havde hørt dem sige nede paa Hovmarken. Er Du herinde, Trine Bævers? sagde Herren. Nei hun er ikke, svarede jeg, idet jeg sprang op som et rasende Menneſke, og hvis han i det Dieblif havde ſtaaet hos mig, vilde der være ſteet en Ulykke, for Du veed, hvordan jeg er, naar Folk drille mig.“

„O Gud, o Gud!“ hviffede Trine ſjælvende.

„Vær ikke bange, lille Trine!“ vedblev Jes og tog hendes Haand, „for jeg beſindebe mig ſtrar, og førend jeg kom ud af Huſet, var jeg rolig og koldſindig igjen. Trine Bævers er gaaet af Bh, ſagde jeg til Herren, men jeg er hendes Mand og kan tage imod Beſted, ſom medeſt at jeg tænker, Naadigherren ikke vil hende Andet, end hvad jeg godt kan høre paa. Er Du ſikker paa det, lille Jes! ſagde han og ſlog en Skogger op. Ja jeg er, endſkjøndt vore Naboer ikke troe nær ſaa godt om Naadig-

herren. Giv til Gud, at jeg blot aldrig maa faae ringere Tanker, for saa gaaer det vist ikke godt med Een af os To. Nu blev Herren bister. Cia! streg han, jeg troer Djævelen forføre mig, at Din Bondelømmel begynder at mulke. Jeg skal min Tro lære Dig noget Andet. Mens han sagde dette, hævde han den tykke Knortekjæp, han gif med, og vilde have slaaet mig, hvis jeg ikke havde grebet omkring hans Arm og holdt den. Han sled og rev i mig for at slippe løs, og Kræfter havde han, det maa jeg sande, men jeg var ham for stærk, for jeg troer rigtignok ikke, at min Vige findes i denne Verden, naar det først kommer derpaa an, og Hr. Rubbæk maatte give tabt. Da han ingen Vej kunde komme, imens jeg klemte ham fast som en Skruestik, sadlede han om og sagde: Ja ja, lille Jes! giv Dig kun tilfreds, det Hele var jo blot Plaseer. Er Raadigherren da ikke vred paa mig? spurgte jeg i min Troshydighed, efterat jeg havde ladet hans Arm løs igjen. Nei vist ikke, svarede han, men hvis Du skulde times nogen Gebræk siden efter, saa kan Du alligevel for Løiers Skyld huske paa, hvad der er skeet iasten. Dermed gif han, og

slog igjen den Skoggerlatter op, som man aldrig hører, uden naar han har Ondt isinde. — Og seer Du, lille Trine, derfor tænker jeg, at han nægtede sig hjemme iasten, dengang jeg kom for at bede ham om lidt Henstand med Pengene."

„Na Jes," yttrede Konen i en flagende Tone, „nu forstaaer jeg Alting, og Herremanden vil bestemt volde os Fortræd."

„Vær ikke bange," svarede Jes; „jeg har jo ikke gjort Andet, end hvad Ret og Billigt var, saa saaer det at gaae saa godt, som det kan. Men der var endnu en Deel tilbage, og det er om Fruen. Medens jeg tjente oppe paa Gaarden som Skytte paa salig Fru Marsvins Tid, da saae jeg Frøkenen hver Dag, og jeg syntes, at hun var den Deiligste, jeg i mine Levedage havde mødt. Derfor holdt jeg af hende, og det kan være, at hun ogsaa syntes godt om mig, saa ringe en Person jeg forresten var. Jeg skulde altid ride med hende, naar hun skulde over til Haraldskjær eller ned til Veile; ingen Anden end jeg turde hjælpe hende op paa Hesten, og underveis blev der talet Et og Andet, som det kunde falde sig. Ja, hvor-

for skal jeg negte det, Trine! jeg var saa glad og troede ikke, der fandtes et lykkeligere Menneske i Verden end jeg. Men de Tanker varede ikke længe, for da hun først mærkede, hvor meget jeg gjorde af hende, og havde faaet mig til at bekjende det, syntes jeg, at hun blev saa forunderlig. Den ene Dag viste hun sig venlig og god, Dagen efter behandlede hun mig som en Hund, spottede og forhaanede mig, og naar hun lidt efter saae, at jeg var reent ulykkelig derover, begyndte hun at blive god igjen; det var nu hendes Sind, og hun bar sig ligedan ad med de fornemme Bunkere, som kom og besøgte dem paa Slottet. I de Fremmedes Nærværelse reiste hun sit smukke Hoved og betragtede mig saa stolt og nedladende, som om vi aldrig havde talt et venligt Ord sammen. Saa kom Fruen en Middag og sagde, at nu skulde jeg gifte mig med Dig, og samme Aften gik Frøken Christine ud til mig i Haven, slog begge sine Arme om min Hals og sagde, at hun holdt saameget af mig, og at hun aldrig vilde vide af nogen Anden at sige, og saa gav vi os til at græde begge To. Hun giftede sig dog otte Dage efter, kan jeg troe, og fra den

Tid har jeg ikke talt et Ord til hende. Saaledes gik det til, og Du veed nu Alt. Jeg forstaaer nok, at jeg ikke har været hende mere end blot til Tidsfordriv, men hun var dog saa deilig og saa kjærlig, naar det faldt hende ind. Jeg har ikke rigtig kunnet glemme hende siden, men jeg troer, at det vil skee snart. Jeg siger heller ikke, at jeg holder meget af Dig endnu, men derfor skal Du være lige glad, lille Trine; efter hvad vi have talt sammen i aften, tænker jeg, at ogsaa det vil komme, maastee før Du tænker."

Med disse Ord slog Jes sin Arm om Trines Hals, kysede hende, og de fulgtes derpaa ad ind i Huset.

Otte Dage senere var Jes især med at lægge Montørn paa sit Huus. Han sad og sang oppe paa Tagrygningen, medens Trine stod og dreiede sin Skotrol udenfor Døren.

"Trine!" raabte han, "er Du derne? — See, nu har Storken tre Gange kredset omkring Huset, og før satte han sig lige paa Gavlspidsen og knebrede efter Hunnen; de bygge vist hos os iaar, og jeg vil sætte Pinde tilrette for dem. Storken bethder Hkke i Huset, lille

Trine, og derfor skal Du være fornøjet ligesom jeg og synge Visen med mig, saa gaaer Arbeidet desbedre."

Mand og Kone begyndte nu at synge en gammel Folkesang, indtil Jes paa engang afbrød den.

"Hillemeænd!" raabte han, „dernebe kommer Mads Stibolt pyntet og stram, med sin trekantede Hat paa Hovedet og sin store sølvbeslagne Stok i Haanden; han er bestemt ude i Fogedtjeneste i aften."

"Hvad Bei gaaer han?"

"Ja, jeg seer det ikke ret, for nu dreier han om bag Skoven; kan være, at han skal tale med os, saa vil jeg dog gaae ned for den Sags Skyld."

Jes krøb ned af Huset for at vente paa Fogden. Han havde heller ikke taget fejl i sin Formodning. Faa Minuter efter saae man en Mand komme frem paa Skovveien, og med afmaalte Skridt og vigtig Mine nærme sig Byrges Huns.

"Aa jo!" yttrede Jes bellemt, „det var som jeg tænkte, Fogden har Budskab til mig."

"Gudsfred og en god Aften i Huset!" raabte



Fogden, endnu før han traadte ind. „Det var godt, at jeg traf Dig hjemme, lille Jes, for jeg har et Erinde til Dig.“

„Til mig?“ gjentog Jes

„Ja, Du veed vel nok, hvad det angaaer,“ vedblev Fogden med et spottende Smil.

„Nei, jeg veed ikke, Foged!“

„Gaa, see vi det! og forleden Aften søgte Du at faae Herskabet i Tale, just for den samme Sags Skyld! men det siger Intet, siden Du ikke veed det, saa forkynder jeg Dig herved, at Du har forsømt tre Ugedage paa Gaarden i den sidste Maaned, og at Naadigherren har sat Dig i Bøde, som Skif og Brug er ved sliig Anledning. Det gjør ialt tre Kroner, lille Jes, vær saa god, luk Din Pung op og lad os faae den Sag afgjort.“

„Men Herskabet veed jo godt, at jeg laa syg de tre Gange, jeg skulde møde; Trine gif selv op til Ladefogden og bad mig fri.“

„Ja, den Snak har vi nok af,“ sagde Fogden. „Havde Du faaet Forlov til at blive borte, vilde Naadigherren jo ikke have sat Dig i Bøde; det er derfor bedst, Du seer at finde Pengene i en Fart. Begynder Du først at

gjøre Omstændigheder for saa ringe en Sag som denne, hvordan vil Du da tee Dig med den anden?"

„Hvad for en anden?"

„Den slemme Sag, for jeg har nok en Høne at plukke med Dig."

„Lad mig da høre det med, Foged! Han begynder jo saa godt."

„Ja gjerne, Jes Byrge! man kan faae det med mig, lige som man selv vil. Hvad den anden Sag angaaer, saa har Du Dig nok en en lille Hund her ved Huset, ikke sandt?"

„Na jo, det er salig Fruens gamle Jagthund; Herren maa vel vide det, siden han ifjor Vinter selv gav mig Dyret som Skjænk og Gave."

„Kan være, Jes! men Kongelig Lov og Forordning siger, at ingen Ufri, han være sig sødt af Bonde eller Borger, haver Forlov paa Kyster eller Jagtdistricter at holde Hunde i sin Gaard, med mindre Dyrets ene Forbeen er afstaaet ovenfor Knæet. Med Forlov at see, om Du har gjort det ved Din Hund?"

„Na Herregud, Foged, Han vil dog vel ikke have, at jeg skulde gaae hen og stamsere det stakkels Dyr saaledes. Jeg bad Raadigherren

om at faae Hunden, fordi den havde tilhørt salig Fru Marsvin, og formedelst jeg vilde gjøre den lidt tilgode paa dens gamle Dage, imens Herren tænkte paa at lade den slaae ihjel."

"Ikke destomindre har Du dog forseet Dig imod Lands Lov og Ret, og Du maa min Sjæl til at bøde lidt derfor. Der er ingen Pardon for Dig. Fem Kroner for Hunden og tre for Ugedagene, det gjør ialt otte Kroner, medmindre Du vilde unde mig en for min Uleilighed, saa bliver det ni; Du kan gjerne selv regne efter. Dernæst vil jeg give Dig det Raad, at Du imorgen gaaer op til Herfskabet og takker for naadig Straf. Herren kunde jo have forfaret langt værre mod Dig, hvis han vilde. Han kunde sætte Dig i Bolt og Jern, medmindre han vilde give Birkedommeren et Ord, saa gjorde han os nok den Billighed at faae Dig overbeviist som Kxybskytte. Ved Du, hvordan det saa vilde gaae Dig, lille Jes? saa siger Kongelig Majestæts Lov, at vi have Ret til at lade begge Dine Dine stinge ud paa Thingstedet, med mindre det kunde volde os større Fornøielse at hænge Dig op i det første det bedste Træ. Du seer derfor selv, at det bli-

ver bedst, Du rykker ud med de otte Kroner."

"Åh, Foged! er der ingen Forbarmelse for mig? Hvad skal jeg arme Mand gribe til; jeg eier ikke Halvparten af den Sum, Han forlanger."

"Det gjør mig Skam ondt for Dig, sølle Skrog; men hvis det ogsaa skulde være sandt, hvad Du siger, saa kjender Du vel nok Loven, der befaler mig at sætte Dig og Trine ud af Huset og slaae Laas for Døren indtil Naadigherren har gjort sig betalt med hvad I eie."

"Saa haard kan Han da ikke være imod os fattige Menneſter."

"Jeg vilde min Tro nødvendig gjøre det, men der er nok ikke Andet for."

"Han maa idetmindste give mig Tid, imens jeg springer op paa Herregaarden og faaer Herſkabet bønſaldt."

"Hvad troer Du det nytter, lille Jes? Saa vidt jeg kan forſtaa mig paa Naadigherren, er han Dig ikke vel stemt; jeg veed ikke, hvad der er iveien, men Du maa have forſyndet Dig haardelig imod ham."

Fogdens ſidſte Bemærkning forklarede Jes fuldkommen Aarsagen til denne uformodede Ulykke,

og hvor haabløse hans Udsigter vare. Smid-  
lertid hørte han til disse begunstigebe Naturer,  
der istedenfor at bøies, modtage Kraft af selve  
Ulykken, ligesom Ilden hærder Staalet, medens  
den fortærer Jernet. Han svarede rolig og  
fattet:

„Siden Fogden kjender Loven saa vel, hvor-  
for glemmer Han da, at ingen Mand kan stæv-  
nes for Gjeld eller Bøde efter Solnedgang.  
Kloffen er nu halvgaaen ni, og Han saaer at  
opsætte Sagen til imorgen.“

„Haa, haa!“ raabte Fogden forbitret, „er  
det saadan fat, lille Jes! Du er altsaa tilfands  
at ville gjøre Knuder; ja, det skal vi endda  
nok kurere Dig for.“

„Na nei, Foged!“ svarede Byrge sagtmødig,  
„Han tage ikke mine Ord paa den Viis, men  
hvis Han lader os i Fred iasten, vil jeg strax  
imorgen tidlig gaae op til Herren og bede om  
Naade for os. Vi ville betale ham, saasnart  
vi kunne, og jeg tænker ikke, at han vil være  
saa haard at jage os bort for den Gjelds  
Skyld.“

„Ja, ja, Jes Byrge! gjør hvad Du thykkes  
bedst om; for gammelt Venffabs Skyld kan Du

gjerne faae Opsættelse til imorgen, hvis det kan baade Dig; det koster mig blot at gaae den Smule Bei igjen, og derfor kan Du altid forskylde mig; men eet Ord saa godt som ti: Lad heller fare at faae Herren itale, hvis Du tænker paa selv at gaae op til ham. Jeg varer Dig ad isorveien, det nytter ikke, med mindre Du prøvede at lade Trine gaae i Dit Sted. Forstaaer Du?"

Disse sidste Ord ledsagede Fogden med et Smil og et betydningssfuldt Nik.

Jes svarede stille og koldblodig, som hidtil:

„Nei, Foged! Han skal have Taksigelse for sit Raad, men jeg troer, det er bedst, jeg gaaer selv; jeg vil friste min Lykke.“

„Som Du vil, Jes, som Du vil; jeg kommer da ganske vist til at gjøre Dig et lille Besøg igjen imorgen. Farvel saalænge!“

Med disse Ord nikkede Fogden skjodesløst og forlod Huset.

Da Jes blev alene, gav hans Fortvielse sig Luft i et dybt Suk; men da han saae Trine staae i Døren med et ligblegt Ansigt og den dybeste Smerte udtrykt i ethvert Træk, beher-

stede han sig igjen og klappede hende paa kinden, idet han sagde:

„Du forstod da nok, hvorfor Mads Stibolt gjorde vor Sag langt værre, end den er?“

„Værre?“ gjentog hun i en tvivlende Tone.

„Savist; hans Mening var, at jeg skulde søge Hjælp hos ham, for at faae Sagen jævnnet, og saa forskylde ham derfor; men jeg holder mest af den lige Vej, og nu vil jeg gaae ind og pudse mit Tøi, til imorgen jeg skal tale med vor Herremand.“

Næste Morgen vandrede Jes i sine bedste Klæder, med en rød Hue paa Hovedet, tæt afsklippet Haar og en stor Knortestok i Haanden, ned til Leerbæk. Trine stod i Døren med blege Kinder og forgrædte Dine og saae efter ham, indtil han forsvandt bag Hasselgjærdet ved Skoven.

Jes havde viist større Tillid og Dristighed i hendes Nærværelse, end han i Birkeligheden følte. Efterhaanden som han nærmede sig Herregaarden, blev hans Mandedræt tungere, en vis Modløshed oversalbt ham, han folskede sine Hænder og hvisttede Ordene til en Bøn, idet han stred igjennem Skoven.

Endskjøndt det var temmelig tidligt, havde Rudebæl allerede flere Timer været oven Senge. Han øvede sig i at skyde tilmaals med nogle af sine Venner, der vare komne i Besøg paa Gaarden.

Nede i Haven, paa en aaben Plads, havde han ladet indrette en Skydebane, for Enden af denne hang en Hjort af udklippet Pap paa to Snorer. Dette Billede blev efter givet Tegn trukket tværs over Skydebanen, og det gjaldt da om, i den Hurtighed hvormed Hjorten gled forbi, at træffe det røde Hjerte, som var malet paa dens Bringe. Ethvert heldigt Skud blev tilkjendegivet af to Balhornister, der blæste en Fanfare og sad bag Skydevolden. Rudebæl tilbragte sine Morgentimer med at skyde tilmaals efter denne Hjort, for at holde sig i Øvelse i den Mellemtid fra Marts til September, hvori Jagten var ophørt.

Der var allerede gjort en Mængde Skud efter Billedet, da Jes traadte ind i Gaarden; de fire fremmede Herrer havde hidtil bestandig studt forbi, alene Rudebæls Kugle sad i Nærheden af Prikken, og derfor var ogsaa den naadige Herre usædvanlig godt stemt i dette Dieblif.



Jes blev ført lige ind paa Banen. Da Rubbæk saae ham, ydmygt og under gjentagne Blik at træde ind, fortrak hans Ansigt sig til et haanligt Smil, og han udbrød:

„Ah, Jes Skytte, er det Dig? Kanstee sig Du kommer for at hjælpe os med at træffe vor Hjort. Det kan min Sjæl ogsaa nok gjøres nødig, for nu har den faret forbi os saa og saamange Gange, og endda ere vi lige nær!“

Jes forsøgte paa at smile. „Et Mesterskud, seer jeg, har dog truffet,“ svarede han, fløgtigt benyttende den Underretning, han undervejs havde faaet af Tjeneren.

„Ja det er kun saa som saa, det var mig der traf den; men siden Folk fortælle, at Du roser Dig af at være den bedste Skytte i Roldinghuus Amt, maa Du vist kunne gjøre det langt bedre.“

„Det har jeg aldrig rost mig af,“ svarede Jes. „Raadigherren er min Mester saavel i Skytteriet, som i alt Andet.“

„Naa Rubbæk!“ raabte en af Herrerne, „nu er det til Dig at skyde, og gid Du stee af Landsens Ulykke, hvis Du træffer.“

Rubbæk modtog sin Bøsse fra en Tjener,

der stod og ladebe. Hjorten blev trukken forbi, han skjød og feilede. Et Glædesraab fra de Dvrigte lebsagede hans Uheld.

Rubbæks Harme over denne Tulyden søgte efter et Udbrud, han kastede Bøssen til Tjeneren og vendte sig derpaa om til Jes. Aarerne svulmede i hans Pande, og hans Dine lynede, idet han udbød:

„Naa hvad vil Du saa, og hvad staaer Du her og gloer efter?“

„Naadigherre!“ udbød Jes med en skjælvende Stemme, „jeg kommer for at bønfaalde Eder, aldenstund jeg er bleven idømt en større Bøde, end jeg kan betale.“

„Hvem har idømt Dig den?“

„Det var formedelst den gamle Hund, som Naadigherren selv —“

„Jeg spørger ikke hvorfor men hvem der har idømt Dig Bøden.“

„Fogden.“

„Naa saa faaer Du at afgjøre den Sag med Fogden, alt som Du aarker bedst, jeg agter ikke at have dermed at bestille.“

„Naadigherre,“ bad Jes i en klagenbe Tone, „hvis I blot —“

„Gaa Din Bei,“ raabte Rubbæf heftig,  
 „Du staaer her og forgjør min Bøsse med Dine  
 onde Dine.“

„Hør Rubbæf,“ udbrød Herremanden fra  
 Haraldskjær, den ene af Gæsterne, „siden Du  
 taler om, at den Bondenægt er en udmærket  
 Skytte, saa lad ham engang prøve et Skud.  
 Hvad synes Du, om vi gavede ham Lov til selv  
 at afgjøre sin Skjæbne? Hvor stor er den  
 Bøde, Fogden har idømt Dig?“

„Otte Kroner“ svarede Jes.

„Godt! hvis Du træffer midt i den røde  
 Prik paa Hjorten, saa betale vi de otte Kro-  
 ner, — ikke sandt, I Andre?“

„Lad gaae,“ raabte de Adspurgte eenstemmig.

„Fanden fare i Jer, om I skal,“ svarede Rub-  
 bæf, der paa sin Side ogsaa syntes godt om  
 Bønnens Indfald, „kan Lømmelen træffe Plet-  
 ten, saa skal han faae Dvittering for Pengene  
 af mig, — det vil da sige, naar Du træffer midt  
 i Hjertet; skyder Du derimod forbi, saa hebser  
 jeg Hundene paa Dig, fordi Du har staaet og  
 sinket os i vor Fornøielse.“

„Å Herre Gud!“ raabte Jes med Taarer i  
 Øinene, „det maa hvert Menneffe vel vide,

hvorban jeg kan flyde i dette Dieblif, da Fogden er i Lav med at jage min Kone ud af Huset og stænge Døren."

„Ingen Indvendinger!“ raabte hele Selskabet, og Rudbæk tilføiede, „Træffer Du, faaer Du Din Dwittering af mig, træffer Du ikke, vil jeg være Djævels, om ikke hele mit Robbel Hunde skal fare i Din syndige Krop, saasnart Du vel er kommen ud af Gaarden. Ræk ham en Bøsse.“

„I Guds Navn!“ sagde Jes, medens han tørrede Taarerne af sine Dine, „saa faaer da Vorherre at raade.“

En almindelig og forventningsfuld Stilhed fandt Sted, medens han tog den ladte Bøsse, og traadte hen til Anlægget.

„Egentlig var det ikke aftalt, at Du skulde have Lov til at flyde paa Anlæg!“ sagde Rudbæk ondskabsfuldt.

Jes tillastede ham et bønligt Blik.

„Jo Rudbæk,“ httrede en af Herremændene; „han skal have samme Vilkaar som vi Andre, flyd kun væk, Du.“

Oppe i et af de aabne Vinduer paa Herregaarden kom et smukt, men meget blegt Ansigt

i dette Dieblif tilhøne mellem de mørke Gardiner, det var Christine, som havde været Bidne til det hele Optrin. Da Jes traadte frem med Bøssen, lænede hun sig ud af Vinduet. En levende Deeltagelse laa udtrykt i det Blik, hvormed hun betragtede den ulykkelige Skytte. Rubbæk gav et Tegn til Tjenerne, Hjorten blev halet forbi. Jes sigtede og stjød. Endnu førend Krudtdampen var forsvunden, soer et lykkeligt Smil over hans Ansigt.

„Gudskee Lov!“ hvistede han halvhøit, „saa har jeg vundet.“

De fem Herremænd ilede ned til Hjorten. Paa Halvveien tilkjendegav Balbhornene, at Jes havde truffet. Kuglen sad midt i det røde Hjerte. Rubbæks Blik havde antaget et endnu lumskere Udtryk end hidtil. Medens de Dørrige udbrøde i Lovtaler over det heldige Skud, raabte han:

„Ja hvad vil det vel sige? Den Gavtho havde min Sjæl let ved at træffe. De Røtere halede jo saa langsomt i Hjorten derne, som om det var deres Hensigt at lade den blive staaende midt paa Banen. Jeg for min Part mener, at dette Skud ikke skal gjælde, og at

han maa gjøre det om igjen." Han blinkede til sine Venner og vedblev: „Hvad sige I Andre?"

„Ja, det kan rigtignok ikke nægtes, at jo Billedet gif meget largsommere over Banen, end det pleiede før," udbrod den Ene.

„Vi holde med Rubbæk, og Du maa gjøre det om igjen, for at vi kunne see, om Dit første Skud ikke traf af Slumpelykke," hittede de Dørrige.

Alle de afvejlende Sindsbepærgelser, som Jes denne Morgen var bleven Gjenstand for, havde endelig udtømt hans Taalmodighed; maastee ogsaa den sidste Yttring, der i lige Grad forringede hans Held og krænkede hans Selvfølelse som Jæger, bidrog dertil. Den bedende Mine i hans Ansigt forsvandt paa eengang, han hævede sit Hoved, hans Skikkelse syntes at blive høiere, et stolt og næsten haanligt Smil spillede omkring hans Læber, idet han svarede:

„Det skal stee, som I siger, naadige Herrer! og for at mit Skud ikke skal gjælde for Slumpelykke i Eders Tanker, saa vil jeg endnu gjøre et tredje Skud og et fjerde tillige, og et til for Eders Honneurs Skyld, saamange I ere tilstede.

Men saa lade I ogsaa mig Fattigmand fare i Naade og holde Eders Løfte;" tilsvarede han i en blødere Tone.

"Det kan Du lide paa," svarede Rubbæk med samme uheldvarslende Smil som tidligere. "Lad selv Din Bøsse, saa kline vi et nyt Hjerte over det forrige."

Medens Rubbæk og hans Venner gik ned til Hjorten, kastede Jes sit Blik op til Vinduet. Christines blege Skikkelse viste sig endnu i Armen, hendes mørke Dine hvilede ufravendt og sørgmodigt paa Skytten. Jes følte Blodet stige op i sine Kinder, han skjælvede under disse glindjende Dines Straaler, og medens han vendte sig om til Bordet efter Krudt og Kugle, følte han sig endnu behersket af dette Syn og af alle de halvudslettede Minder, som derved kaldtes tillive paany. Det var Christine fra fordums Dage, det samme fornemme og blege Ansigt, der havde bevaret sine lykkeligste Smil for ham, de samme straalende Dine, han havde betragtet, medens hans Hjerte bankede, og hans Sjæl var opfyldt af skønne drømte Billeder, og af Tillid til en Lykke, som Fremtiden dog saa bittert skulde stufte.

I Sandhed, Rudebæk kunde aldrig have faaet en bedre Forbundsfaelle til at virke for det Udsald, han ønskede, end just Christine. Han saa ikke dette tause Optrin, da han vendte tilbage, men bemærkede kun den glødende Rødme, der farvede Skyttens Kinder. Han lagde ogsaa Mærke til, at Byrges før saa sikkre Hænder skjælvede, idet han to Gange lagde Bøssen til Rinden og atter tog den tilbage.

„Naa Jes!“ udbrod han forundret, „hvorfor Djævelen skyder Du ikke? Du er da vel aldrig bleven hange?“

„Na nei,“ svarede Jes, „Luntens brænder blot ikke rigtig. Med Guds Hjælp vil det nok gaae.“

Tredie Gang hævede han Bøssen; Tjenerne derne havde faaet deres Befalinger. Hjorten blev trukken forbi i en rivende Fart, Byrges Anlæg og Skud faldt paa samme Tid, og atter tilkjendegav Hornblæsernes Fanfare, at Skuddet havde rammet.

Et svagt Skrig hørtes oppe fra Vinduet. Alles Opmærksomhed rettedes derpaa. Christine holdt sig ikke længer skjult som før, hendes hvide Hænder tilflappede ham Bisald. Rudebæk



skar Tænder, men han skjulte sit Raseri og raabte:

„Du er mig jo en Satans Karl, lille Jes! Nu kommer det tredje Skud.“

Jes ladede paany, men hans Blik veg denne Gang ikke fra Bøssen; han vovede ikke ostere at hæve det op i den Retning, hvor alle hans Tanker dog dvælede.

Og Lykken fulgte ham uafbrudt. Fire Gange hørtes det svage Skrald af Bøssen, efterfulgt af den Jubel, der tilkjendegav hans Held, og da han havde gjort det sidste Skud, gav han Geværet tilbage til Tjeneren, kastede sig ned foran Kubbæk, omslyngede hans Knæ, og medens Taarerne strømmede over hans Kinder, udbroød han:

„Nu, naadige Herre, haver jeg fuldkommet mit Løfte, I holde da ogsaa Eders, og lade mig fare i Gunst.“

Jes vilde bortfjerne sig, men Kubbæk lagde sin Haand paa hans Skulder og standsede ham.

„Hvad Djævelen feiler Du, sølle Jes? Du feer jo saa forkuht og modsalden ud, som om det var mig, og ikke Dig, der havde vundet. Mit Løfte skal jeg holde, det kan Du frit for-

bande Dig paa; men jeg lader Dig ikke gaae endda. Mads Stibolt!" raabte han, „før ham op i Borgestuen og lad Kjældersvenden bringe saameget Prysing og Brunsviger Mumme, op som I lyst. Du skal have noget at styrke Dig paa. Drik, min Søn! drik med Fogden, og kan Du vinde Bugt med ham, som med os, saa giver jeg Dig ovenikjøbet den bedste Fjerding Ol med hjem, som jeg eier i min Kjælder.“

Imod sin Villie maatte Jes adlyde. Fogden, Mads Stibolt, tog ham under Armen og førte ham med sig op i Borgestuen.

Fra dette Dieblif havde Jes ikke længer noget tydeligt Begreb om, hvorledes det var gaaet ham; han blev beruset af det stærke Ol, desuagtet tvang Fogden ham bestandig til at drikke mere. Under Sang og Latter tømte de Kande paa Kande, og i de enkelte Mellemrum, de taug, hørte de i Bærelserne ovenover en forvirret Støi af Herremændene, som efter al Sandsynlighed gjorde sig tilgode paa samme Maade.

Jes kom først til sig selv igjen den næste Morgen. Da han vaagnede, laa han nede i Laden paa et Knippe Halm, og ved hans Leie

stod Mads Stibolt og betragtede ham med et lumsk og ulykkespaaende Grin.

„Naa, Du gjør Dig min Sjæl tilgode, lille Jes!“ udbrød Fogden. „Det var Synd at sige Andet. Nu har jeg staaet her og kaldt og skreget paa Dig, saa at en Død maatte vaagne derved, men Du vender Dig blot om paa den anden Side og tager Din Magelighed.“

Jes reiste sig overende i Halmen og gned sine Dine. „Hvor langt er det i Tiden, Foged?“

„Na, det er endda ikke saa sildig, Solen viser snart paa Middag.“

„Middag,“ gjentog Jes forbausset; „har jeg da ligget her hele Natten?“

„Det har Du rigtignok, min Søn, og derfor synes jeg, det kunde være paa Tide at staae op og finde hjem. Din lille Kone kunde let være bleven bange for Din Skyld.“

Jes sprang op og ryste Halmen af sig; han var endnu forstumlet af den foregaaende Dags Svir; imidlertid beredte han sig til at gaae, da Fogden udbrød:

„Jeg skal just samme Bei som Du, Jes, saa vi kunne følges ad et Stykke.“

„Men Naadigherren?“ spurgte Jes, „hvor er han?“

„Fogden smilte. „Han er taget ned til Haraldskjær med de andre Herremænd. Vilde Du ham ellers Noget?“

„Han lovede mig Dwittering for min Bøde.“

„Brhd Dig ikke derom; den har Du allerede faaet.“

„Hvad mener Han, Foged?“

„Jeg mener, at Du vil hitte Dwitteringen, naar Du kommer hjem.“

„Saa lad os sthynde os!“ udbrød Jes; „der vil blive en Glæde i Huset, naar Trine seer mig?“

„Na, ja!“ svarede Fogden, „medmindre der bliver Sorg, for det kan ogsaa være.“

„Sorg?“ gjentog Jes forundret, „naar jeg bringer hende det Budskab, at vor Bøde er estergivet?“

„Jeg siger Dig jo, at hun allerede veed det, lille Jes! medmindre hun igaar skulde have været i samme Forfatning som Du og glemt, hvad der skete!“

„Han driver sin Spot med mig, Foged, og jeg kan ikke forstaae, hvad Han mener.“

„Hvor Du dog er enfoldig, Dit Bondebyr! Maa Trine ikke vide Bæstet om Alt, siden Naadigherren og hans Gjæster skikkede Bud efter hende.“

„Efter Trine?“ gjentog Jes, idet han standsede og skjælvende støttede sig til sin Stab.

„Ja naturligviis! Naadigherren var saa god at sende Ribeknegten ned efter hende, for at han kunde fortælle hende, hvor godt han meente Ser det. Jeg stod selv ved Vinduet i Borgestuen og saa hende komme, medens Du laa og snorke under Bordet. Hun blev ført ned i Herrens Dagligstue, hvor han og de fire Herremænd vare samlede. Fruen var lidt i Forveien kjørt over i Besøg til Præstefolkene i Jelling, hvorudover de gode Herrer havde deres Frispil til at gjøre hvad de vilde. De lukkede Døren ilaas og forbød Enhver at komme ind, saa jeg ikke forvist skal sige, hvad der gik for sig, medmindre man kunde slutte sig dertil af de hnlige Skrig, som Trine udstødte. Men Du veed jo nok, lille Jes, at Qvindfolk sommetider falde paa at skrige for Jngenting.“

„Og alt det, Han der fortæller, er sandt?“ spurgte Jes med en Stemme saa svag og skjæl-

vende, at den neppe naaede Fogdens Øren.

„Det er saa sandt som Bibelen,“ forsikrede Fogden med en rædsom Ed. „Du kan lide derpaa. Hun blev saamæn inde hos dem lige til Mellemnattid, og hun græd og bad ynkelig for sig, og de loe og støiede, saa det var en Fornøielse at høre. I al den Tid laa Du og sov saa rolig paa Gulvet, som om Du havde ligget i Din Moders Draglistestuffe. Dengang det saa var paa de Tider, at Raadigherren kunde vente Fruen tilbage igjen, lod han Rideknekten spænde for en Vogn og kjøre Trine hjem. Du seer deraf, at de viste hende al den Honneur, hun kunde forlange, medmindre det skulde være, formedelst de havde haandteret saadan med hende, at hun ikke mægtede at gaae. — Men hvad Fanden fattes Dig, Dit Spelstafel! Du staaer jo og ryster som en Poppelstiil, og saa dingler Du frem og tilbage som en Klokkenebel. Man skulde næsten troe, at Du ikke havde sovet Din Oluus ud endnu, lad være Du tog Dig gode Stunder dertil. Nu skal jeg herved ad Stien, og Du gaaer lige frem. Guds Fred med Dig, Jes Byrge!“

Denne sidste Hilsen betonede Fogden med

større Alvor end hidtil. Han lod til at være bleven bevæget ved at see den dybe Fortvivlelse, Byrges Træl udviste. Han rakte ham Haanden og gif.

Da han var kommen nogle Skridt bort, standfede han og vendte tilbage til Jes, der var bleven staaende ubevægelig og stirrede stift hen for sig.

„Det gjør mig saa Skam ondt for Dig alligevel, Dit sølle Skrog, Du er! Løst Dig ned til mig paa Gaarden iasten i Mørkningen med en Sæk, saa skal jeg see, om jeg kan fylde den til Dig med Skattekorn.“

„Nei Tak, Foged!“ svarede Jes, „jeg troer ikke, det gjøres nødig.“

„Na, Du betænker Dig vel. Men lad Inngen mærke, at Du kommer; maastee Motter ogsaa kunde finde en lille Stump Flest til Dig. Gaa nu hjem og lad mig see, Du stiller Dig i Din Ulykke, saa godt Du kan.“

Fogden gif. Jes ravede hjem til sin Hytte som en Beruset, hans Tænder sloge imod hinanden, Læberne vare blege og zittrede som i Krampe. Af og til hævede han sit Hoved og stirrede ned ad den Kant, hvor Herregaarden

laa skjult af Skoven; i disse Diebliske antydede hans Dines rasende Bildhed og den dybe Fure i Panden de mørke Tanker, som gjærede i hans Indre.

3 Nærheden af Hytten herskede en uhyggelig Stilhed. Jes saae Huusdøren staae aaben, og da han nærmede sig, trængte en svag og dæmpet Røynken til hans Øren.

Trine sad ved Vinduet; hun skjulte Hovedet i sine Arme, som hvilede paa Bordet. Da Jes traadte ind, reiste hun sig op, foldede Hænderne og strakte dem med en bønlig Mine henimod ham. Hendes Ansigt var blegt og farveløst som hans, og udtrykte den samme Smerte.

„Veed Du, hvad der er skeet, Jes?“ spurgte Trine grædende.

„Ja!“ svarede Manden.

„Hvad vil Du da gjøre ved mig?“

Dette Spørgsmaal blev fremsørt saa ydmygt og i en saa rørende Tone, at Jes brast i Graad. Han slyngede sine Arme om Trines Hals og trykkede hende heftig til sig.

„Dig!“ hvistede han hulkende, „vil jeg holde af meer end nogensinde før, for hvad kan Du derfor, stakkels Trine! — Men ham!“ raabte



han rasende, idet han atter skjød hende fra sig og knyttede de hævede Hænder iveiret, „ham vil jeg snakke med, saasandt Gudsader er i Himmelen.“

„Du kan dog ingen Ret faae over dem; de ere vore Herrer og kunne gjøre, hvad de ville, og Dommer og Dyrighed holder med dem i Alting.“

Jes udbrød i en haanlig Latter. Han lagde sin Haand paa Trines Hoved og svarede:

„Jeg tænker heller ikke paa at gaae til Dommer eller Dyrighed!“

Der indtraadte nogle Diebliffes Taushed mellem de to Ægtefolk. Jes satte sig paa Bænken og stirrede stivt og grublende hen for sig. Trines vaade Blik dvælede uafbrudt paa ham.

„Ak, Jes!“ udbrød hun og vred sine Hænder, „jeg er saa ulykkelig! Jeg tænkte, det skulde blive godt imellem os, og gjorde mig saamegen Umag derfor, og bad saa ydmyg en Bøn derom, og saa vilde Gudsader dog, at alt mit Haab skulde blive forspildt, for nu er der ingen Redning meer i denne Verden. — Tal lidt til mig, Jes! siig blot et Ord, jeg er saa bange for Dit Ansigt, naar Du sidder og tier stille.“

Atter indtraadte den forrige Taushed, som Trine afbrød ved at spørge: „Hvad tænker Du paa at gjøre?“

„Jeg tænker, at vi pakke vort Tøi ind og reise bort,“ sagde Jes, idet han stod op fra Bænken.

„Hvor skulle vi drage hen?“

„Det skal Du faae at vide siden, jeg veed det ikke selv endnu, men vi drage een og samme Vej, Trine!“ tilspøiede han og slog sin Arm om hendes Hals; „Du skal ikke være forknøt; hvor jeg er, der skal Du ogsaa blive, indtil Vor Herre løser op for Gen af os. — Hvem kommer der?“

Medens Jes talte, havde en Mand nærmet sig Huset. Trine gik til Vinduet og saae ud.

„Det er Raadigherrens Ridesnegt!“ hviskede hun forfærdet. „Na, lad ham ikke komme ind! det var ham, som loffede mig op til Herregaarden igaar, og dengang han førte mig tilbage, gjorde han Nar af mig og spottede over min Ulykke.“

„Lad Du ham kun komme indensfor,“ svarede Jes, „vi maae dog høre, hvad han vil.“

Ridesnegten traadte ind. Han kastede et nys-

gjerrigt og spottende Blif paa de to Ægtefolk, idet han udbrød:

„Goddag i Stuen! det var rart, at jeg traf Dig, Jes Byrge, for jeg har et godt Budskab til Dig.“

„Har Du det, Bent!“

„Raadigherren sender mig herved med den Tidning, at han formedelst den Færdighed, Du haver udviist igaar i Skydning, vil gjøre Dig til sin Livsflytte og give Dig Forpleining oppe paa Gaarden. I Fortrolighed sagt troer jeg, at han fortryder det Smule Fjaseri, han havde for med Trine, og det er derfor nok ogsaa det bedste, at Du slaaer det i Glemmebogen. For Djæveln, der er da heller ingen Ulykke skeet, Du!“

Disse Ord ledsagede han med en Skoggerlatter og slog Jes paa Skulderen.

Byrges Dine lynede, medens Ridknægten talede; idet Samme han taug, foer han hen imod ham.

„Ulykke!“ gjentog han, „nei, Bent, men det er dog heller ikke glædeligt nok, til at Nogen skulde lee deraf.“

Med disse Ord greb han Ridknægten om Li-

vet, hæv ede ham iveiret, og kastede ham med en rasende Kraft ud af Døren.

„Siig Din Herre, at han skal spørge Nytt fra mig, og tag Dig selv ivare for at komme igjen“.

Den Hestighed, hvormed Bent var bleven angrebet, havde tilintetgjort al Modværge fra hans Side; han blev liggende nogle Dieblikke ligesom bedøvet paa Jorden; da han endelig reiste sig op, knyttede han Haanden og truede ad Jes. Derpaa listede han sig haltende og langsomt tilbage til Herregaarden.

„Nu maae vi see at komme afsted lidt hurtig,“ httrede Jes, da han traadte ind i Stuen igjen. „Din Mosters Dragkiste og vor Smule Huusgeraad laade vi blive tilbage og tage kun vore Klæder med, saa drage vi ud i Verden, indtil vi finde, hvad jeg søger.“

Det var endnu ikke Middag, da Jes og Trine hver havde dannet sig en Blyt af deres Klæder. Trine kastede et sørgmodigt Blik tilbage i den lille Stue, som hun nu efter al Sandshnlighed skulde forlade for bestandig; derpaa tørrede hun sine Dine og vendte sig imod sin

Mand. Pludselig hørtes Hestetrav paa Veien. Jes saae ud af Døren.

„Der komme de Leerbæk Mænd,“ hviskede han, „og det gjælder nok mig, saavidt jeg kan forstaae; men jeg skal dog prøve paa at narre dem alligevel.“

Med disse Ord aabnede han et lille Vindue paa den modsatte Side af Huset og sprang ud af det. En haanlig Latter modtog ham.

„Tænkte jeg det ikke nok!“ raabte Klubbæk og vinkede til de Øvrige. „Du vilde have smuttet fra os, lille Jes, men jeg er en gammel Sæger, Du, og lader mig ikke narre. — Naa, hvad var det saa for et rart Bud, Du stikkede mig med Bent. Han talte om, at jeg skulde spørge Nyt fra Dig. Hvad Nyt har vel en ussel Bondelømmel, som Du, at fortælle Dit Herfskab?“

„Det var ikke synderlig glædeligt,“ svarede Jes, „og derfor vil jeg helst gemme det, til Tiden kommer.“

„Saa, Du er fry og hoven paa det endnu. Na, Munk! laan mig engang Din Hundepidst, eller tøv lidt, Mads Stibolt, tag en Strikke og bind det Bæst fast til Halen af min Hest, saa

vil vi lade ham fortælle det Ryt, han veed, naar vi komme hjem paa Gaarden."

Trine styrtede i dette Dieblif ud af Huset; hun strakte bønfsaldende sine Arme hen mod Rubbæk, men Jes standsede hende.

"Gaa Trine!" raabte han rolig og bestemt, "bland Dig ikke i hvad her skeer. Hører Du, gaa!"

Rubbæk havde mistet noget af sin tidligere Sikkerhed ved at see Trines blege og lidende Træk; maastee angrede han det Skete, thi han vendte sig om mod Fogden og sagde:

"J kan binde ham og føre ham hjem bag efter os. Jeg gider ikke havt ham slæbende efter Hesten, det vilde kun sinke vor Ridt; men pas mig vel paa den Gavthv, at han ikke slipper fra Jer. Og saa afsted, alle Mand!"

Rubbæk besteg sin Hest og red tilbage til Herregaarden; hans Benner fulgte ham, og søgte forgjæves at udgrunde Aarsagen til hans paafaldende og usædvanlige Taushed paa Hjemveien.

Herremændene havde allerede været en Stund hjemme, da Fogden førte Jes ind paa Gaarden. Saa snart Rubbæk saae dem, gif han ned, og de

fem Herremænd sloge en Kreds omkring Fangen.

„Hvis Du har Noget at sige til Din Undskyldning," sagde Rudebæk, „saa kom frem hermed, førend jeg lader Dig kaste i Hundehullet. Det kan være, at vi igaar i vor Ulystighed vare vel flemme mod Trine; men naar en Adelsmand, som jeg er, søger at gjøre det godt igjen, og lover at skaffe Dig Brød og Forpleining i min Tjeneste, burde Du falde paa Dine Knæ og takke Din Skaber, istedenfor at begegne mit Bud, som Du gjorde, og dertil skikke ham hjem med Trudsler imod mig. Hvad svarer Du dertil?"

„Intet," sagde Jes roligt.

„Naa, det gjør Du ikke," svarede Rudebæk, hvem Byrges Kulde bragte i Kaseri. „Hvad siger Du da, hvis jeg lader Dig smide i Hullet, hvor Du hverken faaer Sol eller Maane at see."

„Intet!" gjentog Jes med samme uforanderlige Ro.

„Ikke det, aa Du betænk Dig vel! Mads Stibolt! lad os engang faae Træhesten frem. Vi ville dog see, hvorlænge han kan fare fort med at trodse mig. For Satan! hører Du

ikke? Hesten frem! Vil Du ogsaa gjøre Knuder?"

Denne sidste Paamindelse bragte Fogden til i al Hast at kalde to af Gaardskarlene tilhjælp; strax efter saae man dem komme slæbende med den omtalte Hest.

Det var en Buk, henved tre Alen i Høiden. Det øverste Brædt, der støttedes af fire Been, stod paa Kant med en temmelig skarp Kæg. Hesten blev stillet midt i Gaarden, derpaa hentede de tre Mænd nogle Stene, hvoraf enhver var forsynet med en Jernbøile, saa stor, at en Fod kunde gaae igjennem den. De største af disse Stene havde en Vægt af omtrent to Vispund.

Jes stod midt i Kredsen af de fem Herremænd og betragtede disse Forberedelser med en Ro, som om Sagen var ham aldeles uvedkommende. Hans Fatning hidrog til at forsøge Rubbæks Harme.

„Saa!“ udbryd han henvendt til sine Folk, „nu op paa Hesten med ham, og lad os prøve, om Lodderne ikke kan bringe ham til at saae Munden paa Gang.“

Idet Mads Stibolt greb fat i Jes for at



fuldbyrde Herrens Befaling, bøiede han sit Hoved over mod ham og hvistede: „Men saa tal dog, Jes, Du volder Dig jo selv i Ulykke.“

Da Jes var kommen op paa Træhesten, maatte han holde fast med Hænderne, for ikke at glide til Siderne.

„Vi kun lidt Du!“ raabte Rudebæk. „Du skal nok faae Styr paa Dig. Lodderne frem!“

Fogden tog to af de mindste Stene og stak dem paa Fødderne af Jes igjennem Bøilen. Den Ulykkelige vedblev at tie, han tilkastede blot sine Bødler et haanligt Smil.

„Flere Lodder! flere Lodder!“ raabte Rudebæk, og hjalp i sit Raseri selv med at befæste Stenene ved hans Fødder. Jes vakkede med Overkroppen, og Svøden brast ud af hans Porer.

„Et lille Lod endnu!“ raabte Rudebæk, „saa skal I see, han kommer sig.“

„Jeg troer ikke, han kan taale flere,“ httrede Mads Stibolt, idet han tog sin Hue af.

„Ingen Indvendinger, Foged, lad ham faae et Lod til, han har godt deraf.“

„Men Raadigherren seer selv, at vi ikke kunne gjøre flere fast ved hans Been.“

„Saa bind ham et fast ved Hænderne. — Høre I?“

Fogden adlød Befalingen. Den nye Vægt bragte Jes til at synke sammen, han udstødte et gennemtrængende Skrig og faldt med Brystet forover paa Bukken.

„See vi det!“ raabte Rudbæk, „nu begynder han jo at faae Mundtøjet paa Gang! vil Du endelig tale, Din Hund?“

Disse sidste Ord bleve ledsagede af et voldsomt Slag af Ribepidsken.

„Ja,“ sagde Jes, „men løs blot først Stenene af mine Hænder; jeg kan ikke faae Veiret, mit Bryst knuses.“

„Gjør ham den Villighed,“ sagde Herremanden, idet han tilnækkede sine Kammerater, tilfreds over endelig at have høiet denne haardnakkede Modstand.

„Ja Rudbæk Due!“ udbrød Jes, da det atter blev ham muligt at sidde opreist, „nu skal Du faae at høre, hvad jeg nylig bad Vorherre give mig Kraft til at modstaae, imens Du forhaanede og slog mig. Fordi Du tillistede Dig med Underfundighed og Bold, hvad Du aldrig godvillig kunde erholde, alligevel Du var mægtig,

og hun den Staffel kun var saa ringe, fordi Du fik hende til at græde Taarer alle sine øvrige Levedage, derfor skal Du komme til at græde Blod, hvis jeg vender levende herfra."

"Bind ham et lille Lod om Fødderne endnu," raabte Knubbæk fahsende af Harmen.

Jes vedblev, efter at denne Befaling var fuldført:

"Jeg vilde drage bort med samt Trine og aldrig mere være kommen for Dine Dine, fordi Gudfader haver givet mig et heftigt Sind, og fordi jeg frygtede, at jeg ikke skulde kunne styre mig, naar vi mødtes igjen; men saa kom Du og søiede Spot til Din Niddingsbedrift, og nu staaer Du ikke mere til at frelse. See kun, Herremand, Du vil nok blive alvorlig! spot dertil, Du skal dog aldrig leve den Dag, hvor det, jeg siger her, vil gaae Dig af Minde. Naar Du mindst tænker det, skal jeg være Dig nærest, og naar Du pinet af Frygt og Angst ikke veed det Steb, Du tør helde Dit Hoved til, saa vil jeg dræbe Dig, som man dræber en gal Hund. Det Samme gjælder ogsaa Dig, Knud Brahe, og Dig, Sorgen Munk, og Dig, Palle Ulstand, og Dig, Jacob Daa! I ville høste, som I have

saaget Allesammen, saa sandt Gudsfader forbarme sig over mig i Himmerig!"

En almindelig dødlignende Stilhed fulgte efter disse Ord. De fem Adelsmænd betragtede hverandre nogle Dieblikke overrastede. Rubbæk var den Første, der fattede sig.

"Flere Lodder!" skreg han, „bind ham endnu et Lod til, og lad ham saa hænge, til Benene falde af ham."

Om Aftenen befalede Rubbæk at løse ham ned og føre ham op i Taarnfængslet. Folkene adløde. Jes var endnu ikke kommen til sig selv igjen; de bare ham som en Død op af Trapperne og lagde ham paa et Knippe Halm. Men næste Morgen, da Rubbæk gik op til Fængslet for at see til sin Fange, var han forsvunden, og dog var Taarndøren slaaet ilaas, og Nøglen dertil havde været i hans Bærge hele Natten. Gjennem Vinduet kunde han ikke heller være flygtet, thi det sad i en Høide af henved atten Fod fra Gulvet, og udenfor skillede den dybe Boldgrav lige op til Taarnbygningen. Herremanden lod anstille Forhører og Undersøgelses i alle Retninger, uden at de lebede paa noget Spor. Rubbæk fik aldrig at

vide, hvorledes hans Fange var bleven befriet. Han sendte strax et ridende Bud ned til Hytten, hvor Byrge havde boet. Huset stod tomt og forladt. Den gamle Jagthund, som havde tilhørt Christines Moder, og som Skytten havde taget til sig, laa knurrende udenfor Døren, men Jes og hans Kone vare forsvundne, uden at have efterladt det ringeste Spor.

Efter denne Dag forløb flere Maaneber, hvori man Intet hørte til Jes. Den gamle Jagthund var efter Christines Dødsfele bleven bragt op til Herregaarden og havde sit Tilhold der. Rubbæk syntes at have glemmt Alt, hvad der stod i Forbindelse med Skytten, han drev omkring paa Marken som før, satte Snarer for Algerhøns og Urfugle, stjød Vender og Bekkasiner i Mosen, spillede og drak med sine Naboer.

I August Maaned blev han indbudet til Høstgilde paa Haraldskjær. Børgen Munk havde faaet sit Korn ind og sendte Indbydelse til alle sine Bekjendte, fordi han i Forbindelse med Høstgildet agtede at feire sin Datters Forlovelse med Juul til Baargaard paa Holland. Til denne Fests gjorde Herremanden store Forbere-

delsler, og der blev sendt Bud til Horsens efter Dragonernes Musikcorps. Fra Veile bleve Kjøbmændenes lybste Oltønder førte ud til Herregaarden. Begge de store Ladebygninger paa Haraldskjær bleve udpyntede med Granriis og Egeløv, derimellem hængte man røde og blaamalede Eg, som skulde forestille Blomster, hvilket efter den Tids Smag tog sig overmaade smukt ud.

I den ene Ende af hver Lade laa et Dre-  
hoved, fyldt med nybrygget Pors\*), hvoraf enhver af Bønderne kunde drikke, saameget han lystede. Rudebæk var den styrende Mand i alle disse Forberedelser, han tilbragte næsten hele Dagen paa Haraldskjær og red først tilbage til Leerbæk seent om Aftenen. Paa samme Tid sørgede han for, selv at kunne vise sig ved Fes-  
sten med saamegen Glæde som mulig. Skole-  
mesteren nede i Landsbyen fik Ordre til at male den gamle Stadskarosse. Betjentenes

\*) Pors er en lav Nøseplante, som findes i alle Sædeegne mellem Lyngen. I Middelalderen be-  
nyttede man denne Plantes Blomster og Stille,  
ligesom vi nu bruge Humle, til at koge sammen  
med Malt, hvorefter Ølet fik en særegen krydret  
Duft og Smag.

Klæder bleve kantede med nye Snorer og Dufte, og da man fandt, at denne væsentlige Forffjøn- nelse endda ikke var tilstrækkelig til at skjule Livreets Uffældighed, bestemte han, først at drage ind paa Haraldskjær ved den frembrydende Aftenslumring, og at Kataierne bag paa Karossen skulde forsynes med Faller, en Idee, der fore- enede det Hensigtsmæssige med det Storartede.

Dagen før Festen red Rubbæk til Haralds- skjær som sædvanligt; han var just i Begreb med at taste det sidste prøvende Blik paa alle de trufne Forberedelser, da Fogden Mads Sti- bolt, bleg og stønnende, kom sprængende ind i Gaarden. Han foer hen til Rubbæk, vinkede ham affides og udbrød:

„Naabige Herre! jeg haver et vigtigt Bud- skab at berette: Jes Byrge, som vi troede død og borte, er kommen for en Dag igjen.“

„Fanden heller!“ udbrød Rubbæk ivrig.

„Jo, vistnok, medmindre det var hans Geist, jeg mødte. Imorges, da jeg red ind til Veile, saae jeg en Mand, klædt i gamle Faarestind, slentre henad Veien; det var Jes, og jeg kjendte ham strax, lad være han var bleven slem mager og affalden siden sidst. Han bemærkede mig

ikke, medmindre han blot lod saadan af Frygt."

"Naa, men Du fulgte vel efter ham?"

"Ohjane, naadige Herre! jeg tabte ham ikke af Sigte et Dieblif. Jeg bandt min Hest ved Pofefiggerens, og listede mig efter Krysteren fra den ene Smøge til den anden, indtil han endelig gik ind til den Hamborger Kjøbmand bag Kirken. Her saae jeg en af Pebersvendene veie ham noget lidet Krudt til, det Jes betalte med to rare Rædebølge, som han havde baaret skjult under Koften paa Brystet. Saa gik han bag om Vhen og langs med Aaen. Jeg fulgte efter, i nogen Frastand, løb hen og løste Hesten og naaede den sølle Pilatus igjen, ude ved Sandgraven; herfra tog han over mod Grundet; jeg kunde nu ikke følge ham længer, for medelst han krøb over Gjerdet, ind i Skoven, men saameget fik jeg dog opdaget, at han maa have sit Tilhold sammested. Jeg red nemlig op ovenfor Hegnet og ventede paa ham en Time tilende, uden at han kom ud derfra. Skovfogden paa Grundet, som er mit Næstfødsfendebarn, og som jeg traf underveis, havde ogsaa hvissomda seet en Mand, som kunde ligne Jes, at luffe omkring derinde, men han skjottede ikke



om at tale ham til, for han var bange for, at Jes skulde forsee sig paa ham."

"Forsee sig?"

"Ja Naadigherre, saadan som det gik med Smeden fra Petersholm til Juul forleden. Han traf ogsaa paa en Fremmed nede i Tirsbæk Skov og talte til ham i den Tro, at det var et rigtigt Mandfolk, men den Fremmede viste Tænder og grinte og saae paa ham med onde Dine. Fra det Dieblik af blev Smeden aldrig til Mand fiden. Naadigherren maa nemlig vide, at den Fremmede var en Trold, medmindre det skulde være Djævelen selv; og ligesom han kastede sine onde Dine paa Smeden, knugede det denne med Lændeværk og den rystende Syge, saa han knap kunde slæbe sig til sit Hjem, hvor han døde Maanedsbagen derefter."

"Na Sludder og Brøvl!" raabte Rudebæk, "der er ingen Troldmænd til. Med Nisser og Bjergfolk lader jeg det gaae, for dem har jeg selv seet mangfoldige af ovre i vor Leerkule, men nok herom. — Altsaa troer Du, at Jes holder til i de Grundet Skove, og at han er at træffe derinde?"

„Ja, ganske vist, Raadigherre, hvis ikke han skulde være løben sin Bei igjen.“

Rubbæk gned fornøiet sine Hænder, han smilede og slog Fogden paa Skulderen.

„Veed Du hvad, lille Mads, rid hjem og siig til Hundebrengene, at de som snarest komme herved med mit Robbel, saa skal vi faae Dagen til at gaae med en lille Lystighed.“

Fogden kastede sig paa Hesten og forsvandt i en Støvsky. Rubbæk ilede over til Sørge Munk og foreslog ham at deeltage i Jagten efter Jes Byrge. Dette Forslag faldt tilsyneladende fuldkommen i Bønnens Smag; han lod strax gaae Bud over til Jakob Daa, og saaledes vare, endnu før Drengene kom med Hundekoblet, tre af de Undsagte forsamlede denne Formiddag: Rubbæk, Munk og Jacob Daa; Fjerdemand var Munks tilkommende Svigersøn, som havde udbedt sig Tilladelse til at gjøre Partiet med.

„Hvad synes I?“ sagde Rubbæk, der som sædvanlig ved alle slige Leiligheder førte Toget an, „eftersom vi nærme os de Børdnedes Huse, kalde vi Beboerne ud og faae dem med os i Skoven; paa den Maade danne vi en ordent-

lig Klapjagt. Imens rider jeg ind paa Grundet og siger til Oberst Kaas, at vi have laant hans Bønder for en Stund. Obersten er min Ven og tør ikke tage det ilde op. Han skylder mig en brun Følhoppe, som jeg snød ham fra til sidste Pintse i Brætspil."

Rubbæks Forslag modtoges med Bifald; Bønderne bleve udkommanderede, og da Alt var ordnet, red Rubbæk hen foran Linien og sagde til Folkene:

"Jeg har et lille Korn Ord at sige Jer, førend vi begynde. Den Person, vi ere dragne ud for at opsoge, er en stor Gavstriik, og det kan hændes sig, at der er Nogen af Eder tilstede, hos hvem han har faaet Indpas, saa at I derover lukke det ene Die til og lade ham smutte forbi. Den, der gjør det, skal komme til at ride Træhesten, saasandt jeg er en ærlig Junker, og det som mere er, en Abelsmand tillige; den derimod, som bringer Rnægten lebendig, skal faae saameget Lybekker-Ol, saa han kan drikke sig fra Sands og Samling, og en ny Sølvkrone desuden. Nu kan I vælge."

Efter denne Formaning begyndte Jagten.

Den vidtløftige Skovstrækning, som hører til

store Grundet, staaer endnu i vore Dage i Forbindelse med Beile Skov, og danner med sit bakkebe Terrain, sine Høie og Dale de bekjendte og maleriske Partier paa begge Sider af Fjorden. Mod Nordost ende de paa hiin Side Tirsbæk, mod Syd derimod først nede ved Breining Mølle.

Jes havde altsaa Veien for sig, og efter al Sandsynlighed kunde han frelse sig ved Flugt, eller blive uopdaget i denne Egn, hvor Naturen ved Vandløb, Moser og høie, tætbevorede Bakker havde lagt Forsølgerne store Vanskeligheder i veien.

Den kløgtige Rubbæk indsaae disse hans Fjendes Fordele, men han var ikke raadvild. Halvdelen af Bønderne og Hundekoblet blev givet til Jørgen Munk og dennes Svigersøn med den Ordre, at de skulde drage en Linie lige udenfor Beile By og gjennemføge Skoven op ad imod Grundet, medens derimod Rubbæk og Jakob Daa drog fra Grundet nedad mod Byen. Paa denne Maade skulde man troe, at Jes nødvendig maatte komme imellem de to Linier, der efterhaanden trak sig sammen i en Kreds. Endvidere havde Rubbæk aftalt med Munk, at han

stulde affsthyde sin Bøsse, saasnart han var kommen ned til Byporten, som et Tegn til de Dørrige, der imidlertid vilde blive liggende og vente, for at man paa samme Tid kunde begynde fra begge Sider.

Alle disse Bestemmelser bleve iagttagne, og Jagten havde allerede varet flere Timer, uden at man mærkede det ringeste Tegn til Flygtningen. Hvert Dieblif maatte de kalde Hundene tilbage, naar disse begyndte at spore Kronvildtet, som nu i Brunsttiden streifede igjennem Skoven i store Flokke; denne Dag gjaldt det et ædlere Bildt, men dette lod vente paa sig og gjorde dem Tiden lang. Rubbæk havde just begyndt at give sin Utilfredshed Luft i Bebrejdelser over Fogdens upaalidelige Underretning, da man pludselig hørte et høit og vedvarende Hundeglam nede i en Lavning i det Dybeste af Skoven. Rubbæk begreb, at der maatte være noget Usædvanligt paafærde, og ilede efter Lyden, men endnu længe før end han naaede Stedet, endtes Hundens Gjæn i et smerteligt og gjennemtrængende Hyl, og lidt efter vendte en af Junkerens æbleste Støvere hen til ham med et saaret og blødende Hoved.

Herremanden skreg høit af Glæde; i dette Dieblik vilde han uden Betænkning have offret ti Hunde for saa god Underretning, som denne ene bragte ham: han var for øvet en Jæger, til ikke ved første Diekast at see, at Hundens Saar var bibragt den ved Slaget af et Menneske. Fra nu af holdt han sig overbevist om at have truffet Flygtningens Spor og fortsatte Forsølgelsen med dobbelt Iver.

Destoværre blev denne Iver ikke kronet med synderligt Held. Det lykkedes vel, efter længere Søgen, at finde Stedet, hvorfra Hunden var vendt tilbage, da den blev saaret; man saae ogsaa umiskjendelige Spor af en heftig stedfunden Kamp: de nedtraadte Bregner, asbrukne Grene, Stumper af en Faareffindskofte vidnede tilstrækkeligt herom; men dette var ogsaa Alt. Hundene bleve atter viste paa Spor og streifede omkring i alle Retninger, men vendte kort efter tilbage igjen, uden at have fundet Noget.

„Jesu Kors!“ httrede den skuffede Herremand til sin Staldbroder, „hvor det Alen skal faae Bast, naar vi nu faae ham fat. Han holder os jo for Nar Allesammen. Mit Sinne

hænger som fastgroet til min Rhgrad, og jeg er saa tørstig, at jeg gjerne kunde drikke hele Veile Fjord ud i een Mundfuld; men det nytter alligevel ikke, vi faae vel at fare fort. Findes skal han, min Sjæl! og frem for en Dag, om han saa havde forpuppet sig i min egen Mave."

Atter begyndte Jagten med samme Iver, men efter en mindre god Plan; thi efterat de to Viniers Kredse havde naaet hinanden, forenede man sig i en Række og gjennemstreifede derefter Skoven i smaa Rhynger, ligesom Enhver selv fandt for godt. Saaledes gik det, til Toget kom udenfor Veile, hvor Skovene løbe i modsatte Retninger mod Nord og Syd omkring Fjorden. Rudebæk maatte atter udfaste en ny Operationsplan og deelte Mandskabet i to Parter, hvoraf han og Jakob Daa ansøgte den ene for at gjennemføge den sydlige Deel, medens Jørgen Munk og hans Svigersøn sloge deres Linie opad mod det gamle Tirsbæk. Enhver af Afdelingerne fik en Sæger med sig, som skulde blæse i sit Krumhorn til et Tegn for de Øvrige, naar Jes var fangen.

"Beed Han hvad, lille Svigersøn!" udbrød Munk, efterat de havde opstillet Linien og vare

komne et Stykke ind i Skoven, „jeg vilde ønske, at den Jagt var vel overstaaet. Havde det ikke været for at gjøre Rubbæk en Billighed, vilde jeg Sorte Død ikke gaae et Skridt for at faae fat i den elendige Bondesnægt.“

„Sandt at sige,“ svarede Svigersønnen, „finder jeg heller ikke stor Plaseer heri; mine Støvler klemme mig bandsat, og jeg er saa træt.“

„Fanden heller! Svigersøn maa vænne sig til at marchere, hvis Han nogentid tænker paa at blive en Jæger; drik en Snaps Franskviin af sin Flaske og hæld en anden Snaps ned i sine Støvler, saa er Han baade kureret for Træthed og Fodværk. Det var ellers ikke af den Grund, at Jagten idag faldt mig ubeleilig; sandt at sige, have vi gjort vel meget af det med den Fyr, vi spore ester; til forrige Maadag dreve vi i vor Dvergivenhed lidt Fursvandseri med hans Kjæreste, en Bondepige, og saa svøer han sig forbandet paa, at vi skulde times en Ulykke derfor, Alle tilhobe. Nu haver vel slikt et Mundsveir kun sige paa sig at sige, alligevel veed jeg ikke, hvoraf det kan komme, men jeg har aldrig været rigtig Mand siden. Bestandig rinde hans Ord mig ihu, og jeg



bliver saa underlig beflemt derved; tilmed drømte jeg inat, at en Varulv sad og red paa mit Bryst og sugede Blodet af en aaben Wunde ret her paa Halsen. — Troer Svigersøn paa Varulve?"

„Jeg veed ikke rigtig, hvad man skal tænke om saadant Kogleri; Nogle sige Ja, Andre sige Nei dertil.“

„Ja, da troer jeg Sorte Død paa Varulven. Jeg har seet en af dem, som vi for endeel Aar siden havde her paa Eggen. Han kostede mig syv blanke Kroner, som jeg maatte spendere til vor Præst, at han kunde mane ham ned, og faae slaget en Pæl igjennem ham. Den Guds Mand, hvis Ord maa staae til Troende, svoer paa, at det var den værste Hals, han nogentid havde havt med at bestille. Vist er det, at da jeg imorges havde lovet Rubbæk at hjælpe med at opjage Jes Byrge, faldt min Drøm mig strax ind, og siden sidder det og trykker mig for mit Bryst, saa jeg har Møie med at drage Veiret, og jeg kan ikke lade fare den Tanke, at jeg vist gjorde Synd i at foragte slikt tydeligt Varsel.“

Under denne Samtale strede Mændene be-

standig fremad. De havde udvidet deres Halvkreds saaledes, at dens Iderpunkter naaede tværs igjennem Skoven. Foran støvede Hundene og bleve hidsede ind i alle Tøkninger, hvor Brombærrankerne eller Slaaenbustene gjorde Krattet uigjennemtrængeligt for Mændene.

Et Stykke paa denne Side Skjættet mellem Tirsbæk og Bykoven løb en svag Raslen inde imellem Bustene. En gammel Bonde, som først lagde Mærke dertil, var, afkræftet og træt af den besværlige Vej, bleven noget tilbage efter de Dvorige. Han standsede ved Lyden, og saae forsigtigt til alle Sider. Da han havde overbevist sig om, at de Dvorige vare foran ham, lyttede han endnu engang, med Hovedet bøiet forover. Han saae Bustene bevæge sig i denne Retning og traadte hen til Stedet.

„Er det Dig, Jes!“ udbød han halvhøit, „saa kom kun frem, — Gudfader veed, at jeg ikke haver Ondt isinde mod Dig.“

Denne blide og venlige Stemme maatte uden tvivl være Flygtningen bekendt; man saae Grenene adskille sig, og et blegt udtæret Ansigt forsigtigt og speidende at komme tilsynne.

„Her sætter jeg min Olbimpel, som Du kan

tage til Dig, Jes, naar jeg er gaaet. Det er god Bors, der er i den, og Du kan nok have en Hjertestyrkning nødig, Dit sølle Skind! Læg den ind under den store Hedningsteen oppe i Grundet Skov, naar Du kommer den Vej forbi, og tag Dig saa godt ivare, for om Lidt kommer Junkeren fra Leerbæk og Jakob Daa herigjennem med alle deres Hunde. Gud i Vold, Jes!"

Med denne Hilsen travede Bonden afsted, for at indhente sine Kammerater.

Da Skaren havde naaet Tirsbæk, blev der gjort Holdt, og Munk lod Folkene leire sig for at spise og drikke, medens de ventede paa Rubbæk og Jakob Daa.

Disse havde imidlertid, som man kan tænke sig, forgjeves gjennemsøgt Skoven. De vendte nu tilbage for at samles med den øvrige Flok. Rubbæk bandede og støiede, og man saae idag af den Iver og Utaalmobighed, han viste for at faae Jes i sin Magt, at han i det mindste havde erindret hans Trudsler, og at de ikke havde været uden en vis Indflydelse paa ham.

Da der blev givet Tegn til at vende tilbage,

ophørte al Orden i Skaren. Enhver valgte sit Selskab, som han lystede. Rudbæk Due viste sig bestandig mere ordknap og uselskabelig. Jakob Daa forlob ham og gav sig i Samtale med sin Ridesfoged.

Saaledes traf det sig, at han paa hiin Side Veile var bleven et Stykke bagefter de Dvrige, da en af Hundene, som hidtil havde fulgt ham, pludselig slog et Spor an og begyndte at logre med Halen; derpaa fulgte den Bredden af det lille Aaløb, der i vore Dage er sunden ind til en ubetydelig Grøst, og som løber paa Grændserne af Hornstrup Marker, igjennem Skoven, ud i Fjorden.

„Pasop har et Spor for sig,“ udbrod Jakob Daa, „det er tydeligt, og vi faae at følge det, lad være jeg er bandsat træet. Spring I hen til Junkeren og bed ham komme herne, imens skal jeg følge efter Hunden. Løb lidt!“ tilføiede han, idet Fogden bortfjernede sig, „laan mig Eders Bøsse, Lunten er gaaet ud paa min egen, og man kan aldrig vide, hvad der skal skee.“

Fogden gik, Herremanden fastede Gerværet paa Skulderen og fulgte efter Hunden.

Denne vedblev uafbrudt at trænge fremad. Paa enkelte Steber, hvor Grunden var blød, saae Jakob Daa friske Spor af Fodtrin, langs med Aaløbet, længere borte forsvandt disse igjen, de nedhængende Grene fra Hassel- og Brombærbuske hvælvede her et tæt Tag over Bandet, fra de steile Brinker paa begge Sider. Imidlertid var Jakob nu kommen i Aande, han vadede igjennem Aaen, klavrede op af Brinkerne, ansporede Hunden og pustede Aften fra Lunten paa sin Bøsse med en Jægers hele Ufortrødenhed. Stien, som løb langs med Aaen, førte ham efterhaanden dybere ind i Skoven, uden at han agtede eller gav sig Tid til at besvare de gjentagne Signaler, hans Benner udstødte. Pludseligt dreiede Hunden til Siden og fulgte langs med en næsten ukjendelig Fordybning i Jordsmønnet, hvorigjennem Regnsthyl og Tøsnee om Foraaret dannede sig et Gjennemløb fra Bakkerne ned til Aaen. Da denne Fordybning løb tværs over Tirsbækveien, og derved spærrede Overtjørseien om Vinteren, havde man lagt en temmelig høi Bro eller Steenkiste derover. For Diebliffet var som

sagt Vandet aldeles borttørret, og Fordybningen bevoeret med Skovgræs.

Da Hunden kom til denne Bro, blev den staaende, vendte flere Gange Hovedet tilbage efter sin Herre, logrede med Halen og strakte Hovedet ind under Steenkisten med en svag Knurren. Jakob Daa nærmede sig forsigtig med spændt Bøsse. Han prøvede først paa at drive Hunden ind under Broen, men da det ikke vilde lykkes ham, steg han ned fra Veien i Fordybningen og lagde sig paa sine Knæ, for om muligt at opdage Aarsagen til Dvrets Urolighed.

I Begyndelsen saae han kun Sollyset, som viste sig i Aabningen paa den modsatte Side af Steenkisten; men da han vedblev at stirre, og havde vænnet sine Øine noget mere til Mørket derinde, forekom det ham, som om han midt under Broen bemærkede Omridset af en menneskelig Skikkelse, der krøb sammen bag en af de store Granitstene, hvorpaa Broens Dække hvilede.

„Jeg seer Dig godt, lille Jes!“ raabte Herremanden, „kom kun ud, ellers pubser jeg Hunden paa Dig.“

Ingen svarede.

„Kommer Du ikke strax, saa skyder jeg Dig min Sjæl paa Bøssen,“ vedblev Jakob Daa. „Du har valgt et lovligt smalt Smuthul til at gjemme Dig i.“

Den samme Løusheid vedblev at herske derinde. „Ja ja, i Guds Navn da!“ raabte Herremanden. „Du skal have Din Billie.“

Med disse Ord lagde han Bøssen til Rinden, sigtede omhyggeligt og trykkede af. Et klagende Skrig fulgte efter Skuddet, derpaa blev Alt stille igjen. Jakob Daa lagde Bøssen fra sig og krøb ind under Broen. Hunden blev endnu bestandig staaende udenfor og udstødte en svag Klønk. Da Herremanden var kommen til Midten af Steenlisten, saae han, at det, han havde antaget for et Menneske, var en stor Steen, som laa noget fremfor det øvrige Underlag. I samme Dieblig hævede sig et mørkt Hoved paa den anden Side af Stenen, og Jakob følte sig greben af to jernfaste Hænder, som tilintetgjorde enhver Modstand fra hans Side. Hvad der nu paafulgte, var kun Hunden Bidne til. Man hørte en dæmpet Larm, som af en heftig Kamp, denne endtes

med et langt og vedvarende Smertefrig, der omsider gik over til en huul Stønnen, derpaa blev alt under Broen og i dens Nærhed taus og roligt som før, alene Hundens langtrukne og gjentagne Hyl afbrød den dybe Stilhed i denne Deel af Skoven.

Da Rudebæk og hans Folk kom hen til Broen, sprang Hunden ham imøde. Fogden blev meget forundret over ikke at finde sin Herre.

„Raadige Junker kan troe, at her er steet en Ulykke,“ hvistede han til Rudebæk, „for Pasop er ikke den Hund, til at han skulde forlade sin Herre, ihvordan det saa gik. Læg blot Mærke til, hvordan den snuser og straber under Broen. Skal jeg krybe ind og see, om der er Noget dernebe?“

„Nei,“ svarede Rudebæk, „bliv I kun her, Ridesoged, jeg vil hellere selv see ad.“

Med disse Ord gav han Fogden sin Bøsse og forsvandt under Steenkisten. Nogle Døgn efter kom han tilbage igjen, hans Ansigt var frygteligt blegt, hans Pande rynket og Stemmen lav og skjælvende, medens han udbrød.

„Den Djævels Skytte har dog narret os.



Under Broen er Ingen, og vi komme nok til at opgive Jagten for dennefinde."

"Men Junkeren, Raadigherre?" udbrød Fogden, "han sagde, at han vilde vente Dem her."

"Han maa vel have forfulgt Sporet længer frem; kald paa Trompeteren og lad ham blæse et Stykke til Opbrud, saa kommer Jakob nok, hvis han ikke allerede er taget hjem. I andre Bønderfolk kan gaae Eders Bei, hver til Sit."

Trompeteren blæste, Bønderne hilste og gik med Ridesfogden. Rubbæk blev alene tilbage. Han satte sig taus og grundende paa Ranten af Broen. Strax efter kom Jørgen Munk og hans Svigersøn hen til ham.

Munk var særdeles tilfreds med at Rubbæk havde givet Tegn til Jagtens Dphør; han indbød ham til at følge med sig op paa Herregaarden, men Rubbæk rystede stiltiende paa Hovedet.

"Hvad Djævelen fattes Dig, lille Rubbæk?" yttrede Munk. "Du er vel bleven træt paa Jagten, men det siger Intet, min rare Dreng! jeg har stillet Fogden hen efter fire Heste til os, og han maa være her snart. Blot vi nu kunde faae fat i Jakob Daa, for han skal med

os, og saa flaae vi en lille Svir af sammen."

"Jeg troer ikke, der bliver noget af, hvad Jakob Daa angaaer," svarede Rudebæk med et sørgmodigt Smil.

"Hvorfor ikke?"

"Det skal Du faae at see."

Med disse Ord krøb Rudebæk ind under Broen. Strax efter saae Munk Fødderne og derpaa den øvrige Krop af et Menneske, som Rudebæk skjød ud foran sig. Det var den ulykkelige Jakob Daa, død og stiv, qvalt ved en Strikke, som endnu var knyttet omkring hans Hals. De to Herremænd udstødte et Skrig.

"Herre Jesus!" udbrød Munk og slog Hænderne sammen. "Det anede mig nok, at der vilde skee en Ulykke idag. Hvem har været Manden for dette?"

"Du kan svare Dig selv, Sorgen Munk, naar Du husker paa Jes Byrge. Han begynder at holde sit Løfte til os. Jeg fandt Jakob herinde for lidt siden," vedblev Rudebæk, medens han løste Strikken af Vigets Hals, "men jeg taug dertil, fordi jeg ikke vilde, at de Ufrie skulde see deres Herremænd undlivet paa saa lumpen en Viis. Vi dølge hans Dødsmaade og sige,

at han er kommen til Skade med sin Bøsse. Jeg hører Hestetrav, det er vist Fogden, som kommer. I lade Eder ikke fornemme med Noget."

Der gik nu Bud efter en Vogn, og Liget af Jakob Daa blev kjørt hjem. Rubbæk lod sig, uagtet alle Munks Overtalelser, ikke bevæge til at følge med over paa Gaarden. Han tog Afsked og red til Leerbæk.

„Der kan nu Svigersøn selv see, hvad Tro man kan sætte til Forvarsler og Barulde," sagde Munk underveis hjemad. „Gud give, at vi aldrig havde givet os af med den dumme Historie! Den desperate Skytte kan min Sjæl være dristig nok til at volde os Ulykke alle tilhobe; han begynder godt nok. Ved Svigersøn ellers, hvad jeg holder for det Bedste ved denne sørgelige Historie?"

„Nei!"

„Det er, at han fik fat i Jakob Daa og ikke i mig, siden galt skulde være."

„Ja det er vistnok," svarede Juul; „men lader os ikke tale saa høit, det begynder at blive Aften, og derhenne er Skoven mørkere; han kunde gjerne være frøben i Skul bog Bu-

stene og pirre os overende med et Skud, saa let som jeg kan blinke med mine Dine."

Munk adlød det forsigtige Raad, de to Herremænd rykkede deres Heste nærmere til hinanden, og rebe derpaa tause og i skarpt Trav igjennem den mørke Skovstrækning. Hvergang Bustene bevægede sig, kastede Juul et speidende Blik til Siden. Munk derimod fløitebe, for at skjule sin Frygt. Ridefogden var fulgt med Bognen, der førte Riget, for at afgive den Forklaring om Jakobs Dødsmaade, som Rubbæk havde fundet passende at meddele ham.

"Haa, haa, haa!" udbrod Munk fornøjet, da han omsider kom ud af Skoven, og saae Juldmaanen skinne paa de røde Gable af hans Hjem. Saavidt kom vi da. Nu kan Svigersøn ride ind i Gaarden isorveien, jeg har en gammel Ladning i Bøssen, som jeg først vil fyre af, og Svigersøns Hest staaer ikke for Skud. Lad dem sætte os en Kande af det bedste Brunsviger paa Bordet. Jeg er saa tørstig, som en sprukken Vimpel."

Juul gav sin Hest af Sporerne og sprængte ind i Gaarden. Strax efter hørte han et Skud, hvis Echo syntes at gjentage sig inde i Sko-

den. Han agtede imidlertid ikke videre herpaa, men gik op og forlangte Øllet, som Munk havde talt om.

Han havde just gjort sig det lidt mageligt efter det anstrængende Ridt og strakt sig henad Bænken, da der paa engang opstod Larm i Gaarden. Man hørte forvirrede Raab og højrøstede Stemmer; strax efter gik Døren op, og Fruen Munk ilte ind til ham.

„Herregud, lille Juul, Du maa endelig komme ned,“ udbrød hun skjælvende. „Faders Hest er kommen sprængende hen til Stalden uden Rytter. Der er bestemt noget Galt paaferde.“

Juul blev bleg som et Blig ved disse Ord; han ilede ned i Gaarden, hvor Røgter og Staldknægte vare samlede i en Kreds omkring den pustende Hest, og udtømte sig i Formodninger over hvad der vel kunde være tilfødt Herremanden. Oppe paa Trappen stode Fruen og hendes Datter og vrede deres Hænder. Maanelystet gjorde den blege og raadvilde Elsters Ansigt endnu hvidere, og havde han kunnet følge sin Tilbøielighed i dette Dieblik, vilde han hellere have foretrukket alt Andet, end at følge Fruens Raad og begive sig med Folkene ud til

Stedet, hvor han lidt tilforn havde forladt Herremanden.

Der var imidlertid ikke Andet at gjøre. Juul lod Karlene tænke en Lygte og gif midt imellem dem ud i Toften.

Her fandt de Jørgen Munk liggende paa Jorden, han stønnede og søgte forgjæves at hæve sig iveiret paa den ene Arm.

„Grib ham, grib ham!“ hvisttede han huult og rallende, idet Juul i den største Angest bøiede sig over ham. „Na jeg ulukkelige Mand! han løb derind bag Ellebusken, efter at have seet mig i Ansigtet og grinet ad mig.“

„Hvem mener I, kjæreste Hr. Svigersfader!“ hvisttede Juul græbende.

„Ham, Jes Byrge! o min Drøm, min Drøm! den forbandede Varulv!“

Efter disse Ord sank Jørgen Munk tilbage i Græsset, en Blodstrøm styrtede ud af hans Mund, han var død. Da han var bleven bragt ind paa Gaarden, fandt man et Skudsaar, der gif igjennem Brystet.

Jes havde taget Tiden iagt. Det Skud, som Juul antog for Echoet, havde truffet Herremanden, just som denne affyrede sin Bøsse.

Endnu samme Aften gif et ridende Bud til Leerbæk for at melde det Skete. Rudebæk svarede Intet, han sank tilbage paa Bænken, men de dybe Folder i hans Pande, hans blege sammenknebne Læber vidnede noksom om, hvor mægtigt et Indtryk dette Budskab gjorde. Det var som om han fra nu af anede den Skjæbne, der svævede over hans eget Hoved, og som om Anger og Rædsel over det Skete for første Gang nærmede sig hans forhærdede Gemt. Alligevel var denne Følelse kun forbigaaende og gav strax Plads for en rasende Harm. Der blev sendt Bud paa Bud ud til de omkringliggende Herregaarde, Ridesfogden maatte tilsiige alle Godssets Bønder, og Dagen efter samlede omkring Leerbæk en talrig Skare af Herremænd og Borne, for paany at begynde en Jagt efter den frebløse Flygtning og bringe ham tilstede, død eller levende.

Det lod til, at denne Dag vilde blive afgjørende for Jes. Førend Jagten begyndte, kaldte Herremændene Bønderne sammen og udlovede en Belønning af thye Kroner til den, der kunde fange Skytten. Rudebæk selv havde aldrig udviklet en saa overordentlig Virksomhed, han

ledebe Alt, befalede, truede og opmuntrede, ligesom han fandt det nødvendigt, og desuagtet var det dog næsten blevet Aften, og alle omkringliggende Skove vare gjennemløste med den største Omhyggelighed uden nogetsomhelst Resultat.

Silde hen paa Eftermiddagen, da Jagten var saa godt som opgiven, traf det sig, at Knud Brahe, tilligemed en af hans Venner, søgte et Stykke Skov mellem Ure Bakker, hvorhen Jagten for Diebliffet havde truffet sig.

Inde i et dybt, næsten uigjennemtrængeligt Skovstykke troede Knud at see Noget bevæge sig. Han gav Vennen et Tegn, og banede sig med Møie Veie igjennem Buskene. Begge Herremænd bare deres ladte Bøsser i Armen. Knud Brahe overbeviste sig endelig om, at han var Flygtningen paa Spor. I det han saae ind imellem Løvet, bemærkede han tydelig en sammenbøiet Stikkelse, klædt i en Faarestindskofte. Han raabte til Personen, men fik intet Svar.

„Vi ville vare ham ad engang endnu,“ hviskede Knud til sin Kammerat; „det er ikke muligt at trænge længer frem imellem Tornene; svarer han ikke, give vi min Tro Ald. — Kom



frem, Jes Byrge!" raabte han, „det gjælder Dit Liv, hvis Du ikke svarer.“

Stikkelsen vedblev at tie.

„Giv Ild!" raabte Knud, og begge Skud faldt paa samme Tid. Den formeentlige Jes Byrge blev liggende ubevægelig som tilforn, og dog var Afstanden for kort, til at de to Skud skulde kunne have forfeilet ham. Efterat Brahe endelig med største Møie havde banet sig Vej hen til Stedet, saae han, at han rigtignok ikke havde taget feil, hvad Faareffindskosten angik, men denne var knappet sammen omkring en gammel Træstub.

Endnu medens han harmfuld betragtede denne List, hørte han en Stemme i Nærheden, der nævnedes hans Navn. Han saae iveiret, hvorfra Røsten syntes at komme. Jes sad oppe i et Egetræ, der strakte sine kolossale og knudrede Grene hen over alle de omkringstaaende Buske.

„Nu har jeg ogsaa et Ord at snakke med!" udbrød Jes og stak sin Bøsse ned imellem Grenene, „hvis jeg vilde, kunde jeg tage Dit Liv, som jeg har svoret paa; men formedelst Du var den Ustkylbigste af de fem Misdædere, og formedelst lille Trine bad saa hønlige om For-

labelse for Dig, vil jeg lade Dig gaae, og Du skal være en fri Mand for mig."

Herremanden var bleven bleg, da han hørte denne dybe, alvorlige Stemme; han betænkte sig et Dieblif, før han svarede:

"Det kommer dog an paa, Jes, hvem af os, der har størst Grund til at ræddes. Vi ere To her, og hvis jeg giver min Kammerat et Ord, saa blæser han alle vore Venner sammen; hvad saa, lille Jes?"

"Ja, saa skyder jeg Dig imens!" svarede Jes med en frygtelig Kulde, "og Du har seet Prøve paa, at jeg kan træffe. — Gaa Din Vej, Knud Brahe! og lad mig i Fred; Du har et Liv at miste, der volder Dig og Dine Fornøielse, jeg et, som jeg hver Dag ønsker Vorherre vilde stille mig ved."

Med disse Ord lod Jes sig glide ned fra Træet, kun nogle Skridt borte.

"Skal jeg blæse?" hvistede Bennen, idet han satte sit Horn for Munden.

"Nei!" svarede Knud heftig og greb ham i Armen. "Jeg tænker, vi lade det være. Far i Ro, Jes!" tilspøiede han mildt og vinkede med Haanden, "og kan det være Dig til nogen For-

nøielse at vide, saa har Du voldt mig flere vaagne Nætter og flere Bønner til Vorherre, end Du kansee tænker."

Med disse Ord ilede Knud Brahe bevæget bort og trak Bennen med sig. Jes blev staaende nogle Dieblkke og saae efter ham, derpaa dukkede han sig ned under Bussene og forsvandt, ligesaa pludseligt, som han havde ladet sig tilshne.

Da Knud Brahe kom tilbage til sine Venner, gave disse deres Bønder Befaling til at ophøre med Jagten, hvorefter Enhver vendte tilbage sit Hjem.

Den Beretning, Knud afslagde om Mødet med Skytten, gjorde et frygteligt Indtryk paa Rudsbæk. Fra nu af svandt aldeles den sorgløse Tillid, han hidtil havde næret. Frygten kom som en Stormvind, og bøiede ham til Jorden; den opklarede paa engang Erindringen om den forsvundne Tid og udvidede tillige hans Synskreds for den tilkommende. Han skjælvede for de Billeber, som deri fremstilledes. Jakob Daa's Ulykke kunde tilnød have været et Tilfælde, som rigtignok ophævedes ved Munks paafølgende Død, men efter Mødet med Knud Brahe fat-

tebe Rubbæk først Methoden i Jes Byrges Hævnplaner. Den Ro og Sikkerhed, hvormed Skytten handlede, den Foragt, han viste, ved at fremstille sig for sine mægtige Fjender, netop naar de Alle vare forsamlede, den Overlegenhed, der laa i hans Udfordring, just som de i Forening pønsede paa hans Undergang: alt dette rystede Rubbæks Ræmpenatur og betog ham efterhaanden den Fortrøstning, han havde haft til sin Overmagt, og den Vigeghldighed for Skyttens Trusler, som hidtil havde ind-dysset hans Sambittighed. Gengang vækket, blev denne Frygt næret ved enhver ny Tanke og arbejdede fremad, skjult, men rasiløs, som Ormen i Skibets Planker. Den begyndte som et Sandstorn, for at ende som et Bjerg; den viste sig endelig at være tilstede i hans bestandige Uro, i hans Vigeghldighed for alle tidlige Interessier og Udsprebelsier og i den Trang, han følte til at omgive sig med Andres Selskab. Saaledes vekslede omsider Rollerne — Slaven var bleven til Herre, Rubbæk skjælvede, medens Jes triumferede.

Saa usandsynligt det end maatte forekomme, vandt Christine ved denne Forandring. Rub-

bæk havde aldrig udgjort nogen Deel af hendes Tilværelse, men bestandig kun været en Hindring for den. Han tilbragte vel længere Tid i hendes Selskab, han havde ogsaa betroet hende sin Frygt og tildeels dens Årsag, fordi det undertiden blev ham en Nødvendighed, at give sine mørke og pinlige Tanker Luft i Ord; men Rusbæks tidligere Selskaber vare fra nu af ophørte, hans Kammerater, hendes Rædsel, udebleve efterhaanden ganske, og med dem de fortvivlede Orgier, som næsten enhver Sammenkomst gav Anledning til. Rusbæks Person havde, som vi saae, altid været Christine lige-gyldig, og deres senere Samliv bidrog uden-tvivl neppe til at forandre hendes Følelser. Men Gemalen før og nu vare to aldeles forskjellige Personer. I hans gjentagne Ytringer af Frygt og Anger laa vel noget særdeles Umandigt, især efter den Tids ridderlige Begreber, hvori hun var opdragen, men de mildnede tillige hans Sæder; Rusbæk blev mere blid, mindre raa og lettere at beherske.

Samme Vinter indtraf nok en Hjospost til Veerbæk: Palle Ulstands Ridefoged kom og meldte, at hans Herre var funden død i Ure

Skov, liggende over en Bøgestub med en Strikke om Halsen. Jægeren, der var med paa Jagt, havde et Dieblif forladt ham for at gjennem- søge et Krat, og da han kom tilbage, laa Ulf- tand og droges med Døden.

Rubbæk sank tilbage i Bænestolen, hans An- sigt blev dødsblegt, og han hvistede til Christine, der ilede ham tilhjælp:

„Forstaaer Du, lille Christine? Balle var den næstsidste, nu kommer Touren snart til mig.“

Fra denne Dag tiltog hans Rædsel for at være alene; som en Skygge fulgte han Chri- stine fra Bærelse til Bærelse. Af den tidligere saa mægtige og haandfaste Rubbæk, der i sit Overmod troede at kunne binde an med hele Verden, var der nu kun blevet en bleg, vak- lende og hentæret Skikkelse tilbage. Foged og Bønder fortalte i Omegnen de forskjelligste Hi- storier om Aarsagen til Herremandens bleggule Farve, hans matte Dine og slappede Mustler, og dog kunde hverken Foged eller Bønder ret bedømme den Forandring, der var foregaaet; thi man saae aldrig den naadige Junker vove sig udenfor Slottets Porte.

Saaledes nærmede Aaret sig sin Slutning.

Første Suledag havde Christine efter mange frugtesløse Forsøg endelig faaet Rudebæk overtalt til at følge med sig op i Høver Kirke. Hun maatte lede ham fra Bognen ind i Herfskabets Stol som et lille Barn, og da han ikke kunde udholde Synet af den forsamlede Mængde, der efter Sædvane reiste sig og hilste, idet Herfskabets traadte ind, traf hun Gardinerne frem foran hans Plads.

Den dybe Alvor og Høitidelighed i den lille Landsbykirke, Orgeltonerne og Menighedens Sang fremkaldte et nyt og hidtil ukjendt Indtryk paa Rudebæk; han saldt tilbage i sin Fløiels Lænestol, holdt Hænderne for sit Ansigt og brast i lydelig Graad. Han havde ikke været i Kirke siden sin Barndom.

Lidt før end Præsten besteg Prædikestolen, aabnedes Kirkedøren endnu engang; en Mand traadte ind af den og blev staaende paa Gulvet, bag en af Pillerne, som støttede Orgelet.

Hændelsesviis kastede Christine sit Blik paa Manden. Han var iført en grov ulden Kofte, hvis Hætte var trukken op over Hovedet, saaledes at den næsten skjulte Ansigtet. Trods Halvmørket i denne Deel af Kirken og den syn-

lige Umage, han gjorde sig for at blive ubemærket og skjult, gjenkjendte Christine i ham strax Gjenstanden for hendes lønligste Tanker, for Drømme og Haab, hvis Blomster vare faldne af uden nogensinde at bære Frugt.

Skytten lænede sig op i Krogen, han havde støttet sit bøiede Hoved til Pillen og foldet Hænderne, medens hans Læbers uafslidelige Bevægelse tilkjendegav, at han bad. Ogsaa i hans Ydre var der foregaaet en stor Forandring, siden sidst de mødtes; men Videnskabernes strenge Skole pleier enten at dræbe eller forædle sit Offer, og det hellige Sted, hvor Christine her saae ham, den ydmyge Hengivenhed, der afprægede sig i hans blege Aashn, vidnede om, at han havde vundet i sine Prøvelser.

Medens hun saaledes, uden at han hidtil havde hævet sit Blik til hende, bøiede sig frem over Herkabsstolen for desbedre at kunne betragte ham, følte hun sig opfyldt af en ubestrikelig Bitterhed mod Rudsæl, og da Herremanden saae op og spurgte hende, hvem hun betragtede vendte hun sit Hoved om imod ham og svarede med et haanligt Smil.

„Seg seer efter min allerbedste Ven.“



Rudbæk stirrede overrasket paa hende, men hun gav ham ikke Tid til at gjøre noget yderligere Spørgsmaal, idet hun reiste sig og aabnede Døren. Udenfor denne stod hendes gamle Tjener; Christine vinkede ham til sig og hviskede:

„Stig til Hest og rid hjem saa hurtig Du kan, efter min Moders gamle Jagthund, som jeg lod hente fra Jes Byrges Hytte. Stil Dig saa udenfor Kirkedøren med den, og slip den ikke løs, førend Du seer en Mand komme ud i en graa Kofte med Hætten truffet ned over sit Hoved.“

Den gamle Tjener betragtede sin Frue, forbauset over en saa forunderlig Befaling, men det alvorlige Udtryk i hendes mørke Dine tillod ham ikke at fremkomme med noget Spørgsmaal. Han adløb og gif.

„Hvad vilde Du Tjeneren, lille Christine!“ spurgte Rudbæk, der allerede havde reist sig for at følge efter hende.

„Min Fodpose,“ svarede hun og indtog atter sin Plads; „jeg fryser.“

Christine hørte ikke meget af Præstens Ord denne Dag; hun vedblev at stirre over i den

halvmørke Krog, der skjulte Skytten, og medens hun betragtede dette kummerfulde, blege Ansigt, hvori Modgang og Smerte havde gravet saamange og uudslettelige Mærker, troede hun gjennem disse at læse de samme Dnsfer og Savn, der havde været Hovedindholdet af hendes Liv; hun bedømte ham efter sig selv, den utilforladeligste og mest skuffende af alle vore Domme.

Jes havde valgt sin Plads saaledes, at han blev skjult for de Fleste af Menigheden. Christines Frygt for at han skulde gaae bort, før Tjeneren kunde være kommen tilbage med Hunden, viste sig ugrundet. Da Præsten taug, og Skytten stille og ubemærket listede sig ud af Døren, hørte hun en glad Tuden og derefter et lydeligt Hundeglam, der tilkjendegav, at de to Bekjendte, Dyret og dets tidligere Herre, havde truffet hinanden.

Christine smilede. „Nu kan jeg fortælle Dig en Nyhed,“ hviskede hun til Rudebæk, da de kjørte tilbage til Herregaarden. „Imorgen faaer jeg at vide, hvor Jes Byrge boer.“

„Jes Byrge,“ gjentog Rudebæk skjælvende.

„Ja vist, bliv blot ikke bange. Jeg haaber

det i det mindste, og hvis saa er, da lystet det mig at besøge ham, dersom Du ellers ikke haver noget derimod."

"Jes Byrge, min Avindsmand!" udbrød den blege Herremand med et overrasket og stirrende Blik, "lille kjære Christtine! hvad tænker Du dog paa?"

"Jeg tænker at tale Din Sag hos ham og frie Dig ud af denne elendige Forsatning, hvis Du ellers tilsteder mig det."

"At ja, heller end gjerne, det Gud velsigne Dig for."

"Tillader Du det virkelig?" spurgte hun med det tidligere spottende Smil.

"Ja, hvorfor ikke?"

"Fordi jeg tænkte, at Du havde hørt fortælle, at Jes Byrge tilforn har været min Kjæreste, og at jeg holdt af ham, som jeg aldrig før og aldrig siden har holdt af noget Menneske paa denne Jord."

"Det har jeg dog aldrig formærket noget om," svarede Rubbæk med et Smil, der var for slet paataget, til at Christtine ikke skulde bemærke den Bitterhed, det skjulte.

"Nu ja!" vedblev Christtine i en udfordrende

Tone, „saa meget desbedre, at jeg er den Første, som fortæller det.“

„Na, den Kjærlighed kan da ikke have stort paa sig at sige, siden I hverken have seet eller talt med hinanden i flere Aar.“

Christine fandt det ikke Umagen værd, at opklare Mandens Begreber om hendes Følelser; hun taug, og svøbte sig tættere ind i sin Raabe.

„Hvorfor tier Du stille, lille Christine?“ udtrede Rubbæl strax efter, idet han gjorde et uheldigt Forsøg paa at tage hendes Haand. „Jeg er slet ikke bleven vred over det, Du fortalte; tværtimod, har Du holdt lidt af Jes Byrge, det Satans Menneſke! saa har jeg ogsaa noget at bebreide mig.“

Christines Ansigt farvedes af en Purpurrødme ved disse Ord, og hendes hvide Pande rynkede sig, medens hun svarede:

„Jeg har Intet at bebreide mig.“

„Naa naa, bliv ikke vred, jeg troer Dig nok, Du er jo den rareste Adelsfrue i det hele Land, det vide Gud! Det staaer til Dig at handle som Du lystet, besøg kun Jes Byrge og tal til ham, siig, at jeg maaskee kunde være tilfands at spendere et halvhundrede Kroner,

hvis han vilde drage bort fra Egnen, og lade mig i Fred i min Sygdom, men byd ham dog først de femogthve. Han kan jo sagtens, tænker jeg mig, ikke nægte Dig Noget. Det er der jo Ingen der kan, naar Du for Alvor vil bede, min egen kjære Christine! Vær kun lidt venlig imod ham, hvis det gjøres nødigt, jeg tager det ikke saa nøie."

"Lad os ikke tale mere herom," svarede Christine kort.

"Men hvorfor er Du dog saa tvær idag? fast tykkes mig, at Du er vred, og dog haver jeg Intet forbrudt imod Dig, det jeg veed af at sige."

"Jeg er ikke rigtig rask."

"Siig mig da blot, hvorledes Du har faaet Jes Byrges Skjulested at vide?"

"Nei."

"Hvorfor ikke?"

"Fordi Du uden Tvivl vilde misbruge min Tillid."

"Nei Fanden tage mig . . . ."

"Lad dog den Banden fare," sagde Christine heftig, "jeg har jo sagt Dig, at jeg ikke kan lide det. Og hvis Du nu plager mig mere,

faa luffer jeg mig inde i mine Bærelser den hele Eftermiddag, og lader Dig sidde alene."

"Ja Gud naade Dig, hvis Du gjør det!"  
ndbrød Rubbæk med den sidste Rest af fordums Hestighed.

"Og hvis jeg nu prøvede derpaa," spurgte Christine modig, "hvad saa?"

Rubbæk sank tilbage i Bognen; det var endelig kommet saavidt, at hendes Trudsel var tilstrækkelig til at skræmme ham. Taarerne trængte sig frem i hans Dine, medens han sagte og bønfuldende hvissede:

"Na lille Christine! lad mig blot ikke være alene."

Bognen holdt i det Samme foran Trappen, Tjeneren aabnede Døren. Samtalen var for denne Gang tilende.

To Dage senere begav Christine sig, tilføds og alene, bort fra Herregaarden. Den gamle Jagthund, der var kommen tilbage Dagen isorveien, ledsagede hende. Rubbæk stod ved Binduet og hilste med et venligt Smil.

"Bliv endelig ikke for længe borte, Du rare Christine!" raabte han efter hende. "Du veed nok hvorfor."

„Christine vendte sig og tilkastede ham et Blik, hvis Betydning han ikke fattede. Ved det samme Bindue havde hun for sex Aar siden staaet og seet Jes forlade Gaarden, da de tvang ham til at gifte sig med Trine Bævers. I Bærelset, hvorfra dette Bindue gik ud, var hun bleven indespærret med Rubbæk, da Fru Marsvin forgyæves havde søgt at overtale hende til Giftermaalet. I hvilken Grad havde ikke disse sex svundne Aar forandret Alt, eet undtagen, det var hendes Følelser for den ulykkelige Egtemand.

Christine lagde Veien om ad Hover Kirke, for at bringe Hunden paa det Spor, hun ønskede. Dyret slog ogsaa strax ind derpaa, den løb tværs over Marken, ned mod Store Grundet Skove, og vendte, efter at være kommen et Stykke Wei foran, bestandig igjen tilbage til hende.

Inde i Skoven, hvis bladløse Træer nu vare bedækkede med en tynd Riimfrost, ophørte Veien; alene en smal Sti, dannet af enkelte Fodtrin, førte ind i et Krat, hvor man saa en flad, halvsunken Ræmpehøi, omkredset med store Graasteen, og fra hvis Midte en gammel ud-

gaaet Bøg hævede sine mosbegroede Grene iveiret. Mod denne Hvi rettede Hunden sit Bøb. Christine fulgte efter, saa hurtig hun kunde.

Paa den modsatte Side af Høien stod en Mand, isærd med at sætte Doner af Hestehaar fast i et Rønnebærtræ. Da han saae Christine, udstødte han et Skrig, traadte et Skridt fremad og ilede derpaa hen til hende. Christine smilede veemodigt. Hun rakte ham Haanden og udbrød:

„God Dag, Jes Byrge!“

„Hvad gjør I her, Naadigfrue?“ spurgte Jes forundret.

„Du tager feil,“ svarede hun, „det er ikke Naadigfruen, men Christine Marsvin, som kommer for at besøge Dig. Boer Du her i Nærheden, saa før mig ind i Dit Huus, Jes! thi jeg er træt, og vi have Meget at tale sammen.“

„Jeg boer rigtignok i Nærheden,“ svarede han og saae sig forsigtigt om til alle Sider, „men jeg veed ikke, om I kan følge med ind.“

„Lad os prøve ad,“ sagde Christine, og da hun saae det speidende Blik, Jes kastede omkring sig, tilføiede hun: „Du behøver ikke at



være bange for mig, Jes Byrge. Af alle Menneſter er jeg den Sidſte, der vilde forraade Dig."

"Jeg er heller ikke bange," ſvarede Jes, "men min Leilighed er kun ringe, ſom den kan være for en fredløs Mand, der jages omkring ſom det vilde Dyr i Skoven."

"O hvad det angaaer, ſaa ventede jeg ikke at træffe Dig i en Herreborg. Du føre mig kun ind i Din Hytte."

Jes gik foran Chriſtine om paa den modſatte Side af Høien, der var overgroet med et tæt Krat. Han høiede Grenene tilbage, for at gjøre Veien bredere, og borttog derpaa en Bunke Riis, ſom ſkjulte Døren. Indenfor denne viſte der ſig en ſteensat Nedgang i Høien. Chriſtine og Jes traadte igjennem den, og kom ind i en lille Hule, hvis Vægge vare dannede af ſtore utilhugne Granitſteen og et lignende Loſt. Bageſt i Hulen ſaaes et Arneſted, hvis Skorſteen Jes havde dannet igjennem Loſtet og udhulet den trøbſtede Bøgeſtamme ovenpaa Høien, ſaaledes at Røgen trængte op igjennem denne, uden at kunne bemærkes udvendig fra.

Hytten fik ſit Lys fra tre ſmaa Hornruder

mellem Stenene. Paa den modsatte Side af Arnestedet havde Jes sit Leie, ovenfor dette hang hans Bøsse og nogle Dyreskind.

Han bredte et Skind over Sengen og bød Christine at tage Plads.

„Saa det er Din Bolig,“ udbrød hun, efter at have kastet et nysgjerrigt Blik hen over alle Gjenstande.

„Ja, siden jeg ikke har nogen bedre, men den er ogsaa god, for her er jeg da i det mindste Herre, og Ingen skal jage mig bort.“

„Af Jes,“ svarede Christine, „De ere mere bange for Dig end Du for dem.“

„De have vel ogsaa Marsag dertil, imens de handlede saa,“ svarede han med et flammende Blik.

„Lader os glemme dem og tale om os selv.“

„Nei naadige Frue, lader os tale om Eders Grinde.“

„Det er mit Grinde, at vi tale om os selv.“

„Na ja, for sky Mar siden,“ svarede Skytten sørgmodigt, „medens I boede hjemme hos Fru Marsvin, og jeg var Skytte paa Gaarden, da talte vi sjeldent om Andet; men Folk, gave os mere at tænke paa siden. Alligevel

skulle de vogte sig, de Samme; Tiden er kommen til mig at øve Lige for Lige."

„Hvad mener Du?"

„Jeg mener, at jeg adlød, dengang Naadigfruen befalede, at jeg skulde glemme Eder og gifte mig; hun raadede jo baade over min Sjæl og mit Legeme. Siden kom Junkeren og hans Benner, og I veed jo, hvilken Medfart jeg ulykkelige Christenmenneske dengang maatte døie. Da faldt det mig ind, at jeg ogsaa havde en Haand til Gjengjæld, og jeg undsagde dem paa Liv og Lemmer, Alt imens jeg gif og grublede herude i den vilde Skov. I min Tensomhed stod I for mig, Naadigfrue! og det blev mig klart, at jeg kunde træffe Herremanden endnu bedre, end ved at undlive ham, som jeg gjorde ved de Andre. Forstaaer I?" vedblev han og traadte hende et Skridt nærmere.

„Fuldkomment!" svarede Christine, med megen Rolighed, „men dertil maatte Du først kunne træffe Rubbæk i den Gjenstand, han elsker og haver kjær — Stakkels Jes! han elsker Inngen og Intet i denne Verden, ikke engang sin egen Interesse.

„Elfter han da ikke Eder, med Eders mange

Egenskaber og fristende Fortrin, Eder, som kommer til mig idag, sikker paa Eders Magt og stolende paa Eders Herredømme. Faldt det Eder aldrig ind, at ogsaa jeg havde Forbring paa Vykke, den I saa bitterlig haver forspilbt. Hvis jeg nu brugte min Ret, hvad vilde I saa sige?"

„Jeg vilde sige til Rubbæk, naar jeg kom hjem, at han havde havt Grund til sin Udvarsel, den jeg spottede over, fordi jeg tænkte, at der intet Sted gives, hvor jeg kunde være mere sikker og tryk, end i Din Nærhed. Har jeg taget feil af Dig?“ tilspøiede hun nogle Diebliske senere, og betragtede ham forskende.

Skytten nølede med Svaret. „Svar mig, Jes,“ vedblev Christine, idet hun traadte hen til ham og lagde sin Haand paa hans Skulder.

Jes greb den lille Haand og beholdt den mellem begge sine.

„Hvorfor tøver Du med Din Hævn?“

„Fordi jeg gif i Kirke den første Suledag og bad til Gudfader om et bedre Sindelag, og saa gav han mig det ogsaa. Derfor, og saa

forbi jeg ikke vilde forvolde Eder saa stor en Hjertesorg.

„Mig!“ udbrød hun studsende.

„Ja,“ vedblev Jes, idet en dyb Rødme overfoer hans nylig saa blege Ansigt, „forbi jeg har elsket Eder saa høit, og siden aldrig har kunnet glemme den Tid. Jeg har husket derpaa i alle de lange Aar fra vi skiltes, og hver Aften, naar det blev mørkt herne, saa syntes jeg, at jeg igjen var ung og gif og sang i Skoven, og da saae jeg Eder, lille Christine, altid venlig og aldrig streng eller vred paa mig. Derfor er Aftenen ogsaa min bedste Tid.“

Christine brast i Graad. Hun hævede sine glindsende Dine op til ham, og der herstede længe en dyb og uafbrudt Tausshed i Hulen.

„Hvordan gaaer det Din Kone?“ spurgte hun endelig.

„Hende gaaer det godt,“ svarede Jes, „for Vorherre har taget hende. Hun er død!“

„Død?“

„At ja, I staaer ved hendes Grav.“

Christine traadte overrasket et Skridt tilbage. Hun saae en svag Dphøining i Jorden foran sig.

„Hun pintes længe, imens hun levede, og Verden var hende ikke god, det maa min værste Fjende selv bekjende. Da Sneen kom, var det forbi, saa gif jeg op til Præsten i Hover, og bad om hun maatte faae sig en lille Plads i Christenfolks Jord, men han sagde Nei. Jeg gif ogsaa til ham i Hornstrup og bad saa mindelig for hende, men ingen af dem turde vove det, formedelst jeg var lyst fredløs ved Kirkestævne. Da de saa ikke vilde forbarme sig, gravede jeg hende ned i Hulen, for jeg meente, hun skulde ligge bedre her, end ude i den kolde Skov. Nu faaer hun sig et Fadervor hver Aften, førend jeg lægger mig, og det er ogsaa godt, da hun ikke kan have det bedre. — Det kan jeg sige Eder for Sandhed, naadige Fru Christine, havde Trine ikke været, saa vilde det kanskee dog have gaaet feil med Eders Herre; men hvergang jeg drog ud, og hun saae mig tage Bøssen med, saa tiggede hun og bad for min egen Saligheds Skyld om at lade de Ulykkesmennesker fare, og en Dag, da Sygdommen pinte hende haardest, slæbte hun sig hen til Døren og bad paa sine Knæ om Forladelse for ham, som havde været den værste. Den Dag

gav Gud hans Liv i min Haand, og han saldt vel mindst paa, hvor nær det var forbi med ham, men saa tænkte jeg paa Trine, og lod ham fare, til en anden Gang. Hun var saa from og saa god, og havde vel fortjent et bedre Veie end det, de redte for hende."

Jes taug og stirrede stift hen for sig. Den heftige Bevægelse, han var i, undgik ikke Christine.

„Naar døbe hun?"

„Tre Dage før Zulehelligdage," hvisttede han for at skjule sin skjælvende Stemme. „Jeg havde kjøbt to nye Lammeskind, som hun skulde have til en Overdyne at varme sig paa, men det forslog ikke. Hun fik heller ingen god Pleie, for jeg maatte gaae ud om Dagen og passe Dyrene op. Skyde dem turde jeg jo ikke, for Skovfogden kunde høre det; saa gjorde jeg en Fælde nede ved Aaen, hvor de pleiede at søge. Haren drikker ikke Vand og Ræven ikke heller, men Hjorten han er et tørstigt Dyr, naar Saften visner i Græsset; han løb i Fælden og staffede os Føden. Da jeg kom hjem om Aftenen, kaldte Trine mig hen til sig og hvisttede saa sagte, saa sagte, for hun kunde ikke tale høit: „Vil

Du love mig een Ting, Jes, ellers kan jeg ikke døe rolig." — „Tal ikke saadan," sagde jeg, „Du skal ikke døe fra mig, det bliver nok godt igjen." — „Nei, nu troer jeg, at det snart er paa Tiden," sagde hun, „og jeg kan nok ingen Fred faae i min Grav, førend jeg veed, at Du lader Ham fare for det Han er." — „Han har forshyndet sig saa haardt," svarede jeg, „og jeg svoer en dyr Ed paa hans Død; lader os ikke tale derom." — Da hun fornam, at hun ingen Magt kunde faae med mig, sukkede hun og puttede sit Hoved ned under Dyngen, men jeg hørte nok, at hun græd. — „Vil Du da blot love mig, at gaae i Kirke til Julehelligdag, og bede en god Bøn for Dig selv og en til for mig?" hviskede hun svagere. — „Ja, det vil jeg," raabte jeg græbende, for med det Samme nikkede hun venligt, og saae saa fornøjet ud, og saa var hun død.

Der indtraadte atter en dyb Stilhed i Hulen, efterat Jes havde ophørt at tale. Christine skjulte Ansigtet i sit Tørklæde og vendte sig bort fra det lille Hornvindue, som kastede sit Lys ned over hende.



„Hvad har Du siden besluttet over min Ægte-  
mand!“ spurgte hun.

„Det veed jeg ikke,“ svarede Jes, „for den-  
gang jeg kom ind i Kirken, og Præsten begyndte  
at prædike om, at vi skulde see at blive gode  
og fredsommelige Allesammen, tænkte jeg paa  
Trines Formaning, og siden den Tid veed jeg  
ikke ret, om jeg gjør Synd i at holde min  
dyre Æb.“

„Åh, Jes, Du gjøre ham intet Ondt!“ bad  
Christine, idet hun greb hans Haand.

„Beder I ogsaa for ham, Christine! I har  
dog næsten en saa ringe en Grund dertil, som  
den stakkels Trine. Dersom I vidste —“

„Jeg veed det,“ afbrød Christine ham, „og  
det er mest for Din egen Skyld, jeg beder Dig  
om Skaansel. Tilvisse, Du har allerede truf-  
fet Rudsæl langt haardere, end Du tænker;  
hvis Du saa ham, vilde Du ikke kjende ham;  
han vandrer om, bleg og henfalden som et Lig,  
og frygter fast for sin egen Skygge. Vær der-  
for naadig imod ham, Jes Byrge, for den Dø-  
des og for min Skyld. Jeg, som har elstet  
Dig saa inderlig, jeg har lidt og været ulykke-  
lig som Du, skjøndt paa en anden Maade.“

Med disse Ord kastede Christine sig paa Knæ foran Jes og strakte sine Hænder op imod ham.

„At Herregud, hvad siger I der, lille Christine!“ udbrød Jes og hævdede hende iveiret. „Saa lad da Herremanden fare i Fred, siden I begge To forlange det. Og gaae nu hjem, gaa i Guds Navn, naadige Frue! og siig, at han ikke længer har Noget at frygte af mig.“

Christine tilkastede ham et straalende Blik og udbredte sine Arme imod ham. Jes misforstod denne Bevægelse eller vovede ikke at give efter for den. Han kyskede sin Haand og lagde den paa hendes, saaledes som det paa den Tid var Menigmands Skik at udtrykke sin Hengivenhed; derpaa ledte han hende ud af Hulen.

Solen skinnede paa Sneen. Den gamle Hønsehund sprang gjøende omkring foran Christine, og Jes blev staaende og stirrede efter hendes lette og ranke Skikkelse, medens hun vandrede ud af Skoven.

Rubbæk modtog den lykkelige Efterretning, som Christine bragte ham, med større Rigeghdsighed, end man skulde formode. Han kunde ikke længer løsrive sig fra den uophørlige Frygt, der saa at sige allerede var bleven til Gæt med

hans Person og i lige Grad havde nedbrudt hans Evner til at føle og til at handle.

„Jes Byrges Løfter have kun libet at sige!“  
udbrød Rudbæk, efter at have hørt Christines Beretning til Ende. „Det Bedste er, at Du er kommen lykkelig og vel tilbage, jeg begyndte at blive ængstlig for Dig.“

„Hvad skulde der vel være at frygte for?“  
spurgte hun forundret.

„Na, lille Christine, tænk Dig bare om, han kunde jo let have mishandlet Dig, det slemme Skarn!“

„Nei,“ svarede Christine, det kunde han ikke.“

„Hvorfor?“

„Fordi han er ædel og god,“ svarede hun, og tilkastede Rudbæk et foragteligt Blik, og fordi —“.

Hun fuldenbte ikke denne Sætning, men vendte sig bort for at gaae.

„Siig Du kun frem,“ yttrede Rudbæk med et eenfoldigt Smil, „fordi —“.

„Fordi Du og han ikke have een Tanke eller Følelse tilfælles.“

Nogle Uger senere begyndte den pinte Herremand at vove sig udenfor Slottet; han tog og

saa flere Gange over til Agerbøl, men disse  
 Udflugter skete bestandig kun i Christines Sel-  
 skab, og underveis blev han bestandig behersket  
 af en vedbarende Uro og Engstelse, som Intet  
 var istand til at forjage. Imidlertid gjorde  
 Banen ham efterhaanden dristigere, dertil kom  
 endnu et Rygte, som fortalte, at Jes Byrge  
 havde forladt Egnen. En Pranger af Rub-  
 bæks Bekjendte paastod endog, at han havde  
 truffet Skytten bosiddende nebe i Riberhuus  
 Amt. Alle disse beroligende Omstændigheder,  
 forenede med gjentagne Overtalelser af Chri-  
 stine bevirkede endelig, at den naadige Herre  
 og Mads Stibolt en Morgenstund i Foraaret  
 drog ud fra Gaarden, for at prøve Jagten i  
 Leerbæk Skove.

Fogden vilde efter Sædvane ride bag ester,  
 men Rubbæk vinkede ham hen til sig, da de  
 kom til Skovhegnet.

„Det siger jeg Dig, lille Mads!“ udbrød  
 han, „Du bliver her ved min Side, og hvis  
 Du fornemmer Noget til Jes Byrge, saa varer  
 Du mig ad og giver derpaa Ild; jeg tager  
 al Skyld paa mig.“

Fogden nikkede smilende og drev Hundene ind i Krattet.

Der blev gjort hyppige Ophold paa denne Jagt, Rudebæk lod flere Gange Hundene kalde tilbage, medens han hvilede sig; endelig fandt de et Spor; Mads Stibolt steg af Hesten for at undersøge det, og vendte kort efter tilbage med den Bæst, at han havde seet Klovene af et Bilsvin, som efter al Sandsynlighed havde søgt ned i den sumpige Grund langs med Mølleaen.

Rudebæks fløvede Sandser behøvede virkelig at opflammes ved et saa ijsdelt Bildt, som Bilsvinene allerede dengang begyndte at blive i Jyllands Skove. Han lod Hundene samles og hidsede dem paa det fundne Spor. I dette Dieblif glemte han sin Frygt, han befalede Fogden at gjøre en Omvei for at komme over Bæstestedet paa hiin Side Aen og aftalte med ham, at han skulde blæse i sit Horn, hvis han saae Bilsvinet. Derpaa fulgte han selv bag efter Hundene.

Nu gif Jagten vild og larmende som i gamle Dage; Herremanden agtede ikke paa, at hans udtømte Kræfter neppe tillode ham at holde sig

opreist i Sæblen; hans Raab ansporede Hundene; selv fulgte han dem saa hurtig, Hesten kunde løbe, og i de enkelte Mellemrum, han taug, hørte man dybt inde i Skoven Fogdens hæse Skrig, idet han slog paa Buffene med sin Ribepidsk for at jage det forfulgte Dyr nedad mod Rubbæk, hvis det skulde have fundet et Leie i Krattet.

Pludselig standsede Hundene i en Klynge foran Aaen; Wildsvinet havde anet sine Forsølgere og søgt at undbrage sig dem ved at vade over til den modsatte Side. Rubbæk holdt stille og lyttede, om han ikke kunde høre Mads Stibolts Horn. Alt var thyst og taust i hans Nærhed, hans Bryst gispede efter Lust, hans Læber vare tørre og blege, men hans Dine straalede af en unaturlig Glands, og han gav Hundene Tegn til at vedblive Forsølgelsen. Disse styrtede da ud i Aaen og forsvandt nogle Minuter senereovre paa den anden Bred. Rubbæk prøvede at følge efter, men Brinken var ualmindelig steil paa dette Sted; da han endelig havde fundet en jævnere Skraaning, sank Hesten i den muddrede Bund til op paa

Bugen, og først efter forgjæves Forsøg lykkedes det Rubbæk at naae Land igjen.

I det Samme hørte han langt borte de svage Toner af Fogdens Horn, til Tegn paa, at han havde seet Bildsvinet. Rubbæk vilde atter søge sig et Badested længere oppe, men hans Hest strakte Forbenene frem foran sig og blev staaende paa Stien, der løb langs med Bredden. Harmfuld over disse ufornødede Hindringer steg han af for at prøve paa at trække Hesten ned til Bredden.

I samme Dieblif adskiltes Bussene ved hans Side, og et mørkt Hoved dukkede op fra dem.

Rubbæk vendte sig forstræffet, han udstødte et gjennemtrængende Strig og sprang tilbage, idet han slap Hestens Tøiler. Det var hans Dødsfjende Jes Byrge, der traadte ud af Bussene med sin Bøsse i Haanden.

„I blive ikke bange!“ udbrod Jes med en dyb og rolig Stemme. „Jeg vilde kun sige Jer, at Naen er lovlig dyb paa dette Sted.“

„Bange!“ gjentog Rubbæk liigbleg og skjælvende. „Nei, Jes Byrge, jeg er ikke bange. Det vilde slet sig ikke.“

Med disse Ord udstødte han en modbydelig

Stoggerlatter, hævede Bøssen, som han havde beholdt i Haanden, og trykkede af. De svære Hagel raslede i Bladene flere Favne borte fra Jes. Skytten traadte hen til Rudebæk.

„Saa er I da nu endelig i min Bold, ryftende og bævende, som det stikker sig for en slig Skynder,“ udbrød Jes. „Jeg kunde gjøre det af med Jer i en Haandevending, men jeg har lovet, at I skulde være en fri Mand for mig, og I kan gaae. See, I kommer bort, Rudebæk Due.“

„Nei, nei,“ hvinte Herremanden, medens han søgte at støtte sin hentærede Skikkelse til den endnu rygende Bøsse, og hans Dine syntes at træde ud af deres dybe Huler. „Jeg vil ikke gaae bort, og Du kan heller ikke gjøre det af med mig saa let, som Du tænker. Mads Stibolt! aa lille Mads, kom mig tilhjælp, skyd ham ned, den Hund! jeg giver Dig min bedste Gaard — qvit og fri — skyd ham!“

Med disse Ord sank han tilbage og vilde være falden omkuldb, hvis han ikke havde grebet fat i et Bøgetræ, som han tørnede imod.

Paa samme Tid hørte man i en lang Fra-



stand Toner af Fogdens Horn, der kaldte paa Rubbæk.

„Gaae Jer Vej, Herremand!“ vedblev Jes, idet han lagde sin Haand paa hans Skulder og forbausset betragtede den uhyre Forandring, der var foregaaet i Rubbæks Ydre, siden de sidst mødtes. „Fogden er langt borte, I behøver heller ikke at kalde ham tilhjælp; det være langt fra, at jeg skulde gjøre Eder noget til Meen, nu da jeg seer, hvor haardt I er mærket iforveien.“

Medens Jes talte, havde Rubbæk stuffet sin Haand ind paa Brystet. I det Dieblif Skytten vendte sig for at gaae, drog han en kort Dag-gert frem og stødte to Gange efter ham. Jes sprang tilside. Denne Lumskhed af hans Fjende, just som han tilgav ham, forbittrede Skytten.

„Naa, saa I kan da ikke lade Eders Ondskab fare, hvor ussel og elendig I end er bleven,“ raabte han og traadte et Skridt tilbage. „Bed da en Bøn til Gudfader, Rubbæk Due! for nu er Din Time kommen.“ Rubbæks Ansigt antog en blygraa Farve, medens Jes endnu gjorde et Skridt tilbage; han hævede Bøssen, men trykkede ikke af, thi han saae Rubbæk styrte

bort fra Træet og med en vild og dyrsk Latter springe omkring paa Jorden.

„Dit Tosskehoved,“ raabte han til Jes, „Du kan jo ikke styde mig, jeg har været klogere end Du, see blot her lille Jes, see, under min Bams har jeg taget en Brystharniss paa, det holder for Skud, og hvad vil Du mig saa?“

Han rev Bamsen op, og den hule Lyd, Fernet gav, idet han slog paa det, tilkjendegav, at han virkelig talte Sandhed. Den Ulykkelige behøvede imidlertid ikke længer denne Rustnings Beskyttelse. Jes saae Banvidets Blod lyse ud af hans forvildede Blik, hans Læber vare bedækkede med Skum, og han væltede sig omkring paa Jorden under høie og uartikulerede Skrig, imellem disse lød hans skogrende Latter, og i de enkelte Diebliske, han gispende og stønnende snappede efter Luft, vedblev han at opfordre Jes til at see, om han kunde træffe ham.

Skytten stod nogen Tid raadvild og betragtede den ulykkelige Herremand. Derpaa syntes han at have fattet en Beslutning. Han løste sit Tørklæde af Halsen og gik hen til Rudsæk.

„Det er bedst, at I kommer hjem,“ sagde han, „og jeg vil lede Eder, men først maa jeg

binde Ebers Hænder, at I ikke oftere skal gjøre mig Ondt."

Rubbæk slog omkring sig og udstødte høie og gjennemtrængende Raab om Hjælp.

Endskjøndt Banvidet havde forøget hans Kræfter, lykkedes det dog Jes at binde hans Hænder sammen paa Ryggen, og Echoet i de store Skove var det Eneste, der besvarede den Ulykkelige's Strig.

Hesten var bleven staaende nogle Skridt borte. Jes fangede den og efter flere forgjæves Forsøg fik han endelig Rubbæk løftet i Sadelen, selv steg han op bag paa, og slængede begge sine Arme om Herremanden, idet han med det samme holdt Hestens Tøiler. Derpaa gik det saa hurtigt den ubanede Sti og Hestens dobbelte Byrde vilde tillade, tilbage til Herregaarden.

Men Rubbæk vedblev undervejs sine vilde og bedøvende Hyl. Bønderne kom ud af deres Huse og betragtede forbausset de to Ryttere og den pustende Hest, der i strakt Carriere førte dem op til Leerbæk.

Da Jes kom ind i Gaarden, stod Christfine ved Vinduet, hun havde hørt Strigene, uden at kunne fatte Ursagen. Jes hjalp Rubbæk

af Hesten og overgav ham til Tjenerne, derpaa gik han hen til Christine, tog sin Hue af og udbrod blidt og alvorlig:

„See saa, Frue, far I nu med Gud, thi jeg haver holdt mit Løfte, og nu vil jeg reise min Vej.“

„Endnu ikke, Jes Byrge,“ svarede Christine med større Ro og Fatning, end Diebliffet syntes at medføre. „Vent mig i tre Dage i Din Hytte. Jeg maa tale med Dig forinden.“

Med disse Ord skiltes de.

Jes Byrge ventede i tre Dage, men Christine kom ikke. Hun vaagede imidlertid ved sin Mand's Dødsleie. I Daggrøet paa den fjerde Dag døde Rubbæk, uden at hans Bevidsthed i denne Mellemtid var vendt tilbage. Da Christine samme Estermiddag kom ned i Jes Byrges Hule, var han forsvunden. En Solstraale skinnede ind af den aabne Dør og viste hende Trines Grav, pyntet med Timian og friske Bøgegrene, og midt paa Bordet havde Jes lagt et Stykke Papir, hvorpaa Christine læste følgende Afsted:

„I Guds Navn! Jeg er draget til en anden Egn i Landet.“

Disse Ord havde kostet en utrolig Møie at frembringe, thi han havde udflippet dem Bogstav for Bogstav af en gammel Huuspostil, som laa paa Bordet, og derefter samlet Bogstaverne paa Papiret. Om Christine nogensinde senere mødte Jes, det veed man ikke; et Rygte fortalte det vel, men i Kolbinghuus Amt saae man ham aldrig mere.

Og saaledes ender denne sandfærdige Historie, hvis Hovedtildragelser findes i Archivet paa Veile Amtshuus, under det Aarstal 1657.

**I** London.

modus E

**O**mtrent midt i den store Hede, som strækker sig fra Thimgaard op igjennem Uloborg Herred, ligger et eenligt og næsten falskærdigt Huus, opført af Bindingsværk og ubrændte Steen og tækket med Lyngriis. I dette Huus boede en gammel Kone, som i sin Ungdom havde draget omkring i Landet med Taterfolkene, og hvis Navn var Kirsten Kyle. Grevinden paa Thimgaard havde foræret hende Stedet og den lille Jordlob, som hørte til det. I Begyndelsen gaves der Enkelte i Sognet, som httrede, at hun havde erholdt denne Begunstigelse af Herstabet for en tidligere udviist Tjeneste, hvis Natur man imidlertid var uenig om, og da Kirsten selv ingensinde udlob sig derom, men altid omtalte Grevinden med Taknemlighed, bøde Rygtet omsider bort; man lod Konen leve i Fred, især da hun og hendes vorne Datter førte et stille og roligt Liv, uden at holde Sam-



kvem med de dengang saa talrigt ombandrende Natmændsfolk, og forskaffede sig sit Ophold ved at gaae omkring som Postbud fra Ringkjøbing til de nærmeste Byer.

En Sommeraften, lidt før Solens Nedgang, vare tre Personer samlede i denne Hytte. Det var Kirsten, hendes Datter og et ungt Mandfolk. Taterkonen sad i en Krog ved Skorstenen og karte de Udtøier. Hendes Ansigt bar Præget af en bestemt og fast Charakter, blandet med en Tungfindighed, som om der var gaaet en eller anden Uheldelse igjennem hendes Liv. Datteren spandt, og den unge Karl stod i Skjortærmer med en stor Kalkpensel i Haanden og betragtede tilfreds de hvide Vægge, som han nyhlig var bleven færdig med at kalke. Han hed Roland, et Navn, som tiltrods for alle de ridderlige Bedrifter og den Hæder, der forøvrigt knyttet sig til det, kun nød saare ringe Anseelse i Egnen, eftersom det tilhørte en talrig og udbredt Natmandsfamilie, hvoraf Nogle boede nede ved Deiberg, Andre omkring i Landet, men de Fleste i Viborg Tugthuus.

Det var heller ikke Navnet alene, der tilveiebragte en Tankeforbindelse mellem ham og

denne berhygtede Slægt; hans mørke, tættrølede Haar, de store kulsorte og sunklende Dine vidnede om et endnu nærmere Forhold til Taterfolkene, eller i al Fald om en Herkomst, der stred sig fra en varmere og mere sydlig Zone end den, hvorunder han for Diebliffet befandt sig.

Uanset dette var den unge Tater dog smuk, og man skulde vanskeligt kunne tænke sig et mere henrivende Udtryk end det, der straaede i hans Blikke, eller et venligere Smil, eller en Figur, der var mere mandig i dens Udvikling, mere harmonisk i dens Former.

„See saa, Ulle,“ sagde Roland og vendte sig mod den unge Pige. „Er der ikke blevet kjønt herinde? Naar vi nu faae os en lille sort Kant malet nede ved Gulvet, har ikke Præsten selv en bedre Veilighed.“

„Det er vist nok,“ sagde Ulle, idet hun reiste sig fra Rokken og gik hen til ham. „Jeg holder saa meget af Dig, Roland, fordi Du hjælper vor Moder med at pynte op i Stuen.“

„Jeg tænker, at han pynter op for sig selv,“ hittede Kirsten.

„Det tænker jeg med,“ sagde Roland smi-

lende. „Skal Ulle og jeg ikke have det lidt godt paa vor Bryllupsdag? Og see engang her i Spanden! den er næsten halv fuld af Kalk endnu; det kan maaskee forslaae til hele den ene Side udbendig paa Huset. Saa bliver det først rigtig kjønt. Gartnerenovre paa Thinggaard har lovet mig en Bør Granbiste; dem skal Du gjøre en Krands af, lille Ulle, og den hænge vi op midt paa Væggen, omkring Kirstens Speil. Det kan rigtignok blive et godt Bryllup.“

„Bryllupet kan blive godt nok,“ sagde den Gamle, „men det er ikke derpaa, det kommer an.“

„Hvad mener I, Kirsten?“

„Moder mener, om Du vil blive ved at være god imod mig, Roland,“ sagde den unge Pige, „men det vil Du nok, ikke sandt?“

„Ikke jo, lille Ulle!“ svarede Tateren, idet han slog sin Arm om hendes Hals, „vær ikke bange derfor; Du skal faae det godt, naar vi blive gifte. Kirsten sagde forleden, at Du kom til at gaae i Dagleie om Sommeren, men det skal albrig stee, for jeg vil arbejde for Dig, og jeg tænker, at det slaaer til. Vi ere fattige Folk,

aa ja! men vi faae dog vor egen Stue, og naar jeg faa drager afsted med min Glarliste, kan jeg skaffe Alt, hvad vi behøve, og mere til. Den forrige Sommer havde jeg over fyrgetyve Sølvdalere i reen Fortjeneste."

Ulle følte sig synlig opbygget ved denne trostelige Forsikkring; hun lænede sit smukke Hoved til Rolands Skulder, og medens deres glindsende Dine mødtes, tabte Stemmen sig i denne halvsagte Hviften, der er Haabets og Kjærlighedens Sprog.

Aftensolen kastede sine Straaler hen over den brune Lynghede, og skinnede ind igjennem det aabentstaaende Vindue paa en hyppigt blomstrende Gylbenlak. Værkerne sang, idet de slagrede op fra Bussene. Det var et Billede fuldt af Fred og Lykke.

Den almindelige Taushed blev pludselig afbrudt, idet man hørte Hundeglam og derpaa Skridt, som syntes at nærme sig Hytten.

"Hvem kommer her saa sildig?" spurgte Kirsten.

Roland lænede sig ud af Vinduet og svarede: "Det er Niels Bæger fra Thimgaard. Han har nok Bud til Jer."

Strax efter kom den Dmtalte ind i Stuen og bad Kirsten fra hendes Naade, Grevinden, om at følge med op paa Gaarden endnu i Aften.

Den Gamle lod ikke til at blive synderlig glad over dette Bud; imidlertid beredte hun sig siebliffelig til at adlyde. Hun tog en nye Hue og et rødtærnet Korsklæde paa, og begav sig op paa Herregaarden. Roland og Ulle fulgte hende Haand i Haand et Stykke paa Veien.

Grevinden var en ældre Dame, som i nogle Aar havde været Enke. Hendes blege og magre Træk bare endnu Spor af fordums Skjønhed. Efter sin Mand's Død havde hun ført et stille og eensomt Liv, uden at see andre Besøg hos sig end Præsten og dennes Familie.

Da Kirsten traadte ind, sad hun ved et Vindue, som vendte ud til Haven. Hun lod Taterkonen tage Plads, og betragtede hende nogle Dieblkke, før hun sagde:

„J har forandret Eder meget, Kirsten Kyle! Siden vi sidst saae hinanden.“

„Det faaer at være, naadige Frue!“ svarede Kirsten; „der er gaaet saa lang Tid hen siden, at vi nok kunde blive gamle begge To. Mig

har dog Alderen mærket mest, som rimeligt er, da jeg har maattet døie Mere i mine Dage."

„Maaskee!" svarede Grevinden med et sørgmodigt Smil. „Enhver af os fik vist sin Deel."

„At ja, De fik Glæde, og jeg Sorg; — dog var det nok knap for at tale derom, at Naabigfruen lod mig kalde til sig i aften."

„Nei, I har Ret, Kirsten, men Synet af Eder har fremkaldt Erindringer hos mig, bittre og sørgelige, som jeg forgjebes søger at glemme."

Taterkonen stirrede stift hen for sig, men svarede ikke. Grevinden vedblev:

„Blandt disse Erindringer er ogsaa den Gjæld, hvori jeg i sexten Aar har staaet til Eder, — til Eder og en Anden; den ville vi nu afgjøre, saavidt jeg mægter!"

„Eders Naade staaer ikke i nogen Gjæld til mig. Hvad jeg gjorde, har I for længe siden gjengjeldt."

„O nei vist ikke, min troe og ærlige Kirsten!" vedblev Grevinden med større Liv end hidtil, „men Forhold og Pligter, som jeg ikke kunde forandre, hindrede mig i at gjøre mere; først nu kan jeg følge mit Hjertes Drift baade mod Dig og hende."

„For hende kan I ikke gjøre Noget,“ svarede Taterkonen barsk, „thi hun er død!“

„Død!“ gjentog Grevinden med al den Fortvivlelse, et Menneſte kan lægge i ſin Stemme, „mit Barn, mit eneste Barn! O nei, det er ikke muligt, den Straf var dog for haard. — Ikke ſandt, Kirſten, Du ſtuffer mig?“

„Naadige Frue!“ udbrod Taterkonen, uden at bevæges over den dybe Smerte, hendes Ord havde fremkaldt. „I femten Aar er det den første Gang, jeg hører Eder tale om det Barn, I betroede mig, og dog vare vi ikke langt adſkilte fra hinanden. Aldrig har Eders Fod betraadt min Hytte, aldrig har et Bud, et Ord eller en Hiſen beviſt mig, at I havde noget Minde tilovers for den Lille, — hvorfor kommer I da juſt paa Tanker om hende i aften, nu da det er forſilbe?“

„I femten Aar!“ gjentog Grevinden med zittrende Læber og med en Stemme, der flere Gange qualtes af Graad; „af ja, ſaa længe er det ſiden. I femten Aar er der ikke gaaet nogen Dag, uden at jeg jo bad Gud forlade min Skyld, og bad tillige en Bøn for mit Barn. Jeg maatte begrave min Hemmelighed,

for ikke tillige at begrave mit Rygte, mit Navn og dens, som havde givet mig det. Jeg kunde ikke gjøre Andet."

Taterkonens Ansigt beholdt det samme barske og haarde Udtryk, medens hun svarede:

"So deri feiler I, Naadigfrue! I kunde have gjort Andet."

"Nei, nei, Du gjør mig Uret. Piint af Bevidstheden om min Brøde, mistænkt og bevogtet, aldrig Herre over mine Handlinger, havde jeg kun det tilovers at lide, og selv mine Lidelser skjulte jeg, for ikke at forraade en Smerte, hvis Grund maatte blive ukjendt for Alle. Hvad vilde Du vel i mit Sted have gjort?"

"Spørg ikke derom, Fru Grevinde! Hvis jeg Fattigkone havde havt Mod til at begaae en Synd, tænker jeg ogsaa, jeg skulde havt Mod til at bære dens Følger, og derfor siger jeg nok engang: Pigen er død, i det mindste skal hun vedblive at være død for Eder."

"O, saa lever hun dog!" raabte Grevinden, idet hun soer op af Bænestolen, slyngede sine Arme om Taterkonens Hals og trykkede hende til sit Bryst. "Du har tilstaaet, at hun



lever!" gjentog hun med straalende Dine, „og Gud velsigne Dig for disse Ord."

„Nu, ja!" sagde Kirsten, idet hun søgte at skjule den Stemning, hun mod sin Willie følte sig bevæget af; „hvis hun endog lever, saa tilhører hun dog kun mig alene."

„O nei, vist ikke!" vedblev Grevinden, idet hun drog Taterkonen nærmere hen til sig. „Forstaaer Du mig da ikke? nu er jeg jo omfider bleven min egen Herre, og Tiden er kommen, da jeg kan gjøre Alt godt igjen. Jeg vil tage Dit Barn til mig, jeg vil daglig see det for mine Dine, jeg vil leve af dets Smil, omgive det med Rigdom, med Lykke, og enhver af de kommende Dage skal blive en Fest for hende, Kirsten! og for os Begge."

„J tager atter Feil, Naadigfrue; hvad der er Lykke i Eders Dine, vilde knap være det for hende. Hos mig blev hun opdraget i Fattigdom og Savn, deri har hun fundet sig, fordi det ikke kunde være anderledes; hos Eder vilde hun midt i al den Overflod, J kunde tilbyde, være en vildfremmed Fugl og see Sorg og Fortræd, hvor J saae Lykke; hos mig har hun sunget, hos Eder vilde hun græde, og derfor

er det bedst, hun bliver, hvor hun er, nu og for bestandig."

"Men jeg da!" hviskede Grevinden, idet hun holdt sit Tørklæde for Ansigtet, for at skjule et nyt Udbrud af Graad, "hun er jo dog min Datter, den Eneste der endnu binder mig til Livet. Hvad har jeg tilbage, naar Du nægter mig hende?"

"Hvad I har, Naadigfrue!" sagde Kirsten, med et Udtryk af Haan, "aa see Eder blot om herinde. I har Eders prægtige Thimslot med dets Herlighed og Glæder, I har Eders fornemme Venner og Frænder, som trøstede Eder i femten Aar, de faae vel at gjøre det endnu. Men hvad har da jeg for alt dette, jeg, som ogsaa er gammel og trænger til at see Alles glade Ansigt i vor lille Hytte? Naar jeg kommer træt og sulten hjem om Aftenen, faa er hun min Fornøielse, og den vil altid blive større for mig end for Eder, fordi Vorherre vel har givet hende et godt og kjærligt Sindelag, der er fornøiet med Lidt og taknemmelig for det Gode, hun faaer, men ogsaa fordi det er mig, der har formanet hende til at vedblive at være en god og retsstaffen Pige. Og seer I, Naa-

digfrue! det gjorde jeg for at have Glæde af hende paa mine gamle Dage, for min egen Skyld, men ikke for Eders."

Dette var Begyndelsen af en Samtale, der fra Taterkonens Side blev fortsat med al den hensynsløse Bitterhed, hvortil hun troede sig berettiget. Ved at være indviet i en Brøde, som berøvede den rige og fornemme Dame enhver Fordring paa den Andeel, hun nød af Livets Lykke, oprørte sig Savnets og Fattigdommens Natur, der er saa hurtig til at misunde, saa seen til at forsones. Den Fattige syntes her, i sine egne Tanker, at være hævet over den Rige, fordi hun aldrig havde ligget under for en lignende Brøde, og fordi hun glemte, at denne Brødes Fristelser heller aldrig havde viist sig for hende.

Imidlertid blev Ulles og Rolands Bryllup dog opsat fra Dag til Dag, og omtrent tre Uger senere saae man en Aftenstund Kirsten Ryde føre sin Datter op til Grevinden. Roland gik med Ulla i Haanden, hans mørke Dine glindsede af Taarer, hans Bryst var nær ved at sprænges, hans Stemme stjælvede, idet han

forgiebes søgte at tilbageholde Graaden, hver gang han begyndte at tale.

Kirsten Kyle kom for at opfylde Grevindens Ønske, og overgive Ulle til hende. I denne Handling havde dog hverken hendes egen gode Villie eller Fruens fortsatte Bønner og Overtalelser gjort Udslaget; det var Ulle selv, som havde bragt hende dertil, fordi hun berusedes ved Tanken om alle sine ungdommelige Drømmes Opfyldelse, fordi hun deelte Grevindens Illusioner, at hendes Liv paa Slottet vilde blive en uafbrudt Kjæde af Lykke; men fremfor Alt, fordi hun ikke havde det ringeste Begreb om de Offere, hun fra nu af vilde blive nødt til at bringe. Roland var maaskee den Æneste af de Tre, som anede eller i det mindste frygtede, at dette vilde blive Tilfældet.

Enhvert Spor af Taterkonens ellers saa mandige Natur var forsvundet, da hun sidste Gang tog Afsked med Ulle; hun brast i lydelig Graad og skjulte sit Ansigt ved den unge Piges Bryst.

„Men hvad fattes I dog, lille Kirsten?“ spurgte Ulle, der ikke begreb Grunden til denne heftige Smerte. „Giv Jer kun tilfreds, vi

stilles ikke fra hverandre, men sees hver Dag igjen, ikke sandt, Naadigfrue?"

„Saa ofte Du ønsker det, mit kjære Barn!“ svarede Grevinden.

„Roland faaer vel ogsaa Lov til at komme her?“ vedblev hun og gif hen til den unge Tater, der forlegen og tilshneladende glemt var bleven staaende indenfor Døren. „Han er min Kjæreste, og jeg har lovet at være ham en tro og kjærlig Pige for Gud og Menneſter.“

„Dine Venner skulle tillige være mine,“ svarede Grevinden og tilfaste under disse Ord Roland et maalende Blik.

Taterkonen syntes at have opfattet dette Bliks Betydning, thi hun udbrød:

„Saa Farvel da herinde. Hold I nu Eders Ord, som jeg har holdt mit, og huſt vel paa, Naadigfrue, at I baade ſtylber Vorherre og mig Regnskab for Ulles Lykke.“

„Farvel, lille Ulle!“ sagde Roland, med en voldsomt tilkæmpet Fatning; derpaa gav han hende Haanden og vendte sig hurtig om mod Døren for at følge Kirsten Kyle.

Grevinden holdt virkelig sit Ord, saa godt det stod til hende. Hun søgte at gjettede den

unge Piges Tanker, opfyldte ethvert af hendes  
 Ønsker, og tillod hende at besøge Taterkonen,  
 ja ledsagede hende endog hvergang selv paa  
 disse Besøg. Julie, som det forkortede Navn  
 Ulla var blevet udvidet til, befandt sig saa lyk-  
 kelig paa Slottet, hun savnede Intet og ønskede  
 Intet, hun troede paa Solstinet omkring sig,  
 fordi hun endnu aldrig havde kjendt til Stor-  
 men. Saalænge vi ere unge og lykkelige, føle  
 og nyde vi alene, det er først en senere Tid,  
 eller Ulykken, der lærer os at veie og prøve  
 Grunden til vore Følelser. Julie var ikke  
 blind for den Opmærksomhed, hun overalt  
 vakte; hendes store halvttilslørede Øine, hendes  
 smukformede Næse, den lille purpurøde Mund,  
 hendes lette slypkeagtige Skikkelse maatte frem-  
 kalde Beundring og Kjærlighed hos enhver  
 Fremmed, hvormeget mere da ikke Grevindens,  
 Moderens Kjærlighed. Bistnok fattedes hun,  
 til Trods for de daglige Leverejler, der skaan-  
 somt og venligt bleve hende givne, saare meget  
 i det, vi efter vore civiliserede Begreber kalde  
 Dannelse; men hvad den ikke kunde give hende,  
 var den Ynde, som forbandt sig med enhver  
 nok saa ubetydelig Handling, den Ustyld og

Naturlighed, som hvilede over hendes hele Væsen, og som øvede sin Virkning paa Alle, fordi alene det, der kommer fra Hjertet, er istand til at tiltale Hjertet. Og skjuler ikke netop en af de store Hemmeligheder, som saa uimodstaaeligt drager os til den unge Dvinde, sig deri, at hendes Nærværelse mildner og beroliger vort Gemht og kalder Friskhed og Varme tilbage i vort Hjerte, uden at vi ret selv kunne gjøre os Rede for Aarsagen dertil, ligesom vi føle Solens Varme, uden at see den.

En Sol var hun i det mindste for Grevinden, der følte sig gladere, mere vedervæget og ungdomsfrisk i hendes Selstab, end længe tilforn. Hendes Kjærlighed var saa skinsyg, saa omhyggelig, saa ængstlig i Alt, hvad der angik Julie. Denne indsaae det fuldkomment og bebreidede sig ofte, at hun ikke gjengjældte Grevinden med samme Maal; men Kjærligheden hos den unge Dvinde er en uindskrænket Herster: den erobrer Alt eller Intet, og tyranniserer der, hvor den byder, idet den fortrænger enhver Følelse, hvormed den ikke staaer i Forbindelse, og Julie elskede Roland, desværre for hende;

der blev senere givet hende Leilighed til at bevise denne Kjærligheds Styrke.

I de første Dage af hendes Ophold paa Slottet havde hun allerede indviet Grevinden i Alt, hvad der angik hendes og Taterens Forhold, lige til de mindste Biomstændigheder, thi et lykkeligt Hjerte er en slet Urne til at bevare Hemmeligheder. Glæden udvider det og fører Tilstaaelsen frem paa vore Læber, jeg troer undertiden endog mod vor egen Villie. Grevinden var bestandig stum Tilhører, og gav ingenfinde Anledning til Samtaler over denne Gjenstand. I hendes Dine vedblev Roland at være den ubetydelige, næsten besværlige Person, som man kun taalte ifølge et Bune af Julie. Mærene og hendes Stilling havde givet Grevinden alle de Erfaringer, som erhverves paa Hjertets Beskøftning, og som dog ere saa nødvendige for at handle klogt i Verden; hun anvendte disse med en Qvindes Snildhed, og de bare kun altfor hurtig Frugter. Roland følte sig ulykkelig, siden Julie var kommen op paa Slottet; han benyttede kun sjelden Tilladelsen, der var ham indrømmet, til at besøge hende, og naar de mødtes nede hos Taterkone, blev Julie hver



Gang ledsaget af Grevinden, der lagde et usynligt, men føleligt Baand paa alle hans Ord og Handlinger.

Hans tidligere Frygt begyndte at bekræfte sig: Julie blev ham mere fremmed; men han taug og skjulte omhyggeligt, hvad han tænkte og led. Ikke hellere anede Noget, at han om Aftenen eller i de maanedlare Nætter sneg sig op til Slottet, krøb med en Rats Behændighed over det høie Plankværk og sprang ned i Haven. Her gjennemvandrede han alle Alleer og Buskaber, satte sig paa enhver Bænk, hvor han om Dagen havde seet Julie, og tilbragte Tiden med Drømmerier og Planer, indtil Morgenens atter forjog ham.

„Aa, ja!“ hviskede han, opoffrende og selvfornegtende, som hans Natur var; „i saadant et stort Slot og i den skjønne Have vil hun blive lykkelig; hos mig kunde hun ikke komme til sliig Herlighed, og det er vist bedre saaledes.“

Julie vedblev paa denne Maade bestandig at være i den unge Taters Nærhed, om Dagen naar han belurede hende, og om Natten i alle hans Tanker, og derfor var hun ham just nær-

mest i den sidste Deel af Døgnet, eftersom det er den sande Kjærligheds sikreste og bedste Særkjende, at Anden er os nærmere end Begemet.

Imidlertid var Sommeren gaaet. Først paa Efteraaret kom Grevindens Søster i Besøg fra Hovedstaden, og det blev bestemt, at Julie skulde følge med hende tilbage, for at tilbringe en Tid i Kjøbenhavn. Det var den første egentlige Ulykke, der rammede hende: hun skulde stilles fra Roland. Imidlertid indeholdt Tantens gjentagne Skildringer af det afvejlende Liv, hun vilde komme til at føre, saameget Nyd, og derfor saameget Interessant, at hun ibetmindste i een Retning maatte forjones med Adskillelsen, der desuden, ifølge Grevindens gjentagne Løfte, ikke vilde vare længe. Roland syntes at modtage Budskabet herom med større Fatning, end man skulde formode; han havde allerede længe anet, at noget Bignende vilde indtræffe. Det var heller ikke denne Adskillelse, der berøvede ham Julie; efter hans Mening vare de allerede blevne adskilte den Aften, hun betraadte Slottet som sit fremtidige Hjem; de forandrede Forhold, Julies Omgivelser, Grevindens fornemme

og tilbagevisende Kulde, det var den egentlige adskillende Muur, over hvilken kun hans Drømme og Erindringer kunde trænge.

Julie var paa sin Side meget forundret, og saae ikke uden en slet dulgt Fortrydelse den tilsyneladende Ro, med hvilken hendes Elsker lod sig fortælle den forestaaende Reise; hans Væber skjælvede vel, som naar man kæmper for at tilbageholde Graaden; men hvorfor dvælede han ved Skilbringen af al den Lykke, af det Nye og Herlige, som Hovedstaden vilde bringe hende, paa samme Tid som hun beklagede sig over Skilsmisssen? Hun havde aldrig ret forstaaet ham, hun anede ikke, hvormegen Dødfrelse, hvormegen dyb, inderlig Selvfornegtelse Rolands Indre gjemte.

Maaskee Taterkonen havde nogen Formodning om, hvad der foregik hos Roland; hun behandlede ham idetmindste med større Venlighed, end hendes barske Natur tidligere havde viist mod nogen Anden. Hun begreb først nu, at om det endogsaa havde været til Julies Lykke at komme i Grevindens Huus, havde hun dog derved forspildt Rolands; hun selv led under denne Adskillelse; der var blevet saa eensomt

nebe i Hytten; Aftenerne vare saa lange. Hun savnebe hende hver Dag, hver Time; men naar et Gemhyt, saa haardt og forstemt ved Modgang, som hendes, næsten undsaae sig over at nære disse Følelser, vilde hun endnu mindre tilstaae dem for Noget. Det var derfor kun en sparsom Trøst, hun var istand til at hde Roland. Og hvad er vel i det Hele taget Trøst, andet end en slet anbragt Hyldest for vor Egoisme, Ord uden Indhold, som aldrig blive valgte til beleilig Tid, thi saalænge vi sørge af Hjertet, dybt og inderligt, kommer enhver Trøst for tidlig, og naar vi have ophørt at sørge, kommer den for seent.

Julie reiste altsaa til Kjøbenhavn. Vinteren og næste Foraar svandt bort, uden at hun vendte tilbage. I hele denne Tid modtog Roland intet Bud, ingen Hilsen, ikke det ringeste Tegn paa, at hun endnu havde bevaret Grindringen om ham. Og dog var det Skilsmisfen, den bedste Prøvesteen for vore Følelseres Styrke, der først havde gjort ham det tydeligt, hvorledes hans hele Liv saa at sige kun drog sin Aande gennem Kjærligheden til Julie. Han kunde ikke udholde denne Tilstand længere og besluttede

omfider at gaae op paa Slottet, for at skaffe sig nogen Underretning om hende.

Grevinden lod ham føre ind til sig og hørte ham med tilshneladende Deeltagelse fremstamme Marsagen til sit Komme. Hendes Venlighed gav ham Mod, og han skildrede nu den levende Bekymring, han nærede over Julies vedvarende Tausshed.

„Behag at tage Plads,“ sagde Grevinden, efter at have hørt ham tilende. „Jeg har længe ønsket Deres Nærværelse for at tale med Dem om en Sag, der ligemeget angaaer Dem og Julie.“

Roland satte sig paa den yderste Kant af Stolen og knugede forlegen sin Hue imellem Hænderne, medens Grevinden vedblev:

„Efter hvad De nylig fortalte, indseer jeg, at De endnu føler den samme levende Interesse for min Datter som tidligere, og at Skilsmisjen ikke har været istand til at bevirke nogen Forandring i Deres Følelser?“

Roland vovede for første Gang at hæfte sine store sorte Dine paa Grevinden med et Udtryk, der noksom viste, hvormeget dette Spørgsmaal forundrede ham.

„Forandring?“ gjentog han med et sørgmodigt Smil. „Nei, Naadigfrue! jeg holdt af Ulle alt fra hun var en lille En, og det bliver knap anderledes i dette Liv, hvad enten hun er mig nær eller fjern. Hvad maatte hun tænke om mig, der gav Haand og Løfte paa at blive hende en tro og kjærlig Husbond, hvis jeg glemte hende, fordi hun drog bort en lille Tid?“

„Hun vilde formodentlig tænke, at De havde ladet Dem bevæge af Forholdenes Magt, for ikke at staae hendes Lykke iveien.“

„Nei, jeg fornemmer nok, at De ikke kjender til Ulle saa godt som jeg; hendes bedste Lykke, har hun sagt, var den, at jeg bestandig blev ved at holde af hende, og dengang vi sidst taltes ved, lidt før hun reiste, gif vi op til Stadil Kirke og læste vort Fadervor, og saa bad vi begge To en Bøn, om Vorherre vilde være saa god at hjælpe os til at faae hinanden.“

„Og hvis denne Bøn blev opfyldt, Roland, tænkte da De aldrig paa, hvor umuligt det vilde blive Dem, at sikke Julie en sorgfri Fremtid?“

„Siig ikke det, Naadigfrue, for saa maa jeg spørge, om De ikke tænker paa, at det er Dem,

der har opdraget hende til at have større For-  
dringer, end hun havde før; men alligevel er  
jeg jo ung og kan nok tjene, hvad vi behøve.  
Før, da hun boede nede hos Kirsten, lagde jeg  
endog Penge tilside; dengang gif Alting godt,  
og jeg var glad og sang den hele Dag; men  
nu, mens hun er reist, vil det ingen rigtig  
Fremgang have, formedelst jeg er saa bedrøvet.  
So, bjerger Føden til os, det kan jeg vel, aller-  
helst siden Ulle jo kun er af ringe Slægt, og  
en fattig En, ligesom jeg selv; hun forlanger  
ikke bedre, end det kan blive."

„Deri tager De atter Feil; Julies Slægt  
er ikke længer ringe, thi jeg har adopteret hende.  
Hun er heller ikke fattig, siden min Død vil  
gjøre hende til Eier af Thim Slot og Alt,  
hvad jeg iøvrigt maatte være i Besiddelse af."

Grevindens Triumf over denne Erklæring  
blev ikke saa fuldstændig, som hun havde for-  
modet. Roland svarede Intet; han sank til-  
bage paa Stolen med et dybt Suf, og det var  
alene hans Ansigts Sørgmodighed, der røbede  
de Følelser, som under denne Tausshed gjennem-  
krydsede hans Indre. Det Svælg, han siden  
Julies Ankomst paa Slottet daglig havde seet

udvide sig imellem dem, var fra nu af blevet uoverstigeligt.

„Jeg har meddeelt Dem denne Oplysning,“ tilføiede Grevinden, „for at De deraf kunde indsee, at Julie har ophørt at være Deres Lige baade ved den Stilling, hun fra nu af indtager i Verden, og den Formue, der vil blive hendes.“

Roland hævede pludselig sit Hoved, dets Udtryk forandrede, og han svarede:

„Kirsten Kyle har fortalt mig, at der var en Tid, hvor Raadigfruen med al Deres Rigdom alligevel har været saare ulykkelig. Kunde alle da ikke ligesaavel blive lykkelig med en fattig Mand, som De blev ulykkelig med den Rige?“

Grevindens Brøn traf sig sammen ved denne Hentydning, der i sin Logik ikke behagede hende.

„Bistnok!“ svarede hun, „er Lighed i Stand og Formue ikke alene tilstrækkelig til at betrygge vor Lykke, medens Ulighed dog altid formaaer at tilintetgjøre den, fordi den næsten stedse tillige medfører Ulighed i vore Følelser. Har De forstaaet mig, Roland?“

„Nei, Raadigfrue, ikke rigtig.“



„Jeg vil da forklare mig nøiere og beder Dem, ikke finde noget Krænkende i hvad jeg siger. Min Plan med Julies Reise til Kjøbenhavn var ikke at berede hende en Udsprebelse og føre hende ind i Kredse, hvor hun dog ikke passede, men alene derovre at give hende Leilighed til at modtage de Kundskaber og den Opdragelse, hun i saa høi Grad fattedes. De bedste Lærere ville søge at udvikle alle de fortrinlige Egner, Naturen har givet hende, og naar hun vender tilbage til mig, haaber jeg, at hun skal være i Besiddelse af al den Dannelselse, hendes fremtidige Stilling fordrer. Det er den Ulighed, min gode Roland, som deraf vil opstaae, der mere end alt Andet stiller sig iveien for Deres Ønske.“

„Na nei, aa nei, tænk dog ikke saa ringe om hende!“ udbød Tateren, der bestandig holdt sig indenfor den samme Kreds. „Hvor fornem Ule end bliver, vil Naadigfruen dog faae at see, at hun altid holder ligemeget af mig.“

„Troer De?“ svarede Grevinden med et Smil, hvis Betydning han misforstod.

„Troer Deres Naade det ikke ogsaa? Siig mig blot et venligt Ord om hende. De veed

ikke, hvor haardt jeg har det nødig. De skal see, at jeg, efter hvad De her har fortalt, ogsaa skal gjøre mig Umage for at komme frem i Verden. Gudfader haver givet mig en god Villie, naar det gjælder om at arbejde for Ulle. Jeg skal lade mig lære at læse og spille paa Violin, saa hun ikke behøver at stamme sig over mig, naar hun kommer hjem igjen. Det var nok det, Naadigfruen meente. Og veed hun ogsaa Mere end jeg, for saa meget som hun kan jeg vist ikke lære, saa er der alligevel Ingen i hele Verden, som holder mere af hende end Roland, og derfor kan hun ikke heller glemme mig, det er der Noget herinde i mit Hjerte, som siger mig."

"Tro ikke Hjertet, thi det stuffer og bedrager."

"At nei, Naadigfrue, mit ikke."

"Det er dog virkelig Tilfældet, min kjære Roland, thi Julie elsker Dem ikke længer."

"Hun elsker mig ikke!" gjentog han, næsten forstenet af Skræk.

"Jeg tvivler derom, siden man i dette Brev melder mig, at hun har forlovet sig med en Slægtning af os, et Parti, jeg ikke kan negte mit fuldkomne Bisald."

Roland bukkede og gik. Paa denne sidste Uttring havde han intet Svar. Grevinden var saa artig at følge ham ud i Forværelset.

Den paafølgende Vinter sad en Eftermiddag henimod Aften Kirsten Kyle og Roland inde i Hytten foran en Tørveild, som brændte paa Skorstenen. Kirsten havde stukket sin Rok tilside og lænet sig tilbage paa Halmstolen; hendes dybe, langtrukne Aandedrag tilkjendegav, at hun var i Begreb med at falde isøvn. Roland stirrede stift hen for sig ind i Ilden. Hvergang Flammerne blusede op, kastede de deres Skin over Taterkonens barske og rynkede Træk og farvede Rolands blege Ansigt med en rødlig Glans. Udenfor var Veiret raat og stormende, et dybt Lag Sne bedækkede Jorden og fæste sig som Rim i Lyngbustenes Toppe. Der gik en Tid, uden at Stilheden i Værelset blev afbrudt. Af og til vaagnede Roland af de Tanter, som bestjæstigede ham; han bøiede sig tilbage paa Stolen henimod Vinduet, som om han lyttede. Endelig lagde han sin Haand paa Kirstens Arm og udbød med den blide og sørgmodige Stemme, der var ham egen:

„Det begynder at blive silbe i Tiden, Kirsten; tænker I ogsaa, hun kommer?“

„Det gjør hun vel,“ svarede Taterstien, „siden hun har lovet det. Men hun er nu ikke længer sin egen Herre og maa vente paa Veiligheden.“

„Har I seet Baronen, hendes Frier?“

„Na ja, jeg traf ham paa Madum Moser igaar, da han jagede med sine Hunde efter Ræven.“

„Hvordan seer han ud?“

„Han seer ud som alle Andre af hans Slægt, fornem og streng, ellers har han et godt Lov paa sig, og han skal være nem at komme tilrette med.“

„Åh, Kirsten, jeg troer alligevel ikke, at hun bliver lykkelig med ham.“

„Hvorfor skulde hun ikke blive lykkelig?“ gjentog Taterstien. „Det siger Du kun saa, fordi Du holder af hende, og saa troer man altid, at ingen Andre kan gjøre en Pige lykkelig. Det vil jeg sige Dig, Roland, siden vi engang tale derom, og Du skal lægge mine Ord paa Sinde: nu mødes I i aften, og jeg har sagt ja dertil, for det jeg hynes over Jer begge

To, I stakkels Folk. Men saa er det forbi med den Ting, og fra imorgen af skal Du fange noget Nyttigt an. Det duer ikke at sidde i Krogen og hænge med Hovedet. Du er jo en raff Karl og nem paa Fingrene, tag Du Glarkisten paa Ryggen og afsted med Dig, ud i Verden igjen som før, og tjen Dig Føden."

"Af, Kirsten! jeg er bange for, at jeg duer til Ingenting mere."

"Tænk aldrig det, Roland! For Dig og den Slægt, Du stammer fra, har Vorherre blot sat Ondt og Modgang, og vil Du græde for det Lidet, Du har prøvet nu, hvordan vil det saa gaae siden? Tør Dine Dine, Søn! vi maae vandre paa den gloende Jord, hvis der ikke gives os bedre Vilkaar."

"Ja, I har let ved at tale," svarede Roland, "men en Hjertesorg som min er større, end et Menneſte vel kan bære."

"Aa nei, aa nei, lille Roland!" yttrede Tasterkonen. "Jeg veed den, der har baaret paa større Sorg ſin halve Levetid igjennem, og det uden at knæ derover, lad være hun kun var et Fruentimmer."

"Hvem mener I?"

„Jeg mener mig selv!“ svarede Tatersten med rynkede Bryn.

„Den Hjertesorg har I aldrig før talt om.“

„Talt om!“ gjentog hun i en spottende Tone, „hvorfor skulde jeg vel ogsaa tale derom? Naar man først er bleven gammel og graa som jeg, saa lærer man at bære sin Sorg og sin Fornøielse hos sig selv, fordi man veed, at Folk i denne Verden kun sjældent laane Dre og sjældnere deres Hjerte til hvad der angaaer Andre.“

„Har I da ogsaa mistet Eders Kjæreste?“

„Na ja,“ svarede Taterkonen, idet hun reiste sig for at lægge flere Klæder til Ilden, og med en forunderlig Sigegyldighed og Kulde vedblev: „jeg har mistet alle dem, jeg holdt af, dem Allesammen, lille Søn; men det er nu saa længe siden, at jeg næsten har glemt det igjen, og derfor er det bedst, vi ikke tale mere om den Ting.“

„Hvorfor ikke, Kirsten? Jeg har dog aldrig dulgt noget af hvad der angik mig for Eder.“

„Ja, ja, Roland!“ sagde Taterkonen med en opblussende Hestighed, der gjorde det indlysende, at hendes tidligere Kulde blot havde været en Maske. „Du skal ogsaa faae det at vide; ikke

forbi jeg vil gjøre mig til af det Kors, jeg bærer, og Du kan da vel ogsaa nok begribe, lille Søn, at jeg ikke bryder mig om at blive ynket af Dig, men Du kan have godt af at høre, at Vorherre har sendt andre Sorger ned i Verden end dem, Du bærer paa. Du har mistet Din Kjæreste, som Du holdt af, forbi hun holdt af Dig, og vel ogsaa for hendes glatte Ansigt, men jeg mistede paa een Dag en Mand, der havde døiet Nød og Savn med mig i elleve Aar, en Mand, min Dreng, der bar mig i sine Arme paa vore Vandringer, naar jeg var træt eller syg, som sang for mig, naar jeg var forknøbt, som sultede for at give mig Føden, — mig og vor lille Søn, — dem mistede jeg begge To paa samme Dag, i den samme Time. Nu skal Du høre hvorledes: Vi vare blevne formange Natmændsfolk herude paa Heden, og saa fandt de en Sommer paa at gjøre Jagt efter os; men for at det skulde have bedre Klem, toge de Skytter og Hunde med. Der kom Skytten nede fra Lønborggaard, og han havde klædt en Straamand ud som en Natmand og lært Hundene at bide efter den; der kom ogsaa Skytten fra Lundencæs, og ham

ovre fra Deiberglund, og ham oppe fra Aaberg, saa at de vare en kjøn Slump, da de begyndte, foruden Herredsfogden og hans Kirobassere (Bettjente) og Allesammen maatte de herind i den vilbene Hebe, for vi havde forpuppet os mellem Lyngene. Dengang jeg mærkede, at det skulde fange an for Alvor, tog jeg, for at være lettere tilbeens, min lille Søn, som jeg ellers har paa Ryggen, svøbte ham ind i en Klub og sagde til ham, at han skulde krybe ind under en Steenkiste og ligge rolig der, til jeg kom igjen, saa tog vor Faer mig i sin Haand, og vi løb affted, det bedste vi kunde. Det gik gennem Lyngen og over Moser og Kjær, for det gjaldt om at komme fra dem; men vi havde alligevel ingen Lykke med os den Dag. Skytterne kunde man vel hytte sig for, naar vi dukkede ned imellem Revling og Lyngriis, men saa kom Hundene og opsnusede os, og det holdt haardt at værge sig for deres Tænder. Min Mand slog et af disse Bæster ihjel med sin Kjev, idet den greb fat i mit Skjort, men derefter blev Skytten vred, som kom løbende bag efter Hunden. Nu skal Du stee en lille Ulykke, Stoffer, sagde han grinende, for han kjendte



os ellers godt begge To; saa lagde han sin Bøsse til Rinden, trykkede af og skjød vor Faer midt igjennem Ryggen. Han gav et Hjertesuf og rakte Haanden op efter mig, idet han faldt baglænds over, men jeg lod ham ligge og løb igjen, nedad mod Skjern-Aa, og bag efter os halsede Hundene, og Fægerne loe og raabte Hurra ad den Jagt, som om det havde været vilde Dyr, de sporede, og ret betænkt, saa vare vi jo ikke heller stort Andet i deres Dine."

Roland følte sig maaskee lige saa meget greben af Rædsel over det rasende og lidenskabelige Udtryk, Taterkonens Træk efterhaanden havde antaget, som over hendes sørgelige Fortælling.

"Det var jo skrækkeligt," hviskede han.

"Aa nei, ikke saa skrækkeligt endda!" raabte hun med en vild Latter, "det Børste kommer først, lille Søn."

"Dengang vi kom nedad mod Skjern-Aa, havde vi faaet et Forspring for dem; men over Broen kunde vi dog ikke komme, for der laae nogle af Skytterne og lurede efter os. De skjulte sig imellem Gyvelbussene, men vi fornåm dem godt alligevel af Røgen, som steg op af deres Tobakspiber. Saa traf jeg paa Din Fader, Ro-

land, og han sagde til mig: slaa Jer Arm om mit Liv, lille Kirsten, og hold Jer godt fast, saa svømme vi over Skjern Na og forputte os inde imellem Sivene, til disse Satans Menneſker ere blevne kjede af at drive om herude. Jeg gjorde, som han sagde, og vi slap fri begge To og ſkjulte os til om Aftenen. Dengang vi fornam, at Skytterne vare dragne afsted igjen med alle dem, de havde fanget af vore Folk, gif jeg ned til Tarm, for at tage mit Barn ud af Steenkisten. Rolig og ſtille var det, ſom jeg havde mindet det om, det var Synd at ſige Andet; det kom heller aldrig til at gjøre Støi mere i denne Verden, for da jeg krøb ind til det under Steenkisten, laa det udſtraft og med luffede Dine, og i dets lille Hals ſad der to gabende Saar, hvoraf Blodet endnu piblede ud. En af Skytternes Hunde havde opnuſet det og bidt det ihjel. — Seer Du, Roland, det var en ſlem Nat, den der fulgte paa, imens jeg begravede min Mand og mit lille Barn i det ſamme Hul. Men det Mærkværdigſte af det Hele opdagede jeg dog førſt næſte Morgen, da jeg havde lavet mig til at drage ſønderpaa med de Enkelte, ſom havde frelſt fig. Herre

Gud! sagde Din Fader til mig, hvordan er det I seer ud, sølle Kirsten? Det er jo knap, man kan kjende Jer igjen. Med disse Ord tog han mig i Haanden og førte mig hen foran Naen, og da saae jeg, at mit Haar, mit deilige sorte Haar, var blevet kridhvidt om Matten."

Her taug Tatersken nogle Dieblikke, medens hun søgte at tilbagekalde sit tidligere Herredømme over sine Følelser. „Det ryger nok herinde," udbød hun derpaa, „for mine Dine Løbe i Vand. See nu lidt fornøjet ud, Roland, og tænk ikke mere paa Din Sorg, for jeg hører Skridt udenfor, og det er nok Ulle, som kommer."

Strax efter gik Døren op, og Julie traadte ind. Hun havde knyttet et stort Klæde om sit Hoved og indhyllet sig i en Kaabe, der var ganske hvid af Sne. Da hun kastede Kaaben, udstødte Roland et Forundringsudbrud; saa smuk som nu havde han aldrig før seet hende. Kirsten slog sine Hænder sammen og sagde:

„Ja, ja, nu begriber jeg da selv, hvor ondt han maa have ved at lade Dig fare, den sølle Dreng der, for er der ikke steet Dig andet Gavn oppe paa Slottet, saa har de i det

mindste gjort Dig til en fjøn Pige. Na tænd en Lysspind til, Roland, at jeg rigtig kan see hende."

Julie retfærdiggjorde fuldkommen den Beundring, hun vakte. Tiden havde opfyldt sine Forjættelser til hende, opklaret hendes Aand, udviklet hendes Former; og alle de Undigheder, den udfoldede: en fuldenbt gracieus Figur, et sjælsfuldt kvindeligt Udtryk, ja selv den matte Blegthed, hvortil Længsel og utilfredsstillet Haab havde forandret hendes tidligere saa friske Ansigtssfarve, — alt dette ansaae Grevinden i sin Henrykkelse som lutter Frugter af den fuldenbte Opdragelse, hun havde ladet Julie blive tildeel, medens de derimod i Virkeligheden blot vare Følger af et begunstiget og rigt begavet Gemnets naturlige Udvikling.

"Hvorledes lever Du, kjære Kirsten!" sagde Julie, idet hun slyngede sine Arme om Taterkonens Hals. "Hvorledes leve I Begge?" tilspøiede hun og rakte Roland Haanden. "Hvor jeg har længtes efter at tale med Eder; der var saa meget, jeg vilde spørge om, saameget I skulde fortælle mig, og dog er min Tid kun

fnap, thi Ingen veed oppe paa Slottet, at jeg er gaaet herned."

„Herregud!“ yttrede Kirsten, „er det nu kommet saa vidt, at de forbyde Dig at besøge Din Pleiemoder? Gud give, Du aldrig var kommen paa det Slot, lille Ulle, saa havde vi to stakfels Folk herne i det mindste været frie for al den Sorg, Du har forvoldt os.“

„Hvorfor vil Du tale derom? Du veed dog ikke, hvorledes jeg har kæmpet og lidt, men jeg var alene, Kirsten, alene mod deres Overtalelser og Bønner, alene mod deres Formaninger og Bebrejdelser. Hvad skulde jeg gjøre? Hvergang jeg tænkte paa Dig og Roland herhjemme, syntes jeg at have Mod til at trodse Alt, men i de Andres Nærværelse blev jeg forsagt og bøjede mig under deres Villie; det lyffedes dem dog aldrig at overbevise mit Hjerte om det Rigtige i hvad de befalede mig at gjøre; det var dem ogsaa tilstræffeligt at kunne bedøve det.“

„Der er vel slet ingen Raade for mig længer,“ yttrede Roland med skjælvende Stemme.

„Alt, Roland, min eneste Ven!“ svarede Julie, idet hun brast i Graad, „jeg er jo forlovet med en Anden.“

„Ja det veed Du jo godt selv,“ foer Taterkønen op, „og det er dumt af Dig at spørge om saadant Noget og faae Ulle til at blive forknøbt.“

„Det var det ogsaa, Kirsten.“

„Jeg tænkte, vi skulde have høvt det saa godt hernebe i aften,“ vedblev Taterkønen, „og jeg havde lavet en rar Kopper Kaffe til vor lille Ulle, og taget mine pæne Kopper frem, som vi ellers kun brugte om Helligdagene; men Gud hjælpe os for hvad Glæde vi faae, naar I begge to sætte Jer til at græde. Naa, Ulle, tør nu Dine Dine, Du lille Pige, og lad os ikke sørge mere over det, der dog ikke kan blive anderledes. Vorherre har alligevel redet det godt for Dig, Du kommer til Ære og stor Rigdom, og Baronnen skal jo ogsaa være et godt Menneſte, efter hvad de fortælle.“

„O ja, det er han, Kirsten! han har lovet at bygge Dig et smukt lille Hus udenfor Thingaards Have, og at Du hver Dag skulde faae Alt, hvad Du behøvede, oppe fra os, for ikke længer at være nødt til at gaae omkring som Postbud paa Dine gamle Dage.“

„Ja hvad nu Huset angaaer, saa slaae vi en

Streg derover," svarede Kirsten bestemt. „Det, jeg boer i her, er godt nok og holder vel ud i den Tid, jeg har tilbage. Men see Dig vil jeg nok, Ulle, og jeg vil vide, hvordan det gaaer Dig, for hvor fornem en Frue Du bliver, saa har jeg dog mere Deel i Dig, end alle de Andre, siden Du var god nok for mig, da Inngen af dem vilde vide af Dig at sige. Naa, Roland, tal nu ogsaa lidt med! Du sidder derhenne og bliver ved at stirre paa Ulle med Dine store, sorte Dine, uden at sige et Ord.“

„Ja, hvad skal jeg sige, Kirsten? Naar jeg begynder paa det, der ligger mig nærmest paa Hjertet, saa bliver jeg forknøbt, og saa siger I, at jeg skal tie stille.“

„Før hun kom, havde Du dog saa mange Ting, Du vilde fortælle hende. Jeg synes ogsaa, der var en anden Deel, Du slylede med idag.“

„Ja, det er sandt,“ udbrød Roland. „Jeg har en Foræring til Dig, Ulle, hvis Du ellers bryder Dig om saa lidt. Her er den.“

Med disse Ord tog han en Palle ned fra en Hylde under Loftet og leverede den til Julie: „Det er en lille Beenmand, jeg har gjort. Ho-

vedet er til at tage af, og saa er det et Naalehuus. Benet seer noget guult ud, men naar Du blot lægger det i Solen, saa bliver det snart hvidt. Egentlig skulde det have været af rigtig Elfenbeen, men jeg havde knap Raad til at købe saa stort et Stykke. Vil Du ikke nok forvare det til en Afmindelse om mig."

"Tak, min Ven, Tak," sagde Julie og rakte Roland begge sine Hænder. "Du veed selv, hvor stor Priis jeg sætter paa Din Gave."

Derpaa slyngede hun pludseligt, overvældet af sine Følelser, Armene om Kirstens Hals og skjulte sit Ansigt ved hendes Bryst, idet hun udbroød: "O Kirsten, Du troer ikke, hvor grændseløs ulykkelig jeg føler mig, og hvor inderlig jeg vilde takke Gud, hvis jeg kunde blive hos Eder, eller hvis vi kunde drage bort sammen alle Tre, for aldrig mere at komme tilbage."

"Vilbe Du det, Ulle!" raabte Roland, idet han sprang op, og Glæden lyste ud af alle hans Træk. "Er det Dit Alvor?"

"Og hvad saa, hvis det var hendes Alvor?" spurgte Kirsten barsk; "bilder Du Dig kanskee ind, at Kirsten Kyle var saa dum at give sit



Minde til den Streg, der først ret vilde gjøre Ulle ulykkelig."

"J behøver Ingenting at sige, Kirsten," svarede Roland blidt og resigneret, "for jeg tænkte endda ikke paa at faae Ulle til at løbe bort med mig; jeg blev kun glad formedelst det, hun sagde. — Ak nei, lille Folk!" tilføiede han efter et Dieblifs Taushed, "nu, da jeg har seet hende igjen, føler jeg selv, at det er bedst, som det er, og at Naadigfruen havde Ret forleiden, da hun sagde, at Ulle og jeg ikke længer passede for hinanden. Og Du skulde dog blot vide, lille Ulle, hvordan jeg har brugt mig, imens Du var borte. Jeg kan læse i enhver Bog, Du vil lægge for mig, og Degnen har lært mig at spille noget lidet paa Orgelværk, men det forslaaer alligevel ikke."

Stueuhret i Krogen slog fem. Julie foer sammen. "Nu tør jeg ikke tøve her længer; de vilde ellers savne mig og blive urolige for mig oppe paa Slottet."

"En Bøn havde jeg rigtignok til Dig, Ulle, førend vi skilles ad," sagde Roland forlegen, "men jeg veed ikke, hvordan jeg skal komme frem med den."

„Na, siig det kun lige ud,“ yttrede Kirsten, „eller lad mig hjælpe Dig. Tingen er den, mit Barn, at han har seet et lille Billede af Dig hænge oppe i Din Vindueskarm indad mod Haven, og siden den Tid har næsten alle hans Tanker dreiet sig om at kunne faae det.“

„Det Onske kan jeg idetmindste opfylde,“ sagde Julie med et tungsindigt Smil, „Du skal faae Portraitet.“

„Na, nu har Du da gjort mig saa sjæleglad, lille Ulle! Naar maa jeg faae det?“

„Naar Du vil.“

„Faaften?“

„Jeg veed ikke, om det bliver mig muligt at faae Bud herved saa seent.“

„Det behøves ikke heller; lad blot Vinduet staae aabent, det er ikke høiere, end at jeg selv kan tage det. Jeg kommer dog den Bei forbi iaften.“

„Na, Roland, hold hende nu ikke længer op med Din Snak,“ sagde Taterkonen, „Du hører jo, hun skal hjem, og kanstee sig faaer hun Utaf for vor Skyld.“

Roland tog Ulles Hoved mellem sine Hænder, trykkede et Kys paa hendes Haar og hvi-

skede: „I vor Herre Guds Navn da, farvel, Du lille Ulle, farvel! jeg forglemmer Dig vist aldrig i mine Levedage.“

„Farvel, mit Barn, farvel!“ sagde Kirsten bevæget. „Skil Dig godt i Din nye Stand og vær lidt god imod Fattigfolk.“

Ulle græd, svøbte Raaben om sig og gik, Roland bøiede sig ned mod Bordet, skjulte Ansigtet i begge Hænder og hulkede høit; selv Taterkonen var ikke istand til at skjule sin Stemning.

Da aabnede Døren sig paany, Julie stak sit Hoved ind og hvistede: „Farvel begge To, for aller sidste Gang!“

„Vorherre være med Dig, Barn, og gaa nu!“ sagde Taterkonen, idet hun holdt Haanden for sine Dine; „gaa Din Vej, for ellers bliver det ogsaa galt med mig.“

Julie lukkede Døren og gik; inde i Hytten herskede der længe en uafbrudt Taushed mellem de to Tilstedeværende. Enhver af dem var for meget beskæftiget med sig selv til at kunne meddele sig for den Anden.

Tre Timer senere vandrede Roland ned ad Stien, der førte fra Kirsten Ryles Hytte til

Thim Slot. Sneeveiret var ophørt, Maanen kastede sit blege Skin hen over den flade Ujnghebe, der i en vid Omfreds kun afbrødes, naar en gammel halvsunken Ræmpegrav hævede sin lille runde Top over det øvrige Landskab. Alene Thim Slot dannede Modsetningen til denne eensformighed. Halvbestinnet af Maanen kastede dens øvrige Sider en bred Slagfugge hen over Snefladen. Alvorligt og mørkt som den Stil, hvori det var opført, ragede Slottets fire Stokværk høit op over Havens Træer, som den skarpe Søvind havde affvedet i Toppene. De massive Mure vare opførte af tilhugne Steen og syntes at skulle kunne trodse Evigheden, — en kort Evighed alligevel, der ikke engang holdt ud med den Slægt, der i henved to hundrede Aar havde boet her.

I vore Dage er Thim forlængst bleven jævnet med Jorden, blot en lille aflang Høi angiver Stedet, hvor Slottet stod; Høien er bedækket med Steenbrokker og Kalk; derimellem sthyde Nelder og Skarnthyer frodig iveiret, og Boldgravene ere forandrede til en sivbegroet Sump. En Flok Viber har her deres Neder

om Sommeren og slagrer i store Kredse strigende hen over Sivene.

Denne Aften saae man Slottet festligt oplyst. Alle Omegnens Familier vare forsamlede hos Grevinden. Roland standsede nogle Dieblkke, idet han gik forbi. Hans Blik og Tanker søgte den samme Gjenstand i de uthdelige Skikkelse, der af og til bevægede sig indensfor Vinduerne; derpaa vendte han sig bort med et Suk og begav sig om til Haven foran den modsatte Fløi, i den mørke Skygge, som Slottet dannede.

Let og behændig krøb han over Muren, og fortsatte Veien indensfor denne uden Betænkning og med en Sikkerhed, der beviste, at det ikke var første Gang, han befandt sig her.

„Gud skee Lov,“ hviskede han, efterat være kommen op til Bygningen, „Vinduet staaer aabent, som hun lovede, saa skal jeg ogsaa nok selv besørge Resten.“

Han vendte sig om til alle Sider og kastede sine skarpe og speidende Blik ned ad Gangen. Efterat have overbeviist sig om, at Alt var taust og roligt i denne Retning, greb han fat om Grenen af et gammelt Tbletræ, svang sig op, naaede Vinduesposten og tog med zittrende Haand

Portraitet, som hang i Karmen. Han skjulte forsigtigt det lille Billede og kastede endnu et langt og dvælende Blik ind i Bærelset; derpaa gjorde han Korsets Tegn, sprang ned igjen og sneg sig tilbage, tyst og ubemærket, som han var kommen.

„Der er faldet en svær høi Sne,“ hvistede han paa Tilbageveien, „og man kan tydeligt see mine Fodspor imorgen; blot det ikke skal volde hende nogen Uleilighed: men kanstee sig faae vi mere Sne inat, for det graaner op, og Maanen begynder at gaae bort imellem Skyerne.“

Da Roland havde naaet Landeveien bag Ladebygningen, tog han Portraitet frem og betragtede det, saavidt det svage Maanelys tillod. Han kysede det og udbrød halvhøit:

„Det var godt, at jeg fik det, for nu vil min Sorg blive lettere at bære. Det ligner hende livagtigt, og hun er saa smuk.“

„Ja saa min Sjæl er det smukt,“ svarede pludselig en raa Stemme bag ham.

Roland vendte sig overrasket og saa et grinende og velbekjendt Ansigt stirre sig over Skuldrene.

Det var en lille bredskulbret Mand, hvis flade kantede Hoved, lave og sammentrykte Pande gav ham et vildt og dyrist Udseende. Han hørte til „de Rejsende“, som Taterfolkene kalde sig indbyrdes, fordi de ansee Ordet Ratmand for et Skjældsord.

„Hvor kommer Du fra, Reiser?“ spurgte Roland, efter at have fattet sig.

„Fra min Herregaard derhenne,“ svarede Manden leende og pegede paa en stor Halmstak, nogle Skridt borte. „Men lad mig see det pæne Billede, Du holder i Haanden. Det vil jeg have.“

„Du!“ svarede Roland og maalte ham fra Tøse til Fod med en ubeskrivelig Foragt.

„Ja saa Gu' vil jeg ha'e det! ingen Omstændigheder, herud med det!“

„Nu, saa tag det da, hvis Du har Lyft,“ sagde Roland, idet han traadte et Skridt tilbage og trak en bredbladet Kniv ud af Foret paa sin Trøje.

„Fy!“ udbrød den Anden, da han saae Kniven blinke i Maanestinnen. „Sikken en Gavty, at ville gjøre en gammel Kammerat Fortræd. Forresten kan Din lille Rævebælg da nok be-

gribe, at jeg ikke kjerer mig synderlig om den Synaalespids, Du der stauer og stritter med, aldenstund jeg har maattet sidde ti Aar oppe i Viborg for utilladelig Dmgang med Knive, som Fangefogden sagde. Men lad gaae, Hol! siden jeg ikke maa faae det Billede, Du har, saa lister jeg mig op og henter et paa samme Sted, hvor Du fik Dit. Jeg har nu Lyft til saadan en lille Tingest og har ligesaa god Ret til at tage et Billede, som Du."

"Hvor vil Du tage det?" spurgte Roland.

"Naturligviis deroppe," svarede Leiser leende, idet han med Tommelfingeren pegede op over Skulderen mod Slottet, som han vendte Ryggen til. "Jeg saa Dig nok, lille Rokkhylling, dengang Du forsigtigt listede Dig over Muren, saa blev Du borte for mig nede i Haven; men dengang Du krøb op i Gbletræet, fik jeg atter Die paa Dig, og saa Dig sidde og gjøre Diffe-darer foran det aabne Vindue. Nu vil jeg ogsaa til at prøve min Lykke paa samme Maade, for jeg maa nødvendig have mig saadant et Billede med en lille Guldkant om."

"Det vil Du ikke, Leiser."



„Du troer vel, at jeg er bange for at rive mit gode Tøi istykker i Ebletræet?“

„Du vil det ikke,“ gjentog Roland rasende, „jeg forbyder Dig at gjøre det.“

„Du!“ gjentog den Anden og brød ud i en høi Latter. „Du forbyder det, Rol; aa, kom og hold paa mig, ellers falder jeg vist om af Skræk. Jeg ligger allerede paa mit Yderste! Du kan ligesaagodt bestille min Begravelse.“

„Det kan ogsaa træffe sig, at Du vil have det nødig, hvis Du ellers bliver ved Dit Forsæt.“

„Men plager da Fanden Dig, lille Dreng. Du er nok reent gaaet fra Samling, siden Din Kjæreste blev til en fornemme Somfru, eller for det, at hun fra den Tid af ikke længer vilde vide af Dig at sige. Det er alligevel ikke værd at blive forknøyt for saa lidt; Du kan faae mange Kjærestes som hende, min Dreng, — — og kanskee miste dem igjen paa samme Maade,“ tilspøiede han leende. „Harde det været i mine Belmagtsdage, saa skulde Du have bekommet en ringe Revselse for Dine Ord; men nu er jeg bleven fredsommelig af mig og forlanger blot, at Du skal følge med mig op

til Gaarden og passe godt paa, om der kommer Nogen, imens jeg lister mig ind af Vinduets efter et lille Billede."

"Naa, mere forlanger Du ikke," gjentog Roland haanligt.

"Na nei, men det vil Du bestemt ogsaa gjøre, for hvis Du var stridig, saa kunde det nok træffe sig, at jeg gif den lige Bei op til Naadigfruen og fortalte, at Du havde stjaalet fra hende."

"Hvem siger Dig da, at jeg ikke har faaet det?" spurgte Roland undvigende.

Leiser syntes at være fangen, men han var begavet med en Taters sædvanlige Snildhed og svarede efter nogle Diebliffes Betænkning: "Na ja saa Gu'! det kan lave sig, at Du taler sandt; kanskee sig har Du faaet det af Frøkenen, men har Du ogsaa faaet det af Baronens hendes nye Kjæreste?"

Roland taug; pludselig syntes han at give efter for en Tanke, hans Pande rynkede sig, og hans Fingre knugede sig fastere sammen om Knivskaftet. Leiser iagttog enhver af hans Bevægelser; han fattede uden Tvivl den Beslutning, som Roland endnu kæmpede med.

„Na ja!“ sagde han, „Du seer paa Din Kniv, her er Broder til den.“

Med disse Ord drog han en Kniv frem og viste den leende til Roland. „Men kom nu Rol, det er saa koldt herude, og jeg staaer kaaftue og forkjøler mig, saa kan Du have det saa godt.“

„Hør Keiser,“ sagde Roland med en lav og skjælvende Stemme, „lad være at gaae derop i aften. Det varer ikke længe førend de begive sig til Ro, og faae de Dig fat, vil det gaae galt, og Du kan komme til at sidde i Viborg Huus alle Dine øvrige Levedage; det er dog formeget at bove for et Billede, det Du ikke engang vil faae, eftersom der ikke er Andet inde i Kammeret end en Seng og et Bord. Hvis Du derimod er fornuftig, saa gaae vi det lille Stykke Vei ned til sorte Kro, og der vil jeg spendere saa meget paa Dig, som Du kan drikke.“

„Har Du da Penge?“

„Jeg har en Sølvkrone.“

„Nei, saa vil jeg hellere gjøre Dig et andet Forslag, siden Du engang er saa god at have lidt Hukommelse for en gammel Ven, for jeg

har saamænd kjendt Din Fader i mange Aar, og han var min allerbedste Kammerat, Du rare Rol!"

"Lad mig høre, hvad Du mener."

"See her min Trøje, lille Søn, den er saa fuld af Huller, som en Matruse; naar Du vilde give mig den Krone, lode vi være at gaae op paa Slottet iasten, og imorgen kjøbte jeg to Faareffind, med deilig thf Uld paa, nede hos Kromandens, og syede mig en ny Trøje til Zulehelligdage. At sige, Du skulde kun laane mig Pengene, for jeg er nok den Mand, der kan betale Dig igjen."

"Ja lad gaae," sagde Roland, synlig tilfreds over at have faaet den Anden til at afstaae fra sin Plan. "Der har Du Pengene."

"Hvad var det, der raslede i Din Lomme, lille Rol? Er Du ogsaa vis paa, at Du ikke har flere Kroner end denne."

"Nei."

"Din lille Gavstrif, Du vil blot narre mig, og siden Du har været saa god at hjælpe mig til en ny Trøje, kan Du nok selv begribe, at jeg ikke længer kan gaae med disse Læser af Buxer. See en gang, den første Storm jeg kom-

mer ud i, ville de blæse bort af min Krop, og Du kunde riskere, jeg fik mig en Syge paa Halsen, den jeg aldrig forvandt igjen. Laan mig derfor ligesaa godt en Krone til, lille Kol."

"Jeg siger Dig, at jeg ikke har flere."

"Lad mig føle ad."

"Troer Du mig ikke?"

"Nei ikke rigtig. Jeg vil sige Dig i Fortrolighed, at det blot var for at faae de to Kroner, at jeg før vilde krybe ind i Slottet. Maa det da ikke være Dig selv en stor Glæde, at see mig pyntet og varmt klædt, naar jeg nu om en fjorten Dage kommer ned og besøger Dig og Kirsten Kyle, for at faae mig en god lille Kop Kaffe hos Jer."

"Ja, ja, Leiser," udbrød Roland med et Suk, "der har Du da en Krone til, det er den sidste, jeg eier; men saa lægger Du Dig ogsaa til Ko derhenne i Din Stak, og lader fare at tage Noget fra dem deroppe."

"Vorherre bevares!" udbrød Leiser, idet han modtog Pengene med et triumpherende Smil. "Jeg snorksover allerede. Men først maa Du dog have Dig en Omfavnelse, fordi Du har

været saa god mod mig fattige Staffel! Godnat og sov vel, lille Kol!"

Med disse Ord slog Leiser sin ene Arm omkring Kols Hals, trykkede ham til sit Bryst, kysede ham og stak imidlertid med en udmærket Behændighed den anden Haand ned i hans Lomme, for at overbevise sig om, at han ikke havde flere Penge. Derpaa skiltes de ad. Roland gik ned til Taterkonens Hytte, Leiser traf sig tilbage til sit Slot, som han kaldte Halmstakken.

Her blev han staaende nogle Diebliffe og stirrede nedad Beien efter Roland. Da denne ikke længere kunde sees, traadte han frem igjen, idet han udbrod:

"Det er dog ret en Ufsel, den Kol! saalænge som jeg maatte tigge ham om de to usle, smaa Kroner; men jeg skal hævne mig paa ham, og til Straf fordi han var saa dum at troe, jeg ikke vilde gaae til Slottet, saa vil jeg netop gaae derop, alligevel det gif feil, da jeg sidst var paa Thim, siden den salig Greve fik mig fangen og dømt til Tugthuset."

Denne Monolog blev fortsat, medens han med lange og hurtige Skridt begav sig hen un-

der Muren og fulgte den samme Vei, som tidligere Roland havde valgt.

Da han kom ind i Haven, undersøgte han først enhver Gjenstand omkring sig, speidede og lyttede. Under den dybe Ro, som hvilede over Alt i hans Nærhed, greb han fat i Ebletræets Grene, svang sig op og kom ind af Vinduet.

Maanen var imidlertid skredet frem paa Himlen, dens Straaler begyndte at streife den Side af Slottet, hvor Leiser befandt sig; en svag Lysning faldt ind i Sovestuen og tillod ham at skjelne de fleste Gjenstande derinde.

Lydens første Blik faldt paa Døren, der fra Værelset førte ind til en Gang; han listede sig hen og skjød Skaaden for.

„See saa!“ hviskede han med sit sædvanlige Smil, „nn skal I være saa gode at bede Mig forlov og banke paa, førend I komme herind.“

Derpaa begyndte han koldblodig og uforsagt at søge omkring i Værelset, og fortsatte den begyndte Tale med sig selv.

„Nei hvad her er smukt og nysfeligt inde, og saa lugter her saa deiligt, som paa et Apothek! ja de Rige, de Rige! Gid Fanden havde

dem, for de arbeide ingen Ting, de fortjene heller ingen Ting, og dog give de paa een Dag ligesaa mange Kroner ud, som en anden sølle Staffel ikke kan strabe sammen i eet Aar, om man saa sled sig Fingrene istykket lige op til Albuen. Gid de maae formere sig godt alligevel! det var Synd at bande dem, for hvis der ingen Rige var, saae det galt ud for os Fattigfolk. Den ene Rotte kan ikke leve af den Andens Hale."

Leiser havde imidlertid gennemsogt flere Gjemmer, uden at opdage nogen Gjenstand, som han fandt sin Opmærksomhed værdig. Han kom nu til et Toiletbord, hvor der iblandt flere andre Smaating stod et lille Juvelskrin af udskaaen Elfenbeen. Ved dette Syn funklede Taterens Dine. „Sikken en rar lille Kasse var ikke det!“ hviskede han henrykt, „og den bryder de dem ikke mere om, end at sætte den her hen i en Krog; ja ja da! siden I ikke vil have den, saa vil saa Gu' jeg; det skal være til en Sykasse til min Kjæreste, naar jeg saaer mig een igjen, og disse pæne Ringe og Kjæder, dem vil jeg tage med for Vøiers



Skuld, og for at probere, om det ogsaa er ægte Guld."

Han lukkede Skrinet, stak det til sig og dukkede i samme Secund ned bag Toiletbordet.

Den forsigtige Thy havde vel tilluftet Døren, men hvad han ikke vidste, saa godt som Guldensjerne vidste det, da Kong Christian og Dyrveke besøgte Tim Slot, var, at dette Sovestue havde en hemmelig Dør i Tapetet, der førte ud til en Trappegang, og som indvendig fra aldeles var skjult imellem Træpanelets øvrige Fyldninger.

Denne Dør blev pludselig luftet op, og en kvindelig Skikkelse viste sig i Nabningen med et Lys i Haanden.

Hvor hurtigt end Thyen havde dukket sig ned bag Bordet, var denne Bevægelse dog bleven seet; tilmed var han saa uheldig at berøre Bordet, hvilket forarsagede en Larm, der gjorde hans Nærværelse aldeles utvivlsom. Disse foruroligende Omstændigheder, som bragte den ellers saa koldblodige Tater til at ryste, syntes at gjøre langt ringere Virkning paa den unge Dame. I det hun traadte ind i Værelset og

trak Døren til efter sig, smilede hun og udbrød med en sagte og bævende Stemme:

„Ulykkelige, hvad har Du vovet?“

Den Tone, hvori hun talte disse Ord, var blid som hendes Smil, og mere hjærlig end streng; Leiser reiste sig i den høieste Overraskelse, dernæst satte han Toiletstfrinet paa Bordet igjen og udbrød, idet han næsten knælende udstrakte begge sine Hænder:

„Aa Herregud, røb mig ikke.“

Bed denne Bevægelse ud af Styggen faldt Uhyet lige paa hans Ansigt; den unge Dame, Julie, foer tilbage; hun maatte sikkert tidligere have antaget ham for en Anden, thi ved Synet af Leisers raae og ubehagelige Træk, som Angsten ikke bidrog til at forskjønne, udstødte hun et gennemtrængende Angestskrig. Thyen vilde flygte, men det var for seent. Endnu inden han naaede Vinduet, viste sig to nye Personer, og strax efter var Bærelset opfyldt med Mennesker.

Julies Forlovede og den gamle Grevinde vare de Første, som hørte Skriget. Baronnen overgav den skjælvende og ligblege Pige til Grevinden, der ledte hende ud af Bærelset; imid-

lertid lukkede han Vinduet og vendte sig derpaa om mod Keiser, som nu havde gjenvundet sin tidligere Koldblodighed.

„Hvorledes er Du kommen herind?“ spurgte Baronen.

„Af Deres Naade,“ svarede Keiser, „hvis De baresten vilde lukke Vinduet en Smule op paa Klem igjen, skulde De lige paa Diebliffet faae det at see.“

„Nei, det vil Hr. Baronen nok lade være at gjøre,“ hltrede en Stemme, og med disse Ord traadte Herredsfogden fra Ringkjøbing, som denne Aften befandt sig iblandt de Indbudne, hen til dem.

„Kom kun lidt nærmere,“ vedblev han, „jeg synes, jeg har seet den Klør før. Hvad vilde vi saa, da vi listede os ind af Vinduet? Naa, vi vilde stjæle — og hvad har Du taget? Tillader Hr. Baronen, at jeg lader en af Tjenerne undersøge Krabatens Lommer.“

„Af Hr. Justitsraad!“ udbrød Tateren, „De lader mig jo ikke komme tilorde. Jeg er hverten en Thy, ikke heller har jeg haft Ondt isinde, da jeg kom herind, jeg er aleneste et Sendebud,

som skulde forrette et lille Grinde til den unge Frøken heroppe."

Grevinden traadte ind i dette Dieblit; hun bleguede ved Leisers Ord, men gif, uden at forraade sin Bevægelse, hen til Herredsfogden.

"Hvis De, Hr. Justitsraad, ikke finder det absolut nødvendigt at fortsætte Deres Forhør i mine Gjæsters Nærværelse, vilde jeg foretrække, at det skete senere. Imidlertid skal jeg give Befaling til, at man paa det Omhyggeligste bevogter denne Person."

"Ganske som Fru Grevinden befaler," svarede Justitsraaden.

Grevinden kaldte paa to af Tjenerne, hvis nysgjerrige Hoveder under hele dette Optrin havde viist sig i den aabne Dør. Baronnen traadte hen til hende.

"Finder Deres Naade ikke, at det dog maa skee var rigtigst, at vi først lode denne Glendige forklare, hvad han meente med sit Grinde."

"Na hvad det anbelanger, Hr. Baron," svarede Justitsraaden med et vigtigt Smil, "saa kan De være forsikkert om, at det kun er et af de mange Opspind, som disse Thyvekægter altid have paa rede Haand, for at redde sig. Beg

holder Ti mod Gen paa, at der er ikke et sandt Ord i det Hele."

"Min Herre," svarede Baronen koldt; "siden jeg er saa lykkelig at være Frøken Julies Forlovede, kan De vel indsee, at jeg nærer den samme Overbeviisning som De. Det var alene for de Tilstedeværendes Skyld, at jeg ønskede en nøiere Forklaring, og hvis Deres Naade ikke har Noget derimod." —

"Gjør som De vil," svarede Grevinden bleg og skjælvende, idet hun satte sig hen ved Bordet.

Grevindens Tilladelse var særdeles hjærkommen for Justitsraaden, han rettede paa sit Halstørklæde, rømmede sig og udbrød med et vigtigt Sideblik til Baronen:

"Vi ville nu gaae mere systematist tilværks i vor Inquisition. Altsaa Du der, træd nærmere."

Leiser adløb.

"Dit Navn?"

"Roland!" svarede Tateren med et Buf.

"Usling!" raabte Grevinden, idet hun hæftig foer op fra Stolen, "Du lyver!"

"Lyver jeg?" gjentog Leiser med et stadefro Smil. "Ja, det kan nok være, at Naadigfruen

har Ret; jeg sagde kun saa, formedelst jeg kommer med et Budskab fra den sølle Karl, som var Kjæreste med Frøkenen, førend hun kom til sin Velmagt. Nu, medens hun har bekommet sig en langt bedre Kjæreste, er den stakkels Rol bleven saa forknybt i det, og da den rare Pige nok holder en Klats af ham endnu, saa gav hun ham i Estermiddag sit Portrait til en Afmindelse."

"Men Dit Grinde, Dit Grinde, Slynge!" raabte Baronen rasende.

"Jeg var lige ved at fortælle det, Naadig-herre!" svarede Leiser med et frækt Smil. "Frøkenen gav altsaa Rol sit Billede i Estermiddag, og jeg stod udenfor Kirsten Ryhes Vindue og saae derpaa, og græd mine modige Taarer over al den Nød og Sorg, der var paafærde for de to unge Folk, desformedelst de skulde stilles ad for bestandig. Deres Høvelbaarenhed er en lærd Mand og veed nok selv, hvordan det gaaer med Kjærlighed og Forliebelse i denne Verden; naar man giver hende en Finger, siger hun: lad mig faae den hele Haand, og det var ogsaa Rols Feil. Den Tid han havde faaet Billedet, vilde han have mere endnu.

Derfor gaaer han hen til mig iaften og siger: Hør, lille Leiser! Du er min allereneste Ven og kommer til at gjøre mig en Villighed. — Hvad for en Villighed? spørger jeg. — Spring op paa Slottet, svarer han, og siig til min gamle Kjæreste, at hun for vort tidligere Beskjendtskabs Skyld kan lade mig faae den lille Elfenbeenskrifte, der staaer oppe i hendes Sovekammer, og hvori hun gemmer al sin Guldstads."

"Men min Gud," udbroød Grevinden, idet hun med et Udtryk af kold Foragt søgte at maskere den rasende Harm og Idmygelse, som Taterens Fortælling vakte. "Hvortlænge finder De det da passende, mine Herrer, at høre paa alle disse Usandheder, som saadan en Usling kan finde paa? — Hr. Baron! jeg beder Dem for min, for Deres egen Skyld, lad det dog faae Ende."

Leisers smaae, ondskabsfulde Dine glindsede af Tilfredshed. Grevindens Ord, hendes blege og zittrende Læber vare for ham tilstræffelige Beviser paa, hvor vel han havde truffet der, hvor han ønskede.

"Jeg er ogsaa ved Enden, Naadigfrue! For dengang bitte Kol havde sagt det, saa fulgte

han med mig herop, — De kan selv eftersee hans Fodtrin i den nysfaldne Sne, og mens jeg krøb ind af Vinduet, hvistede han: hvis lille Ullé skulde faae ifinde at gjøre Knuder, siden hun er bleven saa fornem paa det i den sidste Tid, saa kan Du let kurere hende igjen og true hende med, at jeg nok skal faae Skolemesteren nede i Deiberg til at skrive Baron en et Brev til, hvori jeg fortæller ham alt det, hun veed nok. — Saa krøb jeg ind, men jeg kunde ikke finde Kassen, desformedelst her var saa mørk og Ingen i Stuen."

Taterens Forklaring gjorde et mægtigt Indtryk paa alle Tilhørerne. Imidlertid vovede Ingen at yttre sig herover, da man saae den dybe Smerte, som baade Grevinden og Baron en søgte at skjule. Reiser blev ført ned i Borgestuen og bedøgtet af to Karle. Næste Morgen lod Herredsfogden ham bringe ind til Arresten i Ringkjøbing.

Ogsaa Roland blev bragt ind til Byen. Hans Forklaring forandrede Sagen og tilintetgjorde aldeles den Hævn, Reiser havde forberedt. Roland erklærede nemlig, at han, Beboerne uafvidende, havde stjaalet Portraitet ved at krøbe



igjennem Vinduet. Aarsagen til dette Thyveri angav han at være den temmelig brede i Rococo ciselerede Sølvramme, som omgav Billedet. Fra dette Udsagn afveg han ingenfinde senere: han havde strax begrebet, at han ene maatte tage Alt paa sig og sandsynliggjøre Besiddelsen af Portraitet ved en Brøde, for at Julie kunde undgaae enhver Forbindelse med Sagen. Fogden lagde ham i denne Henseende heller ingen Vanskeligheder iveien; tvertimod, der syntes i dette Tilfælde at være en stiltiende Overeenkomst imellem Forbryder og Dommer, fremkaldt af den samme Bevæggrund.

Med Hensyn til Keiser fortalte Roland deres Møde og hvad dermed stod i Forbindelse. Keiser lod sig, trods al sin Frækhed, forvirre over den ligefremme Sandhed; han begyndte at forandre sit tidligere Udsagn, gjenkaldte det senere, og dermed hendsøbe omsider Sagen i Folks Dm-tale for en langt vigtigere og nyere: Barons og Julies Bryllup og de hyppige Fester, som dermed stode i Forbindelse.

Da Foraaret kom, reiste det nygifte Par udenlands og blev borte i to Aar. Kort efter deres Tilbagekomst døde den gamle Grevinde

og Taterkonen, begge i samme Maaned. Rosland og Keiser syntes imidlertid sporløst forsvundne.

Derefter forløb en Række af Aar, eensformige og lange, idet deres eneste Lykke for Julie var begrændset i den svundne Tids Erindringer og Minder, og selv disse vare undertiden bitre og smertelige. Baronen, hendes Gemal, havde bestandig været svag og lidende; man modtog, som en Følge deraf, kun saare sjældent Besøg paa Slottet. Det engang saa muntre Trim, et Blomsterbed i den store Orken, som omgav det, syntes at være blevet forvandlet til et Fængsel, og det var i Virkeligheden jo ogsaa Tilfældet. Fangen var en ung Kvinde med et uerfarent Hjerter og en blød for hver Modstand eftergivende Villie. Man havde først revet hende ud af en tarvelig, men lykkelig Stilling, for at lænke hende til Forhold, hvori hun aldrig fandt sig fuldkommen hjemme; man havde nu omsider lænket hende til en Sygeseng, ved hvilken Fremtiden bød hende at dølgge sin egen Smerte for at kunne lindre Andres.

Og dog havde Naturen givet denne stakkels Fange alle de Egenstaber, som behøvedes baade

til at modtage og til at skjænke Lykke. Hun nød den i Sandhed ogsaa, naar man vilde lytte til den talrige Skares Menin, som gjorde Julie den Gæde at misunde hende; — en Skare, for hvem der ikke gaves et bedre Maal for Livets Lykke, end den lille Skræberasen, der var istand til at udmaale deres egen, — en Kluntet, fladderagtig og hjerteløs Skare, der altid bliver staaende ved Overfladen og tilbeder den forgyldte Skal, uden at ane Ormen, der fortærer Kjærnen indenfor.

Baronen døde omsider og efterlod Julie som en rig og barnløs Enke. Hans Død syntes ikke at gjøre nogen synderlig Forandring i hendes Leveviis; den samme eensformige og sorgelige Stilhed, som saa længe havde ruget over Slottet, vedvarede uafbrudt endnu, Bygningerne forsaldt, Haven groede til, Ingen bemærkede det uden de enkelte Gæster, som stedse sjældnere kom i Besøg hos Baronessen.

En Aften i den tidlige Eftersommer gik Julie ned til Kirkegaarden for at besøge sin Mand's Grav. Den gamle Gartner fulgte efter hende og bar en Krands. Da de kom til Stedet, satte Baronessen sig ned paa en Bænk, der var an-

bragt langs med Stafitværket; Gartneren slyde imidlertid med Graven; Solen gik ned bag Klitterne, under et Forhæng af tunge, mørkegraae Skyer; man hørte Aftentlokkerne fra de nærmeste Kirker; forøvrigt hvilede der en dyb og ubhyggelig Taushed over Kirkegaarden og dens Nærhed. Vinden drysfede Poplernes gule Løv henover de smaae sammensunkne Grave. Der fandt en vis Overensstemmelse Sted mellem Naturen og Julie: ogsaa hun var et faldmet Løv, som ilede Tilintetgjørelsen imøde. Tilfældigt, eller maastee rigtigere sagt, ledet dertil af sine Tanker, kastede hun et Blik over til den gamle Taterkones Gravsted, der laa i Nærheden af Thimgaards Familiebegravelse. Hun saae en Mand sidde paa Graven. Han havde skjult sit Ansigt i Hænderne, medens han støttede Armene paa sine Knæ. Denne Mands Dragt var lubslidt og pjaltet, og hans sorte Haar begyndte at blive graat.

Han blev længe siddende taus og ubevægelig i den samme Stilling, og da han endelig løste sit Hoved med de sørgmodige og lidende Træk, saae hun, at han havde grædt.

Ogsaa Julies Dine fyldtes med Taarer, thi

hun gjenkjendte sin Ungdomsven Roland i denne Skikkelse, Roland, med et ligblegt, hentæret Ansigt, rakkende Kne og støttende sig til en Stof, idet han foroverbøiet reiste sig op, og langsomt forlod Kirkegaarden.

En stærkende Smerte gennemfoer hende. Ved Synet af ham vaagne de Alt, hvad hun havde lidt i det lange Tidsrum, der laa imellem deres sidste Møde i Taterkonens Hytte og nu; hun gennemlevede atter de Kamppe, hvis Smerte vel Tiden havde lindret, men hvis Ur først Døden vilde udlette. Hun reiste sig og udstrakte sine Arme; hun vilde tale, kalde paa ham, men mægtede det ikke; Stemmen svigtede hende, Taarerne strømmede ned over hendes Kinder, hun sank tilbage paa Bænken og trak Sløret ned over sit Ansigt.

Imidlertid gif Roland forbi hende i nogle Skridts Afstand, med et Hjerte, sønderrevet og piint ligesom hendes, opfyldt af Tanker, der uden tvivl vare en Gjentagelse af hendes egne, saa nær, og dog uden at ane hendes Nærhed.

Næste Sommer kom der en Dag en Tater op paa Thimgaard. Denne Mand reiste omkring som Glarmester og var et fiffigt Hoved,

velbekjendt paa alle Herregaarde i Vesteregnet og ligesaa vel seet, fordi han saa at sige var Egnens levende Avis og bestandig havde en Mængde Nytt at fortælle, hvor han kom. Hændelsesviis var Baronessen tilstede i et af de Bærelser, hvor han arbejdede, og Abraham Mussen, saaledes hed den unge Tater, lod aldrig nogen Leilighed ubenyttet til en Samtale. Han indledte den øieblikkelig ved at besvære sig over de flette Tider.

„Ja, Naadigfruen kan troe, at vi stakkels Folk have vor Nød med at bjerge den Smule Føde paa en anstændig Maade. Der løber nu hver en Rejsende med sin Glarkiste paa Ryggen, og kommer det først saa vidt, at han har kastet Kjæp for et Qvindfolk (gistet sig), saa bliver det værre endnu, for saa tager hun sin Glarkiste, med og alle de smaa Kollinger saae sig ogsaa en, saa vi vel snart blive flere Glarmestere, end der ere Vinduer i Landet. I gamle Dage var det bedre, for da drev Enhver paa sin Haandtering. Min salig Fader, som nu er i Himmerig, fortalte mig tidt, at der i hans Belmagtsdage ikke var Flere til at sætte Ruder

ind i hele Ringkjøbing end han og Bryhste Roland."

Her gjorde Abraham en lille Pause for at trække Veiret. Derpaa vedblev han ufortrødent: „Ja, Bryhste har Raadigfruen da vel nok hørt tale om?"

„Nei, jeg erindrer det ikke."

„Ikke det!" vedblev Abraham forundret. „Det var ham, der havde en sort Hund, som kunde snakke."

„Birkelig?"

„Jh ja saa tilforladeligt kunde den snakke, det er vist nok. Jeg har ikke selv hørt det, formedelst jeg var nok ikke født dengang, men der er da mange troværdige Folk til endnu, som baade have talt med Bryhste og hans Hund. Forresten sagde de, at han var kommen til det Øyr paa en feil Maade, og derfor havde det ingen ret Fremgang med ham. Man meente, at han stod i Ledtog med den Slemme. Men en erfaren Mand var han, det maa man sige. Foruden det, at han drev med sin Glarkiste, var han ogsaa en stor Mester i at sætte for Rotter."

„Hvad satte han for Rotter?"

„Veed Deres Naade ikke hvad det er, at sætte for Rotter?“ udbrød Abraham, forbauset over en saa colossal Ubidenhed. „Han satte Gift for dem og fordrev dem, men saa proberede han engang paa at sætte for Menneſter oppe i Sallingland, og saa var han væk. Sønnen Kol, som vi kaldte ham, er det ikke gaaet stort bedre.“

„Hvad veed Du om Roland?“ spurgte Baronessen med levende Interesse, „kjenner Du ham?“

„Ja! Naadigfrue, saa godt som jeg kjenner min egen Trøielomme. Jeg har saamæn talt med ham endnu igaar. Det gaaer ham ellers kun daarligt, især efterat han kom ud af Tugthuset.“

„Tugthuset?“ gjentog Julie heftig. „Du kjenner ham ikke; Roland har aldrig været i Tugthuset.“

„Na jo,“ svarede Abraham, „Naadigfruen maa ikke blive vred, formedelst jeg veed det bedre. Kol har siddet deroppe i fire Aar, fordi han brød ind og stjal et Sted, og siden den Tid har han faaet sig et Kneel, det han aldrig kan forvinde i denne Verden. Vi



kalde ham ellers for Spøgelse, for det han seer  
saa bleg og hentørret ud. Der er saa Skam  
ikke mere Saft eller Kraft i ham, end i en  
gammel Spindelvær.“

Julie var sunken tilbage paa Stolen; den  
Ramp, hun i dette Dieblif prøvede for at skjule  
sin Smerte, stod præget i alle hendes Træk;  
men Abraham var skaansom nok til at lade,  
som om han ikke bemærkede den; han vedblev  
sit Arbejde uden at henvende sine Bine til  
hende.

„Hvad foretog han sig senere?“ spurgte hun  
med en Stemme saa svag, at den neppe naaede  
ud over hendes ligblege, zittrende Læber.

„Ja hvad gjorde han vel, sølle Karl! han  
hamrede paa lidt Bliktøi, og folgte det til de  
Reisende, men det var knapt, at han kunde  
bjerge sig Føden derved, for de toge naturlig-  
viis Profiten fra ham. Deres Raade, som er  
saadan en klog Kone, veed nok, hvordan det  
gaaer i denne syndige Verden. Det er ligesaa umu-  
ligt at være ærlig, som at Kirfetaarnet berobre  
kan gaae ind af sin egen Dør,“ tilspøiede han  
med et polidst Smil. „Den der ikke vil be-  
drage Andre, han bliver bedragen af Andre.

Nu er Kol nok ellers snart særbig, kan jeg troe, for igaar, da jeg kom ned forbi det Smule Huus, hvor han boer, var han krøben ud for at varme sig i Solen, og da kunde jeg see, at han næsten var expederet. Hvordan har Du det, lille Kol! spurgte jeg, medens jeg hjalp ham ind, for han kunde saa Skam ikke selv reise sig, det usle Skind. Na jo, Abraham! sagde han med et Smil, nu har jeg det godt, formedelst nu løser Vorherre nok snart op for mig og lader mig døe. Herregud, sa'e jeg, for jeg har altid holdt meget af Kol, er det saa vidt med Dig, Du Gamle! saa skal jeg saa Skam ogsaa see ind til Dig iaften, naar jeg kommer den Bei tilbage, og hvis Du skulde være kreperet, vil jeg for gammelt Bekjendtskabs Skyld lave saa pæn en Vigliste, som Du vil see for dine Dine."

„Hvor boer han?“ spurgte Julie, idet hun reiste sig, og uden at gjøre noget Forsøg paa at dølge sin Smerte længer, tog Tørklædet fra sine vaade Dine. „Beskriv mig hans Bolig.“

„Naadigfruen kan saamænd aldrig tage feil deraf, for Huset ligger inde i Heden, en lille Kjende bag sorte Kro; naar man blot spørger

efter Spøgelsei, saa kan ethvert Barn sige Dem Bested; men hvis Deres Naade har Lyft til at see ham, maa det skee snart, for jeg tænker ikke, han har synderlig lang Tid tilbage. Han tog saadan til med at dreie Dinene og hikke efter Veiret, og det skal nok ellers ikke være det bedste Kjendemerke paa et langt Liv, saavidt jeg forstaaer mig paa det."

Baronessen ringede og bestilte sin Vogn; et Dvarteer senere befandt hun sig paa Veien fra Thimgaard, nedad mod sorte Kro.

Rolands Bolig lignede de almindelige smaa Hytter, man især tidligere saa hyppig fandt inde i Heden, og som, seete i nogen Frastand, snarere syntes at være bestemt til Faarefold, end til en Baaning for Menneker. Faldefærdigt og revnet paa flere Steder blev den støttet med store Stiver, der ragede op til Tagstjæget. En lille Kartoffelmark omgav den; midt i denne var et Vandhul, der tjente som Brønd, indhegnet med store Graasteen. Mod Ost og Syd strakte Lyngheden sig op til Stedet. Den eneste Bei, som førte til det, var en smal Gangsti, saa at Baronessen maatte stige ud af sin Vogn af Frygt for at den skulde vælte, medens Rud-

sten hjørte over de høie Brinker, der havde dannet sig af Flyvesand og Lyngbuskenes Rødder paa begge Sider af Stien.

Da Julie traadte ind af den aabentstaaende Dør, saae hun et lille Kammer, gjennem hvis smaa grønne Binduer Solen i dette Dieblif kastede et mat og dæmpet Skin. Hun lod et speidende Blik glide omkring paa al den Armod, her fremstillede sig; derpaa mødte hendes Dine Roland, som laa i det ene Hjørne, paaflædt og sovende paa en stor Halmstæ, over hvilken der var udbredt et gammelt Hestedækken. Hun listede sig varsomt og stille hen til Leiet, bøiede sig over ham og betragtede ham, indtil hendes Dine bleve blændede af Taarer. Derpaa lod hun sin Haand glide ned over de hvide og tynde Loffer, der bedækkede hans Hoved.

Roland vaagnede; han reiste sig med Møje i Beiret og holdt Haanden over Dinene, medens han stift og stirrende betragtede dette uventede Syn, der saa pludseligt fremstillede sig for ham. Et blidt og kjærligt Smil spillede omkring hans Læber, idet han hviste:

„Na Herregud! er det ogsaa sandt; — Ulle, lille

kjære Ule! er det Dig? Saa kom Du dog! Jeg laa for lidt siden og bad saa inderlig til Gudfader, at han blot vilde gjøre mig rast engang endnu, imens jeg kunde liste mig ned til Thinggaard og see Dig til Afsked."

Julie forsøgte at tale, men hendes Stemme kvaltes af Graad. Han greb begge hendes Hænder og beholdt dem i sine, medens de taust og længe vedbleve at see paa hinanden.

Saaledes mødtes da igjen disse to Elskende, et Skridt foran den aabne Grav, og bag dem et eensformigt og sorgeligt Liv, hvori Diet ikke heller havde andet at fæste sig paa end Grave, der gjemte alle deres Haab og Dnsfer og Længsler. Aarene havde forandret deres Forhold og Skikkelser. Julies Hoved, der støttede sig til Rolands, var ligesaa graat som hans. I denne lange Arrække havde Begge baaret paa den samme Hemmelighed og ligemeget vaaget over sig selv og den. Over deres Kjærlighed alene raadebe ikke Tiden med dens Forandringer. Endnu i dette Dieblif fik den Begges Hjerter til at banke.

„Min eneste Ven,“ hvistede Julie, medens hun trykkede hans kolde Hænder tæt op til sit

Bryst, „hvor ringe Lykke har dog Livet skjæntet os To!“

„Den kunde have været bedre,“ svarede Roland med et hjærligt Smil, „men vi ville ikke være forkyttede derfor. Lidt Godt have vi dog haft, hvor strenge end Folk vare imod os; vi ere jo alligevel blevene ved at holde af hinanden, og denne Dag, det er nok den bedste i alle de Aar, jeg har levet.“

„O, hvad har Du dog maattet lide og udstaae for min Skyld! Og den grusomme Straf, som Din ædelmodige Tausshed med hvad der angik dette ulykkelige Billede førte med sig! Ak, Roland! hvorfor sendte Du mig ikke i det mindste Bud derom, at jeg kunde have bønfaaldt og tigget dem om Raade for Dig.“

Roland hævede sit Blik, indtil det mødte Portraitet, der hang paa Væggen ovenover hans Leie. Derpaa lagde han sin Haand paa hendes Hoved og svarede:

„Jeg siger ikke, at jeg er bedrøvet derover, for jeg maatte jo frelse Dig, Du lille Ulle, at Ingen skulde vide, hvad der var skeet, og der- ved beholdt jeg ogsaa Portraitet. Det har været mig til megen god Trøst siden. Men

lad os nu glæde os over, at vi sees igjen, og glemme den lange sørgelige Tid, vi har overstaet."

"Ja, Du har Ret, vi ville glemme Alt og alle dem, der have gjort os ulykkelige. Siig mig blot, om Du Intet ønsker. Kan jeg ikke gjøre Noget for Dig?"

"Nei, lille Ulle," svarede Roland, "jeg har alt, hvad jeg forlanger, saalænge Du vil blive herinde hos mig, og Du reiser vel ikke bort endnu."

"Nei Roland, jeg bliver."

"Hvorkænge?"

"Jeg bliver her hele Dagen."

Roland rystede paa Hovedet. "Det er længer, end der behøves," hviskede han med et vee-modigt Smil.

Og nu levede de sig tilbage i deres Ungdom igjen, glemte Tiden og Stedet og Alt omkring sig, for at betroe hinanden, hvad de havde tænkt og savnet, medens de havde været skilte. Og aldrig har maaskee mere inderlige eller mere brændende Bønner naaet Guds Throne end dem, som Julie bad denne Eftermiddag for hans Frelse.

„See engang, Du lille Ulle!“ sagde Roland, „hvor kjønt Solen skinner herind til os i Rammeret, den har altid været min bedste Ven, og naar jeg nu er død, saa vil Du nok sige til dem, at de skal lægge mig hen paa et Sted, hvor den kan skinne ned paa min Grav. For Du veed da vel, at jeg har Lov til at komme i christen Jord, uden at blive gravet ned i det ene affides Hjørne af Kirkegaarden, som de andre Natmænd. Jeg er ordentlig bleven confirmeret, mens jeg var inde i Viborg, den Tanke har og tidt gjort mig saa godt. Allerhelst vilde jeg rigtignok begraves saadan, at jeg ikke kom for langt fra det Sted, hvor de lægge Dig, for siden Menneffene have stilt os ad, imens vi levede, kunde de vel nok unde os den Fornøielse, at være nær hinanden i vor Grav.“

Lidt efter reiste Roland sig iveiret; han slyngede sine Arme om Julies Hals, trykkede hende til sit Bryst og betragtede hende nogle Dieblkke i Tausshed.

„Gaa lidt udenfor, lille Ulle,“ hviskede han med en næppe hørlig Stemme. „Jeg mærker,



at mit Onde kommer igjen. Gaa og hent mig en Drif Vand ved Brønden."

Julie reiste sig og adlød grædende.

Da hun vendte tilbage, laa Roland udstrakt paa sit Leie; han havde taget hendes Billede ned fra Bæggen, lagt det paa sit Bryst og foldet sine Hænder derover. Han var død.

Og ligesom hiin første Aften i Kirsten Kyles Hytte, da de unge og lykkelige fortalte hinanden om deres Kjærlighed, sang Værken nu imellem Lyngen, og Aftensolen kastede sine Straaler igiennem Ruden og den aabne Dør. Den belyste en pragtfuld Equipage og to livreeklædte Tjenere, som stirrede ind i det fattige Kammer, hvor en grædende Kvinde knælede foran den Dødes Leie.







