



Digitaliseret af / Digitised by

DET KONGELIGE BIBLIOTEK
THE ROYAL LIBRARY

København / Copenhagen

Titel: Socialistisk fredsavis : Fredsavis fra Socialistisk Folkeparti og Socialistisk Folkepartis Ungdom

Ophav:

Ressourcetype:

Ressourcetype:

Oprindelsesdato: 1984

Emne:Partiprogram, partiprogrammer, program

Opstilling: DA-småtryk. Politik 4

Relateret:

Relateret:

Copyright: Billedet er muligvis beskyttet af loven om ophavsret

Socialistisk Fredsavis

— Fredsavis fra Socialistisk Folkeparti og Socialistisk Folkepartis Ungdom.

12. JUN 1984

Slå først NATO

— NATO vil slå dybt i ny offensiv strategi



Danmark får vigtig placering i NATO's nye planer »AirLand Battle« og »deep strikes«. NATO vil slå først og dybt med den mest slagkraftige kombination af atomvåben, konventionelle og kemiske våben. Kan NATO betegnes som forsvarspagt, hvis de offensive planer gennemføres?

Oberst Helge Kroon løftede sløret for NATO's offensive planer i Militært Tidsskrift, da han skrev:

»Hvorfor vente på, at Warszawapagten fly og missiler bliver sendt af sted mod os, når det er meget nemmere at ramme dem på jorden, før de sendes af sted?

Man vil ikke bare sidde og vente på, at russerne angriber. Løsningen er et »forebyggende« luftangreb mod modpartens flyvebaser.

Således beskrev den tidligere rådgiver ved NATO's Defence Collage i Rom de nye NATO planer i Militært Tidsskrift.

Målet for NATO's nye

planer er at slå først for at vinde en eventuel krig i Europa. Samtidig skal krigen føres over på Østeuropæisk jord. NATO skal slå dybt langt bag fjendens linjer. Flyvepladser, kommandocentre, havne og forsyningslinjer skal slås ud, så russerne ikke kan svare igen.

Initiativ, offensiv og fremskudt slagkraft er nøgleordene i NATO-planerne.

Ny oprustning

De nye NATO-strategier: »AirLand Battle« og »deep strikes« er startskuddet til en ny oprustningsrunde i Europa. Sovjet vil føle sig stærkt truet af de nye offensive strategier.

Frygten for at blive slået ud i et overraskelsesangreb vil få russerne til at svare igen med fornyet oprustning.

Samtidig vil Sovjet begynde at indrette sit militær på samme måde som NATO: Til at kunne udføre »dybe« slags mod Vesteuropa.

Planerne betyder store problemer for krisestyrelse i spændingssituationer, fordi krigshandlingerne rykkes frem tidligt i spændingsperioden. Nu gælder det om at starte krigen, for at få fordel af de »forebyggende« dybe slag.

Resultatet bliver forøget oprustning, skærpet spænding, dårligere muligheder for krisestyrelse

og øget usikkerhed hos begge parter for at blive slået ud i et overraskelsesangreb.

Spørgsmålet er: kan man overhovedet betegne NATO som en forsvarspagt, hvis den nye offensive strategi bliver til virkelighed som officiel NATO-politik?

Danmark i storkrig

Danmark får en vigtig placering i de nye NATO-planer. Danske flyvepladser skal være startbaner, når det »forebyggende« luftangreb sættes ind mod østlige flyvebaser, kommandocentre og havne i Østersøområdet.

Danske og tyske mine-

lægningsfartøjer skal i fællesskab minelægge Storebælt og Øresund.

»Hvorfor lade den russiske flåde slippe ud af Østersøen end udenfor, hvor den måske kan blive tungten på vægtskålen i Norske havet? som oberst Helge Kroon skrev i Militært Tidsskrift.

Oplysningerne fra danske radarstationer og lyttelanlæg, som er koblet til NATO-kuederne: SOSUS, AWACS og NADGE, får en vigtig betydning, når krigen skal koordineres. Den elektroniske krigsførelse er et af hovedelementerne i de nye NATO-planer.

Føres ud i livet

»AirLand Battle« er alle-

rede godt på vej til at blive officiel NATO-politik. Da den amerikanske hær skulle have ny kamphåndbog blev den skrevet på grundlag af doktrinen »AirLand Battle«. Kamphåndbogen hedder »Field Manual FM 100-5«, den trådte i kraft i august 1982, og gælder også for de amerikanske tropper i Europa!

Derfor er det på høje tid, at den danske regering presses til at gøre stop for »AirLand Battle« og »deep strikes« i NATO. Planerne ligger der, og ændringer af NATO-forsvaret vil blive udført i tråd med dem.

Lars Nielsen

Den dødelige fare

— de store muligheder

Det var et tilbageslag for fredsbevægelsen, at NATO påbegyndte udstationeringen af sine raketter, og Genèveforhandlingerne dermed brød sammen. Men lad os nøjes med at tale om et tilbageslag, — for sjældent har der været mere brug for en stærk og bred fredsbevægelse, end tilfældet er i dag.

Der tegner sig dystre perspektiver allerede i den nære horisont. I USA er Reagan i fuld gang med et oprustningsprogram — med atomvåben og konventionelle våben —, som siger spatio til alt andet vi har set siden 1950. Og i Sovjetunionen følger man med, så godt man kan, med øget raketproduktion og udstationering af raketter i DDR og Tjekslovakiet. Samtidig oppiskes der i Vesten en hysterisk atmosfære med jagt på »spåvirkeagenter« hvormed man vil kvæle enhver kritik af oprustningen, og i Øst skærpes indgrebene mod afvigere og uofficielle fredsgrupper.

Alt dette er dødsensfarligt, og det er nødvendigt at bremse denne udvikling. Ellers går det galt.

Men det er også muligt at bremse den. For den nye koldkrig er ikke udtryk for styrke, men for svaghed. Der er tale om reaktioner på en voksende, folkelig uvilje og modstand mod troen på et kaprustning og spænding er vejen til fred. Det er fredsbevægelsens styrke, man vil til livs, — netop fordi den er blevet så stærk. Magthaverne i alle lande føler, at befolkningen ikke længere godkender deres farlige politik.

Derfor drejer det sig nu om at styrke fredsbevægelsen yderligere. For os i vores del af verden betyder det at intensivere kampen for at få fjernet de udstationerede raketter og for at få forhandlingerne genoptaget med det mandat, at der skal ikke skal udstationeres raketter i Vesteuropa, og at Sovjet skal nedskære antallet af sine »neuroraketter« meget betydeligt. Dette var en helt reel mulighed under de forhandlinger, som blev afbrudt fordi NATO gik i gang med udstationeringen. Derfor må supermagterne tvinges til at starte forfra, og denne gang uden at spille muligheden på gulvet.

Det drejer sig om at få gennemført et øjeblikkeligt stop for al yderligere produktion, udstationering og afprøvning af atomvåben og deres fremføningsmidler. Også her er der muligheder, hvis vi bliver stærke nok. Den største folkebevægelse, USA har oplevet i årtier, stiller krav herom, og den sovjetiske side har erklæret sig villig. Den skal tages på ordet!

Endelig må vi i Danmark presse på for at få vedtaget en bindende beslutning, hvorved Danmark siger nej til atomvåben også i kriseperioder og krigstid, og som desuden forpligter Danmark til at arbejde intensivt for at få få skabt en atomvåbenfri zone i Norden, samtidig med at Danmark må støtte bestræbelserne for at få gjort Balkanhalvøen atomvåbenfri og for at få fjernet alle atomvåben fra Centraleuropa, i Vest som i Øst.

Kun med et sådant fredsprogram kan vi bremse den farlige march mod afgrunden. Men dette fredsprogram KAN realiseres, hvis tilstrækkeligt mange vil det. Der er allerede mange, der støtter det, — derfor magthaverenes hysteri —, men der skal være endnu flere, så vil det nytte.

At søge for det, — det er vor allerstørste opgave i det kommende år. Vær med!

Gert Petersen



Østerbro Kaserne i København

Atomvåben væk fra Norden

Norden som atomvåbenfri zone er det første skridt i retning af at gøre Europa mere uafhængig af spændingerne mellem supermagterne.

En atomvåbenfri zone i Norden er ikke et isoleret forslag. På Balkanhalvøen i Sydeuropa arbejder fredsbevægelsen også med at lave en atomvåbenfri zone.

Sveriges statsminister Oluf Palme har foreslået, at atomvåbenfri zoner i Norden og på Balkan forbindes med et 300 km bredt bælte ned gennem Europa, 150 km på hver side af Jerntæppet. Hele området skal være befriet for atomvåben.

atomvåben og udenfor atomoprustningen.

Stop for atomvåben i Danmark

I følge forsvarsminister Hans Engel er der ikke atomvåben på dansk jord »under de nuværende omstændigheder«. Men det kan der komme i en krise-eller krigssituation.

En atomvåbenfri zone vil derfor betyde store ændringer i det danske forsvar: Det vil ikke længere kunne deltage i fælles NATO-øvelser, hvis granaterne blive hjemmestillet, hvis de kommer til Danmark som allierede forstærkninger.

Jeg ønsker:

- nærmere oplysninger om Socialistisk Folkeparti
- nærmere oplysninger om Socialistisk Folkepartis Ungdom (SFU)
- medlemskab af Socialistisk Folkeparti
- medlemskab af SFU

Navn: _____

Stilling: _____

Adresse: _____

Postnr./By: _____

POSTKORT



Socialistisk Folkeparti
Partisekretariatet
Christiansborg
1046 København K

Postbetrygning
afkrævet
SF
betaler
posten
306

Reserveret postvæsenet

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk

For information on copyright and user rights, please consult www.kb.dk