



Digitaliseret af / Digitised by

DET KONGELIGE BIBLIOTEK
THE ROYAL LIBRARY

København / Copenhagen

Titel: Det mener Enhedslisten : Kort og godt

Ophav:

Ressourcetype:

Ressourcetype:

Oprindelsesdato: 2003

Emne:Partiprogram, partiprogrammer, program

Opstilling: DA-småtryk. Politik 8

Relateret:

Relateret:

Copyright: Billedet er muligvis beskyttet af loven om ophavsret



Ordførerpiece

Enhedslistens
Folketingsgruppe
Tlf. 33 37 50 50
www.enhedslisten.dk
Oktober 2003

Enhedslistens landskontor
Studiestræde 24.1
1455 København
Tlf. 33 93 33 24



RESPEKT

Alle mennesker har krav på respekt – ikke mindst fra myndighedernes side. Men det modsatte af respekt er:

- elever og studenter stuves sammen i små klasselokaler,
- når unge under 25 år kun får den halve understøttelse, hvis de er arbejdsløse,
- når gamle mennesker skal vente i uger på at få gjort rent og komme i bad,
- når indvandrere og flygtninge ofte får det hårdeste, mest beskidte og dårligst betalte arbejde.

Som vi har det i dag, regnes de, der ikke kan knokle døgnet rundt, for andenrangs-mennesker. Og de gøres til sydebukke for problemer, de ikke har ansvar for.

Enhedslisten arbejder for, at alle får muligheder for at leve et værdigt liv – uanset familiebaggrund, hudfarve, alder eller evner.



Økologi

Vores mad er fyldt med giftstoffer. Samtidig ødelægger landbruget vores jord og grundvand. Alt sammen for at fødevareindustrien kan producere mere, hurtigere og billigere og få et større overskud.

Det er Enhedslisten imod. Vi vil have økologi i stedet – det vil sige plantegiftene forbudt og kemikalierne ud af vores mad.

Økologisk landbrug er den eneste virkelige løsning.

Det er fint, at vi i dag kan vælge økologisk mælk i supermarkedet, men det er ikke så fint, at vi skal betale ekstra for at skåne miljøet. Og det er urimeligt, at den sunde mælk skal Ø-mærkes, når den anden mælk burde stemples »giftmælk«.



Retfærdighed

Forskellen mellem rige og fattige bliver større og større – både inden for Danmarks grænser og på verdensplan. Den udvikling vil Enhedslisten gerne vende. Det meste af det, vi gør og foreslår, har til formål at tage fra de rige og give til de fattige. At skabe lighed og retfærdighed.

Derfor vil vi have u-landenes gæld til den rige verden slettet, og vi arbejder for at forhindre, at firmaer som Nike, Coca-Cola og Disney kan blive rige ved at udnytte u-landenes arbejdere, som får en sulteløn og ikke har nogen rettigheder.

Og derfor ønsker vi, at samfundet overtager olien og gassen i den danske undergrund. I dag ejer en af Danmarks rigeste mænd, Mærsk McKinney Møller fra firmaet A.P. Møller, det hele sammen med et par store udenlandske olieselskaber. De bestemmer, hvornår og hvor hurtigt olien skal pumpes op, og de tjener millioner af kroner på det uden at betale skat af det.

trafik

Hver morgen og hver eftermiddag holder tusindvis af biler i kø på motorvejen – med kun én person i hver. De larmer og sviner luften til – både når de holder, og når de kører. De bruger endnu en lille slurk af den begrænsede olie, der findes på kloden. Og de er med til at øge drivhuseffekten, som kan ødelægge hele jordens klima.

Privatbilismen skal begrænses mest muligt. I stedet skal der være så mange, så gode og så billige tog og busser, at vi kan komme frem og tilbage til arbejde, til skole, på besøg hos venner og familie på en måde, der forurener mindst muligt rundt om os. Det skal også gøres mere sikkert at cykle. I dag kører mange forældre deres børn i skole, fordi de synes skolevejen er for farlig – men jo flere elever der køres i bil til skolen, jo farligere bliver skolevejen. Og så er der endnu færre, der cykler.

Mere kollektiv trafik er bedre for miljøet og billigere i det lange løb. Sådan er det næsten altid, når man løser problemerne i fællesskab i stedet for hver for sig.



Internationalt

Det fællesskab, Enhedslisten arbejder for, er også internationalt. Vi mener, at almindelige mennesker har mere til fælles med den samme slags mennesker i andre lande, end de har med de rige og de magtfulde i Danmark.

De problemer, vi baksers med, overskrider grænserne: forurening, overforbrug af olie og andre naturlige ressourcer, spekulanternes handel med penge, aktier og obligationer – og meget mere.

Derfor samarbejder Enhedslisten med mennesker og organisationer, der vil det samme som os. Nogle gange er vi kun enige om en enkelt sag. Nogle gange mødes vi med andre landes socialistiske partier, som ligner Enhedslisten.

Til gengæld er vi stærke modstandere af EU, WTO (Verdenshandelsorganisationen) og Verdensbanken, hvis vigtigste formål er at gavne de store og rige virksomheder og selskaber. Den slags internationalt samarbejde styrker dem, der allerede har stor indflydelse, og svækker demokratiet.

Internationale aftaler kan være gode til at begrænse forurening eller beskytte truede dyrearter, men de må aldrig forhindre landene i at gå videre og gøre mere for miljøet – og de er intet værd, hvis ikke der er demokratisk opbakning til dem.



Krig og besættelse

Over alt på jorden oplever vi, at magthaverne starter krige for at holde på deres magt eller for at få mere af den. Som regel er magt ikke den officielle forklaring. I stedet finder de på alle mulige – pænere – forklaringer for at skaffe sig folkelig opbakning til deres krigsprojekter.

Det er også tilfældet med de to omfattende krige i Afghanistan og Irak, som USA har kastet sig ud i inden for de seneste par år. Desværre er det lykkedes dem at få opbakning fra den danske regering, som dermed har gjort Danmark til både krigsmagter og besættelsesmagt.

Begrundelserne har været mange: For at bekæmpe terrorister, for at bekæmpe reaktionære fundamentalister, for at fjerne diktatorer, for at fjerne masseødelæggelsesvåben, for at skabe demokrati. Men i virkeligheden har det handlet om at sikre USA kontrollen og magt over en del af verden, som er rig på olie.

Derfor var Enhedslisten en aktiv del af de fredsbevægelser, som protesterede mod kri-

gene. Og det vil vi også være, hvis USA igen – med eller uden Danmark på slæb – kaster sig ud i nye krige for at sikre sin position som verdens eneste supermagt.

Man afskaffer ikke diktatur ved at diktere et andet land dets fremtid, og man skaber ikke demokrati ved at sætte sig på et lands ressourcer. Kun er lands befolkning kan gøre endeligt op med sine diktatorer og erstatte dem med et virkeligt demokrati. Derfor er det deres kamp, vi støtter.



Fællesskab

Enhedslisten mener noget om de fleste spørgsmål, der diskuteres i samfundet. Bag vores holdning til arbejdsløshed, trafik, plejehjem og meget, meget andet ligger en grundholdning: Mennesker lever bedst i fællesskaber, og vi løser bedst problemerne sammen. Fællesskaber trives bedst, hvis alle har lige muligheder, og hvis vi tager særlig hensyn til de svage. Det skaber de bedste muligheder for os alle sammen og for hver enkelt af os.

Det er disse grundholdninger, der gør os meget, meget kritiske over for samfundet i dag – og ikke mindst over for den retning, de fleste andre partier trækker i.

Det er derfor, vi bekæmper tendenserne til at gøre alt fra gulerødder til børnehaver til varer, der købes og sælges til højeste pris. Det er derfor, vi altid foreslår Robin Hood-løsninger, dvs. tage fra de rige og give til de fattige. Og det er derfor, vi vil flytte indflydelsen og beslutninger fra de få, de rige og de magtfulde til alle os andre – i fællesskab.





SoCialisme

Enhedslisten har mange små og store forslag, der alle sammen skal gøre tilværelsen bedre for almindelige mennesker.

Men hvis vi virkelig vil have lige muligheder og retfærdighed – og redde kloden fra miljøødelæggelse – så bliver det nødvendigt at indrette samfundet på en helt anden måde. Det kalder vi socialisme.

Socialisme er, når vi i fællesskab afgør, hvordan vi vil indrette samfundet – i stedet for det mindretal, som i dag ejer banker, forsikringsselskaber og store virksomheder. I et socialistisk samfund er det samfundet, der ejer disse værdier.

Socialisme er dermed et samfund, hvor vi bevarer de demokratiske muligheder, vi har i dag – og oveni lægger den demokratiske ret til også at styre økonomi og produktion. Det er et mere demokratisk samfund, end det vi kender i dag.

Socialisme er, når fællesskabet sikrer os alle sammen muligheder for at udfolde os.

Aktivitet

Enhedslisten vil arbejde for de holdninger, vi har beskrevet her: i kommunalbestyrelser og byråd, i amtsråd og i Folketing. Det gør vi allerede.

Men det er kun en lille smule af det, vi arbejder for, der er blevet til noget. Det er der to grunde til. For det første er vi i mindretal, og de andre partier vil ofte noget helt andet end os.

For det andet kan et par byrådsmedlemmer eller folketingsmedlemmer ikke gøre så meget. Om tingene bliver lavet om, afhænger lige så meget af, om almindelige mennesker sammen gør noget ved det til hverdag. Derfor opfordrer vi ikke kun til, at man stemmer på Enhedslisten. Vi opfordrer alle til at være aktive i fagforeninger, elevråd, foreninger, grupper og andre steder, hvor man i fællesskab arbejder for at lave hverdagen og verden om. Den trænger til det.



Enhedslisten de rød-grønne

Enhedslisten er et socialistisk parti, som arbejder for at skabe bevægelse, der kan lægge pres på dem, der sidder på magten.

Enhedslisten er et parti, hvor medlemmerne bestemmer politikken og aktiviteterne. Vi lægger stor vægt på de demokratiske beslutninger. F.eks. er den årlige urafstemning blandt medlemmerne afgørende for, hvem der bliver opstillet til folketingsvalg. Årsmødet vælger en hovedbestyrelse, og

hovedbestyrelsen vælger et arbejdsudvalg, som er den daglige ledelse.

Enhedslistens folketingsmedlemmer og ansatte bliver ikke rige af at arbejde med politik. De tjener alle det samme, nemlig en løn på niveau med en faglært arbejder.

Enhedslisten er et godt sted at organisere sig for at ændre verden.

Enhedslisten arbejder sammen med ungdomsorganisationen Socialistisk Ungdomsfront (SUF).

Få mere at vide om Enhedslistens politik – www.enhedslisten.dk

Ja tak!

- Jeg vil gerne vide mere om Enhedslisten
- Jeg vil gerne være medlem af Enhedslisten
- Jeg vil vide mere om Socialistisk UngdomsFront

Navn:

Adresse:

Postnr/By

Tlf:

E-mail:



Sendes ufranket
Modtageren
betaler porto

Enhedslisten
De Rød-Grønne
Studivestryde 24.1
+++0533+++
1045 København K

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk

For information on copyright and user rights, please consult www.kb.dk