



Digitaliseret af / Digitised by

DET KONGELIGE BIBLIOTEK
THE ROYAL LIBRARY

København / Copenhagen

Titel: Danmarks største "arbejdsplads" : hvor længe endnu?

Ophav:

Ressourcetype:

Ressourcetype:

Oprindelsesdato: 1981

Emne:Partiprogram, partiprogrammer, program

Opstilling: DA-småtryk. Politik 4

Relateret:

Relateret:

Copyright: Billedet er muligvis beskyttet af loven om ophavsret

Danmarks største "arbejdsplads" : hvor længe endnu?

dkp19822 (1981)

DKP



Danmarks største »arbejdsplads«



Hvor længe endnu?

Vi har i dag ca. ¼ million arbejdsløse. Mere end hver tiende af dem, der gerne vil have arbejde, er henvist til formidlingen.

Eller sagt på en anden måde: I år vil

hver tredje lønarbejder lide under kortere eller længere ledighed.

Og værst går det som bekendt ud over de unge. Men arbejdsløshed er ikke noget, vi behøver at finde os i.

Hænges eller brændes?

Der gøres et stort og imponerende stykke arbejde for at bilde os ind, at vi må leve med arbejdsløsheden. Enten den eller et dundrende underskud på betalingsbalancen og et ruineret Danmark. Det skal se ud, som om vi frivilligt vælger det mindste af to onder. Hvad vil du helst? Hænges eller brændes? Selvfølgelig er det ikke rigtigt. Det er imod al sund fornuft at påstå, at samfundet skal undvære resultatet af ¼ million menneskers arbejdsindsats — fordi der skal spares! Arbejdsløsheden er simpelthen udtryk for kapitalismens krise og for en politik, vendt imod lønarbejdernes interesser.

Arbejdsløshed er mishandling

¼ million arbejdsløse er ren og skær mishandling. Af de arbejdsløse, af deres familier og hele den arbejdende del af samfundet.

For samtidig med, at man ødelægger mennesker

ved at lade dem gå uden arbejde, bruger man arbejdsløsheden som påskud for at skære ned. Man øger den sociale nød — og skærer ned på de sociale budgetter. Man fører en arbejdsløshedsskabende politik — og skærer ned på hele uddannelsesområdet, så mange unge forhindres i at få en uddannelse. Og sådan kunne man blive ved. Også derfor må arbejdsløsheden bekæmpes.

Hvem får rekorden? Maggie eller Anker?

Ca. 10% af den samlede arbejdsstyrke er uden job. Det er et tal, der knap nok overgås af England, der som bekendt lider under Margaret Thatchers reaktionære økonomiske politik. Og et tal, som er ca. en halv gang større end gennemsnittet for de andre kapitalistiske lande, vi sammenligner os med.

Der er altså fare for en ubyggelig rekord til Danmark.

I England har man givet Margaret Thatcher tilnavnet »Jern-Maggie«. Måske skal vi til at kalde Anker Jørgensen for »Stål-Anker«. Stål er jo hårdere end jern.



Vi mangler elever og lærlinge, arbejdere, håndværkere og funktionærer.

Til at rette op på skævheder og løse presserende opgaver i samfundet søges foreløbigt ca. 140.000 medarbejdere. Et lignende antal vil indenfor de kommende år kunne påregne ansættelse.

Vi mangler bl.a. folk til

- at bygge 10.000 flere lejligheder
- at istandsætte 25.000 lejligheder
- at forbedre den kollektive trafik
- at forøge antallet af daginstitutioner
- at bygge flere plejehjem og ældreboliger

EFG skolerne mangler ca. 10.000 lærlinge. Der ydes løn på basisåret. Praktikplads er sikret.

De højere læreanstalter har nu forøget kapaciteten, så yderligere ca. 5.000 kan få en videregående uddannelse.

Tiltrædelse

Når bl.a. du får overbevist regeringen om, at det er på høje tid, at der føres en anden politik.

Det er ikke ønsketænkning

Sådan ville en beskæftigelsesannonce nok ikke komme til at se ud. Det er heller ikke væsentligt.

Det væsentlige er derimod, at vi nu får løst beskæftigelsesproblemet — effektivt. Hidtil har regeringens beskæftigelsesplaner været både få, små og dårlige. De har stort set bestået af næsten virkningsløse tilskud, givet i flæng til de private kapitalister, — og svage hensigtserklæringer om at skaffe flere praktikpladser og jobtilbudsordninger, der blot flytter lidt rundt på arbejdsløsheden. Og så er de svage virkninger endda blevet modvirket gennem en stram økonomisk politik med besparelser og nye skatter.

Kommunisterne har utallige gange foreslået en politik, der kan gøre op med massearbejdsløsheden. Nu foreligger der en ny og udbygget plan, der dokumenterer, hvordan vi i løbet af et par år kan komme arbejdsløsheden til livs.

Ja til investeringer, bedre sociale forhold, uddannelse og produktion.

Nej til nedskæringer, merimport og nedslidning.

Kommunisternes nye forslag til beskæftigelsesplan bygger på 6 hovedsynspunkter.

For det første afskaffes arbejdsløsheden ikke gennem sparepolitik eller ved, at f.eks. kommunerne pålægges nødforanstaltninger for de arbejdsløse, samtidig med at kommunernes finansieringsmuligheder forringes. Tværtimod gør arbejdsløsheden det ekstra nødvendigt at gennemføre samfundsinvesteringer i boligbyggeri, byfornyelse, kollektiv trafik, energiprojekter, miljøforbedringer m.m.

For det andet finder vi, at den store arbejdsløshed gør det oplagt at anvende arbejdskraft på at forbedre de sociale og sundhedsmæssige vilkår.

For det tredje må det være slut med milliardtilskud til industrien. Erfaringen har vist, at tilskuddene ikke bruges til nyinvesteringer og til at ansætte flere. Kapitalerne anvender pengene til spekulation. Samfundet må i stedet sætte nyttige produktioner igang.

For det fjerde mener vi, at det betaler sig at sikre en højtuddannet arbejdskraft og et højt niveau af viden. Det styrker Danmark i den internationale konkurrence.

For det femte må der sættes en stopper for den store merimport, der samtidig er import af arbejdsløshed. Ved de offentlige investeringer skal der bevidst sættes på dansk produktion, så importandelen bliver lav.

For det sjette er det indlysende urimeligt, at mange bliver slidt op af en hård og lang arbejdsdag, når der samtidig er arbejdsløse. Også derfor er stop for overarbejde, længere barselsorlov m.m. en nødvendig politik, ligesom kravet om 35 timers arbejdsuge må bringes frem som et stærkt fagligt og politisk krav.

140.000 nye arbejdspladser — næste år!

Nedenstående tabel viser hvor og hvor mange arbejdspladser, der kan sikres næste år, hvis man følger DKPs forslag.

Vi har også regnet ud, hvilken virkning, forslagene har for betalingsbalancen og for statsfinancerne, og vi kan fortælle, at den samlede nettoudgift for det offentlige kun vil blive på ca. fire milliarder kroner — altså ikke engang to procent af de samlede offentlige udgifter, eller mindre end det i dag vil koste at købe de 58 F-16 jagerfly.

Her mangler der folk	Beskæftigelse til antal personer	
I. Brug arbejdsløsheden til at løse presserende sociale opgaver.		
1. Forøgelse af det almennyttige byggeri med 10.000 lejligheder pr. år	17.300	
2. Istandsættelse af 25.000 lejligheder om året	24.200	
3. Forbedring af den kollektive trafik m.v.	10.800	
4. Forøgelse af investeringerne i energi og miljø	5.400	
5. Forøgelse af antallet af daginstitutionspadser for børn, forøgelse af antallet af ældreboliger (plejehjem osv.)	7.600	
6. Personaleforøgelse som følge af institutionsudbygning	4.700	
II. Virksomheder i samfundseje		
III. En styrkelse af uddannelsen og forskningen		
1. Flere EFG-pladser nu og genindførelse af løn på basisåret	17.200	
2. Lov der pålægger arbejdsgiverne at oprette praktikpladser	7.500	
3. Forøgelse af tilgangen til de videregående uddannelser	5.600	
4. 1½ milliard mere til Statens Uddannelsesstøtte	9.600	
så de studerende ikke tvinges til erhvervsarbejde		
IV. Større dansk medproduktion eller kompensationsordrer ved de offentlige investeringer		11.300
V. Bedre fordeling af arbejdet		
1. 14 ugers længere barselsbivale (til 8 uger før og 28 uger efter fødslen)	9.300	
2. Stop for overarbejde (afspadsring af nødvendigt overarbejde)	8.900	
3. 35 timers arbejdsuge		
	139.400	

Den positive virkning af kravene om samfundsejet- og styret produktion og en arbejdstidsforkortelse til 35 timer pr. uge er ikke medregnet, da det først vil få virkning i løbet af nogle år.

Jamen?

Det er selvfølgelig meget smukt med en række tal for, hvor mange der kan sættes i arbejde hvor. Men vil DKPs beskæftigelsesplan ikke blot skabe større import. Nye lønstigninger og øget inflation? Det skal understreges, at alle problemerne ikke løses uden en radikal samfundsendring, hvor monopolkapitalen fratages ejendomsretten til produktionsapparatet. Men det afgørende lige nu er, at DKPs forslag kan danne indledningen til en grundlæggende ny politik.

Planen må ledsages af en god, samlet økonomisk politik. Dele af planen kan f.eks. gøre det nødvendigt med nye indgreb i form af stram kontrol med kapitalbevægelser, stram priskontrol og investeringsstyring. Men lad os kigge lidt på de enkelte punkter.

Øget gæld ingen undskyldning

DKPs plan betyder en øget import på ca. 2 milliarder kr. Det svarer til mindre end 2% af den samlede udenlandsgæld og er altså en dårlig undskyldning for at lade 140.000 gå arbejdsløse næste år.

Det afgørende er ikke om underskuddet er 2 mia. mere eller mindre næste år. Det afgørende er, at der udarbejdes en politik, der kan føre til en langsigtet afvikling af den kostbare gæld. Og DKPs plan indeholder da også væsentlige dele af en sådan politik.

Arbejdsløshed sikrer ikke mod prisstigninger.

Jamen lønnen da? Vi mener ikke, at en øget lønstigning vil give problemer. Tværtimod vil den være med til at stoppe den nedgang, der præger de fleste sektorer, og som er med til at øge arbejdsløsheden.

Og at inflationen forstærkes, fordi der igen kommer gang i den økonomiske aktivitet er ingen naturlov. Det er muligt at lave en effektiv priskontrol — og de seneste års udvikling har da også vist, at nedgang i produktionen og stigende arbejdsløshed ikke er nogen garanti for, at priserne stopper deres himmelflugt.

Boliger for enhver pris?

Kommunisterne foreslår, at kvoten for det almennyttige byggeri øges med 10.000 til ialt 20.000 boliger næste år. Er det ikke det glade vanvid, når alle og enhver ved, at den høje rente gør det umuligt for almindelige mennesker at bo i det? Vil kommunisterne bare bygge boliger for enhver pris? Nej, og derfor foreslår vi også, at byggeudgifterne statsfinansieres.

Det ser umiddelbart ud som en dyr affære, men der vil spares millionbeløb i rentesikring. En øjeblikkelig belastning af statsfinanserne vil modsvares af en tilsvarende mindre belastning de kommende år.

Offentlig produktion?

Samfundet må igangsætte og styre produktionen på en række områder, f.eks. teknolog udvikling, EDB, energi- og miljøområdet. Pengene er til rådighed, hvis man stopper tilskuddene til kapitalhaverne (camoufleret som generelle erhverstilskud), sætter stop for kapitalflugt og forhøjer selskabsbeskatningen.

Statslige industrivirksomheder er nødvendige for at skabe nye arbejdspladser i produktionssektoren og for at sikre samfundsmæssig kontrol med afgørende nøgleindustrier som f.eks. de nævnte. Men en demokratisk udnyttelse og styring af disse virksomheder kan kun sikres, hvis arbejderklassen står fagligt og politisk stærkt.

Mulighederne på dette område er store. Der må foretages en grundig kortlægning af dansk industris nuværende struktur, produktionsmuligheder, planer for fremtidig udbygning m.m. Et sådant undersøgelsesprogram må sættes igang omgående.



Synes du, det lyder for godt?

Det er ikke luftkasteller eller »overbudspolitik«, når kommunisterne med disse forslag hævder at kunne halvere arbejdsløsheden allerede det første år. Men skal planen omsættes i realiteter, kræver det bl.a. *din* medleven og aktive indsats. Planen er umiddelbart til at gennemføre, hvis der bliver lagt det fornødne pres på regering og folketing. Hvis kravene om en ny politik vinder fodfæste og aktiv opbakning.

Vore forslag er detaljeret beskrevet i DKPs beskæftigelsesforslag, som du kan få ved henvendelse til DKPs sekretariat, tlf. (01) 14 01 14.

Vi vil også gerne diskutere forslaget. Repræsentanter fra DKP deltager gerne i møder i f.eks. fagforeninger og andre steder, hvor man er interesseret i at diskutere, hvordan man får gjort op med arbejdsløsheden.

Før den vil vi ikke finde os i længere!

Udsendt af Danmarks kommunistiske Parti, september 1981

Terpo Tryk, København

Ny læsning skal der til - benyt et godt tilbud 2 måneders avis til 1 måneds pris



BREV

2 måneders avis
1 måneds pris kr. 90,00

Undertegnet bestiller herved
daggjældet Land og Folk

2 måneders avis
1 måneds pris: kr. 90,00

Tilbudet gælder i perioden fra
1. september — 17. november 1981

Navn _____

Adresse _____

Postnr. og by _____

Kuponen kan indsendes
eller aflæres til Land og Folk.

Ved
indlæsning
skal
transit
sum tages

**Land og
Folk**

Dr. Tværgade 3
1302 København K

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk

For information on copyright and user rights, please consult www.kb.dk