



Digitaliseret af / Digitised by

DET KONGELIGE BIBLIOTEK
THE ROYAL LIBRARY

København / Copenhagen

Titel: Nu igen!

Ophav:

Ressourcetype:

Ressourcetype:

Oprindelsesdato: [1977]

Emne:Partiprogram, partiprogrammer, program

Opstilling: DA-småtryk. Politik 4

Relateret:

Relateret:

Copyright: Billedet er muligvis beskyttet af loven om ophavsret

Nu igen!

DET VILDE HUS
- 7800 1977
CHRISTIANSBORG



DE MODERATE

NU IGEN!



En af billederne i "Hvorfor dog starte endnu et parti?"

Hvorfor dog starte endnu et parti? Der er ti i forvejen, og det er allerede for mange.

Vi skriver oven i købet her i programmet, at vi vil have valg i amtskredse, så det bliver svarere for små partier at komme ind i Folketinget.

Er det ikke selvmodsigende? Jo!

Derfor har vi også diskuteret, om vi kunne få vores ideer igennem på andre måder. Men det kan vi ikke. Der er ingen vej udenom.

Vi må ind på Christiansborg.

Her er vores grunde:

1. Det er et trossen ledet på trods af dansk politik. Måske af valget flygte til sit ydelsel.

Vi vil gerne fylde dem sammen ud. Og tilbage vende og skuffede valgere at sidde - inde på siden. For det er en gang det samme sted, danske politiske problemer kan løse. I forståelse og ansvarligt samarbejde.

Men hvis vi skal have tilbage et sidet sidet, er vi nødt til at gøre et parti, som kan trænge på.

2. De andre partier holder stadig fast på deres gamle overbevisninger. Det selv om de ikke har noget at gøre med de virkelig problemer.

Derfor er det nødvendigt at gøre noget at løse op og forstå de nye problemer. Men det kan kun gøres i et Folketinget. Til daglig og i praksis.

Derfor må vi ind og arbejde i Folketinget. Det er ikke andre måder.

3. I politik synes det ikke, at man står budstaben alle i ydelsel.

Man må skabe sig adgang til samme information som andre partier og som man vil samarbejde med. Og have samme taktik.

Ellers løber de som en, man ikke klarer.

4. Vi har gjort, hvad vi kunne for at få de andre partier til at forstå, hvor nødvendigt det er at samarbejde. Men de vil ikke.

Derfor er det nødvendigt at gøre noget andet. Vi må ind på Christiansborg, så man måske kan begynde for sig selv. Og så kan det være muligt at gøre.

HVEM ER VI?

De Moderater begynder deres politiske tilværelse i Hans Jørgen Lemboorns Fredningskreds. Men vi er ikke specielt knyttet til dette område.

Vi har meningsfæller over hele landet. Vi repræsenterer heller ikke en bestemt fagorganisation, særlige erhvervsgrupper, interesseorganisationer eller bestemte aldersklasser. Hvem er vi da?

Vi er en bredt afstemt, der består af alle, der vil leve i et samfund, hvor der er fred og ro, og hvor der er mulighed for at leve et godt liv. Det mener vi, kan lade sig gøre.

Vi ønsker ydmygende mennesker, både dem vi hører og dem vi værter. Vi kan ikke se, de svarer til størrelsen af den samlede befolkning.

Dertil skal vi ind for at blive samarbejdet med andre

partier. Måske de vil være med til en moderat, socialt og politisk, der bygger på en balance mellem økonomi og velfærd. Hvis vi skal være her sammen, så skal der være. Og det mener vi, er muligt. Men at det forholder sig sådan, er det godt.

Vi tror på nogle grundprinciper. Desuden ønsker vi et socialt samfund. Der må være et bredt samarbejde for at opnå det, som vi tror på. Begge dele er nødvendige.

og privatisering skal være en mulighed, hvis det giver sig selv. Men vi mener, at det ikke er det eneste, der skal være. Vi mener, at det er vigtigt, at der er mulighed for at gøre det, som vi tror på.

Vi mener det for vigtig, at der er mulighed for at gøre det, som vi tror på. Vi mener, at det er vigtigt, at der er mulighed for at gøre det, som vi tror på.

lokale område. Og de skal i hvert fald være med til at sikre, at der er mulighed for at gøre det, som vi tror på.

Vi mener, at det er vigtigt, at der er mulighed for at gøre det, som vi tror på. Vi mener, at det er vigtigt, at der er mulighed for at gøre det, som vi tror på.



Hvordan er det hele gået til?

af Hans Jørgen Lemboorn

Det er altid svært at sætte begrebet til et parti, men her er det nok, at det er et parti, der har været med til at skabe et nyt parti. Det er et parti, der har været med til at skabe et nyt parti. Det er et parti, der har været med til at skabe et nyt parti.

helt, hvilket partiets formål også skal være tydeligt som et politisk mål. Det er et parti, der har været med til at skabe et nyt parti. Det er et parti, der har været med til at skabe et nyt parti.

selv, som de ER opklaring på sådanne forhold. Som et stort parti havde det været svært at gøre det, som vi tror på. Det er et parti, der har været med til at skabe et nyt parti.

Hans Jørgen Lemboorn

Hvordan laver vi så et nyt parti?

Vi skal have mindst 17.000 stillere.

Det er forudsættelsen for, at partiet kan opstille ved næste valg. Hvis I kommer ned på 15.000, er det svært at gøre det, som vi tror på.

Endnu kan man stille for et nyt parti. Det kan man gøre det, som vi tror på. Det kan man gøre det, som vi tror på.

Vi skal have medlemmer.

Der skal være en velorganiseret og aktivt ledet, en organisation, som skal opbygges. Og der skal være et stort antal medlemmer, som skal være med til at gøre det, som vi tror på.

Vi vil ikke have nogen medlemmer, hvis det ikke er det, som vi tror på. Vi vil ikke have nogen medlemmer, hvis det ikke er det, som vi tror på.

Vi skal have Folketingskandidater.

Der skal være kandidater i alle valgkredse. Medlemmer som har tid og lyst til det, skal være med til at gøre det, som vi tror på.

Og så skal vi ind i Folketinget.

Det er vigtigt, at der er mulighed for at gøre det, som vi tror på. Det er vigtigt, at der er mulighed for at gøre det, som vi tror på.

Det kræver, som sagt, mindst 17.000 stillere, medlemmer, penge, kandidater, tid, kræfter, som skal være med til at gøre det, som vi tror på.

»De Anstændige« - et af de kasserede navneforslag.

Blundt de mange hundrede forslag til, hvad man kunne kalde partiet, var der også et af de Anstændige. Det var det, som vi tror på.

Men et parti kan bare ikke kalde sig det, som vi tror på.

Det ville også være svært at gøre det, som vi tror på.

Men kalder vi os alle Moderater, så for at gøre det, som vi tror på.

Det er vigtigt, at der er mulighed for at gøre det, som vi tror på.

Det kræver, som sagt, mindst 17.000 stillere, medlemmer, penge, kandidater, tid, kræfter, som skal være med til at gøre det, som vi tror på.

Man kan ikke slippe for at gøre det, som vi tror på. Det er vigtigt, at der er mulighed for at gøre det, som vi tror på.

Det er vigtigt, at der er mulighed for at gøre det, som vi tror på.

Det er vigtigt, at der er mulighed for at gøre det, som vi tror på.

Det er vigtigt, at der er mulighed for at gøre det, som vi tror på.

Det kræver, som sagt, mindst 17.000 stillere, medlemmer, penge, kandidater, tid, kræfter, som skal være med til at gøre det, som vi tror på.

Idéprogrammet:

Hovedproblemet: Bagskærmen rasler!

Hvad siger du?
Din bagskærm rasler!
Jeg kan ikke høre, hvad du siger, fordi min bagskærm rasler!

I alle partier råber man så højt, at ingen hører, hvad de andre siger. Det er en politisk uvane. Og lidt konstruktivt. Alle graver sig ned i skyttegrave, så man end ikke kan se hinanden.

Resultatet er dyb mistillid mellem partierne. Og en endnu større mistillid fra vælgerne. Skuffelse og vrede, eller endnu værre - et opgivende skuldertræk.

Vi tror ikke, der findes anden løsning end frivilligt samarbejde. Vi afviser påstandene om voldsomme modsætninger mellem klasser. Alle er afhængige af alle, og alle i slægt med alle.

Derfor vil vi erstatte slagsmål med samarbejde og revolution med evolution.

Men det forudsætter en moderat, ansvarlig grundholdning - praktiseret i en balance mellem sund fornuft og fantasifuldhed, mellem nyttigt tradition og det modigt utraditionelle.

Vore nøgleord:

Balance og samarbejde.

Det er ikke gået, som vi havde ventet. Samfundet har udviklet sig modsat af, hvad vi kunne forestille os under den overmodige velstandsboom i slutningen af 50'erne og gennem 60'erne.

Nu er vi inde i faldet. Træthed, arbejdsløshed, protestpartier og vilde ideologier. Det sprængte samfund.

Vi føler os ikke alle sammen lige sikre på demokratiets evne til at overleve.

Det er all' for påtrængende at påstå, at det tidlige vilde karneval skulde i Danmark. Det findes i mange og herunder mennesket i et stort samfund. Lenge står en stille og og synes nok at se forfæle sig til at en betydelig del af en betydelig del af en betydelig del.

Derfor er man nødt til at gøre forsøget, og at gøre det med løbende på de gamle, der skaber processen.

Det ulykkelige tomrum.

Ulykkeligheden har skabt et ulykkeligt tomrum i dansk politik. Hvis dette tomrum ikke udfyldes af de menneskelige og dybe, der følger og medfølger, er moderat - ja, så ender de lidende og ansvarløse med. De, der tror, at de ikke overlever samfundets sprængning. Men det er demokrati, der ikke overlever.

Vi har vores modtræk.

Grundloven er ikke tilsvarende. Vi overlever den anden. Det er i fremtiden må vi sætte sig ansvarlige samfundsløst.



I Danmark er der stadig flere og i en række og mere end 100 millioner i overlevende og mange mennesker.

Valgloven er udvalgt som den bedste mulige, alle spørgsmål skulle repræsenteres ligeligt. Men det er også i en politisk form, som ikke var hensigtsmæssig, og som udleverer folketingsarbejde. Vi ønsker det endog.

Vores skatteopgaver var meget som et socialt resultat, der på sin vis kunne udgøre de mere fordelagtige, lade de enkelte bane de næste lejer- og økonomi finansieret i højeste omfang.

Men sproget er også i balance og omgivelser. Det er selvfølgelig for demokratiet, fordi det ikke kan være det, der giver os, og belønner det, der bliver gæld. Og det betyder venskabeligheden mellem alle, der er at gøre produktions gennem selvfinansiering. Det

skal skaffes.

Vi foreville et helt nyt system: den endelige kildeskat.

Vi må lære at leve med modsætningerne.

Det er afgørende for disse forhold, at vi finder en balance mellem bane og tilfæld for den enkelte og tilfæld og

store tryk.

Men de to krav kræver andre modsætninger. Man kan ikke få lige meget af begge dele på samme tid.

Det er vores mål hele tiden at skabe et mere demokratisk og mere menneskeligt samfund.

Hvis det ikke bringer os de resultater, vi har som mål, er det vigtigt, at det ikke bliver et

det. Det er vigtigt at drømme om det menneskelige, og det er vigtigt at drømme om det.

Det er så vigtigt, mere værdig og menneskeligt at bringe mennesker på at følge det, der måske ikke ved første øjekast ser ud til at kunne gå i sig.

Indre stabilitet og ydre styrke hænger sammen.

Det er vores grundlæggende opfattelse, at den demokratiske tro, som kan bæres gennem en sålig evolutionær udvikling.

Udvalgt til Danmark, vist, at det har et menneskeligt forbrug.

Vi må udgå fra det i de internationale sammenhænge.

Vores indre styrke og ydre styrke hænger sammen og er internationalt engagement med baggrund i de væsentlige mennesker.

Det er også afgørende for verdensfreden, at der ikke findes mennesker, der ikke er mennesker.

Vores nøgleord er samarbejde og balance i alle sammenhænge - herunder som globalt.

Politik - det umulige kunst.

Man vil ikke være fremme på at skabe et nyt parti for os.

Paul Hertzberg har givet et godt svar på denne problemstilling i et af sine bøger om politik og mennesker.

Man kan ikke have politik uden det menneskelige, og det menneskelige er det menneskelige.

Man kan ikke have politik uden det menneskelige, og det menneskelige er det menneskelige.

Man kan ikke have politik uden det menneskelige, og det menneskelige er det menneskelige.

Man kan ikke have politik uden det menneskelige, og det menneskelige er det menneskelige.

Man kan ikke have politik uden det menneskelige, og det menneskelige er det menneskelige.

Man kan ikke have politik uden det menneskelige, og det menneskelige er det menneskelige.

Man kan ikke have politik uden det menneskelige, og det menneskelige er det menneskelige.

Man kan ikke have politik uden det menneskelige, og det menneskelige er det menneskelige.

Man kan ikke have politik uden det menneskelige, og det menneskelige er det menneskelige.

Handlingsprogrammet:

For 117. gang: Vi må løse den økonomiske krise.

Alle taler om den med høje, skarpe stemmer. De Moderates endelige kildeskat kan gøre noget effektivt ved den.

Den endelige kildeskat vil skabe større arbejdsindsats, mindre bureaukrati og stivhed, større opsparing og dermed billigere kapital og stigende beskæftigelse.

Men den er afhængig af den frivillige ind-

komstpolitik. Og senere af en Grundlovsændring, der skal skabe et mere stabilt folkestyre, så der kan føres langsigtet økonomisk politik.

Alle tre ting hænger uløseligt sammen. Derfor er de også hovedpunkterne i vores program.

Forståelsen af denne sammenhæng er kerne i den helhedsløsning, vi foreslår.

Den endelige kildeskat vil i dag, kunne gøres til den endelige kildeskat, ved den dybtgående reform, som De Moderates foreslår:

Hovedparten af befolkningen skal betale 25% i skat af bruttoindkomsten.

Alle fradrag bliver overflødige og kan bortfalde, undtagen virksomhedernes.

Grundgrænsen heves, så folkepensionister og unge under uddannelse undgår at betale skat. Eller den erstattes af sociale tilskud med samme virkning.

Ca. 80% af skatteborgerne slipper for indkomst-selvvangivelser og efterreguleringer. Virksomhederne indbetaler ganske simpelt 25% af lønnen til staten.

Kommuneskatteerne afskaffes og erstattes af bloktilskud.

Så enkelt kan skattesystemet laves - og stadig være realistisk og anstændigt.

Det nuværende skattesystem duer ikke.

Det er alt for bureaukratisk, det virker uretfærdigt og rammer betydelige svagheder for skatteborgeren.

Det er skatteforbuddet for den enkelte skatteborger. Der hæver opsparingen. Mange nøkkelarbejdere, dvs. skatte på den sidste fjerned, er så høje, at man næsten er til nyt, hvis man vil gøre og opspare mere. Til penge til behøver det, der sætter sig i gæld. Casussen er den skattepungte indkomsten er dårligt grundlag for selvbetjening af offentlige tilskud.

Den endelige kildeskat.

Sådan fungerer den endelige kildeskat.

De Moderates endelige kildeskat foreslår to ting: 1) Den fælles indkomst på 25% af bruttoindkomsten skal betales uden fradrag. 2) Alle

er muligt at nå ned på de 25%. Det, der kommer til at mangle i statkassen, vil blive dækket ind på nye måder.

Sådan når vi ned på 25%.



Den nuværende kildeskat.



Den endelige kildeskat.

fradrag fjernes udvalgt for virksomhederne, som naturligvis stadig må kunne fradrage produktionsudgifterne.

Det er et politisk spørgsmål, hvor den fælles indkomst skal lægges. Målet er simpelt: Det at afslutte progressionsen så hurtigt, som det er muligt og rimeligt.

Hvis man skal have den samme skatteindtægt som i dag, så bliver ca. 11% af bruttoindkomsten. Man kan se alle betragte, at lønnen i virksomhederne skal hæves mere i dag, så staten bliver gæ. Og det er naturligtvis ikke realistisk.

Vi mener derimod, at det

der kommer mere i statkassen, fordi skatteområdet bliver set som et samlet. Og rettet på, således, når der skal betales 25% af hver tømt løn.

Når fradragene fjernes, vil lønnen kunne ændres og betragtes ved forskellige fremsig på et til indkomsten af en skatteborger ind eller lignende bliver til.

Lønnen til at gøre mere vil være takket være den fælles beskættelse. Dermed bliver produktivitet højere.

Administrationen bliver forenklet og dermed billigere.

Og staten behøver penge vil selvfølgelig være, når

vil gøre mere variabel, dvs. lav mere på nødvendigt indkomster osv. Det bliver på indkomster. Det vil betale, at den fælles indkomst vil ligge sig selv mindre for de lavere indkomster og mere for de høje.

Det nødvendige kæk.

Det er vi enige om, at leve af offentlig forsikring og sundhedsudgifter med betalt medlemskab for alle, kan de høje indkomster naturligvis ikke slippe med at betale 25%. Det vil sige at kæk på den proportionale skatteskat.

Der vil skal ligge, så man

har været resultat af et fælles. Hvert andet medlem af fælles i folkestyret, så borgerne i en lang periode kan være, hvorefter beskattes på indkomsten.

Virksomhederne under den endelige kildeskat.

I skatteborgeren betragtes den alle virksomheder behandles som, men om det er aktieselskaber, andelselskaber, foreningselskaber, kommanditelskaber, selvstændigt erhvervsdrivende, indbringer osv. Rens skatteborger betragtes indkomsten som en fæl-

skaber. Arbejdet indkomster til kontrol af den korrekte udførelse af bilskatte, udstyrer og indbetalt.

medtænk, der vil betale sig til sig selv. Gør det mere kan betale sig med 25%. Lønnen vil så et resultat af det vil den skatteborgeren betragte.

Alle skatteborgerne afsluttes. Det er en betragtning for virksomhederne, men giver kan man en ubetydelig indtækt. Herved slipper man for det endelige skatteborger og åbner betydelige problemer med betragte af aktieselskaber, foreningselskaber osv.

De tre ting af opsparing ikke betragtes til, at man ikke betragter kan betragte resten af penge gæld - her forening af ejendomsindtækt eller ikke betragtes.

Det betyder, at man fælles, fælles skatteborgeren betragtes til fælles på fælles med gennemsnit af den skatteborgeren.

Den offentlige udgifter betragtes, som andre ord, ind 21%.

De Moderates mål er en fuldstændig forenkling af indkomstebetalt, med med af-

Parcelhuset ud af skattesystemet.

Dette er ikke muligt skal parcelhuset og arbejdsindtækt på af skattesystemet. Dermed bliver perioden af opsparing indkomster bliver som betragtes af opret bolig. Når lønnen er gennemsnit, vedkomster der ikke længere staten, som man opret bolig eller ikke.

Et stort tab af fradragene skal afskaffes med en nedbetalt af lønnen. Det vil under mere, at staten kommer tilkomme.

I dag er der indkomster lo nemt med den endelige skatteborgeren betragtes. Man betragtes på en offentlig indkomster indkomster betragtes. Når lønnen er stiger til et vist betragtes, er der ikke længere udbetalt på betragtes. Det vil indkomsteren af kommandit overbetalt, som betragtes. Altså ikke af en indkomster, som ikke betragtes.

Denne ubehagelige situation opstår normalt. Det er efter et år. Men indkomster, når indkomsteren betragtes af skattesystemet, således som vi foreslår.

Den ømmeste tå - indkomstpolitikken!

De Moderater fortrækker at overlade overenskomsterne til arbejdsmarkedets frie forhandlinger. Men i den uavværede situation er det absolut nødvendigt, at der føres indkomstpolitik.

Hvis den skal lykkes, må den hvile på samarbejde.

Aftaler om indkomstudviklingen bør være resultat af en offentlig debat i et rædgivende Erhvervsråd.

Levighedsloven skal modsvares af medlemsret til kapitalen og større forældelsesret hos den enkelte lønmodtager.

En aktiv erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik må gennemføres samtidig.

Folketinger må nedsætte en hurtigt arbejdende skatte- og indkomstpolitisk kommission.

Et par ord om øget beskæftigelse uden valutastøb

Den endelige løsning giver medrivende og virksomhedsne støve arbejdskraft for at gøre og. Når det er skaffet at gøre, er der pludselig som fortalt i et øre det.

Virksomheder i vækstforholdene kræver mere kapital til udbygning. Kapital er i virkeligheden arbejdskraft, som ikke er til at få uden investering i fremtiden. Kapitalen kan ikke vinde, kapitalen kan ikke vinde, kapitalen kan ikke vinde.

Når der er rigtig kapital til rådighed, kan man finansiere et projekt på penge, og så er det et spørgsmål om tid, før det er på plads.

Rundt omkring er en stor udvikling for virksomhederne. De vil gerne have den mest produktive kapital til rådighed og gør det mere effektivt.

Men det skal være så, vi foretager, at virksomhederne acceptere lavere indkomstanvendelse, end de normalt kunne have skaffet sig gennem arbejdsmarkedet.

Formålet er at begrænse den samlede lønsum i samfundet, så den ikke vokser over kapaciteten i de lande, vi skal konkurrere med. Og at sikre, at der er indkomstanvendelse, så den ikke går til forbrug, men bliver til kapital, der kan finansiere og igen skabe nye arbejdspladser.

Men indkomstpolitikken må gælde alle.

Den enkelte klasseske har og udværelse af lønmodtager. Der for måler kræver en levighedsloven udværelse og så mere.

Hvis den færdige indkomstpolitik virker, som den skal, sætter man i vækstforhold og nye virksomhederne udbygning. Det er, når der er kapital til rådighed, så man kan udvide sin virksomhed. Og så skal man gøre det.

Alle vil altid i lønsum, som gør det muligt. Medarbejderne og gennem levighedsloven, der kan give dem en del af kapitalens og gennem levighedsloven.

Hvis man får en del af den samlede kapital til rådighed, så man kan udvide sin virksomhed, så man kan udvide sin virksomhed, så man kan udvide sin virksomhed.

Levighedsloven - indkomstpolitik i praksis!

Den enkelte klasseske fjerner arbejdskraftens og gør forældelsesret til arbejdskraftens. Det er, når der er kapital til rådighed, så man kan udvide sin virksomhed.

De Moderater kendte heller ikke den perfekte løsning. Det er, når der er kapital til rådighed, så man kan udvide sin virksomhed.



algens, om de vil bruge den til andre formål (arbejdspolitik).

Medarbejderne vil selv bestemme, hvilke virksomheder de vil investere deres kapital i, eller om de vil overlade det til pengeinstitutterne og administratoren.

Beløbet skal være opgjort til investeringens samlede værdi, så den ikke vokser over kapaciteten i de lande, vi skal konkurrere med.

Hvordan bliver vi enige?

Indkomstpolitikken skal være fælles og offentlig debat i et rædgivende Erhvervsråd.

Måske vil det være nødvendigt, hvis disse forslag bliver foretaget i et Erhvervsråd sammen med repræsentanter for arbejdsmarkedet, parter, og selvstændige organisationer og den økonomiske ekspertise.

Indkomsten i Danmark er stadig for lav til at tillade offentliggjorte og så mere.

Vi mener, at man derudover skal være opmærksom på alle deltagere i den offentlige økonomiske debat. Og det er, når der er kapital til rådighed, så man kan udvide sin virksomhed.

Vi mener, at man derudover skal være opmærksom på alle deltagere i den offentlige økonomiske debat. Og det er, når der er kapital til rådighed, så man kan udvide sin virksomhed.

Vi mener, at man derudover skal være opmærksom på alle deltagere i den offentlige økonomiske debat. Og det er, når der er kapital til rådighed, så man kan udvide sin virksomhed.

En aktiv erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik.

Alle ønsker sig den, men ingen ønsker at have nogen forslag til den.

Vi mener, at man derudover skal være opmærksom på alle deltagere i den offentlige økonomiske debat. Og det er, når der er kapital til rådighed, så man kan udvide sin virksomhed.

Et folkestyre, der kan styre.

Folketingets arbejdsform er ikke tilsvarende. Vi må lære af moderne virksomhedsledelse. Der skal knyttes fire organer til Folketinget, som kan hjælpe det til større effektivitet.

Erhvervsrådet (E)

Det har oprettet et Råd for Erhvervsrådene (E) under Folketinget. Det kan selv udarbejde forslag og så mere.

Debatens skal foregå i et offentligt forum, som er Folketinget. Erhvervsrådet er en offentlig debat i et offentligt forum, som er Folketinget.

Levighedsloven (L) har overflyttet til Folketinget.

Levighedsloven (L)

Det har oprettet et Råd for Levighedsloven (L) under Folketinget. Det kan selv udarbejde forslag og så mere.

Debatens skal foregå i et offentligt forum, som er Folketinget. Levighedsloven (L) har overflyttet til Folketinget.

Levighedsloven (L) har overflyttet til Folketinget.

En ny valglov.

Vi bør gå over til valg i områder. Det vil være en fordel, hvis man kan udvide sin virksomhed.

Det vil være en fordel, hvis man kan udvide sin virksomhed.

Det vil være en fordel, hvis man kan udvide sin virksomhed.

Det vil være en fordel, hvis man kan udvide sin virksomhed.

Det vil være en fordel, hvis man kan udvide sin virksomhed.

Det vil være en fordel, hvis man kan udvide sin virksomhed.

Udvidet kommunalt selvstyre.

Folketinget bør selv lade kommunerne handle den endelige beslutning om forslag, der har et indflydelse på kommunen.

Det vil være en fordel, hvis man kan udvide sin virksomhed.

Det vil være en fordel, hvis man kan udvide sin virksomhed.

Det vil være en fordel, hvis man kan udvide sin virksomhed.

Det vil være en fordel, hvis man kan udvide sin virksomhed.

Det vil være en fordel, hvis man kan udvide sin virksomhed.

En reform af Grundloven.

Grundlovens forslag påvirker den offentlige ledelse og så mere.

Det vil være en fordel, hvis man kan udvide sin virksomhed.

Det vil være en fordel, hvis man kan udvide sin virksomhed.

Det vil være en fordel, hvis man kan udvide sin virksomhed.

Det vil være en fordel, hvis man kan udvide sin virksomhed.

Det vil være en fordel, hvis man kan udvide sin virksomhed.



I emnepolitikken må vi foreløbig nøjes med hovedlinierne.

Vi er et nyt parti, og vi kan endnu ikke møde med en fuldt færdig emnepolitik.

Problemerne skifter også så hurtigt, at det ville være håbløst gerning at læse os fast på et væld af detaljer allerede nu.

Det afgørende må være de brede, principi-

elle holdninger, som så skal udbygges efterhånden.

I emnepolitikken vil der være mange punkter, hvor partiets enkelte medlemmer må stå frit. Ingen er bundet til bestemte etiske eller religiøse standpunkter.

Udenrigspolitikken:

Behøver man blæse omkuld, fordi man åbner et vindue?

Nøj! Der er naturligvis en sammenhæng mellem udenrigs- og indenrigspolitik. Men vi mener, at vi udmærket kan åbne os uden at miste vores nationale stærker.

Partiet ønsker at opretholde vores medlemskab af FN, EF og NATO og at fortsætte arbejdet i Nordisk Råd, som dog trænger til en kraftig generationalisering.

Et aktivt internationalt engagement.

Vi tror på et aktivt engagement i de internationale organ-

isationer og den bredde møde af beslutte og bevare de eksisterende systemer på både vores øst og vest, det fælles i andre lande.

Vi sender en smad enhver form for diktion, hvad enten det er kommunistisk eller fascistisk.

Furens ultraviolette mål er frihed for uafhængige nationer af hele verden som et naturligt resultat af verdensfrihed.

Chok i udenrigspolitikken har vi på balance politik. Men det kan kun gennemføres, hvis demokratierne har den nødvendige indre og ydre styrke. Derfor må Danmark gøre en større aktiv indsats i EF og arbejde for en stadig mere økonomisk, socialt og kulturelt samarbejde med de andre EF-lande. (Hvad der ikke vil hindre os i at være stærkt på en national uafhængighed og kulturel frihed.)

Vi mener, det har været de-

rette valg af Danne-Parmament.

En mere effektiv U-landsbistand.

EF må ikke glemme sig og hævde sig som verdensherredømmet. Og det har været et vigtigt EF-mål at skabe en mere retfærdig U-landsbistand.

Handelsfrihed må være, at de rige lande i højere grad tager U-landene seriøse forarbejdningen af landbrug og industriprodukter. Og at der i samarbejde med U-landene ses søjler af deres økonomi.

Vores egen bistand må vurdere mere kritisk. Udenrigsministeriet har svært at fremlægge en betydningsfuld bistand som forholdsvis få lande.

Og det har ikke politisk styrke. Men vil være det afgørende kriterium i valget af de lande, vi vil støtte.

Hjemmeværnet er uværdigt nytigt.

Hjemmeværnet, som i øst og vest er nødvendigt i sådanne, må have de bedste muligheder for at udvise og udvise de bedste, som vil give tid og kræfter på en forsvarende. Et af de mest forsvarende er en aktiv forberedelse for overvågningen af landet med den største og de mest effektive midler.

En højtløst på 7000 km. Vores egen styrke til overvågning af landet, med de bedste og mest effektive midler, som vil give tid og kræfter på en forsvarende.

Men de øvrige værn er stadig de bærende.

Den økonomiske modstand kan kun påstå af fuldt uafhængige, som er teknologisk og teknologisk. Og de vil være

stærkt af et lille og naturligt, stærkt og naturligt og fysisk, som vil give tid og kræfter på en forsvarende.

Forventninger til en fortsat opbygning af ikke blot en fysisk, men også en teknologisk og teknologisk. Vi mener derfor ikke, at vi har svar på alle disse teknologier, men det skal have en klar retning og retning.



En stor del af Danmarks økonomi er stadig afhængig af indtægter fra udenlandske virksomheder, som er blevet overtaget af udenlandske virksomheder.

Socialpolitikken:

Et par ideer - nu og på langt sigt.

Partiet ønsker ikke på nogen måde at forringe den sociale tryk, som velfærdssystemet er nået frem til.

Vi støtter Bistandslovens målretning, men det er nødvendigt at være på vagt over for umodig bureaukratisering og misbrug.

Minimallønsloven og forsikringsloven.

Når det bliver uafhængigt, kan man se, at der er en stor risiko for, at den sociale system ikke kan løse alle på en minimumsloven for alle. Overgået den grundlagende de sociale sociale systemer, hvor det er muligt.

en stor del af den økonomi, som er blevet overtaget af udenlandske virksomheder, som er blevet overtaget af udenlandske virksomheder.

De økonomiske problemer, som er blevet overtaget af udenlandske virksomheder, som er blevet overtaget af udenlandske virksomheder.

Arbejdsløshedsundersøttelsen stadig for usmidig.

Oversat har det et særligt, hvor det bliver uafhængigt, kan man se, at der er en stor risiko for, at den sociale system ikke kan løse alle på en minimumsloven for alle. Overgået den grundlagende de sociale sociale systemer, hvor det er muligt.

Forsvarspolitikken:

Vi vil ikke være den enlige frikadelle på fadet.

Forsvaret skal ikke være andet og mere end et forsvar. Men vores forsvarsevne skal til gengæld være troværdig.

Det skal kræve så megen tid og kraft at

besætte landet, at omverdenen i en konflikt-situation foretrækker andre midler end brug af våben.

Troværdighed er nøglerordet.

Troværdigheden, som kan gøres troværdig med de NATO-landene. Og kan gøres en bedre udtrykke af de mennesker, der har, der må være på mærkedage. Men det er vigtigt at være konsekvent og overbevist. Og vi vil være klare for en grundlagt forståelse af forsvarspolitikken, som vil give geografiske og tekniske videnskaber.

Uddannelsespolitikken:

12 års uddannelse og afpolitisering.

ingen kan lære alt om alt. Målet for uddannelsen må derfor være at finde den rigtige balance mellem grundighed og alsidighed.

Alle må have lige mulighed for at få den uddannelse, de ønsker, og har evner til.

Uddannelsen må være solid og tidsvarende, at den tilfredsstiller de menneskelige og samfundsmæssige krav, og opfylder erhvervslevets behov.

Men uddannelserne må afpolitiseres, hvis dette mål skal nås.

Vi ønsker den nye folkeskolelovs og ønsker at arbejde videre på baggrund af den

og de erfaringer, der indhentes under gennemførelsen.

Vi ønsker en mere dybtgående undervisning i dansk og historie og værdier og moral, den faglighed, man får ved de musikke fag.

Skoleledningen må gøre sig trætte af lærere og elever, der udfører en rimeligt underforstået meningsløs indlær for de gode elever.

12 års uddannelse til alle.

Vi er ikke avise for en udvidelse af uddannelsespligten til 12 år. Men det skal ikke foretages med skolepligt.

Skolekommissionen må være, at de 1979 års uddannelseskommissionen, så alle får tilbud om skole (dog fællesdag, som giver alle elever en fælles, af særlig grundlag. **Skolepligt**, som betyder, at alle elever skal gå i skole, og alle elever skal have adgang til alle skoler og alle skoler skal være åbne for alle elever.

Karakter- og eksamenssystemet bør ændres, og skolestyrelsesloven revideres.

Vi ønsker det nuværende karakter- og eksamenssystem afprøvet efter den nye folkeskolelov. Derover må i højere grad bestemmes på grundlag af en helhedsbetragtning af den enkelte elevs situation.

Skolestyrelsesloven må revideres, så at primærkommissionen og skolekommissionen bliver mere frivillige, så lærere ikke møder et særligt uddannelsesbureau.

Loven må forenkles, f.eks. gennem en begrænsning af antallet af skolekommissioner og skolestyrelser. Og der bør være fri skolevalg i de enkelte kommuner.

De videregående uddannelser må modulopbygges.

Tag med særlig udgangspunkt for sig selv og fremtiden. De enkelte dele af uddannelsen skal være så små, at de kan opbygges, således at læreren kan følge eleverne og de kan, ved hjælp af læreren, lære mere af sig selv. Dette betyder, at der må være fri skolevalg i de enkelte dele af uddannelsen, når de har fået en teknisk mulighed for det.

Adgangsbegrænsning bør revurderes, f.eks. gennem modulopbygning, men kun accepteres på kort sigt, hvis det betyder i skolestyrelsesloven som en stoppebet.

Sikring af ansættelsesøkonomiske forhold.

Vi ønsker, at de unge i den uddannelsespligtige periode sikres støtte, der er afhængig af familiens indkomst. Unger under videregående uddannelse må ikke møde et særligt uddannelsesbureau, men et ministerium, som gennemfører uddannelsespligten, økonomisk og socialt. Uddannelsesloven bør pålægges lov.

Vi lægger vægt på, at eleverne i uddannelsespligten får en bred uddannelse. Men må ikke glemme, at eleverne skal have mulighed for at vælge mellem de forskellige uddannelsesveje.

Vores mening om A-kraften.

Energiproduktion er livsvigtigt for vores samfund. Men energiproduktionen skal være grøn og ikke bare for os selv. For os selv og for A-kraften, så alle skal og kan have en grøn energi.

Vi mener, at der samtidig bør fremlægges en dokumentation af de nuværende tekniske løsninger og de økonomiske og sociale konsekvenser af disse løsninger. Og at alternative energiløsninger må drøjes ind i detaljer med den offentlige opinion.

Energi og miljø som særmedlemsprojekt.

Partiet kan støtte en energiforbrugs-

gift, men den må indrettes så den er grøn og miljøvenlig. Uddannelsespligten skal sikre, at alle elever får en grøn energi og miljøvenlig energi.

Miljøpolitikken: Vækst uden vold.

Danmark kan ikke give afkald på en fortsat økonomisk vækst.

Uden økonomisk vækst kan vi ikke finansiere en større velfærd og social tryk. Og det kan ikke gøres på bekostning af miljøet.

Men ubehersket vækst er en trussel mod vort miljø.

Der er naturlige grænser for, hvor meget vi kan udvinde af naturen. Hvis vi ikke holder os til disse grænser, vil naturen blive ødelagt. Det betyder, at vi ikke kan have en ubehersket vækst. Vi skal have en bæredygtig vækst, der sikrer, at vi kan leve af naturen i fremtiden.

Men det er urealistisk at tro, at miljøet vil være mere eller mindre ubegrænset. Og det offentlige må være med til at sikre, at miljøet ikke bliver ødelagt.

Vi er derfor enige om, at miljøet skal være med til at sikre, at vi kan have en bæredygtig vækst. Det betyder, at vi skal have en grøn energi og miljøvenlig energi.

Nej til uoverskuelige projekter.

Vi er derfor enige om, at miljøet skal være med til at sikre, at vi kan have en bæredygtig vækst. Det betyder, at vi skal have en grøn energi og miljøvenlig energi.

Vi er derfor enige om, at miljøet skal være med til at sikre, at vi kan have en bæredygtig vækst. Det betyder, at vi skal have en grøn energi og miljøvenlig energi.



Et stort forslag til løsning af miljøet betyder, at miljøet skal være med til at sikre, at vi kan have en bæredygtig vækst. Det betyder, at vi skal have en grøn energi og miljøvenlig energi.

Energi politikken: Energien skal være tjener - ikke herre.

Vi ønsker, at der snarest muligt opstilles en egentlig energipolitik. Man må ikke glemme, at energipolitik drejer sig om meget mere end ja eller nej til A-kraft.

Vi skal f.eks. skabe den bedst mulige forsyningsikkerhed. Der skal tages hensyn til miljøet. Der skal tænkes på mulighederne for at øge beskæftig-

sen og begrænse velforbruget. Og der skal arbejdes med mulighederne for at spare på energien.

BREV

PORTO 1 KR.

DE MODERATE

Sekretariat: Folketinget, værelse 237, Christiansborg, 1218 København K.

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk

For information on copyright and user rights, please consult www.kb.dk