



Digitaliseret af / Digitised by

DET KONGELIGE BIBLIOTEK
THE ROYAL LIBRARY

København / Copenhagen

Titel: Den bedrageriske Regering : Afgørende Spørgsmaal i en Nøddeskal

Ophav:

Ressourcetype:

Ressourcetype:

Oprindelsesdato: 1935

Emne:Partiprogram, partiprogrammer, program

Opstilling: DA-småtryk. Politik 8

Relateret:

Relateret:

Copyright: Billedet er muligvis beskyttet af loven om ophavsret

Den



bedrageriske

Regering.

Afgørende Spørgsmaal i en Nøddeskal.

Valutacentralen

er **Venstres Værk** gennem Madsen-Mygdal. Det var Madsen-Mygdal, der for at undgaa

fri Import med rimelig Told

fremkom med Valutacentral-Forslaget.

Venstre har indtil i Fjor

hvert Aar stemt for Forslagets Forlængelse.

I Fjor fremsatte Venstre et Forslag, der kunde blive langt mere vidtgaaende end det oprindelige.

Det konservative Parti gik med til, mod adskillige Forbedringer, at forlænge Loven et Aar **paa den udtrykkelige Betingelse, at Aaret skulde benyttes**

til Afvikling

af Loven. Venstre vilde ikke arbejde med paa denne Afvikling og

Regeringen brød ogsaa her sit Ord

og kræver nu en yderligere Forlængelse af Loven.

Det konservative Partis Stilling er baseret paa Forliget af 1934,

Afviklings-Forliget.

Priskontrol.

Regeringen kræver nu Priskontrol for at dække over, at den selv er Skyld i Prisforhøjelsen.

De Handlende skal under Kontrol.

Priskontrol fører til Maximalpriser som under Verdenskrigen.

Regeringen vil skrue Udviklingen tilbage.

Maximalpriser fører kun til, at den paagældende Vare

helt forsvinder.

Differential-Told.

Man taler altid om, at Told fordyrer Varerne.
Det er urigtigt. De danske Landmænd véd godt, at det er de danske Landmænd, der maa betale Tolden for de Kreaturer, de exporterer til Tyskland, og for det Smør, de exporterer til Tyskland og England.
Enhver Landmand véd,

at Producenterne betaler Tolden.

Den gamle Angst for Told bør forsvinde i den Tid, vi lever i.
Den værste Art af Told er imidlertid

Importbegrænsning, Importforbud, Afgift paa Valuta-Attester,

thi alt dette vil virke direkte prisfordyrende.

Det konservative Folkeparti har altid krævet

aktiv Handelspolitik,

hvilket vil sige: **Vi køber hos dem, der køber hos os.**

Derfor forlanger vi

Differentialtold,

hvilket vil sige: Lavere Told for det Land, der er vor Kunde.

Højere Told for alle andre,

og derigennem Begunstigelse for dansk Arbejde til Fordel for

dansk Industri, dansk Haandværk, danske Arbejdere,

til Bekæmpelse af Arbejdsløsheden.

Landbrugets Forrentning.

Allerede i 1930 advarede Christmas Møller mod den sig nærmende Landbrugskrise.

Hr. Stauning satte Kikkerten for Øje, men erklærede, at han intet kendte til en Krise.

**Derfor traf Krisen os fuldstændig uforberedte,
og blev saa meget desto haardere.**

De Konservative foreslog forskellige Ordninger til Stabilisering af Landbrugs-Priserne, der faldt med foruroligende Hurtighed og Styrke.

**Der blev ikke ydet Støtte hertil fra nogen Side.
Først altfor sent og altfor utilstrækkeligt greb man
ind — og benyttede de af Konservatismen anviste Midler
paa en forfejlet og forfusket Maade.**

Landbrugskommissionen,

den oktrojerede Fiskerske Fiduskommission, blev brugt af Regeringen til at
forhale Sagerne.

I den sidste Samling, Kommissionen holdt, foreslog Radikale og Socialdemokrater forskellige Foranstaltninger, der vilde kræve:

**Statslaan paa 100 Millioner Kroner,
kontante Udgifter til Beløb 70 Millioner Kroner.**

Foranstaltningerne erklæredes af fhv. Departementschef Waage, der var Medlem af Kommissionen, for ganske utilstrækkelige og for

Lapperier.

Den danske Landmand,

har altid sat en Ære i at kunne betale enhver sit og vil afvise

Regeringens Almisser.

Han vil kræve, man gaar Prisordningens Vej, som de Konservative foreslaar.

Den store Arbejdsløshed

lovede Stauning i 1929, at han vilde afhjælpe. Endnu idag raser Arbejdsløshedens Spøgelse og 80.000 Mand gaar uden Beskæftigelse.

**Landbruget savner Arbejdskraft, medens
Tusinder af unge Mænd slider Byens
Brosten i Ørkesløshed.**

Aarsagen hertil maa søges i det vældige

Understøttelsessystem,

der gennem **Socialreformen** vil tynge Samfundet til Jorden.

Storbyggeriet

over hele Landet har i højeste Grad bidraget til at sætte Arbejdsløsheden ned.

Nu vil den socialdemokratiske Landstingsmand,
Nationalbankdirektør Bramsnæs
standse Byggeriet.

Han vil **med Regeringens Billigelse** kaste ny Tusinder og atter Tusinder ud i Arbejdsløsheden.

Danmarks Ungdom:

Socialdemokratiet kender kun et Middel mod Arbejdsløsheden:

**Danmarks Ungdom skal forlade
Landet.**

Hidtil er det ikke lykkedes Hr. Steincke at udføre sine Planer.

**Hjælp til at Danmarks Ungdom
kan spise det danske Brød.**

Skattebyrden

tynger efterhaanden alle Erhverv til Jorden.

Skatter, der i sin Tid blev udskrevet til

Dækning af Kriselove,

kræves nu Aar efter Aar af den socialistisk-radikale Regering
fornyeede til Dækning af

Budgettets Underskud.

Fra konservativ Side har man krævet

Ejendomsskatterne nedsat.

Staten har i Landbrugsejendomme skudt en Milliard-Prioritet ind foran
alle andre Prioriteter.

Denne Prioritet skal fjernes.

Sparerne

fik gyldne Løfter af den tidligere socialistiske Finansminister.

Resultatet blev, at man

tvangsnedskrev Sparernes Rente.

Ved konservativ Hjælp blev Tvangsrenten paany fjernet.

Man lovede Landmændene

Konvertering.

Hr. Dahlgaard kludrede saaledes med Sagerne, at

Banker og Sparekasser

af Hensyn til deres egen og deres Kunders Sikkerhed nægtede
at gaa med hertil.

Ved Regeringens fejlagtige Dispositioner er det tidligere sikre

Obligationsmarked

bleven uberegneligt og usikkert og

Værdierne er faldende.

Mand skal dømmes efter sine Gerninger.

En Mand skal tros paa hans Ord til han bryder det.

**En Mand skal være en Mand, et Ord et Ord, ellers
ophører al Tillid.**

Aftenen før Valget i 1932

udtalte Statsminister Stauning i sin Radiotale til Landets Vælgere:

„Regeringen vil ikke række Haand til det Bedrag, som det vil være ved kunstig Nedsækering af Pengenes Værdi at berøve Befolkningen en stor Del af dens Udbytte ved Arbejde og Næringsvirksomhed. **Nedsækering af Kroneværdien er et Bedrag overfor alle, der modtager Løn: Tjenestemænd, Arbejdere, Haandværkere og Handlende, Pensionister, Understøttede, og alle, der har opsparet større eller mindre Beløb.**“

To Maaneder senere begik Regeringen **Bedraget.**

Der blev foretaget en Nedsækering af Kronen med 20 Procent.

**Alle, der modtager Løn, fik denne nedskaaret
med 20 Procent.**

De stigende Priser.

I samme Tale udtalte Statsminister Stauning:

„**Krone-Nedsækeringen fører til**

højere Priser.“

Regeringen har forårsaget de højere Priser ved Krone-Nedsækeringen. Nu vil man mod sine egne Ord skyde Skylden paa de Handlende.

Skal

Løftebryderne

regere videre?

Svar

Nej

Stem

konservativt!

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk

For information on copyright and user rights, please consult www.kb.dk