



Digitaliseret af / Digitised by

DET KONGELIGE BIBLIOTEK
THE ROYAL LIBRARY

København / Copenhagen

Titel: Hvorfor - DNSAP

Ophav:

Ressourcetype:

Ressourcetype:

Oprindelsesdato: 1943

Emne: Partiprogram, partiprogrammer, program

Opstilling: DA-småtryk. Politik 8

Relateret:

Relateret:

Copyright: Billedet er muligvis beskyttet af loven om ophavsret





Forfatteren HARALD BERGSTEDT:

Socialdemokratiet er kørt fast og smeltet sammen med de borgerlige Partier i een stor Flertals-Blok af dem, der har noget — med Front imod *de Fattige og de Arbejdsløse*.

Tror jeg da ikke længer paa Demokratiet?

Nej. — I min Ungdom var Demokratiet sundt, for det var det store jævne Folk, der sammen med de Fattige og Arbejdsløse gjorde Front mod Velhaverne.

Idag har Arbejdernes Overklasse sluttet sig til Landets Overklasser. Derved er der opstaaet et *stort, tilfreds Demokrati*, som ikke vil ofre mer paa de Fattige og Arbejdsløse. De maa klare sig med: Socialkontorer, Arbejdsdeling, Arbejdsløshedsunderstøttelser og Velgørenhed — fra nu af og til evig Tid!
Hvad jeg da ønsker?

Jeg er ikke misundelig over, at Folk med særlige økonomiske Evner kan skabe sig særlige Indtægter. Men først skal Staten garantere hver eneste Borger i Landet et Arbejde, som han kan stifte Hjem paa og leve et normalt dansk Menneskeliv paa, og garantere samtlige Landets Unge en Uddannelse efter deres Evner.

Men dette kan ikke gennemføres i dette forældede Borgersamfund, hvor det velhavende Borgerskab ejer baade Kapitalerne, Fabrikkerne, Jorderne, Varerne, Embederne og Pensionerne, bestemmer hvormange Arbejdere der er Brug for, fyrer dem paa Dags Varsel, bestemmer deres Lønninger, og hvis de ved Strejker driver Lønnen op, saa bare sætter Varepriserne op, saa Arbejderne bestandig er en Underklasse i deres Haand.

Derfor er jeg Socialist. Jeg kræver alle, baade Borgerskab, Arbejdere og Arbejdsløse, underlagt Samfundets øverste myndigt, ordnende Haand.

Hvorfor er jeg da National-Socialist?

For *den National-Socialismen er den lempeligste og forsonligste Socialisme. Den er europæisk.* Den regner med europæisk Levefod, europæisk Statsorden og europæisk Kultur, og den giver de initiativrige og dygtigt ledende Kræfter et værdifuldt Spillerum indenfor de Rammer, som Staten og Folkefællesskabet sætter. Men *Bolsjevismen derimod er asiatisk.* Den regner med asiatisk Levefod, asiatisk Kommandosystem og asiatiske Kulturmetoder, som mulig er nødvendige overfor asiatiske Folkefærd, hvis Udvikling ligger 500 Aar tilbage for vor, men som vil sætte europæisk Kultur 500 Aar tilbage. Derfor foretrækker vi den tyske Socialisme, Nationalsocialismen.

Er jeg da ikke med i Koldskulderfronten mod Tyskerne?

Nej — det er noget Pjat, som dansk og svensk Borgerskab i Fællesskab har sat i Gang forat kyse Arbejderne fra at opdage den tyske Socialisme. Noget Filureri.

Den russiske Socialisme er de ikke bange for, de Tossehoder, skøndt den kort og godt vil køre dem til Sibirien. Men det er de altfor fantasiløse og idylliske til at tro paa. *Den betragter de som Luftsteg og ganske ufarlig!!!*

Nationalsocialismen derimod er de klar over er Alvor. Ti den er levedygtig og tør trodse baade Lorder og Millionærer.

Jeg siger derfor til de Unge: Lad jer ikke narre! Luk Øjnene op, for Pokker, og brug dem! Det er dertil, I har faaet dem!



Skuespiller **PAUL ROHDE:**

Jeg er National-Socialist fordi:

1. Jeg sætter Ærlighed og Ansvarsbevidsthed højt hos Mennesker.
2. Jeg ønsker Løn efter Fortjeneste for alle Mennesker.
3. Jeg tror paa Nødvendigheden af Racehygiejne — ogsaa hos Mennesker.

Overlæge **C. E. HINDBORG:**

Nationalsocialismen er for mig en Livsanskuelse, og ikke et politisk System.

Nationalsocialismen vil have Kraft til at genoplive de ideelle, nu slumrende Kræfter i vort Folkelegeme og skabe et sundt Folk, hvor Raceproblem, Ernærings- og Erhvervspørgsmaal, Legemskultur og Boligspørgsmaal vil blive løst.

Ungdommens sjælelige og legemlige Opdragelse i nationalsocialistisk Aand vil engang aabne det danske Folks Øjne for, hvad Folkefællesskab betyder og skaber en sand Fædrelandskærlighed indadtil og et Folk i fuld Forstaaelse og Tro udadtil som en uadskillelig Del af Fremtidens Storeuropa.



Skovfoged **HELGE TEGLBJÆRG:**

Hvorfor er jeg Nationalsocialist? Fordi jeg i den nationalsocialistiske Opdragelsesmetode, gennem Kammeratskab og Disciplin ved, at der kan skabes en Ungdom for hvem Ære, Pligt og Ansvar ikke blot er Fraser, men noget der forpligter, og som ved Mod og Offervilje atter kan hævde Danmarks tusindaarige Tradition og Ære som selvstændig Nation i det kommende nye Europa.

Derfor føler jeg det som min Pligt, som ansvarsbevidst dansk Mand, at være med til at støbe Fundamentet til det, kommende Slægter skal bygge færdig.



Bryggeriarbejder FREDERIK WROBEL:

Den eneste Vej, der fører til en retfærdig Samfundsordning, gaar gennem Nationalsocialismen. Dette er blevet min faste Overbevisning, og jeg vil sætte mine Kræfter ind for dens snarlige Sejr.

Gennem 9 Aar nød jeg mine Arbejdskammeraters fulde Tillid som deres Tillidsmand paa Tuborgs Bryggerier og Bestyrelsesmedlem i Fagforeningen. Her fik jeg rig Lejlighed til at trænge dybt ind i Klassekampens Hængedynd og lærte Demokratiets Metoder at kende. Paa den ene Side den profitslugende Udbytningskapital og dens Lakajer, paa den anden de hundredtusinder af hæderlige Arbejdere, der kæmpede en haabløs Kamp mod Arbejdsløshed, Nød og Elendighed, det er Billedet og har været det i de sidste 20 Aar. Alle hæderlige Forsøg paa at ændre Samfundsforholdene maatte strandes, fordi den ærlige Vilje hertil af egoistiske Grunde ikke er til Stede.

Kammerater, alle I, der ved hæderlig Arbejdsindsats er med til at skabe Samfundsgoder, for jeres egen, jeres Hjem og jeres Børns Fremtids Skyld, vær med i Kampen for Socialismen.



Kontorassistent M. H. PETERSEN:

Ved Læsningen af vort Folks Historie kommer man uvilkaarligt til at tænke paa, hvordan vil Demokratiets Aartier, hvor kun $\frac{1}{3}$ af Befolkningen til Stadighed kunde faa Lov til at arbejde, hvor disse — rent bortset fra den lille Gruppe Kuponklippere, Børsmænd osv. — trods et Slid fra Morgen til Aften, for at Storkapitalen kan faa sine Renter, efter mange Aar alligevel ikke kan se deres Arbejde kronet med Held, saa at en Familie med Børn kan leve ubekymret og med hævet Pande i Bevidstheden om at have skabt noget, staa for vore Efterkommeres Dom.

Nej, som Sønner og Døtre af et gammelt, frit og stolt Folk vil vi ikke være Guldets Slaver, men vi vil ære og agte Arbejdet, Mandens som Kvindens, og ikke sløves med Ordene: »Det gaar nok«. Gennem Kamp vil vi vinde den Sejr, der betinger vor Races og vort Folks Eksistens.





Landarbejder CHR. JØRGENSEN:

Jeg er National-Socialist, fordi jeg som Landarbejder saa, hvorledes unge Arbejdere tog fra Landet ind til Byerne, og saa, hvorledes disse stod paa Gadehjørnerne med en Cigaret i Mundvigen, i Stedet for som Nationalsocialismen vil, at der gives dem Chancer paa Landet. Jeg er ligeledes Modstander af den Splittelsespolitik, som Demokratiet fører mellem Arbejder og Bonde, og derfor var det, at jeg for 7 Aar siden meldte mig ind i D.N.S.A.P. Det var det eneste Parti der kunde og vilde ændre disse forkvaklede Forhold.

Byretsdommer CHR. JUNIOR:

Fra et Aars Ophold i Udlandet vendte jeg i 1924 hjem som overbevist Socialist. I Haab om at Socialdemokratiet skulde kunne skabe et stærkt socialistisk Styre herhjemme, gik jeg i 1926 ind i Partiet, som jeg i 1934 atter forlod, skuffet over, at det havde sat Demokrati over Socialisme og var gaaet paa Kompromis med de borgerlige Partier. Som Folkeforbundsdommer i Saardistriktet i 1934—1935 lærte jeg Nationalsocialismen at kende og blev klar over, at her var det eneste Grundlag, hvorpaa den socialistiske Stat kunde opbygges. Borgerkrigen i Spanien, Finlands Frihedskrig og Rædslerne i Randstaterne viste mig, hvad der ventede Europa og dets Kultur, hvis Kommunismen sejrede. Derfor sluttede jeg mig til D.N.S.A.P., der efter min Overbevisning, trods alle Vanskeligheder, Besættelsen har skabt for dets Gennembrud, er den eneste Bevægelse, der i Fremtiden vil kunne bevare vort Lands Selvstændighed og samtidig skabe en retfærdig social Nyordning. Den Situation, hvori Verden i Øjeblikket befinder sig, bevirker, at jeg mere end nogensinde føler mig overbevist om Nødvendigheden af, at alle sande nationale og socialistiske Kræfter fylkes om D.N.S.A.P. for af yderste Evne at kæmpe for Nationalsocialismens Sejr og dermed en lykkelig Fremtid for Europa.



Kunstmaler O. V. BORCH:

D.N.S.A.P. kæmper idealistisk for haardt tiltrængte renere Linier i det offentlige Liv og en virkelig social Forbedring af Befolkningens Kaar — ikke blot paa Papiret.

Derfor er jeg National-Socialist.



Borgerrepræsentant **BØRGE JACOBSEN:**

De politiske Magthavere forsøger paa at ind-bilde Danmarks Arbejdere, Smaakaarsfolk og Middelstand, at der er økonomisk og politisk Ligeret i vort Land. Gennem den borgerlige Pres-ses uhyre Udbredelse og ved en hensynsløs Ud-nyttelse af Radioens Paavirkningsmuligheder fører Højfinansens en daglig Kamp for at holde Illusionerne ved lige. I Virkeligheden er det et politisk Bedrageri, der skal skjule den Udbytning og klasse-mæssige Udnyttelse af det brede arbejdende Folk, som foregaar.

Den enkelte Borgers Frihed er bestemt af, hvilken økonomisk Stilling han har. Arbejdsløshed, usikre Konjunkturer, Socialunder-støttelse, Fattigdom er de »Frihedsgoder«, der bliver de daarligst stillede til Del. Kun gennem en Samling af hele Folket, kan der skabes et retfærdigt Medborgerskab, og denne Samling gaar gennem SOCIALISME — derfor er jeg National-Socialist.

Statshusmand **JOHAN KLYHN:**

I 1931 begyndte jeg som Statshusmand i Graasten. Det var under den alvorlige Landbrugskrise, der den Gang hærgede Landet. Priserne paa Landbrugsprodukter var saa lave og urentable som tænkes kunde, det var helt katastrofalt, saa der skulde godt Mod til at begynde i denne Tid. Den ene Tvangsauktion efter den anden Løb af Stabelen og særlig hernede i denne Landsdel, men det var ogsaa Meningen fra Kapitalens Side at holde den arbejdende Del af Landets Hoved-erhverv nede, saaledes at Landbrugets Produkter kunde sælges for en ganske lav Pris til vor Regerings specielle Venner, de jødiske pluto-kratiske Kredse i England. Mærkeligt nok gives der i Dag Landmænd, der ønsker den gamle Tid tilbage. Velbekomme!

Jeg blev tidlig klar over, at der før eller senere maatte komme noget andet, men dette kunde kun komme igennem en revolutionær Bevægelse, og for mig var der kun et — at støtte Dr. Frits Clausens Bevægelse. Pro-duktionsprisen begyndte først at stige, efter at vi havde faaet Adgang til Markedet imod Syd, før den Tid havde vi ikke engang Raad til at spise vore egne Produkter.

Efter at jeg i flere Aar havde sympatiseret og agiteret for D.N.S.A.P.s Program, meldte jeg mig som aktiv Medkæmper i 1937.





Forfatteren HARALD TANDRUP:

Hvorfor Nationalsocialist? Det er et Spørgsmaal, jeg har gjort mig selv mange Gange. Jeg har kun stemt to Gange i mit Liv, jeg kan ikke lide Møder, jeg bryder mig ikke om Fællessang, jeg er ikke begejstret for at staa ret. Alt i alt er jeg et daarligt Partimedlem. Men et Guds Vejr gaar hen over Jorden, og jeg loftes af Stormen som et vissent Blad.

Den ene Dag siger jeg: Dette Folk er et Folk af stædige Kameler trukket ved Næsen af Kameler, der er endnu stædigere! Den næste Dag siger jeg: Er Du dit Folks Dommer? Hvem kan forlange mere end at blive en af Bjælkerne i den Bro, det næste Slægtled skal gaa hen over? Kampen er et Korstog og Korsfarernes Troesbekendelse var ikke en filosofisk Udredning men Feltraabet: *Gud vil det!*

Bagermester FREDERIK ANDERSEN:

Opvokset i fattige Kaar fik jeg hurtigt Blik for den uretfærdige Samfundsordning, hvor den rige bliver endnu rigere, takket være Rentekapitalismen, men hvor den fattige af nøjagtig samme Grund bliver endnu fattigere. Jeg troede nogle Aar paa Socialdemokratiet, men opdagede snart, at dette Parti ikke magtede at afskaffe Kapitalismen. Derefter meldte jeg mig ind i D.N.S.A.P., den stærkeste og sundeste Folkebevægelse, der nogensinde har været i Danmark. Et Parti som ikke blot varetager enhver Danskers Interesser i Nuet, men som opdrager og forædler ham og hans Landsmænd til et virkeligt Folkefællesskab, hvor Flid, Retfærd, Sandhed og Ære er forenet i Ordene: »Alt for Fædrelandet«.



Kontorassistent ARNE PETERSEN:

Man har længe forsøgt fra de nuværende demokratiske og liberale, altsaa besiddende Kredse og deres Partier at tilintetgøre den danske National-Socialisme. Ved at tilintetgøre Bevægelsen mener man at kunne knuse den Kraft, som kan hidføre en Ændring i de nuværende Tilstande. National-Socialismen vil besejre disse Kræfter, den eksisterer i sin fulde Kraft og arbejder allerede nu paa en Nyordning i Danmark. — Jeg blev National-Socialist, fordi jeg følte, at en saa sejt Kamp maatte være besjælet med Sandhed og Retfærdighed — og jeg ved, at Magten ikke kommer ufortjent som en Himlens Gave, men som Belønning for et Partis enestaaende Vilje og tapre Udholdenhed i Kampen mod Overmagten.





Operasanger **ALFRED MØLLER:**

Jeg er blevet overbevist National-Socialist paa følgende Grundlag og Ideologi:

1. Helhedens Vel fremfor den enkelte.
2. Fordi dette Parti er det eneste der vil genrejse den urgermanske og urdanske Kultur i Sang, Musik, Litteratur, samt al anden virkelig Kunst, op i et Plan, hvorfra vore Forfædre har overleveret os dette Kleinodie som Kulturopgaver.
3. Fordi jeg som udøvende har set og oplevet, at vore gamle smukke Sange og Musikværker, samt al dansk Kunst er glemt til Fordel for en tidsperiodisk daarlig Smag.
4. Fordi D.N.S.A.P. er det eneste Parti, der kæmper for en god social Forsorg for vore gamle, syge og fattige Medmennesker.
5. Fordi dette Parti er det eneste, der i Samarbejde med andre germanske Stater vil sikre os den varige og lykkelige Fred.
6. Saafremt der findes en Gud, et retfærdigt Folk og Retfærdighed, saa vil vi Nationale sejre, fordi vi arbejder med rene Hænder, ingen Svig eller Mistro, men bevidste Folk ved Roret. Et frit Folk, en fri Sjæl og et **FOLKE-FÆLLESSKAB, DET ER VI NATIONALES TRO OG HAAB.**

Forretningsfører **HOLMER CHRISTENSEN:**

Tiden har gjort mig til National-Socialist. Jeg er født og opvokset i et Arbejderhjem og begyndte min Start i Livet som Mælkedreng, som de fleste maatte i mine Drengenaar. Efter min Konfirmation blev jeg Arbejdsmand og lærte saaledes tidligt de haarde Arbejdsvilkaar at kende. — Mit Hjem var stærkt præget af Socialismen, hvorfor jeg ganske naturligt kom til at interessere mig for de faglige Spørgsmaal. Kun 18 Aar gammel blev jeg Tillidsmand og kort Tid efter Medlem af min Fagforenings Bestyrelse. Da Arbejdernes Oplysningsforbund blev stiftet i 1924, tog jeg Del i hele Oplysningsvirksomheden og har siden da delt mit Arbejde mellem Fagbevægelse og Oplysningsvirksomhed. — I Tiden, som er gaaet, gik det mere og mere op for mig, at den Bevægelse, jeg tilhørte, Socialdemokratiet, fjernede sig med stærke Skridt fra Socialismen. I Dag er Socialdemokratiet hverken det ene eller det andet, men kastes hid og did i Stormen. Som Socialist blev det efterhaanden uudholdeligt at virke der, og da jeg blev bekendt med National-Socialismens Idé, blev jeg klar over, at der hørte jeg hjemme. National-Socialismen er Arbejdernes Værn. Det forstaar de ikke i Dag, men det vil de efterhaanden opdage, navnlig hvis Tillidsmændene ærligt vil vise Vejen. Det er det, jeg i al Beskedenhed vil medvirke til.





Modelsnedker AXEL BERG, tidligere Sekretær i Snedkerforbundet:

Jeg er en af de mange Tusinder, som har forladt Socialdemokratiet, fordi dette Parti er blevet Kapitalismens lydige Tjener. Socialdemokratiet, der har svigtet sine Vælgere, er medansvarlig for Arbejdsløsheden, Underernæringen, Nedsækningerne i Sociallovgivningen, det haarde Skatte-tryk m. m. De socialdemokratiske Bengnavere har derfor maattet indlede en ondartet Forfølgelse af de Tillidsmænd som fastholdt deres socialistiske Synspunkter. Endnu flere Tusinde vil forlade Socialdemokratiet, fordi Partimaskinen svigtede Arbejderne i en Situation, der ogsaa var afgørende for vort Lands Skæbne.

Vi staar nu paa Tærskelen til et nyt Afsnit i Europas Historie som betyder Socialisme i vor Tid. Den nationale Revolution i Danmark vil blive Indledningen til et gigantisk, socialt Reformværk, som samtidig helt vil afsløre Demokratiets Bedrag. D.N.S.A.P. vil blive den politiske Fællesnævner, der gør Regnskabet op med det reaktionære Demokrati.

Blikkenslager HARALD ALMIND:

Lad falde hvad ikke kan staa — det er et godt socialistisk Ordbrug. Hele dette gennem Aar forsumpede, forkvaklede og uhyrlige plutodemokratiske Samfundsstyre, der kun har skabt Forvirring — Klassehad — Nedbrydning af Ansvarsfølelse og Ansvarsbevidsthed samt Tusinder af arbejdsledige Hænder — kaldte en dansk Mand frem til en dundrende Protest mod dette Styre og til en overmenneskelig Kamp mod dette Lands Nedbrydnings- og Splittelsesmænd. Manden er Danmarks National-Socialistiske Arbejderpartis Fører, Dr. Frits Clausen. Hans samfundsstyrkende Indsats for Land og Folk gjorde mig til glødende National-Socialist.

Med Frits Clausen for Danmarks Ære, Frihed og Ret!



Husmoder **EBBA GJEDING:**

Hvorfor jeg blev National-Socialist? — Det blev jeg, fordi jeg indsaa, at den eneste Maade, hvorpaa der kunde skabes en fornuftig Samfundsordning, var gennem National-Socialismen. Dog vaagnede jeg ikke pludselig op en Morgen og var National-Socialist, jeg blev det ganske gradvis. — Ethvert fornuftigt tænkende Menneske kan sige sig selv, at der er noget rigtigt i en Ideologi, der faar saa mange Mennesker, som det er Tilfældet, til at udholde Forfølgelser og »kolde Skuldre«, til at ofre Førlighed, ja, selv Livet for en Sag, der er blevet dem hellig. — Hvorfor ogsaa altid Klassepolitik? Lad dog os Danskere være som een stor Familie!



I. P. NIELSEN, Socialdemokratens tidligere Medarbejder, kendt under Mærket Leis:

Fra min allertidligste Ungdom har jeg været Socialist. Jeg har ofret adskillige Arbejdsaar paa at fremme Socialismens Idé i Praksis, og i de ti Aar, jeg var Social-Demokratens faglige Medarbejder havde jeg den allerrigeste Lejlighed til at se, at alt druknede i Vrevl og Kompromisforslag.

Jeg har med Respekt set den tyske Nation som det Medlem af den europæiske Storhusholdning, der virkelig producerer og arbejder, og jeg kan ikke tænke mig, der nogen Sinde vil kunne blive Orden i Europa, dersom denne Nation skal slaas ned og slavebindes — derfor er jeg National-Socialist.

Stud. art. **JENS KUSK:**

Jeg er National-Socialist fordi Folkefællesskabet er Vejen til et sandt socialistisk Samfund, hvor Arbejdets Folk har brudt Pengevældet. Det nuværende kapitalistiske System skaber social Nød, Underernæring, Arbejdsløshed og Usikkerhed og kan kun afløses af en Idé, der lader Fællesskabet og Folkekammeratskabets Aand afløse Klassehovmod og Standsforskæl. — Derved bliver National-Socialismen til en stærk og forpligtende Tro for Ungdommen. Kun den kan udløse Ungdommens Trang til Handling — og forene Klasserne til et Folk.

Født og opvokset i et Arbejderhjem kan jeg ikke være andet end National-Socialist, fordi Forstand og Hjerte byder mig at være paa Folkets Side.





Bud KAJ JENSEN:

Hvorfor jeg blev National-Socialist? Det er et Spørgsmaal, som det for mig er meget nemt at svare paa. Jeg var indtil 1940 Barbersvend, og hvad jeg oplevede af Pampervælde inden for en Organisation, der skulde være Frisørsvendenes Kampgruppe, var i den Grad — ja, undskyld Udtrykket — »haarrejsende«, at jeg ikke kunde undgaa at blive klar over, at Socialdemokratiet havde spillet sit Spil skidt og var dømt til at afløses af et Parti,

der virkelig vilde gaa ind og kæmpe for en ærlig Socialisme. Dette Parti fandt jeg i Frits Clausens D.N.S.A.P., som jeg traadte ind i og hurtigt fandt mig til Rette i. Vi har endnu ikke Magten, men jeg kan se af alt det, jeg har oplevet i de snart tre Aar, jeg har staaet i Partiet, at det, D.N.S.A.P. vil og kæmper for — baade herhjemme og ved de tapre Kammerater, der kæmper ude paa Østfronten — at Kursen er rigtig. Og jeg nærer ikke Tvivl om, at de vender hjem fra Fronten med Sejren hæftet til sine Faner, saa vil vi ogsaa herhjemme faa Tilstande, som netop — den arbejdende Klasse — kan være tjent med og leve et lykkeligt, frit og selvstændigt Liv under.

Cand. polit. HARALD HENRIKSEN:

Under et Studieophold i England blev jeg opmærksom paa Kapitalismens uhyggeligste Sider. Jeg blev Socialist!

Professor Birck aabnede mine Øjne for, at det er den jødiske Højfinans, som dirigerer hele den internationale Finansverden. Jeg blev Antisemit. Socialdemokraternes Forhaanelser af alle vore nationale Symboler følte jeg som et Forræderi mod eget Ophav. Jeg blev gløddende national.

De overvældende Masser som stod bag Bolchevismen fik mig til at indse, at mit Lands eneste Redning gik over et snævert Samarbejde med de øvrige nordisk-germanske Folk i Europa. Min nationale Bevidsthed blev racebetonet.

Det danske Demokratis Mangel paa Evne til at sætte sin Vilje igennem, selv naar det ønskede det, fik mig til at ringeagte denne Styreform. Jeg blev Tilhænger af et handlekraftigt Styre. Saaledes kom jeg til at staa paa Nationalsocialismens Program.



Politiassistent LOUIS SILLEMANN:

Mit Hjem var stærkt konservativt præget, og Far og Mor var stolte over, at deres 6 Drengene alle blev gode Soldater. Min Skole var en af de mest konservative i København; Gud, Konge og Fædreland respekteredes i den Skole. Da jeg saa som Volontør kom ind i et af vore største og mest konservative Rederier, skulde man tro, at jeg vilde ende som stok-konservativ. Men, nej. Jeg ofrede al min Fritid paa Sejl- og Rosport og anden Idræt, og tænkte ikke paa Politik. Under mine senere Ophold i England og Sydamerika fik jeg Øjnene op for de Uretfærdigheder, visse Befolkningsklasser var udsat for. Nu skulde jeg altsaa være moden til at blive Socialdemokrat, men atter nej. Kort efter at jeg havde begyndt Tjeneste i Københavns Politi, blev jeg klar over, at de fleste af Fagforeningslederne arbejdede ud fra rent egoistiske Principper, og at dette ogsaa var Tilfældet indenfor Politiet. Jeg blev saa —uden paa dette Tidspunkt at vide det — NATIONAL-SOCIALIST, og har nu i 22 Aar daglig kæmpet mod alt Pamperuvæsen. — Derfor er jeg i Dag overbevist National-Socialist og vil vedblive at være det.



Kontorassistent GRETE JENSEN:

Jeg blev National-Socialist fordi jeg tror, at der med National-Socialismens Indførelse i Danmark vil skabes bedre Kaar for den arbejdende Befolkning og lige Ret for alle. Den danske Ungdom vil i Lighed med sit store germanske Forbillede mod Syd ansvars- og maalbevidst sikre Danmarks Fremtid som National- og Kulturstat.

Det gælder Danmarks Fremtid — derfor er jeg National-Socialist.

Husmand MARIUS MØLLER:

Hvorfor jeg er Nationalsocialist? Naar jeg som Husmand skal besvare dette Spørgsmaal, maa det lyde saaledes: De gamle Husmandsforere havde solgt sig helt til Stauning og Bertel Dahlgaard, hvoraf den første paastod, at han havde Arbejdsløse til at overtage de Ejendomme, man jog Landmanden fra. Sidstnævnte kunde ikke gennemføre en Konvertering, fordi der stod kapitalistiske Kræfter bag. Ved at tage Del i nationalsocialistiske Møder fik jeg Kendskab til Partiets Program, som vil fredlyse Landmanden og skaffe ham Arbejdsro til at opfylde den Opgave, han har i Samfundet: at skaffe Føden til den danske Befolkning og Varer til Eksport. Desuden er D.N.S.A.P. det eneste Parti, der vil afskaffe Klassekampen. Jeg er glad for at være National-Socialist og for at kæmpe for Danmarks Ære, Frihed og Ret.





Smed JES ASMUSSEN, Landsleder i D.D.A.:

I Aartier er vort Folk blevet hærget af Arbejdsløshed og Tvangsauktioner paa Grund af det kapitalistiske Systems ubarmhjertige Udplyndring af det arbejdende og skabende Folk. Følgen har været Nød og Elendighed, Selvmord, Familietragedier og alt det, som vore Aviser har berettet om hver eneste Dag i mange Aar. Aarsagen til Udplyndringen er den, at vi er blevet belæsset med en Flok selvbestaltede »Førere«, der kun tænker paa deres eget Velvære. Forholdene kan kun ændres af et handlekraftigt Styre, der varetager det arbejdende Folks Interesser, og som ser sin største Opgave i at afskaffe Rentesystemet.

Derfor er jeg National-Socialist!

Statshusmand FRED. OLSEN:

Den første Gang, jeg stiftede Bekendtskab med National-Socialismen, var ved et Møde i 1934, hvor Sysselleder Ejner Jørgensen talte. Netop den overbevisende Maade, hvorpaa han omtalte Systemets Politik til Gunst for Storkapitalen, uden at der blev taget noget som helst Hensyn til det arbejdende Folk, fik mig pludselig til at forstaa, at min Plads var i Danmarks National Socialistiske Arbejder Parti. Jeg besluttede straks at melde mig til Arbejde for at oplyse Folket om den Kæmpesvindl, Systemets Partier driver bag Kulisserne.

I D.N.S.A.P. fandt jeg det Frisind og Kammeratskab, som jeg i flere Aar forgæves havde søgt hos de andre Partier, og jeg føler mig overbevist om, at hvis Danmark skal reddes fra Kommunisme og Jødedom og blive et værdigt Led i Europas Genopbygning, maa enhver ærlig Socialist i Dag melde sig til Arbejdet.





Overbibliotekar **KNUD HANSEN:**

Vi forvekslede Kultur og Vildtvoksning. Vi satte Junglens Lov i Højsædet: Alles Kamp mod alle. Vi beundrede ligefrem Egoismens hensynsløse Penge- og Komfortjagt, som gjorde Nordboerne til et dødssygt og døende Folk. Vi fik mere Legetøj, men hvor er Børneflokken henne?

Den blev der ikke Raad til. Skulde Haandværker, Bonde, Arbejder og Akademiker nu have 6—8 Børn, vilde deres Udgifter jo fordobles, og de maatte alle søge Fattighjælp. Saa fattige har vi aldrig været før som nu. Kun vore Polakker og de legemligt og sjæleligt defekte, der ikke kan eller ikke ønsker at ernære sig selv, har Raad til frit at formere sig. Skal vore Børnebørns Børn staa alene i den Flok? I saa Fald behøver vi ikke at bekymre os om vor Fremtid, for saa har vi ingen. Saa kan vi lige saa godt allesammen gaa med det samme. Skal Danskerne leve videre og blive nogle Stykker, der kan staa Ryg mod Ryg, maa Strømmen vendes snart. De døde og de ufødte kan ikke kaldes tilbage, men Sygdommen kan vel standses, selv om vi saa skulde sende lidt mindre af vort Smør og Flæsk til England og lave lidt mere af vort Komfort-Legetøj selv — der er arbejdsløse nok, der gerne vil.

Typograf **ERIK WINSTRUP JOHANSEN:**

Jeg blev klar over, at der ikke var nogle af de andre Partier, der duede, fordi de byggede paa Klassehad, og det fører aldrig til noget godt. Da jeg første Gang kom til et D.N.S.A.P.-Møde, opdagede jeg, at alt det, der blev sagt der, jo lige var det, jeg selv havde tænkt. Jeg meldte mig ind i Partiet, som jeg ikke betragter som noget politisk Parti i den egentlige Forstand, men en national Samfundsbevægelse, der har Bud til alle danske Mænd og Kvinder.





Viceskoleinspektør K. BRODTHAGEN:

Mit første Møde med Nationalsocialismen var Studiet af Hitlers »Mein Kampf«, jeg blev grebet af disse Ideer, og da jeg havde mistet al Tiltro til det demokratiske Styre, gav jeg mig derfor til at studere Frits Clausens Skrifter om den danske Nationalsocialisme, da den Idé, der kunde genrejse Tyskland, ogsaa maatte have Bud til os

Danske, og jeg blev ikke skuffet. Partiførerens Klarlæggelse af, hvad Nationalsocialisme er, og hvorledes D.N.S.A.P. vil genrejse Danmark, gjorde mig til Nationalsocialist.

Dertil kom, at jeg som Lærer daglig saa, hvor misrøgtet den danske Ungdom var, og jeg forstod, at kun gennem Nationalsocialismen kunde den danske Skole naa til at opdrage en Ungdom, der kunde føre vort Fædreland fremad.

Fabrikant H. HEINEKE:

Hvorfor jeg som Dansker bekender mig til det danske Folkefællesskab skal jeg med Fornøjelse kortfattet svare følgende:

Den national-socialistiske Bevægelse er den Livsanskuelse, der med sit Program helt er i Overensstemmelse med god sund Fornuft. Under Mottoet: Helhedens Vel gaar frem for den enkeltes vil Bevægelsen arbejde for en ærlig og retfærdig Fordeling af vor Klodes Overflod af materielle Værdier, og at alle Mennesker i Forhold til deres medfødte Evner og Egenskaber anbringes paa den Plads, de er egnet til og faar den bedst mulige Løn herfor; hvorved Lykke og Tilfredshed Menneskene indbyrdes forbedres meget. Bevægelsens Virke er af høj etisk Værdi, hvilket ikke mindst dens biologisk rigtige Racelære tydeligt beviser.

Da Danmark er saa heldig stillet, at det danske Parti har en Fører som Frits Clausen, har jeg længe været Medlem af Partiet, saa meget mere som jeg allerede for mange Aar siden ganske klart gennemskuede Løgnen, den aandelige Tomhed og Jødens grinende Fjæs bag alle de andre Partier.





Arbejdsmand **CARL HOFF:**

Paa Spørgsmaalet om, hvorfor jeg blev National-Socialist, kan jeg kort svare, at jeg deltog i nogle Møder, hvor Partiets Program blev nøje forklaret. Det skete paa en saadan Maade, at alle, som overværede disse Møder, gik derfra med den faste Tro, at her var et nyt politisk

Parti, som havde Brug for alle Borgere i Samfundet uden Hensyn til deres politiske Indstilling i Fortiden. Samme Parti arbejdede kun for Helhedens Vel og ikke for den enkeltes Særinteresser. Partiet ønskede ikke at have *en eneste* arbejdsløs Landsmand til at gaa og suge Marven ud af Samfundet, hvilket er en Samfundsforbrydelse.

Naar jeg søgte at finde et nyt Parti, der virkelig tog sig af Landets Borgere, var det fordi jeg havde erfaret, at der paa Stats- og Kommunekontorer var en Atmosfære af Uforskammedhed baade i Optræden og Tale overfor de Mennesker, som søgte disse Kontorer.

Derfor er det mit Ønske for Fremtiden, at den national-socialistiske Idé maa naa ud over det ganske Land, ikke i Tale alene, men maa raabes ud til enhver. *Bliv National-Socialist og du vil opleve dit Livs største Lykke!*

Maskinpasser **K. A. LARSEN:**

Efterhaanden var jeg blevet klar over, at med det nuværende System vilde den danske Arbejderstand synke ned i den dybeste Armod.

Altsaa var der kun et at gøre: at melde sig under D.N.S.A.P.s Faner til Kamp mod Jødekapitalens Udnyttelse af det danske Folk. Gennem Arbejdsfællesskabet maa vi alle gøre vor Indsats, for at højne Arbejdernes Eksistensmuligheder.

Der er jo Arbejde nok til os alle, naar blot det er den rette Mand, der staar ved Roret.



Di er National-Socialister!

Danmarks National-Socialistiske Arbejder Parti
D. N. S. A. P.

TRINITATISTRYKKERIET, KØB.



For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk

For information on copyright and user rights, please consult www.kb.dk