



Digitaliseret af / Digitised by

DET KONGELIGE BIBLIOTEK  
THE ROYAL LIBRARY

København / Copenhagen

**Titel:** Hvad vi vil

**Ophav:**

**Ressourcetype:**

**Ressourcetype:**

**Oprindelsesdato:** [1943]

**Emne:**Partiprogram, partiprogrammer. program

**Opstilling:** DA-småtryk. Politik 8

**Relateret:**

**Relateret:**

**Copyright:** Billedet er muligvis beskyttet af loven om ophavsret



# **Hvad vi vil!**

**Læs det  
Tænk over det  
Gem det  
Repeter det**

## De 8 Punkter

Danmarks National-Socialistiske Arbejder Parti (D.N.S.A.P.) er en politisk Organisation, hvis Maal er ad lovlig, forfatningsmæssig Vej at virkeliggøre den national-socialistiske Idé i Danmark.

Det er Partiets Opgave at udbrede Idéen om det danske Folkefællesskab og at organisere de Kræfter i Folket, der tilslutter sig Partiet, saaledes at Partiet vokser ud af Folket, efterhaanden som Folket tilslutter sig Organisationen.

D.N.S.A.P.s Opgave er paa nedenstaaende Program at vinde det danske Folk for Idéen om det danske Folkefællesskab:

1.

Danmarks National-Socialistiske Arbejder Parti vil en Genrejsning af det danske Folk, økonomisk og moralsk paa nordisk Kultur- og Racegrundlag.

2.

Vi kræver Retten til Arbejde sikret. Vi bekæmper Udbytning af det producerende Folk. Lønnen for Produktion og Arbejde skal tilfalde den arbejdsmæssige Indsats.

3.

Vi kræver en vidtgaaende social Forsorg overfor de gamle, syge og Invalider gennem en altomfattende Folkepensionering.

4.

Vi kræver, at danske Erhvervsvirksomheder faar til Formaal at dække det danske Samfunds Behov i Stedet for som nu udelukkende at tjene Kapitalmagtens Profitbegær. Herudfra kræver vi Afskaffelse af Guldmonopolet og som Basis for Pengeudstedelse en national Møntfod, baseret paa Jord og arbejdsskabte Værdier.

5.

Vi kræver Ejendomsretten til Jord og Hjem sikret ved en Lovgivning, der hindrer Spekulation heri.

6.

Vi bekæmper den marxistiske Klasseadeling af vort Folk og betragter Folket som en national Enhed. Derfor bekæmper vi den parlamentariske Statsform, som vi vil erstatte med det personligt ansvarlige Statsstyre med de faglige Korporationer og Institutioner som raadgivende Grundlag.

7.

Vi bekæmper den liberalistiske og materialistiske Livsanskuelse og kræver Beskyttelse af de idealistiske og socialistiske Kræfter i vort Folk under Kampaaet: Helhedens Vel gaar forud for den enkeltes Vel! Ud fra dette Krav vil vi understøtte Kirken i dens Kamp for et kristent dansk Folk.

8.

Vi kræver Danmarks nationale Selvstændighed bevaret og sikret gennem et Forsvar, baseret paa en enig Folkevilje. Vi søger under Hagekorsets Symbol at opnaa et venskabeligt Samarbejde med de andre nordisk-germanske Folk, til hvilke vi føler os knyttet med Blodets Baand.

## Kortfattet Gennemgang af de 8 Punkter.

### Punkt 1:

*Danmarks National-Socialistiske Arbejder Parti vil en Genrejsning af det danske Folk, økonomisk og moralsk, paa nordisk Kultur- og Racegrundlag.*

National-Socialismen bygger op fra Grunden. Derfor gaar vi tilbage til vort Udspring, der fortoner sig i fjerne Tider. Vi knytter Forbindelsen mellem Nutidens Slægter og det danske Folks allerældste Historie, som vi kender fra Myter og Sagn. Vi løfter Arven fra Fædrene op af Forglemmelsens Mørke og stiller de store Tider i vor Historie op som efterfølgelsesværdige Eksempler for vort Folk i Dag. Vi hævder vor Races dybe Forbundethed med alt dansk og nordisk og germansk, og vi hævder, at *kun danske* Kvinder og Mænd har Arveret til alt, hvad dansk er: Sprog og Minder, Kultur og Jord og til Arbejdet.

Danmark er langt, forfærdende langt, inde i en Forfaldsperiode, og det er National-Socialismens Maal at standse Forfaldet og vende det til folkelig og kulturel Opgang — og med denne Opgang følger den økonomiske Genrejsning, saaledes som det omtales i et af de følgende Program-punkter.

### Punkt 2:

#### Angsten for det tomme Rum skal fjernes.

*Vi kræver Retten til Arbejde sikret. Vi bekæmper Udbytning af det producerende Folk. Lønnen for Produktion og Arbejde skal tilfalde den arbejdsmæssige Indsats.*

En nødvendig Forudsætning for, at vi kan genrejse vort Land og redde det ud af Forfaldets og Demoralisationens Kvælertag, er, at ethvert arbejdsført Menneske ikke alene faar sin Ret til Del i Arbejdets Velsignelser anerkendt, men at det ogsaa faar Arbejdsmulighederne tilsikret. Det er Samfundets, det er Statens Pligt at sikre enhver Retten til Arbejde, og den national-socialistiske Statsorden er i Stand til at gennemføre en saadan Sikring, fordi den fjerner Arbejdets Fjende: Spekulationen i Arbejdet og Udbytningen af den arbejdende Befolkning gennem Udnyttelse af andres arbejdsskabte Værdier. Det national-socialistiske Princip er, at kun Arbejde giver Ret til Løn, og Lønnen bestemmes efter det Arbejde, den enkelte udfører. Kun Arbejde og Løn for udført Arbejde — det vil sige den Løn, Arbejdet virkelig er værd — skaber ranke, selvbevidste og ansvarsbevidste Mennesker. Intet er saa deprimerende for et arbejdsglad Menneske som at faa sit Arbejde undervurderet og underbetalt — naar man samtidig véd, at andre lever højt paa arbejdsskabte Værdier, de ikke selv har skabt.

Retten til Arbejdet sikret betyder ogsaa, at hver især skal have Mulighed for at komme paa den Plads i den arbejdende Befolknings Rækker, som hans Evner berettiger ham til. National-Socialismen ophæver den

Nivellering af Arbejdets Udøvere, som den socialdemokratiske Arbejderbevægelse har sat i System — med Personlighedens Udsettelse som Formaal.

Retten til Arbejde sikret betyder, at den Mand, der er i Arbejde, frigøres for Angsten for det tomme Rum — Arbejdsløsheden! Retten til Arbejde sikret betyder Tryghed i Virket, fordi Spekulationen i Arbejdet er fjernet, og det er denne Spekulation, der skaber Utrygheden....

Hvad Indførelsen af dette Princip vil sige i Praksis, vil i hvert Fald de Hundredtusinder, der har prøvet Systemets Arbejdsløshed, vide at vurdere.

### **Punkt 3:**

#### **Social Forsorg paa Folkepensioneringens Grundlag.**

*Vi kræver en vidtgaaende social Forsorg overfor alle gamle, syge og Invalider gennem en altomfattende Folkepensionering.*

En Kulturstat vilde ikke gøre sig fortjent til at bære Navnet Stat, om den ikke paatog sig Omsorgen for den Del af Befolkningen, som paa en eller anden Maade er sat uden for Produktionslivet — det gælder de gamle, som har taget deres Tørn i Arbejdet og i Livet, og det gælder dem, som Sygdom og Invaliditet har slaaet ud. Men det er ikke vor Hensigt at bygge videre paa det Almisseprincip, det nuværende politiske System gennem Tovtrækning Partierne imellem har stablet paa Benene. Trods en højtprist Sociallovgivning er det ikke rart at være gammel og hjælpeles eller syg og Invalid i Demokratiets Danmark. Inkquisitionssystemet fejrer her ligesom paa Socialkontorerne daglige Triumfer!

I det national-socialistiske Danmark vil en Folkepensionering sikre alle lige Ret til at hæve af den opsparede Selvhjælp for fortsat at kunne leve under frie og gode Kaar. Vi har alle lige Ret til at eksistere, og ingen skal lide under, at Tilværelsen kommer dem paa tværs, saa de ikke kan tage aktivt Del i Arbejdet. Men det national-socialistiske Hovedprincip i den sociale Forsorg er dette, at man kun gennem sit Arbejde eller Viljen til Arbejde erhverver sig Ret til at nyde Aftægt i Danmarks Gaard.

### **Punkt 4:**

#### **Produktion efter Behov og ikke efter Profit.**

*Vi kræver, at danske Erhvervsvirksomheder faar til Formaal at dække det danske Samfunds Behov i Stedet for som nu udelukkende at tjene Kapitalmagts Profitbegær. Herudfra kræver vi Afskaffelse af Guldmonopolet og som Basis for Pengeudstedelse en national Møntfod baseret paa Jord og arbejdsskabte Værdier.*

Dette Programpunkt er saa uhyre omfattende og dybtgaaende, men samtidig saa simpelt og lige til, at en Uddybning i Grunden er overflødig.

I de kapitalistiske Samfund retter Produktionen sig udelukkende efter Kræmmerprincippet: Kan det betale sig? Hvilket er udlagt: Kan jeg faa en ekstra Fortjeneste ud af det? Kan Producenten ikke det, staar det i Produktionsherrernes Magt gennem Aftaler indenfor vedkommende Industri at sabotere Produktionen og gennem kunstigt frembragt Varemangel at drive Priserne op til en for Kapitalmagten akseptabel Højde. Om der herved skabes Arbejdsløshed, kommer ikke Arbejdsgiverne, d. v. s. Kapitalmagten, ved — saa træder det af Arbejderne — og Samfundet med — dyrt betalte Understøttelsessystem i Funktion, mens Kapitalmagten trækker sig skadesløs ud af Situationen!

National-Socialismen siger heroverfor, at Produktionen alene retter sig efter *Behovet*. Derfor maa Produktionen tilrettelægges efter en vis Plan og ikke efter tilfældige Interessegruppers øjeblikkelige Fortjenstchancer — det vil sige efter Profitbegærets Interesser.

Vi har ikke andre Værdier at bygge den materielle Side af Tilværelsen op paa end Arbejdet og Jorden. Disse to Ting er de værdifaste Faktorer. Man har gjort Guldet til Værdimaaler, men Guldet har ikke anden Værdi end Metalværdien, kun Jord og Arbejde kan danne Basis for den nationale Møntfod — vi har ikke andre Værdier at stille Tingene (Værerne) i Forhold til.

Guldmonopolet repræsenterer det økonomiske Diktatur. Derfor skal det væk!

### **Punkt 5:**

#### **Samarbejdets falske Grundvold: Klassesdelingen.**

*Vi kræver Ejendomsretten til Jord og Hjem sikret ved en Lovgivning, der hindrer Spekulation heri.*

Den danske Bondejord ejes ikke af den danske Bonde. Den ejes af Kapitalmagten. Danmarks gode Bondejord er pantsat — til Kreditforeninger, Hypotekforeninger, Pengeinstituter og private Pengemænd — og Bonden er stort set blot Prioritetsbestyrer paa sin Ejendom. Men Laanedokumenterne er en god Handelsvare, de er Pantet paa hele Befolkningens Eksistensberettigelse, *Jorden*, og de er saaledes af uforgængelig Værdi. Jorden skal være hele Befolkningens Eje, og Udnyttelsesretten skal ligge hos Bonden paa visse nærmere Betingelser, der kan udtrykkes kort saaledes, at det er en Samfundsværdi, han forvalter, og derfor er det ikke Samfundet ligegyldigt, *hvorledes* han forvalter den betroede Jord. Den egentlige socialdemokratiske Mening med Jorden er den samme, som Bolchevismen har praktiseret: Kollektiviseringen, Statslandbrug, hvor Bonderne blot er betalt Arbejdskraft — Slaver er maaske et bedre Udtryk, fordi man brutalt har revet Bondens dybe Samhørighed med Jorden over, og en Bonde kan ikke være Bonde, hvis han ikke føler, det er sit eget, han arbejder med! Socialdemokratiet har dog med Hensyn til det socialiserede Landbrug gaaet stille med Dørene, man har ikke *turdet* tone rent Flag! Men Meningen kommer man ikke uden om...

Det danske, marxistiske Regeringsparti har aldrig forstaaet Samarbej-

dets Betydning for Landets forskellige Erhverv. Man har haft den Opfattelse, at skulde man vinde Bybefolkningen og da fortrinsvis Byarbejderne for Marxismen, maatte man lægge Landbruget for Had; vi behøver blot at minde om afdøde Redaktør Marinus Kristensens berygtede Ord om Bønderne, der »sviner med Landets Høst!« Saa har man Indstillingen. (Marinus Kristensen var dengang »Social-Demokraten«s Chefredaktør). Socialdemokratiets rent ud fjendtlige Stilling overfor Landets Landbrugerstand har jo ogsaa givet sig andre Udslag — vi minder blot om Landbrugets mange helt fortvivlede Underskudsaar!

De demokratisk-marxistiske Partiers Virke betegner ikke paa et eneste Punkt Forstaaelse af, hvilken Styrke der ligger i samtlige producerende Kræfters Samvirke. Derfor kommer ogsaa Bagslaget: Der er intet, der binder Partier og Partirepræsentanter til Folket, og derfor staar Partierne i Dag, hvor det virkelige Samarbejde er nødvendigt for Erhvervslivets fortsatte Bestaaen og Trivsel, rodløse og raadløse.

Man har fra alle Sider saaet Klassehad og plejet smaa, private Interesser for ussel, øjeblikkelig Vindings Skyld, og i Dag, da Landets Genrejsning kræver Samvirke og Plan i Produktionen, staar man blot og vifter med Klassehadets lede Gespenst og de sørgelige Laser af Frasen om Kræfternes frie Spil, suppleret med det gamle Højrepartis T-o-l-d og det jødisk-radikale Partis »Hvad-kan-det-nytte«-Selvopgivelse... og alt dette Ragelse fra Fortiden kalder man ublufærdigt national Samling!

I dette aarelange, uansvarlige Spil, hvor Kræfterne splittedes i Stedet for at samles, har Kapitalmagten haft let ved at sikre sig en Profit af svimlende Dimensioner. Denne Kapitalmagts Indflydelse kræver National-Socialismen fjernet med haard Haand, og først naar det er sket, vil Ejendomsretten til den danske Jord være fri for uvedkommende Indflydelse.

## Punkt 6:

### Vi bygger paa Folket og ikke paa en Klasse.

*Vi bekæmper den marxistiske Klassesdeling af vort Folk og betragter Folket som en national, organisk Helhed. Derfor bekæmper vi den parlamentariske Statsform, som vi vil erstatte med det personligt ansvarlige Statsstyre med de faglige Korporationer og Institutioner som raadgivende Grundlag.*

Vi nævnte ovenfor Klassesdelingens folkenedbrydende Væsen. Heroverfor sætter National-Socialismen Folkefællesskabets store Idé — hele Folket samlet til en national og naturlig Enhed, det vil sige, at vi bygger Danmarks Folk op til en *Nation*, hvor det enkelte Menneske udfylder sin bestemte Plads, og alle arbejder med hele Landets og Folkets Tarv for Øje. En saadan Arbejdsform er baade socialistisk og national, og derfor er den national-socialistisk. Men en saadan Opgave kan Partipolitikere ikke løse. Derfor er det vort Maal at sætte Partierne ud af Spillet og sætte personligt ansvarlige Mænd til at styre Landet. Vi ønsker faglig Dygtighed sat i Højsædet, og derfor maa de enkelte Erhvervs bedste Folk



være raadgivende og vejledende for den nationale Regeringsmagt. De politiske Partier er uansvarlige — hvem har nogensinde kunnet finde en ansvarlig Person i et demokratisk styret Land! Vor Undsigelse af det parlamentariske Styre er ikke mindst dikteret af, at dette Styre altid — ogsaa under socialdemokratisk Ledelse — har sparket nedefter og lefltet opefter. Man foregav at tjene den arbejdende Befolknings Interesser, men den arbejdende Befolkning har stedse maattet bære de tungeste Byrder, mens de rige stadig er blevet rigere.

National-Socialismen bygger paa hele Folket og ikke paa en enkelt Klasse. Vi skal have hele Folket med, og hele Folket kommer med den Dag — det ske snart! — da man for Alvor indser det indlysende rigtige i Folkefællesskabets Idé.

### **Punkt 7:**

#### **Kirken og Folket.**

*Vi bekæmper den liberalistiske og materialistiske Livsanskuelse og kræver Beskyttelse af de idealistiske og socialistiske Kræfter i vort Folk under Kampraabet: »Helhedens Vel gaar forud for den enkeltes Vel!» Ud fra dette Krav vil vi understøtte Kirken i dens Kamp for et kristent dansk Folk.*

Det gaar som et Ledemotiv gennem hele D.N.S.A.P.s Program: Helhedens Vel gaar forud for den enkeltes Vel! Dette er vort Kampraab, og under dette Kampraab vil National-Socialismen sejre ogsaa i det danske Folk. Men vi ønsker Kirken med os, fordi Kirkens Maal er det samme. Folkets Kirke kan ikke være klassesdelende og dens Tjenere ikke Partipolitikeré, da Partipolitik er samfundsnedbrydende og statsopløsende. Kirken har her en stor Opgave.

### **Punkt 8:**

#### **Vi bygger Fremtidens Danmark op.**

*Vi kræver Danmarks nationale Selvstændighed bevaret og sikret gennem et Forsvar baseret paa en enig Folkevilje. Vi søger under Hagekorsets Symbol at opnaa et venskabeligt Samarbejde med de andre nordisk-germanske Folk, til hvilke vi føler os knyttet ved Blodets Baand.*

I Punkt 8 sammenfatter Partiførerens Liniere for sit nationale Genopbygningsprogram i dette: I Enighed bygger vi Danmark op, i dette Arbejde yder hver sin Indsats, og det, vi bygger op, vil vi forsvare med Livet som Indsats, fordi det er vort. Den Plet Jord, der bærer Navnet Danmark, er vor, her har vore Fædre levet og virket, mange har givet deres Liv for Danmark, og deres Minde vil vi ære. En Kæde af stolte Fortidsminder binder Slægterne sammen og straalere ogsaa for vore Øjne. Udvé og Kampmod, Kærlighed til Hjemstavnen og Modet til at vove noget for at hævde sig selv og sit Land, hele denne Blanding af Styrke

og Sindsmildhed, der er Danskens Kendemærke, har levet i vort Folk i Aartusinder, og det lever endnu. Derfor er det vort Krav, at vi holder vor Race ren og fjerner alt fremmed Islet. Vi er Nordboere af Germanernes stolte Race, og derfor er det ældgamle, nordisk-germanske Svastika-Tegn blevet National-Socialismens Symbol. Under Hagekorset slaar den national-socialistiske Livsanskuelse Bro mellem Klasser og Folk. National-Socialismen vil et venskabeligt Samarbejde med Brødefolk — den vil formidle et fornuftigt Udvekslingssystem for nationale Frembringelser, saa det enkelte Lands Produktionsmuligheder kommer til fuld Udfoldelse. Ingen Kræfter maa gaa til Spilde.

Blodet, Racen, Jorden, Slægten, Hjemmet — alt dette knytter et Folk sammen til en Nation, og lige Ret til Arbejde med den fulde Løn for Arbejdet skaber en vigtig Side af Folkefællesskabet . . . vor store Idé, som Fremtidens Danmark skal bygges op paa!

Og som Fremtidens Danmark *bliver* bygget op paa!

## Vil DE være med til at **genrejse Danmark?**

*saa meld Dem som Medkæmper i D.N.S.A.P. — Der findes Afdelingskontorer, Herredskontorer, Distriktskontorer og Syssekontorer over hele Landet, hvor De kan faa alle nærmere Oplysninger.*

*De kan ogsaa udfylde nedenstaaende Kupon og sende den til LANDSKONTORET FOR FOLKEOPLYSNING, som straks sætter sig i Forbindelse med det Sysse, hvortil DE hører.*

Navn: .....

Stilling: .....

Adresse: .....

.....  
ønsker tilsendt en Optagelsesbegæring til D.N.S.A.P.

Sendes til LANDSKONTORET FOR FOLKEOPLYSNING,  
Rosenvængets Allé 32, København Ø.



For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst [www.kb.dk](http://www.kb.dk)

For information on copyright and user rights, please consult [www.kb.dk](http://www.kb.dk)