



Digitaliseret af / Digitised by

DET KONGELIGE BIBLIOTEK
THE ROYAL LIBRARY

København / Copenhagen

Titel: Til Danmarks Ungdom - og et Alvorsord til Forældrene

Ophav:

Ressourcetype:

Ressourcetype:

Oprindelsesdato: 1943

Emne:Partiprogram, partiprogrammer, program

Opstilling: DA-småtryk. Politik 8

Relateret:

Relateret:

Copyright: Billedet er muligvis beskyttet af loven om ophavsret



Ungdommens Fremtid

I et sundt og livskraftigt Samfund vil den opvoksende Ungdom altid blive mødt med Aabenhed og Begejstring. I et Land, hvor der er Opdrift og Fremgang, vil der være et uudtømmeligt Behov for unge Kvinder og Mænd, der ivrige og lærelystne melder sig til Samfundets Tjeneste. Ungdommen bærer frem for noget andet Fremskridtets Kraft i sig. Den er mere lærevillig, møder med friske Sanser og med Kraftreserver, som ethvert Samfund burde være taknemmeligt for.

I vore Dages Danmark kan man næppe lukke en Avis op eller lytte til sin Radio uden at møde beklagende Udtalelser over Ungdommens mangelfulde Karakterdannelse, Umoralitet eller Mangel paa Alvor. Men Ungdommen maa naturligvis ligesom alt andet menneskeligt hente sine Oplevelser og Impulser i de sociale Vilkaar, som Statens Styrelse i første Række tilrettelægger og har et Hovedansvar for. Ungdommen er i sit Væsen og i sin Bedømmelse af de samfundsmæssige Tilstande et Spejlbillede af Tiden.

Det er enhver god Faders og Moders Ønske, at deres Søn eller Datter efter endt Skoletid opnaar en saa god Start i Livet, som det overhovedet er gørligt. Der findes talrige Eksempler paa, at Forældrene, selv om de har udfoldet de største Anstrengelser, ikke har kunnet fremskaffe en velegnet Læreplads til Husets unge Søn eller Datter. Mange Forældre har paa Grundlag af deres egne Iagttagelser over Barnets Evner, naaet det Resultat, at den paagældende for Eksempel var velegnet til at blive Mekaniker eller moden til en videre Uddannelse ved en højere Lærestalt.

Hjemmets økonomiske Muligheder er næsten altid bestemte for, eller i høj Grad medvirkende til at angive, hvor grundig Barnets Uddannelse kan blive. Reglen er den, at Smaakaarshjemmenes Ungdom enten bliver Arbejdsmænd, Landarbejdere, Bude eller Sømænd. Den kvindelige Ungdom bliver Fabriksarbejdersker, Husassistenter eller finder et andet Erhverv, hvor der ikke kræves nogen lang Uddannelse, og hvor Lønnen er saa høj, at de straks kan deltage i Hjemmets Forsørgerbyrder.

Samfundsmæssigt bedømt er det en gal Løsning, at Hjemmets mere eller mindre daarlige Økonomi spiller en saa stor Rolle ved Valg af Livsstilling. Det rigtige Samfund, der er

besjælet af virkelig social Aand, maa først og fremmest have en Hovedinteresse i, at den opvoksende Ungdom finder en Plads i Erhvervslivet, som dens Evner berettiger den til.

Hvis man imidlertid skulde løse disse Spørgsmaal paa en fornuftig Maade, maatte Samfundet understøtte alle de velbegavede Børn fra fattige Hjem eller Smaakaarshjem, som har Lyst og Evner til at lære et særligt Fag. Men ikke nok hermed! Hvis man ved psykotekniske Prøver har konstateret, at en ung Mand eller Kvinde har Evner og Lyst i en bestemt Retning, burde Samfundet naturligvis aabne ham eller hende alle Muligheder derfor. Dette kunde ske enten ved en Uddannelse paa Værkstedsskoler eller ved en Tilrettelægning af Produktionen og Afsætningen, saaledes at de Skuldertræk og Beklagelser, der ofte møder Ungdommen blev forvandlet til en stærk Efterspørgsel efter villende og interesseret Ungdom.

Hvis man betragter en Opgørelse over den Ungdom, som føres frem til Studentereksamen, vil man se, at Hovedparten af de unge kommer fra velstillede Hjem. Fra Arbejderhjemmene kommer kun 14 pCt., fra Landbrugerne 9 pCt., mens de velstillede Hjem tegner sig for ikke mindre end 75 pCt. af det samlede Antal Studenter. Naar man betænker, at de to førstnævnte Grupper tæller det overvejende Flertal af Danmarks Befolkning, vil man forstaa, at der ikke er lige Uddannelsesvilkaar for Ungdommen. Der næppe Tvivl om, at Samfundet sagligt bedømt vil være interesseret i, at den akademiske Stand faar ny Blodtilførsel fra neden, men saa er der kun den Udvej at finde frem til Midler, der kan fremhjelpe begavede unge Kvinder og Mænd, der mangler økonomiske Forudsætninger. Hvis man tilrettelagde en ny Legatorgning eller Statsmagten direkte understøttede ubemidlede Unge, kunde denne Uretfærdighed undgaas.

For at modvirke Ungdomsarbejdsløsheden har vi her hjemme i en Aarrække oprettet Ungdomslejre. Det er imidlertid kun et bestemt Udsnit af de unge, der har besøgt disse Lejre. Ogsaa paa dette Omraade staar vi overfor en social Uretfærdighed. Der er næppe Tvivl om, at det vilde gavne hele Danmarks Ungdom, hvis den paa lige Fod og under lige Vilkaar fik Mulighed for i en bestemt Periode at udføre Arbejdstjeneste. Derved vilde den lære hinandens Kaar at kende. Megen berettiget Bitterhed kunde paa den Maade fjernes, og alle Unge fik saaledes Lejlighed til at stifte Bekendtskab med og Respekt for Haandens og Legemets værdifulde Arbejde.



For at naa frem til den mest fornuftige Ordning paa Uddannelsesspørgsmaalene, maatte Statsmagten i langt højere Grad tage sig af dette vigtige Samfundsanliggende. Allerede i Barneaarene burde Børnene være under samfundsmæssig Observation, saaledes at man saa hurtig som muligt kunne fastslaa i hvilken Retning deres Evner gik. Men man burde naturligvis ikke standse ved blot at konstatere deres særlige Evner, man burde ogsaa ved Statsindgreb drage Omsorg for, at de kom paa den rette Plads i det sociale Kredsløb. Derved vilde megen Skuffelse undgaaes, og Samfundet i sin Helhed blive beriget.

Nu er Konfirmationstiden snart inde! Et nyt Kuld Ungdom er blevet flyvefærdige! Mange Forældre maa nu begynde en Jagt for at skaffe dem en Læreplads, og talrige begavede, Unge maa afbryde deres Studier, fordi Hjemmet ikke har Raad til at holde dem til Bogen. Ofte vil det gaa saaledes, at Forældrene efterhaanden opgiver at faa deres Barn ind i et Fag, hvor det har ubestridelige Evner og vilde kunne gøre god Fyldest. Saa begynder Tilfældighedernes Spil. Hvis han ikke kan blive Mekaniker, kan han saa ikke blive Barber, Skrædder, Skomager, Tømrer eller Murer? De mest energiske prøver hele Turen, og maa maaske til sidst opgive. Saa bliver den Unge Arbejdsdreng eller Bud. Enhver fornuftig Fader og Moder maa kunne indse, at her savnes en Række virkelig grundige Reformere, og vi kan betro dem, at *Danmarks National-Socialistiske Arbejder Parti* i sit politiske Arbejde vil øve en Indsats for at faa en virkelig rationel og samfundsgavnende Løsning paa Ungdommens Uddannelsesspørgsmaal til Gavn for Ungdommen selv og derved til Styrkelse af det nationale Sammenhold i Fremtidens Danmark.

Vi skal til Slut pege paa det urimelige i, at man kun har Ret til at opnaa Skattefradrag for Børn indtil det 15. Aar. Enhver véd jo dog, at saafremt en ung Mand eller Kvinde skal have en grundig Uddannelse, saa koster de Hjemmet langt flere Udgifter efter det 15. Aar. Børnefradragene er i Forvejen for smaa. Ingen kan forsørge et Barn i Dag for de faa Kroner, der bliver fradraget i Skatten. Dertil kommer, at Hjem med et eller flere Børn har forholdsvis langt større Forsørgerbyrder, end Hjem, hvor der ikke findes Børn. Det er en Uretfærdighed at straffe Folk, fordi de har sat Børn i Verden og ønsker at give dem en god Start i Livet ved at give dem en god og grundig Uddannelse.

Din Plads er i D.N.S.A.P.!

TRINITATSBYKKERIEKT, KØB.



For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk

For information on copyright and user rights, please consult www.kb.dk