



Digitaliseret af / Digitised by

DET KONGELIGE BIBLIOTEK
THE ROYAL LIBRARY

København / Copenhagen

Titel: Valget kalder Danmarks vælgere

Ophav:

Ressourcetype:

Ressourcetype:

Oprindelsesdato: 1948

Emne:Partiprogram, partiprogrammer, program

Opstilling: DA-småtryk. Politik 4

Relateret:

Relateret:

Copyright: Billedet er muligvis beskyttet af loven om ophavsret

Valget kalder Danmarks Vælgere



*Paa Valgdagen bekræfter Vælgerne Folkets
Samling om Danmarks Forfatning og Rigsdag*

**Giv Folkestyret Styrke
Gør Rigsdagen stærk**

Det radikale Venstre og

NAAR vi før gik til Valg, skete det i Kampens Tegn. Denne Gang tør vi haabe, at Valget bliver præget af alt det, der knytter Landsmænd sammen.

Den 9. April 1940 rorted ved os alle paa en Maade, saa det byggede Bro over mangen Kløft, som før syntes uoverstigelig. Fortid og Fremtid fik et nyt Perspektiv.

Der var vel dem, som tog Anledning til at fordømme alt i Fortiden, og der var andre, som stadig bødnyede, at alt, der laa forud, var idel Lys; men de, der udgør den sunde Kerne i Folket, vandt Overhanden.

Bekendelse til Danmark

De tegnede Billedet af et Danmark med en sund og dygtig Befolkning, som havde arbejdet sig frem til jævn Velstand, og hvor stigende Oplysning og Dygtiggørelse havde ført Landet langt frem i Nationernes Række. Men man skjulte heller ikke, at der med Fremskridtene var fulgt Svaghedstegn, at der her og der sporedes Mangel paa Haardførhed og Selvdisciplin.

Dag, ud af Tilbageblikket tonede en Bekendelse til dette Danmark saa dyb og inderlig, saa det prentedes udsletteligt i alle danske Sind, at vort Fædreland husede Ting saa dyrebare, at Livet vilde blive tomt, hvis vi mistede dem, og der stadsattes en Vilje til at sætte nyt og frostat Arbejde ind for at rette, hvad der hidtil havde været vrangt.

Af disse Følelser udsprang den nationale Samling.

Op over gamle Skillelinjer

I Løbet af faa Maaneder temredes denne Samling saa stærk, at der ikke blev Plads for Brist eller Revne. Danskens Øre blev ejendommeligt fintmærkende for, hvad der var falsk, og hvad der var ægte. Nationalfølelsen gav sig ikke overspændte Udtryk, men der skabtes en umiddelbar Følelse af, hvor den afgørende Grænse gik. Den, der vilde benytte Fædrelandets Trængsel til at fremme særlige Interesser, var udenfor. Den, der afslog at gøre noget saadant, var indenfor, og hen over gamle Skillelinjer gaves Haandslag, som bandt.

Der er dem, hvem denne stille Magt ikke er nok, og for hvem stærke Ord og voldsom Handling føles som en Nødvendighed. De savner Blik for, hvad der er en lille Nations stærkeste Værg, og de formaar ikke at vurdere Storheden i den nationale Bedrift, der i Nødens Time faar et helt Folk til at slutte Kres og staa fast om Bekendelsen til de Grundværdier, det har bygget sin Tilværelse paa.

For det danske Folk er det en Livsnødvendighed i denne Stund at forstaa de Verdensbegivenheders Vælde, som raser omkring os, og at tilkæmpe sig den Selvbehersekelse, der paa en Gang bevarede det rolige Omdømme og den lid i Hjerterne, som holder Folketsjælen sand.

Hertil kræves et stort Maal af folkelig Kultur og sund Tillid til Folkets Ledere, men staaende foran et politisk Valg kræves først og fremmest, at de politiske Partier

af den almindelige Folkeskole, bedre Betingelser for Fartsøttelsskolen, nye Muligheder for Folkehøjskolerne og som Kronen paa Værket den nye Ungdomsskole, der skal søge at vække Trangen til aandeligt Liv og Forstaaelsen af vor Kultur i stadig bredere Lag. Alt er det haaret af Troen paa, at et Folks Sundhed er afhængig af, om det lykkes at bevare det rette Forhold mellem Aandens og Haandens Verden, og af Forvisningen om, at det mere end nogen Sinds netop nu gælder at styrke alt det, der er Grundlaget for vor Kultur.

Bag denne Reformers Skoler staaer ikke Staten, men Hjemmene. Den Aand, der bærer den nye Lovgivning, er ikke Uniformeringens. Den kalder paa alle de Kræfter, der gæder derude blandt de Unge og gror i de tusind Hjem, som bærer Landet.

Hjemmenes Styrke Danmarks Styrke

Disse Hjemmes Styrke er Landets Styrke. Derfor har det radikale Venstre ogsaa søgt at hæve det Arbejde, der gøres inden for Hjemmets fire Vægge, op i et højere Plan i Befolkningens Bevidsthed.

Det er da en Pligt for de samarbejdende Partier ikke ved dette Valg at rette Angreb paa hverandre, og det radikale Venstre ønsker herfor alle de fremadgaaende Hovedpunkter, der dannes Grundlaget for Partiets Gerning i vort Folk.

Den Enkelte og Samfundet

Det radikale Venstre ser det enkelte Menneske baade som et Maal i sig selv og som et Led i den Helhed, der hedder Stat og Samfund. Det nytter kun lidet med selv de bedste Samfundstreffer, dersom ikke der jævnsides med dem foregaar en Højnelse og Udvikling af Menneskene selv, og omvendt vil den aandelige Paavirkning af Mennesker falde paa Stengrund, hvis ikke Samfundsforholdene staber en vis materiel Tryghed. Vort Parti ser det saaledes, at der bistaar en levende Vekselvirkning mellem det, der bygges op indenfor i Menneskenes Sind, og saa de Reformers i Samfundslivet, der skaber bedre ydre Kaar.

Vor kulturelle Front

Det er dette Grundsyn, der ligger bag den store Skolereform, som Undervisningsminister Jørgen Jørgensen har gennemført. Højnelse

af den almindelige Folkeskole, bedre Betingelser for Fartsøttelsskolen, nye Muligheder for Folkehøjskolerne og som Kronen paa Værket den nye Ungdomsskole, der skal søge at vække Trangen til aandeligt Liv og Forstaaelsen af vor Kultur i stadig bredere Lag. Alt er det haaret af Troen paa, at et Folks Sundhed er afhængig af, om det lykkes at bevare det rette Forhold mellem Aandens og Haandens Verden, og af Forvisningen om, at det mere end nogen Sinds netop nu gælder at styrke alt det, der er Grundlaget for vor Kultur.

Herigennem har det radikale Venstre fortsat det Arbejde for Højnelse af Kvindernes Stilling i Samfundet, som kom til at præge en Række af de Løve, der fik særlig Betydning for Kvindene, og som satte sit Kronskud, da den radikale Regering i 1915 fæstnede Kvindernes politiske Berøret i den nye Grundlov.

Men det materielle Grundlag for Hjemmene er Erhvervsmulighederne. Det radikale Venstre har altid tolket den Ansøelse, at det er en samfundsbevarende Gerning at søge Erhvervslivet bygget op paa saa mange selvstændige Virksomheder som foreneligt med den bedste mulige Udfnyttelse af de tekniske Fremskridt.

Selvstændige Virksomheder paa Land og i By er Landets Rygrad

Haand i Haand med de tiltagende Muligheder for en intensiv Udfnyttelse af Jorden har Partiet derfor virket for Udstykningen af de store Landejendomme, saa en talrig Landbostand kunde betyde en Aflastning af Befolkningstilvæksten. Det radikale Venstre hæveder, at naar Befolkningen hvert Aar vokser med 20,000 Mennesker, da er det en bydende Nødvendighed for Opretholdelsen af Ligevægten mellem Samfundsklasserne, at et betydeligt Tal faar selvstændig Virkeplads paa Landets Jord.

Partiet advaer paa det mest indtrængende imod fortsat at tilslade den nuværende Udvikling, hvor dansk Landbrugsjord i betydeligt Omfang opløses af kapitalstærke Kres, medens Landboungdommen samtidig stanges ude fra at sætte Bo, og Ejendommene jobbes op i stadig højere Priser.

Partiet anser denne Udvikling for saa skæbnesvanger, at det har sat alt ind paa at formaa den nationale Samling til at sætte Bom herfor — ogsaa fordi Omsætningen af Ejendomme til stigende Priser uvægerlig fører ud i en Krise efter Krigen, og Partiet hæveder endvidere, at den Ulighed, der findes inden for Landbruget, hvor nogle

tjener Formuer, mens største Deelen af det mindre Landbrug kun har til Dagen og Vejen, ma skjernes.

Ønsket om Bibeholdelse af de flest mulige selvstændige Virksomheder har ogsaa Adresse til Byerhvervene med deres Snese Tusinder af Middelstandshjem inden for Handel og Haandværk.

Det radikale Venstre har tiltraadet at yde Støtte til, at danske Haandværksvirksomheder i størst mulig Udstrækning skal kunne nyttiggøre de tekniske Fremskridt, og Partiet har virket for, at der skabtes et Samarbejde mellem det offentlige og den private Foretagssombod om Fremskaffelse af nye Arbejdsmuligheder. Krigstidens Forhold har i betydelig Grad vist, at dette er muligt.

Eget Hus med Have

Men den menneskelige Trang til større personlig Selvstændighed kan ogsaa imødekomms og udvikles paa andre Felter. Det radikale Venstre finder, det er af en mægtig folkelig Betydning at tilvejebringe gode og sunde Boliger for den mindrebemidlede Del af Befolkningen og at imødekomme den stigende Trang inden for Bybefolkningen til at bo i eget Hus

g Valget den 23. Marts

med Have, hvor Børnenes Opvækst under frie Forhold afløser Livet i Lejekasernernes Baggaard. Under radikal Ledelse er her i det sidste Tjaar gennem Indenrigsministeriets Lovgivning grundlagt en af de mest vidtrækkende folkelige Reforme, som vort Slægtled har set. Vort Parti vil arbejde for disse Reformers Videreførelse.

Arbejderen og

Samfundet

Der er for det radikale Venstre ikke Tvivl om, at hele den Bevægelse, der foran er omtalt, hen mod Selvstændiggørelse og Frihed af det enkelte Menneske ogsaa i betydeligt Omfang kan overføres paa de Vilkaar, hvorunder Arbejderstanden virker i Produktionslivet. Det bliver en af Fremtidens store Opgaver at forene Samfundets og Arbejderens Interesse i et Arbejdsfællesskab, der paa én Gang fremmer Produktionen og sikrer en retfærdig Fordeling af Arbejdets Udbytte.

Kampen mod

Prisstigningen

Vigtigt af alle Tidens materielle Spørgsmaal er midlertidig dette, at forebygge Inflationen, at hindre at Værdierne udhules, saa Tilbagevenden til normal Produktion følges af Krak og Sammenbrud. Vi maa drage Lære af de økonomiske Ulykker, der ramte os efter sidste Krig.

Det radikale Venstre har utværetteligt fremholdt Nødvendigheden af at staa imod den ødelæggende Bevægelse, hvor et Kapløb mellem Priser og Lønninger fører hen mod økonomisk Kaos. Standsningen af Prisstigningen for de nødvendige Livsforbrønde er nu for vort Samfund baade en national og en økonomisk Nødvendighed.

Hvad vi maa vogte

os for i Folkets

Skæbnetime

De smaa Hjem, de Gamle og Svage, der har lidet at staa imod med, kan ikke taale, at Trykket øges, og paa længere Sigt er Enhverens Livets Interesse i Prisstigningens Standsning lige saa stor.

Naar saa Freden kommer, vil store Problemer møde os, hvis Karakter vi endnu højt kan ane. Stærke Følelser og Stemninger vil maaske rejse sig. Da kommer det ikke mindre end nu an paa, at Folkets store Flertal bevarer sin Besindighed. De mest fanatiske og de lettest bevægelige kan være nok saa velmenende; men i Fol-

Indenrigsminister Jørgen Jørgensen



Indenrigsminister Jørgen Jørgensen, der sidder som det radikale Venstres Repræsentant i Regeringen, fremfører følgende Udtalelse om det Spørgsmaal, som Valget stiller til Vælgerne:

DET er afgørende for en Nation at finde et Grundlag for sit folkelige, politiske og økonomiske Liv, som kælder paa alle de opbyggende og skabende Kræfter i Folket. Vi har i Danmark fundet dette Grundlag i det frie Folkestyre.

Under dette Folkestyre blev Samfundet et andet end før. Folket blev højet omdelt og kulturelt. Undertrykte Stænder og Klasser blev forvænderet til frie, uansvarberedte Borgere, og det frie, friske Initiativ udfoldede sig rigt og stærkt. Denne Udvikling vil vi føre videre. Vi vil vogte og værne de sandelige og folkelige Værdier, som vi fik i Arv.

Vi vil gøre Dagens og Tidens Gerning i Trods af Slagterne, der leverede for os, og med Ansvarsfølelse gøre for kommende Generationer. Og naar Folket nu paa Vælgedagen den 23. Marts bliver spurgt, saa svarer vi med et faldtonende Ja: paa det frie Folkestyre bygger vi Danmarks Fremtid.

JØRGEN JØRGENSEN

Kets og Landets Skæbnetimer gaar det ikke an at lade uligevægtige Sind træffe Afgørelser, der kan blive bestemmende for Landets Fremtid i Aarhundreder.

I 1920 greb stærke øjeblikkelige Stemninger vide Kresse af den danske Befolkning. I Dag ved alle, at de, der da havde Mod til at staa imod disse Stemninger, derved tjente vort Fædreland.

Kendetegnet paa et

Folks Sundhed

Det er Kendetegnet paa et Folks Sundhed og høje Kultur, at det formaar at forene sand national Aand med nøgtern Bedømmelse af Landets Stilling og Muligheder.

Der har i visse Kresse været Tendenser til paa enkelte Omraader som f. Eks. det militære allerede nu at ville fastslaa Danmarks

Lånje efter Krigen. Disse Forsøg er faldet til Jorden, fordi ingen i dette Øjeblik kan have den ringeste Anelse om de Forudsætninger, hvorudfra der maa handles efter Krigen.

Og saa til Valg: for Danmarks Frihed og Lykke

Saa gaar det danske Folk da til Valg i Troskab mod det Folkestyre, der er blevet de nordiske Folks Livsform.

Ud fra det Grundsyn, der i det foregaaende er angivet, vil det radikale Venstre arbejde for Danmarks Frihed og Lykke, og Partiet opfordrer danske Vælgere til paa Valgdagen at give Styrke dertil.

Fordomsfrie Overvejelser, naar Tiden er inde

Det radikale Venstre har erklæret, at ingen til den Tid bør lade deres Beslutninger diktere af Standpunkter taget under tidligere Tidens Forudsætninger, men at man da alene maa handle ud fra de Kendsgerninger, som kommer til at foreligge under den nye Tilstand i Europa, som vi endnu intet Kendskab har til.

Den nordiske Tanke

Blandt de Problemer, som da vil møde os, vil ogsaa være Tanken om et nært økonomisk, kulturelt og politisk Samarbejde mellem de nordiske Folk. Heller ikke paa dette Omraade kender vi de Vilkaar, der vil komme til at foreligge; men det radikale Venstre vil af al sin Evne medvirke til, at enhver Mulighed for større Fællesskab mellem Nordens Lande bliver udnyttet.

I Tider, hvor det nordiske Samarbejde var ude for Modgang, stod vi sammen med de Kræfter i Norden, som førte den nordiske Idé uskadt gennem Vanskelighederne. Under den første Verdenskrig og i Tiden derefter stod det radikale Venstres Mænd paa de ledende Poster i det nærmeste personlige Samarbejde med de andre nordiske Landes Politikere om Planlægningen af en stadig nærmere Forbindelse. Vi maa allerede nu forberede Fortsættelsen af dette Arbejde, og naar Krigen er forbi, er Timen inde, hvor Repræsentanter for Nordens Folkerepræsentationer maa mødes til Raadslagning om Nordens Fremtid.

Det vilde føles som Symbolet paa en ny Tid med nyt Haab og ny Fortrøstning, hvis den gamle Drøm om de nordiske Rigers Enhed blev til Virkelighed som et Resultat af Folkenes frie Vilje og af de Tæmngster, Europas Ulykkesaar førte ind over Landene.

Det er Saatid i Danmark ...



Som Sæden, der saas før Høsten fylder Laden og giver Folket Brød, er Stemmekrydsene i et folkestyret Samfund den Udsæd, der er bestemmende for, om nye Fremskridt for Folket skal gro og modnes.

Frisindede Kvinder og Mænd, der paa Folkestyrets Grund vil bygge et sundt og retfærdigt Samfund, sætter den 23. Marts deres Kryds ved det radikale Venstre.

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk

For information on copyright and user rights, please consult www.kb.dk