



Digitaliseret af / Digitised by

DET KONGELIGE BIBLIOTEK
THE ROYAL LIBRARY

København / Copenhagen

Titel: Ulvetider igen! : Al forandring kommer nedefra

Ophav:

Ressourcetype:

Ressourcetype:

Oprindelsesdato: [1988]

Emne:Partiprogram, partiprogrammer, program

Opstilling: DA-småtryk. Politik 8

Relateret:

Relateret:

Copyright: Billedet er muligvis beskyttet af loven om ophavsret



Snart 300.000 arbejdsløse. EFs indre marked i sigte.

En brutal finanslov på trapperne, der allerede har den socialdemokratiske oppositions blå stempel.

Forhåndsudsalg af kravene til OK 89.

En ny Schlüter-regering, der har blottet tænderne. Glistrup klar i kulissen.

*Det er herlige tider...
for ulvene...*



»Mer socialisme« og »Fred i vor tid«

Det er herlige tider:

Ronald Reagan, Bush og Dukakis støtter Gorbatsjovs »glasnost« og »perestrojka«. For i Sovjetunionen er der, som partichefen siger, ved at komme »mer demokrati og mer socialisme«.

Godt nok ligner Gorbatsjovs socialisme vestlig kapitalisme næsten til forveksling, og i stadig højere grad. Godt nok har Sovjetunionen i Hrustjovs, Bresjnevs og Gorbatsjovs tid vist sig at være en aggressiv supermagt, der i samarbejde og konkurrence med USA har strakt sine fangarme ud over alle kontinenter. Men hvad betyder det, når supermagterne finder sammen og

sikrer freden, og Sovjet tilintetgør de sidste rester af sin revolutionære fortid?

Den tikkende bombe mod verdensfreden bliver demonteret. Og det er dem, der har anbragt den der, som gør det. Det er næsten for godt til at være sandt. Aggressorerne er blevet fredselskende. Vietnam er fortid, Grenada og Nicaragua og Afghanistan er lige ved at være det. Miraklernes tid er ikke forbi...

Vi kan trygt se fremtiden i øjnene. Freden ligger i sikre hænder. Vi behøver ikke at kæmpe mere for den. USA og Sovjet, NATO og Warszawapagten er til for fredens skyld...

»Farvel Danmark! Farvelfærd!«

Det er herlige tider.

Landets statsminister erklærer, at nationalstaternes tid er forbi, og tiden nu er kommet til overnationale internationale sammenslutninger, styret af monopolerne! Farvel Danmark!...

Schlüter-regeringen vil ikke afskaffe velfærden. Den vil blot justere, ændre, modernisere, reformere og tilpasse den til EFs indre marked, som skal være en realitet fra 1992. Det er kun de dele, som det store flertal har opnået gennem årtiers kamp, som skal væk. Kapitalens velfærd skal fortsat sikres, og endda udbygges...

Dens finanslovsforslag er helt nødvendigt for at genoprette økonomien efter

lang tids borgerlig og socialdemokratisk administration, der har ruineret de fleste. Herunder de seneste seks år med Schlüter som regeringschef. Derfor skal der tages fra de fattige og gives til de rige.

Derfor skal der betales for uddannelse efter folkeskolen, så man kan sortere fårene fra bukkene. Derfor skal der nedlægges skoler og presses flere børn ind i klasserne, for børn er en dyr fornøjelse, og der skal ikke være for mange dyre glæder.

Derfor skal der være brugerbetaling – nye afgifter, som indføres, for at de rigeste kan betale mindre i skat.

Derfor skal de arbejdsløse og bistandsmodtagerne have reduceret deres ydelser

klækkeligt. For det skal ikke kunne betale sig ikke at arbejde, når kapitalen nu en gang ikke har brug for 300.000 officielt registrerede arbejdsløse (og mere end det dobbelte antal, når kontanthjælpsmodtagere medregnes). Det skal straffes, så det kan mærkes.

Til gengæld skal der flere midler til NATOs infrastrukturprogram. Der skal være

mere politi. Kongehusets apanage sættes op. EF-bureaukratiet skal have otte milliarder. Og sidst, men ikke mindst: De flittige folketingspolitikere skal have mere i løn. 2,3 millioner mere i 89. Så det er egentlig ganske flinkt, når der kun skæres med 1 million i pensionisternes varme-hjælp.

»Gå ned i løn!«

Det er herlige perspektiver:

I betragtning af at det er knappe tider, er det indlysende, at der ikke er råd til højere lønninger. Uanset at aktieejerne ved rouletten på børsen efter forskrækkelsen med børs krisen sidste efterår allerede har indvundet det tabte terræn og indtjent 33 milliarder kroner på kursgevinster. Og uanset at udsigterne for profitterne er så gode som nogensinde

Så derfor har LOs næstformand Hans Jensen meddelt, at arbejdere og funktionærer bør gå ned i løn, at reallønnen bør falde. Bortset selvfølgelig fra fagfore-

ningsfunktionærer, som ikke må sakke bagud i ræset med direktører og folketingsmedlemmer. Det er de almindelige fagforeningsmedlemmer, der skal gå ned i løn. Og så meget mere, fordi der er så mange af os.

Især da, hvis regeringen indvilger i en pensionsreform, der skal sikre os i alderdommen, ligesom folkepensionen og ATP tidligere har skullet det. Så kan flertallets forbrug da godt udskydes til alderdommen, eller til helt på den anden side af den yderste grænse. . .

»Klassekampen er forbi«

Det er i sandhed herlige tider.

»Klassekampen er forbi« sagde Erhard Jakobsen i 60'erne. Men han var tidligt ude. Først ved nytår i år var det en anden socialdemokrat, nemlig Ritt Bjerregård, der forkyndte det samme. Og hun står ikke alene. Også den gamle venstrefløj med DKP i spidsen mener at klassekampens tid er forbi. Nu siger Ole Sohn: »Der er andre opgaver i front en klassekamp og mer i lønningsposen«.

Nu er tiden kommet til de store visioner: de globale problemer som miljøet og freden. Såkaldt almenmenneskelige spørgsmål, hvor arbejder og kapitalist, fattig og rig, angiveligt er i samme båd. Fordi a-bomber ikke kender til klasse-diskrimination – bortset fra at der er sør-

get for bunkers til samfundets spidser. Og døde fisk er lige uspiselige – selvom de lige fortsat vil have råd til at importere dyre og ikke forurenede overlevende eksemplarer af laks og stør.

Det er gammeldags, hvis man mener, at miljøsvineriet skyldes kapitalistisk rovdrift og imperialistisk udplyndring og ikke, at »vi alle forbruger for meget«. Eller at det er socialt svineri at gennemføre hybridnetprojekter og storebæltsbroer, når arbejdende og arbejdsløse tvinges til at beskære deres beskedne forbrug, pensionister til at fryse og bistandsmodtagere ud i kriminalitet. Eller at oprustningen i øst og vest, som Danmark deltager i, er et beskidt kapløb mellem røvere på folkenes bekostning.

Vi har Schlüters ord for, at Karl Marx er død. Det skal nok passe. Han plejer jo at tale forrygende sandt.

Og mens »klassekampen er forbi«, skærper kapitalen og borgerskabet angrebene på alt og alle. Det er ikke klassekamp. Det er blot omlægninger, justerin-

ger, reformer, moderniseringer og tilpasninger, lige frem til det nationale ophørsudvalg. Det er klog og fremsynet politik. Og hvis folk ikke makker ret, så står Glistrup og Co. parate til at sætte kniven for struben. Så hellere alle disse fremskridt uden Fremskridtspartiet, selvom det er deres politik.

Vis ulvene vintervejen!

Med andre ord: Schlüter og Auken, Helveg Petersen og Glistrup, den nationale og internationale kapital vi er underlagt, har dikteret ro på bagsmækken. Ikke noget med modstand eller protester, ikke noget med strejker eller aktioner. Vi skal finde os i, hvad der bliver serveret.

De er ved at gennemføre de mest omfattende krisepolitiske angreb nogensinde. Det berører os alle. Det er nye skræk kapitler i 80ernes sorte Danmarkshistorie.

Socialdemokratiet optræder utilsløret som kapitalens medspiller. Og de gamle venstrefløjspartier – SF, DKP, VS og Preben Møller Hansen – har kapituleret overfor borgerskabets pres og opfordrer alle andre til at gøre det samme. En af de ting, der står indlysende klart, er at der må skabes en ny, militant venstrefløj, der aldrig vil gøre dette.

Det eneste svar på de nye overgreb er at

gå til modstand, at føre massekamp. Ungdommen siger fra, og har svaret med aktioner, bosættelser af skoler og gymnasier osv. Overalt i landet har der været omfattende demonstrationer og protester mod de kommunale nedskæringsbudgetter. Vi hverken vil eller kan bære den kapitalistiske krisens byrder. Vi siger nej til nedskæringerne, nej til forringelserne, væk med alle de sorte planer! Lad de rige betale!

Skal de sorte planer af bordet, er det ikke nok med små markeringer. Kampen må organiseres. Den må føres som massekamp. At overlade denne kamp til den parlamentariske opposition, som medvirker i hele det kyniske nedskæringsspil, er at lade den dø på stedet. Det er at acceptere firsernes sorteste angreb.

Nu er det på tide at vise ulveflokkene vintervejen. Arbejderklassen og det store flertal må lade deres stemmer høre.

DKP/ML

Jeg ønsker:

- Yderligere oplysninger
- Nærmere kontakt
- Prøveabonnement på **Dagbladet Arbejderen**
Danmarks eneste revolutionære avis
Aret ud for kun 100 kr.

Navn

Adresse

Postnr By

Sendes til DKP/ML
Griffenfeldsgade 26, 2200 København N
Telefon 01 35 60 69

**Stop den sorte finanslov!
Alle nedskæringer af bordet!**

**Generelle lønforhøjelser!
Nej til LOs pensionsreform!**

**Nej til union! Ud af EF!
For national
selvbestemmelse!**

**Stop USA og Sovjet!
Væk med NATO og
Warszawapagten!**

**Al forandring
kommer nedefra!**

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk

For information on copyright and user rights, please consult www.kb.dk