



Digitaliseret af / Digitised by

DET KONGELIGE BIBLIOTEK
THE ROYAL LIBRARY

København / Copenhagen

Titel: Valgets Tale til Dem

Ophav:

Ressourcetype:

Ressourcetype:

Oprindelsesdato: 1939

Emne:Partiprogram, partiprogrammer, program

Opstilling: DA-småtryk. Politik 8

Relateret:

Relateret:

Copyright: Billedet er muligvis beskyttet af loven om ophavsret

[Valgets Tale til Dem](#) 3

[Valgets Tale til Dem](#) 4

[Valgets Tale til Dem](#) 5

[Valgets Tale til Dem](#) 6

[Valgets Tale til Dem](#) 7

[Valgets Tale til Dem](#) 8



DET KGL. BIBLIOTEK
KØBENHAVN
SMAATRYKSAFDELINGEN

Valgets Tale til Dem

Et Par Ord om en Politik,
der skabte Orden, hvor det
truede med Kaos, forøgede
Produktion og Omsætning
og gav Arbejde og Brød
til Hundredtusinder

Der bygges for Dem!

STÆRKE KRÆFTER arbejder for Dem. Der bygges paa et Hus, hvor Livet kan leves i Sundhed og Tryghed. En stor og rummelig Bygning: Det danske Samfunds Hus. Et Hjem, hvor der er Fred og Orden, og hvor alle virker sammen for fælles Vel.

Det har stormet —

Det danske Samfund har været ude i strid Storm. Det begyndte med den vældige Krise i 1930—31, der truede med at ødelægge Danmarks Økonomi.

De store Lande lukkede deres Grænser, Eksporten sank katastrofalt, Danmarks Indtægter udefra gik voldsomt ned, Arbejdsløsheden voksede.

Verdenskrisen bragte Danmark mod Afgrundens Rand, — men Socialdemokratiet begyndte uførtroent at bygge op og at rejse Diger og Hegn mod Verdenskrisens Bølger, der truede.

Resultatet:

**Gode Erhvervs vilkaar -
Hjulene i Gang**

Arbejdsløsheden, der i 1932 androg 31,7 pCt. af de organiserede Arbejdere, faldt i 1938 til 21,5 pCt. Fra 1932 til 1938 steg Antallet af beskæftigede, organiserede Arbejdere med 141,000.

Stadig Fremgang.

— Og det er ikke rigtigt, naar det siges, at Arbejdsløsheden nu er i Stigen. I 1938 var Antallet af beskæftigede, organiserede Arbejdere 20,000 større end i 1937. En vældig Vækst i den samlede Omsætning, et Spring opad i Købeevne repræsenterer denne Merbeskæftigelse paa 141,000 Mand i disse Aar.

Denne Stigning i Købeevnen og voksende Beskæftigelse har været til det hele Samfunds Gavn og har ogsaa gavnet Dem i Deres Virksomhed.

Valutaordningen gav Beskæftigelse og Fortjeneste

Forskellige Former for Foranstaltninger har medvirket til denne gunstige Udvikling. Ophjælpning af Landbruget, offentlige Arbejder, Støtte til Boligbyggeri, disse og andre Lovgivningsforanstaltninger har bidraget til Fremgangen for Erhvervslivet.

En meget væsentlig Del af Fremgangen skyldes dog Valutaordningen, der sikrede vor Handel med Udlandet og skabte Grundlag for større Produktion og Beskæftigelse.

Valutaordningen, der blev søgt lagt for Had af enkelte Importører og andre, der i den mente at se et Anslag mod egne snævre Interesser, blev Løftestangen for en stærk Udvikling af Erhvervslivet, og ikke mindst de mindre næringsdrivende høstede Gavn af Væksten i Produktion, Beskæftigelse og Omsætning.

Haandværkets Hyldest til Valutacentralen

Da »Fællesrepræsentationen for dansk Haandværk og Industri« holdt sit Aarsmøde i Aalborg den 3. Maj 1938, udtalte den konservative Oldermænd, Claus J. Olsen, bl. a. følgende bemærkelsesværdige Ord om Valutaordningen:

»Da Valutaordningen vedtoges i 1932, gik der et Klagesuk gennem den danske Handelsstand. Denne Frygt er forsvundet, Handelsstanden har lært at indrette sig, og talrige nye Virksomheder er blevet Resultatet. For dansk Haandværk og

Industri gælder det i hvert Fald, at Produktionen er sat i Vejret, langt mere end nogen havde ventet.»

Læg Mærke til disse Ord af en fremtrædende konservativ Haandværksmester.

Solidere Bevis kan De ikke ønske for Valutaordningens Gavnlighed for hele det danske Erhvervsliv.

**Sociale Foranstaltninger
og Hjælp til uforskyldt
nødstedte har befordret
Fremgangen**

Ogsaa den sociale Lovgivning og de sociale Foranstaltninger har man fra forskellig Side søgt at hidse Befolkningen op imod — i Troen paa, at Vælgerne er mere tankeløse, end de har Lov til at være.

Man søger at indbilde Befolkningen, at Socialdemokratiet er en Slags »sociale Solderister«, der opdrager Befolkningen til Understøttelse i Stedet for Arbejde. Intet kan være mere fejlagtigt. Vi ønsker netop en Samfundsordning, hvor Retten og ogsaa Pligten til Arbejde er sikret hver dansk Samfundsborger, og vi har slet ingen Sympati for den Medborger, der vil skulke fra denne Forpligtelse.

Netop af denne Grund har vi i den forløbne Periode iværksat for mange Hundrede Millioner Kroner offentlige Arbejder for at give Beskæftigelse til de Tusinder ledige Hænder, som det private Erhvervsliv ikke har kunnet beskæftige.

Disse offentlige Arbejder er iværksat i det Omfang, de økonomiske og politiske Forhold muliggjorde.

Men vi ønsker hertil at føje, at overfor de Medborgere, der uden egen Skyld er ramt af Arbejdsløshed eller anden social Nød, har Samfundet Forpligtelser, som maa søges opfyldt, og det er sket gennem Understøttelseslovgivningen. Denne Politik søges nu ved en perfid Agitation gjort til noget i Retning af en Taabelighed. Vore politiske Modstandere omtaler ikke med et Ord de Titusinder af Menneskeskæbner, som derved er frelst fra Fortvivlelse og Desperation. De har ikke et godt Ord om de Titusinder af Børn og

unge, hvis Fremtid sikredes. Ingen Forstaaelse for fattige gamle, som fra Samfundet fik en hjælpende Haand. Ikke et anerkendende Ord om de positive Værdier, som er skabt gennem de offentlige Arbejder. Og den Kendsgerning, at der gennem denne storstilede humane Samfundsindsats er skabt Arbejde og større Købekraft blandt netop den Befolkningsdel, der er afgørende for Danmarks Titusinder af Smaahandlende, ser man helt bort fra.

Den Agitation, der i Handels- og Mellemstandskredse gøres mod Socialdemokratiets Indsats i Beskæftigelsesspørgsmaalet og hvad den sociale Lovgivning angaar, er noget af en Fornærmelse mod selvtænkende Mennesker, og vi beder om, at man vurderer den efter Fortjeneste.

Danmark for Folket
et Hjem for alle

Socialdemokratiet har netop i Overensstemmelse med sit Program og sine Ideer ført en Politik til Gavn for alle Lag af den arbejdende Befolkning.

Parolen »Danmark for Folket« er denne Politiks Bannermærke.

Danmark for Folket, det er de Ord, der kendetegner Socialdemokratiets Stræben for at gøre Danmark til et sandt Folkets Hjem.

Socialdemokratiet har ved sin hidtidige samfundsbetonede Politik vist sin Vilje til at gøre dette Hjem til et godt Hjem for alle, Arbejdere og Bønder, Tjenestemænd og Handlende, Funktionærer og Haandværkere og alle andre Lag af dette Lands arbejdende Befolkning. Alle kan de med Rette føle deres Interesser varetaget af

Socialdemokratiet,

det store, vidtfavnende Folkeparti.

Giv derfor paa Valgets Dag Deres Stemme til

Socialdemokratiet!

Staa ikke udenfor

det Arbejde, der gøres for at bygge Danmark op

**Støt Bestræbelserne for at holde Erhvervs-
livet i Gang og udvikle Produktion,
Beskæftigelse og Omsætning**



Vær med

hvor der er Handlekraft og Vilje til Samarbejde

**Sikkert og roligt gaar Vejen fremad
under Socialdemokratiets Ledelse**



Slut op

om den store Folkesamling for Fred, Frihed og
Folkets Fremgang



Stem

socialdemokratisk!

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk

For information on copyright and user rights, please consult www.kb.dk